

SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

Eerste jaargang (verschijnt maandelijks)

nummer 9, juli 2007

Redactie : M.M. van der Slikke

Per adres: Dotterlei 735, 2906 BR Capelle aan den IJssel

e-mail : slikke@versatel.nl

INLEIDING

Geliefde familie,

Het is deze maand al weer een jaar geleden dat Opa van der Slikke gegaan is de weg die wij ook eens allen zullen moeten gaan. Wij missen hem heel erg. Immers Opa had altijd aandacht voor iedereen en zeer betrokken bij het dagelijks leven.

Sedert het heengaan van Opa is er in onze familie veel gebeurd. Droevige gebeurtenissen, zoals het ziekbed en sterven van (oom) Cock. Maar ook blijde gebeurtenissen hebben wij mee mogen maken. Er zijn kindertjes geboren, stelletjes verloofd en/of getrouwd. Anderen zijn weer geslaagd voor een schoolexamen. Zo heeft een ieder van ons zijn eigen geschiedenis. En de meeste onder ons willen hun geschiedenis graag delen met anderen van de familie.

Onze Slikkertjes-Nieuwsbrief blijkt aan deze behoefte tegemoet te komen. Iedere maand zijn er vele punten die het vermelden waard zijn. Iedereen is nog niet gewend het nieuws via de mail aan te leveren, maar met de tijd zal dit wel groeien.

In de afgelopen maanden is weer het nodige gebeurd en dat kunt u in deze nieuwsbrief lezen. Verder hebben wij een bijdrage ontvangen van (tante) Hanna, en Gert en Carla Veenendaal uit Barneveld. (Tante) Hanna schrijft iets over het verleden en Gert en Carla over hun gezinnetje.

Wat betreft de jarige van de maand, we hebben geen voorstel ontvangen zodat de redactieraad zelf maar met een voorstel is gekomen.

Tenslotte veel leesplezier toegewenst.

ZIEKENHOEKJE

Wij hebben geen nieuwe meldingen ontvangen van zieken. Dat is om dankbaar te zijn. Maar zoals jullie dat allemaal weten, zijn er in onze familie waar grote zorgen zijn. Dat hebben wij meerdere malen in de nieuwsbrief vermeld. Daarom onze vraag: Vergeet ze niet, stuur ze af en toe een kaartje of bel ze eens op of gaat naar hun toe. Maar bovenal, draag ze vooral op in uw gebed.

GEBOORTE

Zoals jullie hebben gemerkt hebben wij in augustus toch een nieuwsbrief uitgebracht omdat er zoveel te melden was. Zo hebben wij gemeld dat **Marten en Janneke Gerrets-Struik** verblijd zijn met de geboorte van hun zoon **Rutger en Richard en Arianne Bos-de Frel** met hun dochter **Evi**. Evi is (tante) Lydia's eerste achterkleinkind.

In de nieuwsbrief van juli hebben wij een overzicht gegeven van neven en nichten waar een baby werd verwacht. Als laatste in de rij stond **Martijn en Debora de Groot-van Krimpen** die in oktober een baby verwachtte. Inmiddels is de baby in het ziekenhuis geboren. Het moest wel want het ging niet goed. De dokter heeft nog geprobeerd de tijd wat op te rekken maar omdat het weer niet goed ging, was besloten de baby te halen met de keizersnee. Gelukkig is dat wel goed gegaan. Op 28 augustus is de baby (een meisje) geboren en is vernoemd naar haar oma Lydia. Ze woog slechts 2210 gram zodat zij gelijk in de couveuse moest. Na wat aanloop probleempjes is alles verder gelukkig goed gegaan en mocht zij vrijdag 14 september naar huis. De eerste weken moeten zij nog wel heel voorzichtig met haar omgaan.

In de bijlage, die apart is verzonden, vinden jullie de geboortekaartjes van **Lisa van Ginkel** (die hadden jullie nog te goed), geboren op 14 juli 2007, **Rutger Gerrets** geboren op 9 augustus 2007, **Evi Bos** geboren op 12 augustus 2007, en **Lysanne de Groot** geboren op 28 augustus 2007.

Vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa's en oma's, allen van harte gefeliciteerd. Een hele rijkdom, zo'n klein schepseltje. Wees er zuinig op.

Nu dachten wij dat er binnen onze familie niemand meer zou zijn die een baby verwachten. Dus, zou de jarenlange lijn dat er wel iemand binnen onze familie in verwachting is, doorbroken worden. Nu, dat blijkt niet zo te zijn. **Ariën en Marieke Rozendaal-van der Slikke** verwachten als alles goed mag gaan eind maart/begin april gezinsuitbreiding. Marieke is een dochter van (ome) Maarten en (tante) Sophia. Ariën en Marieke, wij hebben begrepen dat jullie zeer dankbaar zijn dat dit zo mag zijn. Van harte gefeliciteerd.

De vorige maal hebben wij nog gememoreerd dat Opa van der Slikke heel nauwgezet een lijst bijhield van degene die in verwachting waren. En als je dan bij hem kwam dan bleek alras dat de één van de lijst was geschrapt omdat de baby inmiddels geboren was en dat een ander bij de lijst werd geschreven. Tientallen jaren heeft opa deze lijst bijgehouden. En als de baby geboren was, kregen wij precies te horen hoe het heette, hoe laat het was geboren, hoe zwaar het woog etc. Maar ook de hoeveelste (achter) kleinkind het was. Nu Opa niet meer onder ons is, wordt de lijst niet meer bijgehouden. Echter al een paar maal is gevraagd of de lijst niet bijgehouden kan worden.

Daarom een herhaald verzoek: Gaarne vernemen wij via de mail welke kleinkinderen sedert augustus geboren zijn. S.v.p. opgave datum, naam, en indien bekend ook nummer. Volgens kenners moet nummer 156 de laatste zijn geweest en wie heeft dit nummer?. In de volgende nieuwsbrief hopen wij de lijst compleet te maken, maar dan moeten wij wel over de informatie beschikken.

MEDEDELINGEN

Deze dag (15 september 2007) gedenken **(oom) Piet en (tante) Nel Bakker** hun 50ste huwelijksdag die plaats heeft gevonden op 18 september 1957. **(Oom) Piet en (tante) Nel** van harte gefeliciteerd. Het is onze wens en bede dat jullie nog vele jaren in goede gezondheid samen mogen zijn. Er zijn zorgen, vooral bij (oom) Piet gaan de jaren tellen, alhoewel (oom) Piet de leeftijd van de zeer sterke inmiddels heeft bereikt. Desondanks kunnen jullie elkaar niet missen.

+++++

BEVESTIGINGSDIENST VAN ARIE JAN DE WAARD

Even nog een herinnering.

Op dinsdag 18 september 2007 zal D.V. **Arie Jan de Waard** bevestigd worden als herder en leraar aan de gemeente Stolwijk. De bevestigings- en intrededienst zal echter plaatsvinden in de Seba-kerk van de Gereformeerde Gemeente te Krimpen aan den IJssel.

De bevestigingsdienst begint om 14.00 uur en zal worden geleid door de weleerwaarde heer ds. L. Blok. De intrededienst begint om 19.30 uur.

+++++

VERHUISBERICHT

Wij hebben een verhuisbericht (de kaart vind je in de bijlage) ontvangen van **Maarten en Conny Geneugelijk**. Een pracht huis hebben zij gekocht aan de IJsseldijk 14 te Krimpen aan den IJssel.

Maarten en Conny, wij hopen dat jullie daar met plezier mogen wonen. Het is wel een hele stap geweest, eerst samen jaren gewoond en gewerkt op een schip en nu in een vaste woning. Maar het zal best wel lukken. Doe ook de hartelijke groeten aan Eric, Nathalie, Corné en David.

+++++

NOG EEN VERHUISBERICHT

Via de mail hebben we het volgende verhuisbericht ontvangen van **Jurian en Maria Mudde**.

Lieve familie,

Bij deze een klein berichtje voor de Slikkertjes-Nieuwsbrief.
Vanaf begin september wonen we in een ander huis.

Het adres is:

Papaverstraat 9
2821 VT Stolwijk
0182-343029
mudde@klikSAFE.nl

Hartelijke groeten uit Stolk van:

Jurian & Marja,
Lisanne, Jacomine, Rieneke, Corstian en Annelize Mudde

Ps. Is er nog iemand op zoek naar een gezellig, karakteristiek 1930 huis?

Alvast hartelijk bedankt.
En tot de volgende mail.

Jurian en Marja, ook jullie van harte gefeliciteerd met jullie nieuwe woning. Wij hebben begrepen dat het een heel mooie woning moet zijn. Nu we wensen jullie dan ook toe dat jullie er nog jaren lang met plezier daar mag wonen. Enne. . . dat je oude huisje maar gauw verkocht mag worden.

+++++

DANKBETUIGING

Zoals bekend zijn **Joke** en **Hans** sedert 29 augustus getrouwd. Naar aanleiding hiervan stuurden zij het volgende bericht.

Beste ome Maarten en tante Sophia,

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle attenties die wij mochten ontvangen t.g.v. ons huwelijk.

Het was een heel gezellige dag, die wij hebben gevierd met onze naaste familieleden.

Wie langs wil komen, schroom niet. Een goede gelegenheid om afspraken te maken is misschien 15 september a.s., de dag dat onze (schoon)ouders hun 50-jarig huwelijk hopen te vieren.
Wellicht tot dan.

Hartelijke groeten,
Joke en Dylan Bakker
Hans Büttner

BIJDRAGE VAN GERT EN CARLA VEENENDAAL

Nu Theo en Margreet aan ons het stokje hebben doorgegeven willen wij ons even voorstellen.



Wij zijn Gert en Carla Veenendaal en wonen in Ede. Carla is een dochter van (tante) Hanna .

Het is d.v. december alweer 17 jaar geleden dat Carla H. I. Ambacht heeft verruild voor Ede. Pas vroeg iemand, hoe komen jullie eigenlijk aan elkaar? Ja, hoe ook alweer?

Gert kwam wel eens bij Carla in de kerk in Dordrecht, tja en toen... eh...ja...eh..., maar goed zo is Carla uiteindelijk met Gert meegegaan naar Ede, waar we nu ruim een jaar met veel plezier aan de Bettekamp wonen.

We hadden een nieuwbouw woning wat helemaal klaar was, maar we zochten een oud opknappertje. We hebben wat gehoord: “ Waar beginnen jullie aan “. Maar nu de grootste klussen klaar zijn zien ze dat het toch wel wat geworden is. Het klussen in huis is zowat onze hobby geworden. Maar klussen kost geld en dat verdient Gert als projectleider bij Baderie in Utrecht. Een drukke en afwissellende baan.

Ondertussen zorgt Carla er voor dat het thuis allemaal spik en span is, en natuurlijk zorgt ze voor onze drie kinderen. We beginnen met Joanne onze oudste.



Joanne is 13 jaar en gaat naar de 2^{de} klas van de Jacobus Fruytierschool in Apeldoorn. Ze boft dat we nu dicht bij het centrum wonen, want ze fietst nu dagelijks op en neer naar dorp. Haar grootste hobby is turnen en winkelen.

Onze oudste zoon Gert.



Gert is 11 jaar en gaat naar groep 8 van de Stadhouders Willem 3 school in Ede. Zodra hij uit school komt gaat hij voetballen, dat is zijn lust en z'n leven.

Onze jongste dochter Julia.



Julia is 5 jaar en gaat naar groep 3 van de Stadhouders Willem 3 school in Ede. Julia is een levenslustig kind die geniet van alles wat los en vast zit.

Jullie weten volgens ons nu wel genoeg. Willen jullie nog meer weten, kom dan eens gezellig langs voor een bakkie. Het adres is: Bettenkamp 93;6712 EJ in Ede.

Het stokje geven wij door aan **Evelien Stam**. Evelien, succes er mee.

Gert en Carla, ook jullie hartelijke dank voor jullie bijdrage. Een leuk stukje en hopelijk weten wij allemaal jullie nu te plaatsen. Het is al meer aangehaald, het wordt door de familie zeer gewaardeerd dat er iedere maand iemand gevonden wordt die een bijdrage wil leveren aan de nieuwsbrief. Dus, namens de hele familie onze hartelijke dank.

(JEUGD)HERINNERINGEN

Dit keer een bijdrage van (tante) Hanna.

Voor de nieuwsbrief is mij gevraagd,
een bijdrage te geven maar geslaagd.
Niet te kort ook niet te lang,
dat is in iedereens belang.
Weken ben ik aan 't verzinnen,
maar waar moet ik toch mee beginnen!
Hier een waar gebeurt verhaal,
wat betreft ons allemaal.
Pa heeft het mij zelf verteld,
ook hij was er van ontsteld.

Difterie heerste er thuis
en ik moest naar het ziekenhuis.
Vier jaar was ik toen nog maar,
mijn leven was in groot gevaar.
Een meisje lag er, ook naast mij,
haar vader moest er 's nachts echt bij.
Hij verkeerde in grote nood,
voelde aan, mijn kind gaat dood!

Hij werd gelijk bij mij gebracht,
omdat het bij mij werd verwacht.
De vader zei: "Mijn kind ligt daar,
O, ik voel zo'n leed om haar! "
De zuster zei; " Uw kind is niet in gevaar,
maar wij hebben zorg om haar,
zij is de slechtste van de twee,
maar voor uw kind valt het wel mee!"

De vader sprak;" Dat kan wel zijn,
maar ach, er is in mij zo'n pijn.
Ik voel, mijn kind gaat van ons heen,
daarom liep ik vannacht hier heen!"
En op hetzelfde ogenblik,
gaf toen zijn kind, haar laatste snik!

Wat onderscheidde mij van haar,
wij lagen samen naast elkaar.
Vaag herinner ik het mij,
die sfeer, die droefheid, zo dichtbij!

Met bed en al werd ik weggebracht,
wat gemeen, heb ik gedacht,
naar de badcel, o wat koud
en ik kreeg het zo benauwd!

Zes weken lag ik in het ziekenhuis,
gelukkig ik mocht toen naar huis.
Ik weet nog hoe mijn vader was,
dat hij uit de bijbel las.
Het wonder was voor hem zo groot,
waarom niet ik, maar was zij dood?

En ach nu mag ik er nog zijn,
al zijn er zorgen, verdriet en pijn!
Straks komt voor mij ook de doodsjordaan,
en zal dan de **Ark** er ook in staan?

(Tante) Hanna, het gedicht is haast niet met droge ogen te lezen. Te meer daar je gedicht eindigt met zorgen, verdriet en pijn. Daarom, onze wens en bede is dat je in deze voor jou zeer moeilijke en zware tijd met al je zorgen, met al je verdriet maar ook met al je pijn mag zijn bij Hem Die dan alles wel zal maken.
Hartelijke dank voor je mooie bijdrage.

JARIGE VAN DE MAAND

Zoals jullie weten, mocht (tante) Hanna 3 september jl. haar 63ste geboortedag herdenken. Zij was voor de maand september de jarige van de maand. Zij mailde naar aanleiding hiervan het volgende.

Lieve broer Maarten,
Ik ben vergeten iedereen te bedanken voor het meeleven.
Liefs van mij, Hanna

Dus bij deze.

Omdat wij geen opgave ontvangen hebben voor de jarige van de maand voor oktober, zijn wij zelf op zoek gegaan. Die hebben wij dan ook gevonden. Weet u nog wel? In de nieuwsbrief no. 5. Toen hebben wij een bijdrage opgenomen van (oom) Peter. Daarin heeft hij onder andere een stukje aangeleverd van zijn oudste dochter **Annelijn van der Slikke**. Dit stukje, omdat niet iedereen meer daarover beschikt, hebben wij daarom ook in deze nieuwsbrief opgenomen. Dan weten jullie gelijk over wie het gaat. Nu, zij is op 3 oktober jarig en wordt 20 jaar. Een lustrum, dus een reden om eens extra aandacht aan te besteden. Stuur ze een kaartje en laat ze merken dat ze van de Slikkertjes kant **21(!)**ooms en tantes heeft, **87(!)** neefjes en nichten en meer dan **160(!!!)** achter neefjes en -nichtjes Haar adres is:

Annelijn van der Slikke
Kronenburgerstraat 18
1271 PK HUIZEN

Wil je ze bellen? Dat kan natuurlijk ook. Telefoonnummer is 035-524 4000

Onderstaand vind je de beloofde tekst.

Wie is Annelijn van der Slikke?

De oudste dochter Annelijn (19 jaar) is na een pittige selectieronde van drie volle dagen, zaterdag 23 maart 2007 toegelaten tot de prestigieuze Amsterdamse Balletacademie. Annelijn heeft de ambitie om dansdocente te worden. Ze heeft sinds haar zesde jaar balletlessen gevolgd. Het laatste jaar van het VWO heeft zij gecombineerd met de zaterdag vooropleiding van de Tilburgse Balletacademie. Dit jaar volgt zij in Amsterdam de dansopleiding Five ó Clock, waaraan diverse dansers van het Nationaal Ballet als docent verbonden zijn. Kortom een zware basistraining die uiteindelijk voor Annelijn een heel mooi resultaat heeft opgeleverd. Annelijn weet nog niet helemaal zeker of ze, ondanks dit mooie succes, met deze academie verder wil gaan. Andere beroepen als ja, ja,, verpleegkundige, communicatiedeskundige spreken haar ook erg aan. Dus wie weet verrast ze ons op een dag met een heel andere keuze.

Iedere keer proberen wij de nieuwsbrief zo kort mogelijk te houden omdat wij hoorden dat men ze te lang vindt. Maar ja, ons doel is om de familie dichter bij elkaar te brengen en dan kan je toch niet af met een droge opsomming van feiten. Wel zouden wij het zeer waarderen als we wat meer respons van jullie krijgen want ons devies is eigenlijk:

Door jullie, voor jullie

Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia