

# SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

Tweede jaargang (verschijnt maandelijks)

nummer 14, februari 2008

Redactie : M.M. van der Slikke

Per adres : Dotterlei 735, 2906 BR Capelle aan den IJssel

e-mail : [slikke@versatel.nl](mailto:slikke@versatel.nl)

---

## INLEIDING

**Geliefde familie,**

Er is weer veel te melden. Dus maken wij de inleiding niet te lang. In deze nieuwsbrief is het tweede deel van **oom Jaap** zijn bijdrage opgenomen.

De beloofde bijdrage van **Peter Bakker** zal als een aparte bijlage met deze nieuwsbrief worden meegezonden als een PDF-file.

Verder hebben wij de afgelopen maand diverse aanmeldingen gehad voor de nieuwsbrief. Allen hartelijk welkom en heel fijn dat jullie meedoen.

Tenslotte wensen wij jullie wederom veel leesplezier.

---

## ZIEKENHOEKJE

Deze maand hebben wij een mail ontvangen van **Marinus en Gerda van Krimpen-van den Berg**. Het betreft **Bouke** die door omstandigheden tijdelijk niet thuis kon wonen.

Beste Oom Maarten,

We zijn heel blij dat Bouke na 2 1/2 maand weer thuis mocht komen. Bouke had het daar wel gezien. Helaas moeten we er wel bij vermelden dat er weinig veranderd is wat betreft Bouke's functioneren in het gezin. In overleg met Eleos wordt nu gezocht naar een vorm van thuisbegeleiding. We zien uit naar een positieve verandering van de hele situatie!

Bouke wil iedereen die een kaart heeft gestuurd heel hartelijk bedanken! Heel fijn dat er zoveel ooms, tantes, nichten en neven de moeite hebben genomen om hem te bemoedigen door een kaart en/ of een gedicht!!

Hartelijke groeten,  
Marinus en Gerda van Krimpen  
Woudenberg

Wij hebben ook nog een mail van **Rhodé van der Slikke** ontvangen.

Lieve familie,

Alweer een stukje van mij, maar deze keer om een ieder die mij een kaart heeft gestuurd van harte te bedanken. De bliken van medeleven hebben mij goed gedaan. Het is mij niet gelukt om ieder een kaartje terug te sturen daar het adres er dikwijls niet op stond. Daarom doe ik het op deze manier doen. Ik heb het zeer gewaardeerd.

Ook meld ik dat ik 11 februari jl. een operatie in het Albert Schweitzerziekenhuis te Zwijndrecht heb moeten ondergaan op mijn rug vlak onder mijn nek.

Een lipoom ( een goedaardig gezwel van vetweefsel cellen) van 20 cm is hierbij verwijderd. Daar ik nu een wond van 20 cm heb verblijf ik tijdelijk bij mijn ouders. Het was voor mij een wonder om te mogen ervaren dat de Heere mijn gebed en smeekstem heeft verhoord. Hij heeft mij tijdens en na de operatie bijgestaan. Hem alleen de dank en de eer.

Ontvang allen de hartelijke groeten van,

Rhodé van der Slikke



Verder hebben wij geen mails ontvangen. Dat betekent niet dat alles goed gaat. Wij beseffen dat er vele zorgen kunnen zijn. Daarom wensen wij alle zieken veel sterkte toe.

---

## GEBOORTE

Direct na het uitbrengen van de vorige nieuwsbrief kregen wij de volgende mail.

Hallo oom Maarten en tante Fia,

Om in ieder geval maar op tijd te reageren wil ik even een nieuwtje melden voor de volgende nieuwsbrief.

Mijn man Jaap, en ik hopen in juli dit jaar gezinsuitbreiding te krijgen. Of zoals Ezra het zelf zegt: Als alles goed gaat krijgt Ezra in de zomer een broertje of zusje.

Succes met de nieuwsbrief, was ook deze keer weer leuk om te lezen!

Bettine van der Kolk

**Jaap en Bettine**, van harte gefeliciteerd. Leuk dat wij dit nieuwtje in de nieuwsbrief mochten opnemen. Maar wij hoorden ook dat jullie inmiddels jullie huis te Schiedam hebben verkocht en dat jullie een mooie woning hebben gekocht in Capelle aan den IJssel. Dus twee maal gefeliciteerd. Jullie verhuisbericht zien wij dan ook met belangstelling tegemoet. Wij hopen dat jullie spoedig aan de beurt komen voor een artikeltje in de nieuwsbrief en natuurlijk pas na de verhuizing.

(Voor degene die het (misschien) niet (meer) weten wie **Jaap en Bettine van der Kolk** zijn het volgende. **Bettine** is de oudste dochter van (oom) **Guus** en (tante) **Bartelien Gerrets-van der Slikke**. **Jaap** is haar man en **Ezra** is hun zoontje van twee jaar.)

Van **Harry en Esther Vuijk** kregen wij ook een mail. Omdat dit hun reis betreft naar Zuid-Afrika waar zij hun adoptiekind Michael hebben opgehaald zijn wij van mening dat dit mailtje onder dit hoofdstuk thuis hoort.

Beste oom Maarten,

Bijgaand een stukje tekst van onze website m.b.t. de donatie voor het kindertehuis in Zuid-Afrika. Omdat er veel familieleden zijn die hun bijdrage hebben geleverd dachten wij, misschien is het wel een leuk stukje voor de nieuwsbrief.

Beste familie, het heeft even geduurd maar eindelijk hebben we nieuws over de besteding van de donatie.

Er zijn voor de kinderen in de kindertehuizen kleertjes, speelgoed, luiers, voeding en nog een hele waslijst van kleine benodigheden aangeschaft. Ook is er een generator aangeschaft om bij stroomstoringen toch nog over elektriciteit te kunnen beschikken. Van het restant is een SATS monitor aangeschaft. Met dit apparaat kunnen ze bij de baby's die in de kindertehuizen worden gebracht zien of ze met het kindje eventueel naar het ziekenhuis moeten. Ook zullen we nog foto's krijgen van de aangeschafte materialen die wij dan weer op de onze website [www.estherenharry.nl](http://www.estherenharry.nl) actie "Door of Hope" zullen plaatsen.

Het inzamelen van dit enorme bedrag heeft dus een aardig steentje bijgedragen aan de voorzieningen in de kindertehuizen in Zuid-Afrika.

Nogmaals iedereen super bedankt voor zijn of haar bijdrage.

Vriendelijke groet,

Harry, Esther en Michael Vuijk

**Harry en Ester**, wij vinden het fijn om te horen dat het geld goed is besteed. Wij denken dat iedereen van harte heeft meegedaan om jullie actie tot een succes te maken. Wij en velen met ons hebben regelmatig naar jullie website gekeken en is leuk om te zien hoe die kleine Michael groeit en wijs wordt. Nog vele gelukkige jaren samen toegewent.

Verder nog even dit. In de wandelgangen hebben wij gehoord dat binnen onze familie nog een paar gezinnen zijn waar een baby wordt verwacht. Het zou heel leuk zijn als de betreffende gezinnen dit zelf in de nieuwsbrief aankondigen. Wij kijken dan ook uit naar hun mails want wij zijn allemaal nieuwsgierig wie dat wel zal zijn.

---

## BIJDRAGE VAN PETER BAKKER

**Peter** heeft zijn bijdrage aangeleverd door middel van een PDF-bestand. Heel slim daar anderszins de nieuwsbrief een te groot bestand zou zijn geworden waardoor wij het niet konden verzenden.

Het is een uitgebreid epistel geworden maar wel leuk om het even te lezen. Wij zullen nu niet zo gauw vergeten wie **Peter, Eunice** en **Lois** zijn.

**Peter**, bedankt voor je bijdrage en leuk dat je de vlag hebt doorgegeven aan **Jurian Mudde**. Want volgens mij weten velen weinig van de **Muddetjes**.

---

## (JEUGD)HERINNERINGEN

Zoals beloofd komt nu het tweede deel van **(oom) Jaap van der Slikke**. De laatste regel die in het eerste deel van **(oom) Rinus** in de nieuwsbrief stond was:

Al met al is zijn leven gekenmerkt door een zeer triest verloop.

Nou, dit moeten wij allen wel beamen na het lezen van het tweede deel.

### (Oom) Rinus (deel 2)

De 21<sup>e</sup> (september 1976) 's morgens vroeg werden (opa en oma) Pa en Ma gebeld met de mededeling dat Rinus zoek was, personeel van de stichting hadden het terrein afgezocht, maar hem niet gevonden en hadden de politie gewaarschuwd.

Dat gaf wel enige ongerustheid maar geen paniek, want Rinus was wel eens vaker weggelopen, maar altijd dezelfde dag weer teruggebracht.

De politie heeft na de melding gedurende 3 dagen de omgeving uitgekamd, is daarna gestopt en heeft Rinus als vermist geregistreerd.

Daarop is familieberaad geweest en besloten zelf verder te gaan zoeken, er is een grote groep mensen opgetrommeld, hoeveel en wie dat waren weet ik niet meer en wij zijn zowel op het terrein van de stichting als in de bossen er om heen zeer nauwkeurig gaan zoeken.

Ik meen op de tweede dag liep ik met (oom) Johan langs de grote vijver achter het hoofdgebouw en zag ik iets in het midden van de vijver boven het wateroppervlak uitsteken, het leek op een jute zak of een stuk matras.

Wij hebben toen ergens een dreg vandaan gehaald (een klein anker met een lang touw) en merkten dat we iets zwaars naar de kant trokken en inderdaad het bleek (oom) Rinus te zijn.

Wij mochten het lijk niet uit het water halen, daarvoor moest een speciale bergings- en identificatie dienst opgeroepen worden, de exacte naam daarvan ben ik vergeten.

Nadat zij gekomen waren hebben zij het gekromde en verstijfde lichaam op bepaald niet zachtzinnige wijze in een normale gestrekte houding teruggebracht, maar dat kon ook niet anders omdat de spieren in een verkrampde houding zijn afgekoeld.

Daarna is (oom) Rinus vervoerd naar een mortuarium waar autopsie is verricht (het vaststellen van de doodsoorzaak en nagaan of er mogelijk van een misdrijf sprake is)

waarna (oma en opa) Pa en Ma werden opgeroepen voor identificatie.  
Pas daarna werd het lichaam vrijgegeven om begraven te worden.

-----

Dan nu de vraag over de mogelijke toedracht.

Dat blijft helaas gissen, maar als gezegd, ik geloof niet dat (oom) Rinus het water is ingeduwd. In mijn optiek, maar met grote reserves, denk ik dat hij zwaar versuft door de grote hoeveelheid medicijnen en gedegenereerd door de elektroshocks, ergens door misleid, bijvoorbeeld een lichtstreep van een lantaarn of, wie weet, de Maan, of door een geluid, per ongeluk in de richting van de vijver is opgelopen en zo te water geraakt.

De panische angst voor water is er vervolgens de oorzaak van dat hij wild om zich heenslaand in het midden van de vijver belandde, waar deze het diepste is en de paniek heeft hem er van weerhouden gewoon op te staan en de vijver uit te lopen.

Al met al moet het een ontzettend benauwd sterven geweest zijn en uit de houding waarin wij hem vonden was dat nog duidelijk te zien.

-----.

Wij weten weliswaar dat er niets bij geval gebeurt, zoals de bijbel dat zegt, maar begrijpen waarom hem dit alles moest overkomen doen wij beslist niet.

De discipelen, die het ook trachtten te begrijpen, vroegen aan Jezus waarom een blindgeborene ‘blind’ was, zij zochten het in speciale zonden van de vader of de moeder, maar dat was niet de reden, maar Jezus zij opdat de werken Gods openbaar komen. Dat was dus opdat iedereen getuige zou zijn van het feit dat Hij de gekomen Messias was. Zijn blindheid had hij dus voor een hemelse boodschap en zo is elk sterven een boodschap aan ons, want zij gaan ons alleen maar voor, totdat wij zelf de boodschap zijn.

(oma) Ma was heel zeker over zijn eeuwige hemelse bestemming en wij wensen hem die van harte toe, maar wij die deze zekerheid niet ‘ontvangen’ hebben kunnen daarover niet meepraten en alleen maar hopen dat dat zo is.

Van harte hoop ik dat jullie en 'ik' bij elk van deze boodschappen, voor zover wij ze nog zullen mogen beleven, bedenken dat dan het echte leven begint, dat niet meer eindigt en dat er dan maar twee soorten van dat eeuwige leven zijn, WEL of WEE !!!

(oom) Jaap.

-----

Al met al een droevige geschiedenis. Of het allemaal gegaan is zoals dat door **(oom) Jaap** is geschreven weet ik niet maar dat doet er ook niet toe. Wel weet ik dat **Opa van der Slikke** en ook andere personen veel geestelijke werkzaamheden hebben gehad met **(oom) Rinus** toen hij was overleden.

In “Gods Woord” staat “Zalig zijn de armen van geest, want hun is het Koninkrijk der Hemelen”. In ieder geval kreeg **Opa van der Slikke** veel werkzaamheden hiermee. Tot op het moment dat **Opa van der Slikke** met kracht de tekst in zich kreeg wat koning David over zijn zontje, welke Bathséba hem gebaard had, zei: (zie 2 Samuel 11 en 12) **Ik zal wel tot hem gaan maar hij zal tot mij niet wederkomen**. Daarom mogen wij geloven dat zowel onze vader, **Opa van der Slikke als (oom) Rinus** eeuwig mogen juichen voor de Troon van God.

Jullie zullen begrijpen dat met het lezen van deze “Jeugdherinneringen” bij ons veel emoties los komen. Het is oprecht onze wens en bede dat jullie allemaal in jullie leven nog mogen ervaren dat je niet kan sterven zoals je geboren bent. Maar dat je nog een **Borg** mag vinden in **Hem**, namelijk **Jezus Christus**, die zondaren wilt zalig maken. Wij stappen hier zo gemakkelijk overheen, maar het is de liefde in ons hart dat wij dit jullie toewensen.

---

## JARIGE VAN DE MAAND

Allereerst een bedankje van de “Jarige van de maand” januari.

Zoetermeer, 31 januari 2008.

Beste familie,

Hartelijk dank voor alle kaarten, goede wensen en mooie gedichten die ik van jullie kreeg voor mijn verjaardag, Lief dat jullie zo aan mij dachten. De mooiste hang ik op het toilet om te herlezen. Helaas kan ik ze niet allemaal daar ophangen, maar de bedoeling achter jullie reacties vind ik hartverwarmend.

De galblaasoperatie is ook weer achter de rug. Het is alles meegevallen. Wat moeten oom Johan en ik opnieuw erkennen dat we zo'n goede God hebben en dat Hij het zo waard is dat wij Hem ter eere leven.

Met een hartelijke groet,  
(Oom) Johan en (tante) Clazien

[Van de maand februari hebben wij inmiddels ook al een dankbetuiging mogen ontvangen. Hier komt de mail.](#)

Beste oom Maarten en tante Fia,

Hierbij een berichtje voor de nieuwsbrief, omdat Myrthe “Jarige van de maand” februari geweest is. We hebben er een foto bijgevoegd. Ook hebben we, omdat we de familie zo leuk vinden, een straat naar de familie vernoemd, zie foto.

Beste familie,

Op mijn verjaardag en de dagen er na werd ik verrast door allemaal kaarten die bij ons door de bus kwamen, met verhaaltjes en felicitaties. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor al de kaarten (meer dan 40) en zelfs nog cadeautjes (geld) die er bij zaten. Het was een hele leuke dag en iedere dag als ik uit school kwam, keek ik stiekem of er nog meer kaarten gekomen waren. Ook tante Marjan heel erg bedankt dat ze mij opgegeven heeft.

Veel liefs van Myrthe.



P.S. Mijn vader en moeder vinden het ook wel heel erg leuk dat er zoveel familie aan mij gedacht heeft.

Het is hartverwarmend zoveel kaarten heeft **(tante) Klazien en Myrthe** ontvangen. Dus jullie begrijpen wel dat we gewoon doorgaan met de “Jarige van de maand”.

Aan de beurt is nu de maand maart. Ook voor deze maand hebben wij enkele mails ontvangen. Van **Lydia den Toom-van Krimpen** kregen wij de volgende mail.

Hallo oom Maarten,

Ik zou het fijn vinden als Jonathan de “Jarige van de maand” maart zou worden. Ik weet niet of het kan want mama is natuurlijk ook al jarige van de maand geweest. Maar als er niemand anders binnenkomt zou ik het wel heel fijn vinden.

Jonathan heeft natuurlijk ook een hele moeilijke periode achter de rug met het verlies van papa en hij is net als ons allemaal nog vaak verdrietig en mist hem enorm. Het waren toch ook maatjes van elkaar. Ook staat hij altijd voor iedereen klaar. In de 1e plaats voor mama, maar ook voor de rest van ons. We hoeven maar te bellen of hij komt opdagen. Ook de nichtjes en neefjes komen er niet bekaaid vanaf. Hij heeft altijd wel een snoepje of cadeautje voor ze. Nee echt hij is super en dat mag best wel eens gezegd worden.

Maar als u vind dat er iemand anders voor in aanmerking moet komen ook goed hoor, even goede vrienden. Heel veel succes verder en tot horens. (Jonathan hoopt 10 Maart 33 jaar te worden ).

Groetjes Lydia den Toom-van Krimpen.

Van **Mario en Naomi Klomp-van Krimpen** kregen wij ook een mail. Heel bescheiden, lees maar.

Hallo oom Maarten en tante Fia,  
Misschien is het leuk voor Jonathan. Hij hoop 10 maart 33 jaar te worden.  
Groetjes van Mario en Naomi

Daar wij dus geen andere aanmeldingen hebben ontvangen is de “Jarige van de maand” maart geworden:

**Jonathan van Krimpen**

**Jonathan** woont nog bij zijn moeder in en het adres is:

Dotterlei 661

2906 BP Capelle aan den IJssel.

Mailadres: [c.van.krimpen4@planetkpn.nl](mailto:c.van.krimpen4@planetkpn.nl)

Wij hopen van harte dat **Jonathan** net als (**tante**) **Klazien** en **Myrthe** vele kaarten mag ontvangen, hij zal dat zeker waarderen

---

## DITJES EN DATJES

De vorige Ditjes en Datjes was zeer geslaagd. De computer heeft nog dezelfde dag als de nieuwsbrief was uitgekomen zijn bestemming gekregen. En nu hebben wij een paar mails ontvangen voor dit rubriek. Hier komen ze.

Allereerst een hartelijke mail van **Gert en Karen de Weerd-Stam**. Wij waren daar blij mee.

Beste oom Maarten en tante Sophia,

Na de laatste ontwikkelingen willen wij vragen de Slikkertjes-Nieuwsbrief ook naar ons te mailen.

Wij vinden het leuk om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen. Een reuze leuk idee om al die namen van de achterkleinkinderen zo keurig op volgorde te presenteren. En nu heeft ons laatste kind Deborah ook een "nummer" gekregen al is het dan niet van opa zelf.

Hartelijke Groeten,

Gert en Karen de Weerd-Stam

Apeldoornseweg 33a

8075 BM Elspeet

e-mail: [gdeweerd@klikSAFE.nl](mailto:gdeweerd@klikSAFE.nl)

Van (**tante**) Anneke kregen wij de volgende mail

Hallo broer,

Hoe gaat het met jullie? Ik hoop dat het goed mag gaan! Je kan zomaar wat hebben hé!

Maar even een vraag, heb jij mijn mail nog gehad? Jullie weten waarschijnlijk wel dat Robert voor een half jaar in Aruba is voor opleiding. Nu zou ik het fijn vinden als hij daar wat post kreeg. Het is altijd leuk als mensen aan je denken hé!

Ik zal de site geven waar zijn adres op staat wil je die dan even in de Slikkertjes-Nieuwsbrief zetten. Het is: [robertstam.waarbenjij.nu](http://robertstam.waarbenjij.nu)

Bedankt en tot horens hoor!

Groet van Anneke.

Zo, wij zijn benieuwd hoeveel berichtjes wij krijgen voor de volgende nieuwsbrief.

---



## [WEBSITE FAMILIEVANDERSLIKKE.NL](http://familievanderslikke.nl)

Zoals bekend zijn wij hard bezig met opzetten van de website **familievanderslikke.nl**. **Ariën en Marieke Roozendaal-van der Slikke** hebben dit op zich genomen om dit uit te voeren. Onderstaand een mail van **Marieke** over de stand van zaken.

Lieve familie,

We zijn weer bezig geweest met de website familievanderslikke.nl. We hebben gekozen voor een ander programma zodat ik niet meer steeds met html codes hoefde te werken, dat is zo ingewikkeld. We gebruiken nu Joomla om de website te bouwen. De banner boven (van der slikke) heeft Marinus ontworpen!

Er staan al wat adressen in maar graag willen wij van alle (klein-)kinderen de adressen en bij wie ze horen. Ook hun eventueel eigen kinderen wil ik graag weten met de geboortedatum erbij. Dan kan ik ze er ook bij zetten.

We hebben inmiddels alle nieuwsbrieven on-line gezet. Verder willen wij graag van elk gezin een foto hebben die we dan bij het adres zetten.

De website is verder nog volop in ontwikkeling en binnenkort kunnen de gebruikers zich gaan registreren. U ziet het formulier al op de website staan.

Als er zijn die nog tips hebben, dan horen wij die graag.

Ons mailadres is: [a.roozendaal@solcon.nl](mailto:a.roozendaal@solcon.nl)

Groetjes,  
Marieke en Ariën

Voor wat betreft opgave van adressen e.d., bij de volgende nieuwsbrief zal een vragenlijst worden bijgevoegd waarin je de gevraagde gegevens kunt invullen en daarna naar **Marieke en Ariën** kan retourneren. Dus nog even wachten.

---

Hartelijke groeten van,

**(Ome) Maarten en (tante) Sophia**