

SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

Tweede jaargang (verschijnt maandelijks)

nummer 15, maart 2008

Redactie : M.M. van der Slikke

Per adres : Dotterlei 735, 2906 BR Capelle aan den IJssel

e-mail : slikke@versatel.nl

INLEIDING

Geliefde familie,

Weer een nieuwe maand met een nieuwe nieuwsbrief. Bij het schrijven van deze nieuwsbrief realiseerden wij ons dat de tijd wel erg snel gaat. Bovendien merk je dan dat er in een maand veel kan gebeuren. In het begin dachten wij dat de nieuwsbrief niet meer dan een enkele bladzijde zou bevatten. Maar al gauw leert de ervaring dat de meeste nieuwsbrieven bijna tien bladzijden omvatten. Maar wij hebben gemerkt dat het voor jullie niet te lang is. Na het uitbrengen van iedere nieuwsbrief ontvangen wij veel positieve reacties die ons weer motiveert om hiermee door te gaan. Soms moeten wij wel eens achter het nieuws aan, maar ja, dat hoort erbij.

Deze nieuwsbrief is een echte MUDDETJES-NIEUWSBRIEF geworden. Want (tante) **Elizabeth Mudde-van der Slikke** en **Jurian Mudde** hebben een mooie bijdrage geleverd waarvoor wij hun dankbaar zijn.

Voor het overige wensen wij jullie weer veel leesplezier.

ZIEKENHOEKJE

Het is stil in het ziekenhoekje. Blijkbaar valt er weinig te melden. Gelukkig maar, want nieuws voor het ziekenhoekje is meestal geen goed nieuws.

Wij wensen de zieken onder ons veel sterkte en ondersteuning toe en heb je wat te melden, dan horen wij (de familie!) dat graag.

GEBOORTE

Van **Cor en Henriëtte Krayenoord-Vuyk** kregen wij de volgende mail.

Beste familie,

Wij hebben twee leuke dingen te vertellen. Allereerst gaan wij verhuizen en het leek ons handig om dit via het Slikkertjes-Nieuwsbrief te doen. Dat scheelt ons namelijk een heleboel schrijfwerk.

Ons nieuwe adres word per 11 april:

Fam. C. Krayenoord
Baron van Boetzelaerlaan 65
3319 CL Dordrecht

En dan als alles goed gaat hopen wij in augustus gezinsuitbreiding te krijgen. Uiteraard zijn wij er allemaal heel blij mee, maar vooral Robert van 7 is blij dat hij dan eens niet meer als eerste naar bed moet.

Gelukkig zijn wij tegen die tijd al verhuisd, want de tantes en ooms die wel eens bij ons geweest zijn weten vast wel dat wij een klein huisje hadden, ja en dat straks met 4 kids is wat extra ruimte altijd handig.

Bij deze onze nieuwtjes, en mochten jullie eens in de buurt zijn kom gerust eens aan. Groeten van

Cor en Henriëtte Krayenoord-Vuyk
+ Corne, Elise en Robert

Cor en Henriëtte, van harte twee maal gefeliciteerd met deze blijde mare. Het zal even een drukke tijd worden, een verhuizing en een geboorte, maar daar krijg je wel wat voor terug. Wij hopen dat zowel de verhuizing als de geboorte goed mag verlopen. Verder zien wij jullie geboortekaartje graag tegemoet zodat wij die op kunnen nemen in de nieuwsbrief.

Wij hebben in de wandelgangen gehoord dat er binnen onze familie nog meer gezinnen zijn die gezinsuitbreiding verwachten waarvan wij nog geen bericht (mail) hebben ontvangen. De familie zou het leuk vinden als daarvan via de nieuwsbrief melding kan worden gemaakt. Voorzover wij het (officieel) weten verwachten de volgende gezinnen gezinsuitbreiding.

Ariën en Marieke Roozendaal-van der Slikke begin april;
Jaap en Bettine van der Kolk-Gerrets in juli;
Jan en Lizette van Noort-van der Slikke in augustus en
Cor en Henriëtte Krayenoord-Vuyk in augustus.

Verder nog even het volgende.

Van Harry en Marilene Kreft-van der Slikke kregen wij deze maand een bijdrage voor deze nieuwsbrief. In deze mail bericht **Harry** en **Marilene** ons dat zij gestart zijn met een adoptieprocedure voor het krijgen van een kindje.

Onlangs hebben zij definitief van de arts gehoord dat zij geen kinderen kunnen krijgen. Hun kinderwens kan dus niet worden vervuld. U zult begrijpen dat zij het daarmee heel moeilijk hebben gehad. Zo ervaar je dan dat het “krijgen” van kinderen geen vanzelfsprekendheid is maar een zegen van God. Nu de mail.

Beste familie,

Een half jaar geleden zijn wij begonnen met onze adoptieprocedure. Wij hopen over een aantal jaren een buitenlands kindje in onze armen te mogen sluiten. Iedereen die interesse heeft, kan op onze website kijken: www.opwegnaaronskind.nl.

Hartelijke groeten,

Harry en Marilene Kreft.

Harry en Marilene, wij weten dat jullie beide een moeilijke tijd achter de rug hebben. Wij hebben gezien hoe elke strohalm afbrak. Maar ook hebben wij mogen horen dat jullie met deze zorgen bij God terecht mochten komen. Jullie beide mogen geloven dat de Heere daartoe een weg zal banen. Het is dan ook onze wens en bede dat de Heere deze weg die zal leiden tot het adopteren van een kindje zal zegenen.

BIJDRAGE VAN JURIAN MUDDE

Jurian Mudde begon zijn bijdrage met het volgende bericht.

Beste oom Maarten,

Bij deze mijn bijdrage voor de mail.

Graag geef ik de schrijfpennet door aan Marten Gerrets.

Hoewel het natuurlijk voor jullie dubbele familie is, ben ik met zussen en broers benieuwd hoe het hem en de zijnen vergaat.

We wensen u met tante Fia veel wijsheid en kracht toe om dit te blijven volhouden.

H. groet,
Jurian

Jurian, leuk om te lezen dat je de nieuwsbrief waardeert. Met jullie medewerking zullen wij proberen iedere maand een nieuwsbrief uit te brengen. Maar dan moet de familie wel mee doen in het aanleveren van informatie zoals ziekmeldingen, geboorten, verhuizingen, anekdotes enzovoort. Want het is eigenlijk: Voor jullie, maar ook door jullie. Zo, en nu dus jou bijdrage. Ook jou bijdrage is leuk om te lezen met een ernstig slot.

Een bericht uit Stolwijk.

Hoe een Vlaardingse in Stolwijk kwam.

Op 7 november 1975 ben ik geboren aan de Binnensingel. Als oudste zoon van (oom) Cees en (tante) Elisabeth Mudde. Omdat mijn vader en moeder toen op een zandschip voeren en een matroos hadden kon mijn moeder aan de wal wachten tot na de kraamtijd.

Het was voor opa en oma Van der Slikke de 40^e keer dat ze opa en oma werden.

Voor opa en oma Mudde echter de 1^e keer.

Wat een voorrecht is het dat ik in beide geslachten heb mogen zien dat het zo goed is om de HEERE te dienen en te vrezen.

Zo doende werd ik gedoopt en mocht van kindse dagen af onderwezen worden in de leer die naar de Godzaligheid is.

Daarbij kwam ook dat de ziekte van mijn moeder sporen trok in de opvoeding.

Als schippers kind mocht ik het voorrecht hebben om tot mijn 6^e jaar dagelijks met mijn vader en moeder aan boord op het schip te zijn. Ook was het heerlijk dat opa en oma vaak mee voeren, hoewel oma het leuker vond dan opa. Helaas was aan het schipperskind zijn een nadeel. Ik moest naar het schippersinternaat in Krimpen ad IJssel. Daar was in het 1^e jaar gelukkig nog wel een tante, een zus(je) van mijn vader.

Snel daarop kwam Eline en Ellen ook. Ik had gelukkig enkele vrienden waar ik veel mee optrok.

Voor de jufs was het echt niet altijd makkelijk om andermans kinderen op te voeden. Het was namelijk een keer dat ik aan boord had gezegd dat ik mijn eten niet mocht prakken. Toen ik dat wel mocht omdat mijn ouders ernaar hadden gevraagd wilde ik juist mijn eten niet meer prakken....

Ook denk ik nog wel eens terug aan de levertraan oprispingen die ik 's avonds op bed had omdat we levertraanpillen kregen. Toen we later daggravit 30 kregen was het over en wist ik waar het aan had gelegen....

Ook denk ik wel eens terug aan de zondagen die ik bij familie doorbrengen mocht als mijn ouders ver weg lagen. Vooral bij opa en oma in H.I.Ambacht was fijn. En aan de vele kaarten die ik kreeg van oom en tantes. Ik heb de plakboeken nog steeds....

Ik was 10 jaar toen ik een broertje kreeg na 6 lieve zussen. Wat was ik blij. Ik had er echter geen erg in dat het verschil eigenlijk te groot was om later echt met te spelen. Ook weet ik goed hoe bezorgd ik was toen mijn moeder naar het ziekenhuis voor de geboorte van mijn jongste zus. Het zou met een keizersnee moeten.....

Na de schipperschool ben ik naar de Jacobus Reviusschool in Schiebroek gegaan. Daar heb het ik Mavo-D diploma behaald. Op de terugweg uit school ben ik heel wat keren in het Rehobothflat geweest om bij opa en oma een kopje thee te drinken. En wat was het fijn om tijdens de doordeweekse kerkdiensten naast oma te zitten. Wat was ik jaloers als ik merken mocht dat de HEERE aan haar dacht en het Woord in haar hart zegende.

Toen heb ik op de MBO voor de binnenvaart, mijn binnenvaart papieren behaald. Tijdens het stagejaar de vaartijd voor het Rijnpatent. Later voer ik als matroos op schip dat veel koper voer naar Emmerich en was ik weer wat vaker thuis. Daarna op een zand- en grindschip en was ik alle zondagen thuis. Maar daarna trok het varen naar Duitsland weer en kwam ik op de Dillenburg als 2^e schipper weer op de Rijn. Toen de schipper en zijn vrouw in augustus een 2^e kindje hadden gekregen voer er na de kraamtijd een vriendin van de schippersvrouw mee. Daar kon ik het goed mee vinden en kreeg met haar verkering in november. Daardoor ging ik op zoek naar een schip waar ik zelf (zet)schipper op worden kon. Ik vond een bedrijf in Stavoren die een schipper op een tanker vroegen. Dat voer vooral diesel en gasolie. Een enkele keer voeren we petroleum naar Arnhem.

Na onze trouwerij op 12 november 1999 voer Marja ook mee. Zij woonde in Stolwijk en werkte in de Daniël de Hoedkliniek, als verpleegkundige. Ze is toen gestopt met haar werk daar en begon haar loopbaan als matroos. Wel hield ze het vrijwilligerswerk bij om de vakantieweken voor gehandicapte medemensen te organiseren.

We hadden zelfs 2 matrozen dat was al gelijk flink druk. De 1^e winter, het vroom toen bijna niet, hebben we veel geslingerd op het IJsselmeer, want we moesten vaak van Rotterdam naar Sneek.

Toen het schip verkocht zou worden zijn we op een klein zand- en grindschip gekomen. Daar voeren we heerlijk zonder matroos. Er hebben toen wel heel wat logees meegevaren.

Toen na 11 september 2001 de bouw instortte en het werk van mijn baas wegviel kregen we een plekje op de Gerizim. Een schip waar we veevoer mee voeren voor

Agrifirm (nu ForFarmers) we voeren veel naar Lochem, Deventer, Wageningen en met regelmaat richting Gent, Merksem enz.

Het was een fijn schip met een flinke woning. We hadden namelijk net onze derde dochter gekregen. Rieneke(23mrt03) volgde na Lisanne en Jacomine(17aug01).

Dit schip huurde we van een jong weduwnaar. Toen hij weer was hertrouwd, en weer op zijn eigen schip wilde varen zijn we aan de wal gegaan.

We hebben toen de keus gemaakt om te stoppen met varen omdat Lisanne al 4 was en ook onze 4^e geboren zou worden. Corstian is van 11 maart 2005.



Oudste drie

Corstian

We hadden de voorkant van de boerderij wat Marja huurde aangehouden. Toen Lisanne(14aug00) geboren werd zijn we verhuisd naar het dorp. Daar woonden we zoveel als mogelijk zaterdags en zondags. En na het stoppen alle dagen tot afgelopen zomer in een gezellig, knus, vrijstaand huisje met 4 slaapkamertjes. Sinds augustus 2007 zijn we verhuisd naar een ruimer rijtjes huis.

Het was wel zoeken naar een geschikte plek om te werken. Ik wilde liefst iets doen wat met de binnenvaart te maken had. Op een brug, sluis of iets dergelijks. Maar helaas Rijkswaterstaat had een stop op personeel in verband met bezuinigingen en reorganisatie. Ik ben toen via een uitzendbureau brugwachter geworden op de Giessenbrug en Spijkenissebrug. Maar toen ik er ook zondags moest gaan werken kon ik via het uitzendbureau bij de Verkeersdienst in Dordrecht komen. Toezicht, handhaving en hulpverlening aan vaarweggebruikers en aanwonenden. Ook mocht ik daar als 2^e man varen op een directievaartuig.

In die tijd werkte ik ook regelmatig bij een Milieuadviesbureau. Veel pijlen en bemonsteren van watergangen ten behoeve van waterschappen ed.

Toen er een plaatsje vrij kwam bij de afdeling van Operationeel Beheer en Onderhoud ten behoeve van de vaarweg werd mij gevraagd te solliciteren. En werd aangenomen. Ik kreeg een jaarcontract.

Kort daarop kregen we Annelize(23nov06). Wat fijn om na ruim 1½ jaar een baan te mogen hebben.

Vanwege verdere reorganisatie en herstructurering kon ik na dit jaar nog geen vaste aanstelling krijgen in Dordt. Dit kon wel in Nieuwegein. Daar werk ik nu vanaf november bij de afdeling Operationeel Beheer en Onderhoud. Het gaat om civiel-, elektrotechnisch en werktuigbouw toezicht op en rond het Amsterdam-Rijnkanaal en

alle sluisobjecten en diverse bruggen. Diverse renovaties en een toekomstige bouw van een 3^e sluis bij Nieuwegein.

Onze kinderen zitten in Gouda op de Graaf Jan van Nassauschool en zijn verder voor zover we weten gezond.

Lisanne(groep 4) kan goed meekomen en begint al aardig te blokfluiten. Ze speelt graag met zusjes en vriendinnen buiten in de speeltuin aan de overkant.

Jacomine(groep 3) heeft na de zomervakantie heel goed haar best gedaan en heeft nu geen extra les meer nodig.

Rieneke(groep 1) is een lieve zorgzame kleuter die na de peuterpubers op school veel baat heeft gehad aan haar rustige, gestructureerde juf. Wat is het skeeleren toch heerlijk. Ze won ook een fiets doordat haar ballon bij de opendag van Burgland het verste weg kwam. Ze had juist zo'n oude.

Corstian is een klein Dik Trommetje. Goedig en grenzen verkennend.

Annelize, onze jongste zit nog veel in de box, begint zo nu en dan een los stapje.

Laat haar wil wel aan haar zussen weten. Die zussen vinden dit of dat nog wel eens zielig voor haar. Ook roept ze naar haar zorgzame zus regelmatig Rie(n)ke.



Wat een verantwoording toch ook om deze leenpanden op te voeden tot de eer van de Heere.

Wat is de eenvoud van een kindervraag toch vaak beschamend. En wat een lessen liggen er voor een ouder in een kind.

De Heere geve maar dat de God van het voorgeslacht ook in het grote nageslacht zijn wonderen van genade wil verheerlijken.

“Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan terwijl Hij nabij is. De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechte man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE zo zal Hij zich zeker ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk.” Jesaja 55: 6, 7.

Hartelijke groet,

Jurian (en Marja) Mudde (-van den Berg)

Welkom Papaverstraat 9, 2821 VT, Stolwijk, 0182-343029

(JEUGD)HERINNERINGEN

Zoals reeds aangehaald, (tante) Elizabeth Mudde is bereid gevonden deze maand een bijdrage te leveren.

Hallo lieve allemaal,

Het is nog niet gebeurd dat jullie iets van mij via deze nieuwsbrief hebben gehoord. Daarom vertel ik iets over mijn leven. Eigenlijk durfde ik het niet, maar ik dacht er is niets belangrijker in dit leven voor ons allen, dan dat we GOD mogen leren kennen in dit leven voor dat we gaan sterven want dat moeten we toch eens allemaal.

Veel neven en nichten kennen mij goed omdat ze wel eens hebben meegevaren op ons schip de „AMARE” of eerst nog de „ BONAVENTURA”. Velen weten nog wel dat ik al jong borstkanker heb gehad en dat het een Goddelijk wonder is dat ik nog mag leven. Velen hebben ook toen voor mij gebeden. De Heere heeft het zeker willen horen en verhoren, ondanks dat we het niet hebben verdiend. Daarom wil ik proberen er nog iets over te schrijven daar de Heere het voor mij nog heeft willen zegenen en daardoor iets van Hem heb mogen leren kennen. God is groot en wij begrijpen zo vaak Zijn wegen niet, maar toch heeft Hij overal een bedoeling mee. In het bijzonder dus voor de jongeren en diegene die er niet in zijn opgevoed wil ik dit schrijven.

Er zijn al wat jeugdherinneringen verteld, maar als je de jongste bent, beleef je alles weer heel anders . Ik heb het grote voorrecht dat ik kan zeggen een heel goede jeugd te hebben gehad, ondanks de vele vaders en moeders die over mij “baasden”, maar die mij ook verwende.

Ik had, en wij allen natuurlijk, het grote voorrecht Godvrezende ouders te hebben gehad die ons niet zomaar verloren lieten gaan maar eerlijk vertelden dat na de dood het eeuwige leven volgt. Het is een eeuwig in de hemel bij GOD wonen of het eeuwig wonen in de hel bij de duivel. De duivel die ons altijd probeert te bedriegen door ons te doen geloven dat er geen GOD bestaat!!

Ik weet dat ik als kind al dacht, was er nu maar geen dood dan kan je tenminste echt blij zijn. Ook dacht ik, wat kan ik er aan doen dat ik moet sterven terwijl Adam gezondigd heeft. In mijn kinderlijk eenvoud vroeg ik het aan de Heere, en toen mocht ik leren dat.... als ik Adam was geweest, dat ik het zelfde zou hebben gedaan. Ik was ook een mens net als hij en „de mens” wilde als GOD zijn. Toen kon ik Adam niet meer de schuld geven van al de ellende die er is, maar werd ik ook zelf schuldig aan al de geboden die GOD ons gegeven heeft. Zo zie je dat de Heere zelfs kinderen wilt onderwijzen.

Al met al was ik een kind wat graag naar de kerk ging en veel om een nieuw hart moest vragen. Ik was bewust goed voor mijn ouders want ik dacht dat ik dan wel oud zou worden omdat de Heere dat in zijn Woord belooft.

In 1975 ben ik getrouwd met oom Cees en wij kregen al snel een heel gezin. Maar

toen ik 27 jaar was, veranderde mijn gelukkig leventje, want ik werd heel ernstig ziek. Ja, toen moest ik sterven en God ontmoeten en dat kon niet. Want nu had ik wel netjes geleefd (uitwendig dan) maar ik had nog nooit God oprecht gediend en gevreesd. Ik deed dat alleen maar om eigen behoud en om oud te willen worden. Maar dat is Gods bedoeling niet met zijn schepselen. Hij wil dat we Hem lief hebben omdat Hij het zo waard is. Alles krijgen we van Hem en wat geven wij Hem terug: Niets, helemaal niets!! We kunnen alleen maar zondigen en meer niet!

Ondanks dat kon ik toch niet laten om te smeken of Hij mij genezen wilde, voor mijzelf, voor mijn man en voor mijn gezin. Maar bovenal om nog genadetijd te krijgen om me te bekeren. Ik zou Hem nu oprecht gaan dienen, en.... de Heere heeft mij en ons verhoord.

Maar weet je waar je dan achter komt? Dat je de Heere niet kan dienen zoals Hij het zou willen. Toen kreeg ik te zien dat ik alleen maar schuld kon maken en schuldig was aan al de geboden Gods.

Dan ben je niet zo vrolijk meer en is de wereld je niets meer waard. Ik ben toen gaan inleven dat het rechtvaardig is als de Heere nooit meer naar mij zou omzien. Maar toen ik dat mocht inleven heeft Hij mij toch willen laten zien dat juist voor dezen schuldigen Gods Woord gegeven is en mocht ik op Zijn Woord pleiten waarin Hij beloofd: "Wie zoekt die vindt, wie bidt ontvangt en wie klopt zal open gedaan worden"!!

Wat een ruimte is er in het evangelie. Ieder kan hier moed uit scheppen, maar toch bleef het gemis in mijn ziel en voelde ik wel dat ik nog alles miste wat nodig is om getroost te kunnen leven en sterven.

Lieve allemaal, ik hoop in de volgende nieuwsbrief als jullie het goed vinden nog verder te schrijven daar het anders wel een lange brief zal worden.

Ik hoop niet dat het jullie zal vermoeien maar het is alleen mijn bedoeling te laten voelen dat het een grote zegen is als je in dit leven een Toevlucht mag hebben tot Hem die de wereld niet kent en die ik iedereen zou gunnen. Want daar valt toch alle vreugde die er in de wereld is bij in het niet.

Hartelijke groeten van (tante) Elisabeth.

Hartelijke dank **Elisabeth** voor je eerste deel van jouw bijdrage. Het is ook onze wens dat het nog gezegend mag worden. Wij zien dan ook uit naar je volgende bijdrage.

JARIGE VAN DE MAAND

Voor de “Jarige van de april” kregen wij de volgende mail van **Aline van Ginkel-van der Slikke**.

Hallo ome Maarten + de rest,

Ook ik heb een optie voor de “jarige van de maand”. Dat is mijn broer Reinier. Hij hoopt op 12 april 34 jaar te worden. Waarom hij ervoor in aanmerking zou komen... Hij is de beste broer Reinier die ik heb en verdient het om verwend te worden met kaarten. Sinds een aantal jaren heeft hij de ziekte van Besnier-Boeck (auto-immuunziekte). Alhoewel het beter ging, met de laatste controle was het weer achteruit gegaan. Dus moest de prednison waarmee hij aan het afbouwen was weer opgehoogd worden. Een opkikker in de vorm van een verjaardagskaart zou dus leuk zijn! Zijn adres:

Reinier van der Slikke
Nachtegaalweg 19
8075 AW Elspeet

Ik ben benieuwd of hij het wordt...

Groetjes Aline van Ginkel-van der Slikke Lunteren

Echter, wij hebben nog een mail ontvangen en wel van **Gijsbert-Jan en Jantine van der Slikke-Roozendaal**. Zij mailde het volgende.

Geliefde familie,

We hebben nagedacht over een jarige van de maand april. Het was niet moeilijk: Wij willen onze vader Maarten van der Slikke opgeven. Hij is elke maand druk bezig om met alle liefde voor de familie, de nieuwsbrief te maken. Dit wordt door velen gewaardeerd! Alle 'werkzaamheden' hiervoor mogen best beloond worden met een verjaardagskaartje!

Groetjes Jantine en Gijs

Wij vinden het een aardige geste van **Gijsbert-Jan en Jantine** om “vader (ome) **Maarten van der Slikke**” op te geven als jarige van de maand. Natuurlijk vinden wij het leuk om kaarten te ontvangen. Toch menen wij dat Reinier de “Jarige van de maand april” moet zijn. Te meer daar hij op dezelfde dag jarig is als de “hoofdredacteur” van onze nieuwsbrief. Dus niet vergeten op tijd Reinier een kaartje te sturen.

DITJES EN DATJES

Geen DITJES EN DATJES deze maand daar wij geen mails hiervoor ontvangen hebben.

[WEBSITE FAMILIEVANDERSLIKKE.NL](http://www.familievanderslikke.nl)

Website [familievanderslikke.nl](http://www.familievanderslikke.nl) is in de lucht. **Ariën** en **Marieke Roozendaal-van der Slikke** mailde ons het volgende.

Ha pa,

Tussen het klussen door zijn wij weer met de website bezig geweest :). Als u inlogt kunt u nu een soort agenda zien met 5 dingen die staan te gebeuren. Deze wordt automatisch bijgehouden, wat 'verleden tijd' is verdwijnt en daar komt de eerstvolgende gebeurtenis voor in de plaats. Als u erop klikt dan komt de kalender tevoorschijn en kunt u door het jaar heen lopen. Ik heb nu de verjaardagen van ons gezin ingevoerd, het is natuurlijk leuk om alle verjaardagen in te voeren, zwangerschappen, en wat nog meer??? Ook hebben wij het geboortjaar ingevuld zodat je kan zien hoe oud degene wordt die jarig is.

Voor de bijlage bij de nieuwsbrief over de website hebben we dus de volgende gegevens nodig:

- Namen van neven nichten met adres
- Geboortedatums
- Hun kinderen met geboortedatums
- Bij welke broer/zus ze van u horen, met plaats in de kinderrij (hoeveelste kind)
- Speciale gebeurtenissen zoals zwangerschap, jubilea e.d.
- Evt. een foto

Het is fijn als dit met de komende nieuwsbrief geregeld kan worden. Nu heb ik verlof en lekker de tijd om al die dingen in te voeren voordat de baby er is (en een drukke tijd ;-)). O ja, ook wil ik nog graag die foto digitaal hebben die op de achtergrond moet komen.

Groetjes, Ariën en Marieke

Geliefde familie, u kunt dus inloggen en zich laten registreren. Maar met jullie hulp willen wij deze site verder invullen. **Dus heb je een idee, voor de dag ermee.**

Ten behoeve van deze site hebben wij een vragenlijst bij deze mail gevoegd. Van **Opa en Oma van der Slikke** en van ons [(ome) Maarten en (tante) Sophia] hebben wij reeds ingevuld en als voorbeeld bij deze nieuwsbrief gevoegd. Het is de bedoeling dat deze vragenlijst, nadat jullie deze hebben ingevuld aan a.roozendaal@solcon.nl retourneert. **Ariën en Marieke** zorgen er voor dat het in de familiesite wordt opgenomen zodat een ieder die daar behoefte aan heeft informatie uit kan halen. Heb je een familiefoto, dan mag je die ook hieraan toevoegen.

Wij zijn benieuwd wie de eerste is die deze ingevuld aan **Ariën** en **Marieke** retourneert.

Ariën en **Marieke Roozendaal-van der Slikke** zullen de site blijven onderhouden. Dus als je vragen of opmerkingen hebt of een goed advies (dat mag natuurlijk ook), laat het ons weten.

TENSLOTTE

Allen de hartelijke groeten van

(Ome) Maarten en (tante) Sophia