

# SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

Tweede jaargang (verschijnt maandelijks)

nummer 17, mei 2008

Redactie : M.M. van der Slikke

Per adres : Dotterlei 735, 2906 BR Capelle aan den IJssel

e-mail : [slikke@versatel.nl](mailto:slikke@versatel.nl)

---

## INLEIDING

**Geliefde familie,**

Iedere maand is het weer leuk om de reacties te horen naar aanleiding van het uitbrengen van de Slikkertjes-Nieuwsbrief. Iedere rubriek wordt zeer gewaardeerd. Nu is het voor ons een sport om genoeg medewerk(st)ers te vinden die een bijdrage willen leveren aan de nieuwsbrief. Wij zijn namelijk van mening dat dankzij jullie bijdrage de nieuwsbrief tot een succes wordt gemaakt. Daarom verzoeken wij jullie dringend om blijvend mee te werken aan het invullen van de nieuwsbrief.

Natuurlijk is iedereen vrij om een bijdrage te leveren, maar wij benadrukken dat het alleen een succes kan blijven indien jullie allemaal meedoen.

De afgelopen weken hebben wij een paar maal gehoord dat niet alle neven en nichten weten dat wij de “Slikkertjes-Nieuwsbrief” uitbrengen. Dat vinden wij jammer. Daarom doen wij een beroep op jullie allemaal (met name aan onze broers en zusters), ga na wie de nieuwsbrief niet krijgt en hem toch graag wilt ontvangen en meld het ons. Een kleine moeite toch!

Deze nieuwsbrief is weer gevuld met allerlei nieuws en wederwaardigheden. Allen die hieraan hebben meegewerkt, onze hartelijke dank.

Wederom wensen wij jullie veel leesplezier.

---

## ZIEKENHOEKJE

De vorige maal hebben wij meegedeeld dat (**tante**) **Sophia** haar pols had gebroken en dat het operatief moest worden gezet. Zij heeft ervaren dat de familie met haar was begaan. Tientallen kaarten heeft zij mogen ontvangen. Zoveel medeleven had zij niet verwacht. Allen hartelijk dank daarvoor.

Voor het overige hebben wij niets te melden er vanuit gaande dat als jullie iets te melden hebben, wij als “redactie van de nieuwsbrief” dat horen zodat wij dit kunnen opnemen in de nieuwsbrief.

---

## GEBOORTE

Allereerst delen wij jullie mede de blijde boodschap van **Mauritz en Corine Vlot-Mudde** dat hun gezinnetje is uitgebreid met de geboorte van hun dochtertje **Babette** die geboren is op Koninginnedag of te wel op 30 april j.l. **Mauritz en Corine**, van harte gefeliciteerd. Wij hopen maar dat zij in goede gezondheid mag opgroeien. Als wij de lijst volgen van de achterkleinkinderen van **Opa en Oma van der Slikke** dan is zij het 169<sup>e</sup> achterkleinkind geworden. Met recht mogen wij zeggen een groot nageslacht.



## Nieuwtje

Dan hebben wij een nieuwtje van **Wijnand en Maria Polinder-Stam**. **Wijnand en Maria** hebben in hun mail twee mededelingen gedaan. Hier komt het eerste deel van hun mail.

Hallo oom Maarten en tante Sophia,

Wij hebben een nieuwtje. In oktober verwachten wij ons eerste kindje. De uitgerekenende datum is 21 oktober.

Met vriendelijke groet  
Wijnand en Maria Polinder

Zo, dat is inderdaad een nieuwtje. Van harte gefeliciteerd met deze blijde mare. Wij hopen dat het allemaal goed mag gaan en als de geboorte zich aandient, wensen wij je alvast veel sterkte toe. Hopelijk krijgen wij een geboortekaartje zodat wij die kunnen opnemen in de nieuwsbrief.

## Beloofde geboortekaartjes

Onderstaand vinden jullie in de vorige nieuwsbrief beloofde geboortekaartjes.  
Allereerst van **Jesse**, geboren op 12 april 2008 en dochtertje van **Arie Jan en Marion de Waard-Schipper**.



Het tweede geboortekaartje die u nog te goed had is van **Leah**. Leah is geboren op 13 april en is een dochtertje van **Ariën en Marieke Roozendaal-van der Slikke**.



## BIJDRAGE VAN MARTEN GERRETS

Hier komt het beloofde tweede deel van **Marten Gerrets**. De vorige keer schreef hij ons over de laatste levensjaren van **Oma van der Slikke** zoals hij dat heeft beleefd.

Nu komt het tweede deel waarin hij iets van zichzelf schrijft. Zo komen wij steeds meer van onze neven en nichten te weten. Daarom vinden wij het zo fijn dat jullie allemaal spontaan meedoen.

Beste familie,

Hierbij mijn tweede bijdrage.

Ik wens nog iets kort over mijzelf te zeggen, hoewel ik natuurlijk hoop dat jullie begrijpen dat over mezelf praten niet mijn grootste hobby is.

Als eerder gezegd, ben ik getrouwd met Janneke Struijk. Janneke woont al haar hele leven in Nieuwerkerk aan den IJssel, maar tot mijn 21e jaar heb ik haar toch nooit ontmoet, hoewel ik al vanaf mijn 6e jaar in Capelle heb gewoond. Ik heb haar leren kennen in de Gereformeerde Gemeente van Capelle aan den IJssel, waar wij nu beiden belijdend lid van zijn.

Wij leerden elkaar kennen via het jongerenkoor, en na 2 jaar (1 jaar verkering en nog 1 jaar verloofd) zijn we getrouwd. We zijn begonnen in een maisonnettewoning in Nieuwerkerk aan den IJssel, maar toen Linde geboren werd begonnen we al voorzichtig te kijken naar een 'huis op de grond', dus met tuin.

En juist voordat Linde kon lopen en dus in de tuin zou kunnen spelen konden we het huis kopen van Laurens en Sophia van den Berg-van der Slikke. Het had één verdieping toen we het kochten, maar sinds september 2007 hebben we er een behoorlijke opbouw opgezet, waardoor het een volwaardige woning geworden is, zodat we er nog een tijd in vooruit hopen te kunnen.



Linde zit inmiddels in Capelle aan den IJssel op de Eben-Haëzerschool, en hoewel het een behoorlijke inspanning voor haar is, heeft ze het er reuze naar haar zin.

Omdat ze een lui oog heeft plakken we er elke dag een pleister op, en kijkt ze ook een klein beetje scheel, wat eerder vertederd dan dat het hinderlijk is.

Het positieve is dat we sinds deze week weten dat ze met het luie oog toch al 65% kan zien, en dat is ten opzichte van de voorlaatste keer een hele verbetering (40%).

Rutger is inmiddels 7 maanden en hij probeert al wat te kruipen, krijgt tandjes en heeft daar last van, is gewoon een heerlijk mannetje.

Kortom, naar de mens gesproken gaat het ons goed en hebben we alle reden om dankbaar te zijn. Wat in tijden van voorspoed ook behoort, naar ons de Catechismus leert (vr. 10) maar wie zal het kunnen zoals het van ons gevraagd wordt?

Ik ga afronden, want als ik terugkijk is er al aardig wat op papier gezet. Maar ik heb meer niet gezegd dan wel. Veel woorden zijn gewogen alvorens ik ze neerschreef, het kan zo makkelijk anders worden opgevat dan de bedoeling van de schrijver is geweest.

Veel heb ik ook *niet* geschreven omdat ik geen reden heb om mezelf te verheffen of op de voorgrond te plaatsen.

Maar als ik moet samenvatten hoe het mij gaat, om heel concreet op de vraag van Jurian in te gaan, dan zou ik toch willen zeggen met Paulus:

...ik leef, *doch* niet meer ik, maar Christus leeft in mij.

Als ik hiervan zou zwijgen, zou ik de Heere tekort doen.

Tenslotte mijn wens voor allen, maar in het bijzonder voor al mij neven en nichten: Ik heb de leegte beleefd van het leven dat de wereld biedt. Ik heb de kracht mogen ervaren van een biddende oma. Diezelfde oma heeft ook voor jullie gebeden en daarom, zoekt de God van oma te kennen. Je kunt het de Heere voorhouden: U liet oma ook voor mij bidden, denk aan Uw verbond.

Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,  
Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden  
Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,  
Maar die naar eis van Gods verbond betracht.

Ontvang allen een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en kinderen, van  
Marten Gerrets  
Schelde 27  
2911 RG Nieuwerkerk aan den IJssel  
0180-312820

**Marten**, ook jij hartelijk bedankt voor je bijdrage. Leuk om wat achtergrond informatie van jou te mogen ontvangen. Zo weten wij wie jullie zijn. Nogmaals onze hartelijke dank.

Als het goed is krijgen wij de volgende keer een bijdrage van **Aline van Ginkel-van der Slikke**. Wij zijn benieuwd wat haar bijdrage zal zijn. Zij zal beslist niet onder willen doen van haar andere neven en nichten.

### **Nog even de spelregels.**

Degene die het laatst zijn bijdrage heeft geleverd, wijst de volgende neef of nicht aan. Van te voren wel even eerst nagaan of hij of zij (niet zijnde broer of zus) bereid is een bijdrage te leveren. Graag ontvangen wij de bijdrage voor op de tiende van elke maand.

---

### **(JEUGD)HERINNERINGEN**

Een aantal maanden geleden hebben wij (**tante**) **Lydia van Krimpen-van der Slikke** al bereid gevonden een bijdrage te leveren. (**Tante**) **Lydia** heeft toen, net als (**oom**) **Jaap** iets over (**oom**) **Rinus** geschreven. Blijkbaar heeft de geschiedenis van (**oom**) **Rinus** een diepe indruk op hen gemaakt. Nu, dat moeten wij ook beamen. (**Oom**) **Rinus** was voor (**o**)**pa en (o)ma van der Slikke** een zorgenkindje. Op ons allen, broers en zussen, maar ook zwagers en schoonzussen, heeft (**oom**) **Rinus** een diepe indruk achtergelaten. Daarom is het goed dat af en toe iets over (**oom**) **Rinus** wordt geschreven.

Wij hopen dat **(tante) Lydia** de volgende maal iets over zichzelf zal schrijven.

Zeer geliefde familie,

Deze keer moet ik er aan geloven.

Allereerst wil ik jullie laten weten dat het met Jonathan en mij goed gaat. Het is alweer meer dan 14 maanden geleden dat (oom) Cock van ons is heengegaan. Maar we mogen naar omstandigheden zeggen "Eben Haëzer", tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen.

Ook de liefde en vriendschap van Evelien en andere draagt hiertoe veel bij.



Er is al door (oom) Jaap veel geschreven over onze lieve broer **(oom) Rinus**. Maar ik heb gemerkt dat er zijn die meer over (oom) Rinus wil horen. Daarom zal ik ook iets over hem schrijven.

Rinus was een zorgenkindje. Zo zat Rinus op de bijzondere lage school oftewel BLO. Dat was een school voor kinderen die niet goed mee konden. Om bij deze school te komen moest hij altijd langs de Oude Haven te Vlaardingen. Op een keer toen Rinus uit school kwam, is hij met een ander vriendje door een klasgenootje in de Oude Haven geduwd. Bijna is Rinus verdronken maar gelukkig kwam op dat moment een meneer langs en die heeft hem en zijn vriendje uit het water gehaald.

#### **(Oom) Rinus**

Op een andere keer ging Rinus eens op zijn autostep door de Maastunnel naar Slikkerveer waar kennissen woonden.

Omdat hij bang was dat (o)pa en (o)ma ongerust zouden worden ging hij direct na een kopje thee weer terug naar huis. Ik weet nog, hij was versleten toen hij thuiskwam.

Ik kan mij ook nog herinneren dat (o)pa van der Slikke bij fietsenmaker "van der Valk" in de van Leijden Gaelstraat een nieuwe damesfiets kocht. Deze fiets mochten wij dan allemaal gebruiken als wij die nodig hadden.

Maar alvorens wij de fiets gingen gebruiken, mochten wij allemaal om de beurt een rondje om de Binnensingel rijden. Toen Rinus een rondje mocht rijden, werd hij prompt aangereden door een visboer die hem niet had gezien. De fiets zat helemaal in elkaar, een hele consternatie. Gelukkig heeft de visboer de schade vergoed.

Rinus heeft vanaf zijn 15<sup>e</sup> jaar ook nog een tijdje bij de lederwarenfabriek Berghsma gewerkt. Daar moest hij 's gaatjes ponsen in riemen maar ook aan het eind van de dag met een handkar vol postpakketten wegbrengen naar het postkantoor. Om daar te kunnen komen moest hij de brug over met een steile oprit. Normaal was dat geen probleem totdat op een keer de handkar zo zwaar was beladen dat het hem niet lukte. Hij raakte daardoor helemaal van streek. Gelukkig zag iemand het dat het niet goed ging en die heeft hem daarbij geholpen. Rinus wilde toen niet meer bij Berghsma werken, maar uiteindelijk, na veel praten is (o)pa het gelukt hem weer zover te krijgen dat hij de volgende dag weer toch naar zijn werk ging.

Rinus was een lieve rustige jongen die veel met het geloof bezig was. Dat kwam onder andere tot uiting in "het kerkje spelen" op de zolder.



Op zolder had hij een soort kerkje ingericht. Aan het eind stond een soort lessenaar met daarvoor een hele rij stoeltjes. (O)Pa van der Slikke had van triplex een frame gemaakt wat een kerkorgel voorstelde en daarachter speelde Rinus met zijn mondorgel.

Tijdens de dienst was Rinus zelf dominee, kerkganger, organist en ook koster. Maar, het gebeurde wel eens dat een broertje of zusje hem plaagde door de deur van de zolder open te gooien. En dan..., dan werd Rinus boos. (O)ma van der Slikke zei dan dat hij dan de "Boze koster" was.

Eens ging (O)pa van der Slikke achter de zolderdeur luisteren wat Rinus zoal deed. Wat was (O)pa van der Slikke bewogen toen hij hoorde dat Rinus de versjes 12 en 13 van Psalm 44 voorlas. Het was zeer toepasselijk op zijn toestand.

Maar wij, om Uwentwil verdreven,  
verliezen, al den dag, het leven;  
Wij worden slechts van hen geacht  
als schapen, voor het mes gebracht.  
Waak op, o Heer, waarom toch zoudt  
Gij slapen, en de smart vergroten?  
Ontwaak, toon, dat G' ons nog aanschouwt,  
en ons niet eeuwig wilt verstoten.

Waarom, daar wij Uw bijstand vergen,  
zoudt Gij Uw aangezicht verbergen?  
Waarom vergeten onz' ellend  
en onderdrukking zonder end?  
Want onze ziel, die nauw'lijks leeft,  
is treurig in het stof gebogen;  
Daar onze buik aan d' aarde kleeft,  
bezwijken wij in onvermogen.

Ik zou nog veel meer herinneringen van Rinus kunnen vermelden maar dan wordt mijn bijdrage te lang dus laat ik het hierbij. Ik hoop met een volgende bijdrage nog meer van Rinus te mogen vertellen.

Wel mogen wij geloven dat Rinus "Boven" is waar hij eeuwig God groot mag maken voor de genade aan hem bewezen door de verdienste van den Heer Jezus Christus.

Allen de hartelijke groeten van  
Jonathan en (tante) Lydia

Dit is inderdaad een mooie aanvulling van **(tante) Lydia** op datgene wat **(oom) Jaap** reeds eerder heeft geschreven. **(Tante) Lydia**, onze hartelijk dank daarvoor.

---

## VERHUISBERICHTEN

Hier volgen een paar verhuisberichten. Die zullen worden verwerkt in de familiebladen.

Allereerst een vergeten verhuisberichtje van **Evert en Elise Dirksen-van der Slikke** van de vorige nieuwsbrief.

Beste Oom Maarten,

Gefeliciteerd met jullie kleindochter en we hopen dat jullie er nog veel van kunnen genieten. Leuk dat u zoveel verjaardagsreacties heeft gehad!  
Komen mijn mails wel aan? Ik zag ons verhuisbericht niet in de nieuwsbrief staan. De nieuwsbrief kwam nu gelukkig wel zonder problemen over.

Groetjes van,  
Evert, Elise, Rosalien en Royd

Even nog ons nieuw adres:

Fam. E. Dirksen-van der Slikke  
AG Wijersweg 41  
6733 AR Wekerom

Zoals geschreven bestond het **Wijnand en Maris Polinder-Stam** uit twee delen. Hier komt dus het tweede deel van hun mail.

Hallo oom Maarten en tante Sophia,

Graag willen wij ook nog een adres wijziging doorgeven die misschien in de nieuwsbrief kan worden opgenomen. Ons nieuw adres is nu:

Familie W. Polinder-Stam  
Apeldoornseweg 86 a  
8075 RJ Elspeet.

Met vriendelijke groet  
Wijnand en Maria Polinder

Derde verhuisbericht komt van **Laurens en Sophia van den Berg-van der Slikke** met hun kinderen.



Tjonge, het lijkt wel een volksverhuizing. In ieder geval allemaal van harte gefeliciteerd met jullie nieuwe woning. Jullie zullen wel een drukte achter de rug hebben. Behang van de muren afhalen, behangen, boren, breken, schuren, plamuren, verven, witten, dozen in- en uitpakken,



meubels uit- en inelkaar zetten en noem maar op. Gelukkig is het nu achter de rug. Wij hopen dat jullie allemaal een fijne en een gezegende tijd mogen hebben in jullie nieuwe paleis.

---

## JARIGE VAN DE MAAND

Allereerst een bedankje van de echte "Jarige van de maand april" **Reinier van der Slikke**.

Beste meelevende familieleden, op welke manier dan ook,

Ik wil jullie hartelijk bedanken voor alle felicitaties, wensen en mooie woorden.

Naast gelukwensen wenste men mij met mijn vrouw en kinderen: gezondheid, een goede > fijne > gezellige > verrassende en feestelijke dag met elkaar, het Ene nodige, Gods zegen en nabijheid, sterkte in onze weg, het allerbeste, het goede, mooie > liefdevolle > grensverleggende > en vele goede gezonde jaren, oneindig veel > hoopgevende en blij makende kaarten, sterkte en kracht.

Soms werden zelfs mijn 34 jaren erbij vermeld(!), of gevraagd om een extra stuk taart!

Een paar kaarten overtroffen echt al mijn verwachtingen. Ik heb het dan over de lengte, grootte, creativiteit, inhoud of afbeelding van de kaart.



Een goed advies wat ik stevig omarm is me te concentreren op wat wel kan en mogelijk is en me niet te focussen op beperkingen. "De mens blijft dan tot meer in staat!".

"Ja ja, ook jij kreeg een beurt!", om in de belangstelling te staan, was een reactie. Men zit zelfs te wachten op een foto van mij, te midden van tientallen kaarten. Want ja, er is maar één zo'n beste broer en neef als ik. Natuurlijk kom ik aan deze vraag tegemoet. Om een en ander op te vrolijken heeft Hendrika ook de kinderen erbij opgezet.

Voor de familieleden die mij niet kennen; ik heb een chronische vorm van Besniër Boeck, ook wel sarcoïdose genoemd. Prins Willem Alexander heeft deze ziekte ook gehad. Qua functioneren mag ik niet klagen.

Zolang ik 10 mg prednison per dag slik is de ziekte onder controle en gaat mijn longcapaciteit niet achteruit.

Nogmaals, hartelijk bedankt. We hebben met veel plezier de kaarten gelezen! Enne, de koffie staat klaar aan de Nachtegaalweg 19, Elspeek. Sommigen moeten zich dan wel eerst even voorstellen.

De vriendelijkste groeten,  
Hendrika en Reinier,  
en de kinderen Berjan, Gerrelt, Reinier, Pieter-Paul en Alissa.

Nu de “**Jarige van de maand juni**”. Voor deze maand hebben wij één mondelinge suggestie ontvangen. Wij hebben gemeend dit te moeten volgen.

De “**Jarige van de maand juni**” is dientengevolge geworden:

**(Oom) Piet Bakker.**

**(Oom) Piet Bakker** is op 10 juni jarig en hoopt dan 81 jaar te worden. **(Oom) Piet Bakker** is onze oudste zwager en oudste oom. Hij kent ieder van haver tot gort en weet veel over onze familie te vertellen. De afgelopen jaren tobt **(oom) Piet** met zijn gezondheid. Zo moet hij elke dag insuline spuiten om zijn suikergehalte in het bloed onder controle te houden. Verder loopt **(oom) Piet** slecht zodat hij, als hij weggaat, alleen dit kan met een scootmobiel of hij moet gehaald en gebracht worden met een auto. Dus, **(oom) Piet** is om de “Jarige van de maand juni” te zijn, het zeker waard.

Op onze familiesite staat onder familieblad van **(tante) Nel** (bladnr. 01-00-00) een hele mooie actiefoto van hem. Het is de moeite waard om het te bekijken.. O ja, nog even het adres.

**(Oom) Piet Bakker,  
bejaardencentrum d’Amandelhof,  
Fluiterlaan 50-5,  
2903 RL CAPELLE AAN DEN IJSSEL.**

Wij hopen dat jullie weer allemaal meedoen met het sturen van een kaartje.

Bellen kan natuurlijk ook. Telefoonnummer is: 010-4340084

Mailen mag eveneens, het mailadres is: [p.bakker-nnd@kpnplanet.nl](mailto:p.bakker-nnd@kpnplanet.nl)

---

## **FAMILIEBIJEENKOMST**

In de vorige nieuwsbrief hebben wij de suggestie gedaan om in 2009 een familiebijeenkomst te organiseren. Wij hebben weinig reacties ontvangen. Nu kan het ook zo zijn dat jullie nog even hierover moeten nadenken. Maar omdat er veel voorbereidingen gedaan moeten worden en veel tijd gaat zitten in het organiseren hiervan, willen wij graag zo spoedig mogelijk van jullie horen of wij hiermee moeten doorgaan.

Om een idee te geven hoe wij denken dat zo’n dag ingevuld zou kunnen worden hebben wij het volgende voorstel.

Het programma vindt alleen ’s middags plaats en wel van circa 13.00 uur tot 17.30 uur.

De familie wordt ontvangen met koffie en gebak waarna men gezellig samen kan zijn.

Het is dan de bedoeling de verdere middag in te vullen met wat spelletjes met name voor de (klein-)kinderen. Verder zou in de loop van de middag nog wat fris o.i.d. geserveerd kunnen worden.

Het moet een echte gezellige familiedag worden, dus wij hopen dat jullie allemaal meedoen.

Wij zullen er alles aan doen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Gedacht kan worden aan 10- 15 euro per persoon. Als iedereen meedoet, verwachten wij ongeveer 250 personen.

Dit betekent dat wij op zoek moeten gaan naar een geschikte locatie. Weet iemand een geschikte locatie, laat het ons weten. Alvast onze dank hiervoor.

---

## FAMILIEVANDERSLIKKE.NL

Nu nog even aandacht voor **onze** (!! ) familiesite *familievanderslikke.nl*. Wij hebben al meer dan **50** aanmeldingen ontvangen. Dus wij kunnen met recht zeggen dat onze familiesite een succes is geworden.

Nog niet iedereen heeft een familieblad ingevuld, liefst met een foto, maar wij gaan er vanuit dat uiteindelijk jullie allemaal meedoen.

Om in de familiesite te komen moet men zich wel eerst laten registreren. Dit om te voorkomen dat iedereen in onze site terecht kan. Wij kunnen zien wie zich heeft laten registreren en kunnen zo ongewenste bezoekers weren.

Het is de bedoeling om een actieve site te maken. Zo kan actueel nieuws direct geplaatst worden met foto's en al zoals bij de geboorte van een baby.

Wij horen ook graag wat jullie van onze site vinden en zet dat in het "gastenboek."

---

## TENSLOTTE

Het is weer een lange nieuwsbrief geworden. Wij hopen dat jullie allemaal het met plezier hebben gelezen. Het is immers door jullie en voor jullie geschreven.

Verder de hartelijke groeten van

**(Ome) Maarten en (tante) Sophia**