

SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

Tweede jaargang (verschijnt maandelijks)

nummer 18, juni 2008

Redactie : M.M. van der Slikke

Per adres : Dotterlei 735, 2906 BR Capelle aan den IJssel

e-mail : slikke@versatel.nl

INLEIDING

Geliefde familie,

Het doet ons een genoegen jullie te kunnen mededelen dat **onze** familiesite

www.familievanderslikke.nl

een groot succes aan het worden is. Inmiddels hebben al ~~61~~ 62 gezinnen c.q. personen zich laten registreren en ~~32~~ 33 gezinnen hebben hun familieblad ingevuld, sommigen hebben zelfs een foto bijgevoegd.

Verder blijkt dat **onze** familiesite door de familie (!) vele malen per dag wordt bezocht.

Jullie kunnen begrijpen dat wij daar blij mee zijn. Het wordt zo een mooi naslagwerk voor de gehele familie.

Het is ons streven om onze familiesite compleet te maken en actueel te houden. Met andere woorden, nieuws zoals geboorte, verhuizingen en dergelijke zullen wij direct op de site zetten als deze informatie aan ons wordt doorgemailed. Daarom doen wij een beroep op de gezinnen c.q. personen die zich nog niet hebben laten registreren en het familieblad nog niet hebben ingevuld om dit alsnog doen.

Heb je daar problemen mee, dan horen wij dit graag.

Uit de reacties die wij hebben gekregen betreffende de familiedag die wij voor D.V. 2009 willen organiseren blijkt dat bijna 80 % dit leuk vindt en zeker zullen komen en dat 20 % het nog niet weet. Dit is voor ons een reden om hiermee door te gaan. Om alvorens definitief te besluiten hiermee echt door te gaan, hebben wij bij deze nieuwsbrief een vragenformuliertje toegevoegd. Jullie worden vriendelijk verzocht deze in te vullen en aan ons te retourneren.

E-mail adres: slikke@versatel.nl.

Indien uit de reacties blijkt dat er voldoende draagvlak is voor deze dag, dan zullen wij hiermee doorgaan. Dus aan jullie de keuze.

ZIEKENHOEKJE

Wij dachten dat er deze maand niets bijzonder te melden was totdat wij deze mail lezen.

Jarige van de maand juli,

Voor de maand juli zou ik het niet weten maar wel voor augustus.

Tamara van Hannie ligt vanaf maandag (2 juni j.l. red.) al in het Dijkzigt-ziekenhuis vanwege de ziekte van Crohn. Zij is in een week 5 kilo afgevallen en heeft een verdikking in de dikke darm. Met het darmonderzoek konden ze er niet door heen en nu moet het volgende week dinsdag onder narcose. Zij heeft nu prednison kuur en daarom gaat het iets beter.

Groetjes van je zus Hanna

Het is altijd even schrikken als je hoort dat iemand in het ziekenhuis is opgenomen..
Inmiddels is zij weer thuis en binnenkort hoort zij wat de artsen gaan doen. Opereren?
Zo iemand is altijd een kaartje waard. Daarvoor hoeft je niet de jarige van de maand te zijn. Daarom verzoeken wij jullie nu iets van je te laten horen zodat zij weet dat wij allemaal met haar meeleven. **Tamara (06-01-02)** is momenteel 18 jaar oud en haar adres is (even gespiekt op onze familiesite!):

Tamara Treure
Koolwijk 12
3343 RB Hendrik Ido Ambacht.

Als je liever even belt, dat mag natuurlijk ook, telefoonnummer **078-681 9101**

Mailen is ook een mogelijkheid, via mailadres: **hannietreure@klikSAFE.nl**

Via deze nieuwsbrief wensen wij **Tamara** veel sterkte toe en wij hopen dat de artsen de ziekte maar snel onder controle mogen hebben.

Voor het overige hebben wij weinig nieuws te melden. Gelukkig maar!

GEBOORTE

In één van de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat wij in de “wandelingen” hadden gehoord dat er nog enkele in de familie zijn die in blijde verwachting zijn.

Wij hebben onlangs van **Hannah van Krimpen-den Boer (03-11-00)** de volgende mail ontvangen.

Goedemorgen,

Ik wilde u vragen of wij in het vervolg de Slikke krant mogen ontvangen. We hebben hem nu twee keer gekregen via Marinus. Van Lydia hebben wij begrepen dat we aan u door moesten geven als er iets in de gezinssituatie veranderde zodat u het in de Slikke krant kan publiceren. Ik wil dus meteen even doorgeven dat we eind september weer gezinsuitbreiding hopen te krijgen. De zwangerschap verloopt tot nu toe voorspoedig met weinig klachten.

Hartelijke groeten uit Friesland
Stefan, Hannah en Jesse van Krimpen.

Stefan en Hannah maar natuurlijk ook **Jesse**, van harte gefeliciteerd met deze blijde mare. Gelukkig gaat het allemaal goed en wij hopen dat als de tijd daar is dat alles goed mag gaan.

Verder vinden wij het fijn dat jullie zich ook hebben aangemeld voor onze **Slikkertjes-Nieuwsbrief**. Meld je ook aan bij onze familiesite familievanderslikke.nl en vul dan gelijk het familieblad in, dan is dat ook compleet Alvast onze hartelijke dank hiervoor.

BIJDRAGE VAN ALINE VAN GINKEL-VAN DER SLIKKE

Dan komt nu de bijdrage van **Aline van Ginkel-van der Slikke (12-06-00)**.

Hallo familie!

Wat een schrik bij het zien dat ik de volgende ben die in "de pen" moet klimmen. Marten... Hartelijk bedankt! Ik zal m'n best doen...

Inderdaad ben ik bijna-buur van de familie Gerrets geweest, alhoewel ik hier niet echt meer iets vanaf weet. Ik was namelijk 5 jaar toen we vanuit Capelle naar Ede gingen verhuizen. Een voorval weet ik nog wel, en wel met ome Guus: hij haalde ons op uit school en we gingen te voet. We gingen gezamenlijk omdat we dicht bij elkaar woonden (denk ik). Tussen school en thuis was een 'kinderlokkers'bos. Ons was van thuis uit geleerd dat we hier niet doorheen mochten lopen. Maar wat wil ome Guus... door het bos naar huis! Ik weet nog dat ik dat dus niet gedaan heb en er omheen ben gerend. Ome Guus kon de andere kids niet alleen achter laten om mij op te halen dus liet hij, volgens mij, Elise mij ophalen. Maar het resultaat was dat wij samen **niet** door het 'kinderlokkers'bos naar huis zijn gegaan maar eromheen. Volgens mij was ome Guus hier niet echt happy mee..!

Verder weet ik nog dat als we jarig waren een aantal tantes altijd op visite kwamen. Dit was altijd feest! We mochten dan tussen de middag thuis eten en wisten niet hoe snel we thuis moesten komen! Ook was er nogal eens een logeerruil. Vooral met de kids van tante Anneke. Karen was er eens met krukken en ik mocht er niet mee lopen... Salomon had samen met Benjamin van de schaapherder allemaal lege hulzen gehad incl. 'band' zodat je ze als gordel kon dragen, konden ze die bij de politie inleveren.

Nog wat herinneringen:

Als we op visite gingen bij opa en oma was het rennen om de pop! En, je ging nooit met lege handen naar huis!

Met Johan van tante Hanna zou ik gaan trouwen (weet je het nog?),

Ome Johan had vogeltjes en volgens mij een keer een manke,

Bij Deborah van tante Lydia heb ik in de klas gezeten (weet ik van de foto),

Tante Elisabeth had een schip!

Ome Jaap maakte onze koekoeksklok altijd (is alweer jaaaaaaaaaaaren stuk maar hangt nog steeds wel in m'n keuken),

En ome Maarten was altijd in voor een grap (nog steeds volgens mij).

Maar nu geen vroeger meer maar het nu!

Ik ben de een na jongste dochter van ome Ben en tante Alie. Nu 27 jaar oud. Ben bijna 5 jaar getrouwd met Egbert van Ginkel en heb 2 schatten van kinderen. Een zoon van 2 en een half jaar (Tim) en een dochter van bijna 11 maanden (Lisa).



Ook hebben we een lieve hond (mechelse herder) die nu 5 puppies heeft. Geweldig lieve beestjes en schitterend om ze te zien dollen met elkaar!

We wonen in Lunteren, op een vakantiepark, met een heerlijke tuin en 2 minuten verwijderd van het bos.

Twee dagen per week werk ik als kinderverpleegkundige in het ziekenhuis te Arnhem. Ik rouleer tussen de zuigelingen en de jongeren afdeling. We kunnen het zo plannen dat Egbert thuis is als ik werk, dus hoeven de kinderen niet naar een oppas o.i.d. Ideaal!

Als "hobby" verhuren we samen met broer Martijn een aantal vakantiehuisjes. Hier ben ik vrijdags meestal druk mee (schoonmaken enz). Het varieert van een 6- tot 10 persoonshuisje. Ben je benieuwd en wil je eens op de Veluwe op vakantie kijk dan op www.ontspanjenu.nl !

De nieuwsbrief vind ik echt een leuk initiatief! Je vervreemd anders van de familie terwijl je toch leuke herinneringen heb. Zo blijf je toch op de hoogte van

het wel en wee van iedereen. Je bent niet voor niets familie toch? Dus... blijf bestaan!!!

Verder is het de bedoeling dat ik "de pen" weer doorgeef. Ik zat te denken aan een van de kinderen van ome Peter. De naam Lidewij klinkt me bekend in de oren. Verder zou ik echt niets over haar weten. Misschien zou zij de volgende keer een stukje willen schrijven?

Allemaal de groeten uit Lunteren van Egbert, Aline, Tim en Lisa

Aline, hartelijk bedankt voor je bijdrage. Wij vinden het leuk om van iedereen wat te weten. Met deze bijdrage weten wij straks van iedereen wat. Je hebt hele mooie foto's opgestuurd, maar om het bestand van de nieuwsbrief niet te groot te laten zijn heb ik ze moeten aanpassen. Wij hebben de origineels op onze familiesite gezet. Nogmaals onze hartelijke dank,

Nog even de spelregels.

Degene die het laatst zijn bijdrage heeft geleverd, wijst de volgende neef of nicht aan. Van te voren wel even eerst nagaan of hij of zij (niet zijnde broer of zus) bereid is een bijdrage te leveren. Graag ontvangen wij de bijdrage voor op de tiende van elke maand.

(JEUGD)HERINNERINGEN

Hier komt de bijdrage van ~~(oom) Pieter (09-00-00)~~

Helaas, helaas, geen bijdrage van **(oom) Pieter van der Slikke**. Het is **(oom) Pieter** niet gelukt om op tijd zijn bijdrage aan te leveren. Dus wij moesten omzien naar een alternatief. Nu, die hebben wij gevonden. Het is een bijdrage van **(tante) Klazien van der Slikke-de Niet (05-00-00)** die wij al eerder hadden ontvangen maar hebben bewaard voor het geval dat. **(Tante) Klazien**, het is echt een mooie jeugdherinnering, alhoewel er vele zorgen zijn geweest. Gelukkig is alles goed gekomen. En nu, nu zijn er weer zorgen. Wij wensen je van harte toe, dat je hierin nog ondersteuning mag ondervinden van Hem Die een Helper is in nood.

DIE KNUSSE VIJFTIGER JAREN

Het is het boek van mijn "Jeugdland". Het is 7 april 1953. Nederland is nog in de ban van de februariramp. Het is de tijd van de evacuatie en de inzamelingen. Bij ons staat lange tijd een zinken teil met dakpannen op de "plaats" (het terras). Mijn va (pa is nog va en mama moe) is naar Zeeland geweest om hulp te bieden met de kotter. Mijn va is visser. Gelukkig was hij die zondag thuis want storm betekent dat je niet slaapt als hij "uit" is.

Deze dag heb ik echter mijn eigen kleine persoonlijke drama.

Ik sta in de bovenzaal van een grote patriciersvilla op de Pompstationsweg in den Haag. Vlak naast de Scheveningse gevangenis. Ik ben 7 jaar. Ik draag een rode wollen jurk met een geplooid bovenstuk en rok met plooiën, witte kniekousen en lakschoenen. Ik heb lange vlechten met strikken. Maar de eerstkomende jaren moet ik naar bed. Daarbij passen andere normen: mijn vlechten worden afgeknipt (die worden nog jaren bewaard in de theepot van het zondagse servies), ik krijg een flanellen pyjama aangetrokken van een onbestemde kleur en ik klim in bed om er niet meer uit te komen, zelfs niet voor een plasje.

Dat is niet helemaal vreemd voor me. Tijdens een logeerpartij met Kerst krijg ik een broertje. En ik kom in aanraking met open TB (tuberculose). Na de diagnose lig ik boven in een kamertje. Boven mij zie ik een reepje blauw. Wel hoor ik geluiden: de lorreman (mijn moeder is naaister dus een goede klant), de bakker en de melkboer. Elke ochtend voor achten passeren klompen mijn huis, naar het “Eiland Vloek” waar een scheepswerf is. Het geluid van de klinknagels weerklinkt de gehele dag. Om 5 uur klinkt de fluit en het geklos van de klompen.

Zus en de broertjes mogen niet boven komen. Moe heeft het druk met het nieuwe broertje. Helaas is het leed al geschied. Ik heb hem al besmet als ik nog beneden ben. Na jaren zal ik hem terugzien met een kunstooi waar hij kunstjes mee uithaalt tot vermaak van ons en griezelen bij anderen.

Opa en opoe komen ook niet. Wel twee tantes die eigenlijk het zwarte schaap van de familie zijn. Op een dag staan ze groot in het kamertje en ik krijg een heus cadeautje.

Maar nu is er plek om te kuren door het openen van een nieuwe kinderzaal in het Haags Sanatorium.

Naast me zit Jet in haar bed. Ze heeft mooi bruin haar en donkere ogen. Jet heeft alleen een moeder. Haar va woont ergens anders. Jet kan bijna niet zien. Als zij leest ligt het boek haast op haar gezicht. Daarom heeft Jet geen vader. Als haar va terugkomt uit Duitsland waar hij was tewerkgesteld zijn haar moe en de oudste twee kinderen blij. Maar de vrucht van haar moeders liefde draagt de gevolgen van haar vaders zonden. Daarom heeft Jet wel een vader en toch niet.

Aan de overkant ligt Harry. Harry heeft alleen een vader. Harry's vader is bloemenkoopman. Hij staat met een karretje op de Statenlaan.

Harry helpt hem graag, daarom gaat hij niet naar school. Hij doet voor hoe hij zijn bloemen verkoopt: “Mooie bloeme..., gele tullepe...” roept hij op z'n Haags. Maar dan grijpt de zaalzuster in: het klinkt als een vies woord.

Harry heeft grote moeite met het medisch regiem. “Vom Kinde aus” is hier nog niet doorgedrongen.

We moeten blijven liggen. Daarom wordt een leren tuig aangemeten die onder de matras wordt vastgemaakt. Maar met de matras omhoog kun je ook zitten dus de volgende dag worden de riemen vastgemaakt aan de bedbodem.

Hoe heeft Harry ze losgemaakt? Op een dag is hij vertrokken. Tijdens het rustuur hoor ik geruis en hij is weg. Buiten staat zijn vader met de lege kar. Harry mag erop zitten en levert in het vervolg weer zijn aandeel in de bloemenverkoop.

We liggen zoveel mogelijk buiten op het balkon. Daar word je beter van. In een tijd waarin top-less en bikini's nog onbekende begrippen zijn lig ik met een schaamlapje aan twee touwtjes.

Op een dag zie ik boven mij ineens een deftige verschijning. De dominee kijkt mij door zijn randloze bril vriendelijk aan. Maar de dominee is iets heel, heel hoogs en bovendien is hij een knecht van God.

Ik geef een ruk aan mijn plank waar je je bord en beker op kunt zetten. Maar helaas, nu kan hij mijn navel weer zien. In mijn verwarring hoor ik niet wat hij zegt. Dat is jammer want ik moet met zijn bezoek de komende jaren toe. Later zal ik hem nog gaan waarderen vanwege zijn anti-Barthiaanse opvattingen in zijn mooie boek over de Nederlandse Geloofsbelijdenis.

Hij laat wel iets na. Ik krijg twee mooie boekjes van Anne de Vries: “Toen Jezus geboren werd” en “Als Jezus wederkomt”. Ik verslind trouwens alles wat letters heeft en me gegeven wordt: Van “Bolke de Beer” tot “Het betoverde Bos” met een prachtig verhaal over de ondergang van de Titanic.

Maar deze boekjes zijn echt van mij. Die prachtige tekeningen van Tjeerd Bottema: Een geweldige Abraham met in zijn schoot een heel klein spelend Lazarusje. Wat een beeld van geborgenheid.

Veel later lees ik ze voor aan de kinderen. Hier en daar verander ik een woord in de toepassing want intussen is mijn leven een minder verbondsmatige koers gaan varen. Maar goed, er is dan nog niet de keus die er nu is.

In een volgend beeld leer ik nog een levensles. Het is rust uur en gewoonlijk vermaak ik me door vingerspel met de dekens (poppetjes in het kasteel) of kijkend naar de wolken als ik buiten lig en ik Jeruzalem daarin kan zien. Maar nu verveel ik me. Ik pak het boekje van het nachtkastje en doe het open. Maar dan klinkt naast me de snijdende stem van de zuster: “Dat heb je nu met die christelijke kinderen. Die knippen de kat in het donker. Geef maar hier dan gooi ik het weg.” Tja, woord en daad horen ook bij elkaar. Gelukkig is de soep niet zo heet als ze opgediend wordt en krijg ik m'n geliefde boekje weer terug.

Het schiet niet hard op met m'n herstel. Woensdag en Zondag komt moe en Zondag als hij “binnen” is, ook va. Zus Rietje moet de oppas zijn want de familie komt niet op die gedachte. Maar de wandeling naar het sanatorium is wel ver. Openbaar vervoer is duur en een fiets is nog niet voor ieder verkrijgbaar. Daarom vraagt mijn moe of zij de arts weer eens kan spreken. Beschroomd staat ze in de deuropening. De dokter met de dubbele naam zit achter zijn bureau en schrijft rustig door. Dat is zo de gewoonte. Wanneer hij eindelijk opkijkt en moe haar zorgen naar voren kan brengen en rept van het Kinderziekenhuis dat voor haar dichterbij is voorspelt hij haar de vreselijkste infecties. Helaas krijgt hij nog gelijk ook.

In het volgende beeld ben ik verhuisd naar het Juliana Kinderziekenhuis. Hier is het gelukkig veel kindvriendelijker en er is prachtig speelgoed (voor de zondag) dat geschonken is door koningin Juliana. Hier mogen we gewoon zitten in bed. Helaas kan ik van dit alles pas veel

later genieten. Ik lig maandenlang in taft en vette watten gewikkeld en heb ondraaglijke pijn. Bovendien word ik volstrekt geïsoleerd verpleegd. Ik zie alleen maar maskers en handschoenen. Soms zwaaien mijn moe en Rietje en broertjes vanachter een raam.

Gelukkig, ik mag naar zaal. In een volgend beeld zie ik Bertje. Hij komt langsrijden in zijn bed en grijnst. Net een auto. De zuster brengt hem naar de operatiekamer. Het kan niet langer worden uitgesteld. We wuiven tot we elkaar niet meer kunnen zien. Dan wordt het stil. Bertje komt niet meer terug. Er is de fluistering van de dood. Maar daar boven juicht toch een grote kinderschare die zich verdringt rondom de troon van God? En zou Bertje daar niet tussen staan? Hoe kan ik het anders dragen?

In het laatste beeld ben ik weer thuis. Wat is alles vreemd. Niet alleen de regels en de code's. Niet alleen Rietje en de broertjes maar ook va en moe. Welke binding zit er in twee halve uurtjes per week. Mijn rol van zieke zusje lijkt uitgespeeld maar heb ik nog wel een rol naast die van Rietje als steun en toeverlaat van moe? En dan volgt het beschamend dieptepunt: Ik snak naar licht en ruimte om me heen. En ik sta in de slaapkamer en stampvoetend roep ik dat ik weer terug wil naar het ziekenhuis.

“Hoe zorgeloos is de kindertijd”. Ik blader en zoek nog naar een knus beeld. Maar is de keuze van de belichting niet afhankelijk van het perspectief??

(Tante) Klazien, hartelijk dank voor je mooie bijdrage. Wij hopen, indien mogelijk, dat je nog eens een bijdrage wil leveren.

VERHUISBERICHTEN

Wij hebben weer een paar verhuisberichten ontvangen. Allereerst van **Peter en Eunice Bakker (01-01-00)**. Zij zijn verhuisd naar een pracht huis in Vleuten. **Peter en Eunice**, als jullie nu gelijk jullie familieblad invullen, dan zijn deze gegevens altijd beschikbaar.



Beste Oom Maarten en Tante Sophia,

Ik heb begrepen dat wij nog geen adres wijziging hebben doorgegeven.

Om dit te herstellen heb ik in de bijlage een PDF-bestand toegevoegd.

We hebben op dit moment nog steeds geen telefoon (KPN + glasvezel) maar we hopen op 20 juni weer online te zijn, toe die tijd moeten we ons behelpen bij anderen. Misschien kan het nog worden opgenomen in de volgende nieuwsbrief?

Met vriendelijke groet,
Peter Bakker
De Paltz 32
3452 LP Vleuten
tel. 030-666 5750

Verder een verhuisbericht van **(oom) Benjamin en (tante) Riekie (12-00-00)**.

Hallo Maarten,

Je kunt vermelden dat we op 30 mei verhuisd zijn. Ons nieuwe adres is te raadplegen op onze familiesite: familievanderslikke.nl.

Groetjes Ben en Riekie

Zo, dit is een echt leuk en modern verhuisbericht. Zo kunnen wij onze familiesite nuttig inzetten. Dus, wie zich nog niet heeft aangemeld, is dit het moment om dat te doen. Succes.

Dan hebben wij nog een verhuisbericht ontvangen, nu van **Rhodé van der Slikke (07-09-00)**

Hoi Allemaal,

DV 23 juni hoop ik te verhuizen naar: Machteld Sandelijnslaan 42
3342 GM in Hendrik Ido Ambacht.

Veel liefs, Rhodé

Allen hartelijk dank voor jullie verhuisbericht. Wij hopen dat jullie met veel genot op je nieuwe adres mag wonen.

JARIGE VAN DE MAAND

Jullie weten het nog wel, **(oom) Cees van der Slikke (08-00-00)** was de “**Jarige van de maand mei**”.

Cees vroeg mij om allen die hem een kaartje hebben gestuurd via deze nieuwsbrief daarvoor hartelijke te bedanken. Dus bij deze.

Van de “**Jarige van de maand juni**” kregen wij de volgende mail.

Hallo Maarten en Sophia,

Wij bedanken iedereen voor de vele kaarten ook heel leuke digitaal die oom Piet voor zijn 81e verjaardag gekregen heeft. Het was hartverwarmend. Wij zeggen: Ga zo door!

Veel liefs van Nel en Piet

Nu de “**Jarige van maand juli**”.

Op onze mailoproep om voor deze maand een opgave te doen hebben wij vele reacties gekregen. En dan wordt het voor ons moeilijk er één uit te kiezen. Velen moeten wij teleurstellen, maar dat zullen jullie niet echt erg vinden. Hopelijk volgend jaar nieuwe kansen.

Voor de maand juli hebben wij er één gekozen die het vaak zonder vader en moeder moet doen. Hij woont namelijk op een schippersinternaat. Dus leuk om hem te verrassen en om hem te laten weten dat hij een héééééle gróóóóte familie heeft.

De “**Jarige van de maand juli**” is geworden, zie onderstaande mail.

Best Ome Maarten,

Is Geert Snoeij geen goed idee? Geert is op 9 juli a.s. jarig en wordt dan 10 jaar! Vanaf zijn 6^e jaar zit hij al op het schippersinternaat. Een leuke verrassing voor hem als hij daar kaarten voor zijn verjaardag krijgt. Want een verjaardag daar gaat altijd anders dan als je thuis bent natuurlijk.

Zijn adres: Geert Snoeij,
Schippersinternaat "De Driemaster",
Boezemdreef 2,
2922 BA Krimpen aan den IJssel.

Met vriendelijke groet,
Johan en Monica Benard - Mudde

Even wisten wij niet wie **Geert** was. Maar na het raadplegen van onze familiesite familievanderslikke.nl kwamen wij daar snel achter.

Geert (14-02-01) is een zoon van **Willem en Eline Snoeij-Mudde (14-02-00)**. Dus wij hopen dat jullie weer allemaal meedoen met het sturen van een kaartje. Niet vergeten dus!

DITJES EN DATJES

Deze maand is voor velen een spannende maand geweest. Het is immers de maand van de examens. En dan vraag je jezelf steeds af: Ben ik niet of ben ik wel geslaagd. Van de volgende kandidaten hebben wij bericht gekregen dat zij geslaagd zijn.

Bart van der Heide (06-04-??), Marcel Vuyk (06-??-??) en Eunice Mudde (14-08-00)

zijn geslaagd voor HAVO.

Jessica Treure (06-01-03), Gerliene de Waard (06-02-03), Corné Krayenoord (06-07-01) ,

en Marinus van der Slikke (07-11-00) zijn geslaagd voor VMBO;

Tenslotte is **Marion den Toom (03-05-01)** is geslaagd voor de opleiding verzorgende en werkt inmiddels in d'Amandelhof te Capelle aan den IJssel .

Wij zijn allemaal heel blij en dankbaar dat zij allen deze mijlpaal hebben mogen bereiken. Allen van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie in je verder studie nog veel succes toe en ga je werken, vergeet niet wat je hebt geleerd.

Wij kregen ook nog een mailtje van **Rhodé van der Slikke (07-09-00)**

Hallo pa en ma.

Bij deze een nieuwtje voor de nieuwsbrief.

Ik ben op donderdag 5 juni geslaagd voor mijn rijexamen.

Dit vind ik fijn nieuws en het vermelden waard toch?

Liefs Rhodé

Tenslotte kregen wij nog een berichtje voor DITJES EN DATJES van **Gert en Karen de Weert-Stam (11-09-00)**.

Beste oom Maarten en tante Sophia,

Als antwoord op uw mail hebben wij nog wel wat te melden om uw "nieuwsgierigheid" enigszins te bevredigen.

Maandag 9 juni j.l. is Robert Stam weer gezond terug gekomen uit Aruba. Nadat hij was opgehaald van Schiphol hebben we allen onder het genot van een kop koffie geluisterd en gekeken naar de ervaringen daar opgedaan. Als afsluiting van de dag zijn we heerlijk wezen eten in Nunspeet. U begrijpt het was een gezellig gebeuren waar groot en klein (en in het bijzonder ma)van genoten heeft!

Vriendelijke Groeten,

Gert en Karen de Weerd-Stam

Fijn **Robert (11-10-10)** dat je weer gezond thuis hebt mogen komen. Wij hebben je een beetje gevolgd op jouw site en gezien dat je veel hebt geleerd en ervaren. Wij hopen dan ook dat je al deze ervaringen nog kan gebruiken in het verdere van je leven. Veel succes toegewenst met je verdere studie.

FAMILIEBIJEENKOMST

In de inleiding hebben wij al het nodige hiervan geschreven. Om te weten of jullie net zo enthousiast zijn als wij, hebben wij een enquêteformulier bij deze nieuwsbrief gevoegd. Even invullen en naar ons mailadres slikke@versatel retourneren, dan zullen wij jullie in de volgende nieuwsbrief laten weten hoe wij verder gaan.

FAMILIEVANDERSLIKKE.NL

Wij blijven even nog doorgaan met het promoten van onze familiesite. Wij zijn zeer enthousiast. Wij hopen dat jullie dat ook worden.

TENSLOTTE

Deze keer weer een lange nieuwsbrief geworden. Ondanks dat, print het uit en laat het je gehele gezin lezen. Want het is tenslotte:

VOOR JULLIE - DOOR JULLIE

Verder de hartelijke groeten van

(Ome) Maarten en (tante) Sophia