



Tweede jaargang (verschijnt maandelijks)

nummer 21, september 2008

Redactie : M.M. van der Slikke

**Per adres : Dotterlei 735,
2906BR Capelle aan den IJssel**

e-mail : slikke@versatel.nl

sitebeheerster : Marieke Roozendaal-van der Slikke

e-mail sitebeheerster : a.roozendaal@solcon.nl

INLEIDING

Geliefde familie,

Ja ja, dat hebben jullie goed gezien. De kop van onze nieuwsbrief is gewijzigd. Wij hebben gekozen voor dezelfde lay-out als van onze familiesite. Zo wordt de herkenbaarheid van onze nieuwsbrief nog groter. [**Marinus van der Slikke (07-11-00)** bedankt.]

Zo, dan gaan wij nu weer over tot de orde van de dag.

De bekende rubrieken passeren weer onze nieuwsbrief. Zo vindt u in de rubriek “**(Jeugd-) herinneringen**” de beloofde bijdrage van **(tante) Anneke van der Slikke (11-00-00)** en in de rubriek “**Bijdrage van**” deze keer een bijdrage van **Liesbeth van Dijk-van der Slikke (05-04-00)**. Ook dit keer weer bijdrages die de moeite waard zijn om te lezen.

Wij hebben ook een bericht opgenomen van **Marinus van Krimpen (03-02-00)** die op 16 september a.s. hoopt te promoveren.

Verder vragen wij aandacht voor een extra rubriek “**Familiebedrijven**”, voor de rubriek “**De Grote familiedag**” en onze site **familievanderslikke.nl**.

In de afgelopen maand hebben weer enkele familieleden de moeite genomen om hun familieblad in te vullen soms voorzien van een mooie gezinsfoto. Nadat zij deze hadden doorgemailed naar onze sitebeheerster **Marieke Roozendaal-van der Slikke heeft**, heeft zij het op onze familiesite gezet.

Toch missen wij nog steeds enkele ingevulde familiebladen. Daarom ons verzoek aan degene die het familieblad nog niet hebben ingevuld c.q. ingeleverd, om dit alsnog te doen en te mailen naar **a.roozendaal@solcon.nl**.

Heb je vragen of weet je niet hoe het moet, laat het ons weten, wij helpen jullie graag verder. Alvast hartelijk bedankt.

Allen weer veel leesplezier toegewenst.

ZIEKENHOEKJE

In de Slikkertjes-Nieuwsbrief nummer 18 van juni j.l. hebben wij reeds bericht dat **Tamara Treure (06-01-01)** de oudste dochter van **Corné en Hannie Treure (06-01-01)** ernstig ziek is. Sedertdien knap zij maar niet op en blijft het tobben en worden de zorgen alleen maar groter. Van **Corné en Hannie** kregen de volgende mail.

Beste oom en tante,

Inderdaad zijn de zorgen groot en veel. Diverse complicaties doen zich voor waardoor de geplande operatie van 10 september (was ook al eerder uitgesteld) niet door kan gaan. Onze lieve Tamara is op dit moment heel zwak, krijgt vanaf nu sonde-voeding waarvan we hopen dat ze daardoor toch voeding in haar krijgt. U begrijpt de zorgen zijn zeer groot. Toch hopen we en bidden en willen ook vragen of er in de familie nog zijn die mogen weten.....wat de psalmdichter zegt,.. de Heere wil op ons kermen, nog over *haar* ontfermen. Van onze kant geen rechten...., maar de Heere zou nog willen gedenken. De meest zullen haar niet kennen maar Tamara is 19 jaar, onze oudste dochter, heeft een lieve vriend Hans. Ook voor hem valt het allemaal niet mee om zo zijn geliefde te moeten zien lijden. Ze heeft al vanuit de familie diverse kaarten mogen ontvangen. Ze is zelf niet in staat hiervoor te bedanken maar we weten dat ze het zeer op prijs stelt. Tamara ligt in het Erasmusziekenhuis (EMC) afdeling 8 Noord.

Hartelijke groet,
Corné en Hannie Treure

Van **tante Hanna (06-00-00)** hebben wij zaterdag nog de volgende mail ontvangen.

Lieve broer,
Nog even voor 12 uur een mailtje. Tamara mocht vandaag naar huis, maar na een paar uur moest zij al weer weggebracht worden zo ziek misselijk en maar braken. Heel triest. D.V.maandag gaan de artsen weer overleggen.
Liefs van je zus Hanna

Van (**tante**) **Hanna** hebben wij ook nog vernomen dat **Tamara en Hans** trouwplannen hebben. Mede daarom moeten wij maar gehoor geven aan de oproep van **Corné en Hannie** om **Tamara** in onze gebeden te gedenken en op te dragen aan de Heere. Wie weet, wil de Heere haar nog genadig zijn. Laten wij in ieder geval **Tamara** een blijk van medeleven geven door haar een kaartje te sturen. Het volledige adres is:

Tamara Treure
Afdeling 8 Noord
Ziekenhuis Erasmus MC
's-Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam

Thijs (07-02-03), zoontje van drie jaar van **Alfred en Joannele van der Slikke-Seip (07-02-00)** heeft in de afgelopen week ook enkele dagen in het ziekenhuis moeten verblijven vanwege astma. Gelukkig mocht hij na een kuur gevolgd te hebben, afgelopen zaterdag weer naar huis. Ook **Thijs** zal het zeer waarderen als jullie hem gedenken met het sturen van een kaartje.

Zijn adres is:

Thijs van der Slikke
Harp 12
8286 TJ KLAASWAAL

In de vorige nieuwsbrief hebben wij bericht dat **Eunice Mudde (14-08-00)** vanwege suikerziekte enkele dagen in het ziekenhuis heeft gelegen. Van haar ouders ontvingen wij de volgende mail.

Geliefde familie,

Net aan boord gestapt en eerst nog even een berichtje van ons. Met Eunice gaat het goed maar het is natuurlijk wel wennen om steeds voor je eten te moeten spuiten met insuline. Ook de hoeveelheid van de eenheden is nog even leren omdat iedere maaltijd anders is. De koolhydraten verschillen veel met wat je eet en daar moet je de insuline op instellen.

Dat lijkt makkelijk maar het is soms nog puzzelen hoor. Maar al met al lukt het haar al prima. Gisteren zijn we nog naar de diabetes verpleegkundige geweest en die zij dat ze een voorbeeld patiënt was omdat ze alles zo nauwkeurig opschreef. En ook de suiker goed op peil hield.

Verder heeft ze veel kaarten ontvangen van de familie en mensen uit de kerk, dus iedereen HARTELIJK BEDANKT voor het medeleven. Plus minus 40 kaarten.

Hartelijke groeten van ons allen,
Cees, Elisabeth, Eunice en Ardin.

Tenslotte kregen wij ook nog een mailtje van de ouders van **Julia Veenendaal (06-06-03)** naar aanleiding van het ongeluk die zij in augustus heeft gehad.

Beste Oom Maarten en tante Sophia,

Met Julia gaat het gelukkig heel goed.

Als je ziet wat voor een klap ze heeft gemaakt en dat ze ca. 20 meter verder terecht is gekomen, dan is het eigenlijk heel bijzonder dat ze "alleen maar" uitwendig gewond was. Ze heeft van dinsdag tot zaterdag in Utrecht gelegen.

Na de vakantie kon ze gelukkig ook gewoon weer naar school.

Julia wil een ieder die een kaartje heeft gestuurd hiervoor bedanken.

Hartelijke groeten,
Gert en Carla Veenendaal-Vuyk

Zo, deze keer is het ziekenhoekje goed gevuld. Wij zijn blij te horen dat we nog van enkele goede berichten mochten ontvangen. Die nog ziek zijn en/of in ziekenhuis moeten verblijven wensen wij veel sterkte toe. Het is onze wens en bede dat je met je zorgen nog mag zijn bij Hem die alles wel kan maken.

GEBOORTE

Jullie hebben allemaal op de dag dat de vorige nieuwsbrief uitkwam van ons nog een extra mail ontvangen naar aanleiding van de geboorte van onze kleinzoon **Micha van Noort (07-01-04)**.

Onderstaand vinden jullie het geboortekaartje die jullie nog te goed hadden. Zoals jullie zien, hebben zijn ouders **Jan en Lizette (07-01-00)** het vernoemd naar zijn **opa van der Slikke**. Wij zijn daarmee zeer content. **Jan en Lizette**, nogmaals van harte gefeliciteerd met de geboorte van **Micha**. Het is onze wens en bede dat het in goede gezondheid mag opgroeien maar bovenal nog tot zegen mag strekken.

Op onze familiesite familievanderslikke.nl zijn nog enkele foto's te zien van **Micha** met zijn broertje en zusjes.



Jan en Lizette hebben ons verzocht allen hartelijk te bedanken voor de vele felicitaties die zij mochten ontvangen naar aanleiding van de geboorte van **Micha**. Zij waren hiermee blij verrast.

Dan nog het volgende .

Lydia den Toom (03-05-00) mailde ons nog het volgende.

Hallo luitjes,

Alles goed? Hier wel gelukkig. Ik heb pas een mailtje gestuurd naar Erica Vreugenhil-van.der Slikke en daar kreeg ik een leuk mailtje van terug.

Zij vertelde mij dat zij half november uitgerekend is van haar derde kindje. Ik weet dat het niet via de officiële weg is maar misschien kan het toch gemeld worden op de familiesite, of misschien kan je er eerst navraag naar doen voordat je het meldt, maar tegen mij heeft ze het in ieder geval gezegd. Ze komt D.V. 19 september naar Nederland voor haar bevalling.

Groetjes van Lydia den Toom.

Lydia, hartelijk dank voor je mailtje. Het is ons geheel ontgaan en daarom vinden wij het fijn dat jij dit aan ons meldt.

Door deze feliciteren wij dan ook **Jacob-Jan en Erica Vreugdenhil-van der Slikke (05-05-00)** met deze blijde mare. Een spannende tijd. Op jullie site hebben wij gelezen dat **Jacob-Jan** malaria heeft gehad en nu gelukkig is opgeknapt. Het is fijn om dat te lezen. Wij hopen dat jullie op 19 september een goede reis naar Holland mogen hebben en hier een fijne tijd mogen verblijven. Enne . . . , als de baby daar is, dan ontvangen wij graag een kaartje. Dan nemen wij die gelijk op in onze nieuwsbrief. Alvast bedankt.

HUWELIJK

Van Lydia den Toom kregen wij via de mail ook nog het volgende bericht.

Hallo Oom Maarten,

Ook wil ik nog doorgeven dat Marion en Wijnand een huis hebben gekocht. Het is in Krimpen a.d IJssel aan de Rotterdamseweg nr 53. Ze hopen D.V. 11 september de sleutel te krijgen en D.V. 12 december te gaan trouwen.

Groetjes Lydia den Toom.

Marion en Wijnand, van harte gefeliciteerd met jullie huis en natuurlijk ook met jullie voorgenomen huwelijk. Jullie gaan een drukke tijd tegemoet, maar dat zullen jullie vast niet erg vinden. Het wordt dus breken en bouwen met als resultaat een mooi paleisje. Succes met de verbouwing.

VERHUISBERICHTEN

Deze maand kregen wij van **Gert-Jan en Annelies Nobel (11-06?-00)** een verhuisbericht. **Gert-Jan en Annelies**, bedankt voor jullie mail. Zo kunnen wij jullie nieuwe adres verwerken. Maar als je nu een familieblad invult en mailt naar **Marieke Roozendaal**, mailadres a.roozendaal@solcon.nl , dan zorgt zij ervoor dat het op de familiesite wordt gezet. Dan is het altijd voor onze familie, die toegang hebben op onze familiesite, terug te vinden. Overigens wensen wij jullie veel woongenot in jullie nieuwe huis.

Beste oom en tante en familie,

Na 6 weken van huis geweest te zijn waarvan vier weken aan boord, is het weer fijn om weer thuis te komen. Temeer omdat wij net voor de vakantie ons intrek in ons nieuwe huis hebben genomen. Wij zijn wel in Garderen gebleven maar wonen nu wat rustiger. Verder onze complimenten over de nieuwsbrieven hier zal zeker heel wat uurtjes in moeten gaan zitten om het tot een mooi geheel te krijgen. Heeft er iemand zin om naar de parel van de Veluwe te gaan of bent u in de buurt dan bent u van harte welkom op dit onderstaand adres.

Gert-Jan & Annelies Nobel
Paleisweg 7
3886 LC Garderen

De vorige maal hebben wij naar aanleiding van een verhuisbericht van **(oom) Ben van der Slikke (12-00-00)** jullie verwezen naar onze familiesite. Maar wij realiseren ons dat nog niet iedereen zich heeft aangemeld Dus vind je onderstaand alsnog zijn nieuwe adres.

B. van der Slikke
Reehorst 32
3772 RB BARNEVELD

PROMOTIE

Op dinsdag 16 september 2008 hoopt **Marinus van Krimpen (03-02-00)** te promoveren. Naar aanleiding hiervan stuurde **Marinus** ons het volgende schrijven.

Woudenberg, 22 juli 2008

Beste Oom Maarten,

Hierbij stuur ik u -als vertegenwoordiger van de 'Slikke-clan' - een exemplaar van mijn proefschrift. Op D.V. dinsdag 16 september mag ik dit in het openbaar verdedigen.

Zou u hieraan een paar regeltjes willen wijden in de Slikkertjes-Nieuwsbrief? Mijn onderzoek richtte zich op vermindering van verenpikgedrag bij leghennen via voedingsmaatregelen. De bevindingen zijn als volgt samen te vatten:

Het verhogen van de mate van voergericht gedrag en de mate van verzadiging via aanpassingen van het voer zijn succesvolle strategieën voor het voorkomen van verenpikken bij leghennen, zolang dit gedrag niet is aangeleerd in een eerder stadium.

Verdunning van de nutriëntendichtheid en verhoging van het gehalte aan grof gemalen niet-wateroplosbare vezels in het legvoer resulteert bij leghennen in meer voergericht gedrag, wat blijkt uit een verlengde eettijd en een vertraagde eetsnelheid. Het verstrekken van 15% verdunde voeders tijdens de opfokperiode voorkomt schade aan het verenkleed tijdens de legperiode.

Hoewel het van jongs af aan verstrekken van verdund opfokvoer niet resulteert in een verlengde eettijd; lijkt het toch te bevorderen dat kuikens hun pikken meer richten op het voer dan op het verenkleed van hokgenoten. De meest perspectievolle voerstrategie ter voorkoming van schade aan het verenkleed is het verstrekken van een 15% verdund voer tijdens de opfokperiode, gevolgd door een 10% verdund; grofgemalen vezelrijk voer tijdens de legperiode.

Ik ben God zeer dankbaar dat ik dit traject na 5 intensieve jaren mag afsluiten met deze promotie.

Verder veel sterkte toegewenst met de redactie van de nieuwsbrief. Ik hoop dat u het nog lang met plezier zult blijven doen. Het scheidt zonder meer een band in de familie.

Hartelijke groeten,

Marinus en Gerda van Krimpen

Gerard Doulaan 9
3931 LG Woudenberg
033-2865256
marinus.vankrimpen@hetnet.nl

Marinus stuurde ook nog een lijst met stellingen mee die bij het proefschrift horen. Wij hopen dat hij deze met succes zal verdedigen. Uit deze stellingen blijkt wel dat hij zijn afkomst niet verloochent.

Stellingen

1. Een verhoogde voeropname, als gevolg van het verstrekken van voeders met een lagere nutriëntendichtheid, leidt bij leghennen tot een langere eettijd. (*Dit proefschrift*)
2. Het verstrekken van voeders met een lagere nutriëntendichtheid tijdens de opfokperiode resulteert in minder schade aan het verenkleed tijdens de legperiode. (*Dit proefschrift*)
3. Door aanpassingen in de diervoeding kan de verhouding tussen omega-6 en omega-3 vetzuren in consumptie-eieren substantieel verlaagd worden. Dit moet als een gunstige ontwikkeling voor de volksgezondheid gezien worden. (*Anton et al, 2006*)
4. Hoewel voeding de darmgezondheid kan bevorderen en daardoor de prestaties van landbouwhuisdieren kan verbeteren (*Lalles et al, 2007*), toont de grote variatie in onderzoeksresultaten aan dat er naast voeding vele andere factoren zijn die deze kengetallen beïnvloeden. (*Magowan et al, 2007*).
5. Een tijdschrijfsysteem kan medewerkers beschermen tegen het doen van toezeggingen die hun urencapaciteit te boven gaat.
6. De evolutietheorie dient verworpen te worden, aangezien moeders van grote gezinnen nog steeds maar twee handen hebben.
7. De gezegdes 'er als de kippen bij zijn', en 'een graantje meepikken' bevestigen de bevindingen van dit proefschrift dat kippen van nature nieuwsgierig zijn en geneigd tot het besteden van veel tijd aan voergericht gedrag.

Marinus, wij hebben jouw proefschrift doorgenomen en wij moeten zeggen dat het zeer indrukwekkend is. As het met kippen mogelijk is om met voedingssupplementen het verenpikgedrag te beïnvloeden, zou je haast wensen om zo iets ook voor mensen samen te stellen waardoor zinloos geweld wordt voorkomen.

Door deze feliciteren wij jou van harte met zo'n geweldig resultaat. Het is met recht een promotie waard. Enne. . . , misschien zijn er onder ons die je een kaartje willen sturen vanwege dit mooie resultaat.

BIJDRAGE VAN LIESBETH VAN DIJK-VAN DER SLIKKE

Hier komt de bijdrage van de familie van Dijk uit Capelle aan den IJssel

Wie zijn wij?

Liesbeth is de tweede dochter, maar de vierde in de rij van Johan en Klazien van der Slikke, momenteel wonende te Zoetermeer. Zij is getrouwd met Pieter van Dijk, en samen mogen zij de trotse ouders zijn van drie zonen, namelijk Harmen, Stefan en Auke.

Pieter is sinds vorige week van baan veranderd. Hij was projectleider bij DWA installatie- en energieadvies in Bodegraven, maar vanwege heimwee naar zijn oorspronkelijke sector, is hij geretourneerd naar de metaal. Hij is dus een zgn. zij-instromer.

Inmiddels is hij enthousiast aan de slag in de buitendienst van LCR in Alblasterdam. Hij werkt vanuit huis en hoopt klanten advies te geven op het gebied van lasprocessen, lasapparatuur, en 'en passant' ook nog wat aan de man te brengen.



Liesbeth is momenteel zoals dat heet ‘huisvrouw’, dat wil zeggen buiten de schooluren zorgt ze voor de drie kids. Net voor de vakantie is de vierjarige opleiding CGO (cursus Godsdienstonderwijs) afgerond, wat voor die tijd genoeg was. Nu dat voorbij is, gaat ze op zoek naar ander (vrijwilligers)werk. Wat dat gaat worden, dat is nog niet te vertellen, want ze weet het zelf nog niet. In elk geval gaat ook zij niet meer naar DWA, hoewel er 5 jaar met veel plezier gewerkt te hebben als parttime (directie)secretaresse.

De oudste zoon, Harmen, hoopt over enkele maandjes 15 jaar te worden. Hij zit in het derde leerjaar van het gymnasium op het Wartburg College in Rotterdam. Dat betekent dat hij naast zijn gewone studie de vakken Grieks en Latijn leert. Hij is redelijk serieus; we zijn erg blij en dankbaar dat hij zijn werk zo goed oppakt en bijhoudt. Hij past ook graag op Auke en is heel lief voor zijn moeder. Hij houdt ook van bakken. Onlangs was hij een kwarktaart aan het maken. Auke trok er zijn trapstoel bij om de verrichtingen van Harmen te volgen. Maar Harmen schoof hem wat opzij: “Niet zo op mijn lip zitten, dan kan ik niet werken.” “Ja maar Harm”, protesteerde Auke: “Ik kijk niet naar je lip, ik kijk naar de taart”.

Dan hebben we Stefan van 12 jaar. Een jonge leerling, maar tot op heden kan hij het bijhouden.

Hij zit in het brugjaar havo/vwo van het Wartburg. Spannend hoor allemaal zo’n nieuwe school, maar ook erg leuk. Stefan heeft een leuk open en vrolijk karakter en maakt heel gemakkelijk contacten.

Onlangs in de vakantie stonden er een paar meisjes ’s-avonds voor onze caravan: “Harmen, waar is dat leuke broertje van je, laat hij eens naar buiten komen”.

De twee boys zijn trouwens ook heel sportief. Ze mogen graag samen voetballen of in teamverband, en dat doen ze dan ook regelmatig. Een andere hobby is zwemmen, skiën en lezen (en behoorlijk dikke pillen hoor) maar dat is ons gezinskwaaltje. Verder hebben ze allebei hun gewone bezigheden, zoals alle jongens van hun leeftijd, zoals krantenbaantjes, jeugdverenigingen etc.

Onze benjamin heet Auke. Hij is nog maar vier jaar (gelukkig). Auke heeft ons allemaal al veel vreugde gegeven. Zijn grote broers zijn super trots op hem, en kunnen veel van hem hebben. Ze passen graag op en spelen leuk met ‘m. Sinds enkele maandjes gaat Auke naar de basisschool, maar hij moet er erg aan wennen. Het liefst is hij thuis met al zijn ‘schatten’ om zich heen. In de afgelopen zes weken zomervakantie genoot hij van dag tot dag. Heel komisch.

Dit was globaal ons verhaal. Een foto zegt soms meer dan woorden, dus bijgaand ons portret.

Met vriendelijke groet,
Pieter, Liesbeth, Harmen, Stefan en Auke van Dijk
(oftewel: PiLiHaStAu).

Liesbeth (maar volgens mij heeft **Pieter** het verhaal geschreven), hartelijke dank voor je bijdrage. Zo weten wij nu wie jullie zijn. Je stelde voor dat één van de kinderen van (**tante**) **Anneke van der Slikke (11-00-00)** de staf maar moest overnemen. Dit lijkt ons een goed idee.

Wij stellen voor dat **Karen de Weert-Stam (11-08?-00)** de volgende bijdrage levert.
Graag ontvangen wij de bijdrage voor 10 oktober a.s.

(JEUGD)HERINNERINGEN

Dan komt nu de beloofde bijdrage van (**tante**) **Anneke van der Slikke (11-00-00)**. (**Tante**) **Anneke** dacht dat zij geen schrijverstalenten had, nu uit haar bijdrage blijkt het tegendeel. (**Tante**) **Anneke** bedankt voor je bijdrage.

Lieve Familie,

Er is mij gevraagd wat te schrijven voor de nieuwsbrief. Ik vind dit erg moeilijk want ik ben echt geen schrijfster.

Zojuist heb ik een brief van Arie van der Veer gelezen en daar kan ik zeker niet tegen op. Wat een gave heeft die man zeg! Maar zo hoor je dan wel dat het toch altijd verdriet geeft als we een geliefde moeten achter laten in de moeder schoot der aarde.

Ook hier blijkt weer uit, dat de mens niet is geschapen om te moeten sterven. Ja helaas ik kan het niet laten om te zeggen, maar het stemt mij verdrietig. Toch weer een tante te moeten missen en dan zie je dat ook wij straks deze aarde moeten verlaten.

De Prediker schrijft:

Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis, en de rouwklagers zullen in de straten om gaan.
Ja dan bezet mij grote smart.

Maar nu op de vraag terug te komen. Ik ben geboren in Vlaardingen nog net in de Maasbosstraat. Het elfde kind van Opa en Oma.

Veel weet ik niet te vertellen uit mijn jeugd, ik heb daar veel wakker van gelegen en alles nog eens overdacht. Ik moet zeggen dat er vele gedachten in mij op kwamen om te schrijven maar dat doe ik liever niet.

Wel mocht ik terug zien op het leven dat onze ouders gehad hebben en hoeveel verdriet ze gehad hebben. Er kwam zo voor mijn geest wat ze allemaal hebben moeten missen en wat wij toch in deze tijd wel hebben.....Denk eens in!

Met zoveel zorgen getrouwd in en uitwendig! Veel financiële zorgen wat in die tijd heel veel voor kwam Onze vader zo ernstig ziek en haast geen middelen om hem goed te verzorgen De verschrikkelijke oorlog. Het grote gezin dat veel op eiste waar ik zeker van ben dat ze ons ook meer hadden willen geven. Nooit op vakantie geweest toen het gezin nog thuis was. Geen auto gehad om overal te komen wat wij nu wel hebben in sommige gezinnen zelfs twee. Veel ziektes met de kinderen waar eigenlijk geen geld voor was.

Amper een fiets.

Moeder die altijd maar gekregen kleding droeg en 's nachts veel zat te naaien of te breien.
Vader en Moeder die zo graag hun kinderen zagen leren maar het hen niet konden geven.
Moeder die zo graag Pa had willen verwennen met een visje maar het hem niet kon geven.
Moeder die altijd alles over had voor een ander. Moeder die de deur voor iedereen open had.
Pa en Moe die zoveel inwoning gehad hebben. Elk dubbeltje moest worden omgekeerd voor het uit gegeven werd. Pa die zoveel met mij naar het ziekenhuis is geweest omdat ik zoveel zieke kinders had.

Er is nog een hele rij op te noemen en al deze dingen kwamen me voor de geest toen ik mijn jeugd over dacht. Maar ik zal maar stoppen hé!

Ik keek de brief een paar dagen later even na en toen dacht ik misschien vinden ze het toch wel fijn om iets van Dirk Soeters te horen?

En juist nu! Daar het deze dag (zaterdagavond 6 september 21:50 uur) 39 jaar geleden is dat hij van ons weg genomen is. Dirk en ik zijn op 24 december 1968 getrouwd.

We waren nog maar een maand of twee getrouwd toen Dirk op een ochtend tegen me zei: "An ik kan helemaal niets meer zien! alles is helemaal zwart voor mijn ogen". Jullie begrijpen wel dat ik vreselijk schrok, zeker ook omdat hij altijd zo'n hoofdpijn had. Ik zei: "Joh je moet gelijk naar de dokter gaan". En daar was hij het mee eens. Dus hij ging naar de dokter en die sprak je moet maar naar de oogarts gaan want ik kan het zo niet zien.

Dus wij naar de oogarts en die vond het nodig om hem in het ziekenhuis op te nemen.

Jullie begrijpen wel wat dit voor ons betekende. Maar ja je hoopt dat ze snel de oorzaak vinden en dat er wat aan te doen was.

Na twee weken daar gelegen te hebben kwamen ze op een ochtend zeggen tegen hem. Joh helaas kunnen wij in dit ziekenhuis er niets aan doen je zal naar het dijkzicht ziekenhuis over gebracht worden.

Nou, daar kreeg ik dan via pa en moe te horen dat Dirk naar het academies ziekenhuis in Rotterdam gebracht werd. (ik had toen nog geen telefoon)

's Middags toen ik bij hem op bezoek kwam vond ik hem in tranen in zijn bed en jullie weten niet hoeveel smart er dan door je ziel gaat. O, wat was die jongen verdrietig ik vroeg wat er was en hij zei, o ik heb het hier zo naar. In het andere ziekenhuis lagen ze wel met z'n tienen op de zaal en de sfeer was daar heel goed. Maar hier lag hij alleen en alles zo koud en kil. Ja we hebben samen zitten huilen. Ach ja je was nog zo jong en onervaren.

Wat moet je.... Je staat toch machteloos dan voel je dat je elkaar niet kunt helpen dat je persoonlijk kom te staan. Ik heb hem dan ook verdrietig achter moeten laten wel geprobeerd hem bij te staan. Tegenwoordig gaat alles zo anders toen mocht je er niet bij blijven, nu wel! Na een paar weken hoorden we de grote klap dat hij waarschijnlijk een hersentumor in zijn hoofd had waar ze zo niet bij konden dus moest hij geopereerd en zijn schedel moest gelicht worden. Ja het was een grote schok voor ons en ook voor de familie.

Je moet weten dat de medici in die tijd nog lang zo ver niet was dan nu. O, o, wat een verdriet, haast niet te overkomen. Maar voor Dirk wel het allerergste. Ja ook daarin moet ik zeggen heb ik heel veel steun aan onze vader en moeder gehad. Maar zeer zeker ook aan de ouders van Dirk.

Op een ochtend we waren er allemaal mee bezet maar onze moeder die de Heere mocht vrezen die had er juist geen werkzaamheden mee.

Later zei ze, ik werd afgeplaagd met, als het maar een eigen kind was dan had je wel een gebed! Maar die morgen broer (Peter en zus Elizabeth waren thuis) Moeder mocht zo in het gebed gaan voor Dirk dat ze zei kinderen kom we gaan op ons knieën voor Dirk om aan de Heere nog een zegen te vragen voor de operatie. Moeder kreeg z'n opening in het gebed en ook het versje uit psalm 99 vers 5 ging in haar zingen.

Ook was Samuel,
Op Gods hoog bevel
Biddend voor Zijn volk,
Als een hemeltolk;
Hij en and'ren meer
Riepen tot den Heer;
Die met gunstig'oren,
Hun geroep wou horen.

Ja toen onze moeder dat versje in haar ziel kreeg dachten we dat Dirk beter zou worden. (Tante Hanna) kwam naar het ziekenhuis en zei An, Dirk wordt beter, Dirk wordt beter . Ja dat dachten we allemaal. Maar Gods gedachten zijn niet onze gedachten Dirk werd wel beter maar op een andere wijze dan dat wij dachten. Dirk mocht toen hij ging sterven voor eeuwig bij de Heere wezen en daar is het volmaakt waar geen tranen meer zijn en geen verdriet meer wezen zal. Dus ja de Heere heeft het goed gedaan maar wij doen het altijd verkeerd.

Ik kan veel meer schrijven maar misschien verveel ik jullie er mee dus ik ga nu maar stoppen als er zijn die het nog verder willen horen dan wil ik het wel doen maar dan moet het gevraagd worden. Dus ook hierin heb ik van onze ouders veel steun mogen ervaren. Het was niet mijn bedoeling om zoveel te schrijven maar het is eigenlijk gekomen doordat Hanna 's kleinkind zo erg ziek is en mocht er toch voor dit jonge leven ook veel gebed zijn. Ik begrijp dat we dat zelf niet kennen in eigen kracht maar dat de Heere het ons kwam te geven.

O, wat hebben onze ouders toch veel voor ons over gehad. Zichzelf weggecijferd voor ons, als kinderen. Ja dan bedekt schaamte mijn gezicht en dat ga ik nu zien.Waarom?????

Omdat ik nu 59 jaar ben en het leven overdenk. Och wat kan ik dan nog naar ze verlangen! Een ding geeft mij de aller grootste troost te weten dat onze ouders nu voor eeuwig bij de Heere mogen zijn en alle smart en verdriet van deze aarde maar zeker ook de mooie dingen niet meer weten. Ze mogen zijn waar geen verdriet en tranen meer zijn zullen want Hij zal ze van hun ogen afwissen.

O, wat heb ik het er slecht van afgebracht als ik naar de op voeding van mijn kinderen kijk dan lopen de tranen langs mijn wangen van verdriet. Dan kom je er achter dat ik zoveel fouten gemaakt hebt en het niet meer over kan doen.

Lieve lieve broers en zussen neven en nichten. Ik moet zeggen, **Ik** doe het altijd verkeert. Ja laten we dan eindigen met de brief van Arie," die als je het leest toch ook veel verdriet inhoud." Ik wens de hele familie en mezelf toe, dat wat Gods Woord ons leert uit 1 Korinthe 13: Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de **LIEFDE** niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel geworden.

Vergeef me ik kon niet anders.
Met veel liefs jullie zus en tante Anneke.

FAMILIEBEDRIJVEN

Zoals in de vorige nieuwsbrief reeds door ons is opgemerkt blijkt dat binnen onze familie er velen zijn die een eigen bedrijfje hebben of een ZZP'er zijn.

Vanaf nu bieden wij jullie de gelegenheid om een bedrijfspagina bij **Marieke Roozendaal-van der Slikke** in te leveren die zij dan vervolgens plaats op onze familiesite.

Met deze min of meer geboden gratis reclame willen wij bereiken dat de binnen onze familie aangeboden diensten zoveel mogelijk door de familie zelf wordt ingehuurd c.q. ingekocht.

De invulling (lay-out) van een bedrijfspagina laten wij aan jullie zelf over. Wel adviseren wij jullie om de bedrijfspagina te voorzien van een link naar je eigen bedrijf. Op deze wijze kan dan direct contact gelegd worden met jullie bedrijfssite. Ook ZZP'ers bieden wij de mogelijkheid om hun diensten via onze familiesite aan de familie te bieden. Wij zijn benieuwd wie de eerste is die zich aanmeldt.

GROTE FAMILIEDAG 2009

Met genoeg zijn wij nog steeds bezig met het voorbereiden van onze **Grote familiedag 2009**. Velen hebben zich reeds aangemeld maar ook velen hebben zich afgemeld.

Omdat er zo veel afmeldingen zijn, hebben wij geluisterd naar de reden hiervan. Maar ook geluisterd naar jullie adviezen en opmerkingen die zijn gemaakt met betrekking tot de **Grote familiedag 2009**.

Daarom zijn wij ons opnieuw aan het oriënteren wat nu het beste is hoe die dag moet worden ingevuld. Wij hopen binnenkort door middel van een extra editie met een goed alternatief te kunnen komen. Hiermee hopen wij ook dat de vele afmeldingen zullen worden gewijzigd in aanmeldingen.

Waarom een Grote familiedag.

Omdat er zo veel afmeldingen zijn willen wij jullie opnieuw motiveren waarom het zo leuk is om een **Grote familiedag** te houden.

Wij hebben een zeer grote familie en dijt steeds maar uit. Inmiddels zijn wij een zo'n grote familie geworden dat wij elkaar nauwelijks kennen en niet meer ontmoeten.

Iedereen wordt een dagje ouder en de kinderen en kleinkinderen worden groot, gaan trouwen en krijgen ook weer kinderen.

Er zijn er ook onder ons die kinderen hebben geadopteerd of een pleegkind in hun gezin hebben opgenomen. Al met al, de familie die met de dag verandert.

Is het dan niet leuk om iedereen weer eens te ontmoeten? Om te zien wie nu eigenlijk wie is. Zo'n dag is dan ook uitermate geschikt om elkaar meer te leren kennen. Oude contacten kunnen weer worden opgehaald en nieuwe contacten kunnen worden aangegaan.

Zo zijn er nog veel meer redenen aan te voeren om gezellig aanwezig te zijn op onze **Grote familiedag 2009**.

Enquête

Nog even terugkomend op de enquête. Alvorens wij serieus overgingen tot het definitief organiseren van de **Grote familiedag** hebben wij eerste een soort enquête gehouden. Van de circa veertig gezinnen hebben wij in de eerste instantie slechts twee afmeldingen ontvangen.

Daarom zijn wij nu zo verrast door zoveel afmeldingen. Hopelijk zal uiteindelijk iedereen mee doen om van deze dag een echte **Grote familiedag** te maken.

Sponsors

Vanwege een aantal op- en aanmerkingen die wij hebben gekregen om onze Grote familiedag te sponsoren hebben wij besloten hiermee niet verder te gaan.

JARIGE VAN DE MAAND

Namens de “Jarige van de maand september” te weten **Ardin Mudde (14-06-00)** kregen wij van zijn ouders nog het volgende bedankje.

Namens Ardin HARTELIJK BEDANKT voor de kaarten die hij kreeg. Hij vond het heel leuk om de jarige van de maand te zijn. Hij had het niet gezien hoewel hij toch de nieuwsbrief leest. Maar we hadden de laatste tijd niet gestimuleerd om het te lezen en door de vakantie had hij er ook niet zo'n erg in.

Dan nu de “**Jarige van de maand oktober**”.

Wij hebben geen aanmeldingen ontvangen dus zijn wij zelf op zoek gegaan..

De “**Jarige van de maand oktober**” is geworden:

Bernd (Berend Hendrik) Boom

Bernd (05-03-03) is een zoontje van **Rick en Nicolien Boom-van der Slikke (05-03-00)** en hoopt 13 oktober vijf jaar te worden. **Bernd** woont helemaal in Rijssen en kent daardoor haast niemand van onze familie. Hopelijk zien wij ze op de **Grote familiedag**.

Door deze roepen wij jullie allemaal op om er voor te zorgen dat **Bernd** op 13 oktober wordt verrast met een berg kaarten. O ja, nog even zijn adres.

Bernd Boom
Blinde Banisweg 3a
7462 VH RIJSSEN

Allemaal alvast bedankt voor jullie spontane reactie.

TENSLOTTE

Hartelijke groeten van

(Ome) Maarten en (tante) Sophia