

# SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

FAMILIEVANDERSLIKKE.NL

Tweede jaargang (verschijnt maandelijks)

nummer 23, oktober 2008

## INLEIDING

Geliefde familie,

Iedere maand is het weer een belevenis om een **Slikkertjes-Nieuwsbrief** te schrijven. Voor ons is het altijd een beetje spannend. Komt het wel goed over? Hebben wij niet iets vergeten? Hebben wij geen taalfouten gemaakt en ga zo maar door. Bij de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** nr. 21 is het helaas een en ander niet goed gegaan. Zo hebben wij een concept versie verzonden waarin de taalcorrecties nog niet waren verwerkt. Verder kreeg **Marinus van Krimpen (03-02-00)** ineens een andere achternaam. En zo stonden er mogelijk nog een paar van die kleine onjuistheden in de nieuwsbrief. Wij betreuren het dat dit is gebeurd. Want wij doen er alles aan dat er een goede en correcte nieuwsbrief uitgaat en hebben daarvoor een procedure opgesteld. Maar ja nu blijkt weer, daar waar gewerkt wordt, daar vallen spaanders. Overigens, zijn er onoverkomelijke onjuistheden in de nieuwsbrief opgenomen, dan horen wij dat graag. In de volgende editie zullen wij dit dan corrigeren.

Onlangs hebben wij een extra editie van de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** uitgebracht in verband met onze "**Grote familiedag**" die wij op D.V. zaterdag 13 juni 2009 hopen te houden. Wij hopen dat jullie allemaal deze nieuwsbrief met aandacht hebben gelezen. Hopelijk hebben jullie allemaal besloten mee te doen. Het zou toch fantastisch zijn als wij elkaar op die dag mogen ontmoeten. Zoals in de extra editie reeds is gemeld, zullen jullie nog daarvoor allemaal apart worden benaderd. Onder rubriek "**Grote familiedag**" komen wij nog met wat mededelingen.

In deze nieuwsbrief weer de gebruikelijke rubrieken. En het zijn er tegenwoordig nogal wat, zoals ziekenhoekje, geboorte, verhuisberichten, diverse bijdrages van de familie, jarige van de maand enzovoort. Wij merken dat alle rubrieken door iedereen met aandacht worden gelezen.

Onze (bedoeld wordt natuurlijk **Jullie** !!!) **familievanderslikke.nl** site wordt steeds meer bezocht. Waarschijnlijk mede omdat de site actueel gehouden wordt. Zo wordt bij een geboorte van een baby, de bekendmaking hiervan direct op de site gezet. Nog niet iedereen is vertrouwd met deze site, maar. . . iedere maand zijn er meer bezoekers. Wij komen in het verdere van deze nieuwsbrief nog hierop terug.

Hopelijk lezen jullie weer met plezier en aandacht deze nieuwsbrief. En wil je nog een oude nieuwsbrief lezen, geen probleem, op onze **familievanderslikke.nl** site staan ze allemaal.

REDACTIE:  
M.M. VAN DER SLIKKE

EMAIL:  
SLIKKE@VERSTATEL.NL

SITEBEHEER:  
MARIEKE ROOZENDAAL-  
VAN DER SLIKKE

EMAIL:  
A.ROOZENDAAL@SOLCON.NL

## ZIEKENHOEKJE

Al een paar maal hebben wij in de nieuwsbrief gemeld dat **Tamara Treure (06-01-02)** ernstig ziek is. Op 7 oktober j.l. is zij geopereerd. Van **(tante) Hanna (06-00-00)**, oma van **Tamara** kregen wij naar aanleiding hiervan het volgende mailbericht.

Lieve familie,

Even een berichtje aangaande Tamara. Vanavond (13-10-2008 red.) heeft Corné de arts weer gesproken. Er ligt weer een domper op alles, want nu blijkt dat er in de dunne darm ook vernauwingen zitten. Wat wij eigenlijk wel konden weten omdat de stoma zo hoog in de dunne darm geplaatst is. Ik weet ook niet wat er verder gedaan kan worden, maar de problemen zijn dus niet opgelost. Jullie begrijpen dat de doorstroming nu nog niet goed is, vandaar dat alles gelijk in de stoma komt. Als er wat te melden is, laat ik het jullie wel weten.

(tante) Hanna

Terecht moeten wij zeggen dat **Tamara** het niet makkelijk heeft. De ene tegenslag na de andere volgen elkaar op. Misschien zijn er onder ons nog, die geen kaartje hebben gestuurd. Laat zij weten dat jullie met haar zijn begaan. Zij ligt inmiddels al meer dan zeven weken in het Erasmusziekenhuis, dus een blijk van medeleven zal zij zeker waarderen. Nog even het adres.

**Tamara Treure**  
**Afdeling 8 Noord**  
**Ziekenhuis Erasmus MC**  
**'s-Gravendijkwal 230**  
**3015 CE Rotterdam**

---

In onze familie gebeuren regelmatig ongelukken en zijn er zieken. Meestal lezen jullie in de nieuwsbrief hier weinig van omdat men vindt dat het niet vermeldenswaardig is. Soms krijgen wij een berichtje en dan nemen wij die altijd in de nieuwsbrief op. Zo kregen wij vandaag (14-10-08) een mailtje van de 5 jarige **Laurian van den Berg (07-03-02)** .

Hallo Opa & Oma,

Gisteren uit school heb ik met mijn voet tussen de spaken van mama's fiets gezeten.

En ik kan u vertellen: dat was echt geen pretje en dat heb ik laten horen ook!

Op mijn voet zat een grote wond en hij werd gelijk heel dik en blauw.

We zijn gelijk naar de dokter gegaan en die stuurde ons naar het ziekenhuis.

En nu zit ik dus thuis... met gips om mijn been, want op de foto's zagen ze dat mijn voet gebroken is.

Het moet er wel 4-6 weken omheen blijven zitten! De pijn is nu gelukkig minder, maar ik ben wel geschrokken hoor!

Groetjes van,  
Laurian van den Berg

**Laurian**, dat is wel even schrikken. Hopelijk heb je nu geen pijn meer. Gelukkig heeft de dokter je voet nog kunnen zetten zodat je over zes weken gewoon weer kan lopen. Leuk dat je een mailtje hebt gestuurd. En zoals je het ziet staat jouw berichtje nu in onze nieuwsblad. Enne . . . , misschien zijn er wel die jou een kaartje willen sturen dus volgt hier jouw adres.

**Laurian van den Berg,  
Jaap Kosterstraat 62,  
3286 VT Klaaswaal.**

---

Dan hebben wij nog een bedankje ontvangen van de ouders van **Thijs van der Slikke (07-02-03)**. In de vorige nieuwsbrief stond dat **Thijs** verscheidene dagen in het Zuiderziekenhuis te Rotterdam moest verblijven vanwege verhevigde astma aanvallen.

Hier een berichtje voor de nieuwsbrief:

We willen iedereen die Thijs een kaart stuurde na zijn verblijf in het ziekenhuis hartelijk bedanken. Thijs vond het erg leuk om kaarten te krijgen en was er blij mee. Het gaat nu gelukkig weer goed met Thijs, hij blijft voorlopig wel medicijnen gebruiken voor zijn astma.

Allemaal de hartelijke groeten uit Klaaswaal, van Alfred, Joanneke, Mark, Hanna en Thijs van der Slikke

---

## GEBOORTE

Met de komst van jullie (!) **familievanderslikke.nl** site wordt nieuws in de Slikkertjes-Nieuwsbrieven oud nieuws Jullie hebben natuurlijk allemaal allang op onze site gelezen dat:

- op 15 september 2008 de familie **Carlo en Jannie van Krimpen-Koelewijn (03-06-00)** is verblijd met de geboorte van hun zoontje en broertje **Benjamin (03-06-08)** en
- op 21 september de familie **Stefan en Hannah van Krimpen- de Boer (03-11-00)** is verblijd met de geboorte van hun dochter en zusje **Marin (03-11-02)**.

Door deze feliciteren wij de beide **families Van Krimpen** met hun pasgeborene. Het is in deze tijd een hele verantwoording een kind op te voeden. Jullie hebben beide, de één meer dan de andere, al wat ervaring opgedaan. Het is onze wens en bede dat deze kindertjes opgevoed mogen worden naar Gods Woord. Verder wensen wij jullie veel sterkte en wijsheid toe met het groot brengen van deze lieve kindertjes.

Niet iedereen heeft de geboortekaartjes gezien dus hier komen ze.

*De Heere in Wiens hand al het leven is,  
verblijdde ons met de geboorte  
van een zoon en broertje*

### *Benjamin*

*Carlo en Jannie van Krimpen-Koelwijn  
Hanna, Niels, Lydia, Ellen  
Lijanne, Willem en Maarten*

*15 september 2008  
Merelhoven 291  
2902 KE Capelle a/d IJssel  
Tel 010-4423811*

*U bent van harte welkom op onze kraamzitting  
D.V. 9 oktober van 14.00-17.00 uur.  
EHSO-gebouw, Beemweg 77  
Capelle a/d IJssel*

## **Geboortekaartje van Benjamin van Krimpen**

*Wij zijn dankbaar en gelukkig met de geboorte van onze  
dochter en zusje Maggeltje Marin*

### *Marin*

*is geboren op 21 september 2008 om 23.10 uur  
Zij weegt 4310 gram en is 50 cm lang*

*Hannah, Stefan en Jesse van Krimpen  
at Riepkan 8  
8734 KET Easterveen  
Tel. 0515 333504*

*Wilt u beschuit met muisjes komen eten,  
laet ons dit dan even weten.*



*Er zullen handen zijn die je dragen en armen waar je  
veilig bent en mensen die je zonder vragen zeggen dat je  
welkom bent.*

## **Geboortekaartje van Marin van Krimpen**

Dan hebben wij nog een blijde mare ontvangen van **Egbert en Aline van Ginkel-van der Slikke (12-06-00)**. Zij mailde ons het volgende bericht.

Hallo allemaal!

Wij hebben nieuws! Rond 9 maart hopen we er een kleine bij te krijgen. Dit keer een spontane zwangerschap. Wie had dat gedacht...

Groetjes van Egbert, Aline, Tim en Lisa van Ginkel

**Egbert en Aline** en ook natuurlijk **Tim en Lisa**, van harte gefeliciteerd. Jullie gaan weer een mooie maar ook een drukke tijd tegemoet. Maar dat laatste zullen jullie niet erg vinden.

---

### VERLIEFD, VERLOOFD EN DAN.....

Op 10 oktober j.l. kregen wij van **William Stam en Mariënne van Oosten (11-11-00)** de volgende mail.

Hallo allemaal,

Op 17 oktober 2008 hopen wij, **William Stam en Mariënne van Oosten** ons te verloven. Misschien is het leuk om ons kaartje op de site of in de nieuwsbrief te plaatsen??

groetjes.

William en Mariënne



wij verloven

William, Mariënne van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen verloving. Dit betekent dus dat jullie nu begonnen zijn met de volgende fase namelijk het voorbereiden van een huwelijk. Een leuke tijd, maar soms ook en drukke tijd. Wij wensen jullie een fijne dag toe en misschien zij er onder ons die een kaartje willen sturen dus hebben wij besloten jullie adres in de nieuwsbrief op te nemen.

**William Stam en Mariënne van Oosten,  
Ardhuisweg7,  
3888 ME UDDEL**

P.s. Bij jullie mail zat helaas geen verlovingskaartje. dus die hebben wij niet in deze nieuwsbrief kunnen opnemen. Maar als wij deze alsnog ontvangen, dan zullen wij er voor zorgen dat het op jullie **familievanderslikke.nl** site komt te staan.

## VERHUISBERICHTEN

Ook deze maand hebben wij weer een verhuisbericht ontvangen en wel van **de familie Snetselaar (12-02-00)**.

Goedenavond,

Wilt u in de eerstvolgende nieuwsbrief onze adreswijziging vermelden:

Familie T. Snetselaar-Van der Slikke,  
Hoofdweg 158,  
6744 WP Ederveen.

Begin september verhuisd. Alvast bedankt en vriendelijke groeten,

Theo Snetselaar.

p.s. het privé-mail adres is: famtsnetselaar@solcon.nl

Nou, dat is dan kort maar krachtig. **Theo, Margreet en de kinderen**, wij hopen dat jullie met plezier en naar je zin in jullie nieuwe huis mogen wonen. En wie weet, komen wij nog eens langs. (Als tenminste de koffie klaar staat)..

---

## PROMOTIE

Op dinsdag 16 september 2008 is **Marinus van Krimpen (03-02-00)** gepromoveerd. Wij mochten daarbij aanwezig zijn. Het was best spannend, maar **Marinus** heeft zijn scriptie met verve verdedigd.

Namens de familie hebben wij **Marinus** gefeliciteerd en hebben wij een enveloppe met inhoud aan hem overhandigd. **Marinus** was daarmee zeer content en mailde ons het volgende bedankje.



Woudenberg, 10 oktober 2008

Beste familie,

Hartelijk bedankt voor de felicitaties naar aanleiding van mijn promotie. Ik vond het ook heel leuk dat oom Maarten en tante Fia bij de verdediging van het proefschrift aanwezig waren.

Gelukkig is het allemaal goed verlopen. Een viertal opponenten, waarvan twee buitenlanders (Denemarken, Duitsland) had in totaal drie kwartier de tijd om mij aan de tand te voelen. De examencommissie beoordeelde na afloop de kwaliteit van zowel het proefschrift als van de verdediging als 'goed'. Mijn hoogleraar had niet eerder meegemaakt dat er zoveel belangstelling was voor een promotie. Dat krijg je natuurlijk met zo'n grote familie.

Na de verdediging hebben we ontzettend genoten van al het

meeleven. Eerst was er een receptie in Hotel De Wereld (waar in 1945 de capitulatie van de Duitsers is getekend). 's Avonds zijn we met familie, vrienden en collega's uit eten geweest.

Al met al was het een zeer overweldigende dag. Mochten jullie meer willen weten over dit onderzoek, of over diervoeding in het algemeen, dan weten jullie me te vinden.

Hartelijke groeten,  
Marinus van Krimpen

---

### **BIJDRAGE VAN KAREN DE WEERT-STAM**

Alvorens **Karen (11-04-00)** aan het woord te laten eerst het volgende.

Bij de bijdrage van **Liesbeth van Dijk-van der Slikke (05-04-00)** plaatsten wij de volgende opmerking: "Volgens mij heeft **Pieter** het verhaal geschreven". Wij moeten eerlijk bekennen dat wij er volkomen naast zaten. Liesbeth mailde ons namelijk het volgende.

Oom Maarten,

U had het mis hoor wat betreft het geschreven verhaaltje; het is volledig door mij geschreven. Pieter heeft het alleen vooraf gelezen, maar er geen letter in gewijzigd. Ik ben wel een beetje benieuwd waarom u dat dacht?!

Met vriendelijke groet,

Liesbeth van Dijk

**Liesbeth**, onze excuses voor deze onjuistheid. Jouw verhaal was gewoon fantastisch.

Dan komt nu de bijdrage van **Karen de Weerd-Stam**. **Karen**, een keurig verhaal van jou over je verleden, heden en toekomst. Het verbaast ons iedere keer hoeveel schrijftalenten er binnen onze families zijn. Ook nu weer zijn wij blij verrast.

Geboren 1 maart 1978, Hendrika Stam, dochter van C.Stam en J.Stam-van der Slikke, meldt het geboorteregister van de gemeente Vlaardingen. Nu, dat ben ik. Mijn ouders hebben mij vernoemd naar de eerste schoonmoeder van mijn moeder; Hendrika Soeters. Karen noemden ze mij en ik ben de vierde dochter op een rij!

Als u mij vraagt wat ik me herinner van mijn jeugdijaren moet ik heel goed mijn best doen een en ander op te halen. Vaag kan ik me nog herinneren dat we in Vlaardingen woonden aan de van Walsumlaan 333. Daar ben ik 1 jaar naar de Johannes Calvijnschool gegaan alvorens wij verhuisden naar Capelle aan de IJssel. In Capelle ging ik naar de Rehobothschool. Goed, uit overlevering kreeg ik mee dat ik veel bij oom Maarten en tante Fia heb vertoefd, Ja, en dan ga ik nu toch eerst even mijn moeder bellen om nog wat te weten te komen. Al heel snel kom ik erachter dat ik beter maar niet alles op kan schrijven. Ik zal het voor de lezer samenvatten; erg ondeugend! Als kind en ook later heb ik diverse keren in het ziekenhuis gelegen. Mijn moeder vertelde me dat toen ik anderhalf was en in het Holyziekenhuis lag vanwege een suikersplitsingstoornis het is voorgevallen dat op een middag Sint-Nicolaas een bezoek op de kinderafdeling zou brengen, was natuurlijk geweldig voor de kinderen,



maar oma van de Slikke (die die middag bij mij zou komen) en mijn moeder waren daar niet zo gelukkig mee. Wat gebeurde? Ik was erg bang voor de sint en maakte dat ik bij hem uit de buurt bleef! De twee moeders blij natuurlijk, maar oma die het toch wel zielig voor me vond dat ik geen cadeautjes kreeg zorgde ervoor dat zijzelf de cadeautjes aan mij kon overhandigen, zo speelde oma dus voor "Sint". En juist dat vond ik altijd zo geweldig van onze oma dat zij bleef wie zij was! Ik heb er nog een leuke foto van.

En nu kom ik als vanzelf ook bij Opa van de Slikke terecht, Opa was bij tante Elizabeth aan boord en dat had voor mij persoonlijk gevolgen wat hij zo lang als we elkaar gekend hebben diverse keren in herinnering bracht.

Er lag een schip in een sluis waarvan de schipper dronken was en een beetje soezerig. Dat schip droeg de naam Karen Knor! De sluiswachter riep door de marifoon de schipper van Karen Knor tot de orde en ook opa ving dat op. De link was snel gelegd als je een kleindochter hebt met de naam Karen. Vanaf die tijd was ik omgedoopt in Karen Knor! Het was goed hoor, want volgens mij was ik de enige van de kleinkinderen die hem "Marientje" mocht noemen. En ja heus, zijn haar in de war mocht maken!

Nadat ik van de Rehobothschool kwam ben ik naar de Plancius gegaan. Na mijn examens ben ik gaan werken bij Bakkerij Luyten in Nieuwerkerk aan de IJssel. Inmiddels verhuisden we twee keer eerst tijdelijk op een flatje in de Bongerd en daarna naar de Stellingmolen nr. 7.

In maart 1998 zijn we op vakantie geweest in Elspeet. En dan verwacht je niet 1 2 3 dat de vakantiebestemming je toekomst zal gaan bepalen. Mijn ouders kochten daar een huis en mijn leven is daar totaal veranderd. In augustus zijn we daar gaan wonen ben bij de Blokker gaan werken en in januari leerde ik Gert kennen waar ik nu al weer acht en een halfjaar mee getrouwd ben



We hebben vier kinderen gekregen. Lydia is onze oudste dochter zij is bijna 8 jaar en zit in groep vier,



Daarop volgt Anne-Marthe, zij is 6 jaar en zit in groep 3. En na twee meiden vonden wij het geweldig om een zoontje te krijgen, Rutger is inmiddels al weer ruim 4 jaar en zit in groep 1. D.V. volgende week hoopt onze kleine meid Deborah twee jaar te worden, haar heb ik gezellig iedere dag om me heen. U begrijpt, handjes vol! Bij ons huis aan de Apeldoornseweg nr. 33 runnen wij een bruidsmodezaak met een eigen ontwerp en productie. Mijn dagelijkse werkzaamheden worden bepaald door ons gezin en de zaak, waar ik voor naai.

Ik ben ervan overtuigd dat jullie genoeg weten van me. Ik vond het moeilijk om een verhaal te schrijven, warempel over jezelf! Erg confronterend! De volgende zal er minder moeite mee hebben want ik heb nog ergens een nicht waar ik vroeger nogal eens naast zat op de catechisatie in Capelle aan de IJssel.

Eline Snoeij-Mudde. Ik heb goede herinneringen aan haar en daarom lijkt het me leuk als zij de volgende keer de pen ter hand neemt. Waarschijnlijk heeft zij u meer te vertellen dan ik....

Allen de hartelijke groeten van Karen de Weerd-Stam.  
Ook namens Gert en de kinderen.

(Wat wij zo leuk vonden van de bijdrage van Liesbeth is dat zij van iedere naam de eerste twee letters nam en zo haar familie betitelde, dat doen wij namelijk ook altijd. Je krijgt dan fam. Gekalyanrude. De meeste leggen dan een verband met Turkije!)

---

## (JEUGD)HERINNERINGEN

Onderstaand vinden jullie een bijdrage van **(tante) Nel (01-00-00)**. Wij hebben daaraan weinig toe te voegen. Wij hopen dat het jullie allemaal aan het denken zet.



Geliefde familie,

Er is mij gevraagd om voor oktober mijn bijdrage te leveren voor de Slikkertjes-Nieuwsbrief. Oktober is mijn geboorte maand. Niet dat ik er mij iets van kan herinneren hoor. In mijn idee is (oom) Jaap er altijd geweest. Wel kan ik me herinneren dat (tante) Lydia geboren werd, ik zei dat ik met haar nooit ruzie zou maken. Helaas is dat niet uitgekomen.

Ik ben de oudste tante van de Slikke kant en veel nichtjes en neefjes kennen mij niet eens. Dat is ook niet verwonderlijk met zo'n grote familie. Wat zal ik nu eens schrijven, wat is het belangrijkste in een mensenleven? Vroeger dacht ik, een gelukkig leven met een lieve man en lieve kinderen en ook een beetje geld om leuke dingen te doen. Maar wat is er van terecht gekomen? Een lieve man heb ik wel gekregen maar ook in ons huwelijk waren problemen meestal door geld of de kinderen. En het ergste is men kan het leven niet over doen. (Oom ) Piet is 81 jaar en ik ben wanneer jullie dit stukje lezen 74 jaar. Wij zijn aan het einde van ons leven gekomen.

Zoals jullie weten wonen wij in een verzorgingshuis en hier wordt je voortdurend met de dood geconfronteerd. Mensen waar je een goed contact mee had of die je in ieder geval kende. Zelf probeer ik meestal naar de rouwdienst te gaan en ga meestal condoleren. Onze predikant zei laatst tegen mij dat meer mensen dat zouden moeten doen en daar ben ik het roerend mee eens.

Weten jullie waar ik nu heel blij om ben, dat wij een christelijke opvoeding hebben gehad en dat wij een bekeerde vader en moeder hebben gehad. Ik begrijp de familieleden wel die daar nu geen behoefte aan hebben, want van naturen hebben wij geen behoefte aan God en de godsdienst. Dan denken we bij onszelf, de familiekrant is toch geen kerkblad? Tot mijn grote spijt heb ik zelf ook zo gedacht in het verleden.

Maar willen jullie echt weten wat het gelukkigste maakt, dat is wanneer de Heere van je af weet, niet dat wij de Heere liefhebben, maar dat Hij ons liefheeft en dan komt vanzelf die wederliefde en o, dan kan een mens niet meer terug, je kan niet meer en je wilt niet meer.

Het is ook niet te begrijpen dat een mens die zo tegenstribbelt, toch door de Heere gegrepen wordt. Er wordt vaak gedacht dat mensen die bekeerd zijn zo somber zijn, en dat lijkt ook wel zo. Maar toch zijn zulke mensen heel gelukkig, want tranen zijn dan zoete tranen en je bent blij wanneer je een goede preek hoort waar je hoort hoe die zaken gaan en staan.

Ja, nu is het toch een kerkblad aan het worden maar daar kan ik niets aan doen. Willen jullie weten waar ik echt naar uitkijk? Dat de Heere me nog eens bekend maakt dat mijn zonden vergeven zijn en dat er nog hoop voor me is. Want lieve familie, we hebben er geen recht op hoor, wanneer we verloren gaan is het eigen schuld, bedenk dat goed. En nu zijn er ook die denken dood is dood en weg is weg, of ze denken dat loopt zo'n vaart niet, want ik heb altijd goed geleefd enz. Ik raad die familieleden aan om eens in de bijbel te lezen, lees de geschiedenissen van koning Saul en van David en Absalom en ook van de apostel Paulus, hoe die bekeerd werd. Het zijn nog mooie geschiedenissen om te lezen ook en kies dan wel een goede bijbel (De Statenvertaling). Echt, het is de moeite waard, want heus het blijft niet zo op deze wereld, er komen moeilijke tijden aan en dat staat ook in de bijbel. We zijn in de laatste tijden van de wereld gekomen en momenteel is het al niet zo rooskleurig in de wereld. Weinig liefde en oorlogen en geruchten van oorlogen en economisch gaat het ook niet zo goed.

Ach, lieve familie, ik moet stoppen want anders wordt dit te lang en leest niemand het meer.

Toch raad ik aan, lees het en overdenk het want dit is het belangrijkste, het leven is kort en het leven na de dood duurt eeuwig, eeuwig, daar komt geen einde aan!

Het is een ander stukje geworden dan ik van plan was maar ik moest dit schrijven, want moeder heeft voor ons gebeden en ik hoorde laatst in een preek dat de Heere de gebeden van bekeerde ouders zeker verhoort, Hij bevestigd Zijn verbond van kind tot kind.

Dat gun ik jullie allemaal en ook mezelf.

Veel liefs van tante Nel en ook van oom Piet

## FAMILIEBEDRIJVEN

De eerste melding kregen wij van de ouders van **Richard Treure (06-01-01)**. **Richard** is onlangs met een eigen bedrijfje begonnen. Hij is gestart met een professioneel site ([www.ribouw.nl](http://www.ribouw.nl)) die het bekijken waard is. Als de kwaliteit van zijn werk ook zo is, dan kan je met een gerust hart een opdracht aan hem geven.

**Richard** veel succes met je bedrijf. Wij zien een bedrijvenblad van jouw bedrijf graag op onze site staan. Wie weet hoe snel je zo nog vliegen vangt. Overigens, wij doen deze promotie van familiebedrijven kosteloos. Mede om zo een band te krijgen binnen onze familie.

Dan komt hier de mail van **Corné en Hannie Treure (06-01-00)**.

Beste Oom Maarten,

We lazen in de laatste nieuwsbrief van het idee om links aan te brengen op de familie website van ondernemers in de familie. Een leuk en commercieel initiatief .....! We zijn benieuwd welke talenten er zoal in de familie rondgaan.

Onze zoon Richard, het oudste achterkleinkind( 1), is vorig jaar een eigen zaak begonnen (zie [www.ribouw.nl](http://www.ribouw.nl)). Wij hebben het hem het idee laten lezen. Hij vond het leuk en vroeg of wij het verder wilde regelen. Dus bij deze zijn link met daarop alle informatie over zijn kennen en kunnen. De eventuele kosten vernemen we wel.

Overigens complimenten voor de gehele opzet van nieuwsbrief en website, het geeft een goed beeld van het wel en wee in de familie.

Hartelijke groeten

Corné en Hannie Treure

Het eerste bedrijfsblad hebben wij ontvangen van **Martine van der Slikke (05-01-00)**. **Martine** runt een modezaakje voor meisjes in de maten 62 tot en met 176. Voor velen van ons, vooral de jonge gezinnen, een uitdaging om het bedrijvenblad op jullie [familievanderslikke.nl](http://familievanderslikke.nl) site even te bezoeken. Wie weet vinden jullie iets van je gading.

De invulling (lay-out) van een bedrijfspagina laten wij aan jullie zelf over. Wel adviseren wij jullie om het bedrijfsblad te voorzien van een link naar de site van je eigen bedrijf. Op deze wijze kan dan direct contact gelegd worden met jullie bedrijf.

Ook ZZP'ers bieden wij de mogelijkheid om hun diensten via jullie [familievanderslikke.nl](http://familievanderslikke.nl) site aan de familie te bieden. Dus, wat let je?

Wij zijn benieuwd wie de eerste ZZP'er is die zich aanmeldt.

---

## GROTE FAMILIEDAG 2009

Wij hebben een aantal mails ontvangen waarin spontaan werd gereageerd op onze extra editie van "Slikkertjes-Nieuwsbrief". Wij zullen ze niet allemaal in deze nieuwsbrief opnemen maar één willen wij jullie niet onthouden.

Beste Oom Maarten,

In de nieuwsbrief lazen wij dat jullie van plan waren een grote familiedag te organiseren. Wanneer iedereen komt, zal het zeker een *grote* familiedag worden. Rick en ik, en ook onze kinderen, vonden het een leuk idee. De jongens kennen, buiten hun neefjes en nichtjes, bijna geen leden van de familie Van der Slikke en vinden het wel leuk dat er nog zoveel meer kinderen van hun leeftijd zijn, die ze niet kennen.

Juni 2009 is nog wel ver, maar wij hopen dus, bij leven en welzijn, op deze dag aanwezig te zijn.

Overigens verzet u er wel heel veel werk voor, Oom Maarten, voor de nieuwsbrief en alles wat er aan vast zit. Had u dat van te voren wel verwacht? Leuk, dat er zo positief op gereageerd wordt!

Een hartelijke groet vanuit Rijssen,

Rick en Nicolienne Boom

Jullie begrijpen dat dit ons goed doet want niet altijd krijgen wij zulke positieve berichten.

Verder hebben wij een aantal spontane aanmeldingen ontvangen die mee willen helpen om de "**Grote familiedag**" tot een groot succes te maken.

Als eerste meldde zich aan: **Elise Dirksen ((12-05-00))**. Spoedig daarna meldde zich aan **Jurian Mudde (14-01-00)**, **Sofieke Gerrets (10-08-00)** en **Rianne van der Slikke (07-10-00)**. Tenslotte meldde (tante) **Nel Bakker-van der Slikke (01-00-00)** dat zij eveneens beschikbaar is om hand- en spandiensten te verrichten..

Graag zouden wij deze dag willen vastleggen door op die dag foto's te laten nemen. Het is dan de bedoeling deze foto's op jullie **familievanderslikke.nl** site te zetten zodat iedereen ze kan bekijken. Wij zoeken hiervoor een goede fotograaf. Onze vraag is dan ook: Wie is daartoe bereid? Wij horen dat graag. Enne . . .zijn er nog een paar die mee willen helpen, ook dat horen wij graag.

---

## JARIGE VAN DE MAAND

Het is iedere maand een verrassing wie de "Jarige van de maand" wordt.

Toch is de keuze meestal snel gemaakt omdat wij doorgaans een melding uit de familie ontvangen. En ons beleid is dat meldingen altijd de voorkeur hebben.

Voor de "Jarige van de maand november" kregen wij van **Elizabeth Bos-van Krimpen (03-03-00)** de volgende melding.

Lieve oom en tante,

Graag zou ik een verzoekje willen doen om als jarige van de maand Arianne Bos te mogen kiezen. Arianne heeft het heel zwaar daar Richard al 3 maanden in een manische depressie verkeerd met alle gevolgen van dien. Gezien haar omstandigheden zou zij dit heel goed kunnen gebruiken. Op D.V. 1 november hoopt zij 24 jaar te worden.

Haar adres is:

Arianne Bos,  
West Kinderdijk 201,  
2953 XS Alblasserdam

Hartelijke groetjes en liefs van Elizabeth

Dit lijkt ons een heel goed idee. Maar dan moeten wij niet alleen **Arianne**, maar ook **Richard ((02-03-01))** niet vergeten. Zoals jullie wellicht weten zijn zij pas anderhalf jaar getrouwd en hebben zij inmiddels een lief meisje **Evi**. Dus een beetje aandacht kunnen zij goed gebruiken. Laten wij dan allemaal van ons meeleven blijk geven.

---

**TENSLOTTE**

Hartelijke groeten van

**(Ome) Maarten en (tante) Sophia**