

SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

FAMILIEVANDERSLIKKE.NL

Tweede jaargang (verschijnt maandelijks)

nummer 24, november 2008

INLEIDING

Geliefde familie,

Daar zijn wij weer met de “**Slikkertjes-Nieuwsbrief**”. Ook in de afgelopen periode is er weer het een en ander gepasseerd die het vermelden waardig zijn. Er zijn er onder ons die in ernstige omstandigheden in het ziekenhuis hebben gelegen, maar gelukkig mag het tot nu toe meevallen. Anderen zijn verblijd met de geboorten van een zoon of dochter en weer anderen mochten hun geboortedag herdenken. Zo ligt er weer een maand achter ons met vele wederwaardigheden.

De wintertijd is weer aangevangen, dus lijken de avonden wat langer en kunnen wij weer tijd besteden aan allerlei zaken. Wat ons betreft moeten wij nog heel veel regelen voor de “**Grote familiedag**”. Maar dat is leuk werk, vooral omdat wij van velen horen, die naar deze dag uitkijken. Uiteraard komen wij verder in deze nieuwsbrief hierop terug.

Voor deze nieuwsbrief hebben wij een bijdragen ontvangen van **(oom) Jaap van der Slikke (02-00-00)**. **(Oom) Jaap** blikt terug naar de oorlogsjaren '40-'45. **(Oom) Jaap** zal hiervoor een paar maal een bijdrage leveren voor de nieuwsbrief. Wij hebben aangegeven dat wij dat waarderen. Verder hebben wij een bijdrage ontvangen van **Gerda de Waard-Vuijk (06-03-00)**. **Gerda** heeft eveneens een stukje geschreven wat de moeite waard is om te lezen. In de rubriek “**Jarige van de maand**” is een dankbetuiging opgenomen plus een prachtige foto van de “jarige van de maand oktober”.

Verder vind je in deze nieuwsbrief weer de gebruikelijke rubrieken. Extra aandacht wordt gevraagd voor de rubriek **familiebedrijven**.

Tenslotte nog even het volgende.

Zoals jullie weten hebben **Ariën en Marieke Roozendaal-van der Slikke (07-06-00)** onze prachtige familiesite **familievanderslikke.nl** opgezet. Zij zorgen er ook voor dat de site “actueel” blijft. Over het algemeen lukt dat aardig. Actueel nieuws wordt door **Ariën en Marieke** direct op de site gezet, tenminste, als het nieuws (bij voorkeur via de mail) door jullie wordt aangedragen. En zoals jullie kunnen zien, staat er regelmatig actueel nieuws op de site. Zo staan er op dit moment op de site mooie foto's van pasgeboren neefjes en nichtjes. Leuk om te zien hoe lief zij zijn.

REDACTIE:
M.M. VAN DER SLIKKE

EMAIL:
SLIKKE@VERSATEL.NL

SITEBEHEER:
MARIEKE ROOZENDAAL -
VAN DER SLIKKE

EMAIL:
A.ROOZENDAAL@SOLCON.NL

ZIEKENHOEKJE

Allereerst de mededeling dat de baby van **Stefan en Hanna van Krimpen (03-11-00), Marin (03-11-02)** in het ziekenhuis is opgenomen. **Marin** heeft een RS-virus opgelopen.

(Het R(espiratoir) S(yncytiaal)-virus is verwant aan het griepvirus. Vooral baby's en jonge kinderen kunnen er veel last van hebben. Het virus veroorzaakt een infectie in de luchtwegen, waardoor het kindje het benauwd krijgt. In dat geval moet de baby worden opgenomen in het ziekenhuis.)

Wij hebben begrepen dat **Marin** zolang in het ziekenhuis moet verblijven totdat zij geheel genezen is. Door deze wensen wij **Stefan en Hanna** maar ook **Jesse** veel sterkte toe. Het zijn best drukke dagen, maar dat geeft niet als alles maar in orde komt.

Voor diegene die een kaartje willen sturen is dit hun adres. Zij zullen het zeker waarderen.

**Familie S. van Krimpen;
It Risplán 8
8734 HJ EASTEREN.**

Zoals jullie weten, **Tamara Treure (06-01-02)** heeft in de afgelopen periode drie zware operaties moeten ondergaan. Woensdag 29 oktober mocht zij eindelijk definitief naar huis gaan. Meer dan tien weken heeft **Tamara** in het ziekenhuis moeten vertoeven. Van haar hebben wij de volgende mail ontvangen.

Beste familie,

Hier een berichtje van mij om iedereen te bedanken en te vertellen hoe het nu met me gaat.

Zoals jullie inmiddels wel weten heb ik sinds 5 jaar de ziekte van Crohn. Dit hebben we met medicijnen zolang mogelijk onder controle kunnen houden.

Helaas hielp dit niet meer en besloten de chirurgen in juni om bij mij zo snel mogelijk het zieke stuk darm te verwijderen. Op dat moment ontdekten ze een abces die doorgebroken was door de darmwand. Daar hebben ze een drain in geplaatst die op den duur zo erg ontstoken was dat ik in de laatste week van augustus gelijk opgenomen ben in het Erasmus MC. Door die ontsteking konden ze mij niet gaan opereren, dat was te gevaarlijk. Daarom werd er dezelfde avond een extra drain en een stoma aangebracht aan mij dunne darm. Zo kon het abces met de ontsteking tot rust komen en hoopten ze mij toch snel te kunnen opereren.

Op 7 oktober hebben ze mij uiteindelijk geopereerd. Al die tijd heb ik in het ziekenhuis gelegen aangezien het stoma vlak onder de maag zat, alles wat ik at en dronk kwam er met dezelfde vaart weer uit. Dit was ook de reden dat ik diverse keren uitgedroogd ben geweest. Ik kon dus niet zonder het toedienen van vocht. De operatie is gelukkig goed gegaan en ze hebben 30 centimeter zieke dikke darm verwijderd. Na de operatie ben ik overgeplaatst naar het Havenziekenhuis waar ze 24 oktober het stoma verwijderd hebben. Hier ben ik nog steeds heel erg blij mee, want geloof me, leven met een stoma is geen pretje.

Uiteindelijk mocht ik vorige week dinsdag na bijna 10 weken het ziekenhuis verlaten. Het is niet niks om drie operaties te ondergaan in zo'n korte periode, maar het mag gelukkig weer helemaal goed met me gaan. Daar ben ik dan ook iedere dag opnieuw dankbaar en blij om. Helaas is de ziekte van Crohn heel onvoorspelbaar en kan het elk moment weer terug komen.

In die 10 weken heb ik bijna 300 kaarten gehad. Ook veel van de familie. Hier wil ik, ook namens Hans en ouders, dan ook iedereen heel hartelijk voor bedanken. Het is fijn te weten dat er zoveel mensen aan je denken. Door al dat medeleven ben ik de weken toch aardig doorgekomen.

We hopen dat de ziekte voor een lange tijd onder controle zal zijn. Voorlopig moet ik nog prednison slikken wat we langzaam aan mogen afbouwen.

Maar nu kunnen we dan eindelijk uitkijken naar onze trouwdag op 15-05-2009!!

Hartelijke groet,
Tamara Treure

Tamara en Hans, wij beseffen dat jullie een zware tijd hebben meegemaakt. Een tijd van hoop en vrees. Maar ook een tijd dat je zeer aan elkaar verbindt. En, zoals jezelf schrijft **Tamara**, ben je iedere dag dankbaar dat het nog goed is gekomen alhoewel er zorgen blijven. En nu gaan jullie een drukke tijd tegemoet. Een tijd waarin van alles geregeld moet worden en misschien ook wel een tijd van breken en bouwen. Maar dat is een leuke tijd en wij wensen jullie daarbij veel succes.

O ja, nog even dit. Graag ontvangen wij t.z.t. jullie trouwkaart zodat wij die kunnen opnemen in de **Slikkertjes-Nieuwsbrief**.

In de afgelopen periode hebben jullie twee extra mails van ons ontvangen vanwege zorgelijke omstandigheden van **(tante) Klazien van der Slikke-de Niet (05-00-00)**. Inmiddels mocht het noch ten goede keren en mag **(tante) Klazien** weer thuis zijn. **(Tante) Klazien** is nog wel zwak en ligt veel op bed.

Door deze wensen wij **(tante) Klazien** maar ook **(oom) Johan** veel sterkte toe in deze moeilijk periode.

Dan hebben wij nog een mailtje gehad van **Rhodé van der Slikke (07-09-00)**. **Rhodé** heeft een kleine operatie moeten ondergaan aan haar knie waarvoor zij enkele dagen in het ziekenhuis moest verblijven. Ook **Rhodé** wensen wij in deze vele sterkte toe.

Hallo alle Slikkertjes,

Onlangs ben ik voor een aantal dagen opgenomen geweest in het AS-ziekenhuis is Zwijndrecht. Daar ben ik geopereerd aan mijn knie. Mijn kraakbeen in mijn knieën is zodanig versleten dat een operatie noodzakelijk was. De chirurg heeft het kraakbeen wat ik nog heb gepolijst en een aantal gaatjes in mijn knieschijf geboord zodat er bloedstolling ontstond. De bloedstolling wordt door het lichaam omgezet tot kraakbeen. Ik moet dan ook de komende 6 weken zoveel mogelijk rustig aan doen. Gelukkig gaat het nu weer beter, al is het niet lopen en rustig aan doen een beetje moeilijk voor mij.

Allemaal de hartelijke groetjes van.
Rhodé van der Slikke

Tenslotte hebben wij nog een dankbetuiging uit Klaaswaal ontvangen van ons kleinkind **Laurian van den Berg (07-03-02)**. Jullie weten het nog vast wel, **Laurian** die zijn voetje had gebroken. **Laurian** mailde ons het volgende.

Hallo opa en oma,

Wilt u iedereen van de familie hartelijk bedanken voor de kaarten die ik heb gekregen. Er zaten hele stoere kaarten bij! Zelfs een tekening van een achternachtje... echt heel leuk! Het gaat al weer beter met me. Inmiddels heb ik al voor de derde keer nieuw gips gekregen. Steeds heb ik een andere kleur gekozen. Eerst blauw, toen oranje (was mijn moeder blij mee!) en nu is het rood. Op de oranje stonden alle namen van mijn nichtjes en neefjes en nu staan al de namen van de kinderen uit mijn klas erop.

Ik kan gelukkig goed met krukken lopen of beter gezegd hinken, dus ik ga gewoon naar school. Volgende week woensdag krijg ik als het goed ga nog voor een dag of tien loopgips en dan zitten de zes weken erop... pfff... gelukkig!!!

Dag opa en oma!

Groetjes van Laurian

GEBOORTE

Allereerst werd de familie **Wijnand en Maria Polinder-Stam (11-11-00)** op 17 oktober j.l. verblijdt met de geboorte van hun zoon **Christian**. Wij, **(ome) Maarten en (tante) Sophia** met **(oom) Guus en (tante) Bartelien**, zijn dinsdagavond 21 oktober bij hun op kraambezoek geweest. Wij werden ontvangen in een knus ingerichte caravan en werden goed verzorgd door de kraamvader **Wijnand**.

Wijnand en Maria, door deze feliciteren wij jullie nogmaals van harte met de geboorte van **Christian**. Wij wensen jullie met elkaar nog vele goede, gezonde en gezegende jaren toe.

Op 18 oktober 2008 werd de familie **Mario en Naomi Klomp-van Krimpen (03-14-00)** verblijdt met de geboorte van hun zontje en broertje **Aron**. Door deze feliciteren wij ook **Mario en Naomi** met hun kindertjes van harte met de geboorte van **Aron**. Van **Mario en Naomi** kregen wij voor onze familiesite de volgende mail:

Beste familie,

Aron heeft een klompvoetje en nu moeten wij elke week terug naar het Sophia kinderziekenhuis voor nieuw gips. Elke week wordt het voetje een stukje verder verzet. Na 3 maanden wordt er een foto gemaakt en dan is er een kleine kans dat het goed is. Maar 90% van alle gevallen ziet het er aan de buitenkant wel goed uit maar de binnenkant niet. In dat geval moet hij eventueel geopereerd worden en wordt de pees verlengd. Dus het is allemaal afwachten hoe het zich ontwikkelt. Zo zijn we voorlopig onder de pannen.

Hartelijke groeten,

Mario, Naomi, Rosalie en Levi

Mario en Naomi hopelijk mag het nog meevallen, in ieder geval van harte sterkte toegewenst.

Dan hebben wij nog “**Hot News**”.

Op 12 november 2008 zijn **Gustaaf en Leonie Gerrets-de Vreugd (10-04-00)** verblijdt met de geboorte van een zoontje. Het is een lief ventje en hij heet **Samuel Augustinus**. Zijn roepnaam is **Maurits**. Familienummer van **Maurits** wordt dus **10-04-01**.

Gustaaf en Leonie, allereerst van harte gefeliciteerd met de geboorte van **Maurits**. Wij hebben begrepen dat het allemaal niet vanzelf is gegaan en daarom hebben jullie hem ook de naam **Samuel** meegegeven. Wij zijn er zeker van dat jullie er dankbaar en blij mee zijn. Wij wensen jullie in deze vele gezegende jaren toe.

Een geboortekaartje hebben wij nog niet ontvangen, maar na ontvangst zullen wij er voor zorgen dat het zo spoedig mogelijk op de familievanderslikke@nl site wordt gezet en in de volgende **Slikkertjes-Nieuwsbrief**.

Dan komen hier de geboortekaartjes van **Christian Polinder** en **Aron Klomp**. Overigens, de geboortekaartjes waren al te bewonderen op de familiesite. Dus de meeste van jullie zullen het al gezien hebben. Maar voor diegene die niet wekelijks op de familievanderslikke.nl site kijken hebben wij het in deze **Slikkertjes-Nieuwsbrief** opgenomen.



Geboortekaartje van Christian Polinder



God, de Schepper van hemel en aard,
heeft leven geschonken en bewaard.
Jij, Die ons leven leidt en onderhoudt,
heeft ons een zoon en broertje toevertrouwd.

Jan Pieter Mario

Mario en Naomi Klomp-van Krimpen
Rosalie en Levi
Gerard Doustraat 16
2902 GJ Capelle aan den IJssel
010 - 450 1390

Geboortekaartje van Aron Klomp

Dan hebben wij nog de volgende mails ontvangen.

Van Johan en Monica Benard-Mudde (14-05-00)

Beste familie,

Als alles goed mag gaan hopen eind maart 2009 Simon en Niels een broertje of zusje te krijgen!

Een hartelijke groet van
Johan en Monica Mudde

En van Henrik en Caroline van As-van der Slikke (12-07-00).

Hallo ome Maarten en tante Sophia!

Wij hebben nog een leuk nieuwtje voor de familie...

Rond 10 maart verwachten wij een broertje of zusje voor Rico!! Spannend, want jullie hebben al kunnen lezen dat mijn zus Aline op 9 maart uitgerekend is. Wie zal er eerder zijn?

Allemaal de hartelijke groeten van
Henrik en Caroline van As-van der Slikke
en veel succes en plezier bij het maken van de komende nieuwsbrief!

Door deze feliciteren wij **Johan met Monica en Henrik met Caroline** met deze blijde mare. Ook jullie gaan een drukke tijd tegemoet waarin veel geregeld moet worden. Maar zoals reeds eerder aangehaald, een leuke tijd. Geniet er maar van.

HUWELIJK

In onze brievenbus vonden wij een prachtige trouwkaart van **Anne Willem Waaijenborg** met **Cornelia Maria de Toom (03-05-01)**. Zoals je hieronder kunt lezen vindt het huwelijk plaats op vrijdag 12 december 2008 en de receptie “in de drie Hooibergen” te Zoetermeer.

Geacht bruidspaar, van harte gefeliciteerd met jullie voorgenomen huwelijk. Wij wensen jullie een fijne en een gezellige dag toe en dat de dag maar mag verlopen zoals jullie dat zelf wensen. Verder wensen wij jullie nog vele gezegende jaren toe.



BIJDRAGE VAN GERDA DE WAARD-VUIJK

In tegenstelling wat in de vorige nieuwsbrief is voorgesteld, vind je geen bijdrage van **Eline-Snoei-Mudde (14-02-00)** maar van **Gerda de Waard-Vuijk (06-02-00)**.

Eline heeft al eerder een bijdrage aan de nieuwsbrief geleverd en het is niet eerlijk tegenover anderen haar nu een extra beurt te geven. Voor degenen die haar bijdrage nog eens willen nalezen, je kunt het vinden in de **Slikkertjes-Nieuwsbrief nr. 6** van juni 2007. De nieuwsbrieven zijn te vinden op de **familievanderslikke.nl** site.

Dan komt nu de bijdrage van onze domineesvrouw **Gerda de Waard-Vuijk**.

Geachte familie,

Onverwachts een telefoontje van Oom Maarten om een persoonlijk stukje te schrijven voor de nieuwsbrief. Mijn naam is Gerda de Waard-Vuijk, en ik ben geboren op 23 september 1964. Tot mijn 12^e jaar ben ik opgegroeid in Vlaardingen.

Zomaar enkele herinneringen: Met de bus naar de Johannes Calvijnschool, wij stapte aan de Van Hoogendorplan in en altijd zaten de kinderen van de familie van Krimpen achter in de bus. Ook herinner ik me de zondagschool bij meester Terehorst, een lieve oude man. Het kerstfeest met de zondagschool waren de hoogtepunten als beleving in je kinderleven.

In 1976 zijn wij verhuisd naar Hendrik Ido Ambacht waar ik tot ruim een jaar geleden heb gewoond. In 1987 ben ik getrouwd met Arie-Jan de Waard en sinds 30 augustus 2007 wonen wij in Stolwijk.

Wij kregen 4 kinderen. Arie (20),



Arie en Marion de Waard met hun zoontje Jesse
Ronald (18), Gerliene (16), en Lisette (11).



Ronald en Marion

Gerliene

Lisette

Inmiddels hebben wij 1 kleinzoon, Jesse. Jesse is de zoon van Arie en Marion, die vorig jaar getrouwd zijn.

Ronald heeft verkering met Marion van Manen uit Middelharnis, en in december d.v. verhuist zij naar Elspeet met haar ouders en familie.

Op 18 september 2007 is Arie-Jan in Stolwijk bevestigd tot predikant van de Gereformeerde Gemeente. Een hele ingrijpende verandering in ons gezin. „Het pastorie leven”. Tot op de dag van vandaag mogen wij ervaren dat we van de Heere een plaatsje in Stolwijk hebben gekregen.

Verder wil ik wat herinneringen ophalen van opa en oma. Gebeurtenissen waar ik nog veel aan denk. Oma was zo gunnend naar een ander wat de dingen van de eeuwigheid betrof. Met oma had ik een goede band en kon goed met haar praten. Een enkele week voor zij stierf (opa lag toen in het IJsselland Ziekenhuis) lag oma ziek in bed. De dokter zou komen want het ging niet goed. ´s Middags is oma ook naar het ziekenhuis gebracht en daar later overleden. Die morgen zat ik naast oma, ze was zo ziek. Ik meen dat tante Elizabeth en tante Lydia binnen zaten. Ik vroeg aan oma: hoe gaat het? Ze zei: niet goed, de dood komt eraan. Maar oma u kunt toch sterven, u weet toch dat de Heere u opgezocht heeft? Ja dat wist ze, maar toch die strijd. Ik vroeg of ik wat uit de Bijbel zou lezen, mijn gedachten gingen naar Openbaringen 21, misschien had ze daar wat troost uit. Toch zei ze zelf lees maar Klaagliederen 3: “ Wat klaagt dan een levend mens, een ieder klage vanwege zijn zonden”. O die zonden, die zonden. Inmiddels kwam tante Elizabeth binnen en daar ging oma Psalm 95: 3 opzeggen:

Kom buigen we ons dan biddend neer

Komt laat ons knielen voor den Heer

En daar ging haar hoofd omhoog en haar ogen open, en ze zei, Die ons gemaakt heeft en verkoren! Hij heeft mij lief gehad van de stilte der eeuwigheid af. Ik wist niet dat zalig worden zo makkelijk was. En zo zakte ze weer weg. Wat hebben die woorden ingegrepen in mijn hart. Dit heb ik later ook aan opa verteld toen ik dinsdagmorgens bij hem ging helpen. Dit heb ik ook als heel bijzonder ervaren toen opa stierf (ik was erbij), ik heb over z'n voeten gewreven, hij had het erg benauwd. Lang heb ik dat beeld voor ogen gehad. We hadden een lieve opa en oma. Wat keken ze uit of de Heere ook in hun nageslacht wilde werken.

Opa en oma zijn er niet meer maar de God van opa en oma leeft nog. De Heere heeft in mijn persoonlijk leven getoond van mij af te weten, Hij heeft mij opgeraapt van het vlakke des velds waar ik vertreden lag in mijn geboortebloed. Waardigheid of verdiensten waren er bij mij niet, integendeel, al jaren lang klopte de Heere aan mijn hart. Daar tegenover aan mijn zijde: Geen lust hierin. Ten diepste een vijand van zalig worden! Maar, o wonder, de Heere heeft naar mij om willen zien. Dat is een éézijdig wonder van genade, hoor!

Lieve familie, neven en nichten: Zoek den Heere terwijl Hij te vinden is, roept Hem aan terwijl Hij nabij is. Straks in de grote dag der dagen staan wij met opa en oma voor Gods rechterstoel. Zullen opa en oma dan tegen ons moeten zeggen, wij hebben tegen jullie gezegd zoekt den Heere? Velen zien misschien uit naar de grote familiedag (wat goed is hoor!) maar zijn er ook die door genade mogen uitzien met Guido de Bres, de opsteller van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: "Wij verwachten dien grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus, onze Heere" ?

Allemaal een hartelijke groet uit de pastorie van Stolwijk.

P.s. Als jullie in de buurt zijn hartelijk welkom! (wel even een belletje) i.v.m drukke werkzaamheden van Arie-Jan.

O ja, dat zou ik haast vergeten. Het stokje geef ik over aan Elisabeth Bos-van Krimpen.

Gerda, hartelijk bedank voor je bijdrage. Als domineesvrouw zal je best een druk leven hebben. Daarom zijn we je zeer erkentelijk dat je in zo'n korte tijd nog bereid was een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief.

(JEUGD)HERINNERINGEN

(Oom) Jaap (02-00-00) is bereid gevonden voor deze maand een bijdrage te leveren. Maar niet alleen voor deze maand, **(oom) Jaap** zal ook de komende maanden een bijdrage leveren. **(Oom) Jaap** namens de gehele familie alvast bedankt.

Jeugdherinneringen,

Als het gaat om jeugdherinneringen verwacht men over het algemeen het verhaal van één of meer grappige gebeurtenissen waarom gelachen kan worden.

Maar die waren er niet in mijn vroege jeugd, ik zal wel eens gelachen hebben maar ik heb daar geen herinnering aan.

Mijn jeugd speelde zich af in de Tweede Wereldoorlog en was gekenmerkt door spanning, angst, honger, verschrikkelijke kou, het ontbreken van ook maar enig speelgoed en het uitvoeren van taken die normaal door volwassenen gedaan worden.

Als ik er aan begin zal het een lang verhaal van zeker enkele afleveringen worden, want we maakten veel mee. Met 'we' bedoel ik dan (tante) Nel en ik, in de familie van der Slikke zijn wij nog de enigen die 'het' hebben meegemaakt en ondervonden.

Of jullie, lezers van deze nieuwsbrief op zo'n verhaal zitten te wachten weet ik niet, als dat niet zo is dan stop ik na deze aflevering, waarin ik niet verder ga dan tot het uitbreken van de oorlog. Ik zou het 'het voorspel' kunnen noemen, want de oorlogsdreiging was er al enige tijd van tevoren.

Ter kennismaking voor degenen die mij niet of nauwelijks kennen, ik ben (oom) Jaap, niet 'ome' want dat is geen Nederlands woord maar volkstaal, niet zo belangrijk hoor, maar ik kom het vaak tegen in de nieuwsbrief.

Laat ik dan beginnen bij het begin.

Ik ben in 1936 geboren aan de Parkweg in Vlaardingen, van de periode dat we daar woonden weet ik niets af, mijn herinnering begint in de Bachstraat waar pa (opa) en ma (oma) op een gegeven moment naartoe zijn verhuisd.

Daar was pa dichter bij zijn werk (dat betekende toen, veel minder ver lopen) en het huis had een tuintje waardoor hij kippen kon houden, ik kan ze mij nog herinneren, vooral de haan die prachtig kon kraaien. Het waren dacht ik Witte Leghorns, tenminste die naam is mij altijd bijgebleven.

De Bachstraat was een doodlopende straat met aan het einde dwars erop een sloot.

Vaag kan ik mij de kennismaking met die sloot herinneren, misleid door het groene tapijt van kroos dat er oplag, stapte ik erop, maar dat ging meteen mis en ik lag er in, (tante) Nel heeft het gezien en kan het bevestigen, enfin ik ben er uit gehaald en het liep gelukkig goed af.

Ik vond nog deze oude foto van de Bachstraat waarop, pa met Nel en ma met mij op de arm, kennelijk was er ook nog een hok met konijnen, maar ik heb daar geen herinnering aan.



Enige tijd later werd door de dreigende houding van Duitsland een militaire mobilisatie door de Nederlandse regering afgekondigd.

Daardoor was er alom veel spanning onder de mensen er was grote angst dat er toch oorlog zou komen en voor ma (oma) de spanning dat pa (opa) opgeroepen zou worden voor militaire dienst.

Mogelijk door die spanning die je als kind toch aanvoelt, sliep ik slechter.

Op een avond werd ik wakker en zag een vreemd schijnsel achter de gordijnen, nieuwsgierig liep ik er naar toe opende ze op een kier en kreeg toen de schrik van mijn leven, want tegen de achtergrond van een enorme vlammenzee, stond vlak voor mij een soldaat met een geweer over zijn schouder. Voor mij was dat de vijand waarover ik had gehoord en die mij, als hij mij in de gaten kreeg, zeker zou doodschieten.

Veel later heb ik gehoord dat de vlammenzee afkomstig was van aangestoken benzine uit grote voorraadtanks bij de Nieuwe en/of Oude Matex om te voorkomen dat de brandstof in Duitse handen zou vallen, de soldaat was een Nederlander van de BS (Binnenlandse Strijdkrachten) die naar de vuurzee stond te kijken.

En toen plotseling op 30 mei 1940, ik was ruim 3½ jaar oud, was daar opeens de ‘Tweede Wereldoorlog’.

Maar daarover een eventuele volgende keer meer, want daar is zoveel over te vertellen dat er een paar afleveringen nodig zullen zijn.

Mijn bedoeling is het verhaal te vertellen zoals ik het beleefd heb, daar kunnen foute interpretaties in zitten en zeker zullen er fouten in de volgorde van de gebeurtenissen zitten en ook de werkelijke data zullen niet precies kloppen.

Maar het verhaal is ook niet bedoeld voor een geschiedenisboekje, ik heb ook geen dagboek bijgehouden want een groot gedeelte van de oorlog kon ik nog niet eens schrijven, het is bedoeld om een beetje inzicht te geven hoe ons gezin reilde en zeilde in de oorlog.

Groetjes oom Jaap.

FAMILIEBEDRIJVEN

Wij kunnen met recht zeggen, het loopt niet storm met het aanmelden om een “advertentie” te plaatsen op de **familievanderslikke.nl** site. Alhoewel...., drie hebben zich aangemeld! Wat de oorzaak is dat de anderen zich niet aanmelden weten wij natuurlijk niet, maar mogelijk hebben zij al zoveel werk dat zij er voorlopig geen opdrachten meer bij kunnen hebben.

Echter, dat kunnen wij ons niet geheel voorstellen en zeker niet met de huidige financiële crisis. Dus ben je huis- of scheepsmakelaar, bouwbedrijf, aannemer, keukenzetter, ZZP’er of noem maar op, grijpt deze kans met beide handen om zo meer bekendheid aan je bedrijf te geven. Immers je weet nooit hoe een koe een haas vangt.

Succes_

DE GROTE FAMILIEDAG 2009

Achter de coulissen zijn wij hard bezig. De meeste van jullie zijn inmiddels gebeld door **(tante) Nel (01-00-00)**, **Elise Dirksen-van der Slikke (12-05-00)** of door **Jurian Mudde (14-01-00)** met de vraag of je wel of niet meedoet met de gezellige “Grote familiedag”.

Hopelijk heeft niemand het laten afweten. Onlangs kregen wij nog een belletje van een nichtje. Zij deelde ons mede dat haar kinderen uitkijken naar “**De Grote familiedag**”. Want zoals zij zei, zij hebben nog nooit alle ooms en tantes ontmoet. Daarom hopen wij die dag compleet te zijn.

De volgende maand hopen wij meer mededelingen te kunnen doen omtrent “**De Grote familiedag**”.

JARIGE VAN DE MAAND

Allereerst een bedankje van de “Jarige van de maand oktober”. Zoals je ziet een spontane glunderende **Bernd**. Daarom is het zo fijn dat er zoveel zijn die iedere keer weer spontaan meedoen. Laten wij met elkaar zo doorgaan!



Beste familie,

Graag willen wij iedereen bedanken die onze Bernd rond zijn vijfde verjaardag (maandag 13 oktober) een kaartje heeft gestuurd. We hadden hem verteld dat hij in de nieuwsbrief stond, maar het werd hem pas duidelijk toen vanaf vrijdag het kaartjes begon te regenen in de brievenbus. Zaterdag en dinsdag stond hij dan ook te springen voor de brievenbus en jawel hoor, daar kwam weer een stapel. We hebben ze allemaal op de bank bekeken en voorgelezen en nu hangen ze aan de 'waslijn' in de kamer.

Met een hartelijke groet, in het bijzonder van Bernd zelf natuurlijk,

Rick & Nicolien Boom (van der Slikke)
Wilmer, Jonan en Bernd

En dan nu de “**Jarige van de maand december**”.

Naar aanleiding van onze mail d.d. 6 november j.l. hebben wij een aantal aanmeldingen ontvangen. En dan moeten wij een keuze maken. Wij hebben daarvoor een speciale formule uitgedacht die wij geheim houden om discussie te voorkomen.

Na toepassen van onze geheime formule is de “**Jarige van de maand december**” geworden:

Niek Schippers

Niek Schippers (10-01-01) is aangemeld door zijn Oma. **Niek** is een zoontje van **Jaco en Adriënne Schippers-Hoogendoorn (10-01-00)** en hoopt op 8 december 8 jaar te worden. Dus de komende maand sturen wij allemaal voor 8 december een kaartje naar:

Niek Schippers
De Esdoorn 61
2912 RB Nieuwerkerk ad IJssel.

Niet vergeten!!!!

TENSLOTTE

Het lijkt wel dat iedere maand de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** steeds dikker wordt. Op zichzelf vinden wij dat niet erg, als wij maar daarmee ons doel te bereiken dat het de onderlinge band versterkt. Dat willen wij bereiken met het uitbrengen van de nieuwsbrieven, met de **familievanderslikke.nl** site, met de maandelijkse herinneringsmail en met het organiseren van “**de Grote Familiedag**”. Wij besteden daar veel zorg en tijd aan. Daarom hopen wij dat jullie allemaal actief meedoen. Dat kan door het aandragen van actueel nieuws zoals geboorte, ziekenhuisopname. Maar ook door, als daar om gevraagd wordt, een bijdrage te leveren aan de nieuwsbrief. En niet alleen dat, maar door ook te komen op “**de Grote Familiedag**”.

Tenslotte doen wij het niet voor onszelf, maar voor jullie. En iedere maand kunnen jullie lezen dat het zeer gewaardeerd wordt. Dus. . . .

Hartelijke groeten van

(Ome) Maarten en (tante) Sophia