

# SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

FAMILIEVANDERSLIKKE.NL

Tweede jaargang (verschijnt maandelijks)

nummer 25, december 2008

## INLEIDING

Geliefde familie,

Het einde van het jaar is weer nabij. Dan is het wel eens goed om even terug te blikken. Voor wat betreft de **Slikkertjes-Nieuwsbrief**, deze bestaat inmiddels al twee jaar. Iedere maand werd stip op de 15<sup>e</sup> de nieuwsbrief per mail verzonden. Verder is het mailadressen bestand gegroeid naar meer dan 90 adressen. Daarnaast is de nieuwsbrief uitgebreid met rubrieken zoals de zeer gewaardeerde “Jarige van de maand”, “Jeugdherinneringen” en “Bijdrage van . . .”.

In het begin moest jacht gemaakt worden naar nieuws voor de rubrieken ziekenhoekje, geboorte en huwelijk. Thans wordt dit meestal door de betrokkenen zelf aangeboden. Dit geeft duidelijk aan dat men er van bewust is dat de nieuwsbrief binnen de familie op grote schaal wordt gelezen.

Omdat de nieuwsbrief een echt succes is geworden zijn wij dit jaar eveneens overgegaan tot het oprichten van de **familievanderslikke.nl** site. Uitgangspunt daarbij was om de site te voorzien van actuele informatie zoals huwelijk en geboorte. Maar ook van informatie die voor de gehele familie nuttig en bruikbaar is zoals adressen, telefoonnummers en mailadressen. Door de eenvoudige opzet en de enorme inzet van **Ariën** en **Marieke Roozendaal-van der Slikke (07-05-00)** is de **familievanderslikke.nl** een groot succes geworden. Wekelijks wordt de site vele malen bezocht. Gesteld kan worden dat de **familievanderslikke.nl** site in de behoefte voorziet. Daarom doen **Ariën** en **Marieke** er alles aan om de site zo actueel mogelijk te houden. Dat de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** en **familievanderslikke.nl** site zo'n groot succes is geworden is mede te danken aan jullie allemaal. Want jullie doen allemaal enthousiast mee. Daarom allemaal hartelijk bedankt.

Zoals gezegd, het jaar is bijna voorbij. Vele roepstemmen zijn weer over ons heengegaan. Hebben wij daar nota van genomen? Er zijn onder ons die ernstige zorgen hebben of hebben gehad en daaruit wonderlijk zijn gered. Anderen mochten in het huwelijksbootje stappen en weer anderen werden verblijd met de geboorte van een kind. Zo hebben wij weer allemaal een geschiedenis achter ons liggen. Wees dankbaar dat u nog mag zijn in het heden der genadetijd.

Tenslotte wensen wij jullie allemaal

**Gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.**

REDACTIE:  
M.M. VAN DER SLIKKE

EMAIL:  
SLIKKE@VERSATEL.NL

SITEBEHEER:  
MARIEKE ROOZENDAAL -  
VAN DER SLIKKE

EMAIL:  
A.ROOZENDAAL@SOLCON.NL

## ZIEKENHOEKJE

Bij de laatste nieuwsbrief is het mis gegaan met de melding van **Tim van Ginkel (12-06-01)** dat hij zijn voetje heeft gebroken. Door het mailen van een nagekomen bericht hebben wij geprobeerd dit te herstellen. Toch leek het ons goed om de betreffende mail in deze nieuwsbrief op te nemen.

Beste oom Maarten,

Mijn neefje Tim van Ginkel -sinds 3 november 3 jaar- is op weg naar de peuterspeelzaal met zijn beentje tussen de spaken van de fiets terecht gekomen. Och, och, hierdoor brak hij zijn onderbeentje. Nu zit hij van zijn lies tot zijn tenen in het gips. Vier weken mag hij deze nu niet belasten. En hij ging pas voor de tweede maal naar de peuterspeelzaal.

Wie stuurt hem een kaartje? Zijn adres is:

Tim van Ginkel  
Meulenterseweg 60-31  
6741 HP Lunteren.

Alvast hartelijk dank  
Elise Dirksen

Heb je nog geen kaartje gestuurd, dan krijg je nu (weer!) een herkansing. Succes.

---

Dan hebben wij nog een zorgelijk bericht van **(tante) Clazien van der Slikke de Niet (05-00-00)** die wij van **(tante) Hanna van der Slikke (06-00-00)** op 5 december j.l. ontvingen.

Geliefde broer,

Je zal het misschien ook wel gehoord hebben dat Clazien teleurstellende berichten gekregen heeft van de arts. Zij moet nu aan de chemokuren beginnen. Haar longen zijn ook niet goed en daarom moet zij volgende week naar de longarts. Na de chemokuren, tenminste als haar conditie dan wat beter mag zijn, beginnen ze met stamceltransplantatie. Al met al is het zorgelijk .

Liefs van (tante) Hanna voor allemaal.

**(Tante) Hanna**, hartelijk bedankt voor het bericht. Wij begrijpen dat het moeilijk is voor **(oom) Johan en (tante) Clazien** om zelf dit bericht aan de nieuwsbrief door te geven. Wij wensen **(tante) Clazien, (oom) Johan** maar ook hun kinderen in deze veel sterke toe maar bovenal is onze wens en bede, dat de chemokuren en de stamceltransplantatie nog gezegend mag worden. Voor degene onder ons die **(tante) Clazien** nog een kaartje willen sturen komt hier haar adres.

**C. van der Slikke-de Niet**  
**Rokkeveenseweg Zuid 145**  
**2718 EM Zoetermeer.**

---

## GEBOORTE

Op de [familievanderslikke.nl](http://familievanderslikke.nl) site hebben jullie allemaal kunnen lezen dat **Jacob-Jan en Erica Vreugdenhil-van der Slikke (05-05-00)** op 18 november j.l. zijn verblijd met de geboorte van hun zoontje **Joshan (05-05-03)**. **Jacob-Jan, Erica** maar ook zijn zusjes **Chrithe en Davna** feliciteren wij door deze van harte met de geboorte van **Joshan**. Het is fijn voor jullie zelf maar ook voor de familie, en in het bijzonder voor jullie ouders, dat jullie met de geboorte van **Joshan** met verlof in Nederland mogen zijn. Daarmee zijn vele zorgen weggevallen.

Wij hebben stiekem even, via de link <http://rumbekpost2.wordpress.com/> die op de [familievanderslikke.nl](http://familievanderslikke.nl) site staat, naar jullie site gekeken waarin jullie al je “zendelings-ervaringen” vermelden. Jullie melden als laatste het volgende:

Alweer wat dagen geleden, maar nu is het stof van de eerste drukte wat neergedaald: op 18 november is onze zoon Joshan geboren! Zijn doopnaam is Johannes, vernoemd naar zijn opa. Johannes betekent ‘God is genadig’, een belijdenis die we graag aan de naam van Joshan verbinden. We genieten erg van ons verlof, en nu met zijn vijven!

Wij wensen jullie toe dat je nog met elkaar fijne dagen in Holland mogen hebben. Alhoewel de zorgen van jullie moeder **Clazien van der Slikke-de Niet** haar weerslag zal hebben. Bezoekt ze maar regelmatig want als jullie weer teruggaan naar Rumbek, dan zal ze jullie best wel missen.

Onderstaand vinden jullie het geboortekaartje van **Joshan**.



In de vorige nieuwsbrief hebben wij nog op de valreep kunnen vermelden dat **Gustaaf en Leonie Gerrets-de Vreugd (10-04-00)** op 12 november 2008 zijn verblijd met de geboorte van hun zoontje **Maurits (10-04-01)**. Wij beschikten toen nog niet over het geboortekaartje. Inmiddels mochten wij het onderstaand geboortekaartje ontvangen. Velen van jullie zullen het al gezien hebben op de **familievanderslikke.nl** site. Inmiddels is er een mooie foto van de baby bijgeplaatst.



*De HEERE, Die elk leven leidt, heeft ons huwelijk willen  
zegenen met de geboorte van een zoon:*

*Samuël Augustinus Maurits*

*We noemen hem:*

*Maurits*

*12 November 2008*

*Gustaaf en Leonie Gerrets – de Vreugd  
Owardplaats 11, 3871 MC HOEVELAKEN  
Tel. 033 – 258 17 89*

*Bezoek graag 's morgens, of 's avonds tot 21:00.*

*Leer mij, o God van  
zaligheden,  
mijn leven in Uw dienst  
besteden.  
( ps. 143 : 10 berijmd )*

---

Dan hebben wij een mailtje ontvangen van **Willem en Eline Snoeij-Mudde (14-02-00)**.

Beste oom Maarten en tante Fia,

We willen jullie laten weten dat we volgend jaar (rond 4 juni) een broertje of zusje verwachten voor Geert, Corné, Lisa en Bastiaan.

Hartelijke groet van Willem en Eline Snoeij

**Willem en Eline**, van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie dat het allemaal weer goed mag gaan. Het zal best wel weer een drukke tijd worden. En misschien wordt het op 't schip een beetje krap. Maar wij geloven dat dat wel mee zal vallen. Veel sterkte toegewenst en wij ontvangen graag een kaartje als de baby geboren is.

## BIJDRAGE VAN .....

Wederom moeten wij jullie teleurstellen. Niet de aangekondigde **Elizabeth Bos-van Krimpen (03-03-00)** levert een bijdrage voor de nieuwsbrief maar haar oudste zus **Herma Bouvrie-van Krimpen (03-01-00)**. Nou ja, het blijft toch in de familie dus vinden wij het niet erg. Dan komt hier de bijdrage van **Herma**.

*Geliefde familie.*

Hier is mijn bijdrage aan de nieuwsbrief, op verzoek van mijn zus Elizabeth.

Mijn naam is Herma van Krimpen. Ik ben de oudste dochter van (oom) Cock en (tante) Lydia en dus de oudste van 14 kinderen. (scoort leuk op feesten en partijen)  
Ik ben 46 jaar en getrouwd met Marcel Bouvrie.



We hebben 3 kinderen:

Lillian van 12. Ze is dit jaar naar het voortgezet onderwijs gegaan en daar heeft ze het erg naar haar zin.



Coen is onze zoon en hij is 9 jaar. Coen is een lief, filosofisch jongetje met prachtige bruine ogen.

Onze jongste spruit heet Mila en ze is 6 jaar. Ze zit in groep 3 en vindt het prachtig om steeds meer van het alfabet te leren.



Mila is een assertieve dame en ik noem haar voor de grap wel eens de toekomstige minister-president van Nederland.

We wonen en werken in Utrecht, waar ik het zeer naar mijn zin heb en over mijn werk wil ik jullie graag iets vertellen.

Ik ben er namelijk best trots op dat ik kinderverpleegkundige ben en wel op een (in mijn ogen) bijzondere afdeling. Ik werk op de afdeling hemato-immunologie van het Wilhelmina Kinder Ziekenhuis.

Op deze afdeling worden kinderen van 0 tot 18 jaar verpleegd die een ziekte van het bloed of van het immuunsysteem hebben. Er liggen veel kinderen met leukemie en wat onze afdeling bijzonder maakt is dat wij beenmerg- of beter gezegd- stamceltransplantaties doen bij kinderen.

Dit gebeurt maar op 3 afdelingen in Nederland, nl. in Leiden en Nijmegen en bij ons.

Het is een prachtige, soms emotionele baan, waar veel gebeurt en waar de (medische en verpleegkundige) ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Maar het mooiste van mijn baan is toch het feit dat je echt iets kunt doen voor een ziek kind en/of de ouders die toch in de meestal moeilijkste en onzekerste periode van hun leven zitten. Ik vind het te gek als ik een watergevecht heb met een kind of als ik ouders zo ver krijg dat ze toch even samen iets gaan doen en dat ze genoeg vertrouwen in je hebben om hun soms doodzieke kind bij je achter te laten.

En zo zijn er nog legio voorbeelden te noemen waarom dit voor mij een wereldbaan is, maar ik wil het graag hierbij laten anders wordt de Slikkertjeskrant zo dik.

Mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben over mijn werk of over dit stukje, laat vooral wat van je horen.

Groet,  
Herma

**Ps. Even een herinnering voor iedereen. Het is de bedoeling dat het stokje wordt doorgegeven aan een neef of een nicht. Dus niet aan een oom of een tante. Bovendien zou van te voren nagegaan moeten worden of de betreffende persoon dat ook wel wil. Voor de juiste telefoonnummer of mailadres moet je even naar [familievanderslikke.nl](http://familievanderslikke.nl).**

De volgende van wie wij een bijdrage verwachten is **Marieke Roozendaal-van der Slikke**. **Marieke** heeft met haar man de [familievanderslikke.nl](http://familievanderslikke.nl) site opgezet en zorgt er voor dat de site actueel blijft. Leuk om te lezen hoe zij dit vindt. Succes **Marieke**.

---

## (JEUGD)HERINNERINGEN

In de vorige nieuwsbrief hebben wij van **(oom) Jaap van der Slikke (02-00-00)** zijn eerste oorlogservaringen kunnen lezen. Nu komt het vervolg. De vorige maal eindigde **(oom) Jaap** met de volgende toelichting.

Mijn bedoeling is het verhaal te vertellen zoals ik het beleefd heb, daar kunnen foute interpretaties in zitten en zeker zullen er fouten in de volgorde van de gebeurtenissen zitten en ook de werkelijke data zullen niet precies kloppen.

Maar het verhaal is ook niet bedoeld voor een geschiedenisboekje, ik heb ook geen dagboek bijgehouden want een groot gedeelte van de oorlog kon ik nog niet eens schrijven, het is bedoeld om een beetje inzicht te geven hoe ons gezin reilde en zeilde in de oorlog.

Dat is dus duidelijk. Wij vinden het al knap van **(oom) Jaap** dat hij nog vele gebeurtenissen kan herinneren. De oorlog is iets onwerkelijks en maakt daarom diepe indrukken op de mens.

Dan komt nu het vervolg van **(oom) Jaap** jeugdherinneringen.

## Jeugdherinneringen II,

Dus was op 10 mei 1940 (niet op 30 mei zoals in de vorige bijdrage stond) toch de oorlog van Duitsland tegen Nederland uitgebroken.

Wat mij betreft, ik heb daar niets van gemerkt, hoewel de oorlogshandelingen zich hemelsbreed vrij dichtbij afspeelden, nl. rondom Den Haag, bij Delft, Overschie en in Rotterdam, maar of dat in Vlaardingen hoorbaar of merkbaar was weet ik niet.

Eén of enkele dagen later merkte ik voor het eerst wat van de oorlog. Ik stond in de tuin aan de Bachstraat en hoorde het geluid van een motor boven mij.

Toen ik naar boven keek zag ik recht boven mij, precies langs de dakgoot, een vliegtuig, waarschijnlijk het eerste dat ik van mijn leven zag.

Het vreemde was echter dat het naar mijn indruk niet vloog, maar stil hing in de lucht en mijn kennelijk toen al enigszins ontwikkeld technisch gevoel, vertelde mij dat zoiets niet kon, (helikopters bestonden toen nog niet). In grote paniek rende ik naar binnen, want het zou vast naar beneden vallen en boven op mij terechtkomen.

Vermoedelijk was het een Duits fotoverkenningsvliegtuig, dat heel langzaam, tegen de wind in vloog, om opnames te maken van aanwezige industriële complexen.

Het moet grote indruk op mij gemaakt hebben, want ik zie het nog altijd heel duidelijk voor me.

De volgende zeer indrukwekkende gebeurtenis was, dat ik kort daarna, 's avonds in het donker, van mijn bed werd gelicht en met zoveel mogelijk huishoudelijke spullen in de bakfiets van oom Jo Zoutendijk werd gezet.

[Oom Jo Zoutendijk was een kruidenier die zijn winkel had in de Maasboschstraat hoek 2° Spoorstraat, schuin tegenover het huis van mijn opa en 'opoe' (zo werd dat vroeger gezegd) van der Slikke. Hij had voor het bezorgen van boodschappen een zware transportfiets met een grote theekist voorop].

Ik vond het prachtig en het was een hele belevenis, zo hoog boven de weg, in het donker, naar mijn grootouders gereden te worden, kennelijk was er toen door de Duitsers nog geen avondklok ingesteld. (Tante) Nel ging mee achter op de fiets van oom Piet van der Veer. We werden afgezet bij opa en opoe van der Slikke, toen we daar aankwamen zag ik tegen de donkere hemel de rode gloed van de enorme branden in Rotterdam, die veroorzaakt waren door het bombardement op 14 mei.

De reden van onze evacuatie en wie de initiatiefnemer was, is mij tot op de dag van vandaag nog niet duidelijk, misschien weet (tante) Nel het wel.

Hoelang we bij opa en opoe hebben gelogeerd weet ik ook niet, maar naar mijn indruk heel kort, daarna verhuisden we naar de 2° Spoorstraat no.7, vlakbij dus eigenlijk.

Na de capitulatie begon de bezetting zichtbaar te worden, door de Van Leijden-Gaalstraat, waar de Spoorstraat, drie huizen bij ons vandaan, op uit kwam, reden regelmatig lange colonnes militaire voertuigen richting Hoek van Holland.

Dat waren militaire vrachtwagens met zware kanonnen erachter, huifkarren met paarden (meestal geladen met levensmiddelen of kisten munitie), lichte en zware tanks en marcherende colonnes zingende soldaten met zware bepakking, helmen op, geweer over de schouder en spijkerlaarzen aan, dat laatste vooral klonk zeer bedreigend, door het dreunende ritme dat je in de verte al hoorde aankomen en steeds luider werd.

Ze gedroegen ze zich zeer hooghartig, echt als overwinnaars, liepen in hun onberispelijk uniform met de kin omhoog, keken recht voor zich uit en negeerden de toeschouwers volkomen.

Geleidelijk aan echter hernam het leven voor mij zijn normale loop, want in september ging ik samen met (tante) Nel gewoon naar de kleuterschool in de Wilhelminastraat.

En daar zitten we dan!



En nog een foto van mij alleen, 1 jaar later, (tante) Nel zat toen al op de lagere school.



Ik zag er best nog redelijk doorvoed uit, het was 1 ½ jaar na het begin van de oorlog.

Toch was het met de voedselsituatie toen al niet meer zo best gesteld. Importproducten, voor een groot deel afkomstig uit Nederlands Indië, zoals koffie, thee, tabak, rijst, cacao, kokos, pinda's, specerijen etc. maar ook sinaasappels, citroenen, mandarijnen uit Italië en Spanje waren sowieso niet meer te krijgen.

Door de crisis van de jaren dertig waren de meeste mensen vrij arm en hadden daardoor voor de oorlog maar heel weinig kunnen hamsteren. Bovendien werden veel producten en oogsten door de Duitsers in beslag genomen om onder meer hun enorme leger te voeden.

Ik kom daar in een volgende aflevering nog op terug

Mij raakte dat alles niet zo, want wat er niet meer was dat kende ik niet en miste het dus ook niet, maar ik hoorde wel over dingen praten die heel lekker moesten zijn en die men erg



miste. Voor veel van die producten waren surrogaten op de markt gekomen, zo sprak men over surrogaat koffie, surrogaat thee, eigenteelt tabak, kunsthoning ed.

Later toen de voedingsmiddelen die we nog wel hadden nagenoeg niet meer te krijgen waren en van dat pakket steeds meer producten verdwenen en we te weinig te eten kregen, begon het bij mij pas een rol te spelen.

Maar, als gezegd, ik kom daar later nog op terug, voor nu weer even genoeg.

Groetjes (oom) Jaap,

**(Oom) Jaap**, wederom bedankt voor je bijdrage, wij kijken nu uit naar de volgende. Wat wij weten van de oorlog hebben wij van horen zeggen of gelezen. Het zal best wel een moeilijke en angstige tijd geweest zijn om dit allemaal mee te maken. Maar wij hebben van **opa van Dorp** ook wel eens leuke herinneringen gehoord. Enne, wij denken dat jij ook best wel leuke herinneringen zult hebben. Wij horen ze graag.

---

## **FAMILIEBEDRIJVEN**

Jammer dat door onze familiebedrijven en ZZP'ers weinig gehoor wordt gegeven aan onze oproep om op de **familievanderslikke.nl** site een kleine alinea te wijden je bedrijf. Er wordt binnen de familie veel verbouwd en er zijn vele contacten. Als je van deze gelegenheid geen gebruik maakt, dan laat je veel kansen liggen. Jammer. Daarnaast is het best leuk om te weten hoe ondernemend ons familie is.

Even op een rijtje gezet hoe ondernemend onze familie is.

- ZZP-ers (5 á 6)
- Constructiebedrijf
- Kinderkledingzaak
- Makelaardij
- Keukenzetters
- Aannemingsbedrijfjes (2 x)
- Financieel adviesbureau

Dus familie-ZZP'ers en -ondernemers, pak je kans in deze recessietijd door de familie te laten weten hoe ondernemend je bent en wat je allemaal kan en/of verkoopt.

---

## **DE GROTE FAMILIEDAG 2009**

In de afgelopen periode zijn jullie als het goed is allemaal gebeld door **(tante) Nel Bakker (01-00-00)**, **Elise Dirksen (10-08-00)** of **Jurian Mudde (14-01-00)** met de vraag of jullie wel c.q. niet meedoen met de **Grote familiedag** welke wij hopen te houden op zaterdag 13 juni 2009. Voor onze planning horen wij graag wie niet gebeld is. Laat ons dat via de mail weten of je wel of niet mee gaat en in dat geval met hoeveel personen.

Het doet ons een genoegen jullie te kunnen mededelen dat tot nu zich hebben aangemeld:

**100 volwassenen en 80 kinderen!!**

Daarom hebben wij besloten door te gaan met het organiseren van de **Grote familiedag**.

### **Het is natuurlijk jammer dat een aantal zich niet heeft aangemeld!!**

Velen die zich hebben aangemeld, hebben te kennen gegeven het juist leuk vinden om eens eindelijk die oom, tante, neefje of nichtje te ontmoeten die zij altijd al graag hebben willen ontmoeten. Daarom wederom een oproep aan degene die zich nog niet hebben aangemeld: **Laat deze kans niet voorbijgaan maar doet gezellig mee!**

De volgende maand hopen wij meer mededelingen te kunnen doen omtrent **“De Grote familiedag 2009”**.

---

### **MEDEDELINGEN**

Van **(tante) Anneke van der Slikke (11-00-00)** kregen wij het verzoek het volgende bericht in de nieuwsbrief te plaatsen.

Uddel 28-11-08

Lieve familie,

De meeste van jullie weten wel dat ik een opleiding volg voor verzorgende niveau 3. Ik ben daar erg blij mee. Maar helaas (en ik hoop op jullie begrip) kan ik daarom niet al de verjaardagen geboortes enz aflopen.

Soms ben ik wel eens erg laat met het versturen van kaarten. Dit vind ik echt erg vervelend. Mijn hoofd loopt tegenwoordig wel eens om met alles wat er nog omheen hangt! Eigenlijk veel te druk!

Een ding is fijn, het is niet voor al te lange tijd dus niet treuren hoor!!!! ha ha.

Daarom hoop ik dat ik het in de toekomst allemaal weer goed mag maken. Heel veel liefs allemaal en vergeet niet: Ik denk echt aan jullie.

Heel veel liefs van jullie zus, schoonzus, tante en oud tante, Anneke van der Slikke.

Bij deze dan zoals gevraagd.

---

### **JARIGE VAN DE MAAND**

Van **“de Jarige van de maand december 2008”**, **Niek Schippers (10-01-01)** hebben wij vernomen dat hij heel blij was om de jarige van de maand te zijn. Vele kaarten heeft hij mogen ontvangen, sommige zelfs met geld er in. Iedereen die een kaartje heeft gestuurd, hartelijk bedankt.

Dan nu **“De jarige van de maand januari 2008”**. Naar aanleiding van onze oproep hebben wij wederom weer vele aanmeldingen ontvangen. Stuk voor stuk goede redenen om ze aan te wijzen als de jarige van de maand. Dus hebben wij weer een keuze moeten maken.

Van **Tim van Ginkel (12-06-01)**, jullie weten wel, dat knulletje dat met zijn voetje tussen de spaken van de fiets zat en daardoor zijn onderbeentje gebroken was, mailde ons het volgende.

Ha ome Maarten,

Ik weet nog iemand die het echt verdient om 'jarige van de maand januari' te zijn!

Er zijn 3 redenen:

1. Ten eerste heeft ze mij opgegeven nu ik met mijn gebroken beentje zit.
2. Zij is één van de trouwste van de familie die iedereen een kaartje stuurt en
3. Zij is één van de helpsters die de familiedag tot een groot succes willen maken.

Als dit niet een goede keus is...

Het gaat om Elise Dirksen (dochter van ome Ben), zij hoopt d.v.op 15 januari 28 jaar te

worden. Haar adres is: A.G. Wijersweg 41  
6733 AR Wekerom

Ik hoop dat zij het wordt!

Groetjes van Tim van Ginkel

Beste **Tim**, dit is een goed voorstel die wij van harte ondersteunen. Met jou advies hebben wij dan ook besloten dat:

### **Elise Dirksen-van der Slikke**

“**de Jarige van de maand januari 2009**” is geworden.

Wij hebben inderdaad ervaren dat **Elise (12-05-00)** zeer betrokken is met onze familie. Zo doet zij inderdaad enthousiast mee met het organiseren van “**de Grote familiedag 2009**” maar ook doet zij altijd hartelijk mee met het sturen van kaartjes naar zieken, jarigen van de maand e.d.

Dus vragen wij jullie allemaal haar te belonen om voor 15 januari 2009 een kaartje te sturen naar **Elise Dirksen van der Slikke**. Zeker weten dat jij ook eens een kaartje van haar zal ontvangen.

Allemaal alvast bedankt.

---

### **TENSLOTTE**

Hartelijke groeten van

**(Ome) Maarten en (tante) Sophia**