



SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

FAMILIEVANDERSLIKKE.NL

Derde jaargang (verschijnt maandelijks)

nummer 26, januari 2009

INLEIDING

Geliefde familie,

Wij hopen dat jullie allemaal goede feestdagen en jaarwisseling hebben gehad. De oliebollen en appelflappen zijn op, dus gaan weer over tot de orde van de dag.

Ook dit jaar hopen wij elke maand met een nieuwsbrief te komen. Vooral nog zullen wij dezelfde formule hanteren. Met andere woorden, het is de bedoeling dat de nieuwsbrief door jullie wordt gevuld. Dus graag ontvangen wij op ons mailadres slikke@versatel.nl jullie nieuws zoals geboorte, verlovingen, voorgenomen huwelijk en andere gedenkwaardigheden. Maar ook andere vermeldingswaardige berichten zoals verhuisberichten en dergelijke ontvangen wij graag een mailtje. Wij zullen er voor zorgen dat deze berichten zullen worden opgenomen in de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** zodat de familie daarvan kennis kan nemen. En niet alleen dit, maar zonedig vermelden wij het ook op de familievanderslikke.nl site.

Wat betreft “**de Grote familiedag**” hebben wij begrepen dat er vele zijn die hiernaar uitzien. Leuk om dit te horen. Natuurlijk vinden wij het jammer dat niet iedereen meedoet. Desondanks gaan wij door met het verder organiseren van deze dag en hopen dat de afvallers alsnog besluiten toch nog mee te doen.

In de nieuwsbrief vinden jullie weer de gebruikelijke rubrieken. Wij mochten weer een bijdragen ontvangen van **(oom) Jaap (02-00-00)**. Het is echt een vervolgverhaal geworden. Wij wisten niet dat er nog zo veel indrukken heeft achtergelaten. Het is te wensen dat wij dit nooit behoeven mee te maken.

Verder vinden jullie een bijdrage van **Marieke Roozendaal-van der Slikke (07-06-00)**. Zoals jullie allemaal weten verzorgt **Marieke** de familievanderslikke.nl site. Wij zijn daar blij mee. Al het familienieuws wat wij ontvangen mailen wij direct door naar haar. Zij zorgt er voor dat het zo spoedig mogelijk op de site komt te staan zodat een ieder van ons daarvan kennis kan nemen. Daarom is het de moeite waard om tenminste éénmaal per twee weken even de familievanderslikke.nl site te raadplegen.

Rest ons nog wederom veel leesplezier toe.

REDACTIE: M.M. VAN DER SLIKKE	SITEBEHEER: MARIEKE ROOZENDAAL - VAN DER SLIKKE
EMAIL: SLIKKE@VERSATEL.NL	EMAIL: A.ROOZENDAAL@SOLCON.NL

ZIEKENHOEKJE

Allereerst een mail van **(tante) Clazien en (oom) Johan (05-00-00)**

Beste Familie,

Op verzoek van (oom) Maarten wil ik jullie berichten hoe het met ons gaat. Vrij onverwacht word ik klaargemaakt voor een zogenoemde mini-stamceltransplantatie die DV in maart a.s. zal gegeven worden. Dat betekent dat er nogal wat onderzoeken gedaan zijn en nog een paar op stapel staan.

Maandag a.s. hoop ik de eerste combinatie van chemo's te krijgen waarna er nog twee volgen met een interval van drie weken. Als alles goed gaat mag ik ze op de dagbehandeling uit zitten. Deze voorbehandeling heeft als doel de leukemie terug te dringen tot 50%. Dus de lymfklieren moeten voor de helft kleiner worden en het bloed dient zich voor de helft te herstellen. De eigenlijke transplantatie heeft als doel dat de donorcellen het gevecht aangaan met de overgebleven zieke cellen. En als het door de Heere gezegend wordt mag ik door deze behandeling nog een aantal jaren er zijn voor (oom) Johan en de kinderen.

Er zijn twee donors voor me: een zus en een broer. Mijn zus wordt nu voorbereid met gesprekken en keuringen. Het is niet niks voor haar m.n. omdat zij ook bloedverdunners gebruikt. Er wordt eerst gekeken naar de meest wenselijke donor. Gaat dat niet dan wordt mijn broer benaderd. Het is voor hen beiden ook heel emotioneel. Het lijkt misschien of ik het een beetje koel beschrijf. Als het over de emotionele kant gaat ... Die wordt eigenlijk overheerst door dankbaarheid en verwondering.

Toen vijf jaar geleden de leukemie bekend werd had ik volgens de artsen nog twee jaar te leven. De behandeling is zo gezegend dat ik er nog steeds mag zijn. Vijf jaar geleden sloot de dokter een stamceltransplantatie uit. Dat kon niet, in mijn geval. Nu komt het voorstel van een mini-transplantatie. Maar weet je wat het belangrijkste is? Niet het slagen of mislukken maar dat Gods eer door mijn leven of sterven (dat kan ook) verheerlijkt zal worden. Ik heb jullie gebed heel hard nodig. Maar wil je dat er ook bij zeggen?

Bedankt voor jullie hartelijk meeleven,

(tante) Clazien en (oom) Johan

(Tante) Clazien, je gaat een heel moeilijke tijd tegemoet. Veel moet je verwerken. Daarom wensen wij jou niet alleen veel sterkte toe, maar bovenal dat de behandeling nog gezegend mag worden. Ook **(oom) Johan** en de verdere familie wensen wij in deze veel sterkte toe. Het is ontroerend om te lezen dat je zus en broer bereid zijn in deze donors te willen zijn. Dit getuigt van veel liefde en zal de familieband alleen maar versterken. Ook zij wensen wij in deze veel sterkte toe en dat hun donorschap maar gezegend mag worden.

Wij kunnen ons niet voorstellen dat er geen gehoor zal worden gegeven aan jullie oproep om jullie in deze op te dragen in het gebed.

O ja, voor degene onder ons die **(tante) Clazien** nog een kaartje willen sturen komt hier haar adres.

C. van der Slikke-de Niet
Rokkeveenseweg Zuid 145
2718 EM Zoetermeer

Dan volgt nu een bedankje van **Tim van Ginkel (12-06-01)**. Jullie weten wel, het knulletje dat met zijn voetje terecht is gekomen tussen de spaken van de fiets en daardoor zijn onderbeentje brak.

Hallo ome Maarten en tante Fia,



Ik wil iedereen een bedankje sturen voor het sturen van een kaart toen ik een gebroken beentje had! Ik genoot ervan om steeds weer kaarten te ontvangen!!! Mamma had er een mooie slinger van gemaakt in de kamer. De eerste 10 dagen had ik een gipsspalk wat ik erg vervelend vond. 's Nachts kon ik er niet van slapen. Daarna kreeg ik gips wat me beter beviel. Ruim 4 weken mocht ik mijn been niet gebruiken. De volgende 2 weken wel. Toen had ik alleen nog gips om mijn onderbeen. Op de foto zie je

welke kleur gips ik uitgekozen had. Sinds 29 december is het gips eraf. Dat was wel wennen. Ik had een steunkous gekregen die ik ook niet af wilde omdat ik bang was dat mijn been dan weer brak. Nu durf ik wel weer alles! Nogmaals iedereen bedankt!!!

Groetjes van Tim (en van pappa Egbert, mamma Aline en Lisa)

Tim, leuk dat je een bedankje hebt gestuurd. Zo weet de familie dat gelukkig alles nog goed is afgelopen. En nu voortaan beter uitkijken.

GEBOORTE

Er zijn geen bijzonderheden te melden. Voor geïnteresseerden vind je onderstaand een overzicht van de gezinnen waar in de komende maanden gezinsuitbreiding wordt verwacht. Overigens, dit overzicht is ook geplaatst op de familievanderslikke.nl site. En het is best de moeite waard om de site te raadplegen, want soms wordt je verrast met nieuws of door een mooie foto. Zo is er een prachtige foto geplaatst van **Opa en Oma van der Slikke** bij hun familieblad.

- **Egbert en Aline van Ginkel - van der Slikke (12-06-00)** in maart;
 - **Henrik en Caroline van As - van der Slikke (12-07-00)** in maart;
 - **Johan en Monica Benard - Mudde (14-05-00)** eind maart en tenslotte
 - **Willem en Eline Snoeij – Mudde (14-02-00)** in juni.
-

BIJDRAGE VAN

Dan komt nu de bijdrage van **Marieke Roozendaal-van der Slikke (07-06-00)**. Marieke verdient best wel een beetje extra aandacht. Zij heeft met haar man **Ariën** de **familievanderslikke.nl** site opgezet en houdt het wekelijks bij, vandaar.

Dag allemaal,

De eerste zin voor mijn stukje van de Slikkertjes-Nieuwsbrief is al diverse malen door mijn hoofd gegaan. Een begin maken is moeilijk, inmiddels heb ik dat nu gedaan en kan ik verder gaan met de rest ;-).

Ik vind het altijd erg leuk om te lezen hoe het met iemand van de familie gaat, hoe de gezinssituatie is, wat voor werk degene doet enz. Daarom zal ik mijzelf en mijn gezinnetje ook aan jullie voorstellen.



Dit zijn wij dan, Ariën Roozendaal en Marieke Roozendaal – van der Slikke. Getrouwd sinds 10 juli 2003. Samen kregen wij 2 prachtige kinderen, een zoon en een dochter. Wij wonen sinds 1,5 jaar in een heerlijk hoekhuis in Capelle aan den IJssel.



Dit ben ik, 26 jaar, samen met mijn lieve dochter. Sinds juni 2003 werk ik in het onderwijs, eerst 5 jaar als leerkracht in de middenbouw. Sinds 2007 werk ik als Intern Begeleider op school. Dat wil zeggen dat ik de zorg op de basisschool mag vormgeven en coördineren. Praktisch komt het erop neer dat ik veel gesprekken voer met leerkrachten en ouders over kinderen. Ik volg de ontwikkelingen wat betreft het onderwijs op de voet en bekijk dan wat wij ermee kunnen doen op onze

school. Het werk is erg boeiend en afwisselend. Voor de belangstellenden, ik werk op de www.rehobothschool-capelle.nl. Dit werk doe ik 12 uur per week, waarvan 1 dag op school. De andere dagen ben ik thuis, om voor mijn kinderen te zorgen.

Naast mijn werk heb ik ook diverse hobby's. Zo ben ik vaak bezig met naaien, haken, breien enz. Ik ben eigenlijk altijd wel met iets bezig.

Daarnaast ben ik veel bezig geweest met de website. In de zomer van 2007 gooide mijn vader een balletje op over een familiewebsite, ik heb toen aangeboden om de mogelijkheden te bekijken. Het eerste resultaat was 16 januari 2008 online!

In het begin was het maken van de website veel werk, tegenwoordig ben ik er nog één avond in de week mee bezig. Het is erg leuk om te zien dat mensen enthousiast zijn over de site. Op dit moment zijn er 75 gebruikers geregistreerd en hebben 58 familieleden een familieblad ingevuld. De meeste hebben inmiddels een foto er bij staan, dat maakt het plaatje compleet!



Dit is mijn man, Ariën Roozendaal, 27 jaar oud. Hij is in het dagelijks leven system engineer. Dat is een mooi woord voor systeembeheerder. Hij beheert en onderhoudt netwerken bij diverse bedrijven. Hij is ook de technische man achter de website, zonder hem was de website nooit gaan draaien. Zijn grote hobby is vissen, wat vooral in de zomeravonden gedaan wordt. Ariën is een rustige man, met veel gevoel voor humor.



Dit zijn onze prachtige kinderen. Aron is de oudste, hij is geboren op 13 oktober 2005, nu dus 3 jaar oud. Aron is een heel energiek kereltje, altijd bezig, altijd aan het spelen. Hij is gek op tractors, kranen, graafmachines, eigenlijk alles wat met de bouw te maken heeft. Sinds oktober gaat hij naar de peuterspeelzaal en daar heeft hij het erg naar zin.

Onze dochter Leah is geboren op 13 april 2007, nu 9 maanden oud. Zij is rustig en bedachtzaam. Ze vindt het (nu

nog) prima om op schoot te zitten en de boel flink te observeren. Leah is altijd vrolijk, het is een heerlijke meid.

Tot zover ons verhaal. Het is een lang verhaal geworden. Rest mij nog jullie allemaal een heel goed, gezond Nieuwjaar toe te wensen.

De digitale pen geef ik door aan Corine Vlot – Mudde. Ik ben heel benieuwd hoe het met haar en haar gezinnetje gaat. Corine, veel succes!

Hartelijke groeten,
Marieke Roozendaal – van der Slikke

Marieke, hartelijk bedankt voor je bijdrage. Zo weet de hele familie wie je bent. Ook dat jij degene bent die de prachtige **familievanderslikke.nl** site hebt opgesteld en bijhoudt. Wij hopen dat je het nog jaren wil doen.

Dan kijken wij nu uit naar de bijdrage van **Corine Vlot-Mudde (14-04-00)**. Best spannend.

(JEUGD)HERINNERINGEN

De hoofdstukken 1 en 2 van **(oom) Jaap van der Slikke (02-00-00)** over zijn oorlogservaringen hebben wij inmiddels allemaal kunnen lezen. Dit bracht vele tongen los. Zelfs bij de jeugd die hier meer van wilden weten. Daarom waarderen wij het zeer dat **(oom) Jaap** weer bereid is een bijdrage te leveren over zijn oorlogsverleden.

Oorlogsherinneringen door (oom) Jaap van der Slikke

Jeugdherinneringen 3

Het begin van de oorlog viel dus eigenlijk wel mee. Geleidelijk aan echter werden wel maatregelen merkbaar en zichtbaar.

Zo werden er schuilkelders ingericht, simpele halfondergrondse gangen van houten palen met een lange houten bank er in, waar mensen gedurende een alarm op konden gaan zitten. Het geheel werd overdekt met aarde en graszoden, het gaf geen bescherming tegen een bom, maar wel tegen granaatscherven en vallend puin.

Er was er één aan het Verploegh-Chasséplein, waar tegenwoordig een flatgebouw staat. Komend uit school speelden wij er wel in of schuilden er in voor de regen.

Straatnamen werden gewijzigd, er mochten geen namen van het koninklijk huis vernoemd worden, zo werd het Oranjepark, Het Hof en de Koningin Wilhelminahaven de Nieuwe Haven etc.

Deze haven werd trouwens verboden militairterrein, er werden oorlogsschepen met zwaar luchtafweergeschut en zoeklichten gestationeerd, boven de schepen hoog in de lucht zweefden 'Sperrballons' (duits), de ballonnen 'een soort aluminium torpedo's' waren gevuld met Helium en d.m.v. een kabels verbonden met het schip.

De bedoeling daarvan was dat vliegtuigen de schepen niet in duikvlucht konden naderen om ze te bombarderen, ze zouden dan in de kabels verward raken en neerstorten.

Er werden luchtalarmsirenes geïnstalleerd met, zeker voor kinderen, een zeer angstaanjagend geluid waar je nooit aan wende, temeer daar het meestal werd gevolgd door het aanzwellende geluid van vliegtuigmotoren en even later het gebulder van de luchtafweergeschut.

De bepaling was tevens dat wanneer het luchtalarm afging iedereen onmiddellijk van de straat moest verdwijnen en een schuilplaats zoeken. Ter controle of men zich daar wel aan hield, werd af en toe een vals alarm gegeven en patrouilleerden gewapende militairen op motoren door de stad, iedereen die zich dan nog op straat bevond liep de kans neergeschoten te worden.

Als wij onderweg waren bijv. van school naar huis verstopten wij ons in een steeg of in een portiek.

De maatregel was ook in ons eigen belang, want scherven van luchtafweergranaten vielen over een groot gebied uit de lucht en zouden je flink kunnen verwonden of zelfs doden.

Vanwege de verslechterende voedselsituatie werden ook al snel distributiebonnen ingevoerd. Aanvankelijk waren bepaalde producten alleen verkrijgbaar met een geldige bon.

Later in de oorlog was alles op de bon en nog later werden bonnen geldig verklaard zonder dat het product nog ergens te krijgen was.

Voorbeeld van een bonkaart (bron internet)



Opmerkelijk waren ook de bordjes die bij alle ingangen van het Hof waren geplaatst, ‘Verboden voor Joden’, het was voor mij het eerste opschrift wat ik kon lezen, nadat ik enkele lessen in lezen had gehad in de eerste klas van de lagere school aan de Parkweg. Maar ik begreep die tekst helemaal niet en omdat ik niet voor dom gehouden wilde worden heb ik er niemand naar gevraagd.

Eerste klas lagere school.



Ik kende ook geen Joden behalve dan de lorrejoed, een armoedige man met één been en een metalenstomp die regelmatig met een handkar door de straat kwam en met een zangerige stem riep, “lorre---aaaaaaauwe----lorre, heb je nog aauwe lorre”, als je die had woog hij ze in een jute zak aan een unster (veerbalans) en betaalde er wat voor. Omstreeks Kerst kwam daar de roep om Haze- en Konijnevelluh bij,

Hij had zijn huis vlak bij de kerk in het West-Nieuwland, het is de enige Jood die ik met zijn gezin heb zien wegvoeren, ik denk dat ik er toen tegenover op school zat omdat de Parkwegschool bezet was door de Duitsers. Er stopte een grote Duitse troepentransportauto bij hem voor de deur en met een paar koffers bij zich werd hij met zijn gezin in achterbak gehesen. Ik wist toen nog niets van concentratiekampen, maar voelde wel aan dat dit niet positief was. Hij is nooit teruggekomen.

Vanwege de verslechterende voedselsituatie had pa (opa) een stukje grond geregeld bij de L.Z.M. (Levers Zeep Maatschappij) oftewel Sunlicht zeepfabriek, waar hij op kantoor werkte.

Hij verbouwde daarop diverse groenten en aardappelen, wij gingen er vaak mee naar toe op de zaterdagen, hielpen een beetje maar speelden meer op de tribune van een dichtbij gelegen voetbalveld. Van welke club dat veld was weet ik niet, de tribune was voor ons begrip heel hoog en als je helemaal bovenaan zat had je een prachtig uitzicht over de Waterweg, wel was het heel erg stil want de Waterweg was door de Duitsers gesloten voor scheepvaartverkeer. Zo hadden wij dus toch nog enig vertier.

De eerste jaren van de oorlog waren dus niet echt plezierig maar toch wel uit te houden. Als het jullie nog niet verveelt de volgende keer meer.

Groetjes oom Jaap.

(Oom) Jaap, wat ons betreft, het verveelt ons niet. Het is goed om eens te lezen hoe onze familie de oorlog is doorgekomen en welke zorgen er zoal zijn geweest. Daarom kijken wij uit naar de volgende aflevering. Wederom onze hartelijk dank.

DE GROTE FAMILIEDAG 2009

Met het verder organiseren van de “**de Grote familiedag**” zijn wij weer begonnen. Alle aan- en (jammer genoeg) afmeldingen hebben wij inmiddels ontvangen. Dus gaan wij nu over naar de volgende stap.

Bijgaand vinden jullie een overzicht van de gehele familie die wel en (nog) niet hebben aangemeld voor “**de Grote familiedag**”. In de laatste kolom is de bijdrage van het betreffende gezin vastgesteld.

Nu heeft (**tante**) **Nel Bakker-van der Slikke (01-00-00)** zich bereid verklaard om het financiële gedeelte van deze dag te verzorgen. Daarom verzoeken wij jullie de bijdrage voor die dag te gireren op haar rekening.

Naam rekeninghouders: **P.J Bakker/P.C. Bakker-van der Slikke**

Adres: **Fluiterlaan 50-5
2903 RL Capelle aan den IJssel**

girekeningnummer: **5211801**

Jullie worden allemaal verzocht om voor 30 april 2009 tenminste 50 % van jullie bijdrage op haar rekening te storten. Wij zijn namelijk verplicht om voor 1 mei tenminste 50 % van de rekening te betalen. (Overigens, voor de gezinnen die een grote bijdrage moeten betalen biedt dit nu de mogelijkheid om iedere maand één vierde deel van het bedrag te storten op de rekening van (**tante**) **Nel**.) Het overige deel dient voor 30 mei te worden gegireerd.

Nog even iets over de invulling van die dag.

Van **mevrouw Boonzaaijer** van het “**Partycentrum ‘t Leersumse Veld**” kregen wij in december j.l. nog de volgende bevestiging.

Goedemorgen,

Ik heb voor u gereserveerd d.d. 13 juni 2009.

- 11.00- 12.00 Ontvangst koffie/thee met cake en kinderen limonade
12.00- 13.00 Lunch
13.00- 15.30 Oud Hollandse spelletjes en klompjesgolf
(Voor de oudere kan een huifkar en/of paardentram worden geregeld.
Kosten huifkar 85 euro voor 16 personen, paardentram 95 euro voor 24
personen)
15.30- 16.30 Samen zijn met 3 consumptiemunten

De prijs bedraagt:

- 25,- euro per volwassenen inclusief 3 consumptiemunten.
- 18,75 per kind tussen 3/10 jaar eveneens 3 consumptiemunten
(kinderen t/m 3 jaar gratis).

De klompjesgolf bestaat uit 9 banen en de oud Hollandse spelletjes bestaan uit sjoelbak, haakse sjoelbak, verrekker, stangenbiljart, spiegelkistje, tonspel en kasteelspel (met 4 personen te spelen).

Met vriendelijke groet,
't Leersumse Veld

Zoals het bovenstaande blijkt, moet voor de huifkar en paardentram extra worden betaald. Daarom verzoeken wij jullie om ook aan **(tante(Nel)** opgave te doen door degene die in plaats van Oud Hollandse spelen, met huifkar of paardentram mee willen. Afhankelijk van de aantal aanmeldingen kan dan de prijs per persoon worden bepaald.

MEDEDELINGEN

Wij hebben het volgende verhuisbericht van **Chris Vuijk (06-02-00)** ontvangen.

Goedendag,

Ik weet niet of adres wijzigingen ook worden doorgegeven.. ? Bij deze in elk geval voor de zekerheid.

Ons nieuwe adres wordt (per direct)

C.Vuijk
Westmolendijk 71
2985 XJ Ridderkerk
Tel 0180-466593
Mobile 06-53280531
Mail c.vuijk@kliksafe.nl

Groeten uit ambacht....

Chris, om verwarring te voorkomen hebben wij het oude adres maar er niet bijgezet. In ieder geval wensen wij jullie vele fijne jaren toe in jullie nieuwe huis.

JARIGE VAN DE MAAND

Deze nieuwsbrief is op 15 januari naar jullie gemaïld. Op deze dag is de **“De jarige van de maand januari 2009”**, te weten **Elise Dirksen-van der Slikke (12-05-00)** jarig. Degene die haar geen kaartje heeft gestuurd kan haar nu nog even snel mailen. Het mailadres is:

elisedirksenvdслиkke@gmail.com

Succes.

En dan nu: **“De jarige van de maand februari 2009”**.

Wij hebben geen enkele aanmelding ontvangen. Dan is het voor ons even met een speld op de kalender prikken en dan is het heel spannend om te zien wie het is geworden. Slechts één prik was nodig.

“De jarige van de maand februari 2009” is geworden:

Lydia de Weerd



Lydia de Weerd (11-05-01) is de oudste dochter van **Gert en Karen de Weerd- Stam (11-05-00)**. Zij hoopt D.V. op vrijdag 15 februari 8 jaar te worden.

Dus in de week van 15 februari 2009 worden jullie allemaal verzocht een kaartje te sturen naar:

Lydia de Weerd
Apeldoornseweg 33a
8075 BM Elspeet

Allemaal alvast hartelijk bedankt dat jullie allemaal zo spontaan meedoen. Want wij hebben gemerkt dat deze rubriek zeer wordt gewaardeerd. Bovendien wordt hiermee de familiebanden versterkt wat één van de hoofddoelstellingen van het uitbrengen van de nieuwsbrief is.

TENSLOTTE

Zoals in de inleiding reeds is aangehaald hopen wij dit jaar weer iedere maand met een nieuwsbrief uit te komen. Dat doen wij om de familieband te versterken. In ons eentje kunnen wij dit niet bereiken. Daarbij hebben wij jullie hulp hard nodig. Daarom hopen wij dat jullie allemaal spontaan meedoen. Ook met **“de Grote familiedag”**.

Hartelijke groeten van

(Ome) Maarten en (tante) Sophia