

SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

FAMILIEVANDERSLIKKE.NL

Derde jaargang (verschijnt maandelijks)

nummer 30, mei 2009

DE GROTE FAMILIEDAG ZATERDAG 13 JUNI 2009



vanaf: 11.00 uur tot ca. 16.30 uur
locatie: Partycentrum "Het Leersumse Veld"
Heulweg 10
3956 KR Leersum
telefoonnr.: 0343-48 1264

Geliefde familie

Met rasse schreden komt de grote familiedag nabij. Wij, het organisatiecomité zijn bij elkaar geweest en hebben een mooi programma samengesteld. Het programma vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief. Het recreatieteam voor de kleintjes komt binnenkort ook samen en zullen eveneens een leuk programma voor de kinderen samenstellen.

Zoals jullie in het programma kunnen zien, worden jullie omstreeks 11.00 uur verwacht. Het is de bedoeling dat jullie je bij de ingang melden bij het "ontvangstcomité" bestaande uit **Jurian Mudde (14-01-00) en Elise Dirksen (12-05-00)**.

Zij noteren jullie aankomst en geven voor elk persoon drie munten. Deze munten kunnen die dag worden ingewisseld voor een consumptie.

Bij aankomst staat de koffie met cake klaar en voor de kleintjes limonade. Tot circa half één zijn wij gezellig bij elkaar om "ff" lekker bij te praten. Vanaf half één tot circa twee uur gebruiken wij gezamenlijk een broodmaaltijd. Na de lunch tot circa half vier is het de bedoeling dat wij wat Oud-Hollandse spelletjes gaan doen waarbij wat prijsjes zijn te winnen. De kleintjes worden leuk bezig gehouden door het recreatieteam. Ook zij kunnen een leuk prijsje winnen.

Om half vier komen wij weer gezellig bij elkaar om dan lekker wat na te keuvelen met een drankje. Al met al, het moet echt een gezellige dag worden.

REDACTIE:
M.M. VAN DER SLIKKE

EMAIL:
SLIKKE@VERSATEL.NL

SITEBEHEER:
MARIEKE ROOZENDAAL -
VAN DER SLIKKE

EMAIL:
A.ROOZENDAAL@SOLCON.NL



Laatste kans

In de afgelopen maand hebben wij nog een paar aanmeldingen ontvangen. Daar zijn wij blij mee. Wij kunnen ons voorstellen dat na het lezen van het programma meer familieleden zijn die zich alsnog willen aanmelden. Dat kan nog en wel tot zaterdag 30 mei. Neem hiervoor contact op met:

(tante) Nel Bakker-van der Slikke

telefoon: 010-434 0084

e-mail: p.bakker-ndd@kpnplanet.nl

Voor het geld hoeft u het (haast) niet te laten.

ZIEKENHOEKJE

Donderdag 7 mei werden wij opgeschrikt door een telefoontje dat **ds. Arie-Jan de Waard (06-02-00)** echtgenoot van **Gerda Vuijk**, onverwachts in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Omdat niet direct duidelijk was wat er nou precies aan de hand was met **Arie-Jan**, waren de zorgen zeer groot. En deze zorgen zijn er nog steeds. Van **Gerliene de Waard (06-02-03)** dochter van **ds. Arie-Jan en Gerda de Waard-Vuijk** kregen wij de volgende mail.

Beste Familie,

Ons is gevraagd een stukje te schrijven wat betreft de situatie van onze vader en man. Vorige week donderdag is hij i.v.m hartklachten naar onze plaatselijke huisarts gegaan. Daar is een hartfilmpje gemaakt. Omdat de huisarts het niet vertrouwde, heeft hij hem direct naar het ziekenhuis doorgestuurd.

In het ziekenhuis zijn ze gelijk begonnen met bloedonderzoeken, en na een uur kwam de arts al bij mijn ouders om te zeggen dat hij in het bloed iets gezien had wat niet goed was en daarom besloten heeft om het bloedonderzoek nogmaals te doen.

In het bloed zit een veel te hoog aantal witte bloedlichaampjes. Normaal gesproken behoort dit tussen de 9 en de 10 te zijn maar bij mijn vader was het tussen de 90 en de 100. Boven de 100 kan je eigenlijk niet leven.

Om half 5 heeft mijn vader in het ziekenhuis een hartstilstand gekregen en hebben ze hem gelijk gereanimeerd. Gelukkig heeft hij dat mogen halen. De hartstilstand is waarschijnlijk het gevolg geweest van de medicijnen die hij eerder toegediend kreeg.

Na verder onderzoek is gebleken dat het aantal witte bloedlichaampjes gekoppeld kon worden aan een vorm van leukemie. Eerst dachten ze aan acute leukemie, maar gelukkig werd dit na het weekend uitgesloten. Gedacht wordt nu aan een vorm van chronische leukemie, maar dan wel een hele ernstige vorm en goed behandelbaar.

Dit betekent natuurlijk niet dat de situatie gelijk veel positiever is, want de situatie is tot op dit moment nog steeds zeer zorgelijk.

Op het moment dat ik dit stukje schrijf weten we de definitieve uitslag nog niet. Vrijdag 15 mei heeft mijn moeder een gesprek met de artsen en daar horen we dus wat de verdere behandeling gaat worden. Tevens horen we dan wat de vorm is van de leukemie die hij heeft. Want dat hij leukemie heeft is zeker.

Volgende week maandag gaan ze beginnen met de behandeling. De vorm van de behandeling hangt dus af van de uitslag die we vrijdag krijgen. Dan horen wij of ze het met chemokuren gaan starten of met medicijnen.

We zijn dankbaar dat de Heere onze vader en man nog heeft willen sparen. Ook zijn we dankbaar voor iedereen die ons op wat voor wijze heeft gesteund en nog steeds in deze moeilijke en zware weg die wij als gezin moeten gaan. Ondanks dat zegt hij zelf: "Wat de Heere doet is echt goed". Zijn wens is zo zei hij zelf, om nog éénmaal op de preekstoel te mogen komen, om iedereen te waarschuwen, nu kan het nog. Bekeer je toch!

Hartelijke Groet vanuit Stolwijk,
Familie de Waard.
Schoolstraat 37
2821 AM

Beste Gerliene,

Wij leven allen intens met jullie zorgen mee.

Natuurlijk moeten wij alles aan de Heere overlaten maar dat is makkelijker gezegd dan beleefd. Vooral voor jouw moeder **Gerda**. Wij wensen jullie van harte toe dat het nog ten goede mag keren maar bovenal dat het nog tot zegen mag strekken.

Veel sterkte toegewenst, in het bijzonder je vader en je moeder maar ook de verdere familie.

Dan een verzoek aan de familie,

Zoals jullie hebben kunnen lezen zijn er grote zorgen. Wij verzoeken jullie dan ook de **familie de Waard** een kaartje te sturen. Een blijk van medeleven wordt in deze zeer gewaardeerd. Deze kunnen jullie sturen naar:

Fam. A.J de Waard
Schoolstraat 37
2821 AM Stolwijk

Mailen kan ook: **ajdewaard@kliksafe.nl**

Wat betreft **(tante) Clazien van der Slikke- de Niet (05-00-00)**.

Eén dag nadat wij de vorige nieuwsbrief hadden rondgemaild, hebben wij een extra mailbericht doen uitgaan in verband met nieuwe zorgen aangaande **(tante) Clazien**. Voor degene die deze mail hebben gemist, hebben wij dit mailbericht in de nieuwsbrief opgenomen.

Geliefde familie,

N.a.v. de nieuwsbrief zijn er wat vragen gesteld over (tante) Klazien. Aanvankelijk was het de bedoeling in de volgende nieuwsbrief jullie hierover meer info te geven. Maar omdat de zorgen zeer toenemen hebben wij maar besloten tot dit extra bericht.

(Tante) Klazien heeft ons gisteren gebeld. Zij deelde mee dat de stamceltransplantatie tenminste zes weken is uitgesteld omdat de kwaliteit van het beenmerg nog niet goed was. Het is de bedoeling dat zij nu 6 aanvullende chemokuren krijgt waarna opnieuw wordt bekeken of de stamceltransplantatie wel kan doorgaan. Dit is voor (tante) Klazien een behoorlijke tegenslag waar zij eigenlijk niet op gerekend had. Gelukkig is haar broer goedgekeurd als donor.

Laten wij (tante) Klazien met (oom) Johan opdragen in ons gebed.

De meeste van jullie hebben al een keer een kaartje gestuurd naar (tante) Klazien. Door deze roepen wij jullie op om weer een kaartje naar haar te sturen. Haar adres staat in de nieuwsbrief.

Allen de hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia

Jullie zullen begrijpen dat de situatie nog niet veranderd is. Als de extra chemokuur is afgelopen kan pas gezegd worden of deze is geslaagd. Daarom doen wij nogmaals een oproep aan allen die nog geen kaartje hebben gestuurd het om dit alsnog te doen. Het wordt zeer gewaardeerd.

Het adres van **(tante) Clazien** is:

C. van der Slikke-de Niet
Rokkeveenseweg Zuid 145
2718 EM ZOETERMEER

mailadres: **jmvanderslikke@klikSAFE.nl**
telefoonnummer: **079-3619228**

Van **(tante) Hanna van der Slikke (06-00-00)** hebben wij de volgende e-mail ontvangen.

Geliefde familie,

Door alle emotionele omstandigheden aangaande mijn schoonzoon Arie Jan de Waard, zou ik haast vergeten dat ik nog een berichtje op de nieuwsbrief zou zetten n.a.v. mijn ziekte. Vorige week voor controle geweest en ik mag weer een half jaar weg blijven. De klachten die ik heb horen er bij. De oncoloog zei; het gemiddelde dat het weer terug komt is 3 ½ jaar en bij u is het haast 3 jaar. Nu als wij naar (tante) Clazien kijken daar hadden ze 2 jaar gezegd en dat is ook al 5 jaar geweest, wij weten het immers onze tijd niet! David mocht zeggen; "Mijn tijden zijn in Uwe hand", dat kunnen wij nu wel weer bij Arie-Jan zien.

Liefs van je zus Hanna

Jullie zullen begrijpen dat ook **(tante) Hanna** het zeer zal waarderen als je aan haar denkt. In welke vorm maakt niet uit. Een kaartje, een mail, een belletje of iets anders, het geeft niet wat, maar laat haar weten dat je met haar zorgen mee leeft.

Haar adres is nog steeds:

J.E van der Slikke
Paulusweg 86
3341 CZ Hendrik Ido Ambacht

Mailadres: **jevanderslikke@filternet.nl**
Telefoon: **078-681 5625**

Allen alvast bedankt.

GEBOORTE

In de afgelopen maanden zijn er diverse baby's geboren. Maar helaas hebben wij geen foto's voor de **familievanderslikke.nl** site ontvangen. Daarom doen wij een beroep op allen waar in de afgelopen maanden een baby is geboren om enkele foto's van de baby te mailen naar **Marieke Roozendaal (07-06-00)** onze sitebeheerster.

Haar mailadres is **a.roozendaal@solcon.nl**. **Marieke** zal er dan zorg voor dragen dat de foto's op de **familievanderslikke.nl** site worden gezet zodat de gehele familie de nieuwe aanwinst kunnen bewonderen.

In de afgelopen periode is onze familie, voor zover wij weten, niet uitgebreid. Daarom geven wij dus maar een overzicht van de gezinnen waar een baby wordt verwacht..

- **Willem en Eline Snoeij – Mudde (14-02-00)** in juni;
- **Martijn en Debora de Groot-van der Slikke (03-13-00)** half september
- **Gert en Karen de Weerd-Stam (11-05-00)** in september
- **Marieke Roozendaal-van der Slikke (07-06-00)** in oktober

GETROUWD

Eerst even een herinnering.

Zoals reeds in de vorige nieuwsbrief is gemeld hopen op vrijdag 22 mei in het huwelijk te treden:

William Sebastiaan Stam
met
Marienne van Oosten

De plechtigheid vindt plaats om 13.00 uur in het kasteel “De Essenburgh” te Hierden
Kerkelijke bevestiging vind plaats door de weleerwaarde heer ds. Schot om 14.30 uur in de
Gereformeerde gemeente te Nunspeet. Hun postadres wordt Aardhuisweg 7, 3888 ME Uddel.
Vergeet ze niet te feliciteren door hun een kaartje te sturen. Zij zullen het zeer waarderen.

Trouwfoto's

In de nieuwsbrief hebben wij in de afgelopen periode diverse trouwkaarten opgenomen. Wij hebben gehoord dat het op alle trouwpartijen gezellig was. En misschien zijn er bij die van de familie felicitatiekaarten hebben ontvangen. Zij maar ook de verdere familie zijn zeer benieuwd hoe de bruidegom er uit zag en of hij wel netjes was gekleed. Daarom doen wij ook een beroep op de bruidsparen van de afgelopen maanden, mail enkele foto's van jullie trouwerij naar **Marieke Roozendaal-van der Slikke**, mailadres **a.roozendaal@solcon.nl**, en zij zorgt er voor dat de foto's worden gezet op de **familievanderslikke.nl** site. Zo kan iedereen zien en bewonderen hoe niet alleen de bruidgom er uit zag maar ook de bruid. Allemaal alvast bedankt.

BIJDRAGE VAN.....

Dan komt nu de bijdrage van **Ardin Mudde (14-09-00)**. **Ardin** is de jongste zoon van **Kees en Elisabeth Mudde-van der Slikke (14-00-00)**. Maar **Ardin** is ook het jongste kleinkind van **Opa en Oma van der Slikke**. Daarom vinden wij het leuk dat **Ardin** bereid was een bijdrage te leveren. **Ardin**, bedankt. Inmiddels hebben wij ook begrepen dat het stokje is doorgegeven aan **Sofieke Gerrets (10-08-00)**.

Beste fam.

Hierbij schrijf ik een stukje voor de familie site.

Afgelopen maanden hebben we weer veel meegemaakt, met tante Clazien en tante Hanna. Maar wij hebben ook veel leuke dingen meegemaakt, daar wil ik iets over schrijven.

De vakantie afgelopen week (**week 18 red.**) was erg leuk. We zijn naar de Ardennen geweest, daar hebben we o.a. gelopen en in de grotten geweest, kanoën was ook heel erg leuk.

Maandag kwamen Johan en Monica met de kinderen. Die zijn woensdag avond weer naar huis gegaan. S' avonds kwamen Marius en Joanne. Toen hebben we die avond er na een kampvuur gebouwd. En aardappels gepoft en broodjes gebakken.



Die dag er na zijn we wezen kanoën en in de grotten van Remouchance geweest. Verder weet ik niet veel te vertellen dus is dit het einde!!! We hopen op een gezellige familiedag. En daar elkaar weer te spreken.



Groetjes, Ardin Mudde.

(Beste **Ardin**,

Zoals je ziet hebben wij de lay-out moeten aanpassen anders paste het niet in de nieuwsbrief. De foto's hebben wij eveneens moeten aanpassen want die stonden in een Word-bestand waardoor het veel te veel geheugen opeist. Wij gaan er vanuit dat jij daar geen problemen mee hebt.

Groetjes,

Redactie Slikkertjes-Nieuwsbrief.)

(JEUGD)HERINNERINGEN

Het is haast niet te geloven, maar dit is al weer de zevende bijlage van **(oom) Jaap van der Slikke (02-00-00)** en nog steeds gaat het niet vervelen en de bijgevoegde foto's spreken boekdelen.

Jeugdherinneringen 7.

Nadat de Duitsers aanvankelijk met een vriendelijk optreden getracht hadden de Nederlandse bevolking voor zich te winnen, wat mislukte, begon men in 1943 geleidelijk met een hardere aanpak.

Zo werd de bevolking als een van de eerste maatregelen gesommeerd hun radiotoestellen in te leveren, de bedoeling was dat niet meer naar Radio Oranje, die vanuit Engeland uitzond, geluisterd kon worden.

Maar een radio was toen een groot bezit ongeveer als een grootbeeld LCD TV nu, dus velen trokken zich daar niets van aan en verborgen hun toestel, ondanks strenge aangekondigde straffen, zoals gevangenisstraf en zelfs verbanning naar een concentratiekamp.

Daarop volgden huiszoekingen en werd aan sympathisanten zoals N.S.B.ers gevraagd hun oren te luisteren te leggen en mensen aan te brengen.

Radio amateurs bouwden zelf kleine ontvangers in een sigarenkistje o.d., die waren gemakkelijk te verbergen.



Clandestiene 3-lamps "Radio-Oranje" radio-ontvanger, bouwjaar: 1943

Voor ons was dat geen probleem wij hadden geen radio, want dat was toen nog goddeloos.

Ik weet nog dat ik kort na de oorlog een kristalontvanger had geconstrueerd.

Met een heel lange antenne en met veel zoek van een heel dun draadje op het kristal hoorde je dan soms iets in de koptelefoon, vaak waren dat zenders van heel ver weg Egypte o.d. en heel af en toe een Nederlands station.

Ik was trots dat het mij gelukt was om iets te maken dat geluid gaf, maar pa (opa) dacht daar anders over en trapte het ding in elkaar. Dat was natuurlijk niet leuk, want je kon er toch geen programma's mee beluisteren, want het geluid zakte steeds weg en dan moest je weer een poosje zoeken voor je het weer te pakken had. Bovendien was de radio toen nog heel netjes er kwam beslist geen onvertogen woord door, heel wat anders dan tegenwoordig.

Maar dit terzijde, we hadden het over de oorlog en zouden het hebben over Razzia's.

Het Duitse woord betekent 'drijfjacht', er waren er vele.

In dat jaar (1943) begon in Duitsland grote tekorten te ontstaan, tekorten aan metalen, aan arbeidskrachten, aan voedsel, aan energie (kolen, olie, gas) e.d.

Dus dat moest dan maar door de bezette gebieden worden geleverd.

Wat metalen betreft was er bijv. een groot tekort aan brons voor de lopen van de kanonnen, waar haal je brons vandaan, nou kerkklokken, carillons en veel standbeelden bestaan uit brons, dus werden alle kerktorens in Nederland van hun luidklokken en carillons ontdaan. Ik heb dat zien gebeuren bij de Grote Kerk op de Markt in Vlaardingen, er staken zware balken uit de galmgaten van de toren en daaraan was een takel bevestigd.



Meer heb ik niet gezien want je mocht niet blijven kijken, door soldaten met een geweer over de schouder werd je gesommeerd door te lopen. Opstootjes moesten worden voorkomen.

Toen begonnen ook de razzia's, ik heb er twee meegemaakt.

De eerste was overdag toen ik naar school ging of uit school kwam, dat weet ik niet meer, dat was een fietsen razzia in de 1^e Van Leyden-Gaalstraat, fietsers die bij bakker Simons vanaf de Binnensingel de hoek omkwamen reden in fuik, ze werden opgevangen door een paar Duitsers moesten hun fiets afgeven die op een vrachtwagen werd geladen en mochten lopend verder.

Ze konden ook niet omkeren want net om de hoek stond een gewapende soldaat die de terugtocht belemmerde.



Fietsenrazzia in Amsterdam

In de bezette gebieden maakten de Duitsers veel gebruik van fietsen, de militaire productie in Duitsland was meer gericht op tanks, kanonnen en gevechtswagens dan op vervoer.



Colonne fietsende Duitsers in Woerden

Ook paard en wagens werden veel ingezet voor vervoer.

Nederlanders zouden geen Nederlanders zijn als ze daar niets op zouden verzinnen om aan inbeslagname te ontkomen.

Zo zag je fietsen waarvan de voorvork was verlengd en het voorwiel was vervangen door een klein autostepwiel, zo'n fiets hoefden de Duitsers niet.



Veel fietsen werden ook voorzien van houten banden, mede veroorzaakt doordat rubber banden niet meer te krijgen waren.

Ook die fietsen waren voor de Duitsers niet interessant.

Zelf heb ik kort na de oorlog fietsen geleerd op de damesfiets van de moeder van mijn vriend Kees Nuyt. De luxe fiets was gedemonteerd de hele oorlog door bewaard, de diverse onderdelen waren bij verschillende familieleden ondergebracht, Na de oorlog was de fiets weer in elkaar gezet, en voorzien van stoomslang als banden,

Dat was goed te doen, want dat gaf toch enige vering.
Wat was dat een belevenis te kunnen fietsen.

De tweede razzia was 's-avonds en betrof denk ik onderduikers en Joden, ik hoorde dat de hele wijk was afgezet en er huiszoekingen waren, dat ging dan om mensen die zich niet hadden gemeld voor de arbeidsinzet in Duitsland of omdat zij Jood waren.

Ook bij ons werd aan de deur gebeld, maar pa(opa) had een zgn. 'Sonderausweis', waardoor hij vrijgesteld was voor arbeidsdienst in Duitsland, de reden was dat hij toen ik meen 5 kinderen had en boven een bepaald aantal mocht je bij het gezin blijven.

Wij kregen geen huiszoeking en wat ons betreft liep het dus met een sisser af.

Heel vaag meen ik mij te herinneren dat in de Van Leyden-Gaalstraat wel mensen zijn opgepakt.

Zelfs meen ik dat een vader van een familie nooit meer is teruggekomen, maar helemaal zeker ben ik daar niet van.

Volgende keer meer.
Groetjes, oom Jaap.

Misschien zijn er binnen de familie die na het lezen van **(oom) Jaap** memoires, vragen hebben. Dat horen wij graag. Dan zullen wij **(oom) Jaap** vragen of hij hierop in wilt gaan. Overigens, ook andere vragen zijn welkom. Wij zullen dan proberen deze te beantwoorden.

JARIGE VAN DE MAAND

Van **Lydia den Toom-van Krimpen (03-05-00)**, "**De jarige van de maandapril**" hebben wij een dankbetuiging ontvangen. Zoals gebruikelijk nemen wij zulke berichten in de nieuwsbrief op.



Hallo Oom Maarten,

Ik wil iedereen hartelijk bedanken die mij een digitale kaart, kaart per post of mail hebben gestuurd. Ik heb 17 kaarten, 4 digitale kaarten en 2 mailtjes gekregen en ook het ene sms-je mag ik niet vergeten.

Ik vond het heel leuk om jarige van de maand te zijn en voelde me zeer vereerd. Ook wil ik Mirjam heel erg bedanken die mij opgegeven heeft. Zij verdient het zelf om jarige van de maand te zijn, maar dat maken we misschien nog wel eens goed. Het allerbeste verder met alles en hopelijk tot 13 Juni.

Groeten van Lydia den Toom van Krimpen.

Dan volgt nu een herinnering betreft “**De jarige van de maand mei**” Jullie zijn het vast niet vergeten, maar toch .

Jarige van de maand mei is jarig op 30 mei en is:

(Tante) Sophia van der Slikke (07-00-00)
Dotterlei 735
2906 BR Capelle aan den IJssel
telefoon: 010-458 1610
e-mail: slikke@versatel.nl

Dus niet vergeten in de week voor Pinksteren haar een kaartje te sturen.

Na mei komt juni, dus volgt nu de “**Jarige van de maand juni**”.



Dit lieve meisje op deze mooie foto is “**De jarige van de maand juni**”. Er zijn er vast wel onder ons die direct zien wie zij is. Juist, het is **Leonie (03-08-02)**, dochter van **Ilse van Krimpen (03-08-00)**. Niemand heeft haar aangemeld, maar wij hebben gewoon de verjaardagskalender geraadpleegd die jullie kunnen vinden op de **familievanderslikke.nl** site.

En op de familiepagina van **Ilse van Krimpen** stond deze mooie foto van **Leonie**. Dus de keuze was snel gemaakt.

Leonie hoopt op 25 juni 8 jaar jong te worden. Het zou leuk zijn als jullie allemaal meedoen met het sturen van een kaartje naar haar. Want wat ons is opgevallen dat niet iedereen meedoet met het sturen van een kaartje. En wij horen juist dat het zeer wordt gewaardeerd. En vergeten kan ook de reden niet zijn daar wij altijd een week van te voren een herinnering sturen. Dus wat let je....

O ja. Wij zouden haast vergeten het adres van de jarige op te geven.

“**De jarige van de maand juni**” is dus op 25 juni jarig en haar adres is:

Leonie de Reuver
Dammaspolder 2
2807 KX GOUDA

Fijn dat jullie allemaal (weer) meedoen!!!!!!!!!!

TENSLOTTE

Op de volgende pagina vinden jullie het programma van “**De grote familiedag**” die wij met elkaar D.V. op zaterdag 13 juni hopen te houden. Tot zaterdag 13 juni dus. Lekker “ff”bijpraten onder genot van een kop koffie met cake, enz.

Hartelijke groeten van

(Ome) Maarten en (tante) Sophia

PROGRAMMA DEGROTE FAMILIEDAG-13 JUNI 2009

Tijd	Activiteit	Opmerkingen
11.00 tot 12.30 uur	Ontvangst met koffie en cake en voor de kinderen een glaasje limonade	Bij binnenkomst melden bij Jurian Mudden en Elise Dirksen.
12.30 tot 14.00 uur	Lunch (Broodmaaltijd)	
14.00 tot 15.30 uur	Volwassenen Oud-Hollandse spelletjes Kinderen Spelletjes	
15.30 tot 16.30	Gezellig nababbelen	
Oud-Hollandse spelletjes	Spiegelschrijven	
	Stangenbiljarten	
	Sjoelen	
	Kasteelspel	
	Sjoelen met een haakse sjoelbak	
	Tonspel	
	Verrekker	
Kinderspelletjes	Zaklopen e.d.	
	kleuren	