



# SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

FAMILIEVANDERSLIKKE.NL

Derde jaargang (verschijnt maandelijks)

nummer 33, augustus 2009

## Geliefde familie

Het einde van de vakantieperiode is weer inzicht. De meeste zijn terug van weggeweest. Wij hopen dat iedereen mag terugzien op een goede vakantie.

In de vakantiemaand augustus gebeurt er meestal weinig. Toch hebben wij veel te melden. Het was wel even spannend of wij alle bijdragen op tijd zouden ontvangen. Maar uiteindelijk is het toch allemaal gelukt waarvoor wij jullie allemaal hartelijk bedanken. Voordat wij daaraan beginnen vragen wij jullie eerst aandacht voor het volgende.

Zoals bekend hebben wij naast het maandelijks uitbrengen van deze nieuwsbrief de **familievanderslikke.nl** site opgezet. Eén van de doelen van deze site is onder andere om algemene informatie “van de familie aan de familie” ter beschikking te stellen. Daarom is de site met de volgende rubrieken opgebouwd.

**Home, Laatste nieuws, Familiebladen, Nieuwsbrieven, Documenten, Familiebedrijven, Fotoalbum, Weblinks, Fotogallerij, Ziekenhoekje en Gastenboek.**

Gebleken is dat vele van jullie regelmatig de **familievanderslikke.nl** site bezoeken en raadplegen. Daarmee is bewezen dat de site aan de verwachtingen voldoet. Maar zoals jullie op de site kunnen zien ontbreekt nog veel informatie van de familie en dat is jammer. Zo zijn nog niet alle familiebladen (correct) ingevuld c.q. aangeleverd. Verder zijn niet alle familiebedrijven in het overzicht opgenomen. Ook dat vinden wij jammer. Daarom doen wij een beroep aan jullie allemaal om actief mee te doen om de **familievanderslikke.nl** site nog meer tot een succes te maken door alsnog de ontbrekende informatie aan te leveren.

Stel de familie niet teleur, maar laat iedereen merken achter deze site te staan. Wij zullen dan van onze kant regelmatig doch ten minste één maal per veertien dagen de site actualiseren.

Overigens, voor misbruik van de gegevens op **familievanderslikke.nl** site hoeft niet te worden gevreesd daar de site alleen na het invullen van een wachtwoord kan worden bezocht.

Heb je vragen, opmerkingen en/of aanvullingen, mail ze naar **slikke@versatel.nl** of naar **a.roozendaal@solcon.nl**. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk hierop reageren.

Rest ons nog allen veel leesplezier toe te wensen.

<b>REDACTIE:</b> M.M. VAN DER SLIKKE	<b>SITEBEHEER:</b> MARIEKE ROOZENDAAL - VAN DER SLIKKE
<b>EMAIL:</b> SLIKKE@VERSATEL.NL	<b>EMAIL:</b> A.ROOZENDAAL@SOLCON.NL

## ZIEKENHOEKJE

Wij hebben aan **(oom) Johan en (tante) Clazien (05-00-00)** gevraagd hoe het zo is. Wij kregen hierop de volgende mail.

Zoetermeer, 12 augustus 2009.

Beste Maarten en Fia,

Zoals beloofd hier dan het laatste nieuws betreffende Clazien. Vanmorgen is Clazien weer opgenomen in het Erasmus ziekenhuis. Vanavond wordt begonnen met extra vochttoediening per infuus zodat morgen met de chemokuur gestart kan worden.

Vanmiddag is Clazien opnieuw gescreend en gestatust, verder is er een beenmergbiopsie gedaan wat behoorlijk pijnlijk is.

Over enkele dagen horen we dan of de eerste chemokuur heeft geholpen. Over 5 of 6 dagen mag als alles goed gaat Clazien weer naar huis.

Voor de volgende nieuwsbrief hopen we te weten of de stamceltransplantatie door kan gaan, maar daar is het nu nog te vroeg voor om daar een uitspraak over te doen. Wel volgt D.V. 3 september a.s. nog een CT-scanning en mogelijk een beenmergpunctie.

Ik hoop dat ik alles geschreven heb wat tot nu toe bekend is. Zijn er nog vragen dan hoor ik het wel.

Voor de volgende nieuwsbrief weet ik wel of er nog een derde chemokuur volgt of dat het bij deze twee blijft. Dat is afhankelijk of er gauw plaats is in de Daniël den Hoedkliniek.

Een hartelijke groet,  
Johan

Beste **Johan en Clazien**, iedere keer zijn wij weer verbaasd dat alles nog gaat zoals het gaat. Vele zorgen en tegenslagen hebben jullie in de afgelopen jaren moeten verwerken. Het is onze wens en bede dat deze chemokuren en al wat er nog te gebeuren staat nog gezegend mag worden. Wij wensen jullie maar ook jullie kinderen veel sterkte toe. Mogelijk zijn er wederom onder ons die **(tante) Clazien** een kaartje willen sturen. Dus volgt hier het adres.

**C. van der Slikke-de Niet**  
**Rokkeveenseweg Zuid 145**  
**2718 EM ZOETERMEER**  
mailadres: **[jmvanderslikke@klikesafe.nl](mailto:jmvanderslikke@klikesafe.nl)**  
telefoonnummer: **079-3619228**

-----  
Van **(tante) Hanna (06-00-00)** kregen wij het volgende bericht.

Ha die lieve broer van me.

Eigenlijk heb ik niet veel te melden daar het wel redelijk goed mag gaan. Dus laat ik maar niet over mijn klachten en pijntjes uitweiden. Succes met de nieuwsbrief, ik kijk er weer naar uit hoor!

Liefs van mij  
Hanna

Lieve (schoon-)zus **Hanna**, net als bij (**tante**) **Clazien** kunnen we wel zeggen dat we verwonderd zijn dat je nog onder ons mag wezen. Wie had dat enkele jaren geleden gedacht. Wij wensen je toe dat je nog vele jaren onder ons mag zijn.

Misschien zijn er nog onder ons die een kaartje willen sturen. Bij deze haar adres.

**J.E. van der Slikke**

**Paulusweg 86**

**3341 CZ Hendrik Ido Ambacht**

Mailadres: **jevanderslikke@filternet.nl**

Telefoon: **078-681 5625**

-----

Onderstaand vinden jullie een berichtje van **Arie Jan de Waard (06-03-00)**.

### **Uit de pastorie van Stolwijk. Gerda en Arie Jan de Waard en kinders.**

Beste familie, we kregen van oom Maarten het verzoek om een bijdrage te leveren aan de nieuwsbrief. Ik wilde daar in eerste instantie niet op ingaan; het gaat zo snel ( ja, wanneer niet?) om de mens!

Toch ben ik hier op terug gekomen, want we mogen de daden des Heeren ook niet verzwijgen en probeer nu een paar regels op te schrijven.

Het moment dat ik op donderdag 7 mei moest worden opgenomen in het ziekenhuis en er een hartstilstand volgde zal ik nooit meer vergeten. Ik stond toen als letterlijk voor de poort van de eeuwigheid. Lieve familie, dan houdt echt alles op! Een zondaar kan voor Die reine en heilige majesteit van God niet bestaan...De Heere eist naar recht Zijn beeld in ons terug. Ik lag daar en mocht weer bijkomen...en dan die indrukken van Gods majesteit!! Maar ook, en dat is een wonder van eenzijdige genade: De Heere liet me zien dat alléén de gerechtigheid van Zijn zoon, de Heere Jezus Christus, in dat ogenblik kan bestaan.

En toen te mogen weten...In Hem begrepen, en dat voor zo één...dat is niet in woorden uit te drukken, alleen te beleven. Dan mag je soms ook weleens vrijmoedig zijn en heb ik daar in het ziekenhuis goede ogenblikken mogen hebben. De Heere ondersteunde zo wonderlijk. Tegen één van de verpleegsters heb ik gezegd: Joh, dan kan het voor jou ook hoor!

Lieve familie, begrijp me goed hoor, er waren ( en zijn ) ook momenten van verdriet. Toen de onderzoeken uitwezen dat ik de ernstige ziekte “Leukemie” heb, dan komt er veel op je af. Denk hierbij ook aan Gerda en de kinders, maar toch: Tot hiertoe hoef ik niet hard te denken over de Heere, Hij doet het niet verkeerd! “ Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen?”

Daar liet de Heere me, al waren en zijn de moeilijkheden en zorgen nog zoveel, iets zien van: Hebr.12:2: “ Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God”. En dat voor een aalbederver; dat is zo’n eeuwig wonder!

Ik blijf goed onder controle in de “Daniël den Hoed” kliniek en krijg regelmatig allerlei onderzoeken, maar het mag naar omstandigheden héél redelijk gaan.

Zelfs mag ik weer wat ambtelijk werk doen in de gemeente; wat heeft de Heere het dan tot hiertoe nog wonderlijk wel gemaakt en wat komen we in dankbaarheid weer veel, ja alles te kort.

Geliefde familie, al kennen we elkaar persoonlijk allemaal niet, maar: welke leeftijd we ook hebben, voor ons allemaal komt eens het ogenblik dat we voor de Rechter van hemel en van aarde moeten verschijnen; zal het dan goed zijn als Hij u zal onderzoeken? Hiermee sluit ik toch aan bij wat opa en oma de kinderen, klein- en achterkleinkinderen altijd hebben voorgehouden?!

O, de Heere is het zo waard om gediend te worden; zoek toch de Heere in u/je gezonde dagen voor het te laat is. Er is een weg ter ontkoming voor verloren zondaren: “ Want het bloed van Jezus Christus, Gods zoon, reinigt van alle zonden”.

Vraag toch of de Heere wil leren wat het betekend: “zondaar/res” te zijn, om Die enige weg te leren zoeken én te mogen vinden.

Verder is het m´n wens en bede dat deze weg, maar ook deze paar regels, zouden mogen zijn tot verheerlijking van ´s Heeren naam en tot heil van onze zielen!

Tenslotte allemaal nogmaals héél hartelijk bedankt voor al het meeleven, mede namens Gerda en onze kinders; het heeft ons bijzonder goed gedaan.

Ontvang een hartelijke groet uit Stolwijk.  
Arie Jan en Gerda de Waard en kinders

**Arie Jan** hartelijk bedankt voor je bijdrage. Het is inderdaad te wensen dat het nog mag zijn als een roepstem: Bekeert u, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven.

Zijn er onder ons die **Arie Jan** nog een kaartje willen sturen dan volgt hier het adres.

**Ds. A. J. de Waard**

**Schoolstraat 37**

**2821 AM Stolwijk**

Mailen kan ook:

**ajdewaard@kliksafe.nl**

-----  
Tijdens de vakantie werden wij verrast met het volgende mailbericht van **Noortje van der Slikke (04-02-00)**.

Hallo allemaal.

Ik heb een gebroken arm ik ben van de trap af gevallen. Het doet pijn. Ik ben naar het ziekehuis geweest. We hebben bij de mek donalds gegeten. Het ziekehuis deed er gips om en ze hebben een foto gemaakt. Nu kan ik niet meer zwemmen en bijna niks meer doen. Kijk maar naar de foto's.

Groetjes Noortje.



Lieve **Noortje**, wij vonden het heel zielig toen wij dit mailtje van je kregen. Jammer dat je niet meer mocht zwemmen. Doet het nog pijn en mag het gips er gauw af? Ik zal vragen of iedereen jou een kaartje wilt sturen. Even jouw adres noteren.

**Noortje van der Slikke**  
**Fagot 7**  
**3286 TH Klaaswaal.**

-----

Dan tenslotte kregen wij nog op 13 augustus 2009 een berichtje van **Rhodé van der Slikke (07-09-00)**

Lieve mensen,

Het is nu erg snel gegaan, maar vanmorgen kreeg ik het verwachte telefoontje van het ziekenhuis. Aanstaaende maandag d.v. word ik weer verwacht voor een operatie aan mijn rechter knie. Deze keer willen de artsen een totaal andere methode uitproberen daar eerdere operaties niet het gewenste resultaat hebben geleverd.

Helaas ben ik dus genoodzaakt volgende week heel rustig aan te doen (wat ik nu juist net niet wilde in de vakantie) en moet ik afwachten hoe het allemaal verlopen zal. Ik vind het weer erg spannend.

Totaal overrompeld, dat het al zo snel zal gebeuren. Anderzijds kan ik mij nu niet weken druk maken.. Zouden jullie mij willen gedenken in jullie bede!

Veel liefs van Rhodé en Arjan

Lieve **Rhodé**, wij lezen in de Bijbel dat het beste van dit leven moeite en verdriet is. Als wij iedere maand zo het ziekenhoekje invullen moeten wij dit wel beamen. Ook jij hebt dit in de afgelopen jaren meerdere malen ervaren. Wij wensen je dan ook in deze veel sterkte toe.

Hopelijk wordt de familie het schrijven van een kaartje niet moe. Het zou leuk zijn als jullie ook **Rhodé** een kaartje sturen. Even haar adres.

**Rhodé van der Slikke**  
**Machteld Sandelijnslaan 42**  
**3342 GM Hendrik-Ido-Ambacht**

Wil je bellen, telefoon no. is: **0647005493**  
of mailen, haar mailadres is: **Rhode87@hotmail.com**

---

## GEBOORTE

Wij hebben de vorige maal gemeld dat **(oom) Pieter van der Slikke (09-00-00)** opa was geworden. Naar aanleiding hiervan kregen wij van **(oom) Piet** de volgende mail.

HA die Maarten en Sophia,

Inderdaad ben ik grootvader geworden, waar blijft de tijd. Ook zijn we net terug van 4 weken zomervakantie in Zweden en omstreken. Het was er nog niet van gekomen om jou of anderen op de hoogte te brengen. Hierbij het geboortekaartje en een enkele foto.

Hopelijk met jullie en de familie alles goed.

Liefs en groetjes vanuit een nat zuiden.

Pieter



**Pieter en Evy**, nogmaals van harte gefeliciteerd.

Door deze feliciteren wij ook van harte **Willem en Ramona (09-03-00)** met de geboorte van hun zoon **Luuk (09-03-01)**. De baby is inmiddels al 3 maanden, maar het zou leuk zijn als wij allen naar **Willem en Ramona** alsnog een felicitatiekaartje sturen.

Hun adres is:

**Willem Welboren en Ramona de Vries**

**Heezerweg 410**

**5643 KS EINDHOVEN**

Allen alvast bedankt.

---

## GETROUWD

In de vorige nieuwsbrief hebben wij onder deze rubriek de volgende tekst opgenomen.

“ Het is de redactie bekend dat er binnen de familie neven en nichten zijn die in alle stilte zijn getrouwd of gaan trouwen. Nu, wij respecteren dat. Maar het kan ook zijn dat men niet weet of geen erg in hebt dat de familie beschikt over een nieuwsbrief die maandelijks uitkomt en waarin zulke mededelingen kunnen worden gedaan. De ervaring leert dat de familie het waardeert als dit wel gebeurt. En het leuke daarvan is dat het bruidspaar doorgaans van de hele familie vele felicitatiekaarten en dergelijke in de bus kunnen verwachten en wie zou dat niet willen.

**Dus even een kleine oproep.**

Ga je verlossen of trouwen of een ander bijzonderheid, laat het ons weten en wij zullen er zorg voor dragen dat het op een discrete wijze binnen onze grote familie wordt bekend gemaakt.”

Tot zover citaat.

Wij verzoeken jullie wederom hiervan nota te nemen. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

---

## BIJDRAGE VAN .....

Zoals jullie hebben gelezen in de vorige nieuwsbrief heeft **Martijn van der Slikke (12-02-00)** het stokje doorgegeven aan **Herma Bouvrie-van Krimpen (03-01-00)**. Echter heeft **Herma** al eerder een bijdrage geleverd en daarom geen bijdrage van **Herma**. **Martijn** heeft nu **Henriëtte Kraijenoord-Vuijk (06-07-00)** bereid gevonden een bijdrage te leveren. Wij zij dan ook **Henriëtte** dankbaar dat zij daartoe genegen was.

Beste familie,

Omdat Herma al een keer een stukje geschreven had voor de nieuwsbrief is aan mij gevraagd of ik het wilde doen.

Ik ben Henriette, de dochter van (tante) Hanna, nummer 7 in de rij en de jongste van de dames. Ik heb nog 3 leuke broertjes onder mij, die ik altijd goed onder de duim wist te houden. Ja, nu luisteren ze allang niet meer naar mij maar vroeger speelde ik vaak met ze, vooral met Arjan.

Wij komen dus uit een groot gezin waar er vroeger heel wat gelogeed werd. Soms om wat minder leuke redenen maar toch vond ik het altijd best spannend om te logeren bij oom Maarten en tante Fia. Daar kreeg ik weleens een kaneelstok van mee naar school, en ja dat was weer eens iets anders als een koekje. Ook bij tante Anneke ging ik nog weleens logeren. Daar mocht ik dan mee naar de groentewinkel. Nou dat vond ik heerlijk, al die druiven en kersen. Alleen als je daar veel te veel van ging eten dan kon dat toch voor wat problemen zorgen waar ik s'nachts geen raad mee wist, bij een tante en een oom die je nou ook niet iedere week zag. Maar toch deed tante dan niet moeilijk en zette mij zo in de douche, schoon ondergoed aan en ik kon weer in die leuke bedstee slapen. Ja, dan voelde ik mezelf toch wel een beetje zielig.



Gelukkig was ik meestal thuis waar ik altijd met mijn eigen vriendin kon spelen, maar voor het spelen moest ik eerst de aardappels voor twaalf personen schillen, nou volgens mij deed ik dat gewoon zonder er bij na te denken. Ik denk dat mijn dochter van 14 het nu niet zou doen, maar die doet dan weer hele andere dingen.

Nu dus even een paar dingen over ons dagelijkse leven.

Ik ben getrouwd met Cor

Kraijenoord, hij is timmerman van beroep, wat handig is. Onze oudste Corné is 17 en is op het moment dat ik dit schrijf jongeren reis mee naar



reuze  
zoon

met een  
Italië.

Ja, als pa en ma alleen maar naar hun eigen stacaravan gaan dan moet je zelf maar gaan reizen. Corné is een superhandige knul met twee rechtse handen, het is een erg actieve

jongen. Dit was onze oudste, nu onze dochter van 14, Elise gaat naar havo3, ze is gek op haar jongste zusje en ook op Mark haar vriendje, veel te jong natuurlijk hoor ik jullie denken maar inmiddels loopt ze al langer dan een jaar met hem. Ze is alleen nog iets te jong om te werken maar d'r ma heeft iedere dag wel een paar klusjes voor haar te doen. Zijn het dan wel geen aardappels schillen voor twaalf, maar auto's wassen kan ze als de beste, en een kamer schoon maken daar draait ze ook haar hand niet voor om. O zo handig toch als je graag met je ma naar de stad wil.

Dan hebben wij Robert van 9, hij heeft soms praatjes voor 10, maar kan ook heel rustig zijn. Hij speelt het liefst de hele dag buiten. En dan onze jongste Juliette, zij is op 1 augustus al 1 jaar geworden, iedereen is blij met haar. Zij wordt dan ook door ons allemaal genoeg geknuffeld. Nou het is wel een heel verhaal geworden zeg maar nu heb ik nog niets over mijn eigen hobby's gezegd, nu ik houd het dan maar kort, ik knip graag het haar van dames, heren en kinderen. Ook doe ik voor bruiloften en feestjes weleens invlechten, dat vind ik echt leuk werk. Dat heb ik denk ik van mijn eigen moeder overgenomen. Verder stap ik graag op de fiets en ga ik graag op vakantie naar onze eigen stacaravan in Hardenberg.

Liefs,  
Henriëtte

[Henriëtte](#) ook jij bedankt voor je bijdrage. Misschien kijk je wel eens op onze [familievanderslikke.nl](#) site, dan kan je zien dat wij voor onze familiebedrijven speciale ruimte hebben gemaakt. Het zou leuk zijn als jij daarvan gebruik maakt. Wij horen graag of je mee wilt doen.

---

## (JEUGD)HERINNERINGEN

Hier komt dan de lang verwachte negende aflevering van **(oom) Jaap van der Slikke (02-00-00)** . **Jaap** wederom bedankt.

### Jeugdherinneringen 9

In nieuwsbrief nr. 31 vroeg (oom) Maarten wat ik mij nog herinner van 'Dolle Dinsdag', het antwoord kan kort zijn, 'niet veel'.

Het had op mij maar weinig indruk gemaakt, hier en daar was een vlag uitgestoken, maar enkele uren later waren ze snel weer binnen gehaald. Verder niets, geen optochten geen uitbundige menigte, niets van dat alles.

Misschien kwam dat omdat Vlaardingen toen nog een kleine gemeente was, en de vrij nuchtere bevolking dacht misschien, eerst zien en dan geloven, dat we over enkele dagen bevrijd zullen zijn. Ze hadden gelijk want het duurde nog een volle acht maanden voor het zover was.

Maar wat was dat eigenlijk 'Dolle Dinsdag', voor degenen die dat niet weten laat ik hiervoor Wikipedia aan het woord:

**Dolle Dinsdag** is de aanduiding voor dinsdag 5 september 1944. Op die dag speelden zich in heel Nederland emotionele taferelen af naar aanleiding van de berichten dat het land nu elk moment bevrijd kon worden van de Duitse bezetting. De geallieerden hadden namelijk in de voorgaande dagen in hoog tempo terrein gewonnen. Op zondag 3 september was Brussel bevrijd en op maandag 4 september was Antwerpen op de Duitsers veroverd.

De optimistische Nederlanders rekenden dit tempo door: op 5 september zou men in Rotterdam kunnen zijn, op 6 september in Utrecht en Amsterdam, en de rest "zou snel volgen". Geruchten



werden aangedikt, en al snel deed het fabeltje de ronde dat bepaalde plaatsen in Zuid-Nederland al bevrijd waren. Dit werd aangedikt door een Brits radiobericht dat berichtte dat Breda bevrijd was. Veel Nederlanders maakten zich de volgende dag op om hun bevrijders te begroeten. Vlaggen en oranje vaandels werden tevoorschijn gehaald, en bedrijven liepen leeg omdat het personeel de geallieerden op straat wilde opwachten. Onder Duitsers en NSB'ers brak paniek uit; administraties werden haastig vernietigd en velen sloegen op de vlucht. Veel NSB'ers verbleven tijdelijk op de Lüneburger Heide in Duitsland, terwijl Mussert naar de Bellinckhof bij Almelo verhuisde.

Wat de Nederlandse bevolking niet wist, was dat de omvang van de geallieerde troepen op dat moment nog te klein was om heel Nederland te kunnen bevrijden. De geallieerde hoofdmacht was nog in Frankrijk: en de troepen die naar Antwerpen waren opgerukt hadden slechts een dunne corridor in België bevrijd. Aan weerszijden was het gebied nog bezet en de vooruitgeschoven troepen liepen een risico afgesneden te worden. Het geallieerde opperbevel durfde daarom een verdere stoot in noordelijke richting niet aan, temeer daar het voornaamste doel, Antwerpen, al bereikt was.

Het valse radiobericht over de niet-bestaande bevrijding van Breda had te maken met het feit dat ook het geallieerde opperbevel nauwelijks wist waar zijn eigen troepen waren, door de snelheid waarmee was opgerukt.

West-Nederland moest na Dolle Dinsdag nog een Hongerwinter doorstaan, voor het op 5 mei 1945 werd bevrijd.

Toch waren de Duitsers wel even geschrokken en als die dolle dag 12 dagen later gecombineerd zou zijn geweest met de start op 17 september van het geallieerde offensief 'Market Garden' en de gelijktijdig uitgeroepen spoorwegstaking, zou het effect veel groter zijn geweest en had het mogelijk wel een vlucht van de Duitsers veroorzaakt, maar ja dat is speculeren.

Die spoorwegstaking was trouwens de oorzaak van de hongerwinter die 20.000 slachtoffers heeft gevegd. Maar daarover later.

Over die staking laat ik weer Wikipedia aan het woord:

De **spoorwegstaking van 1944** was een nationale staking van het Nederlandse spoorwegpersoneel, die duurde van september 1944 tot de bevrijding in mei 1945.

Het personeel van de Nederlandse Spoorwegen heeft het grootste deel van de Tweede Wereldoorlog meegewerkt aan de belangen van de Duitse bezetter, zoals het vervoeren van Joden naar de concentratiekampen, het wegvoeren van Nederlandse arbeidskrachten en kapitaalgoederen naar de Duitse industrie, en Duitse troepen en wapens door Nederland. Aan een dringende oproep om zich aan te sluiten bij de April-meistaking in 1943 gaf het NS-personeel geen gehoor.

NS-directeur Willem Hupkes verklaarde later dat een staking zou mislukken als hij niet door het hele personeel zou worden gedragen en door de Nederlandse regering in Londen zou worden afgeroepen.

In september 1944 gebeurde dat wel. Na een oproep van Radio Oranje op 17 september (met codebericht: "*De kinderen van Versteeg moeten onder de wol*"), legden 30.000 personeelsleden van de NS het werk neer. De Duitsers hadden gewaarschuwd dat een staking de voedselvoorziening in gevaar zou brengen. Ze maakten dat dreigement waar: terwijl Duitse militairen met ingereden treinen eigen transporten verzorgden, leed vooral het westen van Nederland onder de hongerwinter. Het staat echter ook vast dat de staking de Duitse oorlogsmachine heeft gehinderd, en een stimulans betekende voor het Nederlandse verzet.

Hieronder tenslotte wat foto's van de 'Dolle Dinsdag'.



Duitsers vluchten met paard en geladen wagen



per auto



of per geladen bakfiets

Het ondiër vlucht! De legers der bevrijding jagen het beest uit de eeuwenoude cultuurgebieden van het Westen terug naar het eigen nest!  
Burgers, houdt U gereed, onze bondgenooten bij deze schoonmaak te helpen! Let op de bevelen en instructies via Radio Oranje. Doet niets eigenmachtig! Doet alles, wat straks van U verlangd wordt! Kalm, gedisciplineerd, vastberaden, dapper! Hoedt U voor valsche geruchten. Zij helpen den vijand!

September 1944.

Vrij Nederland!

Waarschuwing tegen eigenmachtig optreden

Hartelijke groeten,  
(oom) Jaap

---

## VERHUIJD

In onze mailbox ontvingen wij het volgende bericht van **Hans en Joke Büttner-Bakker (01-02-00)**.

Geliefde familie,

Wij, Joke Bakker, Dylan Bakker en Hans Büttner zijn verhuisd. Voorheen woonden wij aan de Lepelaarsingel 148 te 3136 PC Vlaardingen. Nu wonen wij aan de Parallelweg 24 te 3131 DG Vlaardingen. Onze nieuwe mailadressen zijn:

- bakker.joke1@gmail.com en
- buttnerhans@gmail.com.

Hartelijke groeten,  
Hans, Joke en Dylan

N.B. Gratis af te halen : Electronisch orgel merk Stef Meeder, met bladmuziek. Neem contact op met: mevrouw Büttner, De Biepad 12 te 3121CK, Schiedam, telefoonnummer 010- 4717012

## **Hans, Joke en Dylan,**

Hartelijk bedankt voor jullie berichtje. Zodra wij de gelegenheid hebben, zullen wij jullie gegevens in het familieblad wijzigen. En wat betreft het orgel, wie weet krijgt het nog op deze wijze een goede bestemming.

---

## **JARIGE VAN DE MAAND**

Zoals gebruikelijk starten wij deze rubriek met een dankbetuiging, in dit geval van **Peter Bakker (01-01-00)**.

Hallo lieve familie,

De afgelopen weken hebben we heel wat meegemaakt.

In beginsel was ik "jarige van de maand" juli en heb ik, ondanks de vakantieperiode buiten verwachting veel kaarten en andere reacties gehad. Natuurlijk vind ik een woord van dank hier op z'n plaats, echter naast dit heugelijke feit hadden we ook nog het voorrecht 25 jaar getrouwd te zijn, ook hiervoor kwamen een bijzonder aantal kaarten, e-mail berichten en e-cards binnen. We zijn overweldigd door deze belangstelling, zeker als we ons bedenken dat veel mensen juist in deze tijd weinig thuis zullen zijn en veelal elders vertoeven.

Naast deze feestelijkheden hebben we ook een droevige periode door moeten maken; door het overlijden van onze (schoon)vader van 94 jaar hebben we afscheid moeten nemen van een persoon die ons dierbaar was. We troosten ons met de gedachten dat hij een lang en gezond leven achter de rug heeft, naast het gegeven dat hij een kort ziekbed heeft gehad met weinig pijn!

We willen in deze nieuwsbrief dan ook graag van de gelegenheid gebruik maken, om een ieder die op enigerlei wijze heeft gereageerd op hetgeen hierboven staat, te bedanken voor de zorg en aandacht die men ons de afgelopen periode heeft geschonken.

met vriendelijke groet,

Peter, Eunice en Lois Bakker  
De Paltz 32  
3452 LP Vleuten

## **Beste Peter, Eunice en Lois,**

Allereerst, en wij denken dit ook te kunnen schrijven namens de gehele familie, van harte gecondoleerd met het verlies van jullie vader, schoonvader en opa. Een lege plaats blijft achter die niet wordt opgevuld. Ook al bereikt men zo'n hoge leeftijd, zo'n lief persoon wil je toch niet missen. Wij wensen jullie dan ook veel sterkte toe, maar bovenal dat je hierin nog sterkte mag vinden in Hem Die harten troost die schreiend tot Hem vlucht.

---

Dan nu even een herinnering van “**De jarige van de maand augustus**”. Eigenlijk is het niet nodig maar toch.....

“**De jarige van de maand augustus**” is:

**Rebekka Mudde (14-06-00)**

**Rebekka** is een bescheiden dametje die niet graag op de voorgrond treedt. Dus een beetje extra aandacht voor haar kan geen kwaad. **Rebekka** hoopt op 19 augustus haar 25<sup>e</sup> geboortedag te gedenken. En zoals bekend woont zij nog steeds in huize Rehoboth te Rotterdam. Haar adres is:

**Rebekka Mudde  
Huize Rehoboth  
Michelangelostraat 334  
3066NR ROTTERDAM  
rebekka@kliksafe.nl  
010-420 1760/ 06-308 68709**

Wil je mailen:  
of bellen:

Jullie zullen wel begrijpen dat wij weer benieuwd zijn wie allemaal een kaartje of een mail stuurt. Bellen mag natuurlijk ook.

-----  
Dan komt nu “**de jarige van de maand september**”. Wij hebben weer een paar meldingen ontvangen, dus ook nu hebben wij een keuze moeten maken. De volgende mailbericht sprak ons deze keer het meeste aan.

Ha Pa.

U zoekt nog een jarige van de maand?

Nou, dat is helemaal niet moeilijk hoor. Ik moest eigenlijk gelijk aan mijn zus Rhodé denken. Zij woont al jaren in een beschermde woonvorm bij stichting Eleös. Het gaat de laatste tijd best goed met haar. Ze pakt dingen goed op zoals werk, zet zich in voor dingen die ze moet leren, en dat moet vast veel moed kosten! Ik denk dat het heel goed is dat we haar vast in het zonnetje zetten, door haar de jarige van de maand te laten zijn! Ik ken mijn zus en weet: dat ze het zeker zal waarderen!

Vriendelijke groetjes,  
Rianne

**Rianne (07-10-00)**, wij vinden dit een goed idee. Te meer daar **Rhodé (07-09-00)** altijd met kinderen bezig is en veel belangstelling voor de familie heeft. Daarnaast heeft zij de afgelopen tijd diverse malen in het ziekenhuis gelegen. Dus “**de jarige van de maand september 2009**” is

**Rhodé van der Slikke**

O ja, **Rhodé** is op 14 september jarig en haar adres is:

**Rhodé van der Slikke**  
**Machteld Sandelijnslaan 42**  
**3342 GM Hendrik-Ido-Ambacht**

Wil je bellen, telefoon no. is: **0647005493**  
of mailen, haar mailadres is: **Rhode87@hotmail.com**

Wij hopen dat jullie allemaal weer meedoen.

---

## TENSLOTTE

### **Voorstel Dámaris Roomer-van der Slikke**

De in de vorige nieuwsbrief gedane suggestie van **Dámaris Roomer-van der Slikke (07-06-00)** hebben wij enkele reacties ontvangen.

**Dámaris** stelde voor om in plaats van “de jarige van de maand” voortaan iemand die iets bijzonder heeft gepresenteerd, zoals het behalen van een diploma, in het zonnetje te zetten.

Allen die gereageerd hebben op haar voorstel hebben echter de voorkeur aangegeven dat zij liever de rubriek “de Jarige van de maand” zien gehandhaafd.

Waarvan akte.

Hartelijke groeten van

**(Ome) Maarten en (tante) Sophia**