

# SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

FAMILIEVANDERSLIKKE.NL

VIERDE JAARGANG

NUMMER 45, AUGUSTUS 2010

Geliefde familie,

Zo, voor de meesten van jullie is de vakantietijd voorbij. De kinderen zijn weer naar school en de vaders en moeders zijn weer aan het werk. Het is iedere jaar weer een zegen als we weer gezond terug mogen komen van vakantie. Dat is een niet vanzelfsprekendheid. Dagelijks hebben wij weer in de krant kunnen lezen dat de dood ieder uur wenkt en wij staan daar weinig bij stil.

De afgelopen periode is weer vele wederwaardigheden in onze familie gepasseerd. Zo moest **tante Hanna (06-00-00)** opnieuw enkele dagen in het ziekenhuis verblijven. Onder "**Ziekenhoekje**" kan je lezen wat een zorgen er zoal geweest zijn.

**Jonathan en Erica van Krimpen- Hanenmaayer (03-10-00)** zijn op 27 juni jl. verblijd met de geboorte van een dochtertje **Irma**. Het is allemaal niet vanzelf gegaan. Onder de rubriek "**Geboorte**" vinden jullie meer gegevens en een mooi geboortekaartje.

Verder hebben wij een "**Uitnodiging**" ontvangen van de kerkenraad van de Gereformeerde gemeente te Utrecht. Zij delen daarin met blijdschap mede dat D.V. woensdag 25 augustus 2010 de weleerwaarde heer **ds. A.J. de Waard (06-02-00)** als herder en leraar aan de gemeente zal verbonden worden. Deze uitnodiging hebben wij in deze nieuwsbrief opgenomen.

Dan hebben wij een bijdrage ontvangen van **Hannie Treure- Vuijk (06-01-00)** en natuurlijk ook van **tante Nel Bakker- van der Slikke (01-00-00)**.

Hebben jullie opmerkingen en/of vragen, dan graag even mailen naar:  
[mmvdslikke@klikSAFE.nl](mailto:mmvdslikke@klikSAFE.nl).

Tenslotte een herhaling van ons verzoek zoals die in de vorige nieuwsbrief is opgenomen. Wij verzoeken jullie, indien nog niet ingevuld en naar ons gemaïld een familieblad in te vullen voor de "**familievanderslikke.nl**" site. Een leeg familieblad hebben wij al naar jullie gemaïld. Velen hebben al gehoor gegeven aan deze oproep maar helaas nog lang niet iedereen. Daarom nogmaals ons verzoek: **Vul het familieblad in en mail het liefst met een foto naar [toom@solcon.nl](mailto:toom@solcon.nl) en [mmvdslikke@klikSAFE.nl](mailto:mmvdslikke@klikSAFE.nl).**

Allen alvast bedankt.

REDACTIE:  
M.M. VAN DER SLIKKE

EMAIL:  
MMVDSLIIKKE@KLIKSAFE.NL

SITEBEHEER:  
LYDIA DEN TOOM -  
VAN KRIMPEN

EMAIL:  
TOOM@SOLCON.NL

## **ZIEKENHOEKJE**

Zoals in de inleiding al is meegedeeld heeft **(tante) Hanna van der Slikke (06-00-00)** een aantal dagen in het ziekenhuis moeten verblijven. Naar aanleiding hiervan mailde zij de volgende bijdrage.

Lieve familie

Zoals de meeste van jullie wel zullen weten heb ik onverwachts een weekje in het ziekenhuis gelegen. Het leek er veel op dat het weer zo'n aanval was als in het verleden, maar na diverse onderzoeken bleek het slijmvlies van mijn dunne darm verdikt te wezen, en kwam er uit het onderzoek dat het een acute virale ontsteking is geweest. Al met al ben ik erg ziek geweest. Gelukkig is tante Lydia 's nachts gekomen, want ik bleef maar gal overgeven, er kwam geen eind aan. De arts kwam 's morgens gelijk en wilde direct al opname, maar ik bleef liever thuis. 's Avonds kwam hij terug maar het ging echt niet langer, dus ik had geen keus. Maar het is op alle gebied allemaal goed gegaan. Er lag een leuk vrouwtje naast mij van 86 jaar, maar iedereen schatte haar wel 20 jaar jonger, en wij hadden het reuze gezellig samen. Doch er gaat vanzelf niets boven je eigen thuis en je eigen bed. Wel ben ik na het ziekenhuis erg moe, niets geen energie, hopelijk komt dit nog!

Allemaal lieve groetjes  
(tante) Hanna

Gelukkig mocht het dus tot hertoe alles nog meevallen hoewel er zorgen blijven. Wij wensen **(tante) Hanna** dan ook van harte toe dat zij met al haar zorgen mag zijn bij Hem die kan en wil en zal in nood, volkomen uitkomst geven.

-----

## **GEBOORTE**

Velen van jullie zullen het al gelezen hebben op [de familievanderslikke.nl](http://defamilievanderslikke.nl) site dat op 27 juli **Jonathan en Erica van Krimpen- Hanemaayer (03-10-00)** vijf weken eerder dan gedacht, de trotste ouders zijn geworden van een dochter. Omdat **Erica** veel te hoge bloeddruk had is het meisje met een spoedkeizersnee gehaald. Het is nog even spannend geweest, maar gelukkig gaat het nu steeds beter. Ze heeft de roepnaam **Irma** gekregen en ze is vernoemd naar de moeder van **Erica**. Ze woog bij de geboorte slechts 1800 gram en is maar 42 cm lang.



Op de foto zie je **Irma** in de couveuse liggen. Inmiddels is ze ver boven haar geboortegewicht. De moeder is gelukkig weer thuis.

Door deze feliciteren wij **Jonathan en Erica** van harte met de geboorte van **Irma**. Hopelijk mag **Irma** spoedig naar huis en dan zal het best wel even druk worden. Maar met een beetje goede wil zal het best lukken.



Door Gods goedheid werden wij verblijd  
met de geboorte van onze dochter

*Maria Irma*

Irma is geboren op 27 juli 2010  
weegt 1800 gram en is 42 cm lang

*Irma*

27 juli 2010

Jonathan en Erica van Krimpen-Hanemaayer  
Moerweide 85  
2811 JC Reeuwijk-Brug

Geboortekaartje **Irma van Krimpen**

Op donderdag 12 augustus zijn **Wijnand en Maria Polinder- Stam (11-11-00)** verblijd met de geboorte van een zoon. Via de post kregen wij het onderstaande geboortekaartje. **Wijnand en Maria** en natuurlijk ook **Christian**, van harte gefeliciteerd met **Leander**. Een mooie naam en een mooi kaartje. Wij wensen jullie samen vele gezonde maar bovenal gezegende jaren toe.

*Het is de Heere, Die in Zijn wijs beleid,  
ons opnieuw met de kinderzegen heeft verblijd.  
Hij, Die elk leven leidt en onderhoudt,  
heeft ons een zoon en broertje toevertrouwd.*

*Leonard Andreas*

*Wij noemen hem*

*Leander*

*12 augustus 2010*

*Wijnand Polinder  
Maria Polinder-Stam  
Christian*

*Apeldoornseweg 80a  
8075 RJ Elspeet  
0577 - 492910*



Dan is ons verzocht jullie mee te delen dat **Gustaaf en Leonie Gerrets - de Vreugd (10-04-00)** in september gezinsuitbreiding verwachten. **Gustaaf en Leonie**, van harte gefeliciteerd. Dat betekent voor jullie dat er weer het een en ander geregeld moet worden, maar dat zal zeker wel lukken. Wij wensen jullie in ieder geval een mooie en fijne tijd, enne . . . , als de baby daar is, ontvangen wij graag van jullie een kaartje. Dan kunnen wij zo via de nieuwsbrief en/of site de familie informeren, want die blijven graag op de hoogte wat er zoal in de familie gebeurt.

-----

In de vorige nieuwsbrief, maar eveneens via de mail en via de **familievanderslikke.nl** site, zijn jullie geïnformeerd dat **Harry en Esther Vuijk- Dekker (06-08-00)** een knulletje mochten ophalen uit Zuid-Afrika. Hij is circa 10 maanden jong zoals ze het zelf zeggen en zijn roepnaam is **Ezekiel**. Op 15 juli zijn ze met z'n drieën vertrokken naar Zuid-Afrika en zaterdag 7 augustus zijn zij met z'n vieren teruggekomen. Van de reis hebben zij dagelijks op [www.estherenharry.nl](http://www.estherenharry.nl) site verslag gedaan. Het is de moeite waard om deze site te bezoeken. Naast het verslag staan er ook mooie foto's op. Door deze feliciteren wij **Harry en Esther** maar ook **Michael** met **Ezekiel**. Wij wensen jullie met elkaar vele fijne maar bovenal gezegende jaren toe.



Er zullen onder ons vast wel enigen zijn die **Harry, Esther en Michael** een kaartje willen sturen. Voor hen voegen wij hun adres toe.

**Familie H. Vuijk- Dekker,  
Schorpioenstraat 16,  
3318 TN DORDRECHT**

bel je liever, tel. nr. **078-613 6536**  
of mailen

**[esther.vuijk@planet.nl](mailto:esther.vuijk@planet.nl)**

-----

Dan volgt nu zoals gebruikelijk een overzicht van de gezinnen waar wij van weten waar een baby'tje wordt verwacht.

**Marius en Joanne Mudde (14-05-00)** in augustus,  
**William en Mariënne Stam- van Oosten** in augustus,  
**Richard en Gea Treure- Sturink (06-01-01)** in augustus,  
**Adriaan en Evelien Ottervanger-Stam (11-06-00)** in september,  
**Hugo en Sanne Gerrets-Hedeman (10-06-00)** in september,  
**Gustaaf en Leonie Gerrets - de Vreugd (10-04-00)** in september,  
**Evert en Elise Dirksen- van der Slikke (12-05-00)** in december en  
**Hans en Tamara de Waard- Treure (06-01-02)** in januari 2011

**BIJDRAGE VAN.....**

Deze keer is het zoals beloofd **Hannie Treure- Vuijk (06-01-00)**.

Hallo Allemaal,

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven voor de Slikkerjes nieuwsbrief omdat ik op oma's verjaardag geboren ben. Dus bij deze ... zal ik het proberen. Aan Oma heb ik alleen maar goede herinneringen. Ik mocht



*Trouwerij Richard en Gea*

meestal mee naar haar verjaardag aan de Binnensingel en had dan het voordeel dat ik extra geld kreeg van de ooms en tantes die anders, omdat oma jarig was, niet op mijn verjaardag kwamen. De opgemaakte koekjes kon ik uiteraard ook niet laten staan. Ik kwam zeer regelmatig bij oma. Zelfs toen ik op de MAVO zat en vrijdagmiddag altijd vrij was

dan leerde oma mij haken en breien in de keuken met de erker en de schommelstoel. Daar heeft oma altijd de tijd voor genomen. Ook de Eksterlaan heeft herinneringen zoals de hond Blenda en de tantes die verkering kregen wat niet altijd goed afliep. Naast de flat was er de Holypolder volgens mij. Opa ging daar wel eens wandelen. Hij zei mij eens dat als je ver genoeg loopt, je uiteindelijk in Engeland aankwam. Ik geloofde dat niet en ging het daarom proberen. Na ongeveer twee uur was ik het helemaal zat. Waarschijnlijk wilde opa op dat moment even van me af. Tante Lydia en oom Cock woonden met hun gezin zelfs in twee flats aan de Eksterlaan. Daar kwam ik ook graag voor Herma. Joke en Herma zijn nichten van mijn leeftijd en daardoor ging ik het meeste met hen om. Later zijn we naar H.I. Ambacht verhuisd. Opa en oma later



*Charlotte en Julian*

ook en kwam ik er weer, nu met Charlotte en Julian 1Corné, om op zondagavond scrabble te spelen. Oma haalde altijd de meeste punten. Ze wist altijd wel woorden te verzinnen met een X. Het was er altijd erg gezellig. Maar ja ...je wordt ouder en drukker met werk, verkering en trouwen. Dit allemaal wat ingekort, want ik zou wel een boek kunnen schrijven. Leuke dingen. Foute dingen. Het voordeel is dat je er altijd

weer van leert. Corné en ik hebben vijf kinderen gekregen waar er inmiddels twee van getrouwd zijn en inmiddels allebei een baby verwachten. Richard en Gea in augustus. Tamara en Hans in januari. Jessica is achttien en leert en woont thuis. Charlotte van dertien vindt het heel leuk dat ze tante hoopt te worden en houd erg van turnen en zit op de Havo. Julian onze jongste is negen en wil later bij z'n broer gaan



*Trouwerij Hans en Tamara*

werken. Inmiddels mag hij al weleens meehelpen. We wachten het maar af.

Dus ...wij worden Opa en Oma. Dat wordt ook weer een hoofdstuk in je leven en daar hoop ik van te mogen genieten als alles goed mag gaan. Na wat Tamara allemaal heeft meegemaakt hopen we van wel natuurlijk. Ik doe er enkele foto's bij al valt het niet mee om een geschikte foto met z'n alle te vinden... daarom maar deze trouwfoto.

Als de nieuwsbrief uitkomt is de baby bij Richard en Gea misschien al geboren. We zullen wel een kaartje sturen via het Slikkertje

nieuws. We wensen iedereen een goede en fijne vakantie toe of misschien zelfs als dit gelezen wordt alweer voorbij. Zelf hopen we in juli 3 weken weg te gaan. Dat iedereen weer gezond en wel mag terugkomen en we het dagelijkse leven weer uitgerust en fit kunnen oppakken.

Hartelijke groet van ons allemaal....

Hannie Treure

*P.S. Iedereen die mij een kaart heeft gestuurd op mijn verjaardag...hartelijk bedankt... Ik vond het leuk om jarige van de maand te zijn ik zal proberen er zelf ook vaker aan te denken een kaartje te sturen.*



*Jessica en Charlotte*

**Hannie**, hartelijk bedankt voor je bijdrage. Leuk om iets van je jeugd te lezen. Vele (achter-) kleinkinderen weten niet zo veel van **Opa en Oma van der Slikke**. Dit is dan een mooie aanvulling voor hen. Verder is het leuk dat we ook nog wat nieuws in je bijdrage kunnen lezen. Spannend om opa en oma te worden, maar het betekend ook dat we een geslacht opschuiven. Wij wensen jullie met jullie kinderen toe dat het allemaal goed mag gaan. Zij gaan een drukke maar ook een gezellige tijd tegemoet, maar dat zullen zij niet erg vinden. Een geboortekaartje zien wij voor de nieuwsbrief maar eveneens voor de [familievanderslikke.nl](http://familievanderslikke.nl) site liefst met wat foto's graag tegemoet.

**(JEUGD)HERINNERINGEN**

Dan komt nu **(tante) Nel Bakker – van der Slikke (01-00-00)** met haar vijfde aflevering "Jeugdherinneringen". Het zijn wat persoonlijke herinneringen en belevenissen van **(tante) Nel** toen zij nog bij **(o)pa en (o)ma van der Slikke** woonde in de Maasboschstraat te Vlaardingen. Inmiddels zijn al deze woningen gesloopt en staan er nu moderne flats.

Lieve familie,

Er is weer een maand om en het is weer tijd om een stukje te schrijven. Wat gaat de tijd toch hard, is dat bij jullie ook zo? Als kind gaat de tijd niet zo snel, althans zo lijkt het want de tijd gaat altijd even snel. Vroeger duurde het zo lang eer je jarig was en nu denk je, weer een jaar ouder! We vliegen met rassen schreden naar ons einde toe.

Nu nog iets over de tijd dat we in de Maasboschstraat woonden, daar is best wel veel gebeurd. (O)ma heeft daar 5 kinderen gekregen en het huis werd veel te klein. We woonden in de donkere achterkamer, in de voorkamer sliepen (o)ma en (o)pa en een baby. Boven waren 2 kleine slaapkamertjes en een overloop. Zelf sliep ik in het voorkamertje, ik meen met Lydia. Op de overloop sliepen er een stel en in het achterkamertje ook. Boven sliepen er dus op het laatst 11 kinderen. Het was echt veel te klein. (O)ma heeft in haar boekje er het één en ander over geschreven.



2<sup>e</sup> Maasboschstraat in de jaren '50-'60  
(inmiddels zijn deze huizen gesloopt)

We hadden daar ook een smalle lange keuken met een kelderkast. In die keuken gingen we eens in de week in de teil. Eerst de kleinsten en later de groten. Zelf was ik het laatste aan de beurt, maar dan mocht ik ook het langste in blijven zitten. Op een keer zag ik, terwijl ik in de teil zat, een muisje lopen. Ik bleef stil zitten want ik vond muizen leuk. Het beestje liep te snuffelen in de kelderkast want de deur stond open, hij ging op zijn achterpootjes zitten om zijn snoetje te bewerken. Een leuk gezicht! Op een gegeven moment kwam (o)ma vragen of ik nog niet klaar was want het duurde nou toch wel erg lang. Weg was het muisje en ik vertelde het aan (o)ma.



Er kwam een kat voor de muizen en inderdaad dat hielp. Het was een zwarte kat. Restjes eten was er genoeg, vroeger aten huisdieren met de pot mee. Doch op een moment kwam de poes niet meer thuis. Wij dachten dat hij doodgereden was of zoiets. De hele zomer zagen we hem niet en (o)ma was al van plan een andere kat te nemen want de muizen kwamen weer terug. Doch in het najaar kwam hij ineens opdagen en hij zag er uit, vermagerd en vuil, waarschijnlijk had hij de hele zomer in een kolenpakhuis opgesloten gezeten. (O)ma heeft hem gewassen en hij knapte gauw weer op.

Een eindje verder woonde een buurvrouw waar van de man in de vis werkte en elke dag aten ze vis. Ze waste de vis en zette het in een vergiet voor het open keukenraam. Ze snapte het niet maar elke dag was er vis verdwenen. Toen ging ze stiekem posten en wat gebeurde, onze kat sprong op het keukenraam en griste heel snel een vis weg. Ja, toen kwam ze bij ons haar beklag doen. Maar hoe kun je een kat afleren dat hij geen vis mag stelen.

Over huisdieren die wij gehad hebben kan ik nog veel meer vertellen, doch dat de volgende keer,

Veel liefs van tante Nel

---

### **OMA'S LEVENSBESCHRIJVING VAN 1973.**

In de agenda van 1973, waarin **Oma** dus haar eerste levensbeschrijving heeft geschreven, staan op de dagen van 24 tot en met 27 januari nog enkele aantekeningen aangaande **Marie Soeters (11-01-00)**. **Marie** is geboren op 21 juni 1969 en was toen dus drie jaar oud. Zijn ouders zijn (oom) **Dick Soeters** en (tante) **Anneke van der Slikke (11-00-00)**.

**Marie's** vader was toen al ernstig ziek en was slechts enkele maanden daarvoor geopereerd aan een tumor in zijn hoofd. Maar echt geholpen heeft het niet. Want enkele maanden na de geboorte van **Marie**, en wel op 6 september 1969 is **Marie's** vader overleden. Vele zorgen bleven er achter. Hoe moest het nu verder? Maar **Opa en Oma** hebben altijd ervaren, zoals dit lijkt uit **Oma's** levensbeschrijving en waar zij het jaar 1973 mee mocht beginnen:  
**God die helpt in nood.**

Uit deze aantekeningen blijkt dat **Marie** op woensdag 24 januari 1973 is geopereerd aan zijn keelamandelen. Normaal gesproken is dit een kleine ingreep want doorgaans mogen de kinderen vrij spoedig na de operatie naar huis. Maar bij **Marie** ging het niet zoals verwacht. Want na de operatie bleek dat zijn keeltje bleef bloeden. En wat men ook probeerde om het bloed te stelpen, de wond bleef bloeden.

De oorzaak dat de wond bleef bloeden kwam doordat **Marie** te weinig bloedplaatjes in zijn bloed had. Want als je te weinig bloedplaatjes hebt, stolt het bloed niet goed waardoor de wonden langer blijven bloeden. Uiteindelijk is het met medicijnen gelukt het bloeden te stoppen. Uit **Oma's** aantekeningen blijkt dat de zorgen hoog opliepen en dat het een gebedszaak is geweest. Met recht kan worden opgemerkt zoals reeds aangehaald:  
**God, die helpt in nood!**



woensdag 24 januari	donderdag 25 januari	vrijdag 26 januari	zaterdag 27 januari 1973
08 O. Kwade dag	08 Bij Riet ge	08 Nog steeds	08 Het bloeden
09 Marie in zieken	09 weet Zou een	09 Kwade dagen	09 heeft opgehouden
10 huis Keeltje	10 dag je blijven	10 Er is een voort	10 Gode zij dank
11 en neusje bleef	11 Maar werd terug	11 duierend gebed.	11 en wij komen
12 bloeden	12 geroepen voor	12 van ons allemaal	12 alles te kort.
	13 Marie	13 voor Marie naar	
	14 Klazien haar	13 den Hemel ge	zondag 28 januari
	14 Zus Riet heeft	14 stegen God	
	15 me toen naar het	15 kan toch	
	16 ziekenhuis	16 helpen	
	17 gebracht.		
15 's Avonds naar de	17 Zouden we Marie	17 Wat een verdriet	
16 Kerk je west	18 moeten missen	18 als je uit het	
17 bij Annie koffie		18 ziekenhuis komt	
18 gedronken Met			
Marie niet best			

**Aantekeningen van Oma betreffende Marie  
zoals deze in de agenda is geschreven.**

**Woensdag 24 januari 1973**

O, kwade dag. Marie in het ziekenhuis. Keeltje en neus bleven bloeden. 's Avonds naar de kerk geweest. Bij Annie koffie gedronken. Met Marie niet best.

**Donderdag 25 januari 1973**

Bij Riet geweest. Zou een dagje blijven maar werd teruggeroepen voor Marie. Klazien haar zus Riet heeft me toen naar het ziekenhuis gebracht. Zouden we Marie moeten missen?

**Vrijdag 26 januari 1973**

Nog steeds kwade dagen. Er is een voortdurend gebed van ons allemaal voor Marie naar den Hemel gestegen. God kan toch helpen. Wat een verdriet als je uit het ziekenhuis komt.

**Zaterdag 27 januari 1973**

Het bloeden heeft opgehouden. Gode zij dank, en wij komen alles te kort

Voor de duidelijkheid hebben wij de tekst uitgetypt.

**Oma** heeft nog meer aantekeningen in de agenda geschreven, maar deze zijn niet geschikt of de moeite waard om het te vermelden.

**DIVERSEN**

Van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Utrecht hebben wij onderstaande uitnodiging ontvangen aangaande de bevestiging van **ds. Arie Jan de Waard (06-02-00)** als herder en leraar voor deze gemeente. Degene die van de familie hierbij aanwezig willen zijn, worden door deze van harte uitgenodigd.

Utrecht, juli 2010

L.S.,

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Utrecht deelt u met blijdschap mee, dat op D.V. woensdag 25 augustus 2010 de weleerwaarde heer ds. A.J. de Waard als herder en leraar aan de gemeente verbonden zal worden.

De bevestigingsdienst begint om 15.00 uur. In deze dienst zal de consulent van de gemeente, de weleerwaarde heer ds. J.S. van der Net voorgaan. De intrededienst begint om 20.00 uur.

Wij nodigen u hartelijk uit tot het bijwonen van deze diensten, die worden gehouden in de Westerkerk, Bergstraat 54 (hoek Catharijnekade) te 3511 RS Utrecht.

Wij verzoeken u een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.

Namens de kerkenraad,

H. Brons, preses

A. van der Heiden, scriba

-----

**In verband met bovengenoemde bevestiging, betekent dit dat de familie de Waard moet verhuizen. Daarom verzochten zij ons het volgende bericht in de nieuwsbrief op te nemen.**

Geliefde familie,

In verband met onze verhuizing naar Utrecht (de Meern), en daarbij het plaatsgebrek in onze tuin bieden wij aan: Trampoline met beschermhoes van het merk "Elfje". Deze trampoline is 1,5 jaar oud en heeft een doorsnee van 3,6 meter! De nieuwprijs was, inclusief de hoes, € 650,00. Degene die interesse heeft mag deze prima trampoline komen ophalen voor € 395,00. Zijn er die even willen proefspringen, bel ons dan even.

Fam. A. J. de Waard.

Gentiaan 23.

Boskoop.

Tel: 0172 462635.



Dan kregen wij ook nog een mailtje van **Gerrit en Esther van de Heide- Vuijk (06-04-00)**.

Beste familie,

Misschien leuk voor de familiestalkers ☺. Bart van ons zit een half jaar in Australië. Hij doet af en toe verslag van zijn belevenissen op <http://www.bartvdheide.waarbenjij.nu>

*Met vriendelijke groet,*

*Fam. G. van der Heide  
Westmolendijk 73  
2985 XJ Ridderkerk*

**Doen!**

---

### **JARIGE VAN DE MAAND**

Jullie weten het nog wel, “**de jarige van de maand juli**” was **Davna Vreugdenhil (05-05-03)**. Zij was met haar ouders enkele weken in Nederland en nu is zij terug naar Kenya. Uit Kenya kregen wij de volgende mail.

Geliefde familie,

Wat even verrassing al die kaarten rond Davna’s verjaardag! Wij vroegen ons af wie jullie had getipt voor Davna’s verjaardag – als jarige van de maand? In ieder geval was het erg leuk zoveel kaarten te ontvangen. We hebben ze allemaal aan een wand van de kamer geplakt (want ons tijdelijke huis in Lunteren was verder kaal toen wij erin kwamen). Davna heeft een erg leuke verjaardag gehad in Nederland, uiteraard waren de opa’s en oma’s van de partij. Wel is er hier in Kenya nog een feestje voor haar vriendjes en vriendinnetjes.

We hebben een goed en mooi verlof gehad de afgelopen weken, en zijn sinds eind vorige week weer in Kenya om ons werk op te pakken. Nogmaals van harte bedankt aan iedereen die aan Davna gedacht heeft!

Hartelijke greet,  
Erica & Jacob J. Vreugdenhil

-----

Ja, dan volgt nu de opgave van “**de Jarige van de maand september**”. Wederom hebben wij (gelukkig) weer een aantal meldingen ontvangen. En dan is het voor ons altijd moeilijk om een keuze te maken, zeker bij gelijkwaardige kandidaten. Daarom hebben wij nu de keuze gemaakt door middel van touwtje trekken.

Daardoor is nu “**de jarige van de maand september**” geworden:

**Esther van der Heide- Vuijk (06-04-00)**

**Esther** is op 27 september 1967 te Vlaardingen geboren. De reden van opgave is zoals dat naar ons is gemaïld:

“omdat ze altijd nogal trouw is in het versturen van kaarten.”

Wij hebben dit natuurlijk niet gecheckt, maar wij gaan er vanuit dat dit inderdaad zo is. Dan volgt hier het adres.

**Esther van der Heide- Vuijk,  
Westmolendijk 73,  
2985 XJ RIDDERKERK**

**Mailadres: [g.vanderheide@klikesafe.nl](mailto:g.vanderheide@klikesafe.nl)**

---

### **TENSLOTTE**

Allen de hartelijke groeten van

**(Ome) Maarten en (tante) Sophia**