

SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

FAMILIEVANDERSLIKKE.NL

VIERDE JAARGANG

NUMMER 46, SEPTEMBER 2010

Geliefde familie,

Daar is de nieuwsbrief weer. Een maand is zo voorbij. Minstens een week voor de nieuwsbrief uitkomt, zijn wij al druk bezig om deze samen te stellen. Veel nieuws komt niet vanzelf, dus dan moeten wij op jacht. Maar over het algemeen mogen wij niet klagen. Wij merken dat niet alle (achter-)neven en -nichten de nieuwsbrief ontvangen en dat vinden wij jammer. Ga in je eigen familiekring na wie niet de nieuwsbrief ontvangt en laat ons hem of haar mailadres weten. Wij zullen er zorg voor dragen dat vanaf dat moment de nieuwsbrieven worden in de mailbox komt.

Soms ontvangen wij de klacht dat de nieuwsbrief niet wordt ontvangen. Laat ons ook dat weten. Dan kunnen wij namelijk nagaan of het mailadres goed in het bestand staat. Overigens, de nieuwsbrieven zijn altijd te downloaden vanaf de familiesite en wel van: familievanderslikke.nl. Je moet je wel, als je dat nog niet gedaan hebt, eerst laten registreren. Wij zorgen er dan voor dat je gemachtigd wordt om deze site te bezoeken.

Ook deze maand is weer veel te melden, geboortes, verloving maar ook bijdragen van de familie. Daardoor is er weer veel leesvoer. Wij hopen dat jullie het zullen waarderen. Het doet ons goed dat wij merken dat de nieuwsbrief steeds meer wordt gewaardeerd. Ook de familiesite wordt veelvuldig geraadpleegd. Daarom proberen wij de site zo actueel mogelijk te houden. En wij moeten zeggen dat dit tegenwoordig aardig lukt dankzij **Lydia den Toom-van Krimpen**. Maar wij hebben natuurlijk ook jullie medewerking daarvoor nodig. Dus heb je wat te melden, een geboorte, een verloving, een trouwerij of wat dan ook, en het is de moeite waard dat de familie dit weet, stuur dan een mailtje naar **Lydia den Toom** (toom@solcon.nl), en zij zorgt ervoor dat het op de site komt te staan. Maar stuurt dan ook een kopietje van de mail naar mmvdslikke@klikSAFE.nl, want dan nemen wij dit bericht eveneens op in de nieuwsbrief.

Jammer, velen van jullie hebben nog (steeds) geen familieblad ten behoeve van de familiesite ingevuld en naar ons gemaaild. Zijn er onoverkomelijke bezwaren, dan horen wij dat graag. Let op: de site is alleen toegankelijk voor de familie en degene die zich hebben laten registreren. De lijst van geacordeerde bezoekers hebben wij zelf in beheer dus voor misbruik hoeft niet te worden gevreesd. Daarom nogmaals ons verzoek.:

Vul het familieblad in en mail het liefst met een foto naar toom@solcon.nl en mmvdslikke@klikSAFE.nl. Makkelijker kan het niet!

Allen alvast bedankt.

REDACTIE:
M.M. VAN DER SLIKKE

EMAIL:
[MMVDSLIIKKE@KLIKSAFE.NL](mailto:mmvdslikke@klikSAFE.nl)

SITEBEHEER:
LYDIA DEN TOOM -
VAN KRIMPEN

EMAIL:
TOOM@SOLCON.NL

ZIEKENHOEKJE

Zoals jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen zijn er weer wat zorgen aangaande **(tante) Hanna van der Slikke (06-00-00)**. Inmiddels zijn we een maand verder en is er weer het een en ander gepasseerd. Naar aanleiding hiervan heeft zij het volgende berichtje gemaïld

Lieve familie,

De tijd vliegt, zo schrijf je een berichtje en zo is het weer een maand verder!
Schreef ik de vorige keer dat ik een week in het ziekenhuis lag, nu moest ik vorige week terug komen bij de oncoloog. Leek het aanvankelijk dat alles vrij rustig was, nu hoorde ik het tegenovergestelde. De lymfklieren zijn opgezet, mijn keel is niet verbeterd, en het slijmvlies van de dunne darm verdikt. Dit alles wijst er op dat de ziekte is terug gekomen, zei de oncoloog. Maandag 13 september krijg ik een gastroscopie en woensdag 15 september wordt er een stukje uit mijn keel gehaald. Dit wordt op kweek gezet en dan moet ik de andere week voor de uitslag. In de volgende nieuwsbrief hoop ik meer te weten.

Allemaal een hartelijke groet van mij.
(tante) Hanna

Wat betreft **(tante) Clazien (05-00-00)**, aanvankelijk waren er wat verontruste berichten, maar gelukkig mag het tot hiertoe nog meevallen. Voor de nieuwsbrief kregen wij de volgende mail.

Lieve familie,

Even een berichtje. Het fijne nieuws is dat na een kleine ingreep geen verontrustende dingen zijn geconstateerd. Ik mag voor deze aandoening weer een half jaar wegblijven. Wat de leukemie betreft heb ik weer wat omgekeerde afstoting. We hoopten dinsdag te gaan varen, maar het is nog onzeker of de hematoloog daar toestemming voor geeft. Maandag horen we dat.

Als het niet zo is dan zij dat zo. We doen natuurlijk niets als het niet verstandig lijkt. Hij wilde dat je zo snel mogelijk in het ziekenhuis kunt komen. Ik geniet elke dag van alle fijne dingen waartoe ik weer in staat ben. Zelfs van boodschappen doen.

Wat is de Heere goed voor ons!

Met een hartelijke groet,

(tante) Clazien
(oom) Johan

GEBOORTE

Met niet minder dan zes baby's is onze familie in de afgelopen periode uitgebreid. Allemaal trotse ouders die de familie graag laat weten dat zij zo'n mooi baby'tje mochten ontvangen. We beseffen niet altijd wat een rijkdom het is als een huwelijk gezegend wordt met het krijgen van kinderen. Maar het leven krijgt dan een heel andere inhoud. Door deze feliciteren wij dan ook de ouders met hun aanwinst. Met zo'n baby'tje gaan jullie een mooie tijd tegemoet alhoewel de ervaring leert dat er altijd wel perioden zullen zijn met zorgen. Het is onze wens en bede dat je dan met je zorgen mag zijn bij **Hem** die een Hoorder maar ook Verhoorder wil zijn van jullie gebeden.

De eerste in de rij van de geborenen is **Sarah-Lynn**. **Sarah-Lynn** is een dochtertje van **William en Mariënne Stam- van Oosten (11-08-00)**. **Sarah-Lynn** krijgt dus familie-nummer **11-08-01** mee. **Sarah** betekent **Vorstin** en **Lynn** is een verkorte vorm van namen met de Germaanse stam **Lind**. **Lind** is een **schild van lindehout** maar het kan ook een **slang** zijn. Het is dan ook onze wens dat **Sarah** zich als een vorstin mag gedragen en een schild voor haar naaste mag zijn. Van **William en Mariënne** mochten wij het onderstaande geboortekaartje ontvangen. Wellicht zij er die **William en Mariënne** een kaartje willen sturen. Hun postadres is:

William en Mariënne Stam- van Oosten

p/a Aardhuisweg 7

3888 ME Uddel

Mailadres:

mariesofie75@hotmail.com

*In stille verwondering gekoesterd,
In dankende verwondering uit Gods
Scheppende en Sparende Hand ontvangen.*

Sarah-Lynn

17 augustus 2010

William & Mariënne Stam-van Oosten

m.s. Grovan

p/a Aardhuisweg 7

3888 ME Uddel

0622315353 - 0630457875

Fijdelijke ligplaats: Loswalweg te Kampen



De tweede in de rij is **Ruben**. **Ruben** is het zoontje van **Marius en Joanne Mudde op den Brouw (14-05-00)**. Ook van **Marius en Joanne** mochten wij een mooi kaartje ontvangen. **Ruben** is een bijbelse naam en betekent “**Zie een zoon**”. Wij wensen dat jullie zoon mag opgevoed worden naar Gods Woord.
Dan nog even het adres voor de kaart- en mailschrijvers.

Marius en Joanne Mudde – op den Brouw
Bongerd 22
3344DA Hendrik Ido Ambacht
majo@kliksafe.nl

Mailen kan ook



Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze zoon

Cornelis Ruben

We noemen hem

Ruben

*Een moment zonder woorden,
bij het zien van dit leven:
een gevoel van stil geluk.
Bij het besef, dat God ons
dit kind heeft gegeven.*

Marius en Joanne Mudde - op den Brouw
Bongerd 22
3344 DA Hendrik Ido Ambacht
078-6452229

Van de derde in de rij hebben wij een geboortekaartje ontvangen van **Richard en Gea Treure- Slurink (06-01-01)**. Zij zijn verblijd dat zij uit Gods hand mochten ontvangen een lief dochtertje **Johanna Elizabeth**. Haar roepnaam is **Noa**.

Johanna betekent: “Jahweh is genadig”, **Elis(z)abeth** betekent “Ik zweer bij God” en **Noa** betekent “Rust en troost”. Nu, het is te wensen dat de Heere **Noa** genadig wil zijn, zich aan de Heere mag verbinden en een rust en troost mag zijn voor haar naasten.

Dan volgt ook nu het adres van het trotse ouderpaar.

Richard en Gea Treure- Slurink
Fonteinkruid 64
3344 CA Hendrik Ido Ambacht
Helaas beschikken wij niet over een mailadres
Telefoonnummer: **078-645 4678**

Mailadres:

Telefoonnummer:



Verder kunnen wij jullie mededelen dat in de afgelopen dagen:

Joanne Zeevat -Stam (11-10-00) getrouwd met **Beerend-Jan Zeevat,**
Kievietstraat 95,
3853 FJ ERMELO,
telefoon **01841-266 185**
verblijd zijn met de geboorte van een dochtertje **Noa;**

dat: **Adriaan en Evelien Ottervanger-Stam (11-04-00),**
Dotterlei 661,
2906 BP Capelle aan den IJssel,
telefoon **06-536 25458**
e-mail **evelienstam@live.nl**
verblijd zijn met de geboorte van een zoon **Joas,**

en dat: **Hugo en Sanne Gerrets (10-06-00),**
Zeedistel 3,
3453 TD De Meern,
telefoon **030-293 8778**
hun huwelijk gezegend is met de geboorte een dochtertje **Noor.**

Verdere gegevens ontbreken, maar wij hopen in de volgende nieuwsbrief jullie meer informatie te kunnen geven. Graag ontvangen wij een geboortekaartje zodat wij die in de volgende nieuwsbrief kunnen opnemen.

Dan hebben wij nog een prachtige mail ontvangen van **Wijnand en Maria Polinder-Stam (11-11-00)** waarin zij de familie hartelijk bedanken voor de kaarten die zij hebben mogen ontvangen naar aanleiding van de geboorte van **Leander**

Geliefde familie,

Ervan uit gaande dat alle familieleden de nieuwsbrief lezen, bedanken wij iedereen bedanken voor de reactie's op de geboorte van onze tweede zoon Leander. We zijn erg verwend door jullie als familie. Daarom willen we graag vertellen hoe het hier met ons gaat zodat iedereen weer op de hoogte is.

Met Leander in mijn armen typ ik dit berichtje. Inmiddels is de kleine man alweer vijf weken oud. De laatste controle was Leander nog niet echt hard gegroeid. Dit komt omdat hij veel spuugt. Nu alweer bijna twee weken verder voelt hij toch echt zwaarder. En we gaan ervan uit dat hij de volgende controle toch echt wel gegroeid is. Gelukkig hebben we enige 'ervaring' met de aanpak hiervoor, vanwege Christian, en kunnen we zeggen dat het heel goed gaat.

Christian is erg blij met zijn broertje... elke morgen lijkt het alsof hij Leander voor het eerst ziet, hij roept dan ook: 'baby' en is erg blij om hem vast te houden. Verder snap hij er nog niet veel van.

Wel moeten we nog enigszins de draad oppakken omdat Wijnand net een studie is begonnen en we dus een druk leven hebben. In november hoop ik zelf ook weer te gaan werken en als ik mijn werkrooster in handen heb weten wat er komen gaat qua tijdsplanning. We hopen de komende tijd het wat rustiger te krijgen als alles weer op pootjes is.

We hopen zo een klein beetje te hebben verteld hoe ons leven er nu uit ziet.

De hartelijke groeten,

Wijnand en Maria
Christian & Leander



Zoals jullie zien verloopt de lijst van de gezinnen waar een baby'tje wordt verwacht regelmatig. **Opa van der Slikke** heeft wel eens opgemerkt dat hij de afgelopen 30 jaar niet heeft meegemaakt dat er altijd wel iemand in de familie was waar een baby'tje wordt verwacht. Zoals jullie in de afgelopen jaren hebben kunnen zien klopt deze opmerking van **Opa**. Voor zover weten zijn er dus nu drie gezinnen die uitkijken naar een lief knulletje of meisje, en dat zij de volgende gezinnetjes.

Gustaaf en Leonie Gerrets - de Vreugd (10-04-00) in september,
Evert en Elise Dirksen- van der Slikke (12-05-00) in december en
Hans en Tamara de Waard- Treure (06-01-02) in januari 2011

VERLIEFD, VERLOOFD

Op 19 augustus 2010 is verloofd: **Rebekka Mudde (14-04-00) met Teun Broer. Rebekka en Teun**, van harte gefeliciteerd met deze mooie stap. Want het uiteindelijk doel van zo'n stap is toch om te komen tot een goed huwelijk. De verlovingstijd is een mooie tijd. Dan moet er van alles gekocht, gespaard en geregeld worden. Maar dat zal jullie best wel lukken. Veel succes hiermee. Vele binnen onze familie sturen of mailen altijd kaartjes als er wat te vieren valt. Voor hen even het adres waarheen zij de kaart moet sturen c.q. mailen.

Aan het verloofde paar
Rebekka Mudde en Teun Broer
Michelangelostraat 334
3066 NR Rotterdam
rebekka@kliksafe.nl

Mailadres:



*Op 19 augustus 2010
zijn wij verloofd!*

Rebekka Mudde



Teun Broer

*Michelangelostraat 334
3066 NR Rotterdam*

*p/a Oude Leedweg 197
2641 SG Pijnacker*

Aansluitend op het bovenstaande bericht kregen wij van Rebekka en Teun de volgende mail.

Dag familie,

Wij willen alle ooms en tantes hartelijk bedanken voor alle kaarten die jullie stuurden naar aanleiding van onze verloving. Veel kaarten hebben wij ontvangen, zelfs met inhoud! Bedankt!

Hartelijke groeten,
Teun Broer & Rebekka Mudde.

DIVERSEN

Van **Arjan Slagboom (07-09-00)** kregen wij de volgende mail.

Beste familie,

Hierbij stel ik mij beschikbaar om u te adviseren bij de aanschaf van elektronische apparatuur. Dit kan variëren van een mp3 speler tot een computer/laptop. Ook ben ik afgestudeerd reparateur en installateur. Dit houdt in dat ik voor alle voorkomende computer etc. problemen kan worden opgeroepen. Of het nu gaat om een netwerk (internet) verbinding of het installeren van een computer, het kan allemaal. Ook technische vragen wat betreft mobiele telefoons, huistelefoons etc. zijn altijd te beantwoorden en eventueel te verhelpen. Dit alles tegen een vergoeding die lager ligt dan de gemiddelde marktaanbieders.

Veer meer informatie kunt u telefonisch contact met mij opnemen via het telefoonnummer:
06-50864456

Met vriendelijke groet,
Arjan Slagboom

In de vorige nieuwsbrief hebben wij vermeld dat op woensdag 25 augustus 2010 **ds. Arie-Jan de Waard (06-02-00)** zou bevestigd worden als herder en leraar van de Gereformeerde Gemeente te Utrecht. In het Reformatorisch Dagblad stond het volgende verslag hiervan.

Ds. De Waard doet intrede in Utrecht

26-08-2010 09:39 | Van een medewerker

UTRECHT – Ds. A. J. de Waard is woensdag bevestigd als predikant van de gereformeerde gemeente van Utrecht. Utrecht was sinds januari 2001 vacant.

De bevestigingsdienst werd geleid door ds. J. S. van der Net, oud-predikant en consulent van de gemeente. De tekst voor de preek was uit Numeri 17:5a. Het thema van de prediking was "Het bloeiende ambt".

In de avonddienst deed Ds. De Waard intrede met de tekst uit Handelingen 4:12. Hij preekte hij over "De boodschap van de enige Naam tot zaligheid".

Na de dienst werd ds. De Waard toegesproken door ds. B. Labee, namens de classis Utrecht en de particuliere synode noord-west. De voorzitter van de kerkenraad, ouderling H. Brons, sprak namens kerkenraad en gemeente Utrecht.

Doordat **ds. Arie-Jan de Waard** nu voor Utrecht is bevestigd en diens gevolg moet verhuizen kregen wij van hem de volgende mail

Beste familie,

Hierbij willen wij een ieder bedanken die van zijn/haar belangstelling heeft blijk gegeven rondom onze bevestiging en intrede in de gemeente van Utrecht.

Dit meelevens heeft ons bijzonder goedgegaan. Maar boven alles is het ons uitzien of de Heere ons werk in Utrecht met Zijn zegen zou willen bekronen; immers daaraan is alles gelegen!

Tot hertoe heeft de Heere het in alle opzichten bijzonder wel willen maken en dat geeft stof tot verwondering.

Hierbij tevens ons nieuwe adres wat D.V. ingaat op 20 september 2010.



Ontvang allen een hartelijke groet, nu nog uit Boskoop

Familie A.J. de Waard.

Meentweg 126a

3454 AX De Meern.

Tel: 030-666 6595.

BIJDRAGE VAN.....

Iedere keer is het weer spannend of de bijdrage op tijd wordt geleverd. Dit maal hebben wij alle bijdrage ruim op tijd ontvangen. Ook van **Márie Soeters (11-01-00)**. Een leuk stukje om te lezen en ook weer met enkele anekdotes. En dat is juist het mooie van deze bijdrages om te lezen hoe een ieder zo een en ander heeft beleefd. Verder eindigt **Márie** met een ernstig slot. Een goed verstaanbare zal dit goed begrijpen. Dat dit door een ieder maar ter harte wordt genomen. **Márie** bedankt.

Geliefde familie,

Het was de wens van Carlo van Krimpen dat ik een bijdrage zou leveren voor de Nieuwsbrief. Nu ik zal proberen iets op schrift te zetten.



Ik ben **Márie Soeters**, geboren te Schiedam op 21 Juni 1969, ruim 41 jaar geleden dus. Mijn Vader was Dick Soeters, mijn moeder Anneke van der Slikke. Mijn vader heb ik helaas nooit mogen kennen, ik was 10 weken oud toen hij vanwege een hersentumor stierf. Mijn moeder en ik bleven alleen achter. Wij werden echter liefdevol opgevangen in het gezin van opa en oma van der Slikke, waar wij hebben mogen wonen totdat mijn moeder hertrouwde. Ik was toen 2 jaar. Het tweede huwelijk van mijn moeder werd gezegend met 11 kinderen. Na 4 zussen, ik was toen 10, kreeg ik eindelijk een broertje, jullie zullen begrijpen dat ik apentrots was hiermee.

Uiteindelijk waren we met 6 jongens en 6 meisjes. De lagere school was de Calvijnsschool in Vlaardingen waar destijds een heleboel nichten en neven op zaten. De “emigratie” naar Capelle a/d IJssel was toen nog niet op gang gekomen. Veel kan ik me niet meer herinneren van deze tijd. Eén ding echter staat mij nog helder voor ogen, wij gingen met de bus naar school (lijn 56). Op een dag stapte wij uit de bus, Carlo stak (m.i.) zonder goed te kijken over, een passerende auto naderde de bestuurder trachtte met alle macht te remmen, Carlo kwam ten val en belande voor de wielen van de slippende auto. Omdat de wielen blokkeerden werd Carlo gedurende gehele remweg van de auto voor de wielen uitgeduwd, gelukkig is dit goed afgelopen en kwam Carlo er slechts met wat kleerscheuren van af.

Na de lagere school, die ik goed heb doorlopen, ben ik naar de L.T.S. in Schiedam gegaan. Het was voor mij, net als de meeste jongeren moeilijk te kiezen welke richting te volgen. Aangezien mijn biologische vader een metaalman was, heb ik voor de metaalkant gekozen. Na de eerste 2 jaar op deze L.T.S. gingen ook wij “emigreren” naar Capelle a/d IJssel zodat ik de andere jaren in Capelle heb gevolgd. Tot mijn verbazing trof ik daar een directeur aan die in Schiedam adjunct was en ook leerlaar techniek, Schiedam ontvlucht en in Capelle aangesteld. Ik was toen wel gelijk goed ingeburgerd in Capelle, want ik was wel degene die iets kon vertellen over de nieuwe gezichten.

Na de L.T.S. heb ik de M.T.S. gedaan op de zelfde school als Carlo ik heb echter de afdeling Werktuigbouwkunde gevolgd. In mijn jonge jaren hebben er natuurlijk de diverse logeerpartijen plaatsgevonden. Wat mij hiervan noch het meeste bijstaat is dat ik graag bij Oom Johan was, deze kon altijd schitterend vertellen voor het slapen gaan, de favoriete verhalen waren wel die van Old Shatterhand en Winnetou. En stevast was het elke kerstvakantie bij tante Hanna, onze neef Mark (misschien wil Mark dit stokje overnemen?) was dan jarig, ik bleef dan tot na het Nieuwe Jaar logeren, wat elke keer weer een feest was.

In 1987, ik was net een paar dagen 18, heb ik op de bruiloft van Arie-Jan en Gerda de Waard- Vuijk een meisje ontmoet genaamd Els. En van een bruiloft komt een bruiloft zeg men, en bij ons was het dus zo. Op 18 Juli 1990 zijn Els en ik in het huwelijk getreden. Ons huwelijk is gezegend met 6 kinderen en 1 schoonzoon, Heleen 19 jaar, getrouwd (sinds 25 mei met Artho de Ruiter), Dick 17 jaar, Gerco 15 jaar, Lettie 12 jaar, Fianne 10 jaar en Suzan 4 jaar.



Wie is wie?



Ons dagelijks brood probeer ik sinds 15 jaar te verdienen als zelfstandig ondernemer, ik ben gespecialiseerd in keukenrenovatie en badkamerinstallaties, maar ook voor een interne verbouwing draaien we onze hand niet om. Mede door een vaste klanten kring hebben mijn collega's en ik nauwelijks last van de recessie.

Dit is in vogelvlucht een terugblik op mijn leven van ruim 40 jaar, uiteraard is er veel meer gebeurd, het is best moeilijk wat wel en wat niet op schrift te zetten voor de Nieuwsbrief, echter is het verleden niet het belangrijkste, daar is immers niets meer aan te veranderen. Menselijkerwijs gesproken heb ik bijna de helft van mijn leven er op zitten, en wat is het geweest? Het is door mijn vingers heen geglipt De toekomst is echter nog aanstaande, mocht het verleden een leerles zijn voor de toekomst, maar mochten we maar eens gaan beseffen welke toekomst er achter onze toekomst ligt.

Met vriendelijke groet Márie.

(JEUGD-)HERINNERINGEN

Dit is alweer de zevende aflevering **Jeugdherinneringen** van (**tante**) **Nel (01-00-00)**. Zij maakt nu een klein uitstapje naar zus **Annie** en broer **Kees** van **Oma van der Slikke**. Velen weten weinig en zelfs helemaal niets van **Oma's** broer en zus. Daarom is het goed dat door (**tante**) **Nel** hierover iets wordt geschreven.

Lieve familie,

Hier is alweer de 7^e aflevering over het gezin van (o)pa en (o)ma van der Slikke. Wij weten niet of iedereen het weet maar (o)ma had een zus en een broer. De zus was voor ons tante Annie en haar broer oom Kees. De man van tante Annie heette oom Wim en hadden één zoon Jan. Oom Kees zijn vrouw heette tante Cor en zij hadden geen kinderen.

Tante Annie en oom Wim woonden eerst in Vlaardingen maar later zijn ze naar Den Haag verhuisd. (O)ma en tante Annie waren voor oma's trouwen dikke vriendinnen. Maar doordat

(o)ma trouwde met een christelijke jongen was de vriendschap bekoeld. Tante Annie en oom Wim hadden een vreselijke hekel aan het geloof, zodoende kwamen wij er ook niet veel.

Neef Jan sprak zijn vader en moeder aan met hun voor-naam, dus hij zei Annie en Wim. Ik kan me niet herinneren dat wij met verjaardagen daar heen gingen. Oma van Dorp, de moeder van (o)ma van der Slikke, ging elke week naar Den Haag en soms ging ik mee. Het was daar nooit gezellig want tante Annie was zo ontzettend schoon zodat je daar van de grond kon eten, je voelde je daar nooit op je gemak. Bij ons thuis kwamen ze zelden.



Tante Annie, oom Wim en zoon Jan

Dat was anders met oom Kees en tante Cor, zij kwamen soms onverwacht aanzetten, ook eens op een zondag. Wij zaten juist aan de middag maaltijd. Ze woonden in Schiedam en ze vertelden dat ze lopend gekomen waren. Ze konden gelijk mee eten want er was eten genoeg. Oom Kees was een gulle oom want altijd gaf hij geld voor een ijsje en niet zo weinig hoor. Later is hij gescheiden van tante Cor en heeft een vriendin gehad uit Schiedam waar wij ook wel eens geweest zijn.



Oom Kees Don met oom Rinus

Oom Kees was beiaardier in Schiedam en Vlaardingen en bespeelde het carillon in de grote kerk te Vlaardingen en te Schiedam. Hij was erg muzikaal en heeft een tijdje een muziekschool gehad op de Markt in Vlaardingen. Hij bespeelde verschillende muziekinstrumenten maar was begonnen met een accordeon, een trekharmonica. Tegenwoordig is dat niet meer zo in.



Jan met Mieke

Van oma van Dorp hielden we allemaal veel want zij bracht altijd snoep mee. Met Oud en Nieuw waren ze altijd bij ons en dat was reuze gezellig. Oma van Dorp hield heel erg van olieballen en appelbeignets, (o)ma of (o)pa baktten er altijd wat meer voor de oma's. Dit is de trouwfoto van neef Jan en z'n vrouw Mieke. We hadden ook nog familie van (o)pa, maar daar zal ik de volgende keer wat over schrijven.

Allemaal de hartelijke groeten en tot de volgende keer zullen we hopen.

Tante Nel.

OMA'S LEVENSBESCHRIJVING VAN 1973.

Dan gaan wij nu over tot opnemen van **“OMA'S LEVENSBESCHRIJVING VAN 1973.”** Zoals eerder geschreven komt deze voor meer dan 90 procent overeen met de levensbeschrijving van 1992. Daarom veronderstellen wij dat **Oma** in 1992 deze levensbeschrijving door haar is overgeschreven en op sommige plaatsen iets anders is verwoord. De inhoud is dus nagenoeg gelijk. Daarom leek het ons goed om nu te starten met het voorwoord dat **Opa** in het boekje **“Ceren Abrams God”** heeft opgenomen.

Kinderen en nageslacht,

Op verzoek van moeder (oma) heb ik hetgeen zij in 't klad geschreven aangaande de leidingen Gods in haar leven, uitgetypt en wat de taal aangaat indien nodig bijgeschaafd.

Zoals zij zelf later schrijft, leent alles zich niet om geschreven te worden. Er doen zich in het leven zaken voor die wel voor een persoon zelf van veel belang zijn, maar voor een ander niet.

Haar grote doel is geweest dat het nageslacht nog eens mocht horen hoe zij niet een ander mens is geworden, **maar een ANDEREN**, opdat er nog zouden mogen zijn die ook met dat verlangen bezet en werkzaam mochten worden, opdat Gods koninkrijk uitgebreid worde.

28 juni 1914. Het was een wereldschokkende dag.

In Sarajevo werd de Oostenrijkse kroonprins door twee studenten vermoord, hetgeen aanleiding was tot het begin van de vreselijke 1^e Wereldoorlog, 1914-1918.

Nog eens 28 juni 1914.

In een arbeidsgezin te Vlaardingen werd een meisje geboren, genoemd **Johanna Elizabeth**, geen wereldschokkend nieuws.

Wat zijzelf niet wilde vermelden doe ik. Zijn was ongewenst: haar moeder, die overigens ook zeer goede eigenschappen heeft gehad, heeft getracht de ongeboren vrucht om te brengen. Het lukte niet, het **mocht** niet. Zijzelf zei altijd: "Op de voorspraak van mijn vader ben ik in het leven gebleven. Zij moest geboren worden. Weinig bekend in de wereld maar van eeuwigheid uitverkoren, opgeschreven in het Boek des Lams.

Hier volgt beknopt de door haarzelf geschreven gebeurtenissen.

Doe er uw winst mee.

Vader (Opa)

[Dan gaan wij nu over tot Oma's levensbeschrijving van 1973](#)

[Oma's inleiding en kinderjaren](#)

Voor kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Onder biddend opzien proberen een en ander uit mijn leven neer te schrijven en zal het trachten het zo getrouw mogelijk te doen zonder opsmuk.

Ik ben geboren op 28 juni 1914, zaterdagochtend om 3 uur, het derde kind van Jacob Don en Lijgje Paauw. Boven mij was mijn zuster Johanna (Annie) geboren in 1912 en mijn broer Cornelis (Cees) geboren 1913. Welkom was ik niet daar mijn moeder al een dochter en een zoon had. Maar achteraf heb ik toch geboren moeten worden is later gebleken.

Volgens mijn moeder was ik erg ondeugend en maakte ik mijn broer aan de gang enz. Zodoende moest ik vaak naar de zolder. Ik was zes jaar toen mijn vader gestorven is. Dat is voor mij heel, heel erg geweest. Omdat mijn moeder mij niet wilde hebben, heeft mijn vader altijd met mij opgetrokken en nam mij altijd mee.

Jaren lang heb ik zere ogen gehad en kon niet naar school. Mijn vader heeft een ongeluk gehad waardoor hij een arm en een been kwijt was. Daardoor had hij een houten been en trok hij geld van de Ongevallenwet. Zodoende waren wij veel samen. Maar o, dat verdriet toen hij weggevallen was.

Na het wegvallen van mijn vader moest mijn moeder met hard werken de kost verdienen. Dat deed zij door scholen schoon houden, wassen voor mensen, boetschorten naaien en verstellen. Zodoende moesten wij als kinderen vroeg helpen.

Mijn broer was met 11 jaar al op zee en ikzelf moest met 12 jaar gaan dienen. Mijn zuster was niet sterk en die moest leren naaien en ging op de modevakschool. Maar het ergste was, dat wij nergens in groot gebracht werden, niet bidden voor het eten, niet naar de kerk. Mijn ouders waren lid van de SDAP.

Tot zover het eerste deel van Oma levensbeschrijving. Nu schrijft Oma dat zij op 12 jarige leeftijd moest gaan dienen. Tegenwoordig mag je zo jong niet meer gaan werken (dienen) in verband met Arbeidswet. Maar wat is dienen nu eigenlijk? Als je vroeger als meisje van 12 jaar ging dienen dan trad je in dienst bij een gezin om het huis schoon te houden. Rijke mensen hadden zelfs meerdere meisjes in dienst. Vaak was het een hondenbaan en moest al het vuile werk doen. Oma deed dit werk niet graag.

JARIGE VAN DE MAAND

Even een herinnering voor wat betreft de “**de Jarige van de maand september**”. Jullie zullen het best allen nog wel weten dat dit is:

Esther van der Heide- Vuijk (06-04-00)

Esther is op 27 september 1967 te Vlaardingen geboren. De reden van opgave is zoals dat naar ons is gemaild:

“omdat ze altijd nogal trouw is in het versturen van kaarten.”

Wij hebben dit natuurlijk niet gecheckt, maar wij gaan er vanuit dat dit inderdaad zo is.

Dan volgt hier het adres:

**Esther van der Heide- Vuijk,
Westmolendijk 73,
2985 XJ RIDDERKERK
g.vanderheide@kliksafe.nl**

Mailadres:

Dan volgt nu de opgaven van “**de Jarige van de maand oktober**”. Wij hebben helaas geen aanmeldingen ontvangen. Dientengevolge zijn wij zelf op zoek gegaan. Na ampel beraad hebben wij onze keus laten vallen op:

Aron Roozendaal (07-06-01)



Aron hoopt D.V. 13 oktober vijf jaar te worden. Een mooie leeftijd om zo'n ventje te verrassen met een kaartje. **Aron** woont nog steeds bij zijn ouders, dus de kaarten moeten gestuurd worden naar:

Aron Roozendaal
Talingstraat 29
2903 ET Capelle aan den IJssel

telefoon

010-441 4073

e-mail

a.roozendaal@solcon.nl

TENSLOTTE

Allen de hartelijke groeten van

(Ome) Maarten en (tante) Sophia