

SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

FAMILIEVANDERSLIKKE.NL

VIJFDE JAARGANG

NUMMER 51, FEBRUARI 2011

Geliefde familie,

Zoals jullie het hebben kunnen lezen op de familievanderslikke.nl site is op zaterdag 22 januari j.l. overleden **tante Lina**. **Tante Lina** was de laatste nog in leven zijnde zus van **opa van der Slikke**. Namens onze familie betuigen wij door deze ons leedwezen met de familie de Jonge voor hen toch smartelijk verlies.

Namens de familie was bij de begrafenis, die op jl. woensdag 26 januari plaatsvond, aanwezig: (tante) **Nel**, (tante) **Lydia**, (tante) **Hanna**, (oom) **Maarten**, (tante) **Sophia**, (oom) **Cees Mudde** en (tante) **Elisabeth**. Ondanks dat het een droevige bijeenkomst was, was het na de begrafenisplechtigheid fijn dat wij even kon bijpraten met de andere neven en nichten.

*Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid
en belast zijt, en Ik zal u rust geven.*

Mattheüs 11 : 28

Bedroefd geven wij u kennis dat de HEERE, voor ons toch nog onverwacht, uit ons midden heeft weggenomen onze lieve, zorgzame moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Bartelina de Jonge - van der Slikke
sinds 11 september 1998 weduwe van Mattheus de Jonge

in de leeftijd van 92 jaar.

Cor en Ineke de Jonge
Mart en Nel de Jonge
Theo en Tietia de Jonge
Piet en Alie de Jonge
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Vlaardingen, 22 januari 2011
Churchillsingel 509c
Correspondentieadres:
C.A.E. de Jonge
Eendrachtstraat 51
3134 GK Vlaardingen

Gelegenheid tot condoleren woensdag 26 januari van 19.00 tot 20.00 uur in de grote zaal van Woonzorgcentrum Uitzicht, Churchillsingel 483 te Vlaardingen.

De dienst van Woord en gebed wordt gehouden D.V. donderdag 27 januari om 13.00 uur in de Christelijke Gereformeerde Eben-Haëzerkerk, Emmastraat 116 te Vlaardingen, waarna omstreeks 14.30 uur de begrafenis zal plaatshebben op begraafplaats Holy, Olmendreef 150 te Vlaardingen.

Na de begrafenis is er nog gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum naast de begraafplaats.

Geen bloemen

REDACTIE:
M.M. VAN DER SLIKKE

EMAIL:
MMVDSLIIKKE@KLIKSAFE.NL

SITEBEHEER:
LYDIA DEN TOOM -
VAN KRIMPEN

EMAIL:
TOOM@SOLCON.NL

In ons “archief” hebben wij nog een foto van de familie van onze **Opa van der Slikke** gevonden uit circa 1932. **Opa** moet ongeveer 18 jaar oud zijn geweest.



Van links naar rechts zijn dat:

Onze vader en opa Marinus, tante Bep (later getrouwd met oom Aad Ligthart), opa van der Slikke, tante Nel (Later getrouwd met oom Piet van der Veer), Oma van der Slikke en tante Lina (later getrouwd met oom Theo de Jonge) die dus op 22 januari jl. is overleden.

Het is niet de bedoeling om van onze Nieuwsbrief een kerkblad te maken. Toch moet het volgende van ons hart. Wij hebben eens een dominee horen vertellen dat ons leven slechts een handbreed is. Ons hand telt immers vijf vingers.

De duim:	dat zijn onze eerste levensjaren;
De wijsvinger	de tijd dat wij verkering krijgen, een huisje bouwen en uiteindelijk gaan trouwen;
De middelste vinger	wij krijgen kinderen en worden als God het geeft, opa of oma;
De ring vinger	een van de ouders overlijdt en dan zijn we weduwe of weduwnaar;
De pink	dit is het laatste deel van ons leven. Dan breekt ook voor ons eens de tijd aan dat we het tijdelijke leven zullen moeten omwisselen met de eeuwigheid, en dan???

Wij weten het wel, wij praten liever niet hierover. En zeker niet over het feit dat wij niet kunnen sterven zoals wij geboren zijn. Maar toch is het zo dat wij allen dan een **Borg** voor onze ziel nodig hebben. En dat kan alleen **Jesus Christus** zijn. Eigenlijk willen en kunnen wij dit niet geloven. Daarom bevelen wij jullie van harte aan “**Oma’s levensbeschrijving**” te lezen. **Oma** heeft ook geleerd dat zij een **Borg** nodig had voor haar ziel. In haar levensbeschrijving, waarvan wij iedere maand een deel in de nieuwsbrief opnemen, heeft zij dat heel mooi verwoord.

ZIEKENHOEKJE

Van **Mariënne Stam (11-09-00)** hebben wij het volgende mailbericht ontvangen.



Gert na de val

Een bericht voor in het ziekenhoekje...

Afgelopen zaterdag (5 februari) is mijn geliefde zwager, Gert de Weerd (11-05-00), geveld door de griep. Daardoor is hij flauw gevallen. Door deze val klapte zijn hoofd tegen een tafeltje waardoor hij zich lelijk heeft bezeerd (die stakker) en naar het ziekenhuis moest. Daar hebben zij de wond behandeld en nu gaat een deel van gelaat schuil achter een grote pleister.

Door de klap heeft hij ook een reuze buil op zijn hoofd wat gepaard gaat met nare hoofdpijn.

Vriendelijke groet,
Mariënne Stam

Verder kregen wij op de valreep van **Gert en Karen** zelf nog de volgende mail.

Goedenavond Oom Maarten en tante Sophia,

Met blijdschap mogen wij u vertellen dat we D.V. begin augustus een kindje verwachten.

Omdat u al een paar keer hebt gevraagd naar de welstand van Eve-Lynde willen we daar wel iets van vertellen. Wij zijn inmiddels bijna 17 maanden verder en nog steeds zijn we er niet achter wat er aan de hand is met haar. Een klein meisje wat nog altijd tobt met haar gezondheid.

Ze heeft een hele tijd onder verdenking van Coeliakie (glutenallergie) gestaan – omdat ze zo bleek is en een bolle buik heeft, veel slaapt en erg humeurig is -.

We hebben haar bijna 3 maanden met gluten moeten overbelasten.

Om het kind extra gluten met de voeding toe te dienen hoopte men het duidelijk te krijgen of het ook daadwerkelijk zo was.

Vooraf had men een biopt afgenomen die licht aangetast slijmvlies in de dunne darm aangaf.

Na de tweede biopt had men nog steeds geen duidelijk bewijs dat het Coeliakie betrof en werden we onder behandeling van een diëtist gezet.

Zij heeft met ons een geheel glutenvrij dieet ingevoerd. Helaas reageerde Eve-Lynde niet positief. Erger nog ze gaat weer afvallen en heeft absolute voedselweigerings.

Op advies van de diëtist hebben we vroegtijdig contact opgenomen met de gastro-enteroloog in Utrecht.

Morgen (15 februari) zullen we weer horen hoe we verder moeten handelen.

Soms is het moeilijk voor ons er wat over te schrijven omdat we eigenlijk geen nieuws hebben en zelf nog steeds afwachtend zijn.

Iedere keer hoop je dat er wat uit de uitslagen mag komen om toch wat meer zekerheid te krijgen. Mochten we in de toekomst wat meer te weten komen laten we het zeker weten!

Hartelijke groeten,
Gert, Karen en kinderen de Weerd

Gert en Karen, wij begrijpen dat er veel zorgen zijn. Zorgen die soms haast niet te dragen zijn. Maar krachtens je opvoeding weten jullie waar je met je zorgen terecht kunt, namelijk bij Hem Die hoe moeilijk de weg ook kan zijn, troosten zal die Hem vrezen. En een mooi gezang zegt:

Als g' in nood gezeten,
geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten,
God verlaat u niet.
Vrees toch geen nood,
's Heeren trouw is groot.
En op 't nacht'lijk duister,
volgt het morgenrood.
Schoon storm en woeden,
ducht toch geen kwaad.
God zal u behoeden,
uw toeverlaat.

God blijft voor u zorgen,
goed is de Heer.
En met elken morgen,
keert Zijn goedheid weer.
Schoon g'in in 't verdriet,
nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper,
is de nood toch niet.
Wat ons ontviele,
Redder in nood,
red slechts onze ziele
uit zonde en dood.

Dit mooie lied is te beluisteren op:

<http://www.authorstream.com/Presentation/aSGuest36914-314077-als-ge-nood-jet-9-entertainment-ppt-powerpoint/>

Wellicht zijn er onder ons die **Gert en Karen** willen troosten door een kaartje, een E-card of een e-mail te sturen. Voor hen hebben wij op de familievanderslikke.nl site het adres opgezocht. Het adres is:

Gert de Weerd
Apeldoornseweg 33a
8075 BM ELSPEET

Bel je liever, tel. no. **0577-490869**

Of mailen: gdeweerd@kliksafe.nl

GEBOORTE

Van **Hans en Tamara de Waard-Treure (06-01-02)** kregen wij een mooi geboortekaartje vanwege de geboorte van hun lief dochttertje **Merle**. Door deze feliciteren wij **Hans en Tamara** van harte met de geboorte van **Merle**. **Merle** heeft van jullie mooie namen meegekregen met inhoudvolle betekenis.

Merle is namelijk afgeleid uit het oud-Engelse 'milde', met de betekenis 'mild', en 'tryth', met de betekenis 'sterkte'. De naam betekent dus: de milde sterke.

Eloise is een plaatsje in Frankrijk. Maar het betekent ook: Roemvolle strijder, strijder om een buit of in alle opzichten wijs.

Zo te zien versterken de betekenissen van deze namen elkaar. Wij wensen haar van harte dat zij deze mooie namen mag waarmaken.



Dan hebben wij vernomen dat bij

Reinier en Hendrika van der Slikke-Wetserbroek (12-03-00)

een zoontje is geboren. Via de mail hebben wij toen aan Reinier gevraagd voor meer informatie. Van Reinier kregen wij toen de volgende mail.

Dag oom Maarten en tante Sophia,

Ik lees net uw mail en zal op de valreep nog even reageren.

Ricardo Hendrik is op 12-02-11 om 12:02 geboren, zijn roepnaam is Ricardo. Hij is vernoemd naar oma Riekie Hendrika. Gelukkig mochten moeder en zoon afgelopen zaterdag na de geboorte meteen weer naar huis omdat alles goed was. De vrijdag ervoor moest Hendrika in het ziekenhuis blijven omdat verwacht werd dat ons knulletje qua gewicht ruim onder de curver zou zitten en er werd op het CTG een afwijkend hartritme geconstateerd maar gelukkig mocht alles reuze meevallen. We mochten een gezonde zoon ontvangen, Ricardo woog bij zijn geboorte 3645 gr.

Wij verwachten dat morgen het geboortekaartje bij u in de bus komt. Zelf heb ik geen gelegenheid om het digitaal aan te leveren.

Succes met de nieuwsbrief,

De hartelijke groeten uit Elspeet,
Hendrika en Reinier van der Slikke

Reinier en Hendrika, maar natuurlijk ook de kinderen, van harte gefeliciteerd met de geboorte van **Ricardo (12-03-06)**. Een heel gezin, vijf zonen en één dochter en dan kan het best af en toe behoorlijk druk zijn. Maar dat zal best wel lukken. Wij wensen jullie van harte toe vele gezonde maar bovenal gezegende jaren.

Ook bij jullie hebben wij in de namenlijst gekeken naar de betekenissen van de namen.

Ricardo Dat is een samenstelling van de Germaanse stammen "Rik" (rijk, machtig) en "Hard" (sterk, dapper).

Hendrik(a) Dat betekent de machtige van de woonplaats en daardoor van hoge afkomst. Het zijn prachtige namen met waardevolle betekenissen.

Omdat wij het geboortekaartje nog niet hebben ontvangen zullen wij deze in de volgende nieuwsbrief plaatsen.

Dan volgt nu zoals gebruikelijk het overzicht van gezinnen waar een baby'tje wordt verwacht

Wijnand en Marion Waaijenborg- den Toom (03-05-01) in april,
Gert en Karen de Weerd- Stam (11-05-00) begin augustus.

Wij hebben in de wandelgangen vernomen dat naast de bovenstaande gezinnen meer gezinnen zijn waar een baby'tje wordt verwacht. Wij zijn benieuwd wie dat zijn en ontvangen graag een mail van hen.

VERLOOFD

Het is toch wat, opeens kregen wij een verlovingskaartje in onze mailbox van:

Colin (03-05-02) en Stephanie

Dat is een leuke verrassing. **Colin en Stephanie** door deze van harte gefeliciteerd met deze eerste stap om te komen tot een gelukkig huwelijk. Wij wensen jullie van harte toe dat donderdag 3 maart een mooie dag mag worden wat jullie lang zal heugen. En natuurlijk ook vrijdag 4 maart als je dit heugelijk feit met de familie wil vieren.

Voor kenners voor wat betreft de nummering, die hebben het reeds ontdekt dat **Colin** een zoon is van **Wim en Lydia den Toom- van Krimpen (03-05-00)**.

Zoals gebruikelijk volgt hier het adres voor degene die **Colin en Stephanie** een kaartje willen sturen.

Aan het verloofde stel Colin en Stephanie
Per adres Merelhoven 64
2906 KK CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Mailen kan ook: [**toom@solcon.nl**](mailto:toom@solcon.nl) (maar dan wel t.a.v. Colin en Stephanie)



Wij gaan verloven!

Beste allemaal,

Op D.V. donderdag 3 maart 2011 hopen wij te gaan verloven. Dit willen wij graag met u/jullie vieren op D.V. vrijdag 4 maart 2011. U bent vanaf half 8 van harte welkom.

Feestlocatie:
Improvement Centre
Violierenweg 3
2688 KK Bleiswijk.

Graag tot dan!
Colin en Stephanie



03-03-2011

GETROUWD.....

Zoals eerder gezegd, wij bevinden ons regelmatig in de wandelgangen. En dan hoor je nog al eens wat. Zo hebben wij ook gehoord dat binnen onze familie de komende maanden minstens 4 verloofde stelletjes gaan trouwen. Niet alleen wij zijn benieuwd wie dat zijn, maar de gehele familie.

Ben jij degene die gaat trouwen, laat het ons weten. Stuur of mail de kaart naar ons en wij zullen zorg dragen dat het in de nieuwsbrief komt. De familie waardeert het zeker. Allen alvast bedankt.

BIJDRAGE VAN.....

Dan komt nu de bijdrage van **Ellen Kasbergen-Mudde (14-05-00)**.

Iedere keer staan wij verbaast hoe goed en leuk de neven en nichten de stukjes schrijven. Ook nu is het de moeite waard om te lezen. **Ellen** bedankt.

Beste allemaal,

Van Naomi kreeg ik de pen door om wat te schrijven in de nieuwsbrief. Aangezien ik niet zo'n goede schrijver ben zie ik daar wel een beetje tegenop. Maar wil je ons beter leren kennen is het natuurlijk altijd leuk als je langs komt. We zijn een keer op vakantie geweest in Canada waar de mensen altijd als reactie op bedankt zeiden: You're Welcome! Na dien hebben wij het hier ook maar ingevoerd.

Voor degenen die we een beetje uit het oog zijn verloren: Ik ben Ellen Kasbergen. Geboren Mudde. Mijn moeder is de jongste dochter van Opa en Oma van der Slikke; Elisabeth. Zij is getrouwd met mijn Cees Mudde, van hen ben ik de derde in het rijtje van 9 kinderen.

Als schipperskind heb ik de eerste zes jaren van mijn leven op het water doorgebracht en de Europese binnenwateren bevaren. Vanaf mijn vierde jaar kreeg ik van mijn moeder aan boord les uit een map voor kleuteronderwijs. We knutselden allerlei werkjes in elkaar en mochten met onze gymles over de tafel lopen of oefende bokspringen over de rug van mijn Pa.

Buitenspelen konden we soms op de kant en als we vaarden in een grote box die bovenop het dek stond. Daarin konden we fietsen en schommelen, hadden we een zandbak en hadden soms even een bal, (totdat we die over de box in het water schopten en niet meer te pakken kregen).

Enmaal zes jaar, moest ik van de leerplicht ambtenaar echt naar school. En ging ik dus ook op het schippersinternaat wonen. Dat vond ik helemaal niet erg, want mijn grote broer Jurian en mijn zus Eline gingen daar ook al elke week naar toe. En dat leek me geweldig interessant. Dat was het ook wel. 'k Heb er met plezier gewoond. De keer dat ik mijn arm brak en pas twee dagen later mijn ouders konden bellen was natuurlijk niet zo leuk, maar ja; telefoneren kon alleen bij een sluis, áls er een telefooncel stond. Natuurlijk was het leuk om met je vriendjes en vriendinnen geintjes uit te halen waar we ook wel straf voor kregen, schoenen poetsen bijvoorbeeld. En dan zijn 15 paar van je groepsgenoten best wel erg veel.

Toen ik 16 jaar was ging ik samen met mijn oudere broer en zus, Jurian en Eline, van het internaat af. Mijn ouders kochten een huis waar wij konden wonen. Later ook met Corine en Monica. In het weekend kwamen zij en de andere broers en zussen ook in huis. We leerden hierdoor al vroeg zelfstandig te zijn. De was, eten koken, wat boodschappen, en stofzuigen, schoonmaak, (planten water geven vergat ik vaak, dat m'n ma natuurlijk gelijk zag als ze thuis kwam) Ieder deed verder wel zijn taak. Gelukkig kocht mijn vader altijd in het weekend een voorraad boodschappen zodat wij in de week een makkie hadden.

Na de Mavo en SPW ben ik groepsbegeleidster geworden in een gezinsvervangend tehuis voor mensen met een handicap en daarbij en daarna ook in een beschermende woonvorm voor mensen die psychiatrische hulp nodig hebben. Dit werk deed ik met veel plezier en heeft ook mij veel geleerd. Onder andere dat het welzijn van mensen niet ligt in wat iemand aan spullen heeft of aan de hoeveelheid mensen die hij /zij om zich heen heeft, of aan wat iemand heeft meegemaakt. Het welzijn van iemand heeft een veel diepere dimensie die voor ieder persoonlijk anders ligt. Het geloofsvertrouwen dat er soms bij deze mensen was heeft me vaak tot verwondering gebracht en gaf zelfreflex.



Een foto met ons 4-tjes wordt bij ons blijkbaar alleen met een bruiloft gedaan. Alle andere dagen zien we er niet zo deftig uit hoor ☺

Inmiddels ben ik met Albert Kasbergen getrouwd. Als monteur verricht hij allerlei werk aan dieselmotoren in de scheepvaart en gasmotoren, bijvoorbeeld bij tuinders, ziekenhuizen, afvalverwerkingsbedrijven enz. Zijn hobby's zijn varen, tuinieren (of er zittend van genieten), lezen, gitaar spelen, schieten met luchtbuks of handboog, soms een stevige natuurtocht. In deze hobby's hebben we met elkaar ook veel plezier.

Samen hebben we twee gezonde kinderen gekregen. Bert en Louise.

Bert is 11 jaar en is druk bezig met de voorbereidingen voor het voortgezet onderwijs en wacht op de uitslag van de Cito-toets. Hij houdt van schaken, orgelspelen, voetballen, lezen en zeilen. Later wil hij graag schipper worden.

Louise is 8 jaar en zit op school in groep 5. Daar heeft ze het erg naar haar zin. Haar hobby's zijn schooltje spelen, viool spelen, lezen en samen kletsen. Later wil ze natuurlijk juffrouw worden.

Inmiddels werk ik niet meer in de Beschermende Woonvorm. Het werd te lastig om dit te combineren met een gezond huishoudentje, het onregelmatige werk van Albert en de onregelmatige diensten die ik werkte. In plaats daarvan heb ik een kapperscursus gedaan en heb nu in onze garage een kapsalonnetje. Op dinsdag en woensdag ontvang ik daar mijn klanten. Ik vind het leuk om op deze manier mensen te kunnen ontmoeten.

Op donderdag avond ben ik 1^e jaarstudente op het CGO; Cursus Godsdienst Onderwijs. Vakken die gegeven worden zijn: Dogmatiek, Bijbelkunde, Bijbelse aardrijkskunde, -oudheidkunde, Kerken-sekten en stromingen, Ethiek, Kerkgeschiedenis. Ik vind het erg leerzaam en verrijkend voor mijzelf, ons gezin en kan er soms iets uit meegeven aan mensen in mijn omgeving. Mijn Ma is overigens ook om de week op zaterdagochtend 1^e jaarstudente van dezelfde opleiding. Fijn om samen hier mee bezig te kunnen zijn!

Zo verloopt het ongeveer aan de Merellaan 301 in Capelle aan den IJssel. Graag wil ik de pen doorgeven aan Lydia den Toom-van Krimpen. Ze doet achter de schermen veel voor de Slikkertjes site en daarom wel leuk om van haar ook iets te lezen. You're Welcome!

Ellen Kasbergen

(JEUGD-)HERINNERINGEN

Van (tante) **Hanna van der Slikke (06-00-00)** is dit de eerste (?) bijdrage voor de nieuwsbrief.

Geliefde familie,

Hier de beloofde bijdrage voor de nieuwsbrief.



Allereerst weet ik niet of Johan en Clazien er zelf ruchtbaarheid aan geven maar zij hopen 2 maart 45 jaar getrouwd te zijn. In hun omstandigheden wel vermeldenswaardig!

Dan heeft mijn zoon Johan nagelaten om te laten weten dat hun dochtertje Carmen 5 jaar aan het ene oor voor 70 % en het andere oor voor 65 % doof is. Zij heeft nu 2 gehoorapparaten en iedere week wordt het wat harder gezet omdat het anders in ene keer teveel is. Zij dachten al lang dat er wat aan mankeerde want zij praat ook slecht. Het heeft allemaal wat lang geduurd voor ze er achter zijn gekomen, omdat ze ook veel oorontsteking heeft gehad. Maar nu is het na allerlei onderzoeken openbaar gekomen, fijn voor Carmen want iedereen heeft nu een andere stem zegt zij!. Op school gaat het nu ook veel beter, zij kreeg weleens straf omdat zij zozegegd niet luisterde, maar achteraf hoorde zij het dan niet!

Nu dat was dan dit, maar nu nog een andere bijdrage en dat vind ik best moeilijk wat zinnigs te schrijven.

Laat ik beginnen met een voorval wat op mij in mijn jeugd best indruk heeft gemaakt. Onze vader had een halfzus en dat was tante Rina. Zij was getrouwd met Jan Pruyt meen ik en woonde in de Weteringstraat. Van mijn Opa van der Slikke was het dus eigenlijk in de bloedband niets. Tante Rina had maar één zoon Piet. Hij kon heel goed zwemmen. Ik kwam er best wel regelmatig en mocht er dan eten, dat was heel gezellig, Piet was wel wat ouder als ik. Op een zaterdag kwam ik thuis en hoorde dat Piet was verdronken, verschrikkelijk was dat, ik meen dat hij 21 jaar was.

Mijn opa van der Slikke kwam bij ons aan de Binnensingel, (voor alle duidelijkheid de vader van mijn vader) en was vanzelf ook aangedaan. Maar hij was toch blij dat het niet onze Piet was, dus mijn broertje en zijn kleinzoon. Hij zei namelijk: "Ik werd gebeld en hoorde dat Piet van Rien was verdronken. Ik schrok zo erg en begreep als eerste Piet van Marien, nu het was gelukkig Piet van Rien"! Dit is mij altijd zo bijgebleven. Je ziet dat de bloedband niet te verloochenen is, wat te verstaan is, en



Kolpabad 1960

vanzelf was ik ook heel blij dat het niet mijn broertje was, maar toch het was hun enige en ik ben dit nooit vergeten!

Nog een voorval.

Wij mochten op een woensdagmiddag gaan zwemmen ook in het Kolpabad. Hetzelfde bad als waar Piet verdrongen was. Mijn broer Johan was er ook bij en hij heeft het pas nog verteld. Ik kon niet zwemmen en moest vanzelf in het kikkerbadje blijven, maar een vriendinnetje zou mij wel zwemmen leren en ja hoor dat lukte al aardig. Wij gingen het in het grote bad proberen! Eerst aan de kant en toen oversteken, maar o dat ging helemaal niet en ik begon te spartelen en te zinken, zakte naar de bodem en weet vaag dat ik op de bodem lag van het diepe bad. Ineens werd ik stevig beetgepakt en uit het bad gehaald en was erg van streek. De badmeester heeft toen gezegd dat ik nooit meer mocht zwemmen voordat ik een diploma had, en heeft dit mijn vader en moeder laten weten. Als mijn broer Johan het niet gezien had was het waarschijnlijk niet zo afgelopen. Hij zag mij op de bodem liggen en kon van schrik en de zenuwen geen woord uitbrengen, maar rende naar de badmeester en wees naar mij, en die haalde mij dus van de bodem. Zo ben ik dus gespaard gebleven.

Nu ik laat het hier maar bij en zus Lydia waar ik het nu voor overgenomen heb moet het de volgende keer maar doen, hoewel zonder deze bijdrage is de nieuwsbrief ook een succes hoor!

Lieve groetjes van
(Tante) Hanna

Beste (tante) Hanna,

Dat is natuurlijk geen stijl om nu al het stokje door te geven aan **(tante) Lydia (03-00-00)**. Volgens ons weet je veel meer van vroeger. Wij gaan er dan ook gewoon vanuit dat jij de komende maanden iedere keer een bijdrage levert voor de nieuwsbrief.

Dan even een naschrift

- a. **(Tante) Hanne** schreef dat **(oom) Johan en (tante) Clazien** op D.V. 2 maart a.s. 45 jaar getrouwd hopen te zijn. Ook nu het adres voor degene die hun een kaartje willen sturen.

**Aan bruispaar J.M. en C. van der Slikke- de Niet;
Rokkeveenseweg Zuid 145;
721`8 EM ZOETERMEER**

Wil je bellen: **079-0361 9228**

Mail je liever: **jmvanderslikke@kliksafe.nl**

- b. En dan volgt nu natuurlijk ook het adres van **Carmen Vuijk**. Het zou leuk zijn als jullie haar allemaal een kaartje sturen als troost voor al het leed.

**Carmen Vuijk;
Damweg 24;
2989 AD RIDDERKERK**

Mail je liever: **johanv1977@hetnet.nl**, maar dat wel t.a.v.
Carmen!

OMA'S LEVENSBESCHRIJVING VAN 1973.

Dan gaan wij nu verder met “Oma’s levensbeschrijving van 1973”. (Tante) Nel (01-00-00) is op 13 oktober 1934 geboren. Dit betekent dat onderstaande levensbeschrijving plaats heeft moeten vinden vanaf maart 1935. Hoe de kerk er toen uitzag is niet duidelijk. Waarschijnlijk was het eerste gebouwtje reeds gesloopt en vervangen door de tweede kerk alleen zonder aanbouw. De naam van deze kerkjes was in de volksmond de “Westnieuwlandkerk”. Inmiddels is de tweede Westnieuwlandkerk ook gesloopt en heeft plaats moeten maken voor de huidige Sionkerk.

8. Belijdenis en dopen

Eerste kerk Gereformeerde Gemeente te Vlaardingen

Wat voor mij heel pijnlijk was, dat was dat ik zelf ook niet gedoopt was en nog kort haar had. Later hoorde ik dat de kerkenraad nog over mij gestemd hadden of zij mij wel zouden aannemen. Slechts met één stem verschil ben ik aangenomen.

Later kwam ik er achter dat ik maar één Zaligmaker nodig had. Uiteindelijk hebben wij daar in de kerk belijdenis gedaan en ben gedoopt. Zij hebben mij toen toegezongen uit psalm 87 ver 4.



Een uitgave van ds. B. Neerbos

Nel was ongeveer 5 maanden oud kregen wij op een keer huisbezoek van twee ouderlingen. Zij vertelden ons dat Oma van der Slikke, vaders moeder dus, het zo erg vond dat Nel nog niet gedoopt was en of zij het onder de doop mocht houden.

Maar daar voelde ik niet veel voor. Toen zei één van de ouderlingen dat ik op de belijdeniscatechisatie mocht komen. Dan kan zou ik het te zijner tijd zelf onder doop mogen houden. Na veel heen en weer gepraat hebben wij besloten om lid te worden van de kerk en hebben dat ook gedaan.



Tweede kerk Gereformeerde Gemeente te Vlaardingen (inmiddels gesloopt)

*God zal hen zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijfd,
En doen den naam van Sions kind'ren dragen.*

Dat is later waarheid geworden. O, wat heb ik gehuild, het was dan ook een heel stuk voor mij. Zo zijn wij lid geworden bij de Gereformeerde gemeente te Vlaardingen onder ds. B. Neerbos.

De volgende keer gaan wij verder met de eerste huwelijksjaren. Dit zijn jaren geweest waar (O)ma enige indrukken kreeg over dood en eeuwigheid. En van nature wil een mens hiervan niets horen.

JARIGE VAN DE MAAND

Natuurlijk eerst een bedankje van **”de Jarige van de maand januari 2011”**.



Hallo ooms, tantes, neefjes en nichtjes,

Op 19 januari was het groot feest aan het 'Hofje van Gratie' in Krimpen aan den IJssel. Ik was die dag jarig en weet u al hoeveel jaar ik ben? Ik ben 5 jaar geworden. Dan ben je al heel groot en heel stoer. Voor m'n verjaardag heb ik een kasteel gekregen van playmobil, waar ik heel fijn mee kan spelen. Maar er waren nog meer verrassingen. De postbode kwam met een grote stapel verjaardagskaarten van de familie, omdat ik de 'jarige van de maand' was. Bij de eerste kaart riep ik: "kijk mam, weer een kerstkaart", maar later begreep ik dat het verjaardagskaarten waren voor mij! Het geldt dat bij sommige kaarten zat, heb ik in m'n spaarpot gestopt. Dan kan ik over een poosje weer iets moois kopen van playmobil.

Menno van der Slikke met al zijn
ontvangens kaarten.

Allemaal heel hartelijk bedankt!
(ook 'opa Maarten' die mij uitgekozen heeft!)

Menno van der Slikke

menno

En een bedankje van **”de Jarige van de maand februari 2011”**.

Geliefde Familie,

Langs deze weg wil ik iedereen die mij verraste met een kaart, email of e-cards , ter gelegenheid van mijn verjaardag, hartelijk bedanken! Maar liefst in de dertig felicitaties mocht ik ontvangen.

Er was er één bij daar werd ik zelfs een bofkont genoemd, Nou zo voel ik het zelf ook hoor.

In de vut gegaan, heerlijk luieren en leuke dingen gaan doen met tante Bartelien, maar wel D.V.

Verder wensen wij een ieder Gods zegen toe.

(Oom) Guus



Dan wordt het nu hoogtijd om “**De jarige van de maand maart**” bekend te maken. Wij hebben slechts één aanmelding ontvangen en wel van **Myrthe van der Heide (06-04-04)**. Van **Myrthe** kregen wij de volgende mail.

Hallo ome Maarten

Ik las dat u nog geen jarige voor de maand maart had.
Mijn tante marjan heeft mij 2 a 3 jaar geleden opgegeven voor de jarige van de maand.
Nu leek het mij leuk om haar op te geven,
Omdat ze een van mijn aardigste tantes, en buurvrouw is.
Zij is de vrouw van ome Chris.
Zij hoopt 11 maart jarig te zijn.
En woont op de Westmolendijk 73

Groetjes Myrthe v.d. heide
11 jaar

Myrthe, zoals je ziet is jouw voorstel onze keuze geworden. Wij hanteren immers de regel dat in principe degene die een jarige van de maand aanmeldt, hiervoor in aanmerking komt. Zijn er meerdere, dan zijn wij genoodzaakt om een keuze te maken. Dit keer was het dus voor ons niet moeilijk een keuze te maken.

Dus “**De Jarige van de maand maart**” is geworden:

Marjan Vuijk (06-03-00)

Wij hopen dat jullie allemaal weer zo spontaan mee doen met het sturen van een kaartje zoals bij **(oom) Guus**. O ja, nog voor de duidelijkheid nog al de gegevens op een rijtje. **Marjan** is op 11 maart jarig en haar adres is:

Marjan Vuijk
Westmolendijk 73
2985 XJ RIDDERKERK
c.vuijk@kliksafe.nl

Mailen kan ook

TENSLOTTE

Allen de hartelijke groeten van

(Ome) Maarten en (tante) Sophia