

SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

FAMILIEVANDERSLIKKE.NL

VIJFDE JAARGANG

NUMMER 56, JULI 2011

Geliefde familie,

Dankzij jullie bijdragen is het weer een volle nieuwsbrief geworden. Wij zijn daar blij mee. Want op deze wijze merken wij dat jullie allemaal spontaan meeleven met het samenstellen van de nieuwsbrief. Immers wordt zo de familie op de hoogte gehouden van het wel en wee van de familie.

Zo blijkt dat het achterkleinkind **Jobje (03-03-01)** van (**tante Lydia (03-00-00)**) enkele dagen in het ziekenhuis heeft gelegen.

Het gezinnetje **Kreft (07-08-00)** kreeg het blijde bericht dat zij een dochtertje mogen ophalen uit Sri Lanka. Verder hebben wij bericht ontvangen van een aantal neven en nichten geslaagd zijn voor hun examen.

Dan zijn er diverse verhuisberichten doorgemailed.

Daarnaast hebben wij een lieve bijdrage van **Diana van der Slikke (08-02-00)** ontvangen. Een lieve nicht die een beetje onbekend is in onze familie. Daarom zijn wij verheugd dat zij bereid was een bijdrage te leveren.

Dan volgt een biecht over zijn jeugd van **oom Johan (05-00-00)**. **Chris Vuijk (06-03-00)** komt hierna met een pracht verhaal over bedrijf **Perfectbouw**.

Na dit epistel komt het vervolg van **Oma van der Slikke-Don** over haar levensgeschiedenis. Eveneens de moeite waard om gelezen te worden. Dan volgt de zeer gewaardeerde rubriek "**De Jarige van de maand**" om vervolgens de nieuwsbrief te besluiten met enkele mededelingen c.q. aanbod uit de familie.

Dus jullie kunnen weer allemaal je hart ophalen over het wel en wee van de familie.

De vakantietijd is weer aangebroken. Een ieder gaat zo zijn eigen weg om even lekker bij te tanken. Maar ben je tijdens je vakantie toch benieuwd wat er zoal in de familie gebeurt, en je beschikt over een computer of een telefoon met internet, dan kan je altijd de familievanderslikke.nl site raadplegen. Ben je niet voor 10 augustus terug van weg geweest, en je hebt toch iets te melden of een bijdrage voor de nieuwsbrief, dan kan je dit altijd mailen naar mmvdslikke@klikSAFE.nl. Wij zullen er voor zorgen dat dit in de nieuwsbrief wordt opgenomen.

Wij wensen jullie allemaal een goede vakantie. Wees voorzichtig en wie weet gauw tot ziens.

REDACTIE:
M.M. VAN DER SLIKKE

EMAIL:
MMVDSLIIKKE@KLIKSAFE.NL

SITEBEHEER:
LYDIA DEN TOOM -
VAN KRIMPEN

EMAIL:
TOOM@SOLCON.NL

ZIEKENHOEKJE

Van **Elizabeth Bos-van Krimpen (03-03-00)** ontvingen wij het volgende mailbericht.

Geliefde familie,

Door een astma aanval is Job den Besten (03-03-03-01) ons kleinkind vier dagen opgenomen geweest in het Beatrix Ziekenhuis te Gorinchem. Inmiddels is Job weer thuis en naar omstandigheden gaat het weer beter met hem.

Groeten, Elizabeth

Job is op 23 maart 2010 geboren en is dus inmiddels al 16 maanden oud. **Job** is een zoontje van **Hans en Nathalie den Besten-Bos (03-03-03)**. Wellicht zijn er onder ons die **Job** een kaartje willen sturen.

Deze moet je dan sturen naar:

**Job den Besten
Dakotaweg 245
2905 AB Capelle aan den IJssel**

Namens **Job** alvast hartelijk bedankt.



Voorkant geboortekaartje Job

GEBOORTE

Harry en Marilene Kreft- van der Slikke (07-08-00) berichtte ons op 27 juni jl. het volgende.



Jiska

Beste familie en vrienden,
Vanmiddag hebben wij te horen gekregen dat wij een dochter krijgen! Wij zijn zo dankbaar, gelukkig en blij! Onze kleine meid is op 3 maart 2011 geboren en wij noemen haar Jiska. Ze is nu ruim 5 pond, dus echt nog een ukkepuk! Ons hart stroomt over van liefde om haar alles te geven wat zij nodig heeft! We hopen waarschijnlijk volgende week woensdag (06-07-2011) op weg te gaan naar onze Jiska! Wij willen iedereen die de afgelopen tijd al met ons heeft meegeleefd, hiervoor hartelijk bedanken.

Wil je de reis naar Jiska ook meemaken? Kijk dan regelmatig op onze nieuwe site,

<http://harryenmarilene.blogspot.com/>

Hartelijke groeten,
Harry en Marilene Kreft

Harry en Marilene,

Van harte gefeliciteerd met dit mooie bericht. Het lange wachten wordt nu beloond. Inmiddels zijn jullie al meer dan een week in Sri Lanka en alles verloopt heel voorspoedig. Gelukkig gaat het met **Jiska** ook goed, want sinds jullie haar elke dag bezoeken groeit ze als kool. Als alles goed gaat hopen jullie begin augustus met **Jiska** thuis te zijn. Wij wensen jullie een voorspoedige reis naar huis.



*Harry, Marilene en Jiska
in het kindershuis te Sri Lanka*

Jiska betekent **Het ziet uit naar God.**

Op de valreep kregen wij nog een mailtje van **Mario en Naomi Klomp- van Krimpen (03-14-00)**. Zij mailde het grote nieuws:

Hallo lieve familie,

*Wij willen jullie graag laten weten,
dat wij, als alles goed gaat,
rond 10 januari ons vijfde kindje verwachten!!!!*

Ontvang van ons de hartelijke groeten.

*Mario, Naomi
Rosalie, Levi, Aron en Thomas*

Dus moesten wij op het laatste moment (vrijdag 15-07 om 07.17 uur) de nieuwsbrief en de lijst van gezinnen waar een baby'tje wordt verwacht snel aanpassen.

Gert en Karen de Weerd- Stam (11-05-00) begin augustus;
Jurian en Marja Mudde (14-01-00) begin oktober;
Adriaan en Evelien Ottervanger- Stam (11-04-00) medio oktober;
Marco en Lenette van der Slikke- Seip (07-04-00) begin december.
Mario en Naomi Klomp- van Krimpen (03-14-00). medio januari 2012.

GESLAAGD

Wij hebben van de familie enkele mails ontvangen met de mededeling dat hun zoon c.q. dochter is geslaagd. Voor degene die een kaartje of een mailtje willen sturen hebben wij de adressen toegevoegd. Het betreft:

Linda den Toom (03-05-03) is geslaagd voor de Havo. Zij gaat verder studeren aan de Hoge School te Rotterdam. Haar adres is Merelhoven 64, 2906 KK Capelle aan den IJssel. Mailadres is: toom@solcon.nl.

Hanna van Krimpen (03-06-01) is geslaagd voor VMBO. Zij gaat een half jaar de opleiding Verzorgende volgen op het Hoornbeek College te Rotterdam, daarna gaat zij werken bij Verpleeghuis Salem te Ridderkerk. **Hanna** woont eveneens aan de Merelhoven alleen op nummer 291, 2902 KE Capelle aan den IJssel. Mailadres: vankrimpem@solcon.nl.

Ardin Mudde (14-09-00), Jacob Catslaan 39, 2902 AG Capelle aan den IJssel, mailadres jacobcats@klikSAFE.nl, is eveneens geslaagd voor VMBO.

Tenslotte hebben wij bericht ontvangen van **Louise van Noort (07-01-01)**, Merelhoven 397, 2906 KG Capelle ad IJssel, mailadres javnnoort@tiscali.nl, dat zij eveneens geslaagd is voor VMBO. Zij gaat verder studeren voor Verzorgende op het Hoornbeek College te Rotterdam.

Mogelijk zijn er in de familie meerdere die zijn geslaagd voor hun examen. Allen van harte gefeliciteerd en succes met je verdere studie of als je gaat werken met je nieuwe baan.

VERHUISD

Van **Adriaan en Evelien Ottervanger-Stam (11-04-00)** kregen wij het volgende bericht.



*Voorkant Meerkoetstraat 23
Capelle aan den IJssel*

Geliefde familie,

Graag willen wij vertellen dat wij 1 augustus de sleutel krijgen van ons nieuwe huis aan de Meerkoetstraat 23, 2903 EM, Capelle a/d IJssel, 010-3040163. Wij zijn hier heel blij mee. Onze twee kamer appartement hebben wij na ruim een jaar verkocht. Het wordt nu echt te klein, natuurlijk ook omdat we half november ons tweede kindje hopen te krijgen. Ook hebben we vrijdag gehoord over

de verlaging van de overdrachtsbelasting. Dit is voor ons een grote financiële meevaller van 8000,-. Voor ons rede tot grote blijdschap en dankbaarheid.

Hartelijke groet,
Adriaan, Evelien
en Joas Ottervanger



Tuinzijde

Adriaan en Evelien, van harte gefeliciteerd met deze prachtige woning. Het is best even een spannende tijd geweest of alles wel in orde kwam in verband met de komst van de baby. Hoewel je nog een drukke tijd tegemoet gaat zal dat geen probleem zijn. Wij wensen jullie van harte een fijne tijd in je nieuwe woning.

Nog een verhuisbericht

Van de familie Bos (03-03-00) ontvingen wij de volgende mail.



*Freesiastraat 12
Capelle aan den IJssel*

Lieve familie,

Hierbij doen wij ons nieuwe adres toesturen. Na een tussenstap van 1,5 jaar aan de Capelseweg te hebben gehad, zijn wij nu verhuisd naar:

Freesiastraat 12,
2906 CJ Capelle aan den IJssel.

Ons telefoonnummer is hetzelfde gebleven. Voor degene die een kop koffie bij ons wil komen doen, bij dezen onze hartelijke uitnodiging.

Groetjes, Ad en Elizabeth

Door deze feliciteren wij ook **Ad en Elizabeth** met hun nieuwe woning. De drukke verhuistijd zit er bij jullie al op zodat je nu even bij kan komen. Ook jullie wensen wij veel woongenot in je nieuwe huis.

Namens **Hans en Nathalie den Besten-Bos (03-03-02)** meldt **Elizabeth Bos-van Krimpen** dat zij eveneens verhuisd zijn. Zij mailde ons het volgende.



*Dakotaweg 245
Capelle aan den IJssel*

Geliefde familie,

Hans en Nathalie zijn weer terug gekomen naar Capelle aan den IJssel. Hans heeft al jaren een appartement aan de Dakotaweg en verhuurde dat al langere tijd. Daar zij allebei in Zoetermeer werkzaam zijn, was de afstand naar Rijswijk(N.B.) erg lang. Hun nieuwe adres is:

Familie J. C. den Besten
Dakotaweg 245
2905 AB Capelle aan den IJssel

Groeten, Elizabeth

Ook **Hans en Nathalie** wensen wij veel woongenot in jullie “nieuwe”huis. Wij hebben begrepen dat dit een tijdelijke oplossing is daar jullie zoeken naar een andere woning. Met het verkopen van dit het huis en het zoeken naar een nieuw huis wensen wij jullie veel succes.

BIJDRAGE VAN.....

Hier volgt de al eerder aangekondigde bijdrage van **Diane van der Slikke**.

Een brede glimlach, daar doe je het toch voor?

Oom Maarten en tante Sophia vroegen ons een stukje te schrijven voor de Slikkertjes-Nieuwsbrief. Met de mededeling dat ze weinig van ons horen en daardoor eigenlijk niets van ons weten, zoals van zoveel neven en nichten. Maar wat wil je met zo'n grote familie. Dit medium is dan ook ideaal om ons even kort aan jullie voor te stellen.

Dat jullie niet zo veel van mij en mijn broer Manuel weten is op zich niet zo vreemd. Het grootste gedeelte van onze jeugd hebben wij gewoond in de kop van Noord Holland. Wij hebben daar een fijne en zorgeloze jeugd gehad. Na de scheiding van mijn ouders (Cees van der Slikke en Lieke Mann) zijn wij verhuisd met onze moeder naar Dordrecht. Nu ik dit schrijf bedenk ik me dat ik alweer meer dan 23 jaar in deze stad woon, waarvan al meer dan 10 jaar met mijn partner Erik. Erik is werkzaam als systeem- en netwerkbeheerder en ik werk drie dagen in de week op een marketingafdeling bij een bank.



V.l.n.r. Diane, Robin, Jeroen en Erik

Samen hebben we twee prachtige kinderen: een dochter van 6 (Robin) en een zoon van 4 (Jeroen). Met onze kat Sammie is het gezin compleet. Een lieve zachte kater die al dat kindergeschreeuw niet uit de weg gaat. Met een tevreden koppie en zijn dichtgeknepen oogjes kun je hem bijna horen zeggen: "Mij haal je hier niet weg, no way". Sammie hoort er bij en is dan ook alles voor ze. Eten geven, aaien en knuffelen met een brede glimlach, daar doe je het toch voor?

Robin haar passie is paarden. Wat ze ook doet, spelen, lezen, tv kijken, sport, het heeft allemaal te maken met paarden. Haar pech is dat ze een moeder heeft die helemaal niets heeft met paarden/pony's en daar ook een beetje huiverig voor is. Omdat Robin's rijles als eerste start op de donderdag, is het de bedoeling dat wij de pony zelf opzadelen. Dat is natuurlijk lachen. Lekker klungelen met het hoofdstel en het zadel. Het is alsof paarden dit feilloos aanvoelen en dan lekker hun kont keren zodat je er niet bij kunt. Maar daar hebben wij uiteraard iets op gevonden: paardensnoepjes. En vervolgens lopen we samen naar de rijbak en roepen we in koor: "Deur vrij!" Tja, als je haar op de pony ziet zitten met een enorme brede glimlach dan denk ik, daar doe je het toch voor?

Jeroen is onlangs 4 jaar geworden en zit nu op de basisschool. Het is een echte stoere vent maar dit was toch wel even wennen voor hem: dag kinderdagverblijf en hallo groep 1. Maar hij was er echt aan toe en hij vindt het leuk. Vol enthousiasme en met een brede glimlach stort hij zich in onze armen als hij uit school komt. Dan denk ik weer, ach daar doen we het toch voor?

Al met al het gaat ons goed.

Met een brede glimlach gaan we verder, daar doen we het voor.

Groeten,
Erik, Diane, Robin en Jeroen

Diane, hartelijk bedankt voor je bijdrage. Wij vonden het leuk om eens iets te horen van de kinderen van **(oom) Cees (08-00-00)**. Wij kunnen ons nog herinneren dat wij jullie ongeveer anderhalf jaar geleden hebben ontmoet bij je vader. Jullie waren zeer hartelijk en welwillend en dat is ons altijd bijgebleven. Wij wensen jullie met de kinderen nog vele fijne en gezonde jaren toe en wie weet gauw tot ziens.

(JEUGD-)HERINNERINGEN

Hier volgt bijdrage II van **(oom) Johan van der Slikke (05-00-00)**. De vorige maal eindigde **(oom) Johan** als volgt.

Zo kan ik nog veel meer ondeugden vertellen maar ik zal eerst met mijn broer Maarten overleggen of nog meer criminele daden door de censuur komt. Dus laten we zeggen, indien mogelijk: Wordt vervolgd.

Wat ons censuur betreft delen wij jullie mede dat dit best meevalt. Als de bijdragen niet Godslasterlijk en haatdragend zijn hebben wij daar geen moeite mee. En als wij zo lezen kunnen voldoen de bijdragen van **(oom) Johan** daar ruimschoots aan.

Overigens, wat wij nu allemaal in de bijdrage van **(oom) Johan** lezen, nou daar lusten de honden geen brood van. Het is verschrikkelijk. Lees zelf maar.

P.s. De onderstaande gebeurtenissen hebben allemaal in Vlaardingen afgespeeld. En als **(oom) Johan** schrijft over de oma's, dan bedoelt hij **zijn** oma's, dus niet zijn ouders.

Geliefde familie,

Vechten in bed/moeder onder aan trap/Lotje/verhaal van jongetje wat niet naar bed wilde/oogarts geweest/wilde graag bril/ KNO arts geweest/neusamandelen weggeknipt /zie ook desensibilisatiekuur tegen huisstof en veren/ appels gejat bij Mulo school.



Rien Poortvliet in zijn atelier

Mijn vrouw vindt dat ik deze jeugdherinneringen chronologisch moet vertellen. Maar helaas weet ik van de meeste voorvallen de datum niet meer. Daarom doe ik maar hetzelfde als wat Rien Poortvliet doet, gewoon schrijven van de hak op de tak.

Kijk ik kan natuurlijk wel zo schrijven: Op 15 mei 1955 om 15.00 uur ben ik met mijn moeder naar de oogarts geweest en 2 maanden later op 18 juli 1955 om 10.55 uur werd ik

doorverwezen naar de KNO-arts. Maar dat is natuurlijk kolder.

Hoewel, ik zal ongeveer een jaar of 12 geweest zijn toen ik door de schoolarts doorverwezen werd naar de oogarts. Hoe kwam dat zult u zich afvragen. Nou dat kwam zo! Ik had een vriend en die droeg een bril. Toen dacht ik op een keer, dat lijkt mij wel wat, een brilletje. Staat zo geleerd. In diezelfde tijd werden we door de schoolarts onderzocht. Toen hij de oogtest deed, kneep ik mijn ogen tot spleetjes en deed net of ik de letters die hij aanwees nauwelijks kon lezen. Ik had ook wel eens gezien dat je als hulpmiddel je handen kon gebruiken en daarmee je ogen in een bepaalde stand zetten. Nou de truc slaagde uiteraard uitstekend en met spoed moest ik naar de oogarts.



Test oogarts

Een paar dagen erna kreeg ik ruzie met die vriend en zoals u inmiddels wel snapt was ik gelijk genezen van een bril. Toen ik met mijn moeder naar de oogarts ging en hij mij testte las ik vlot alles wat hij aanwees. Zelfs als ik het niet zeker wist nam ik de gok en las vlot de kleinste lettertjes. Die oogarts snapte er niks van en vroeg geloof ik aan mijn moeder of die schoolarts wel deskundig was. Ik had perfecte ogen, al waren ze dan verschillend van kleur.



KNO-arts

Minder gelukkig liep het bij de KNO arts af. Jarenlang ben ik overgevoelig geweest voor huisstof en veren. Als ik dan verkouden was liep het met stralen uit mijn neus. Ik nam dan maar een laken want anders was mijn hele neus kapot. Zo was ik eens op een zondag flink verkouden en moest toch van mijn ouders naar de kerk. Ik heb toen wraak genomen door het snot uit mijn neus op de grond te laten druipen. We zaten toen altijd op de achterste bank van de kerk aan de Dijklaan te Vlaardingen. Na een minuut of tien lag er een grote plas op de grond. Nog even dacht ik en we drijven de kerk uit. Eén van mijn broers zag het probleem en stootte mijn moeder aan, de verrader.

Mijn moeder keek naar de grond en ja hoor, ik werd flink in mijn arm geknepen want slaan durfde mijn moeder niet in de kerk en werd woedend naast haar neergezet. Maar goed dat er even tussendoor, want ik had het over de KNO arts.

Alweer moest mijn moeder met mij, nu door de huisarts doorverwezen naar de KNO arts in het ziekenhuis, toen nog in het Hof. Nou dat ik zo vaak verkouden was kwam door mijn grote neusamandelen. Die moesten eruit. Er werd een grote houten stok met watten gedrenkt in een verdovend middel in mijn neus gestopt en na een half uurtje in de wachtkamer te hebben gezeten werden mijn neusamandelen eruit geknipt. Nou dat was geen pretje, ik heb er nog nachtmerries van. Daarna gelijk naar huis en over een week terugkomen of zoiets.



*Het oude ziekenhuis Vlaardingen aan de Hofsingel
gesloopt omstreeks 1965)*

Tegenwoordig krijgen kinderen op zijn minst een doos Lego, maar in die tijd kreeg je niets. Kan je geloven, de andere dag moest ik alweer naar school. En als het nu nog geholpen had! Nou echt niet, sinds die tijd kreeg ik regelmatig neusbloedingen als ik flink snoot. Ik weet

niet of dat er iets mee te maken had, maar het is pas tijdens mijn militaire loopbaan opgehouden.



Opoe van Dorp

Ik had trouwens in die tijd een abonnement op het ziekenhuis. Ook in die tijd gebeurde het eens dat ik bij oma van Dorp in de Oosterstraat op visite was geweest. Daar kon je altijd binnenlopen. Bij oma van der Slikke kon dat niet want die hield niet van kinderen, maar bij “opoe” van Dorp werd je wel uitgenodigd om bijvoorbeeld een spelletje Mens Erger Je Niet te spelen. Dat had je niet in de gaten, maar je won altijd en ging dan met een handvol TumTum-metjes naar huis.

Maar goed, toen ik bij haar de deur uitging liep er aan de overkant een jongen van mijn leeftijd met een zak met gras en klaver bij zich voor zijn konijnen. Ik weet niet waarom, maar het gezicht van die jongen stond mij niet aan. Dus ging ik naast hem lopen en schold hem overhoop. Na een poosje was die jongen dat zat en pakte een mes waar hij dat gras mee gesneden had en stak daarmee in mijn arm. Uiteraard mijn zeer verdiende loon. Die wond bloedde als een rund en ik heb met mijn zakdoek geprobeerd die wond te stelpen.

Thuis durfde ik niks te zeggen want het eerste wat natuurlijk gevraagd zou worden was: Maar waarom stak die jongen jou? Dan kon ik moeilijk zeggen dat ik die jongen aan het “pesten” was. Thuisgekomen deed ik of ik niet lekker was en dat ik naar bed ging. Maar de andere morgen was hele bed vergeven van het bloed. Mijn zakdoek lag op de grond en zelfs mijn broertje die naast mij lag zat onder het bloed. Dus wederom naar de huisarts. Die stuurde ons door naar de chirurg. De chirurg kon de boel niet meer dichtnaaien omdat de wond al een dag oud was.



Gekramde wond

Dus werd de wond dicht gekramd. Met een stuk of 5 krammen kon ik daarna naar school, want thuis blijven was er niet bij. Mijn moeder had het veel te druk.

In dat ziekenhuis in het Hof ben ik daarna nooit meer geweest. Een paar jaren later is het gesloten en ervoor in de plaats is het Holy ziekenhuis gekomen. Over slapen en bedden is ook genoeg te vertellen, maar daarover weer een volgende keer.

Groetjes,
Johan

MIJN-BEDRIJF

Het doet ons een genoegen dat wij weer een familiebedrijf in de nieuwsbrief mogen introduceren. In dit geval betreft het een bedrijf van **Chris Vuijk (06-03-00)**. Zoals jullie zien heeft **Chris** het in een mooi verhaal gegoten. En als jullie zijn bijdrage hebben doorgelezen, dan moet je wel tot de conclusie komen dat **Chris** van alle markten thuis is. **Chris** hartelijk bedankt voor je bijdrage en wie weet levert het nog wat werk op.

Hallo familie,

Tsja wie kent hem niet hé... Chris Vuijk uit Hendrik Ido Ambacht, zoon van (tante) Hanna, 45 jaar oud, geboren 10 januari 1966.



Gezinnetje Chris Vuijk

Zeer gelukkig getrouwd, al bijna 25 jaar met Marjan van der Heide (nu dus Vuijk van der Heide). Vader van 6 kinderen (waarvan er 2 inmiddels zijn getrouwd) en de laatste wel heel erg jong is namelijk net 1,5 jaar. We noemen ons nakomertje de kroon op ons huwelijk. Waar we eerst heel erg van schrokken, zijn we nu bijzonder blij en gelukkig mee. Hierdoor zijn wij even 10 jaar terug in de tijd en ondanks dat we bijna helemaal grijs zijn en men ons al Opa en Oma noemt zijn we dat echt nog niet met onze jongste van net 1,5 jaar.

We woonden vroeger in Vlaardingen (daar ook geboren) zijn toen verhuisd naar Hendrik Ido Ambacht en wonen inmiddels in Ridderkerk, we gaan te kerk bij ds. G de Leeuw van de gergem.

Onze enige dochter heeft een paard, onze nog thuiswonende zoon speelt gitaar tot vervelens toe, onze bijna jongste zoon vind vissen erg leuk dus dat is soms een nachtje in de openlucht vertoeven. Hobby's kennen we niet echt want we zijn meestal druk met ons werk, en toen kwam er een mail van Oom Maarten met het verzoek om wat te schrijven voor in de Slikkertjes-Nieuwsbrief over mijn werkzaamheden en bedrijf... dat zou een hele opgaaf kunnen zijn en een boek kunnen worden, maar ik zal het kort houden...

Nadat bleek dat ik onder een "baas" niet echt goed kon wennen ben ik voor mezelf begonnen.. een zaakje in zeepjes, een groothandel in speelgoed, importeren van textiel vanuit India, helaas soms ook een beetje geld naar de beurs gebracht, ook kocht ik een dikke BMW zonder dat ik geld had en deed naar de buitenwereld overkomen alsof het allemaal heel goed ging, een pand vol met spullen afgebrand en van de ene zakelijke ellende in de andere zakelijke ellende gestort met als eind een faillissement zowel zakelijk als privé. Dat is gelukkig alweer héééél lang geleden.



Chris met zijn medewerkers

Hierna de draad weer opgepakt en als zelfstandige klusman weer helemaal onderop begonnen met timmeren, metselen, kozijntje plaatsen etc. Ik verhuurde me en kon in elk geval de kost weer verdienen. Van het ene komt het andere, het ondernemersbloed zit erin en dat gaat er niet uit.. al vrij snel kon ik een oplevering van een werk uitvoeren waarna ik bedacht dat ik dat wel leuk werk vond.. het werk van andere inspecteren ☺ Van een nieuwbouw oplevering kom je vanzelf al in een keuring voor bestaande woningen en na een langzame start had ik na een half jaar toch wel voldoende werk zodat ik de hamer en beitel weer kon opbergen.

Het bedrijf noemde ik Perfectbouw (www.perfectbouw.nl).. na weer een half jaar had ik zoveel werk dat mijn broertje Harry ook zijn hamer en beitel op heeft geborgen en ook woningen is gaan keuren, gelukkig doet hij dat nog steeds tot de dag van vandaag. Na weer een half jaar bleek dat het toch wel heel erg lucratieve handel was en leek het erop dat ik eindelijk een soort gat in de markt had ontdekt.. van 1 keuring per week ging ik per auto 's-morgens soms naar Groningen om 750 kilometer verderop in Maastricht te eindigen na 5 keuringen op één dag... drukke tijden zijn dat geweest.

Na enige tijd ben ik te rade gegaan bij mijn zwager Gerrit van der Heide, deze is op organisatorisch gebied veel beter dan ik en kende meer het klappen van de zweep als het gaat om financiën en bedrijfsprocessen.... Na heel kort praten waren we eruit en besloten we om samen verder te gaan.. Gerrit de organisatie en financiën en ik de verkoop en techniek. Gelukkig kunnen we anno vandaag na 8 jaar nog steeds zeggen dat de samenwerking goed en voorspoedig gaat.. natuurlijk hebben we wel eens een meningsverschil, maar tot nu toe hebben we dat altijd op kunnen lossen. (De familieband is namelijk nogal intiem.. mijn vrouw Marjan is een broer van Gerrit en mijn zus Esther is weer getrouwd met Gerrit.. dus dubbel om dubbel, zakelijk zeer nauw aan elkaar verbonden, wonen ook nog naast elkaar etc).



Site van Perfectbouw

- www.perfectbouw.nl
- www.nivum.nl
- www.nivag.nl
- <http://www.bouwtechnischonderzoek.nl/>
- <http://www.betonrotonderzoek.nl/>
- <http://www.woningkeur.nl/>

Enkele sites van bedrijven van Chris

jaren een groei door, momenteel is het met de huidige moeilijke omstandigheden in de woningmarkt wel hard buffelen om aan het werk te blijven maar tot op kunnen we met elkaar nog ruim aan het werk blijven. We bemerken dat onze focus op kwaliteit nu zijn vruchten afwerpt, waar collega bedrijven zijn afgehaakt zijn wij doorgegaan.

Nadat Gerrit en ik samen verder zijn gegaan hebben we onze focus gezet op kwaliteit en groei van het bedrijf. Nu anno 1 juli 2011 hebben we circa 30 man in dienst doen jaarlijks meer dan 10.000 keuringen en leveren nog vele andere bouwgerelateerde diensten. Ons bedrijf maakt alle

Het gaat ons tot op heden voorspoedig, we vergeten meestal om hier zeer dankbaar voor te zijn. Het zakelijke slokt je als mens wel helemaal op, dat is niet altijd goed voor je gezin, we proberen hier echter wel aandacht aan te geven en tijd voor vrij te maken. Helaas moeten we wel zeggen dat we met al die voorspoed nog “niets” hebben, ook wij weten dat ons leven morgen voorbij kan zijn...

Beste familie.. een hartelijke groet uit Ridderkerk, ook van Marjan en onze kinderen.

Chris Vuijk

OMA'S LEVENSBESCHRIJVING VAN 1973.

Deze keer schrijft (O)ma iets over haar eerste avondmaalgang. Het is een gang die men helaas heden ten dage haast niet meer kent. Het is onze wens en bede dat wij allen daar iets van mogen leren.

13. Eerste avondmaalgang

In die tijd werd er afgeroepen dat er voorbereiding was voor het Heilig Avondmaal. O, wat waren degenen gelukkig die daar aan mochten gaan. Wat liep ik in die week in de ellende. Maar steeds kwam mij die woorden: *“Tot Wien zullen wij henegaan; Gij hebt de woorden des eeuwigen levens”*, en dat bleef de hele week maar bij mij.



Het was zondagmorgen toen in mijn hart kwam: *“Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God de Bron van vreugd”*. O, zei ik, daar hoef ik helmaal niet aan te denken. Die Majesteit, en keek ik op mijzelf, dat kon toch niet. Toen kwam met kracht in mij ziel: *“Opdat Christus een gestalte in u krijge”*. Daar kwam zoveel geloof in mee, dat ik tegen vader zei: *“: Ik mag aan het Avondmaal gaan”*, en o, wat heb ik het daar toen goed gehad! Ook 's avonds bij de nabetrachting.

De dominee (ds. [Lichtenberg](#)) zei altijd in de nabetrachting: *“Heb je dit wel beleefd? Heb je dat wel beleefd? En ik liep te zuchten: Och Heere wat heb ik? Het liep gewoon tussen mijn vingers weg. Maar daar kreeg ik te zicht op Jacob hoe hij al zijn kinderen zegende voor hij stierf, toen hij zei: “ ” Op Uwe zaligheid wacht ik, Heere”*. En dat mocht ik ook zeggen en niets van al die standjes raakte mij.

'Maandagmorgenvroeg kwam een ouderling en zei: *“Ze vliegen maar aan het avondmaal, maar vroeger waren wij 15 of 16 jaren onderweg eer wij er aandurfde te denken”*. Toen heb ik hem gevraagd of hij binnen wilde komen. Ik heb toen alles verteld wat er alzo de laatste tijd in mij om was gegaan. En dat is goed gevallen. Hij hilde net zo hard als ik. De kracht was er dan ook nog niet af.

Tot zover **Oma's** bijdrage. De volgende keer gaat het over al die zorgen die er geweest zijn in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Nu zou je misschien de schouders daarvoor ophalen, maar het zal je allemaal maar gebeuren.

JARIGE VAN DE MAAND

Zoals gebruikelijk, komt eerst een bedankje van “**de Jarige van de maand**”, in dit geval van de maand juni namelijk **Rico van As (12-07-01?)**.



Rico en Ruben van As

Hoera! Ik ben 4!

En ik ben niet alleen verwend met cadeautjes, maar ik heb ook heel veel kaarten gehad!!

Zo mooi ☺ een fiets, een hond, een koe, een trekker... en nog veel meer!

Ook de mailtjes zijn erg leuk en zelfs mijn spaarpot is ook weer wat zwaarder...

Allemaal hartelijk bedankt!

Liefs van Rico

Ps. Mijn kleine broertje Ruben wilde ook graag op de foto en ook hij vindt de kaarten erg leuk, hij kan er niet vanaf blijven...

Wij hebben slechts één aanmelding ontvangen voor “**de Jarige van de maand augustus**”. En jullie weten ons beleid. Al hebben wij tien andere gegadigden, die aangemeld worden gaan per definitie voor. Nu, zoals geschreven hebben wij één aanmelding ontvangen, en wel van (**oom**) **Piet en (tante) Nel Bakker (01-00-00)**. Zij mailden ons het volgende.

Hallo Maarten en Sophia,

Voor augustus stel ik voor Carlo van Krimpen, hij is 10 augustus jarig.

Groeten, Nel en Piet

Nu dat is kort en krachtig waar wij niet omheen kunnen. Dus:



“De jarige van de maand augustus”

is geworden

Carlo van Krimpen (03-03-00)

Carlo heeft niet alleen een groot gezin maar ook nog een eigen bedrijf. Dus **Carlo** heeft het daardoor best een druk leven. Daarom is het goed om hem een keertje in het zonnetje te zetten. Jullie worden daarom allen van harte opgeroepen om in de week van 10 augustus (week 32) een kaartje, een e-card of een e-mail naar hem te sturen.

Zijn adres is:

Carlo van Krimpen;
Merelhoven 291;
2902 KE Capelle aan den IJssel.

Mailadres:

vankrimpen@solcon.nl

Bel je liever, dat kan ook:

06-54740616

TENSLOTTE

Een aanbod.

Wij kregen via **Rianne van der Slikke (07-10-01)** het volgende aanbod.



Ons ééngeswoning

Beste familie van Rianne,

Wij hadden aan Rianne gevraagd of ze nog mensen wist die misschien interesse hebben om ons huis te huren.

Wij gaan van 6 tot en met 19 augustus met vakantie. In die periode willen wij ons ééngeswoning huisje voor circa € 250,- per week verhuren.

Misschien zijn er die interesse hebben.

Voor meer informatie kan je bellen naar 0118-217050 of 06-28128271. Ons huisje staat in Arnhem (ZLD).

Vriendelijke groeten,

Henri en Janneke Bakker



De woonkamer

Nog een aanbod

Beste familie,

Ja, schrik niet, ik ga ook eens mailen.

Ik hoop dat alles goed gaat met de familie.

Ik lees altijd met veel plezier de Nieuwsbrief en nu heb ik ook iets om er in te vermelden, namelijk: Wij hebben een auto te koop. Het is een zogenaamde MPV die mogelijk in de familie van pas kan komen.

Hieronder volgen de gegevens:



Hyundai Trajet 2.0i

Hyundai Trajet 2.0i

Airco; kleur grijs/blauw; Benzine motor;

Bouwjaar 25-10-2000; 6 zitplaatsen, voor een 7e stoel is een voorziening aanwezig, stoelen zijn er makkelijk uit te halen.

APK 30-11-2011

Distributieriem en achterbanden recent vervangen; km stand: +/- 115.000.

Radio met afneembaar frontje; Centrale deurvergrendeling Alarm

Schade: rechter achterwielkas iets ingedeukt en bekrast. Verf van dakrails laat los.

Verder nette auto (was van een "oud" vrouwtje, mijn moeder) eigenlijk van le eigenaar.

Vraagprijs: 2.900,00 Euro

Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite,

Met vriendelijke groeten, Eunice

eunice.bakker@tiscali.nl

Een herinnering

(Oom) Johan en (tante) Clazien (05-00-00) gaan een paar weken met vakantie naar Kenia. En zoals jullie wellicht nog weten is hun jongste dochter met haar man daar voor zendelingenwerk. Nu hebben zij nog wat bagageruimte over en die willen zij benutten om wat kinderkleertjes mee te nemen. Daarom de vraag: Heb je wat kinderkleertjes die niet meer worden gebruikt of heb je die over: **Bel z.s.m. even naar (oom) Johan en tante Clazien tel. nummer 079-36118228** en laat hun weten wat je beschikbaar hebt. In onderling overleg kan worden gezien hoe en op welke wijze de kinderkleertjes in Zoetermeer kunnen komen.

Namens **(oom) Johan en (tante) Clazien** alvast bedankt.

Allen de hartelijke groeten van:

(Ome) Maarten en (tante) Sophia