

ZIEKENHOEKJE

Van (oom) Cees en (tante) Elisabeth Mudde kregen wij de volgende (aangepaste) mail.



Geert Snoeij

Geliefde familie,
Onze oudste kleinzoon Geert, 13 jaar, is donderdag 20 oktober opgenomen in het IJsselland ziekenhuis te Capelle aan den IJssel wegens blindedarmontsteking en is direct geopereerd. Het was best even spannend omdat hij na de operatie weer koorts kreeg en geen trek in het eten had. Geert heeft toen antibioticakuur gehad en mocht woensdag 26 oktober weer naar huis. Hij is nog heel moe, maar knapt aardig op. Wie stuurt hem een kaartje? Zijn postadres is:
Geert Snoeij;
Jacob Catslaan 39;
2902AG Capelle aan den IJssel.

Hartelijke groetjes
Cees en Elisabeth Mudde

Kleine moeite toch!.

GEBOORTE

Jullie hebben in de afgelopen weken vastwel een paar maal onze familievanderslikke.nl site bezocht. Dan hebben jullie onder hoofdmenu het "Laatste Nieuws" het volgende kunnen lezen.

Op woensdagavond 2 november om 23.10 zijn Evelien en Adriaan Ottervanger- Stam voor de 2e keer verblijdt met de geboorte van een zoon. De bevalling is voorspoedig gegaan en hij weegt 3170 gram. Zijn doopnamen zijn Evan Cornelis en hij gaat luisteren naar de naam Evan. Wij willen hen van harte feliciteren en het allerbeste toewensen met hun jongens.

Enkele dagen daarna is het geboortekaartje op de site gezet.



Geboortekaartje van Evan Ottervanger(11-04-02)

Adriaan en Evelien (11-04-00) van harte gefeliciteerd met de geboorte van **Evan**. Het is fijn om te horen dat alles goed is gegaan. Jullie hebben een drukke tijd achter de rug. Een verhuizing en nu een geboorte. Wij wensen jullie veel sterkte toe en met elkaar vele gelukkige jaren maar bovenal Gods zegen.

Dan krijgen jullie nog de betekenissen van de namen.

Evan : Deze naam is van Schotse afkomst en betekent "de Boogschutter"

Cornelis : De gehoornde

Ook deze maand hebben wij geen nieuwe meldingen ontvangen van gezinnen waar een baby wordt verwacht.. Het overzicht is dus nu als volgt..

Marco en Lenette van der Slikke- Seip (07-04-00) begin december.

Mario en Naomi Klomp- van Krimpen (03-14-00) medio januari 2012.

BIJDRAGE VAN

Onderstaand vind je de mooie bijdrage van **Marius Mudde (14-07-00)**

Beste Familie,

Mijn naam is Marius Mudde,

De zoon van Cees Mudde en Elisabeth Mudde - van der Slikke.

Aan mij is gevraagd om een bijdrage te leveren voor de nieuwsbrief,

Als eerst wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en mails die ik van velen voor mijn verjaardag hebt gekregen! Zoveel kaarten waarvan ik veel mensen niet eens persoonlijk ken!

Ik ben geboren in Rotterdam

Mijn ouders varen op een binnenvaartschip.

Tot mijn 6^e jaar ben ik meegevaren op het schip.

De kleuterlessen van groep 1 en 2 heb ik aan boord gevolgd.

Vanaf groep 3 is het verplicht om naar school te gaan dus dan breekt ook de tijd aan om naar het schippersinternaat te gaan.

Op het internaat heb ik een leuke tijd gehad, altijd vriendjes om mee te spelen

Er was een mooie buitenspeelplaats inclusief waterspeelplaats om met na gemaakte schip van vader te varen.

Natuurlijk mis je ook wel je ouders, maar in het weekend en de vakanties is het weer extra gezellig aan boord. Je kan dan lekker zwemmen en met het bootje varen vissen of helpen laden of lossen.





Vanaf mijn 16^e jaar ben ik in het huis van mijn ouders gaan wonen in Capelle aan den IJssel.

Mijn moeders was wat vaker door de weeks thuis om voor ons te zorgen. Verder waren mijn ouders altijd in het weekend thuis. Ik ben toen ook de opleiding voor fietstechnicus gaan volgen.

Deze opleiding duurt 2 jaar, op maandag ging ik naar school en de rest van de week was ik werkzaam in een fietsenzaak in Capelle aan den IJssel.

Na 2 jaar wilde ik wel wat anders als de fietsen en ben ik gaan varen op de binnenvaart.

Inmiddels had ik ook verkering met Joanne

op den Brouw.

Na 6 jaar verkering zijn we op 5 september 2008 getrouwd en is Joanne mee gaan varen.

Na een jaar getrouwd te zijn en te weten wat het varens bestaan inhoud zijn we tot de conclusie gekomen dat het toch niet iets is wat we heel ons leven willen doen.

We zijn weer aan wal gegaan, en hebben een jaar in een huis in Capelle aan den IJssel gewoond.

We hebben in dat jaar een huisje in Hendrik-Ido-Ambacht gekocht.

Joanne was inmiddels zwanger van ons 1^e kind!!



Op 19 augustus 2010 is ons kindje geboren, hij heet Ruben. Inmiddels is Ruben alweer 1 jaar en 3 maanden oud. Ruben groeit goed is erg ondernemend en speelt erg graag met zijn loop auto.

Zelf ben ik werkzaam in een fietsenzaak op ongeveer 3 km afstand van ons huis, Joanne werkt ook nog in een kledingzaak.

Tot zo ver mijn bijdrage aan de nieuwsbrief.

Kom gerust een op de koffie!

Ons adres is:

Bongerd 22

Hendrik-Ido-Ambacht.

Telefoon nummer: 078-6452229

Hartelijke groeten,

Marius, Joanne en Ruben Mudde.

Marius, hartelijk bedankt voor je bijdrage. En nu hopen, dat de volgende ook zo'n prachtige bijdrage wil leveren. Het is voor ons iedere keer weer spannend of men bereid is een bijdrage te leveren. Maar over het algemeen mogen wij niet klagen.

(JEUGD-)HERINNERINGEN

Dan komt nu de zesde bijdrage van (oom) Johan (05-00-00).

In mijn vorige column had ik het over de Maasboschstraat tijd. En als ik op die tijd terugkijk was mijn jeugd daar zo slecht nog niet. Eigenlijk vind ik het jammer om van die tijd af te stappen, dus ga ik toch nog maar effe daar op door.



Ik heb verteld dat ik borstvoeding van een tante heb gekregen maar dat ik mij daar helaas niets meer van herinneren kan.

Zo is er korte tijd later nog iets gebeurd waar ik mij ook niets meer van kan herinneren. Wel hadden wij aan de 1^e Maasboschstraat een grote tuin en aan het eind van die tuin stond een schuur. Ik was ruim een jaar oud dus het was A.D. 1943 en oorlog. Boven Vlaardingen werd een Engels vliegtuig door de Duitsers neergeschoten. De piloot wist zich met een parachute in veiligheid te brengen en kwam op het terrein van de

firma Lensveld, een groot zand en grindhandel, in de van Leyden Gaelstraat terecht. Via wat steegjes kwam hij uiteindelijk in onze tuin en in onze schuur terecht. Daar vonden we die man. Ik kon die Engelsman niet verstaan maar mijn vader wel en aan hem vroeg die piloot waar Engeland lag. Ja, om die man bij ons te laten onderduiken was veel te gevaarlijk, dus heeft mijn vader hem de weg gewezen. Naar het westen en in Hoek van Holland overvaren.



Een aangeschoten Engels oorlogsvliegtuig in 1944

De Duitsers waren natuurlijk driftig aan het zoeken en hebben hem later bij de firma Lensveld opgepakt want hij ging nog wat van zijn spullen ophalen. Wat er van die piloot geworden is weten we natuurlijk niet.



Scharensliiep

Maar laat ik bij meer persoonlijke jeugd herinneringen blijven. Als kind vond ik het geweldig als er allerlei volk door de straat kwam. Zoals de scharensliiep, de voddenkoopman en de blikslager. De laatste zette bijvoorbeeld nieuwe bodems in pannen, repareerde kapotte oren of teilen en van alles en nog wat. De scharensliiep trapte op een pedaal en sleep messen en scharen op een groot wiel en de voddenkoopman kocht oude kleren op, hij woog alles

met een soort handweegschaal. Je kreeg voor een zak kleding niet meer dan een paar kwartjes, maar goed alles was meegenomen. Het fijnste was echter om naar het werk van die mensen te kijken. Sjonge jonge, wat een vaklui waren dat. En het bracht levendigheid in de straat. Daar kwamen geloof ik wel meer kooplui langs maar dat weet ik niet meer.



Voddenkoopman met kinderen



Blikslager

We hadden ook in de 1^e Maasboschstraat een schoenenkastje. Dat was heel spannend. Je moest dan wel eerst de schoenen eruit kiepen, maar dan kon je er in kruipen, het deurtje achter je dicht doen en dan zat je in het donker van iedereen afgesloten. Je kon dan eindeloos fantaseren. Dat ik dat leuk vond zal wel komen omdat ik volgens kenners een autistische inslag heb. Maar behalve dat schoenenkastje vond ik het huis gezellig.

Het huis aan de Binnensingel was veel groter maar lang niet zo knus. Als het niet gesloopt was had ik het huis gekocht van mijn oma. En dan had ik net zoals mijn vader duiven gehouden boven het toilet buiten.

Tot slot nog een laatste herinnering aan de 1^e Maasboschstraat tijd. De vader van ene Jan Mooi was een fervent Feyenoord liefhebber. Hij nam als zij dat wilden ook wel eens een van zijn zoons mee. Dat was toen nog op de zaterdagmiddag. Afijn, op een dag ging ik met Jan en zijn broer Chiel Mooi spelen, toen hun vader vroeg of ze mee wilden naar een voetbalwedstrijd in het Feyenoord Stadion. Nou dat wilden ze wel maar dan moest ik mee want ze wilden mij niet in de steek laten. Oké dat was goed. Maar of ik het niet even aan mijn ouders moest vragen. Nou ik was in die tijd al zo slim en bedorven dat ik wel snapte dat dit nooit mocht. “Nee, zei ik dat was niet nodig dat vonden ze vast wel goed. Dus ik mee naar Rotterdam.



Logo Feyenoord

Nou aan mij was die voetbalwedstrijd niet besteed, niet omdat ik in gewetensconflict kwam maar omdat ik niet van voetbal hield. Die hele mensenmassa benauwde mij en ik ben daarna nooit meer meegegaan. Later zijn de “Mooimannen” verhuisd naar de Stationsstraat, ik ben ze daar nog wel eens gaan opzoeken, maar al gauw vond ik het te ver lopen en zo zijn ze uit mijn gezichtsveld verdwenen. Zo als alle kennissen en vrienden uit de 1^e Maasboschstraat. Maar op de Binnensingel kregen we weer nieuwe vrienden en kennissen, goede en slechte, u hoort er meer over in de volgende Nieuwsbrief.

Hartelijke groeten,
(Oom) Johan

(Oom) Johan, wederom onze hartelijke dank dat je weer een stukje van het verleden hebt willen schrijven voor de nieuwsbrief. Iedere keer zijn wij weer verbaasd waar je het allemaal vandaan haalt. Daarom zien wij uit naar je volgende bijdrage. Velen hebben goede herinneringen aan de Binnensingel alhoewel het jaren van vele zorgen zijn geweest voor **(O)pa en (Oma) van der Slikke**.

MIJN-BEDRIJF

Ditmaal een bijdrage van **Stefan van Krimpen (03-11-00)**. Stefan runt een prachtig autoschade herstelbedrijf. En wij moeten zeggen dat de kwaliteit van herstelwerkzaamheden van **Stefan** heel goed is. Twee maal heeft een dochter van ons een grote schade aan hun auto laten herstellen en wij moeten zeggen dat dit heel netjes en tegen een zeer concurrerende prijs is uitgevoerd. Wij bevelen dan ook **Stefan** van harte aan als je een schade aan je auto hebt.



1. **Wij hebben begrepen dat je een eigen zaak hebt. Wat is dat voor een zaak en wat verkoop je zoal?**

Ik heb een autoschade herstelbedrijf. We herstellen schade aan auto's maar spuiten ook designkasten en alle andere voorkomende dingen van keukens tot vrachtauto's, tuinschermen/tuinmeubels en reclameobjecten/foto's kunstobjecten etc.



Spuitcabine

2. **Heb je ook een winkel of een werkplaats of iets dergelijks waar wij terecht kunnen?**

We hebben een werkplaats van 800 m² op een A-locatie in Bolsward. Een gedeelte van het pand verhuren wij aan Eindeloosdesign, een bedrijfje dat op bestelling hoogglans designkasten maakt en die wij voorzien van een laklaag. Voor meer informatie moet je gaan naar:

www.eindeloosdesign.nl.

3. **Sinds wanneer heb jij deze zaak?**

In maart 2010 ben ik begonnen met mijn eigen autoschadebedrijf in een klein pandje van 200 m². In november 2010 groeide ik uit mijn jasje en ben ik verhuisd naar mijn huidige pand.

4. **Heb je ook werknemers of werk je met andere samen?**

Toen ik in maart begon was het de bedoeling dat ik in mijn eentje zou starten. Maar een leerling autoschadehersteller van mijn toenmalige werkgever wilde met mij mee. Daarnaast kreeg ik via het UWV nog een Wajonger aangeboden die ook al ruime ervaring had in de autoschadebranche. Nadat we verhuisd zijn is er nog een ervaren spuitspecialist bijgekomen. Sinds de zomervakantie werken er nog twee vakantiewerkers op afroep en bij drukte in oktober is daar nog een leerling bijgekomen.



Schade aan de auto van Rianne (07-10-00)

5. **Heb je ook een site waarop wij kunnen zien wat je zoal doet en verkoopt?**

Ja, we hebben ook een site www.autoschadevankrimpen.nl maar deze kan inmiddels wel weer een update gebruiken. Door alle drukte schiet het bijhouden ervan er nog een beetje bij in. Doch de belangrijkste gegevens zijn daar wel op te vinden.



Auto spuitklaar

6. Heb je ook klanten binnen onze familie en kunnen wij in deze iets voor je betekenen?

Ja er zijn al een aantal familieleden langs geweest met schade die wij hebben gerepareerd. De afstand is geen probleem. We beschikken over een aantal leenauto's en ruilen indien gewenst de auto op locatie om. Na reparatie komen we hem dan weer terugbrengen.

7. Wat zijn je toekomstplannen?

Het verder professionaliseren van het bedrijf zodat we nog meer klanten naar tevredenheid kunnen helpen.

8. Heb je bezwaren als wij een link op de familievanderslikke.nl site zetten?

Nee, daar hebben we geen bezwaar tegen en we willen een ieder die dat leuk vindt, uitnodigen om een keertje te komen kijken in ons autoherstelbedrijf te Bolsward.

Autoschade Service van Krimpen
Industriepark 2
8701 PN Bolsward 0515-336585
www.autoschadevankrimpen.nl
info@autoschadevankrimpen.nl



Auto Rianne na reparatie door Stefan

OMA'S LEVENSBESCHRIJVING VAN 1973.

Dan gaan wij nu verder met Oma's Levensbeschrijving van 1973.

16. Bestrijders

Toen ik na de operatie thuis kwam en zo de trap opging en al de kinderen zag, mijn man en mijn moeder, was het of ik ze uit de dood weer terugkreeg. En 's middag, toen wij gegeten hadden, nam vader de Bijbel ging gewoon verder waar hij was gebleven. Het ging over Hiskia (Jesaja 38).



Jesaja 38

Hiskia was ziek en moest afscheid nemen en zei: *“Ik zal de Heere niet meer zien, den Heere in het land der levenden; ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners dezer wereld. Ik heb mijn leven afgesneden, gelijk een wever zijn web;”* enz. In vers 17 zegt Jesaja in dit hoofdstuk: *“Maar Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelsd, dat zij in de groeve der vertering niet kwame; want Gij hebt al mijn zonden achter Uw rug geworpen”* (zie ook Hosea 3).

O wat heb ik goed gehad, want daar werd alles verklaard wat er gebeurd was. Ook kreeg ik nog die woorden: *“Gij zult vele dagen na mij blijven zitten (gij zult niet hoereren, noch eens anderen man geworden), en ik ook na u”*. Toen mocht ik geloven wat Naomi tegen Ruth ze: *“Zit stil, mijn dochter, totdat gij weet, hoe de zaak zal vallen; want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak zal voleind hebbe”* (Ruth 2).

“O”, zei ik, nu kan ik met mijn handen en armen over elkaar zalig worden en behoef ik er niets meer aan te doen. Maar daar is heel veel op afgekomen. Wij waren eens op een gezelschap en dat ging zo. Daar was een mevrouw wiens man een beroerte had gehad. Zij vroeg aan mij om eens naar haar man te kijken. Nu dat deden wij, maar die man werd snel weggemoffeld. De bel ging en weer ging de bel en daar kwamen alsmaar mensen binnen. Totdat de hele kamer vol zat. Toen moest ik vertellen wat er in het ziekenhuis gebeurd was. Maar daar was één man die het niet over nam. Ik ging verslagen naar huis. En 's nachts, ik ging alles tegen den Heere vertellen uit de ellende waar ik weer in terecht was gekomen. En daar valt in mijn hart Psalm 69 vers 4:

*Mijn broedren ben ik vreemd, door elk onteerd, ‘
en onbekend den zonen mijner moeder.
Ik vind nog schutsheer, noch behoeder;
Want d’ ijver van uw huis heeft mij verteerd.*

De andere dag kwam er nog een vrouw kijken hoe ik het maakte. Toen kon ik haar dit vertellen en de Heere bewaarde mij weer.



Ds. F. Mallan

Ik mocht ook zeer veel hebben van een preek van ds. Mallan uit Openbaring van Johannes 5 vanaf vers 6 tot en met 9.

“Zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; Want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht en taal, en volk en natie”.

O, uit welk geslacht was ik afkomstig. En dat Lam, staande als geslacht, in het midden van den troon. Bij mij was de troon de satan geweest. Nu moest hij wijken en ik kreeg een andere gang in mijn leven. Ik heb er vijf jaren tegen aangeleund tegen hetgeen geschied was en had genoeg aan Jezus.

De vorige maal hebben wij geschreven dat de weg van een bekeerd mens is: Eerst ellende, dan verlossing en daarna dankbaarheid. Nu dat komt in **Oma's Levensbeschrijving** iedere keer terug, en heel sterk naar voren komt wat ook blijkt uit de volgende bijdrage. Want na enkele goede (vette) jaren krijgt zij toch enige bestraffingen van den Heere omdat zij vet werd gelijk Jeschurun en achteruit sloeg.

JARIGE VAN DE MAAND

Dan volgt nu een bedankje van **“de Jarige van de maand november”** of te wel van **Sofieke Gerrets (10-08-00)**.



Sofieke Gerrets

Beste familie,
Wat een verrassing om te lezen dat ik was opgegeven voor de jarige van de maand november, en ook nog was geselecteerd (waarvoor papa & mama hartelijk bedankt)! Het maakte het openen van de brievenbus een aantal dagen heel wat leuker.. ;). Totaal heb ik 11 kaarten en een mailtje ontvangen, erg leuk! Heel erg bedankt iedereen, met name ook voor de kaarten met inhoud!
Hartelijke groeten,
Sofieke Gerrets



En veel kaarten

Ook voor de maand december hebben wij weer enkele aanmeldingen ontvangen. En wie moet je dan kiezen. En dat valt niet altijd mee omdat je dan enkele moet teleurstellen. Maar na ampel beraad hebben wij toch een keuze kunnen maken. Wij kregen de volgende aanmelding.



Rhonda

Aan de redactie van **“Slikkertjes-Nieuwsbrief”**,

N.a.v. jullie oproep voor **“de Jarige van de maand december”** hebben wij een voorstel. Het betreft **Rhonda Wijksman**, die ongeveer vijf jaar geleden, toen zij slechts enkele maanden oud was, vanwege omstandigheden niet meer bij haar moeder thuis kon wonen, is geplaatst als pleegkind bij Laurens en Sophia van den Berg-van der Slikke.

Het is een lief maar ook een ondeugend meisje. Zij hoopt op 1 december vijf jaar te worden. Haar adres is:

Rhonda Wijkman;
p/a fa. L. van den Berg
Jaap Kosterstraat 62;
3286 VT KLAASWAAL.

Hartelijke groeten,
De Slikkertjes

Zoals altijd zijn wij weer benieuwd wie zo'n sterretje een kaartje stuurt.

TENSLOTTE

Allen de hartelijke groeten van:
(Ome) Maarten en (tante) Sophia