

SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

FAMILIEVANDERSLIKKE.NL

ZESDE JAARGANG

NUMMER 64, MAART 2012

Geliefde familie,



(tante) Nel en (oom) Piet Bakker

In de vorige nieuwsbrief hebben wij nog kunnen melden dat (oom) Piet Bakker (01-00-00) in het IJssellandziekenhuis is opgenomen. Na enkele weken is (oom) Piet overgeplaatst naar het verpleeghuis Pniël te Rotterdam. Maar (oom) Piet voelde zich daar diep ongelukkig. Ook (tante) Nel vond het maar niks dat hij daar verpleegd werd. Daarom is (Oom) Piet toen overgeplaatst naar de ziekenkamer van 'd Amandelhof te Capelle aan den IJssel waar hij liefdevol werd verpleegd. Dit heeft niet lang geduurd, want na enkele dagen is (oom) Piet op zijn onverwachts overleden.

*"Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden;
en hij was verloren en is gevonden."*

Lucas 15 vers 24a

Diep bedroefd delen wij u mede dat na een lange periode van afnemende krachten door de HEERE uit ons midden is weggenomen mijn innig geliefde man, onze liefhebbende vader, schoonvader en opa

Petrus Jacobus Bakker

in de leeftijd van 84 jaar.

Capelle aan den IJssel: P.C. Bakker - van der Slikke
Vleuten: P.J. Bakker
E. Bakker - Bos
Lois
Vlaardingen: J.E. Bakker
Dylan
Vlaardingen: M.M. Bakker
L.M. Bakker - van Wijk

Capelle aan den IJssel, 14 maart 2012
Fluiterlaan 50 - 05
2903 RL Capelle aan den IJssel

Gelegenheid tot condoleren Deo volente zaterdag 17 maart van 10.00 tot 11.30 uur in de grote zaal van zorgcentrum "d' Amandelhof", Fluiterlaan 52 te Capelle aan den IJssel.

De rouwdienst wordt gehouden Deo volente dinsdag 20 maart om 10.30 uur in het kerkgebouw "Elim", Merellaan 346 te Capelle aan den IJssel.

Aansluitend zal omstreeks 12.00 uur de begrafenis plaatshebben op begraafplaats "Oud-Kralingen", Laan van Oud Kralingen 1 te Rotterdam.

Na afloop van de begrafenisplechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de aula op de begraafplaats.

Geen bloemen

REDACTIE:
M.M. VAN DER SLIKKE

EMAIL:
MMVDSLIIKKE@KLIKSAFE.NL

SITEBEHEER:
LYDIA DEN TOOM -
VAN KRIMPEN

EMAIL:
TOOM@SOLCON.NL

Een grote slag is weer in de familie gevallen. **(Oom) Piet Bakker** is niet meer. Een bedroefde weduwe is achtergebleven. Een roepstem is weer onder ons uitgegaan. De dood wenkt ieder uur. En dat betekent **God** te moeten ontmoeten. En kunnen wij **God** ontmoeten? En kunnen wij dat niet, bekeert u dan. Want het is nog heden der genadetijd. Haast u om uw levenswil!

(Oom) Piet heeft in de laatste dagen van zijn leven steeds beleden dat hij een grote zondaar is en zo niet kon sterven. Wat het verder nog bij hem heeft uitgewerkt weten wij niet. Wij laten het maar liggen.

Door deze wensen wij **(tante) Nel met haar (klein-) kinderen** veel sterkte toe maar bovenal dat **de Heere** jullie in deze nog gedachtig wilt zijn. Dat **de Heere** deze roepstem nog aan jullie harten wilt heiligen.

Dan gaan wij nu verder met de nieuwsbrief. De nieuwsbrief was nagenoeg gereed. Dus hebben wij hierin weinig veranderd.

Geliefde familie,

Het zag er bijna naar uit dat de **“Slikkertjes-Nieuwsbrief”** deze maand niet (op tijd) zou uitkomen. Zoals wellicht bekend moest de redacteur, **(ome) Maarten** van de dokter jl. donderdag 1 maart met spoed in het IJssellandziekenhuis te Capelle aan den IJssel worden opgenomen vanwege een mogelijke maagbloeding. Gelukkig mocht alles meevallen zodat ik weer de volgende dag naar huis mocht. Wel volgt nog nader onderzoek.

Wij zijn dan ook verheugd dat wij weer een nieuwsbrief mogen uitbrengen. En wij hopen dat hij weer voldoet aan jullie verwachtingen en de gehele nieuwsbrief met genoeg en mogen lezen.

Dan beginnen wij nu met de nieuwe rubriek: **“Foto van de maand”**. In de afgelopen periode hebben wij leuke reacties ontvangen van de vorige foto's, dus voor ons reden om hiermee door te gaan.

FOTO VAN DE MAAND

Wij hebben van de familie nog geen bijdrage ontvangen voor deze nieuwe rubriek. Dat is jammer, want wij weten dat binnen de familie vele leuke, mooie en oude foto's zijn die de moeite waard zijn om in de nieuwsbrief op te nemen. Daarom een kleine oproep aan broers en zussen, maar ook aan de verdere familie: Heb je zo'n (oude) foto, mail hem naar ons en wij zullen het opnemen in de nieuwsbrief. En heb je een leuk verhaal erbij, dan zien wij ook die graag tegemoet. Bij voorbaat onze hartelijke dank



Een gezellige familie fotootje uit 1959

Is dit geen prachtige foto? Ja toch. Een foto gemaakt met een Kodak cameraatje. Welk jaar? Zo te zien moet deze foto in de zomer van 1959 genomen zijn.

En waar? In de achterkamer op de Binnensingel 29 te Vlaardingen waar **Opa en Oma van der Slikke** bijna 20 jaar hebben gewoond.

Wie is wie? **Oma van der Slikke** zit hier centraal op de foto met **(tante) Elisabeth** op haar schoot en **(oom) Peter** staande naast haar. Vooraan **(tante) Bartelien** en daarachter in dezelfde kledij **(tante) Anneke**.

Helemaal bovenaan de lachende **(tante) Hanna** met rechts voor haar **(oom) Cees** en links **(oom) Ben**.

Er valt natuurlijk veel te vertellen van deze foto, maar dat moet je maar vragen aan degene die op deze foto staan.

HET ZIEKENHOEKJE

Geliefde familie,

Door deze zeg ik mijn oprechte dank voor het vele blijken van belangstelling tijdens mijn ziek zijn. Het is echt ontroerend dat wij zoveel kaarten en mails mochten ontvangen. En niet alleen het aantal kaarten en mails, maar ook de geestelijke inhoud hiervan heeft veel indruk op ons gemaakt. En wat ons eveneens opviel is dat niet alleen mijn broers en zussen, zwagers en schoonzussen met hun aanhang iets van zich liet horen, maar zelfs (achter-) neven en(-) nichten.

Hiermee wordt bevestigd dat de familiebanden van onze familie goed zijn. Laten wij het zo houden.

Hartelijke groeten,

(Ome) Maarten



(oom) Maarten

Dan vragen wij aandacht voor **Arjan Slagboom (07-09-00)**. **Arjan** zit momenteel niet lekker in zijn vel waarover hij moeilijk kan praten. Maar een kleine ondersteuning zal hij zeker waarderen. Daarom vragen wij jullie hem een kaartje te sturen waarvan hij wat opvrolijkt.

Zijn adres is: **Arjan Slagboom**
Sperwerstraat 120
3362 ES Sliedrecht.

Mail je liever: **arjanslagboom@live.nl**

Bellen kan ook: **0184-795076**



Arjan Slagboom

Allen bij voorbaat onze dank.

GEBOORTE

Op de valreep kregen wij de volgende mail. En daar zijn wij blij mee. Want het is toch als de familie niet op de hoogte wordt gehouden van het wel en wee. En als wij niet worden geïnformeerd dan is niet alleen het overzicht van de (achter-) kleinkinderen meer compleet, maar gaat dit ook ten koste van de zo goede familiebanden. Wij hopen dan ook dat jullie allemaal het goede voorbeeld van **Elizabeth Bos (03-03-00)** volgen.

Hallo oom Maarten,

Fijn dat het met u weer goed gaat, het was wel even schrikken zeg maar weer alle reden tot dankbaarheid. Ik weet niet of Arianne en Richard zelf hebben gereageerd maar voor de zekerheid stuur ik u toch dit bericht.

Wij zijn ook zeer blij dat Arianne weer in blijde verwachting is en zij hopen rond 20 augustus gezinsuitbreiding te krijgen. Voor ons wordt het ons 6e kleinkind zijn. We hopen dat alles goed mag gaan.

Groeten, Elizabeth

Dan volgt hier een kort overzicht van degene waar een baby'tje wordt verwacht.

William en Mariënne Stam- van Oosten (11-09-00) medio april 2012
Richard en Arianne Bos- de Frel (03-03-01) medio augustus 2012

TROUWEN

Eerst even een herinnering.



*Voorkant trouwkaart
Daniël en Mariska*

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen dat

Daniël Gerrets (10-07-00)
en
Mariska van der Slik

op D.V. donderdag 22 maart 2012 in het huwelijk hopen te treden.

De voltrekking van het huwelijk vindt plaats om 12.45 uur te Nieuw-Lekkerland.

De kerkelijke bevestiging vindt plaats om 14.00 uur in de Maranathakerk, Mattenbies 1 te Nieuw-Lekkerland.

Belangstellenden zijn van harte welkom

Dan hebben wij een mooie trouwkaart ontvangen van **Wilco Huizer en Gerliene de Waard (06-02-03)**. (Het verheugt ons dan ook, dat er toch nog achterneven en -nichten zijn die de redactie van de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** informeren over hun voorgenomen huwelijk. Wij hopen dan ook van harte dat de andere achterneven en -nichten dit mooie voorbeeld volgen.)

Wilco en Gerliene hopen op D.V. donderdag 19 april 2012 in het huwelijk te treden. Na voltrekking in het mooie stadhuis van Utrecht zal een zegen gevraagd worden over hun huwelijk in de Westerkerk te Utrecht. Deze dienst zal worden geleid door de vader van de bruid **ds. A. J. de Waard (06-03-00)**.

Bij de trouwkaart zat de hiernaast weergegeven uitnodiging. Het leek ons goed deze voor jullie niet te onthouden. Dus als je in de gelegenheid bent om deze dienst bij te wonen, wordt je van harte hiervoor uitgenodigd.

Geliefde familie

U bent van harte welkom om aanwezig te zijn tijdens onze kerkdienst. Let hierbij op de parkeergelegenheid. Bij / om de kerk geldt overal betaald parkeren / vergunninghouders. Het is daarom raadzaam om uw auto te parkeren in parkeergarage Paardenveld (op 150 meter loopafstand van de kerk).

We zien er naar uit om u te ontmoeten op **dv. Donderdag 19 april!**

Hartelijke Groet,
Wilco Huizer & Gerliene de Waard.

Dan volgt nu de trouwkaart.



Trouwkaart van Wilco en Gerliene

De volgende die in het huwelijksbootje stapt is:



Rebekka Mudde (14-06-00) en Teun Broer. Zij hopen D.V. woensdag 18 april 2012 in het huwelijksbootje te stappen.

Zij trouwen in het gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel.

Een zegen over hun huwelijk willen zij vragen in een dienst waarin de weleerwaarde heer ds. A. Kort hoopt voor te gaan.

Deze dienst zal worden gehouden in de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, Nachtegaalstraat 3 te Krimpen aan den IJssel.

Hierboven zie je de voorkant van de eveneens zo prachtige trouwkaart en rechts, de binnenkant met de tekst.

Tennis Broer & Rebekka Mudde
geven u, mede namens wederzijdse ouders, kennis van ons voorgenomen huwelijk op *Leo Volente* woensdag 18 april 2012 om 11.00 uur in het gemeentehuis van *Krimpen aan den IJssel, Raadhuisplein 2*.

*Wij willen Gods zegen vragen over ons huwelijk in een dienst waarin de weleerwaarde heer *Ds. H. Kort* hoopt voor te gaan.*

Deze dienst begint om 12.15 uur in de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, Nachtegaalstraat 3 te Krimpen aan den IJssel.

U bent hartelijk welkom op onze receptie van 20.30 tot 23.00 uur in 'De Oude Duikenburg', Voorstraat 30 te Echteld.

Ons toekomstig adres:

Neegbree 12

2923 GM Krimpen aan den IJssel

Door deze feliciteren wij al de drie bruidsparen van harte met hun voorgenomen huwelijk. Natuurlijk wensen wij jullie van harte toe dat het een mooie en onvergetelijke dag mag worden. Maar bovenal wensen wij jullie van harte vele gezegende jaren toe.

VERLOOFD

Wij hebben een beslag kunnen leggen op een mooi verlovingskaartje en wel van:

Matthias Bos (03-03-04) & Joukje Visser.

Het grote feest heeft reeds plaatsgevonden dus als je daar niet bij ben geweest is dat sneu voor je. Wil je hun alsnog feliciteren door hun een kaartje te sturen voor dit heugelijk feit dan kan dit altijd nog. Hun postadres is:

**Aan het verloofde paar
Matthias Bos & Joukje Visser;
p/a Goudenregenstraat 41;
2906 CK Capelle aan den IJssel.**

Door deze feliciteren wij **Matthias en Joukje** met hun verloving. Jullie gaan nu een mooie tijd tegemoet van sparen voor een trouwerij en het kopen van een uitzet. Wij wensen je daarbij veel succes. En als de dag daar is dat jullie in het huwelijksbootje stappen, dan horen wij dat graag.



Joukje Visser & Matthias Bos

Wij zijn verloofd!
28 januari 2012

Wij vieren dit op D.V. 2 maart 2012. Van 20:00 uur tot 22:00 uur in 'Loods 45', Goudenregenstraat 45 te Capelle aan den IJssel. Wij hopen u op deze speciale avond te mogen begroeten!

Postadres: Goudenregenstraat 41, 2906 CK, Capelle aan den IJssel

Cadeautip: ☒

Verlovingskaartje van Joukje en Matthias

EEN BLIJ EN DANKBAAR BERICHT

Onderstaand vinden jullie een onverkort blij en dankbaar stukje levensgeschiedenis van **Benjamin van der Slikke (12-04-00)**. Een heel verhaal maar wel lezenswaardig.

Beste familie,

Hierbij voor in de nieuwsbrief nog een berichtje van mij, ik zal eerst proberen uit te leggen waarover het gaat.



Benjamin, Marja en de kids

Na een verkeringstijd van 1,5 jaar zijn Marjan en ik gelukkig jong getrouwd, daardoor hadden we financieel iets een achterstand en die moest natuurlijk door hard en veel werken worden ingehaald.

We gingen er samen voor, en hadden er nooit rekening mee gehouden dat je ook nog eens ziek zou kunnen worden. Wat denk je, dat is voor als je oud bent, of eerlijk gezegd dachten we daar helemaal niet aan. Je hebt natuurlijk allemaal wel eens iets, mijn broer Reinier waarmee ik samen veel metselde had astma en zo had ik wat last van mijn handen en soms wat pijn in mn borst, maar goed dat hoorde er allemaal bij.

Maar toen, het nieuwe millennium. In februari 2000 werd ik ziek. Ik was toen 21 jaar en had de wekker op 5 uur gezet. Er moest weer veel gebeuren die dag, maar door de enorme pijn in mijn benen kon ik mijn bed niet meer uit komen om naar mijn werk te gaan. Ik besepte dat het zo niet ging op de bouw, en ben toch maar weer naar bed gegaan.

Al mijn gewrichten deden enorm pijn, en dus een afspraak gemaakt bij de huisarts.

In het begin werd gedacht dat ik wat overwerkt was, en moest de komende periode maar wat rustiger aan gaan doen.

Maar uiteindelijk, na weken rust en fysiotherapie, ging het alleen maar verder achteruit. De therapeut wist niet wat ze met me aan moest en stuurde me weer terug naar de huisarts. De pijn bleef en ik was erg moe waardoor ik veel op bed lag, we gingen verder zoeken naar wat de werkelijke oorzaak was.

Uiteindelijk na ruim 4 maanden van allerlei onderzoeken kreeg ik op mijn benen grote harde rode schijven. Dit was rede voor de huisarts om mij longfoto's te laten maken. Het klinkt natuurlijk wat vreemd, rode schijven op je benen en dan een longfoto maken, maar de huisarts was een vakman. Op de longfoto waren duidelijke afwijkingen te zien, een soort sneeuwbal met uitspattingen op een donkere achtergrond. Na aanvullende onderzoeken bleek het Sarcoïdose te zijn, daar had ik nog nooit van gehoord natuurlijk...

Op korte termijn bleek dat de artsen er niets aan konden doen, de medicijnen konden meer kapot maken dan nodig was. Het was kiezen tussen 2 kwade oplossingen, eerst maar aanzien met alleen wat pijnbestrijding en hopen dat de ziekte vanzelf weer weg gaat.

Maar na zo'n 1,5 jaar en na veel controles in het ziekenhuis ging het alleen nog maar achteruit met mij. Het lopen ging niet meer en het littekenweefsel in mijn longen werd alleen maar erger waardoor mijn longcapaciteit achteruit ging.

Het was voor ons, maar vooral ook voor Marjan een hele moeilijke tijd. Zij zag mij veranderen van een gezellige gezonde werkende kerel, in een zwakke jongen die bijna niets meer kon en waarvoor alles teveel was. Ik lag veel op bed en sleepte me wat voort op krukken en we wisten niet waar het op uit zal lopen.

Ik heb het (vooral) achteraf als heel bijzonder ervaren dat ze er altijd voor me was. Marjan werkte voor ons en deed het huishouden, wat ik ook deed of hoe ik ook reageerde, ze was er altijd voor me!

Vanaf bekend werd dat ik langere tijd ziek zou zijn is Marjan toen de opleiding voor kapster gaan doen, zodat zij voor de inkomsten zou kunnen zorgen.

Soms kwam ze uit haar werk en lag ik boven op bed, ze vroeg mij wat ze voor me kon doen, ik zei dan, laat me maar liggen en laat me maar met rust.., hoe bot kan je zijn hé..! als ik dit over kon doen..!

Dit kon zo niet doorgaan, toen ben ik begonnen met een prednisonkuur van 1,5 jaar, dit kwam neer op een gecombineerde medicijngebruik zo'n 18 pillen per dag.

Door de medicijnen werd ik erg dik, ik hoefde daar niet eens veel voor te eten ☺, mijn haar werd veel dunner en volgens Marjan werd ik wat agressiever... Volgens mij viel dat wel mee, maar ze heeft me wel eens tegen moeten houden omdat ik een kerel die voor ons in een auto reed heel vervelend vond doen en ik hem daarvoor wel eens een lesje zou leren, oeps... Eerlijk gezegd, toen ik uiteindelijk met de medicijnen stopte dacht ik, o ja, zo kun je je ook voelen....

Toen ik startte met medicijnen ben ik om weer te kunnen bewegen en lopen 7 maanden lang naar longrevalidatiecentrum geweest. Dit hield in, 2 ochtenden in de week gezamenlijk sporten en zwemmen, dit was vooral in het begin heel erg zwaar. Maar wat heerlijk om je grenzen weer te kunnen verleggen, en steeds meer met je lichaam te kunnen doen.

De kleine dingen ga je dan waarderen zoals, zonder krukken de hond uitlaten, de tuin schoffelen of de auto wassen zonder meteen daarna 2 dagen op bed te moeten liggen, dit werkt zo enorm motiverend!

Na 3 maanden was er weer een controle, wat waren we blij dat er geen achteruitgang was maar dat de ziekteverschijnselen stabiel waren gebleven!

In de periode daarna ging het steeds beter, er was geen verslechtering en soms was er zelfs wat verbetering te zien. Door de medicijnen voelde ik mij ook weer beter, ik ben toen weer wat aan het werk gegaan. Als metselaar ging dat natuurlijk niet, maar gelukkig kon ik wat kantoorwerk overnemen van mijn broer Martijn waar ik toen in loondienst was.

Uiteindelijk na 1,5 jaar mocht ik stoppen met het pillen slikken en werd ik weer de oude Ben(jamin). In februari 2000 kwam ik ziek thuis te lopen, maar in januari 2004 was ik weer volledig aan het werk.

Wat was ik blij dat ik weer kon en mocht werken, ook voor ons gezin, voor Marjan en onze lieve zoon Robin die in november 2003 geboren was. Wat heeft vooral Marjan lange tijd uitgezien naar een lief kindje van ons samen, maar wat niet kon.

Inmiddels hebben we ook nog een mooie dochter Lindy gekregen, ze is nu 5 jaar en heeft gisteren haar 2^e tandje verloren, het wisselen is begonnen...

We zijn gelukkig en houden van elkaar, wat hebben we veel goeds gekregen. Hoe goed is het om eens terug te kijken en niet te vergeten dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is. Wat kan er veel gebeuren als je er niet voor bewaard wordt. Je stippelt je leven uit, maar het loopt vaak zo anders.

Deze ziekte heeft ons niet alleen maar narigheid bezorgt. Het heeft ons stil gezet en ook veel dichter bij elkaar gebracht. Soms denk je dat je zonder de Heere kan, maar dat is voor ons onmogelijk. We moeten allemaal bewaard worden voor ziekte.

In die periode was onze moeder zo ernstig ziek geworden. Wat is het met haar toch anders gelopen, de ziekte die niet te stoppen was en doorging tot ze helemaal niet meer kon. Uiteindelijk moest ze sterven.

Gelukkig was dat voor haar niet het ergste, maar wat was dat moeilijk voor ons allemaal om onze moeder zo te zien. Wat zijn we door haar verlies zo heel veel kwijt geraakt.

Tijdens de zwangerschap van Lindy kwamen we erachter dat met de zwangerschap van Robin teveel antistoffen waren opgebouwd (rhesusbaby). Het was vooral in het begin extra spannend voor ons omdat er grote kans was op complicaties. Maar gelukkig hebben we 2 gezonde kinderen mogen krijgen. Momenteel zit Marjan haar mond in de steigers (beugel), zo noemt ze het zelf...

Binnen nu en een jaar zal ze aan haar kaak moeten worden geopereerd. Haar onderkaak zal dan doormidden worden gezaagd en naar voren gezet. Dit zal een heftige ingreep worden. Ik hoop er dan voor haar en voor de kinderen te kunnen zijn, zoals ze er ook altijd voor mij is, niets is haar teveel.

Wij zullen het hier op aarde nooit volmaakt krijgen, maar we kunnen hierin wel zien dat we door het leven heen geholpen worden.

We zeggen het soms zo makkelijk, maar het echt beseffen is wat anders. Het normale en drukke leven neemt je zo snel weer in beslag, je zou bijna vergeten dat je zo ziek bent geweest.

Het is uiteindelijk een heel verhaal geworden, (een beetje uit de hand gelopen) maar wat ik eigenlijk wilde mailen is dat ik nu na ruim 12 jaar ziekenhuis, onderzoeken, niet meer terug hoeft te komen. Het ziekteproces is al enkele jaren stabiel zodat jaarlijkse controle niet meer nodig is.

Dit is voor ons zo bijzonder dat wij dit zeker wilden melden.

Er is vanuit de familie in de afgelopen jaren veel meegeleefd, onder andere hebben we veel kaarten en bezoeken van ooms en tantes gehad. Als we elkaar eens ontmoeten is er veel naar mijn omstandigheden gevraagd, dit doet je in zo'n periode echt heel veel goed. Wat bijzonder is, mijn vader kwam elke dag langs om met mij de hond uit te laten. Met enige regelmaat nam hij van opa Slikke 50 gulden (later 20 euro) mee voor de extra kosten die we maakten door de ziekte. Opa wist uit ervaring dat ziek zijn veel van je vraagt en je het financieel moeilijker hebt, dit is iets wat wij erg gewaardeerd hebben en nooit zullen vergeten!

Met vriendelijke groeten,

Marjan, Robin, Lindy en Ben(jamin) van der Slikke uit Barneveld

Benjamin, Marjan en de kinderen, van harte gefeliciteerd met dit mooie bericht. Jullie hebben vele zware jaren achter de rug. Jaren tussen vrees en hoop. Wij begrijpen dat je met jullie zorgen bij Hem mocht zijn die een Helper is in nood. En Hij heeft jullie niet beschaamd. Wij wensen jullie met elkaar vele gezonde maar bovenal gezegende jaren toe.

BIJDRAGE VAN.....

Het was de bedoeling dat hier een stukje zou staan van **Maarten van der Slikke (05-01-00)**. **Maarten** is de oudste zoon van (oom) **Johan en (tante) Clazien (05-00-00)**. Helaas is **Maarten** door omstandigheden daaraan niet toegekomen. We hopen dat we in de volgende nieuwsbrief wel een stukje van hem op kunnen nemen. **Maarten, veel succes.**

(JEUGD-)HERINNERINGEN

Dan komt nu het laatste deel van (oom) **Johan van der Slikke (05-00-00)**. Wij hopen dat jullie het met genoegen zullen lezen.. Het was wel even wennen aan de schrijfstijl maar uiteindelijk moeten we zeggen dat de bijdrages van (oom) **Johan** zeer geslaagd zijn. (Oom) **Johan**, hartelijk bedankt.

Geliefde familie,

Vroeger kon je op de Binnensingel, waar mijn ouders bijna twintig jaren hebben gewoond, goed spelen. Het autoverkeer was in die tijd niet zo intensief als nu.

Op een dag reed er een vrachtauto door onze straat toen die een aanrijding kreeg. De auto was vol geladen met tonnetjes haring. Een paar tonnetjes braken open en al die haringen over straat. Wat een troep. De politie en de brandweer wilden die haringen met bezems bij elkaar vegen. Dus vroegen wij, of we de haringen mochten oppakken en houden. Nou dat mocht, want ze gingen toch de container in. We hebben een hele emmer vol haringen mee naar binnen genomen. Nog nooit heb ik zoveel haringen gegeten, wel zeven stuks per keer. En pa Slik mocht ze allemaal schoonmaken.



en pa Slik mocht ze allemaal schoonmaken

Voor ik verder ga moet ik nog wat rechtzetten.

Familieleden hebben [REDACTED] zich geërgerd over al die [REDACTED] woorden dat ik geschreven heb dat het [REDACTED] eten op onze bord [REDACTED] werd. Natuurlijk was dit [REDACTED] bij wijze van spreken, want ik ben in een [REDACTED] gezin opgevoed. Wij [REDACTED] aten met mes en vork en het eten werd [REDACTED] met opscheplepels opgediend. Was het maar in de [REDACTED] gezinnen van mijn [REDACTED] kinderen ook zoals het bij ons thuis aan tafel toeging. .

Gecensureerde tekst

Familieleden hebben zich geërgerd over het feit dat ik geschreven heb dat het eten op onze bord gekwakt werd. Natuurlijk was dit bij wijze van spreken, want ik ben in een keurig gezin opgevoed. Wij aten met mes en vork en het eten werd netjes met opscheplepels opgediend. Was het maar in de gezinnen van mijn kinderen ook zoals het bij ons aan tafel toeging. Als ik bij mijn kinderen soms mee eet, dan eten ze niet alleen zonder mes en vork, maar de kinderen likken als honden hun bord schoon. Niet altijd handelen kinderen zoals ze opgevoed worden. Nee, wij waren een keurig gezin en de maaltijden waren heel gezellig, althans als er geen ruzie was.

Later sprak ik eens Emma van der Zwan, een nichtje. Die vertelde, (wat ik vergeten was), dat ze eens heeft meegegeten en dat ze het zo gezellig vond dat iedereen aan tafel zijn verhaal mocht doen. Bij hen thuis was het eten en je mond dichthouden.

De Binnensingel tijd is een tijd geweest van mijn jeugd. Ik ben er ook getrouwd en heb zelfs ingewoond. Niet lang, want al snel kregen we een huis aangeboden. Niet alleen wij, maar ook een aantal zussen hebben er ingewoond. Soms zelfs twee stellen tegelijk. Dat was natuurlijk heel gezellig want als je als kind op visite wilde gaan, hoefde je alleen maar de trap op te lopen.



tafel netjes gedekt

Naschrift

Ik heb voor zover ik terug kijk een prettige jeugd gehad. Natuurlijk zijn er in ieders jeugd voorvallen die minder leuk zijn. Maar ik ben er wel van overtuigd dat je beter in een gezin van 14 kinderen geboren kunt worden dan als enig kind. Ik heb een stel leuke broers en zussen, althans volgens Clazien. Zij wil zo vroeg mogelijk naar ieders verjaardag terwijl ik zo laat mogelijk wil. Maar dat komt omdat ik volgens medici een autistische inslag heb. Heb ik van mijn vader want die ging ook altijd een straatje om als hij een bekende zag.



Ik ben ook kerkelijk opgevoed en daar ben ik nog het meest dankbaar voor. Dat is het grootste voorrecht wat een mens kan overkomen. Ik hoop dan ook als laatste, dat al mijn broers en zussen er net zo over denken als ik. Netjes en goed opgevoed worden is een zegen, maar de allergrootste zegen is zoals we hebben geleerd: De Heere te leren vrezen.

Soli Deo Gloria.
(Oom) Johan

En nu maar zoeken naar de volgende die genegen is om een serie bijdrage te leveren voor de nieuwsbrief. Maar wij hebben het genoeg jullie te kunnen mededelen dat **(tante) Bartelien (10-00-00)** hiervoor bereid is gevonden. En om alvast te wennen aan **(tante) Bartelien** mailde zij een klein voorproefje door een oud gedichtje naar ons toe te mailen.

Jantje en Keesje,

Jantje en Keesje, die gingen naar de bakker,
Jantje droeg het mandje en Keesje het geld,
Jantje zei de boodschap en Keesje had de centjes
netjes op de toonbank uitgeteld.

Jantje en Keesje die kregen van de bakker,
allebei een koekje, dat lusten zij wel,
Jantje zei hap,hap en het koekje was verdwenen
maar Keesje zei beleefd : ik dank u wel!



Jantje Maarten en Keesje (1948)

MIJN-BEDRIJF

Dan komt nu een bijdrage van **Richard Treure (06-01-01)**. **Richard** heeft een mooi bouwbedrijf. Het leek ons daarom een goed idee om ook **Richard** de gelegenheid te geven iets van zijn bedrijf te vertellen. Bij deze.



- Fonteinkruid 69
- 3344 CA Henrik Ido Ambacht
- 078-6454678

E-mail: Info@ribouw.nl
 website: www.ribouw.nl &
www.aanbouwnodig.nl &
www.ribouwaanbouw.nl

Hallo allemaal!

Mij is gevraagd door Oom Maarten, om een stukje over mijn bedrijf te schrijven.

Ik ben in 2007 voor mezelf begonnen met het bedrijf Ribouw.

Op de eerste plaats zijn wij gespecialiseerd in aanbouwen, maar daarnaast zijn wij ook actief in het doen van dakopbouw, dakkapellen, badkamers, verbouwen van huizen en bedrijven, renovatie, kozijn vervangen enz. Wij werken ook voor een verzekering waar we de laatste tijd veel werk van krijgen en die klussen bestaan grotendeels uit schaden door brand of lekkages van daken tot waterleidingen.



Wij werken voor



gespecialiseerd in aanbouwen

Kantoor werk doe ik vanuit huis, op de Veersedijk in H.I. Ambacht heb ik een opslagplaats voor mijn materialen en gereedschap.

Over het algemeen werk ik met vaste zzp-ers of onderaannemers zoals stukadoors, elektriciens, loodgieter, metselaar, vloerverwarming monteur, en met 2 parttime werknemers.

Wij voeren 2 sites, www.aanbouwnodig.nl en www.ribouw.nl.

Het idee is 2 jaar geleden ontstaan om ons te specialiseren op aanbouwen waardoor wij een site hebben laten ontwerpen met een basis concept voor aanbouwen. De klant vraagt een offerte aan door op de site op [offerte aanvragen](#) te klikken. Standaard wordt dan de basis aanbouw weergegeven, in het minste geval hoeft de klant dus alleen de grootte van de aanbouw en hun gegevens in te vullen. Zodra de gegevens zijn ingevuld word er direct een offerte berekend, of maken wij een afspraak met de klant om thuis de situatie te komen

bekijken. De aanbouwen kunnen we prefab in minder dan 10 dagen bouwen incl. de complete binnen afwerking plaatsen. De site Ribouw bestaat al vanaf 2007, maar deze site is ook vernieuwd, hierop vindt u informatie en de meeste werkzaamheden die wij zoal uitvoeren op een doordeweekse dag.



Ik heb een aantal klanten binnen onze familie, maar ik hoop natuurlijk via deze weg dat er meerdere bij zullen komen.

Ondanks de onzekere tijd hoop ik in de toekomst alles beter te kunnen professionaliseren en nog meer klanten naar tevredenheid te kunnen helpen.

Ik heb zeker geen bezwaar als er een link op de site wordt gezet.

Dus mocht u bouwplannen hebben vraag vrijblijvend een offerte aan via onze site of per mail en bekijk de referenties.

Tot ziens en met vriendelijke groet,

Richard Treure

GESLAAGD

Het doet ons een genoegen jullie te kunnen mededelen dat **(oom) Guus Gerrets (10-00-00)** en **(tante) Sophia van der Slikke** geslaagd zijn voor de cursus Windows 7. En zij vonden de cursus zo leerzaam en leuk dat zij zich direct hebben opgegeven voor de vervolgcursus. **(Oom) Guus en (tante) Sophia** van harte gefeliciteerd en succes met de volgende cursus.



(oom) Guus



Het begeerde certificaat



(tante) Sophia

OMA'S LEVENSBESCHRIJVING VAN 1973.

Dit is het laatste deel van **Oma's levensbeschrijving 1973.**

20. Uit het verbond.

Nu nog iets over het verbond.

Het was eens zo dat ik zo dacht aan de uitverkiezing wat zowel de mannen als vrouwen betreft. Hoe wist ik nu hoe dit alles zo te werk ging. Toen ging in mij werken wat er in Zacharia 12 de verzen 12 en 13 staat: *En het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder; het geslacht van het huis Davids bijzonder, en hunlieder vrouwen bijzonder; het geslacht van Nathan bijzonder, en hun vrouwen bijzonder; het geslacht van het huis Levi bijzonder, en hun vrouwen bijzonder; het geslacht Simeï bijzonder, en hun vrouwen bijzonder; Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder, en hunlieder vrouwen bijzonder*". Dus moest ik in het bijzonder weten dat ik zalig zou worden. Want ik was ook een vrouw.

Toen heeft de Heere mij meegenomen naar de nooit begonnen eeuwigheid. Dat Hij daar al borg voor mij geworden was. Maar dat het in dit leven uitgewerkt was. Verder werd ik bepaald bij m'n doop. Toen ik 20 jaar was en het doopformulier voorgelezen werd waarin staat: *"Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad na u"* en *"Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal"*. O, wat kreeg die doop daar een waarde voor mij. En God had mij zelf bevestigd en nu stond ik op die rol geschreven.

Ik ben ook met de eerste belofte de dood ingegaan, want ik had gekregen: *Ik ben u Schild, uw Loon zeer groot*" (Genesis 15 vers 1), en dat heb ik geloofd, jaren lang.

Maar toen alles zijn beloop had gehad, (ik kan het allemaal niet zo goed onder woorden brengen), zei de Heere dat Hij dat tegen Abraham had gezegd en niet tegen mij. Wat was ik verslagen. In deze toestand had ik niet lang in kunnen leven. Maar daar ging her Verbond open dat Hij met Abraham, Izaäk en Jacob had gemaakt. Toen ben ik even opgetrokken geweest en heb gezegd: "O God van mijn vader Abraham, Izaäk en Jacob", en kan gerust zeggen dat er gemeenschap was. Een stille zoete vrede daalde in mij en ging in mij zingen psalm 47 vers 4.

Zingt des hoogsten eer,
Opdat ieder leer,
Hoe Hij heerst alom
Over 't heidendom;
Hoe Hij van Zijn troon
Geeft Zijn rijksgeboon.
Daar het al voor bukt.
Eed'len, gans verrukt,
Nu hun 't Godd'lijk licht
Straalt in 't aangezicht,
Delen in ons lot,
Eren Abrams God.



Laatste bladzijde van "Oma's Levensbeschrijving 1973"

Graag had ik dat dit op mijn graf gezongen wordt, als wij nog een begrafenis mogen hebben of krijgen. We weten het niet. (wat ook gebeurd is op haar begrafenis d.d. dinsdag 25 maart 2003)



Nu eindig ik hiermee.

Ik heb meer niet dan wel geschreven. Alle dingen zijn niet oorbear en alle dingen stichten niet.

Vaart nu wel mijn nageslacht.

De Heere gedenke jullie.

Jullie oma van der Slikke-Don

Oma van der Slikke-Don

Wij hopen dat jullie **“Oma’s levensbeschrijving van 1973”** met genoeg hebben gelezen. Tweëntwintig maal heeft een stukje hiervan in de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** gestaan. Het is onze wens en bede dat het nog tot zegen mag strekken.

Vanaf de volgende **“Slikkertjes-Nieuwsbrief”** hopen wij stukjes op te nemen die **Opa van der Slikke** als naschrift in het boekje **“Eeren Abrams God”** heeft opgenomen.

JARIGE VAN DE MAAND

Een bedankje **Louise van Noort (07-01-00)**



Hallo allemaal,

*Op mijn verjaardag ben ik verrast met heel veel kaarten en mails. Ik wist niet dat het zo leuk was om de Jarige van de maand te zijn. Allemaal hartelijk bedankt. Ook bedankt voor het briefgeld dat ik mocht ontvangen. Het deed mij ontzettend goed.
(Marinus ook bedankt, dat jij mij hebt opgegeven).*

*Hartelijke groeten,
Louise van Noort*

Dan volgt nu **“De Jarige van de maand april”**.

Het probleem is als je extra oproep doet voor het aanmelden van een Jarige van de maand, dat je daarna diverse aanmeldingen ontvangt. Dan is voor ons moeilijk een keuze te maken. Toch proberen wij een objectieve keuze te maken. Na ampel beraad is **“De Jarige van de maand april”** geworden:

Bart-Jan Schippers (10-01-02)

Wij kregen hiervoor de volgende mail.

Geliefde broer en schoonzus,
Graag zie ik Bart-Jan Schippers de Jarige van de maand april worden. Met zijn ouders en twee broers woont Bart-Jan in Nieuwerkerk aan de IJssel, zowat in het Hitland bos. Bart-Jan heeft een haan en die is ook al vader van een kip die ze hebben. Hij is onze geliefde vierde kleinkind en op 9 april 2009 geboren.
Op de foto zie vooraan Bart-Jan met op de achtergrond zijn broer Niek.

Groeten ,
Bartelien



Wellicht zijn jullie van plan op 8 april, één dag voor zijn verjaardag naar Bart-Jan een kaartje te sturen. Is dat het geval dan moet je de kaart sturen naar:

Bart-Jan Schippers
Kortlandstraat 28
2911BG Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel. 0180 322933
e-mail adres: famjschippers@kliksafe.nl

Succes.

TENSLOTTE

Allen de hartelijke groeten van:
(Ome) Maarten en (tante) Sophia