

SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

FAMILIEVANDERSLIKKE.NL

ZESDE JAARGANG

NUMMER 65, APRIL 2012

Geliefde familie,

Wij mochten deze maand onze 67^e geboortedag gedenken. Wij hebben weer vele kaarten, mails, e-cards, sms'jes en telefoontjes van jullie mogen ontvangen. En daarbij werden wij vele malen hartelijk bedankt voor onze inzet voor de familie.

Door deze bedanken wij jullie dan ook allen hartelijk voor jullie blijken van belangstelling. Wat betreft de inzet voor de familie, dat doen wij graag. Te meer, daar wij vele leuke reacties van jullie hebben mogen ontvangen. Maar onze inzet is om de familie gezellig bij elkaar te houden. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daar hebben wij echt jullie medewerking voor nodig. Want zoals jullie kunnen zien, ook deze nieuwsbrief bestaat hoofdzakelijk uit jullie bijdrages. Wij hopen dan ook dat jullie allemaal, broes, zussen, zwagers, schoonzussen, neven, nichten, achterneven en – nichten blijven meedoen de nieuwsbrief te vullen met jullie bijdrages.

FOTO VAN DE MAAND



V.l.n.r. Piet en Nel Bakker, Oma en Opa

Is dit geen pracht plaatje?

Waar deze foto is gemaakt is niet meer te achterhalen.

En wanneer? Zo te zien moet dat eind zestiger jaren van de vorige eeuw geweest zijn.

(Oom) Piet Bakker (01-01-01) heeft het druk met het lezen van de krant. **(Tante) Nel en Oma** zijn druk in gesprek met elkaar en **Opa** zit lekker onderuitgezakt en spits zijn oren wat er zoal gezegd wordt.

De oudjes mopperen wel eens dat tegenwoordig de rokken zo kort zijn. Nu, op deze foto is goed te zien dat de mode toen bij de dames ook niet zo lang was. Zo zie je, de geschiedenis herhaalt zich.

(Helaas hebben nog geen reactie ontvangen n.a.v. onze oproep om wat nostalgische plaatjes c.q. foto's van die zogenaamde goeie oude tijd naar ons te doen toekomen. Daarom nogmaals een oproep aan jullie allemaal, en met name aan de broers en zussen: Heb je een oude foto, mail het naar ons, liefst met een toelichting, en wij nemen het de volgende keer in de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** op. Alvast bedankt).

REDACTIE:
M.M. VAN DER SLIKKE

EMAIL:
MMVDSLIKKE@KLIKSAFE.NL

SITEBEHEER:
LYDIA DEN TOOM -
VAN KRIMPEN

EMAIL:
TOOM@SOLCON.NL

BEDANKJE

(Tante) Nel Bakker-van der Slikke (01-00-00) heeft bij het overlijden van haar man **(oom) Piet** heel veel steun gehad van de familie, maar ook blijk van veel medeleven. Met onderstaande mail wil **(tante) Nel** de familie hartelijk bedanken.

Lieve familie,

Langs deze weg wil ik al diegenen bedanken die op welke manier dan ook mij hebben bijgestaan in de moeilijke periode die achter mij ligt en die een blijk van medeleven hebben gegeven. Wij hebben gemerkt wat het betekent om een familie te hebben die naast je staat. Daar zijn wij zo ontzettend dankbaar voor.

Op het moment gaat het nog niet zo lekker met mij. Ik slaap slecht en kan nog niet goed denken. Iedere keer denk ik dat (oom) Piet er nog is.

Na een heerlijke week bij (tante) Lydia moet ik nu de draad weer oppakken en het alleen zien te klaren. Hoewel alleen, nee niet alleen, er is er EEN die voor weduwen een man wil zijn! In Zijn handen kan ik me overgeven! Wat een troost is dat!

Nogmaals, heel, heel erg bedankt allemaal! Ik hoop dat de Heere jullie daarvoor zal zegenen!

Veel liefs van jullie oudste zus en tante,
Nel

HET ZIEKENHOEKJE

Even aandacht voor een mailtje van **(oom) Johan (05-00-00)** aangaande **(tante) Clazien**.

Geliefde familie,

We zijn van de week (week 15) naar de haematoloog geweest omdat Clazien het heel benauwd had en pijn in longen en schouders. Er is in het ziekenhuis bloed- en sputumonderzoek gedaan, bovendien een röntgenfoto van de longen. Gisteren (12 april) heeft dr. Broers gebeld dat Clazien een virusinfectie heeft opgelopen. Clazien voelt zich heel ziek en heeft overal pijn. Het is geen griep maar wel zijn longen e.d. aangetast. Het zal wel enkele weken duren voordat ze weer is opgeknapt.

Het is jammer dat Clazien weer ziek geworden is, we hadden vandaag een bijeenkomst van de GZB voor familieleden van werkers in de zending. We missen een bejaardenreis en morgen (13 april) hadden we met een tante een diner in een hotel in Rotterdam.

Zo loop je van alles mis. Maar goed het belangrijkste is dat Clazien weer opknapt en dat we samen weer naar de kerk kunnen.

Een hartelijke groet van ons beiden
(Oom) Johan



(tante) Clazien

Voor degene die **(tante) Clazien** een kaartje willen schrijven vind je onderstaand haar adres.

(Tante) K. van der Slikke-de Niet
Rokkeveenseweg Zuid 145
2718 EM Zoetermeer
079-361 9228

Bellen:
Mailen kan ook: imvanderslikke@klikesafe.nl

Dan hebben wij ook nog de volgende mail ontvangen.



Dit is een foto van Lysanne met haar vriend "Ard Vogelaar".

Geliefde familie,

Graag zou ik willen melden dat onze dochter Lysanne op D.V. 25 april wordt geopereerd aan haar voet. Vorig jaar is ze aan haar rechter voet geholpen en nu aan haar linkervoet. Ze heeft namelijk een vergroeiing zodat ze met het dragen van schoenen of laarzen veel last heeft. Omdat de vorige operatie erg tegen is gevallen, ziet ze er best wel tegen op.

Het zou leuk zijn als ze verrast zou worden, door de familie, met een kaartje.

Haar adres is: Lysanne Bos
Freesiastraat 12
2906 CJ Capelle aan den IJssel

Groetjes,
Elizabeth Bos.

Doen we!

GEBOORTE

Bij **William en Mariënne Stam-van Oosten (11-09-00)** baby is een geboren. En degene die regelmatig de familievanderslikke.nl site bezoeken hebben het volgende gelezen:

*Bij William en Mariënne Stam van Oosten is een **meisje** geboren. Het is de tweede **dochter** en haar roepnaam is **Charlotte**. Ze is met een keizersnee ter wereld gekomen omdat ze in een stuit lag. Willam en Mariënne van harte gefeliciteerd met jullie kleine **meid**. En ook **Sarah-Lynn** gefeliciteerd met je **zusje**.*

Ook wij feliciteren **William en Mariënne** van harte met de geboorte van hun dochter **Charlotte**. Aanvankelijk waren er wat zorgen maar wij begrijpen dat het nu goed gaat. Ook **Sarah-Lynn** gefeliciteerd met je lieve zusje.

En nu de betekenis van de naam **Charlotte**.

Charlotte is afgeleid van **Karel**. En hoe gek het ook klinkt de naam betekent Kerel. Dus: **Charlotte** is de meisjesnaam van Karel. Maar Karel betekent ook "Flinke en vrije man of vrouw". Nu dat wensen wij ook **Charlotte** toe, dat zij een flinke en vrije dame mag zijn.



Geboortekaartje van Charlotte Stam

Dan hebben wij bericht ontvangen dat bij de volgende gezinnen een baby'tje wordt verwacht.

**Ronald en Marion de Waard- van Maanen (06-02-02) eind april;
Hans en Tamara de Waard- Treure (06-01-01) medio augustus.**

Verder ontvingen wij van (oom) **Johan** betreft **Jacob-Jan en Erica Vreugdenhil- van der Slikke (05-05-00)** de volgende mededeling.

Erica zou D.V. 23 april aankomen en eerst bij ons enkele weken logeren. Nu gaat ze, omdat Clazien har ziek is, eerst naar haar schoonouders in Bergambacht en daarna komt zij dan bij ons. Want de woning die ze in Lunteren heeft gehuurd komt ongeveer half mei tot hun beschikking. Tot zolang is het verhuurd. Erica is inderdaad hoogzwanger en de laatste week van mei uitgerekend. Volgens haar arts in Kenia is ze 3 weken eerder uitgerekend omdat ze al zo dik is, maar zelf geloofd ze het niet. Voor de vliegmaatschappij telt alleen de verklaring van de arts, zodat ze nu eerder komt dan is gepland. Je mag maximaal tot 3 weken voor de bevalling vliegen. Eerst zou Jacob Jan ook gelijk meekomen maar nu blijft hij nog een paar weken met Christhe in Kenia, zodat Christhe het schooljaar af kan maken.

Tot zover de mededeling van (oom) **Johan**.

Dus de lijst van gezinnen waar een baby'tje wordt verwacht is onverwacht langer geworden.

In de eerdere nieuwsbrief is al gemeld dat bij

Richard en Arianne Bos- de Frel (03-03-01) medio augustus
eveneens gezinsuitbreiding wordt verwacht.

Graag ontvangen wij van jullie, als de baby's zijn geboren een bericht, zodat wij het in de nieuwsbrief kunnen opnemen en de overzichtslijsten kunnen bijwerken. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

(Ps. Dat geldt natuurlijk ook voor degene die gaan trouwen. Dan kunnen wij namelijk eveneens deze overzichten van de families bijwerken).

TROUWEN

Dan beginnen wij eerst met een bedankkaartje. Op jl. 22 maart 2012 zijn **Daniël en Mariska Gerrets-van der Slik (10-07-00)** getrouwd. Het was een mooie en een zonnige dag.

's Avonds zijn wij naar de receptie in Giessenburg geweest en wij moeten zeggen: Het was een prachtige zaal en reuze gezellig. Zoals je op de foto kan zien zagen zij beide er prachtig uit.

Daniël en Mariska, wij wensen jullie vele mooie, gezellige maar bovenal gezegende jaren toe. Enne ... als jullie de nieuwsbrief willen ontvangen, dan horen wij dat graag. Even een mailtje naar: mmvdslikke@kliksafe.nl en het wordt geregeld.



Dankbetuiging Daniël en Mariska

Dan volgt nu een paar herinneringen.



Trouwkaart Teun en Rebekka

Zoals jullie dat in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen hopen **Rebekka Mudde (14-06-00)** en **Teun Broer** op D.V. woensdag 18 april 2012 in het huwelijksbootje te stappen. Zij trouwen in het gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel.

Een zegen over hun huwelijk willen zij vragen in een dienst waarin de weleerwaarde heer ds. A. Kort hoopt voor te gaan. Deze dienst zal worden gehouden in de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland, Nachtegaalstraat 3 te Krimpen aan den IJssel.

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie ook kunnen lezen dat **Wilco Huizer en Gerliene de Waard (06-02-03)** op D.V. donderdag 19 april 2012 in het huwelijk hopen te treden.

Na voltrekking in het mooie stadhuis van Utrecht zal een zegen gevraagd worden over hun huwelijk in de Westerkerk te Utrecht.

Deze dienst zal worden geleid door de vader van de bruid **ds. A. J. de Waard (06-02-00)**.



Trouwkaart Wilco en Gerliene

Dan hebben wij het genoeg te kunnen melden dat ook een dochter van ons deze maand in het huwelijk hoopt te treden. Het is onze jongste dochter **Rianne (07-10-00)**. Zij hoopt op D.V. vrijdag 27 april 2012 met **Eric Marijs** uit Arnhemuiden in huwelijk te treden.

De trouwplechtigheid vindt plaats om 13.45 uur in het prachtige oude stadhuis van Middelburg. Gods zegen over hun huwelijk willen zij vragen in een kerkdienst die zal worden geleid door de weleerwaarde heer ds. J.J. Tanis in de Gereformeerde Gemeente te Middelburg-Zuid. Deze dienst vangt aan om 15.00 uur.

Aansluitend is er een receptie van 17.30 tot 19.00 uur in het Huys ter Schelde te Koudekerke.



Dat de goedertierenheid en de trouw ons niet verlaten;
we binden ze aan onze hals
en schrijven ze op onze harten.

N.a.v. Spreuken 3:3

Ons toekomstig adres:
Schoolstraat 53
4341 AH Arnhemuiden

Wij,
Cornelis Marijs
&
Jannetje van der Slikke

delen u blij en gelukkig mee,
dat wij op Deo Volente vrijdag 27 april 2012 gaan trouwen.
Wij willen elkaar trouw beloven om 13.45 uur
in het oude stadhuis van Middelburg.

Gods zegen over ons huwelijk vragen wij in een kerkdienst,
die geleid zal worden door ds. J.J. Tanis
in de Gereformeerde Gemeente,
Schoutstraat 1 te Middelburg-Zuid.
Deze dienst begint om 15.00 uur.

Wij nodigen u van harte uit op onze receptie,
van 17.30 tot 19.00 uur in Huys ter Schelde,
Vlissingsestraat 38-40 te Koudekerke.

Gerstakker 4
4341 ME Arnhemuiden

Dotterlei 735
2906 BR Capelle aan den IJssel

Trouwkaart Eric en Rianne

Door deze feliciteren wij de drie bruidsparen van harte met hun voorgenomen huwelijk. En natuurlijk wensen wij jullie van harte toe dat het een mooie en onvergetelijke dag mag worden. Maar zoals gebruikelijk wensen wij jullie bovenal van harte vele gezegende jaren toe.

BIJDRAGE VAN.....

Wij hadden gehoopt dat hier een bijdrage kon worden geplaatst van een neef. Helaas hebben wij, ondanks herhaalde oproepen c.q. herinneringen geen reactie gekregen. Ook geen afmelding. Dat vinden wij jammer. Want met het opzetten van de nieuwsbrief reken je tot de laatste moment op de bijdrage en dan valt het tegen als je mails worden genegeerd.

Hopelijk de volgende keer beter. Maar.....

Wij kunnen nu een bijdrage opnemen van (oom) **Peter van der Slikke (013-00-00)**. (Oom) **Peter** heeft een prachtig vermogensadviesbureau "**Topcapital**" die hij met zijn partner **Patrick Bontje** een medevenoot runt.

Onlangs stond in het NRC Handelsblad het volgende van "**Topcapital**".

"Echt onafhankelijke adviseurs zijn er nauwelijks in Nederland. Gewoon omdat weinig mensen bereid zijn te betalen voor advies. Ze gaan liever gratis voor duizenden euro's het schip in, dan 150 euro te betalen voor een advies en duizenden euro's te verdienen".

Adriaan Hiele, columnist NRC Handelsblad

Écht onafhankelijk vermogensadvies.



Beste familie,

Twee jaar na het starten van het eigen bedrijf "Topcapital" bekwam mij het gevoel een boek te moeten schrijven over mijn ervaringen en kennis. Reden hiervan was de grote afhankelijkheid van de consument van zijn of haar financieel adviseur. Deze afhankelijkheid leidde tot onverkwikkelijke situaties zoals een veel te hoog kostenniveau, slechte en onnodige adviezen, bewust verkeerde voorstellingen van zaken schetsen en het niet uitkomen van gewekte verwachtingen. Door mijn onafhankelijke adviesrol kwam ik steeds vaker in aanraking met deze praktijken.



Peter (staand) met zijn partner

Een voornemen hebben is één maar deze omzetten in daden is twee. En dat heb ik geweten. April 2010 nam ik mij voor, in de meivakantie die spoedig zou volgen, een serieus begin te maken met het schrijven van een boek. Sedertdien heb ik vooral in de vakanties die erop volgden er relatief veel tijd aan besteed. Ons bedrijf topcapital eiste namelijk 50-60 uur per week op, zodat voor het schrijven van een boek onvoldoende tijd overbleef. Het voorzitterschap van de VEOV (Vereniging Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs) en de opbouw van ons nieuwe bedrijf iBeleggen vergden vanaf najaar 2010 ook de nodige inspanningen en tijd.

Hoe het ook zij, in de zomervakantie 2011 is het gelukt een stevige boost aan mijn manuscript te geven. Het schrijven nam volledig bezit van mij, want ik realiseerde mij maar al te goed dat de tijd mij gaandeweg dreigde in te halen. Letterlijk elk vrij uurtje benutte ik sedertdien om aan mijn boek te werken. Inmiddels heb ik er zo'n 1.500 uur in geïnvesteerd. Eind 2011 naderde het manuscript zijn voltooiing en was de tijd daar om het aan enkele mensen te laten lezen. Een heel spannend moment, want wat zou men ervan vinden. Ik gaf het manuscript aan een tot inkeer gekomen ex bankier, een financieel journalist, een ervaren belegger, een verpleegkundige (rara wie is dat?), een accountant, een financial life planner, een internet ondernemer, mijn compagnon, een auteur en een broer van Fenna die altijd leraar Nederlands op een middelbare school is geweest.

De reacties waren heel positief en gaven mij nieuwe energie. Gewapend met de nodige suggesties heb ik het manuscript aangepast en verbeterd. Begin 2012 heb ik enkele uitgevers benaderd, maar die gaven nul op rekest. Via een klant ben ik bij een uitgever in Den Haag geïntroduceerd. Die zag er wel brood in maar wilde wel dat ik in financiële zin het grootste risico ervoor nam. Via Erica Verdegaal journalist bij het NRC, die ik gevraagd had het voorwoord te schrijven, werd ik bij Bert Bakker – een bekende Amsterdamse uitgever – geïntroduceerd. Helaas zagen die er na twee selectieronden toch vanaf. Erica wilde wel over het boek publiceren maar liever niet het voorwoord schrijven.

Na raadpleging van onze raad van advies, heb ik Willem Vermeend hiervoor benaderd. Die wilde dat in principe wel doen, maar verzocht mij eerst contact op te nemen met Oscar van Gelderen, een Amsterdamse uitgever en een vriend van hem. Dat heb ik uiteraard met veel genoegen gedaan. Op dezelfde donderdag belde ik met Oscar en die vroeg mij het manuscript op te sturen.

De dinsdag erna had ik een gesprek met hem en hij opende het gesprek met de opmerking dat hij het boek in het weekend had gelezen en deze heel boeiend en leerzaam vond. Tevens vertelde hij dat Vermeend, die van huis uit econoom is en ex toppoliticus, het boek ook gelezen had en er het nodige van had opgestoken, iets wat hem niet zo vaak overkwam. Een mooier compliment kon ik niet krijgen. Spontaan zei hij: “Wij willen het boek graag uitgeven, als jij dat tenminste goed vindt?”



*Willem Vermeend
Staatssecretaris Financiën
van 1994-2000*

Hij vertelde mij wel een probleem te hebben. Twee dagen erna moest de zomercatalogus (op de openingpagina van de website van de uitgever www.lebowskiublishers.nl is de catalogus in te zien, zie pagina 14 en 15) klaar zijn en naar alle boekhandels worden verzonden. In die tijd moest het boekomslag worden ontworpen, de naam van het boek worden bepaald, een korte samenvatting worden geschreven en over mijzelf een korte persoonsbeschrijving worden gemaakt. Of ik mijn agenda hiervoor volledig kon vrijmaken, want in feite kon het niet in zo'n korte tijd. Uiteindelijk is het ons gelukt en ik kon een gevoel van trots – toen ik mijzelf met het boek “Ontmaskerd” in de catalogus zag – niet onderdrukken. Denk maar niet dat je er dan bent, want vanaf dat moment nam de druk extreme vormen aan.

Ik kreeg een redacteur, Rosanne, toegewezen die met mij zeer kritisch te tekst ging doornemen. Sommige hoofdstukken gingen compleet op de schop of moesten anders worden ingedeeld. Andere hoofdstukken moesten worden verplaatst en/of van een nieuwe inleiding worden voorzien. Het eindresultaat was echter dat het boek leesbaarder werd en meer logisch

was samengesteld. Vervolgens is er door de uitgever een externe redacteur ingehuurd die ons werk ging beoordelen en waar nodig aanpassen. Daarna, en ik was ervoor gewaarschuwd, kon ik wel janken. Het was één grote rode zee van correcties, verbeteringen en suggesties. Het kostte vervolgens een lange werkdag om samen met Rosanne de voorgestelde aanpassingen te verwerken. Mijn zelfrespect herstelde zich weer enigszins toen bleek dat lang niet alle suggesties werden overgenomen.

Vervolgens kreeg ik enkele dagen later het zogenaamd persklaar exemplaar. Dit exemplaar gaat naar de zetter, die wederom met de nodige suggesties kwam. Het zetexemplaar heb ik enkele dagen terug ontvangen en geeft een goed beeld hoe het boek er straks uit komt te zien. Deze dagen wordt het zetklaar exemplaar nog minutieus bekeken door een corrector. Aanstaaende woensdag start het drukken van het boek. Hiervoor geldt een periode van drie weken. De eerste oplage omvat 4.500 exemplaren.



E-book

Daarnaast wordt het als e-book uitgegeven. De uitgever gaat ervan uit dat ik maandag 14 mei a.s. het eerste exemplaar op de redactie uitgereikt krijg en dat het boek vanaf 15 mei in de boekhandels verkrijgbaar is. Wat mij nu verder te wachten staat is ongewis. De uitgever heeft mij geadviseerd veel tijd in de weken na de boekpresentatie vrij te houden. Maar goed, we zullen het wel zien. Ik heb mijn best gedaan en laat het verder maar gewoon over mij heen komen. Ik vind het wel jammer dat het uitkomen van mijn boek nagenoeg samenvalt met het wereldkundig maken van ons nieuwe bedrijf iBeleggen, dat waarschijnlijk in de pers ook aandacht zal krijgen. Mijn planning zag er aanvankelijk

heel anders uit, maar door een ingewikkelde samenloop van omstandigheden vallen deze zaken nu samen. Er staat dus een hoop te gebeuren.

Met lieve groet,

Peter van der Steen

Van Eeghenstraat 108 1071 GM Amsterdam T: 020 671 38 70 www.topcapital.nl

(JEUGD-)HERINNERINGEN

Met genoeg kondigen wij nu de eerste bijdrage aan van **(tante) Bartelien (10-00-00)**. En als je deze bijdrage leest, dan schieten de tranen in je ogen, wat een kinderleed. Dus veel sterkte toegewenst bij het lezen.

Lieve Familie,

Daar oom Johan zijn herinneringen “op” zijn manier en wijze heeft geschreven, probeer ik de mijne “op” mijn manier en wijze naar boven te halen. Of dat gaat lukken??

Het verbaast mij altijd hoeveel herinneringen iedereen heeft. Waarschijnlijk heb ik altijd lopen dromen en de dingen niet in mij opgenomen. (Tante) Hanna bijvoorbeeld leefde altijd zeer intens. Wát een mensen en namen zij nú nog kent uit onze jeugd, onbegrijpelijk!

Wel weet en ken ik aardig wat versjes die onze moeder en oma mij leerde, om te zingen of om op te zeggen. Daar zal ik er elke bijdrage één van bij doen.



(tante) Hanna



Oude wasrek van Ot en Sien

Mijn eerste herinnering dateert uit de tijd dat ik op de Binnensingel op de bewaarschool zat. (Dat staat er nog). Het was een openbaar schooltje en er werd aan Sinterklaas gedaan. Daar wist ik niets van maar... op een morgen kwam ik op school (alleen de eerste dag werd ik gebracht, verder ging ik er alleen heen) en daar stond in onze klas zo'n ouderwets houten droogrek uitgeklat, zoals je in het boek van Ot en Sien kunt zien.

Op de roeden daarvan waren planken neergelegd en daarop allemaal cadeautjes. Halverwege de morgen mocht de klas, om de beurt, langs die planken lopen en het pakje pakken waar je naam op stond, pakken. Voor ieder kind lag er een pakje, maar voor mij? ...niets. Huilend ben ik naar huis gelopen en deed natuurlijk mijn beklag. Moeder (oma) sloeg haar hand voor haar mond: O, dat ben ik helemaal vergeten! Er werd mij meteen verteld dat Sinterklaas helemaal niet bestond en dat moeder (oma) een cadeautje op die plank had moeten leggen, voor mij, met mijn naam erop. Dat was ze dus vergeten. (hoe kan het ook anders met zo'n gezin, moeder (oma) had wel andere zaken aan haar hoofd.



Mijn cadeautje



(tante) Bartelien

Een jaar later lag er echter wel! een pakje, een vlechtdoos. Dat waren 10 kartonnen vellen met daarop een tekening van bijvoorbeeld een meisje en dan kon je dat meisje haar trui, met stroken gekleurd papier vlechten. Er zat een speciale pen in die doos waar je die stroken papier in kon klemmen en door het te vlechten deel kon trekken. Tot zover mijn eerste bijdrage.

Lieve groeten,
(tante) Bartelien

En dan komt nu het beloofde gedichtje



Jarige Jetje

1.

Jarige Jetje,

Jarig Jetje zou trakteren
Alle meisjes van de klas.
Jetje had wat uitgekozen,
waar ze zelf zo dol op was.
Ulevellen bracht ze mee,
ieder kreeg er minstens twee.
Ulevellen bracht ze mee,
ieder kreeg er minstens twee.

2.

Maar.... jawel een stroom vriendinnen
kwam ons Jetje tegemoet.
Met de allerbeste wensen
werd de jarige begroet.
En ze vroegen, nogal glad,
wat of Jet in 't zakje had?
En ze vroegen, nogal glad,
wat of Jet in 't zakje had!

3.

Ulevellen? Even proeven.
Eentje kwam er niet op aan.
Nog één...Jetjes Ulevellen
Gingen zoetjes naar de maan.
En de klas, een gek geval,
kreeg warempel niemendal,
En de klas, een gek geval,
kreeg warempel niemendal

Zo, dat was (**tante**) **Bartelien's** primeur. En wen moeten zeggen het is zeer geslaagd. Wij vertrouwen er op dat de volgende net zo geslaagd zal zij als deze bijdrage. **Bartelien** bedankt.

MIJN-BEDRIJF

Onlangs hebben **Alexander en Petra van der Slikke- Eikelboom (05-02-00)** een bedrijfje opgericht, gespecialiseerd in kraamcadeaus en cadeaus voor de kids. Via de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** willen zij graag binnen onze familie hier bekendheid aan geven. Nu, daar kunnen wij geen bezwaar tegen in brengen. Wij hebben de sites bekeken en wij moeten zeggen het is heel professioneel opgezet. Wij wensen **Alexander en Petra** veel succes met hun nieuwe bedrijf. En zo te zien moet het lukken.

Geliefde familie,

Wij, Alexander en Petra van der Slikke, zijn sinds enige tijd de trotse eigenaren van ons eigen bedrijf! We hebben allebei onze vaste baan nog, maar daarnaast zijn we voor onszelf een online speelgoedwinkel begonnen. U kunt bij ons via onze webwinkel hip en trendy speelgoed kopen, maar ook kraamkado's en baby artikelen.

We nodigen natuurlijk iedereen uit om eens een kijkje te nemen in onze webwinkel. En kom vooral vaker terug om te kijken, want er komen wekelijks nieuwe artikelen bij. We zijn nog hard bezig om onze winkel te vullen.



De leukste online
speelgoedwinkel!

De website kiddies is sinds 1 maart 'in de lucht'. Even

www.kiddiesxl.nl.

aanklikken en je vindt de mooiste cadeaus voor de kleintjes.

Inmiddels hebben wij ook onze tweede webwinkel geopend onder de naam:

www.kraamkado.nl

Op deze site kun je de mooiste kraamcadeaus vinden.



Ons kantoor en opslag zijn aan de Marconistraat 70 in Gouda. Daar hebben we ook onze voorraad speelgoed staan.

We zouden het heel fijn vinden als jullie onze sites bezoeken en ons laat weten wat jullie ervan vinden. Alvast bedankt!

Vriendelijke groet,
Alexander en Petra van der Slikke

Volgens ons hebben nagenoeg alle familieleden die een eigen bedrijf hebben, van de gelegenheid gebruik gemaakt om iets van hun bedrijf in de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** te schrijven. Het is wellicht mogelijk dat wij iemand hebben overgeslagen. Zij kunnen altijd alsnog een bijdrage leveren. Wij zullen er voor zorgen dat het dan in de nieuwsbrief wordt opgenomen.

OPA'S HERINNERINGEN

In de vorige "**Slikkertjes-Nieuwsbrief**" hebben wij beloofd wat stukjes op te nemen die **Opa van der Slikke** die als naschrift in het boekje "**Eeren Abrams God**" van **Oma van der Slikke** zijn opgenomen. "Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vromen lot" Zo begint **Opa** zijn naschrift. Nu, dat kan met recht gezegd worden van **Opa en Oma van der Slikke**, wat ook blijkt uit datgene wat zij hebben opgeschreven. Vervolgens gaat **Opa** verder met wat herinneringen aangaande het huwelijk.

Toen wij moesten trouwen en dit begrijpelijk bij mijn ouders grote beroering gaf, kwam er een oudere halfzuster van mij en probeerde mijn ouders te bewegen dit huwelijk niet door te laten gaan. Zij vertelde vele kwade dingen over moeder en haar familie (met veel gefantaseerde zaken). Ik moest de kamer uit, doch luisterde aan de deur. Eén ding heb ik van dit gesprek, dat ik maar matig kon volgen, onthouden, namelijk dat mijn vader (die God vreesde), hoezeer bedroefd om dit huwelijk, verklaarde van de Heere krachtig bepaald te zijn ten opzichte van moeder:

Deze is Mij een uitverkoren vat”.

Dit is bewaarheid.

Vervolgens maakt **Opa** een zijstapje over een persoonlijk geestelijke indruk die hij opdeed tijdens een kerkdienst onder ene ds. Hofman Sr. van der Gereformeerde Gemeente. **Opa** was toen 23 jaar oud.



Trouwfoto 6 juni 1934

Opa en Oma van der Slikke-Don

Eén zaak wil ik echter wel graag vermelden. Nadat ik met mijzelf bekend gemaakt ben geweest en ik in niet uit te spreken diepten heb verkeerd, ben ik onder een predicatie van enen ds. Hofman Sr. (Gereformeerde Gemeente) er uit opgehaald uit Openbaringen 3:

“Zie ik heb u een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht en gij hebt Mijn Woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend”.

Ik kwam als het ware van de hel in de hemel terecht (23 jaar oud). Sindsdien heb ik getracht door predicaties te lezen en te praten ook bij moeder verandering aan te brengen. Tevergeefs.



Ds. P. Honkoop Sr.

Ik zei weleens: Ik heb ellenlange gebeden voor haar (**oma, red.**) opgezonden, zij had wel een aardige dingen, was voor mij zeer lief, maar alles wat ik voor haar geestelijk welzijn trachtte te verrichten, leek het ene oor in en het andere uit te gaan. Tot die predicatie van Ds. P. Honkoop Sr., die als tekst had (ik paste thuis op) en waar zij dus onder zat:

”Schik u, o Israel om uwen God te ontmoeten”.

Wat kwam zij bewogen thuis, wat een weldaad. Toen ik de moed opgaf, kwam de Heere er aan te pas en goed. Ik kon ze nu geheel aan Hem overgeven.

Tot zover voor dit keer Opa's Levenservaringen. De volgende maal hopen wij dus verder te gaan met **Opa's Herinneringen**.

JARIGE VAN DE MAAND

Van “De Jarigen van de maand april” [Bart-Jan Schippers (10-01-02)] kregen wij de volgende mail.

Lieve familie,

Ik vond het heel erg leuk dat ik jarige van de maand april was!
Ik heb heel veel kaarten gekregen, soms zelfs met geld erbij, en ook hele leuke e-cards.

Iedereen heel hartelijk bedankt!

Hartelijke groeten,
Bart-Jan Schippers



En nu komen wij met **“De Jarige van de maand mei”**. Ook voor deze maand hebben wij weer diverse aanmeldingen ontvangen. En dan is het wikken en wegen wie het moet worden. Na ampel beraad hebben wij een besluit kunnen nemen naar aanleiding van onderstaande mail.

Dag oom Maarten,

Graag geven wij onze zoon Bastiaan op voor de jarige van de maand mei. Hij is dit jaar voor het eerst naar het internaat gegaan en het is heus niet altijd fijn hoor!

Maar hij is erg dapper en daarom zou het leuk voor hem zijn om op het internaat post te ontvangen. Hij is 26 mei jarig en hoopt dan 7 jaar te worden!

Willem en Eline Snoeij

Zijn adres: Bastiaan Snoeij
Internaat de Driemaster.
“Het Kraaiennest”
Boezendreef 2
2922 BA Krimpen aan den IJssel



Dus **“De Jarige van de maand mei”** is geworden:

Bastiaan Snoeij (14-02-04)

Bastiaan, alvast van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Wij hopen dat je een fijne dag mag hebben. Gelukkig ben je op een zaterdag jarig en hopelijk zijn je ouders dan thuis. Dan kan je lekker thuis je verjaardag vieren.

TENSLOTTE

Allen de hartelijke groeten van:
(Ome) Maarten en (tante) Sophia