

SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

FAMILIEVANDERSLIKKE.NL

ZESDE JAARGANG

NUMMER 67 JUNI 2012

Geliefde familie,

Wie van jullie heeft in de afgelopen periode de **familievanderslikke.nl** site bezocht? Weten jullie dat er heel veel informatie op deze site staat? Bijvoorbeeld naam en adressen van de familie, geboortedata, informatie over bedrijven van neven en nichten. Maar ook mooie fotoreportages van familiedagen en dergelijke. Wij, en in dit geval **Lydia de Toom- van Krimpen** doet er alles aan om onze site "up-to-date" te houden.

Maar wisten jullie ook dat de site alleen via een wachtwoord is te bezoeken. Dus jullie behoeven niet te vrezen dat jullie informatie zo op straat komt te liggen.

Daarom vragen wij aan de families die hun familieblad nog niet hebben ingevuld, dit alsnog te doen. Dit scheelt voor ons veel zoek en speurwerk. Alvast bedankt.

FOTO VAN DE MAAND

Van **(tante) Hanna** hebben wij een aantal foto's voor de nieuwsbrief gekregen.



*Oma van der Slikke
(tante) Lydia en (oom) Jaap*

De komende maanden hopen wij enkele van deze foto's in de nieuwsbrief op te nemen.

Op deze foto, die waarschijnlijk in 1957 is genomen, zit **Oma van der Slikke en (oom) Jaap** op een rotanbank en **(tante) Lydia** op haar hurken. Zij aait Herta over zijn kop en Toosje de poes heeft zij in haar hand. **(Tante) Lydia** was destijds de Assepoester van de familie. Reeds op haar 14^e jaar was zij bij Oma thuis om mee te helpen in de huishouding. Een zware taak die zij, met een kleine onderbreking, tot haar trouwen heeft volbracht.

Zo te zien is deze foto genomen in de voorkamer van het bovenwoonhuis aan de Binnensingel 29 te Vlaardingen. .

Als je de foto goed bestudeert dan zie je dat links op de foto een kolenhaard staan tegen een zwart marmeren schouw. Deze haard met een oliëkachel die in de achterkamer stond, moesten de beide woonkamers verwarmen. In de achterkamer was ook een tweepersonsopklapbed geplaatst. Deze werd iedere avond omstreeks 10.00 uur neergeklapt waarna **Opa en Oma** naar bed konden gaan. 's Morgens, na het opstaan om circa 8.00 uur werd het bed opgemaakt en weer tegen de muur opgeklapt daar anders te weinig plaats was in de woonkamers om in te wonen.

REDACTIE:
M.M. VAN DER SLIKKE

EMAIL:
MMVDSLIIKKE@KLIKSAFE.NL

SITEBEHEER:
LYDIA DEN TOOM -
VAN KRIMPEN

EMAIL:
TOOM@SOLCON.NL

HET ZIEKENHOEKJE

De vorige maal heeft (oom) **Johan** ons medegedeeld dat (tante) **Clazien** ernstig ziek was en veel zorgen maakte over haar. Thans mogen wij medelen dat het, gelet op de omstandigheden, met (tante) **Clazien** redelijk gaat. (Oom) **Johan** mailde ons het volgende.

Zoetermeer, 7 juni 2012.

Geliefde familie,

Even een berichtje over Clazien hoe het met haar gaat. Hoe het gaat is makkelijker te beantwoorden dan hoe het in de toekomst gaan zal.

Uiteraard kan niemand een dag vooruit kijken, dat neemt niet weg dat de toekomst er zorgelijk uitziet.

Vandaag heeft Clazien een goede dag, zij is veel op en heeft zich voor het eerst sinds dagen met behulp van zus Anneke aangekleed. Vanmiddag zijn we zelfs in een rolstoel een eind gaan wandelen. In een rolstoel dat wel, want Clazien heeft veel moeite met lopen, zij is zowel psychisch als lichamelijk heel zwak.



(tante) Clazien

In huis moet zij voortdurend geholpen worden omdat Clazien de neiging heeft om tegen een deur of kast te vallen. Lichamelijk ook zwak wat b.v. het wassen en aankleden betreft. Ook daarbij moet zij voortdurend geholpen worden. Psychisch zwak omdat haar geheugen haar voortdurend in de steek laat. Al dagen lang kan Clazien haar gedachten niet meer onder woorden brengen en het is zelfs de vraag of dat ooit nog terug komt.

Er is een ziekenhuisbed in de kamer gezet omdat tot nu toe Clazien ongeveer een uur op kan zijn en daarna weer naar bed wil. We zijn vanaf heden aan het proberen daar een aantal uren aan toe te voegen omdat blaas- en darmproblemen beginnen op te spelen. En er kunnen zoveel meer lichamelijke klachten optreden.

Helaas weten we niet wat er aan de hand is. Zoals al meegedeeld, hebben een MRI scan, een EEG onderzoek en een lumbaalonderzoek niets opgeleverd. Zowel de psychiater als de haematoloog willen Clazien met wat er nu speelt niet behandelen omdat het om een puur neurologische aandoening gaat. En de neurologen zeggen dat het om een medisch wonder gaat omdat Clazien duidelijke neurologische afwijkingen heeft en er niets te vinden is. Dat betekent dus dat er ook niet behandeld kan worden.

Samengevat kunnen we vaststellen dat Clazien sinds haar laatste ziekenhuisopname sterk achteruit is gegaan. Hopelijk keren haar verstandelijke vermogens terug maar dat is nog lang niet zeker. Lichamelijk moet Clazien dagelijks geholpen en begeleid worden. Tot nu toe hebben we veel steun ondervonden van kinderen en familie. In de toekomst zal waarschijnlijk een beroep gedaan moeten worden op de thuiszorg.

Ik hoop familie en medelevende zo voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer er veranderingen ten goede of ten kwade optreden zal ik het jullie laten weten.

Een hartelijke groet van je broer en zwager en oom,
Johan

Zoals jullie hebben kunnen lezen, blijven er zorgen. Daarom verzoeken wij jullie om een kaartje te sturen naar **de familie van der Slikke- de Niet**. Want ook (oom) **Johan** kan best wat geestelijke ondersteuning gebruiken.

Hat kaartje kunnen jullie sturen naar:

Familie van der Slikke-de Niet
Rokkeveenseweg Zuid 145
2718 EM Zoetermeer
079-361 9228

Bellen:

Mailen kan ook:

jmvanderslikke@klikesafe.nl

Dan hebben wij een mail ontvangen van **Rhodé Slagboom-van der Slikke**. Zij meldt dat haar man **Arjan Slagboom** enkele weken vanwege omstandigheden onder begeleiding in retraite gaat. Door deze wensen wij **Arjan** veel sterkte en hopelijk mag de behandeling enig succes hebben. Ook **Rhodé** veel sterkte toegewenst.



Arjan Slagboom

Lieve mensen,

Bij dezen wil ik aan jullie graag wat kwijt over onze situatie. Afgelopen maandag, tweede pinksterdag, is Arjan opgenomen in een beschermde woonvorm in Katwijk aan den Rijn. Doordat we beiden een bewogen leven achter de rug hebben wilde het allemaal niet lukken. Onze rugzak is nog te zwaar... Hij heeft een indicatie gekregen van 0-3 maanden, de echte duur van opname is dus ook voor ons nog onduidelijk. Dat ligt aan heel wat factoren.

In deze tijd is het de bedoeling dat we allebei doelgericht aan onze eigen problemen of onvolkomenheden gaan werken. Wel mag hij zo nu en dan een weekend naar huis gelukkig.

Het is voor ons beiden een hele zware tijd...

Dan heb ik nog een vraag. Zouden jullie Arjan een kaartje willen sturen?

Zijn adres is:

Eleos 'De Reling'
t.a.v. Arjan Slagboom
Monseigneur Bekkersstraat 47
2223 AR Katwijk aan den Rijn

Mailen mag ook:

arjanslagboom@live.nl

Allen alvast bedankt.

Groetjes uit Sliedrecht,
Rhodé, natuurlijk ook namens Arjan.

Natuurlijk doen wij dat!

TROUWEN

Van **Eunice Mudde en Erwin de Raaf** ontvingen wij een trouwkaart met een uitnodiging om aanwezig te zijn op de bruiloft die D.V. op 19 juli 2012 op het **Landgoed Staverden** te Ermelo zal worden gehouden.

Wij begrijpen dat zowel het burgerlijk als het kerkelijk huwelijk en de receptie aldaar zullen plaats vinden.

Onderstaand is een kopie van hun trouwkaart.



Landgoed Staverden

UITNODIGING**Erwin & Eunice**

13:00 uur | Burgerlijk huwelijk
De huwelijksvoltrekking vindt plaats in de authentieke Leonora-zaal

14:15 uur | Kerkelijk huwelijk
De dienst zal gehouden worden in de kapel van Landgoed Staverden

20:30 uur - 23:30 uur | Receptie
In het kasteel wacht ons een feestelijke avond

Landgoed Staverden | Staverdenseweg 283 | 3852 NV | Ermelo

Wij, Cornelis Dirk de Raaf en Lois Eunice Mudde, geven u kennis van ons voorgenomen huwelijk op Deo Volente 19 juli 2012 op Landgoed Staverden. Onze ouders zullen hierbij getuigen zijn.

Over ons huwelijk willen wij Gods zegen vragen in een dienst waarin de weleerwaarde heer ds. J.A. Kloosterman hoopt voor te gaan.

Wij nodigen u van harte uit om deze dag met ons te vieren.

Kievitsweg 6 | 2983 AE | Ridderkerk | 06 42280854

Dan hebben wij nog een trouwkaart ontvangen en wel van **(oom) Pieter van der Slikke**.

(Oom) Piet meldt dat zijn zoon **Willem-Jan** op D.V. vrijdag 29 juni 2012 om 15.00 uur in huwelijk zal treden met **Ramona**.

De huwelijksplechtigheid vindt plaats op het gemeentehuis te Waalre waarna het heugelijk feit wordt gevierd in het restaurant “t Oude Wandelpark” te Valkenswaard.

Als je het bruidspaar met dit heugelijk feit wil feliciteren dat moet je de kaart sturen naar:

**Aan het bruidspaar
Willem en Ramona van der Slikke;
Heezerweg 410;
5643 KS Eindhoven.**



Trouwkaart van Willem-Jan en Ramona

Door deze feliciteren wij beide bruidsparen van harte met hun voorgenomen huwelijk. Het is een dag waar ieder bruidspaar naar uitkijkt. Wij wensen jullie een fijne en een mooie dag zoals je die zelf wenst. Maar bovenal wensen wij jullie met elkaar vele gezonde maar bovenal gezegende jaren toe.



Bedankkaartje Colin en Stephanie

In de vorige nieuwsbrief hebben wij de prachtige trouwkaart van

**Colin den Toom
en
Stephanie van den Berg**

in de nieuwsbrief opgenomen.

Nu volgt een mooi bedankkaartje van het bruidspaar.

Colin en Stephanie bedankt.

GEDENKWAARDIG

Wij zijn door onze sitebeheerster **Lydia den Toom** getipt dat er in deze periode een aantal echtparen zijn die hun Zilveren Huwelijksjubileum hopen te gedenken. Dit willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom vragen wij in deze nieuwsbrief hiervoor jullie aandacht. Wellicht zijn er die deze lieve bruidsparen een kaartje, een e-card, een mail willen sturen of er misschien een belletje aan willen wagen.

Als wij zo terugkijken, dan herinneren wij ons dat er bij enkele van de bruidsparen grote zorgen zijn geweest. Maar de Heere heeft ze nog willen sparen en zelfs een kinderzegen willen geven. Daarom feliciteren wij al de bruidsparen van harte met hun zilveren huwelijksjubileum.

Dan vragen wij nu allereerst jullie aandacht voor:



*Trouwfoto
Gert en Esther*

Gert en Esther van der Heide-Vuijk

Gert en Esther zijn op 21 mei 1987 getrouwd. Dus hun 25^e trouwdag ligt reeds achter ons. Ondanks dat leek het ons goed om hen even te noemen. Overigens hebben zij hun 25^e trouwdag jl. zaterdag 26 mei met hun familie gevierd.

Gert en Esther wonen aan de

**Westmolendijk 73;
2985 XJ Ridderkerk.**

Mailadres: e.vanderheide@klikesafe.nl

Vervolgens vragen wij aandacht voor:

Arie-Jan en Gerda de Waard- Vuijk

Zij hopen op D.V. 25 juni hun 25-jarige huwelijk te gedenken. Gelet op alles wat is gepasseerd, zoals zij ook zelf in de onderstaande kaart hebben aangegeven, zijn wij ervan overtuigd dat zij zeer dankbaar zullen zijn dat zij deze dag in redelijke goede gezondheid mogen beleven.

Arie-Jan en Gerda wonen aan de
Meentweg 126a;
3454 AX De Meern.
Mailadres: ajdewaard@kliksafe.nl
Telefoon: **030-6666595**



*Trouwfoto
Arie-Jan en Gerda*

Onderstaand vind je hun kaart om te doen gedenken.



25 juni 1987

25 juni 2012

Psalm 32:8: "Ik zal u onderwijzen, en u leren van den weg, dien gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn."

Dit zijn de tekstwoorden die we 25 jaar geleden hebben meegekregen.

Ondanks veel wederwaardigheden hopen we deze, voor ons bijzondere dag, met onze kinderen en kleinkinderen, door 's HEEREN goedheid samen te gedenken; "Eben-Haëzer

*Arie Jan de Waard
Gerda de Waard- Vuijk*

*Arie en Marion
Jesse en Manoa*

*Ronald en Marion
Lauran*

Gertiene en Wilco

Lisette

Wij willen u van harte uitnodigen voor onze receptie op zaterdagmiddag D.V. 30 juni, van 14.00 uur tot 17.00 uur in het AC restaurant, Meerndijk 59, 3454 HP De Meern. (naast afrit 15 op de A-12)

Meentweg 126a ~ 3454AX ~ De Meern

Kaartje van Arie Jan en Gerda de Waard- Vuijk



*Trouwfoto
Wim en Lydia*

Tenslotte vragen wij aandacht voor:

Wim en Lydia den Toom- van Krimpen

Hun trouwdatum is 2 juli 1987. Zoals jullie weten verzorgt **Lydia** onze familievanderslikke.nl site. Zij houdt de site "Up-to date" en **Wim** houdt het in de gaten of het allemaal wel goed gaat. Dus verdienen zij een extra grote kaart.

Wim en Lydia wonen aan de
Merelhoven 64;
2902 KK Capelle aan den IJssel.

Mailadres: toom@solcon.nl
Telefoon: **010-4504469**

(Wij begrijpen dat het voor jullie een hele opgave is om iedere keer al die kaarten en/of mails te sturen. Daarom vinden wij het zo mooi om te kunnen vermelden dat er ooms en tantes zijn, maar zelfs ook neven en nichten (!) die nagenoeg aan iedere oproep om een kaartje te sturen, gehoor geven. Wellicht moeten wij deze familieleden een keer in het zonnetje zetten).



Bekendmaking 25 jarig huwelijk Wim en Lydia den Toom

GEBOORTE

Op woensdag 13 juni 2012 zijn **Jacob-Jan en Erica Vreugdenhil- van der Slikke** verblijdt met de geboorte van een zoontje **Matteo**. Wij hebben begrepen dat moeder en kind het goed maken. Johannes is vernoemd naar zijn opa **Johannes Martinus van der Slikke (oom Johan)**.

Door deze feliciteren wij **Jacob-Jan en Erica** met hun kinderen van harte met de geboorte van hun zoontje en broertje **Matteo**. Wij wensen jullie vele gezonde maar ook gezegende jaren toe. Ook met jullie missie- en ontwikkelingswerk in Sudan en Kenia wensen wij jullie veel succes.

Heer, zegen zijn ogen met kleuren en licht
 Dan blijven ze steeds op het wonder gericht
 En zegen zijn mond zodat hij vaak lacht
 En woorden zal spreken waar iemand op wacht

Heer, zegen zijn oren voor iedere taal
 Zodat hij leert luisteren naar ieders verhaal
 En zegen zijn handen, nog teder en klein
 Zodat ze vol liefde en kracht zullen zijn

Heer, zegen zijn voeten om vrijuit te gaan
 En sterk als een mens in het leven te staan
 En zegen Matteo in de Naam van de Heer
 Zodat hij gedragen wordt, elke dag weer

Naar: Elly & Rikkert (Zegenwens)

Op dinsdag 12 juni 2012 is bij ons
 een zontje en broertje geboren:

Johannes Martinus

Zijn roepnaam is **Matteo**,
 wat geschenk van God betekent.

Matteo is vernoemd naar zijn opa Van der Slikke.

Jacob Jan & Erica Vreugdenhil
 Christhe, Davna en Joshan

Ons tijdelijk adres is Klomperweg 108, 6741 PJ, Lunteren
 (06-83055037 / 06-83056890, JJVreugdenhil@gmail.com)
 Van harte welkom! We rusten uit tussen 12.00 en 15.00 uur.

Geboortekaartje Matteo Vreugdenhil

Naar aanleiding van de geboorte van **Matteo** heeft (oom) Johan een stukje geschreven over vernoemen. Deze willen wij jullie niet onthouden.

Vernoemen.

Op 12 juni jl. is bij onze jongste dochter een zoon geboren. Hij is zo staat op het geboortekaartje naar zijn opa genoemd. Dat ben ik dus: Johannes Martinus van der Slikke, alias Johan. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik niet “naamziek” ben. Toch is het heel leuk, zelfs strelend als je opnieuw vernoemd word. Ik heb in het opvoeden van de kinderen aardig wat steken laten vallen. Als dan één van je kinderen je toch vernoemd is dat een teken dat ze je hoogachten en dat alle miskleunen in het opvoeden vergeven en misschien ook vergeten zijn. Wat is een naam zullen velen zeggen. Vroeger, de tijd van vader Abraham, was dat heel belangrijk. Toen was zelfs één letter belangrijk, kijk maar naar de naam van Sara. Sara's naam werd door de Heere omgedoopt in de naam Sarai. En Abram werd Abraham.



Vernoemen

Marinus Maarten” Mijn zoon Maarten heet ook zoals zijn opa: “Marinus Maarten”, dat is een probleem minder. Maar waar de naam van pa van der Slikke vandaan komt is mij een raadsel. Kijk ik heb aan mijn broer Maarten gevraagd naar wie hij is vernoemd.

Daar zijn dan weer twee lezingen over. De één is dat hij naar een oom is vernoemd, mogelijk naar een van der Zwan of van Dorp, maar een andere lezing is dat mijn vader er van uit ging dat je eerste naam tevens je roepnaam moest zijn.

Kortom als iemand zegt: Blij toe dat vernoemen uit de mode is want daar word ik niet goed van, al die namen duizelen me, dan heb ik daar begrip voor. Maar wel een klein beetje hoor! Mijn jongste dochter heeft haar zoon: Johannes Martinus genoemd. Hoera, hoera. De vierde die naar mij is genoemd. Hij heet met zijn roepnaam: **Matteo**, maar dat vind ik geen probleem. Johan, alias Johannes Martinus, oudste zoon van Maarten, de oudste kleinzoon van mij, naar mij vernoemt blijft de “Stamhouder”, en daar ben ik reuze trots op, maar dat ik nog drie keer ben vernoemd ook dat vind ik nogmaals een hele eer! Zelfs mijn zus Hanna heeft een zoon naar mij genoemd. Ook een Johan. Verdrietig eigenlijk dat ik daar nooit iets mee heb gedaan. Ik heb hem nooit een kaartje of een bloemetje gestuurd. Maar toch in mijn hart ben ik er wel een beetje trots op dat zelfs een zus de moeite heeft genomen om een Johannes Martinus in de familie Vuijk te introduceren.

Mocht ik in de toekomst nog eens een multimiljonair worden, dan krijgt iedereen die als Johannes Martinus gedoopt is er één van. De “Marinussen” en de “Maartens” vallen buiten de boot. Tenslotte familie, U mag uw kinderen noemen zoals u wilt, zoek een leuke naam uit in een tijdschrift zoals “de Margriet” of “de Libelle”, maar weet dat al die leuke namen tijdgebonden zijn. Over een poosje raken ze in de vergeethoek. Maar over eeuwen hoor je nog, mijn voorvader heette: “Johannes Martinus” Stamreeks 44 van de tweede generatie tot de generatie van heden.



Miljonair

Van **Linde Gerrets**, dochtertje van **Marten en Janneke Gerrets- Struijk** kregen wij een lieve mail die wij helaas niet in de nieuwsbrief kunnen opnemen. Wel stond er een Ps. Onder mail. De mail eindigde als volgt.

Liefs van Linde Gerrets.

Ps. En u hebt het vast al gehoord..... maar eind november hoop ik een broertje of zusje te krijgen.

Dan volgt nu het overzicht van gezinnen, **voor zover wij weten**, waar een baby'tje wordt verwacht.

Hans en Tamara de Waard- Treure medio augustus;
Richard en Arianne Bos- de Frel medio augustus
Marten en Janneke Gerrets- Struijk, eind november.

GESLAAGD

De tijd van de examens is weer aangebroken. Dat betekent dat er vele neven en nichten in de afgelopen periode een spannende tijd achter de rug hebben. Wij willen door deze hun graag de gelegenheid geven hiervan melding te doen in de Slikkertjes-Nieuwsbrief.



Rianne Marijs- van der Slikke

Rianne Marijs- van der Slikke heeft het genoeg jullie te kunnen mededelen dat zij geslaagd is voor het HBO-diploma SPH. Zij heeft deze opleiding gevolgd op de CHE te Ede

Een hele prestatie. Temeer daar zij in de afgelopen maanden niet alleen is getrouwd, maar ook van baan is veranderd.

Rianne, van harte gefeliciteerd met het behalen van dit diploma. Wij hebben je cijferlijst gezien en als we het goed hebben gezien waren het nagenoeg allemaal achten en negens.

Degene die **Rianne** willen feliciteren kunnen dat het beste doen via de mail. Haar mailadres is: riannevanderslikke@hotmail.com

Dan melden wij ook met genoeg dat **Marinus van der Slikke** is geslaagd en wel voor MBO-Electro techniek.

Door deze feliciteren wij **Marinus** van harte met dit mooie resultaat. Wij hebben begrepen dat je nog door wil leren. Nu, we wensen je veel succes.

Ook **Marinus** kunnen jullie feliciteren door naar hem een mail te sturen. (makkelijker kan niet).

Zijn mailadres is: marinusvanderslikke@hotmail.com



Marinus van der Slikke



Bauke Van Krimpen

Verder kunnen wij melden dat wij bericht hebben ontvangen dat **Bauke van Krimpen** geslaagd is voor HAVO.

Een mooi prestatie die alle verwachtingen overtreffen.

Ook **Bauke** van harte gefeliciteerd. En nu doorgaan met de volgende studie.

Enne.... zijn er die **Bauke** willen feliciteren, dat kan even een mail sturen naar: krimp001@tele2.nl of naar marinus.vankrimpen@wur.nl en het komt voor elkaar.

Tevens kunnen wij ook mededelen dat **Martha en Ezra Bos** geslaagd zijn voor het VMBO- en **Lillian Bouvrie** voor MAVO-diploma.

Martha en Ezra kunnen worden gefeliciteerd via mailadres elizabeth.bos@bosinfra.nl en **Lillian Bouvrie** via herma@ds2.nl

Helaas beschikken wij niet over foto's van Martha en Ezra Bos en Lillian Bouvrie

Ook jullie van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

VERHUIZINGEN

Wij hebben twee meldingen ontvangen van familieleden die in de afgelopen periode zijn verhuisd.

Allereerst vinden jullie onderstaand een grappig verhuisbericht van **Wijnand en Maria Polinder- Stam**. Alles is duidelijk op de achterzijde van de kaart weergegeven zodat wij daaraan niets hebben toe te voegen.



Links oude en rechts nieuwe situatie

Dan een berichtje van **Laurens Gerrets**.

Ook **Laurens** is verhuisd. Sedert enkele weken woont **Laurens** in het prachtige huis rechts op deze foto. Het huis heeft een grote tuin en ligt, zoals je dat op de foto kunt zien, aan een prachtige vijver.

Het adres is:

Laurens Gerrets;
Rigoletto 18a;
2907 JH Capelle aan den IJssel



Rechts op de foto: Rigoletto 18a

Door deze feliciteren wij **Wijnand en Maria** maar ook **Laurens** met hun prachtige woning. Wij hopen dat jullie daar een heleboel jaren met veel genoegen mogen wonen.

EVEN AANDACHT VOOR

Door deze komen wij even terug op het artikel die in het Algemeen Dagblad van 12 mei 2012 stond over (oom) **Peter van der Slikke** die wij in de vorige nieuwsbrief hebben opgenomen.

In dit artikel werd aandacht gevraagd voor het boek “**Ontmaskerd**” die door hem is geschreven. Ook radiostation BNR heeft aandacht aan dit boek besteed. Met onderstaande link is een interview via internet te beluisteren waar (oom) **Peter** een toelichting geeft op zijn boek. Het is best het luisteren waard.

Ga naar:

<http://www.bnr.nl/?service=player&type=column&audioId=1542960>



en download vervolgens linksboven het interview. Dan hoor je (oom) **Peter** over zijn ervaringen met de banken en verzekeringsmaatschappijen.

Succes.

BIJDRAGE VAN.....

Deze keer hebben wij een bijdrage van ontvangen. Ja wie is dat?

Het is een soort quiz in de vorm van scrabble. Vul het nauwkeurig in en je weet wie het is. In de volgende nieuwsbrief zal bekend worden gemaakt wie het is met een mooie foto van het gezin. Succes.

Hallo familie,

Mij was gevraagd een stukje te schrijven voor in de nieuwsbrief.

Ik heb geen stukje geschreven maar vragen gemaakt die passen bij ons gezin.

De antwoorden van de vragen kan je invullen in de puzzel hier onder.

De cijfers in de vakjes wijzen aan welke vraag er bij welke vakjes hoort en de letters geven aan dat de letter dat in dat vakje hoort ingevuld kan worden bij de uitkomst.

Het antwoord a.u.b. voor 10 juli insturen naar de redactie van de nieuwsbrief, te weten mmvdslikke@kliksafe.nl.

Degene die de opdracht goed heeft opgelost, krijgen in de volgende nieuwsbrief een eervolle vermelding. Succes.

		Scrabble															
1.	Meest voorkomende meisjesnaam in de familie																
2.	Andere naam voor Dorkas																
3.	Muziek instrument voor de mond																
4.	... jaar, zwierven de Israëlieten door de woestijn																
5.	Een allergie																
6.	Dagverblijf voor kinderen																
7.	Soort fluit																
8.	Knaagdier																
9.	Twee maal twee																
10.	Frans meisjesnaam																
11.	Hollandse jongensnaam																
12.	Zorgend beroep																
13.	Onze achternaam																
14.	Woonplaats van de haringkoppen																
15.	Over wegen en ...																
16.	Van grof ... zaagt men planken																
17.	Jongensnaam																
18.	Hoog beroep in weer en wind																
19.	Oudste dochter van Maarten																
20.	en Sophia																
21.	Dat deed oma Slikke graag																
22.	Plaats aan den IJssel																
23.	30° Bijbelboek																
	Dit doe je met een boot	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>e</td><td>f</td><td>g</td> </tr> <tr> <td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td> </tr> </table>		a	b	c	d	e	f	g							
a	b	c	d	e	f	g											

(JEUGD-)HERINNERINGEN

Met genoeg kondigen wij nu de vierde bijdrage aan van **(tante) Bartelien Gerrets- van der Slikke**. Nu geen tranen met tuiten maar lekker buiten spelen.

Geliefde familie,

Dan komen nu weer een nieuwe aflevering, waarin mijn gedachten teruggaan naar wat wij als kinderen in onze vrije tijd deden.

Opa en oma van der Slikke gingen nooit op vakantie, geen geld, geen auto, dus geen mogelijkheden met zo'n groot gezin. Dus speelden we gewoon met de andere kinderen uit de straat.



En dan speelden we onder andere Smokkelaartje.

Dat ging zo:

“Jan” had de bal en stond aan de stoeprand, de ander stond tegen de gevel en moest zijn/haar handen op de rug houden.

”Jan” deed net of hij de bal naar je gooide en o, wee als dan je handen achter je rug vandaan kwamen! Dan moest je achter in de rij gaan staan. Gooide hij echt en je ving de

bal, dan probeerde je die zo ver mogelijk weg te gooien en die moest door “Jan” gehaald worden. Jij mocht dan gaan rennen van honk naar honk, wat eerst uitgezet was. Als “Jan” de bal weer had mocht hij, als je nog rende, proberen je te raken en dan was je weer af en mocht je achterin de rij gaan staan. Was je op honk...dan moest Jan met de volgende door gaan en als die dan de bal weer weggooid kon je weer rennen. Bereikte je Jan zijn plaats, moest Jan achterin de rij gaan staan en had “jij” de bal. En begon het spel van vooraf aan.

We speelden: bordje bal en nummer bal. We balden met drie ballen tegen de muur en hadden daar allerlei versjes en bewegingen bij.

Met de hele straat touwspringen met één heel lang touw, dan stond je naast elkaar in het touw en twee moesten er draaien. Schaar, sliep, mes, honderd duizend zes. Maar bij schaar stond er altijd wel weer iemand op het touw, dan kreeg je allemaal de slappe lach. Een pret! had je dan, als kind.



Ook maakten we handstanden tegen de muur, soms wel vier rijen dik. We kregen van oma altijd een gymbroek over ons onderbroekje, anders was het niet netjes. Die waren altijd donkerblauw en heel wijd met elastiek in de pijpen, dat soms te strak was. (Ik heb er nog de littekens van.) Op alle scholen had je die en waren verplicht met gymnastiek.

We hadden stenen pijpen om bellen mee te blazen als je die liet vallen was die stuk. Dan duurde het wel eens even voor je weer een nieuwe mocht kopen. Het bellenblaas werd zelf gemaakt van afwas, dat heette toen Lodaline en zat in glazen liter flessen. Bovenin de dop zat een plastic onderdeelje, die je kon sparen en als je er genoeg had, kon je er iets van maken. Een vliegtuigje, autootje e.d. De bedoeling was dat je altijd voor Lodaline koos.



Bellenblazen



Het oude Kolpabad in Vlaardingen

In de grote vakantie had je in het Kolpabad zwemdagen voor een gulden en dan mochten we altijd, dan kregen we brood mee met banaan erop. Of je mocht een dag mee naar De Beer (een natuurgebied) op Rozenburg, dat de gemeente organiseerde voor kinderen die niet op vakantie gingen.

Maar genoeg voor deze keer, groetjes allemaal!
En natuurlijk nog een versje van oma.

Snoepwinkeltje

In den donkeren straat,
Waar het belletje gaat,
Kletst het deurtje al rinkelend open.
Komen in een kamertje klein
Bij de lampenschijn
Drie kleutertjes binnengeslopen.

Een dappere vent,
In zijn knuistje een cent
Komt naar voren en blijft grinnikend zwijgen.
Tot de koopvrouw geleerd,
Zijn fortuin inspecteert
En vertelt wat hij daarvoor kan krijgen.

Het is een reep zwarte drop,
Koek met suiker erop,
Een kleurbal, een zuurbal, een wafel,
Een zoethouten stok,
Of een kleurige brok,
Het ligt alles bijeen op de tafel

Als de kapitalist,
Die zich dikwijls vergist,
De koek en de suiker verkruimelt.
Scheld de juffrouw verwoed,
dat die het kostelijk goed,
met zijn smerige vingers beduimelt.

De kleuter verbaast,
Dat de juffrouw zo raast,
Smoest stiekem wat met zijn kornuiten.
De keus wordt bepaald
En de kleurbal betaalt.
En slenteren schooiend naar buiten.

In den donkeren straat,
Waar het groepje nu gaat.
Wordt hevig gewikt en gewogen,
Ze zuigen om de beurt
Tot de bal is verkleurd
En de droom is vervlogen.

OPA'S HERINNERINGEN

De vorige maal zijn wij geëindigd met de opmerking van Oma: "Ik kende thuis de Naam des Heeren alleen door de vloeken die gebruikt werden". Gelukkig is dat zo niet gebleven zoals dit onder andere uit onderstaand stukje blijkt.

In onderstaand stukje begint **Opa** eerst met een ernstige waarschuwing. Het is onze wens en bede dat jullie dit ter harte nemen.

Kinderen, nageslacht, bedenk het grote voorrecht dat ge gehad hebt. In de waarhei opgevoed, biddende (groot)ouders gehad die vele, vele zuchten voor jullie naar de hemel hebben opgezonden. Zoekt, zoekt, zoekt toch Die gezegende Heere Jezus Christus. Gij hebt er voor de tijd en eeuwigheid alleen maar voordeel bij. Met smart in mijn ziel las ik vandaag in Gods Woord: "*Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God*". O, de weg geweten en niet bewandeld te hebben.



Moeder zelf was, als zij over haar weg en leven sprak, altijd kort en zakelijk. Dat deed mij deugd. Ik heb kinderen Gods beluisterd die zeer uitgebreid waren in het vertellen van hun weg. Hierbij zijn mij vaak de woorden in mijn geest gedaald: "*In veelheid der woorden ontbreekt de overtreding niet*". Of zo een kind Gods eens opmerkte: "*Het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden maar in kracht*".

Moeder heeft in- en uitgeleefd hetgeen zij vaak vertelde: God lief te hebben boven alles, boven ouders, man, kinderen en zichzelf en de naasten lief te hebben als haarzelf.

Het is bij haar praktijk geweest.

Al zijn wij dan veel vergeten, er komen af en toe wel eens herinneringen boven die het vermelden waard zijn. Zo herinner ik mij dat, toen ik nog werkte en de kinderen op school waren, zij thuis eens verzuchtte: Heer, wilt u eens één van uw kinderen sturen. Ik verlang er zo naar. Maar wie er kwam, geen kinds Gods, maar een loodgieter om een reparatie te doen. Er ontspoon zich met deze man een diepgaand gesprek. Hij bleek met een roomse vrouw getrouwd te zijn en had gehoopt dat zij zich door hem van die valse godsdienst af zou wenden. Maar het ging niet, in tegendeel, toch had hij veel te doen met haar

Roomse familie. Moeder heeft toen mogen vertellen de weg die de Heere met haar gehouden had en over de werken Gods. Die man ging bewogen weg. Daarna vroeg zij: "Heere, waarom stuurde U niet een kind van U". Zij kreeg als antwoord: "Mijner gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uwe wegen zijn niet Mijne wegen". Toen gaf het vrede in haar gemoed.



*Leverzeepmaatschappij Vlaardingen
+/- 1955 waar Opa werkte*

Tot zover weer **Opa's Levenservaringen**.

JARIGE VAN DE MAAND

Eerst een bedankje van “**de Jarige van de maand mei**”.

Lieve familie,

Voor alle kaarten en een e-card wil ik u hartelijk bedanken! Ik was erg verrast, zoveel kaarten.

Op het internaat en bij oma thuis bracht de postbode kaarten voor mij, zelfs kaarten met iets extra's erin.

Een hartelijke groet van
Bastiaan Snoeij



“de Stoere Bastiaan”

Dan een herinnering van “**de Jarige van de maand juni**”.



Dylan Bakker

Dat is:

Dylan Bakker

Dylan is een zoon van **Joke Bakker (01-02-00)**. Eigenlijk weten wij weinig van **Dylan**. Daarom vragen wij nu via deze nieuwsbrief, of hij een stukje wil schrijven over zichzelf. Dan kunnen wij die opnamen in één van de volgende nieuwsbrieven.

Dylan hoopt D.V. 16 juni 18 (achttien!) jaar te worden. Door deze feliciteren wij **Dylan** alvast met zijn verjaardag. Het is voor **Dylan** een bijzondere dag. Want als je 18 jaar wordt, dan mag je ineens alles. Je mag sterke drank kopen, je rijbewijs halen, je bent voor de wet volwassen (?) en ga zo maar door.

Wij zijn er van overtuigd dat er velen onder jullie zijn die **Dylan** een kaartje willen sturen. Zij adres is:

**Dylan Bakker,
Parallelweg 24,
3131 DG Vlaardingen.**

Bellen mag ook: **06-22342044 (dit is zijn eigen telefoonnummer, dus bellen maar!)**
of mailen (en dat kost niets, alleen maar enkele minuten van je tijd).

bakker.joke@gmail.com

Dan volgt nu de bekendmaking van “**de Jarige van de maand juli**”.

Wij hebben voor deze maand heel veel aanmeldingen ontvangen. Nagenoeg iedereen die in juli jarig is, is aangemeld voor “**de Jarige van de maand**”. En dan valt het voor ons niet mee om een objectieve keuze te maken. Maar na veel wikken en wegen en na ampel beraad was het uiteindelijk toch niet moeilijk een keuze te maken. Te meer daar wij voor één persoon meerdere aanmeldingen hebben gekregen. Eén ervan zullen wij eruit lichten. Dat is de mail van **Willem en Eline Snoeij- Mudde**. Zij mailde ons het volgende.



Ellen Mudde

Dag oom Maarten en tante Sophia,

Graag willen we onze zus Ellen aanmelden als jarige van de maand juli! Zij hoopt **23 juli** 34 jaar te worden. We weten allemaal dat ze zich in een moeilijke situatie bevindt, maar een kaart zal ze zeker waarderen! We hebben gezocht in onze afbeeldingen en toch nog een foto van haar gevonden!

Haar adres: Ellen Mudde
Merellaan 301
Capelle a/d IJssel

Met vriendelijke groet,
Willem en Eline Snoeij- Mudde

Dus “**de Jarige van de maand juli**” is geworden:

Ellen Mudde (14-03-00)

Wij hopen dat jullie weer allemaal van harte meedoen. Het is heel dankbaar om in moeilijke omstandigheden een kaartje van de familie te mogen ontvangen. Daarom van harte aanbevolen. Allen bij voorbaat onze hartelijke dank.

TENSLOTTE

Allen de hartelijke groeten van:
(Ome) Maarten en (tante) Sophia