

SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

FAMILIEVANDERSLIKKE.NL

ZESDE JAARGANG

NUMMER 73, DECEMBER 2012

Geliefde familie,

Dit is alweer de twaalfde **Slikkertjes-Nieuwsbrief** van dit jaar, en dus de laatste van het jaar. Dit betekent dat het jaar **2012** bijna voorbij is, en nog een enkele week en het is **2013**. Eerst krijgen we nog de **kerstdagen** en het **Oude jaar** en dan zit **2012** er echt op.



Tante Nel en oom Piet

Een jaar met droevige en blijde gebeurtenissen. Zo hebben wij, maar in het bijzonder (**tante**) **Nel**, dit jaar afscheid moeten nemen van (**oom**) **Piet Bakker**.

Verder zijn er grote zorgen geweest van enkele familieleden vanwege ernstige ziekten. Maar twaalf maal mochten wij ook de blijde mare in de nieuwsbrief opnemen van gezinnen die verblijd werden met een geboorte van een zoon of dochter.

Al met al een zeer bewogen jaar.

Wij hopen het komende jaar weer D.V. de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** uit te geven. Wij hebben wel daarbij jullie medewerking hard nodig. Want zonder jullie stelt de nieuwsbrief niets voor. Daarom doen wij door deze een beroep aan jullie allemaal: Heb je iets mee te delen, zoals een geboorte, een verhuizing, een ziek neefje of nichtje of ga je bijvoorbeeld verlovten of trouwen: Laat het ons weten en wij zorgen er voor dat het in de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** komt te staan. De praktijk leert namelijk dat dan vele ooms, tantes, neven en nichten iets van zicht laten horen of een blijk van medeleven betoont. Allen alvast bedankt.

FOTO VAN DE MAAND

Deze kleine “foto van de maand” is op 2 juni 1970 tijdens het huwelijk van (**oom**) **Maarten** en (**tante**) **Sophia** genomen. Van links naar rechts staan (**oom**) **Peter**, (**tante**) **Alie**, (**oom**) **Ben**, (**tante**) **Anneke** en (**tante**) **Elisabeth**.

Het is echt een foto uit “die goeie ouwe tijd”. Leuk om te zien hoe de mode toen was. Met name die van de dames. Zo te zien is de mode van de mannen niet veel veranderd, alhoewel de haardracht degelijk is beïnvloed door de Beatles.

Deze foto is genomen op het bordes van het oude stadhuis te Schiedam. Op de achtergrond is een deel van de toren te zien van de Hervormde kerk. Aan de kledij is goed te zien dat het die dag een mooie zomerse dag is geweest met temperaturen > 25 °C.



REDACTIE:
M.M. VAN DER SLIKKE

EMAIL:
MMVDSLIIKKE@KLIKSAFE.NL

SITEBEHEER:
LYDIA DEN TOOM -
VAN KRIMPEN

EMAIL:
TOOM@SOLCON.NL

HET ZIEKENHOEKJE



(tante) Lydia

Het was even schrikken toen (tante) Lydia j.l. zondag 19 november naar ons [(oom) Maarten en (tante) Sophia] belde met de mededeling dat zij zich niet goed voelde. Omdat wij het niet vertrouwde hebben wij de HAP gebeld en die stuurde direct een ambulance. Al gauw bleek dat het hart van (tante) Lydia niet goed functioneerde dus moest ze naar het ziekenhuis.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat een hartkransslagader niet meer 100 procent functioneerde en dat betekende dat zij aan de bloedverdunners moest. Uiteindelijk is alles een beetje meegevallen en mocht (tante) Lydia weer na enkele dagen naar huis.

Wel is haar medegedeeld dat nog aanvullend onderzoek moet plaatsvinden.

Voor degene die (tante) Lydia nog een kaartje willen sturen volgt hier haar adres.

L. van Krimpen- van der Slikke
Dotterlei 663
2906 BP Capelle aan den IJssel.

Dan kregen wij j.l. vrijdag 7 december het volgende berichtje van (oom) Ben.

Geliefde familie,

(Tante) Riekie zal een **gewrichtsvervangende heupprothese** krijgen. De operatie staat gepland op D.V. 12-12-12 gepland. Het is de bedoeling dat eerst haar rechter heup geopereerd wordt om na enkele maanden daarna de linker prothese te plaatsen.

De operatie zal plaats vinden in het ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede.

De hartelijke groeten vanuit het kippendorp aan iedereen en allemaal.

(Oom) Ben



(tante) Riekie

Inmiddels is de operatie uitgevoerd en we hebben woensdag 12 december de volgende mail van oom Ben gekregen.

Beste familie,

De operatie van (tante) Riekie (op 12-12) mocht goed verlopen. Na een uur was de chirurg klaar en nu hopen we dat - onder Zijn zegen- het verdere verloop zonder complicaties mag geschieden. Naast de gebruikelijke problemen, pijn en andere ongemakken, valt het allemaal tot nog toe niet tegen.

Mede in het licht van haar (ouderdom) diabetes.

We hopen dat alles weer ten goede mag keren.

De hartelijke groeten van

(Oom) Ben aan iedereen en allemaal

Verwacht wordt dat **Riekie** a.s. maandag naar huis mag.

Wellicht zijn er onder ons die (**tante**) **Riekie** een kaartje willen sturen. Voor jullie hebben wij onderstaand adres toegevoegd.

(Tante) R. van der Slikke,
Reehorst 32,
3772 RB Barneveld.

Telefoonnummer: **034-2414944**

e-mail: **b@slikkevander.nl**

Namens **Reinier en Hendrika van der Slikke** berichten wij jullie het volgende aangaande hun oudste zoon **Berjan**.

Naar wij begrepen hebben was **Berjan (17 jaar)** de laatste tijd zeer moe en had wat functieverlies. Vanwege aanhoudende klachten is **Berjan** in het ziekenhuis terecht gekomen voor nader onderzoek. Gebleken is dat **Berjan** lijdt aan Guillain-Barre syndroom. Het is een ziekte waarbij als gevolg van een ontsteking van de zenuwen van de benen, romp, armen en gezicht in toenemende mate verlammingen van spiergroepen ontstaan. (voor meer informatie zie <http://www.kinderneurologie.eu/ziektebeelden/zenuw/guillain.php>).

Dit betekent dat **Berjan** mogelijk een aantal kuren zal moeten volgen. Dit is uiteraard afhankelijk van het feit of een kuur wel of niet goed aanslaat. Te verwachten is dat **Berjan** de komende weken in het ziekenhuis zal moeten blijven.

Al met al zijn er grote zorgen in het huis van **Reinier en Hendrika van der Slikke**.

Daarom roepen wij jullie in deze in het bijzonder op om **Berjan** een kaartje te sturen. Deze kunnen jullie sturen naar één van de hierna genoemde adressen.

Berjan van der Slikke
Nachtegaalweg 19
8075 AW Elspeet.

UMC Utrecht (WKZ)
Berjan van der Slikke
Afdeling Dolfijn
Box 6
Postbus 85090
3508 AB Utrecht

Dan volgt tenslotte nog een bedankje van **Mirjam de koning- van Krimpen**.

Hallo allemaal,

Het is echt niet te geloven, maar ik dacht een maand geleden ik ga achter de computer zitten om iedereen te bedanken die mij een kaart hebben gestuurd. Terwijl ik de mails open, zie ik dat de nieuwsbrief van november al verzonden was. Dan moet het berichtje maar in de volgende nieuwsbrief.

Door deze bedank ik iedereen voor alle lieve kaarten. Zelfs één met geld erbij. Het was ook erg grappig dat ik in het rubriekje jarige van de maand werd genoemd, want nu kreeg ik ook kaarten voor mijn verjaardag en van harte beterschap kaarten. Heel leuk.



Mirjam

Met mijn rug gaat het gelukkig al een stuk beter, maar ook al wil ik graag alles doen, helaas gaat dat niet altijd. Maar zoals bekend is er één in de familie die voor iedereen klaar staat en dus ook voor mij. Zonder mokken stond ze twee of drie keer per week weer voor mijn deur. En diegene is natuurlijk mijn moeder. Mede door haar ben ik al zo opgeknapt.

Hartelijke groeten

Mirjam de Koning 03-07-00

GEBOORTE

Kort na de uitgave van de vorige **Slikkertjes-Nieuwsbrief** ontvingen wij het geboortekaartje van **Joris Vlot**. **Joris** is jl. zaterdag 17 november geboren. Naar wij begrepen hebben maken zowel moeder als kind het goed. En dat is een hele zegen. Wij zijn zo gewend dat alles maar goed gaat. Maar dat is beslist geen vanzelfsprekendheid. Daarom zou het ons moeten nopen tot dankbaarheid als de Heere het nog allemaal wel heeft willen maken.



Mauritz en Corine maar ook de kids van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zootje en broertje **Joris**.

Het is onze wens en bede dat het mooie gedichtje dat op het geboortekaartje staat maar aan **Job** vervuld mag worden.



MET BLIJDSCAP GEVEN WIJ U KENNIS VAN DE GEBOORTE VAN ONZE ZOON EN BROERTJE

JORIS JAN HENDRIK THEODOOR

17 NOVEMBER 2012

MAURITZ EN CORINE VLOT
OLIVIER, ANNORE EN BABETTE
OUDEDIJK 301A
3061 AL ROTTERDAM
010 9195050

*Geboortekaartje **Joris Vlot***

Dan volgt nu zoals gebruikelijk de betekenis van de namen.

Joris: Bewerker van de aarde.

Jan: Jaweh (Den Heere) is genadig.

Hendrik: De machtige van de woonplaats en van hoge afkomst.

Theodoor: Geschenk van God

Het zijn stuk voor stuk mooie namen, met mooie betekenissen.

Donderdagmorgen vroeg 6 december werden wij wakker gebeld door (**tante**) **Bartelien** met de mededeling dat zij weer oma is geworden. Zij deelde ons mede dat er bij **Marten en Janneke Gerrets- Struijk** 's nachts een zoontje was geboren met de roepnaam **Lorenz**. Een paar dagen later ontvingen wij het volgende geboortekaartje.

Door deze feliciteren wij **Marten en Janneke** maar ook **Linde en Rutger** met de geboorte van hun zoontje en broertje **Lorenz**. Wij wensen jullie met elkaar vele mooie, gezonde maar bovenal gezegende jaren toe

Dan volgt nu de betekenissen van de namen.

Lorenz: Laurierblad. Maar kan ook zijn een persoon afkomstig is uit Laurentum of met lauweren bekranst.

Dionysius: Berg van Zeus.

Cornelis: De gehoornde.



Geboortekaartje Lorenz Gerrets

Op donderdag 6 december 's avonds om tien voor half elf kregen wij voor de nieuwsbrief een mail van **Egbert en Aline van Ginkel – van der Slikke**. Zij mailde ons het volgende:

Geliefde familie,

Bij deze ook eens een miltje van ons met goed nieuws! Wij hopen gezinsuitbreiding te krijgen en gaan bijna verdubbelen. We zijn namelijk (ook) in blijde verwachting van een tweeling!

Alles gaat tot nu toe goed. De uitgerekende datum is 14 juni 2013.

Groetjes uit Lunteren van:

Egbert, Aline, Tim, Lisa en Suze van Ginkel

Egbert en Aline, ook jullie van harte gefeliciteerd. Het was zeker wel even wennen toen jullie hoorde dat het een tweeling is. Dat betekent dat jullie een drukke tijd tegemoet gaan waarin veel geregeld en gedaan moet worden. Maar dat zal geen probleem zijn. Wij wensen jullie veel sterkte en dat alles maar goed mag gaan. En als de baby's zijn geboren, dan horen wij dat graag.

Tenslotte kregen wij nog een berichtje van **Hans en Nathalie den Besten- Bos**. In een mail die wij van hen ontvangen hebben schreven zij onder andere het volgende.

Nu kan ik meteen doorgeven voor degene die het nog niet hadden vernomen dat wij op 3 mei 2013 ons derde kindje verwachten.

Hartelijke groeten,
Hans, Nathalie, Job en Levi den Besten

Ook **Hans en Nathalie**, van harte gefeliciteerd met dit mooie bericht. Wij hebben begrepen dat de verhuizing achter de rug is en we hebben gezien dat het een mooi huis is waar beslist ook plaats zal zijn voor de nieuwe telg. Ook jullie veel sterkte toegewenst en wij horen graag als de baby geboren is.

Met de bovenstaande berichten betekent dit dat het overzicht van de gezinnen waarvan wij weten dat daar een baby('s) word(t)(en) verwacht is gewijzigd.

Willem en Eline Snoeij – Mudde, eind februari 2013.
Arien en Marieke Roozendaal- van der Slikke, begin april 2013.
Anthonie en Annelies Soffree- van der Heide, begin april 2013
Jaap en Bettine van der Kolk- Gerrets, (tweeling) eind april 2013.
Teun en Rebekka Broer- Mudde, eind april 2013.
Hans en Nathalie den Besten- Bos, begin mei 2013.
Egbert en Aline van Ginkel- van der Slikke, (tweeling) medio juni 2013

HUWELIJK

Via (**tante**) **Lydia** kregen wij een mooie trouwkaart van

Matthias Bos en Joukje Visser.

Zij hopen op D.V. donderdag 20 december 2012 hopen elkaar het “ja-woord” te geven. Deze plechtigheid vindt plaats in het Delta Hotel te Vlaardingen.

Gods zegen over hun huwelijk zal worden gevraagd in een dienst die zal worden geleid door de Weleerwaarde heer Ds. J.C. van Os. Deze dienst begint om 14.00 uur en vindt plaats in het kerkgebouw van het “Hervormd Lokaal”, Ericaplein 16 te Capelle aan den IJssel.



Trouwkaart van
Matthias Bos en Joukje Visser

Door deze feliciteren wij **Matthias en Joukje** van harte met hun voorgenomen huwelijk. Wij wensen jullie vele mooie gelukkige dagen, maar bovenal Gods zegen met jullie huwelijk.

Zijn eer die **Matthias en Joukje** een kaartje willen sturen dan kan je die zenden naar:

**Aan het bruidspaar
Matthias Bos en Joukje Visser,
Violierstraat 17,
2906 EJ Capelle aan den IJssel**

[**Matthias is een kleinzoon van (tante
Lydia)**]

EEN BERICHTJE

Gerda van Krimpen-van den Berg attendeerde ons op een artikel die in het RD stond aangaande haar zoon Bouke. Zij mailde ons het volgende



Bouke van Krimpen

Beste familie,

Onze zoon Bouke stond pas geleden in het RD. Ik weet niet of jullie het gelezen hebben. Maar met onderstaande link kunnen jullie het artikel alsnog lezen. Het is best de moeite waard.

http://www.refdag.nl/achtergrond/onderwijs-samenleving/emotioneel sterker worden en leren plannen_1_693441

Hartelijke groet,
Gerda

NOG EEN BERICHTJE

Leuk dat wij om onderstaand berichtjes in Nieuwsbrief mogen opnemen.

Hallo allemaal,

In de vorige nieuwsbrief mocht ik een stukje plaatsen over HomeKeukens waar mijn collega en ik begin september mee zijn gestart.

Familie den Besten heeft hierop gereageerd en de keuken staat er inmiddels. Zie bijgevoegde reactie die zij ons stuurde voor in de nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
Bart van der Heide

**homekeukens**

A Oosteinde 37
2969 AT Oud - Albas
T 085 10 44 55 2
E info@homekeukens.nl
W www.homekeukens.nl



Beste familie,

Er is ons niet speciaal gevraagd een bijdrage te leveren aan de komende nieuwsbrief. Toch leek het ons leuk een klein stukje te schrijven.

Wij hebben namelijk onlangs een oud huis gekocht waar ontzettend veel aan gedaan moest worden.

In een voorgaande Slikkertjes-Nieuwsbrief werd juist op dat moment vermeld dat Bart van der Heide zelfstandig

was begonnen met het verkopen van keukens.

Wij hebben hem dan ook uitgenodigd om te komen kijken en een offerte op te maken. Zodoende hebben wij onze keuken bij Home Keukens besteld en het resultaat is geweldig.

Fijne samenwerking en ook het monteren van de keukens werd prima verzorgd. Wij waren de eerste in de rij waar een keuken geplaatst werd en dat is dus altijd spannend. Maar het is een echte aanrader voor diegene die van plan is om een nieuwe keuken aan te schaffen ☺.

Wij hopen nog lang plezier van de keuken en onze nieuwe woning te hebben.



Nu kan ik meteen doorgeven voor degene die het nog niet hadden vernomen dat wij op 3 mei 2013 ons derde kindje verwachten.

Hartelijke groeten,
Hans, Nathalie, Job en Levi den Besten
Ons nieuwe adres:
's-Gravenweg 210
2903 LV Capelle aan den IJssel

(JEUGD-)HERINNERINGEN

Dan komt nu de tweede bijdrage van (tante) Elisabeth. (Tante) Elisabeth.

Hallo allemaal,



Kantoor Ps. Inr. Bloemendaal

ons. Nel en Piet [inmiddels getrouwd] waren er ook gezellig bij. Later Lydia en Cock met Hanna en Kees die toen allebei bij Pa en Ma inwoonden. Weer later, toen zij een eigen huis hadden, hebben Johan en Clazien nog bij Pa en Ma ingewoond. (Pa had boven op de overloop een klein aanrechtje gemaakt waar ze zelf konden koken ect.)

Na de kerkdienst, op oudejaarsavond, smulden we allemaal van een lekkere oliebol met appelflap. Later



Oma van Dorp

weten vast nog wel wie dat waren. Ik kan niet meer op hun namen komen. Hoe zou het nu met die jongens zijn?

Op de zolder had Pa ook een schommel opgehangen waar ik graag op schommelde, het was een lekker lang touw dus kon je een lange zwaai maken. Op de zolder was ook een klein raampje met in het midden een spijl, dus eigenlijk had je twee raampjes die open konden. Het is wel eens gebeurd dat één of meerdere van de jongens rondjes draaiden om die spijl, en onze achter burens kwamen waarschuwen dat de kinderen wel héél gevaarlijk deden. Wie was of waren dat ook alweer ☺ ??

Nu het december is moet je vanzelf terug denken aan de decembermaand vroeger thuis. Ik meen dat ze voor Rinus altijd Sinterklaas vierden en dat hij zelfs een keer een echte Sinterklaaspak met een Mijter aan had. Veel weet ik daar niet meer van. Meer weet ik dat Rinus in Bloemendaal was.

Ondanks alle drukte bakte Pa en Ma altijd olieballen en appelflappen voor de oudejaarsavond. Op deze avond kwamen ook altijd Opa en Oma van Dorp bij



Oliebollen en appelflappen

op de avond warmde moeder Unox rookworstjes op en ook had ze vaak een lekker soepje als je soms honger of trek kreeg ☺ . Het was altijd mooi als Pa om kwart voor twaalf een hoofdstuk uit de Bijbel las en een gebed deed. Zelfs Opa en Oma van Dorp waren daar dan van onder de indruk, tenminste zo zag ik dat als kind. Als je er over nadenkt, wat waren Pa en Moe altijd enorm gastvrij, voor iedereen was er plaats, ik weet ook nog dat Cees en Piet vrienden meenamen uit "Bloemendaal" die met geloofsvragen liepen. Moeder zat soms wel uren met hun te praten. Piet of Cees



Dirk Soeters



Oude opa
van der Slikke

Verdrietige dingen zijn er ook gebeurd in mijn kinderjaren, toen ik een jaar of twaalf was, is Oma van Dorp overleden, en ook zwager Dirk Soeters. Het waren aangrijpende dingen. Dirk die een hersentumor heeft gehad en zo ziek is geweest. Ondanks alle verdriet mochten we toch geloven dat hij bij de Heere mocht zijn. Ook was het heel bijzonder om mee te mogen maken hoe oude Opa van der Slikke op zijn ziek en sterfbed veel van de liefde van de Heere mocht ervaren. Hij zwaaide met zijn armen toen wij op bezoek kwamen, hij hilde van blijdschap en vertelde dat de Heere hem had opgezocht en getroost.

In een betrekkelijke korte periode waren er dus drie personen uit de familie ons ontvallen. Zo gingen de jaren verder en werd het steeds stiller in huis, doordat ieder weer een eigen huis kreeg en anderen ook gingen trouwen, of buitenshuis werken.

Volgende keer maar weer verder.

Groetjes,
(tante) Elisabeth

Dan hebben jullie nog een gedichtje van (tante) Bartelien tegoed. Wij hebben voor de liefhebbers de muziek toegevoegd. En nu maar spelen en meezingen!

Twee poesjes

Wij hebben twee kleine poesjes
Met pootjes, zo zacht als fluweel.
Het kleintje dat noemen we Bobbie,
De andere, dikzak, heet Neel. (bis)

Laatst waren ze nergens te vinden
Toen zijn we aan 't zoeken gegaan.
We keken in alle hoeken,
Waar kwamen ze, denk je, vandaan? (bis)

Wit Neeltje zat in de turfmand,
En Bob lag bij 't popje in bed.
We namen ze gauw mee naar binnen,
En rolden haast om van de pret. (bis)



Tekst en muziek: Henriette Kriebel

OPA'S HERINNERINGEN

Zoals gebruikelijk gaan wij nu weer verder met **Opa's Herinneringen**.

Er mochten twee kinderen via de kerkenraad naar mensen te Lisse, waar men het zo erg niet had als bij ons.



Ds. H. Ligtenberg

Ik ben ze er samen met twee dochters van ds. H. Ligtenberg op een fiets met massieve banden heen wezen brengen. Onderweg, nog langs de weg moeten liggen voor een bombardement. Die nacht geslapen bij een gegoede familie. Daar kreeg ik een voor die tijd een bijzondere maaltijd. Aardappelen, groente, spek en pap. O, wat was dat heerlijk. Maar...., mijn maag en ingewanden verdroegen het niet meer. Alles weer kwijt. Maar ik kreeg een zak met zogenaamde grote bonen en tulpenbollen mee en ik meen ook wat aardappelen. Dat was voor thuis weer een uitkomst. Alleen..., tulpenbollen! Bah, probeer het maar niet. Maar wij moesten wel. Ik zou er nog veel meer kunnen vertellen, maar dan wordt het te lang.

Na afloop van de oorlog zijn wij daar mijn ouders verhuisden, op hun verzoek in hun woning getrokken. Moeder (oma) wilde dit liever niet, maar ik besloot het toch te doen. Zeer dwaas, men moet het beide eens zijn. Hier in de Maasboschstraat zij Kees, Piet, Bartelien, Annie en Ben geboren.

Het is voor moederen mij, enkele uitzonderingen daargelaten, geen goede tijd geweest. Het is hier op aarde vaak: *“De dagen der duisternis zullen vele zijn”*. Er is gemeenschap Gods, maar er is ook verlating.

Het is in die tijd geweest dat ik door een predikatie in mijn ziel toegepast kreeg uit Hosea 2 vers 5:
“Daarom ziet, Ik zal uw weg met doornen betuinen en Ik zal een heiningmuur maken, dat zij haar paden niet zal vinden”.

Niet zo aangename belofte. En er zijn vele doornen gevolgd. In deze woning mochten we wel onze 12 ½ jarige (6 december 1946) echtvereniging herdenken. Maar vanwege de naoorlogse omstandigheden was er zeer weinig te bekomen. Dus alles in alle soberheid.



Dus alles in alle soberheid.

Hier is ook als mijn levenslot gaan gelden, de ervaringen van Heman in Psalm 88 (nog steeds). Ik ontmoet dezulken zelden.

Wij hebben als erbetoon voor onze vader deze psalm toegevoegd. Wij hopen dat met het lezen van deze psalm jullie enige indruk mogen opdoen van de situatie waarin onze vader toen verkeerde.

Psalm 88

- | | |
|--|---|
| <p>1. Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, voor den opperzangmeester, op Machalath Leannoth; een onderwijzing van Heman, den Ezrahiet.</p> <p>2. O HEERE, God mijns heils! bij dag, bij nacht roep ik voor U.</p> <p>3. Laat mijn gebed voor Uw aanschijn komen; neig Uw oor tot mijn geschrei.</p> <p>4. Want mijn ziel is der tegenheden zat, en mijn leven raakt tot aan het graf.</p> <p>5. Ik ben gerekend met degenen, die in de kuil nederdalen; ik ben geworden als een man, die krachteloos is;</p> <p>6. Afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen, die in het graf liggen, die Gij niet meer gedenkt, en zij zijn afgesneden van Uw hand.</p> <p>7. Gij hebt mij in den ondersten kuil gelegd, in duisternissen, in diepten.</p> <p>8. Uw grimmigheid ligt op mij; Gij hebt mij nedergedrukt met al Uw baren. Sela.</p> <p>9. Mijn bekenden hebt Gij verre van mij gedaan, Gij hebt mij hun tot een groten gruwel gesteld; ik ben besloten, en kan niet uitkomen.</p> <p>10. Mijn oog treurt vanwege verdrukking; HEERE! ik</p> | <p>roep tot U den gansen dag; ik strek mijn handen uit tot U.</p> <p>11. Zult Gij wonder doen aan de doden? Of zullen de overledenen opstaan, zullen zij U loven? Sela.</p> <p>12. Zal Uw goedertierenheid in het graf verteld worden, Uw getrouwheid in het verderf?</p> <p>13. Zullen Uw wonderen bekend worden in de duisternis, en Uw gerechtigheid in het land der vergetelheid?</p> <p>14. Maar ik, HEERE! roep tot U, en mijn gebed komt U voor in den morgenstond.</p> <p>15. HEERE! waarom verstoot Gij mijn ziel, en verbergt Uw aanschijn voor mij?</p> <p>16. Van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende; ik draag Uw vervaarnissen, ik ben twijfelmoedig.</p> <p>17. Uw hittige toornigheden gaan over mij; Uw verschrikkingen doen mij vergaan.</p> <p>18. Den gansen dag omringen zij mij als water; te zamen omgeven zij mij.</p> <p>19. Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan; mijn bekenden zijn in duisternis.</p> <p style="text-align: center;">-----</p> |
|--|---|

JARIGE VAN DE MAAND

Voordat wij “**de Jarige van de maand januari 2013**” bekend maken komt eerst even een herinnering van “**de Jarige van de maand december 2012**”.

En zoals jullie wellicht nog weten is dat:

Jonan Boom

Jonan is een zoon van **Rick en Nicolien Boom- van der Slikke**. Hij hoopt D.V. zondag 23 december zijn geboortedag te gedenken.

Jonan is in 1999 (dus net nog in de vorige eeuw) geboren. Hij is gepokt en gemazeld in Rijssen. Dus daar kan hij alles over vertellen.

Jonan wordt 13 jaar. Is dit geen mooie gelegenheid om hem een kaartje te sturen? Mailen of een e-card mag natuurlijk ook, want hij weet precies hoe hij met de computer om moet gaan.

Wij hopen natuurlijk dat jullie allemaal meedoen, zodat hij merkt dat hij echt “**de Jarige van de maand december**” is.

De kaarten moet je sturen naar: **Jonan Boom**

Pinksterbloem 36

7463 EJ Rijssen.

Bel je liever, dan bellen naar: **0548-540323**

Mailen of een e-card kan ook: **h.boom@solcon.nl**



Jonan Boom

Ja, en dan volgt nu de bekendmaking van “**de Jarige van de maand januari 2013**”. Wij hebben geen aanmeldingen ontvangen, dus moesten wij zelf op zoek gaan. En dat valt niet mee. Maar, ondanks dat hebben wij toch een “slachtoffer” gevonden.

De Jarige van de maand januari 2013 is geworden:

Tabitha van Krimpen



Tabitha

Tabitha, dochter van Marinus en Gerda van Krimpen-van den Berg, is geboren op 6 januari 1998, dus het wordt al een hele dame. Daarom is het nu mooi de gelegenheid om haar eens te verwennen met een kaartje. En dat kaartje moet je sturen naar:

**Tabitha van krimpen
Gerard Doulaan 9,
3931 LG Woudenberg.**

Bellen kan ook: **033-2865256**

Of mailen: **krimp001@tele2.nl**

Tabitha vindt het fijn als jullie allemaal meedoen.

TENSLOTTE



Wij wensen jullie allen

Gezegende kerstdagen

en een

Voorspoedig 2013

Hartelijke groeten van:
(Ome) Maarten en (tante) Sophia.