

Slikkertjes-Nieuwsbrief

familievanderslikke.nl

ZEVENDE JAARGANG

NUMMER 80, JULI 2013

Geliefde familie,

Het doet ons een genoegen jullie te kunnen mededelen dat de *familievanderslikke.nl* site weer in de lucht is. Wat is er aan de hand geweest?

Ons domein *familievanderslikke.nl* was geïnfecteerd met malware en/of virussen. Om verdere verspreiding hiervan te voorkomen en dat bezoekers van de website eveneens zouden worden geïnfecteerd, is onze site door de “domeinbeheerder” geblokkeerd. Gelukkig is het **Ariën Roozendaal** gelukt de site weer schoon te krijgen waardoor onze *familievanderslikke.nl* site kon worden vrijgegeven. Na de vakantieperiode zullen **Ariën en Lydia den Toom** er alles aan doen om de site weer “up to date” te krijgen.

FOTO VAN DE MAAND

Allereerst een **rectificatie**. In de vorige nieuwsbrief melden wij dat **Kees en Betje van der Slikke- Sluimer** geen kinderen hadden. Evenwel mailde (**tante**) **Nel** ons het volgende.

Oom Kees en tante Betje hadden vier kinderen. Drie dochters en één zoon. Lina (Bartelina Maria), Marina, Jannie (Jannetje) en Dirk. Marina is getrouwd geweest met Hans Blonk, die ook in Rehoboth heeft gewoond en zoon Dirk was machinist op de grote vaart. Ik kwam er wel een en heb ze allen gekend.

(**Tante**) **Nel**, bedankt voor deze aanvulling.

Onderstaand is een prachtige foto van (**over-**) **grootvader Marinus van der Slikke**



Marinus van der Slikke

Onze (**over-**) **grootvader Marinus van der Slikke** was de jongste uit een gezin van twaalf kinderen. Hij is de enige van dit gezin die in zijn nageslacht nog (achterklein-)kinderen heeft die de naam **van der Slikke** dragen.

Marinus van der Slikke is geboren op 22 februari 1886 en overleed op 4 november 1970. Van beroep was hij huisschilder.

Op 13 augustus 1913 is hij getrouwd met **Pietje Cornelia Smit**.

In de volgende nieuwsbrief hopen wij iets meer over haar te kunnen vertellen.

Redactie:
M.M. van der Slikke
E-mail:
MMvdSlikke@klikSAFE.nl

Sitebeheer:
Lydia den Toom - van Krimpen
E-mail:
Toom@kpnmail.nl

HET ZIEKENHOEKJE

Wij dachten dat wij voor deze maand voor het ziekenhoekje niets te melden hadden. Maar zaterdag 6 juli kregen wij de volgende mail van **(tante) Bartelien Gerrets- van der Slikke**.



Dat is echt schrikken



Is het nou wel of niet gebroken?

Hallo familie,

Vrijdagavond 5 juli is onze kleinzoon Rutger gevallen van de trampoline in hun tuin. Hij heeft zich wel heel ongelukkig bezeerd, zijn arm is gebroken en een stuk bot steekt er helemaal uit! Hij heeft morfine gekregen, en aan zijn arm werden gewichten gehangen om het weer goed te krijgen, en hij kreeg gips.

De artsen waren niet helemaal tevreden hoe het nu zit, a.s. donderdag worden er op, nieuw foto's gemaakt en als het niet verbeterd is wordt hij alsnog geopereerd.

[Inmiddels is de arm geopereerd. (red.)]

Wij (opa en oma Gerrets) zouden het fijn vinden als hij in het ziekenhoekje komt, zodat hij verrast wordt met veel kaarten.

Rutger is een zoon van Marten en Janneke Gerrets- Struijk en is 7 augustus jarig, hij wordt dan zes jaar.

Lieve groeten,
Guus en Bartelien.

Ps. O ja, zijn adres nog.

Rutger Gerrets
Schelde 27
2911 RG Nieuwerkerk aan den IJssel
en het e-mailadres is: m.gerrets@scarlet.nl

En nu maar hopen op heel veel kaarten



En nu maar hopen dat het goed komt.



Zie ik er zo niet stoer uit?

GEBOORTE

Het doet ons een genoegen jullie te kunnen mededelen dat wij, redactie **[(oom) Maarten en (tante) Sophia van der Slikke]** van de "Slikkertjes-Nieuwsbrief" weer opa en oma zijn geworden. Onze dochter **Dámaris Roomer- van der Slikke** is op donderdag 20 juni bevallen van een gezonde zoon. Zij noemen hem **Luka**. Gelukkig maken moeder en kind het nu goed. Verder hebben wij geen opgave ontvangen van de familie waar een baby'tje is geboren of wordt verwacht.

Dan volgt nu zoals altijd een overzicht, voor zover wij weten, van de familie waar gezinsuitbreiding wordt verwacht.

Marius en Joanne Mudde- op den Brouw, medio juli.
Wilco en Gerliene Huizer- de Waard, begin augustus.
Martijn en Debora de Groot- van Krimpen, eind september.

JUBILEUM

Dat wij een grote familie hebben, ervaren wij elke maand. Er is altijd wel wat te melden. Ook deze maand.

Wij kregen deze maand in de brievenbus een kaartje van **de kinderen van de familie Klomp**. En dat doet ons deugd dat zij dit graag in de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** willen laten opnemen. Hiermee geven zij immers aan dat zij met de familie meeleven maar ook dat zij de familie graag willen informeren van hun wel en wee.

Rosalie, Levi, Aron, Thomas en Linde Klomp delen in het mooie kaartje mede dat hun ouders **Mario en Naomi** op 18 juli 2013 hopen te gedenken dat zij 12 ½ getrouwd zijn.



Mario met Naomi



Met de uitnodiging

Wellicht zijn er onder ons die **Mario en Naomi Klomp** een kaartje, een e-card of een e-mail willen sturen. Voor hen volgt hier het adres.

Bruidspaar Mario en Naomi Klomp,
Gerard Doustraat 16,
2902 GJ Capelle aan den IJssel.

Voor degene die liever bellen: **010-4501390**

Of mailen: nyklomp@hotmail.com

EEN BIJDRAGE VAN.....

Het is ons niet gelukt om een neef of nicht te vinden die bereid is om een bijdrage te leveren voor deze nieuwsbrief. Van de **91** kleinkinderen van **opa en oma van der Slikke- Don** hebben er **75** in de afgelopen jaren iets over zichzelf geschreven.

Wij kunnen dan ook met recht zeggen dat deze rubriek zeer geslaagd is geweest. Het was leuk om te lezen waar jullie allemaal terecht zijn gekomen. Stuk voor stuk mooie bijdrages.

Daarom willen wij voor de volgende nieuwsbrieven allen neven en nichten de gelegenheid geven, die nog geen bijdrage hebben geleverd om dit alsnog te doen. Anderszins zijn wij genoodzaakt met deze rubriek te stoppen.

GESLAAGD

Wij hebben een melding ontvangen van een blijde familie.

Beste familie,

We hebben het goede nieuws dat we voorlopig niet meer hoeven te studeren.

In de afgelopen twee jaar hebben we naast verhuizen, uitzet kopen, nieuwe banen en trouwen ook onze opleidingen kunnen afronden. Nu is ook het diploma Service Technicus Elektrotechniek binnen voor Eric.

Met vriendelijke groeten uit Zeeland,
Rianne en Eric



Zijn er die **Eric** willen feliciteren, stuur dan een mailtje naar: Emarijsgnaps@klikesafe.nl

Nog één geslaagd! Op de valreep kregen wij de volgende mail.

Hallo beste familie,

Niels van Krimpen, de oudste zoon van Carlo en Jannie van Krimpen is geslaagd voor het VMBO.

Hij heeft zijn opleiding in Lekkerkerk op het Driestar College succesvol afgerond.

Groetjes Lydia.

Ook **Niels** kunnen jullie met een mailtje feliciteren, De mail mag je dan sturen naar:

vankrimpen@solcon.nl of info@vankrimpen.at

(JEUGD-)HERINNERINGEN

Dan gaan wij nu verder met de bijdrage van (Oom) Benjamin. Jullie weten het wel, het is een heel spannende geschiedenis die wij, omdat het diverse pagina's bevat, over een paar nieuwsbrieven hebben verdeeld.

Enne....., dat je niet met vuur moet spelen blijkt heel duidelijk uit deze bijdrage. Dus wees gewaarschuwd.

Geliefde familie

De vorige maal ben ik geëindigd dat wij, stoute jongens van de Binnensingel te Vlaardingen, nog al eens vuurtje stookten achter de Nieuwe kerk. En dat is heel gevaarlijk. Daarom moet je nooit met vuur spelen.

Lees maar!



Nieuwe kerk (gesloopt)

Op de zaterdag dat ik de aansteker gevonden had, probeerde ik of hij het deed. Maar wat een teleurstelling, ik kreeg hem niet aan de praat. De benzine was op. Gelukkig had mijn vader voor zijn bromfiets een blik met 5 liter benzine in de kast staan. Het stond wel hoog, in een kast in de zogenaamde uitbouwkamer, want als de kinderen erbij kunnen is dat natuurlijk veel te gevaarlijk.

Maar hoe kwam ik toch bij die benzine, de hele zaterdagmiddag probeerde ik om het stilletjes te pakken te krijgen. Maar dan liep (o)ma er en dan weer een broer of zus. Het lukte maar niet om het stiekem die dag te pakken.

De zondagmorgen ging ik vroeg op en maar loeren of ik bij het blik kon komen.

Onverwacht zag ik kans om ongezien een stoel bij de kast te krijgen, zou het mij lukken? Ik rekte en rekte en ja hoor het blik kon ik naar voren schuiven. Wat was hij zwaar! Oei, daar viel ik haast met blik en al van de stoel.

Nu gauw de stoel weg. Snel naar de keuken. Het blik gauw achterin een keukenkastje.

Zou niemand mij betrappen?

Het gaat goed zo. Niemand zag het.

-Was dat echt zo ?-

Nu even mijn kans afwachten. Iedereen was bezig, want om 10 uur zou (o)pa een preek gaan lezen dus had ik nog een half uur.

Wat was dat spannend. Zou het me nu eindelijk lukken om een eigen aansteker te hebben.

Nou, nu kan het snel, het zware blik op het aanrecht, de aansteker omdraaien, het schroefje eraf waar de benzine in moet en ja, het blik schichtig gepakt en met een beetje morsen lukte het.

Het schroefje erop en nu de mooie vlam.



Blikjes wasbenzine

Hé, waarom doet tie het niet, zou ik te weinig benzine er in gedaan hebben? Het ging ook zo lastig.

Zo'n zwaar blik, half op de aanrechthoek en boven de gootsteen gieten lastig hoor.

Wacht ik zal er een beetje benzine bij doen. Maar het moet vlug, want opeens kan iemand de keuken inkomen en krijg ik vast een pak slaag, want het is immers gevaarlijk.

Oei, een hele grote scheut schiet ernaast. Nou dat geeft niet, het loopt gelukkig in het afvoerputje.

Even opnieuw proberen, oef een grote scheut over mijn hand, geef niet het verdampt toch snel zeggen ze.

Nu het zal nu wel genoeg zijn, er ligt ook zat benzine in de bak. Wat is dat blik toch lastig.

Had mijn vader maar zo'n handig klein flesje met benzine gehad, dan was ik eerder klaar.

Nu even snel proberen, het zal vast lukken. Hé, wat jammer nu, hij doet het nog niet.

Vast het vuursteentje nat. Wacht ik pak even een lucifer en neem van de vlam van de geiser, dan zie ik toch zeker dat hij het doet.

Ja zie, de lucifer gaat aan en ik doe de vlam bij het lontje.



Boem.....

BOEM.....

Opeens staat de aansteker in vlammen met mijn handen, ik schrik laat de aansteker vallen en ...

Boem

De vlammen krullen nu ook uit de aanrecht omhoog en krullen zich rondom de geiser.

Wat een vuur. In mijn angst een angstkreet

Pa... Páá..... Pááá'!!!!.

Het vuur aan mijn handen sla ik uit en nu probeer ik snel het vuur met water te doven, maar wat gebeurt er nu, het wordt

veel erger, hoe kan dat nou?

Pa hoort direct de Angstkreet en als in een ogenblik staat hij naast me.

Overziet het gevaar, **het Blik**, het benzineblik moet weg. Maar o wee, in zijn zenuwachtigheid stoot (o)pa deze om, en de **vlammen** zijn niet van de lucht. Krult voor de ramen, langs het plafond en aan de andere kant gaan deze weer naar beneden.

De ramen barsten van de hitte.

Weg hier, weg hier en ik vlucht naar buiten.

Het gaat maar door mij heen. Mijn schuld, mijn schuld.

Straks krijg ik een pak slaag en dat heb ik werkelijk verdiend, maar de schade, het hele huis zal afbranden.

HEERE help toch. En verdwaasd kijk ik van af de bomen iets van het huis naar de vlammen in de keuken en die via het afvoerpijpje omhoog lekken.



In een mum van tijd

Ik hoorde in mijn vlucht nog hoe een broer de brandweer belde. Zag hoe anderen mee naar buiten renden. Hoe een oude tante (Jannetje Man in t'Veld) die zojuist de trap opkwam ook snel deze weer af ging en hoe de (beneden)buurman zijn spulletjes naar buiten bracht enz. En wat er verder binnen gebeurde weet ik niet.

Maar kijk eens de vlammen bij het raam, deze gaan ineens uit. Zou dan toch het huis niet afbranden? Zou het huis gespaard blijven?

Ja, de Heere gebruikte Zijn middelen, zodat het huis en levens gespaard bleven!
God Die helpt in nood, Is in Sion groot.

Allen de hartelijke groeten van:
(oom) Benjamin van der Slikke

PS Ik begrijp tot vandaag niet, waarom ik het verdiende pak slaag niet kreeg.
Wat ook op te merken is, is dat pa op 18 mei zijn verjaardag zou vieren. Ik denk dat de brand er 1 of 2 dagen voor was. Daarbij was pa bijna klaar het huis te verven. Op een paar kleine dingen na was alles net keurig in de verf en naar ik meen de plafonds gewit.
Wat ook bijzonder was, ma beschikte sinds kort over een nieuwe wascombinatie, deze stond aan de overzijde van het aanrecht. Wat was ze dankbaar en verwonderd dat deze ondanks de hitte geen schade had geleden. Een ieder zal begrijpen dat direct zondags de mouwen werden opgestroopt om de schade te herstellen. Door de rook was alles vies en de keuken moest weer helemaal opgeknapt worden.

Dan volgt nu, zoals jullie gewend zijn, weer een oud kinderliedje. Ook dit kinderliedje zullen vele kleintjes wel kennen.

Een oude vrouw op straat

Daar liep een oude vrouw op straat
Jutekei, jutekei, jutekei-sa-sa
En waar die oude vrouw ook liep
vergat ze haar rode mutsje niet
Jutekei, jutekei, jutekei-sa-sa, jutekei-sa-sa

Zij had haar rode mutsje op
Jutekei, jutekei, jutekei-sa-sa
En waar die oude vrouw ook liep
Vergat ze haar rode mutsje niet
Jutekei, jutekei, jutekei-sa-sa, jutekei-sa-sa



Daar liep een

OPA'S HERINNERINGEN

In het boekje van (o)ma: **“Eeren Abrams God”** is een brief opgenomen van (o)ma die zij op 24 april 1959 geschreven heeft aan de weleerwaarde heer **ds. G. van der Breevaart**. Deze brief is echter nooit verstuurd. In deze brief verhaalt oma's haar bekeringsgeschiedenis.

Wij realiseren ons dat al veel geschreven is. Desondanks leek het ons goed om deze brief ook in de **“Slikkertjes-Nieuwsbrief”** op te nemen omdat vele deze brief niet kennen doordat zij niet in het bezit zijn van eerder genoemd boekje.

Aan weleerwaarde heer ds. G. Van der Breevaart,
Hendrik Ido Ambacht.

Vlaardingen, 24 april 1959,

Geliefde leraar,

Het zal u misschien vreemd voorkomen een schrijven van mij te ontvangen. Maar door de prediking van dinsdagavond in Rotterdam en mijn eigen omstandigheden werd ik er toe gedreven. Niet dat ik iets op uw preken heb aan te merken, Integendeel. Juist omdat u mijn hart raakt. Het moet niets anders en kan niet anders. Ook kan het wel onkunde van mij zijn, daar ik niet in de waarheid groot gebracht ben; maar o zo weinig kon ik met een ander die stand bespreken waar mijn ziel zo naar uitgaat.



Ds. G. van der Breevaart

Ik weet wel dat we ons uit God gezondigd hebben en bij Hem weer terug gebracht moeten worden en dat door een weg buiten onszelf. Maar als ik het zo zeggen mag, het ligt bij mij als in de psalm:

Gelijk een knecht ziet op de hand des Heeren,
Om nooddrift te begeren,
En 't oog der maagd is op haar vrouw geslagen,
Om hulp of gunst te vragen.

En dan die prediking, die heimwee en dat verlangen!

Och, misschien zegt u, weer dat gezemel. u hebt al zoveel van de mensen ondervonden. Hebt u geen tijd of lust te lezen, werp hem dan maar in de prullenmand: Dan is het niet van de Heere. Maar zo ja, ik denk dan, zou er één mens in de wereld zijn die mij begrijpt?

Ik zal beknopt mijn levensgeschiedenis neerschrijven.

Tot zover dan voor ditmaal de inleiding van de nooit verstuurde brief van **(O)ma** aan **ds. G. van der Breevaart**. De volgende maal hopen wij verder te gaan met deze brief.

Maar voor degene die **ds. G. van der Breevaart** niet kennen volgt nu een kort levensschets van hem.

Wie was ds. G. van der Breevaart?

Ds. G. van der Breevaart zag op 29 februari 1902 in Hendrik Ido Ambacht het levenslicht. Als kind van 4 jaar had hij al indrukken van dood en eeuwigheid en zocht dan de eenzaamheid op om zijn knieën te buigen. Hij werd gedoopt in de hervormde kerk in zijn woonplaats.

Later sloot het gezin zich aan bij een plaatselijke vrije gemeente die uit het gezelschapsleven was voortgekomen. Daar werd ds. G. van der Breevaart in 1939 gekozen tot bestuurslid. Drie jaar later volgde de bevestiging door ds. H. Hofman uit Schiedam tot predikant in Hendrik Ido Ambacht.

De gemeente behoorde tot de groep gemeenten die waren voortgekomen uit de prediking van de voorgangers B. Sterkenburg, H. Stam en J. H. Bogaard. Binnen dit verband nam ds. Van der Breevaart een grote plaats in. Maar ook daarbuiten kreeg hij grote bekendheid. Vanaf de oprichting in 1964 was hij betrokken bij het werk van stichting Mbuma-zending en had daardoor hele goede banden met ds. F. Mallan en ds. C. Smits. Vanaf 1971 was ds. G. van der Breevaart voorzitter van de Mbuma-zending. Als zodanig preekte hij in het hele land in diverse kerkgenootschappen voor de zending. Aansluiting bij een kerkverband heeft Ds. G. van der Breevaart nooit gezocht.

Ds. G. van de Breevaart ging ook regelmatig voor in een zaaltje aan de Vriendenlaan in Rotterdam. Deze diensten begonnen om kwart over zeven. Zoals altijd waren er ook Ambachters in de kerk, enkelen, zoals ook onze (O)ma, kwamen met de bus en trein van elders.

Op 14 mei 1974 is ds. G. van der Breevaart overleden en door ds. H. Hofman begraven.

MIJN HOBBY

Dit maal was **Marieke Roozendaal- van der Slikke** bereidt een stukje te schrijven over haar hobby. Een leuk stukje wat eindigt in een blog. En daarop staat nog veel meer.

Dag allemaal,

De nieuwe rubriek in de nieuwsbrief over hobby's vind ik erg leuk om te lezen. Er zijn zoveel leuke dingen, op creatief vlak of wat anders, ik ben erg benieuwd wat anderen in de familie zoal doen.

's Ochtends, als de wekker gaat, heb ik het idee dat mijn hobby slapen is, wat ik dan nog veel langer wil doen. Gelukkig gaat dat snel over (wat wil je met 4 kleine stuiterballen 's morgens). Zodra de kinderen verzorgt, het huis aan kant, het eten klaar, de ramen schoon, het gras gemaaid en het nodige gedaan is, kan ik ook volledig opgaan in mijn hobby's.

Ik vind het heerlijk om te werken met naald en draad. Dat begon al op jonge leeftijd, toen ik als meisje vriendschapsarmbandjes knoopte. Toen ik 16 jaar was kocht ik mijn eerste naaimachine en ging ik kleding maken.

Later, tijdens een stage van de Pabo, leerde ik op een stageschool breien tijdens een 'ouderwetse' handwerkkles. Toen onze dochter Leah geboren werd kreeg ik interesse in het haken en heb ik me dat ook eigen gemaakt. Inmiddels heb ik heel wat projecten gemaakt, voor degenen die geïnteresseerd zijn, ik ben te volgen op mijn blog:

www.madebyrooz.blogspot.nl.

Hierbij ook een kleine indruk wat ik zoal heb gemaakt:



Allemaal de hartelijke groeten, en wie weet: tot ziens op mijn blog!

Marieke Roozendaal

Zoals de vorige maal al is opgemerkt, een aantal familieleden heeft inmiddels iets over hun hobby geschreven. Wij kunnen ons voorstellen dat er veel meer familieleden zijn die er een hobby op na houden. Door deze verzoeken wij jullie om ook eens iets daarover te schrijven voor de nieuwsbrief. Wij houden ons aanbevelen.

JARIGE VAN DE MAAND

Van “de Jarige van de maand juni” kregen wij de volgende dankbetuiging.



Het zijn er heel wat, zelfs e-cards

Beste familie,

Iedereen bedankt die een kaart heeft gestuurd. Het zijn er heel wat... zelfs e-cards.

Het was erg leuk om jarige van de maand te zijn.

Hartelijke groeten,
Hannie Treure

Dan volgt nu een herinnering van “de Jarigen van de maand juli”.

Zoals wij in de vorige nieuwsbrief hebben medegedeeld zijn er in de maand juli twee “Jarigen van de maand”. En dat betreft de tweeling van de familie Snetselaar.

Zij hopen op woensdag 31 juli te gedenken dat zij 16 jaar geleden zijn geboren.

Maar er is nog een reden om een feestje te vieren.
Wij kregen namelijk van hun vader **Theo** de volgende mail.

Dag ome Maarten

De tweeling van ons, Annelies en Mariëlle, u weet wel die van de jarigen van de maand juli, die zijn gelukkig beiden geslaagd voor het VMBO en inmiddels gediplomeerd. Op naar het MBO. Ter info.

Succes met de nieuwsbrief verder.

Vriendelijke groeten,
Theo (en Margreet)

Dus nog meer redenen om een kaartje te sturen.

Hun gegevens zijn:

Annelies en Mariëlle Snetselaar
Hoofdweg 158
6744 WP Ederveen

Wellicht liever mailen:

famtsnetselaar@solcon.nl



Annelies



Mariëlle

Dan wordt het nu hoog tijd om “**de Jarige van de maand augustus**” bekend te maken.

Ook voor deze maand hebben wij meerdere aanmeldingen ontvangen. Maar wij kregen voor deze maand al vroeg een hele vriendelijke mail waar wij om diverse redenen niet omheen kunnen. Daarom is: “**De Jarige van de maand augustus**” geworden:



Robin Steenhoven

Robin van Steenhoven

Robin is het dochtertje van **Erik en Diane Steenhoven –van der Slikke**. En **Diane** is een dochter van **oom Cees van der Slikke** die in Alkmaar woont.

Robin hoopt in de maand augustus, naar wij menen **de 29^e**, acht jaar te worden. **Robin** is een heel lief meisje en heeft een passie voor paarden. Dus in de maand augustus graag allemaal een kaartje met paarden sturen naar:

**Robin van Steenhoven,
Eemsteynstraat 33,
3312 JC Dordrecht.**

Indien liever mailen:

dslikke@chello.nl

TENSLOTTE

De vakanties zijn weer aangebroken. Dat betekent dat er weer velen zijn die er op uit trekken. Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie, mooi weer maar bovenal dat jullie allemaal gezond thuis mogen komen.

Wij hopen eveneens binnenkort met vakantie te gaan. Wij gaan naar het voormalige Oost-Duistland en wel naar de provincie Thüringen.



Allen de hartelijke groeten van:
(Ome) Maarten en (tante) Sophia.