

Slikkertjes-Nieuwsbrief

familievanderslikke.nl

ZEVENDE JAARGANG

NUMMER 85, DECEMBER 2013

COLUMN VAN (OOM) JOHAN

Nieuwsbrief.



Een poosje geleden sprak ik met één van mijn kinderen over de nieuwsbrief. In dit gesprek kwam naar voren dat de nieuwsbrief gezien wordt als een middel dat zich specifiek richt op de familie van der Slikke. Daar ben ik natuurlijk op een heel verstandige manier tegen in gegaan.

De nieuwsbrief is niet alleen voor de familie van der Slikke, (broers en zussen) maar ook voor alle aangetrouwden. Dus ook voor de familie Vuik, voor de familie Gerrets, voor de familie van Krimpen enzovoort.

Dat dit zo is bewijst wel dat ik voor toegang tot de website (familievanderslikke.nl) bij **Marieke Roozendaal** moest zijn en over de inhoud van de website bij **Lydia den Toom**. Ik zei: “Kijk elke maand naar de verjaardagen, naar geboorten enzovoort, en kijk ook naar huwelijken, dan kom je haast de familie van der Slikke niet tegen, dat zijn allemaal bejaarden, die zijn jaren en jaren geleden al getrouwd”.

Op de site stamboomfamilie.nl staat dat de familienaam van der Slikke een weinig voorkomende naam is. Dus we zijn aan het uitsterven. Dat betekent dat in de toekomst andere families de site en de nieuwsbrief moeten overnemen. Daarom hoop ik toch dat in de eerste plaats mijn kinderen maar **ook neven en nichten meer de nieuwsbrief zullen lezen** en er aandacht aan besteden vooral in de vorm van een bijdrage. Want ik weet dat er heel veel talent in de familie zit en ik heb geleerd dat je dat niet mag begraven. Misschien moet ik er meer een prijs aan verbinden. Zo van, wie een artikel schrijft krijgt een zebravink in een kooitje cadeau. Dan ben ik gelijk van die vogels af want ze vermenigvuldigen zich als muizen. Maar eerst probeer ik het nog even of het lukt zonder dwang. Dus bij dezen, ik wacht af!

Hartelijke groeten,

(Oom) Johan van der Slikke



De nieuwsbrief voor al het nageslacht van opa en oma van der Slikke- Don

Redactie:
M.M. van der Slikke
E-mail:
MMvdSlikke@klicksafe.nl

Sitebeheer:
Lydia den Toom - van Krimpen
E-mail:
Toom@kpnmail.nl

FOTO VAN DE MAAND



Oom Jo en tante Dit van der Zwan

Na de foto's van **tante Emma en tante Rina** met een korte toelichting volgt nu de foto van **oom Jo met tante Dit**. **Oom Jo** is de oudste half broer van onze **vader en opa**.

Op deze foto staat **oom Jo met zijn vrouw tante Dit**. Wanneer deze foto is genomen is moeilijk te raden. Het is in ieder geval genomen op de trappen van het oude stadhuis te Vlaardingen en bij een trouwerij.

Veel weten wij niet over **oom Jo en tante Dit** te schrijven. Een enkele maal hebben wij hen ontmoet op een verjaardag van onze vader. Echter, toen waren wij nog jong en blijkbaar hebben zij weinig indruk op ons gemaakt.

Wellicht zijn er broers en zussen die iets meer kunnen vertellen over **oom Jo en tante Dit**, dan nodigen wij hen in deze uit om in de volgende nieuwsbrief iets over hun te schrijven.

HET ZIEKENHOEKJE

In de vorige nieuwsbrieven hebben wij de zorgen aangaande de gezondheidssituatie van **(oom) Kees van der Slikke** vermeld. **(Oom) Kees** ervaart veel medeleven waarvoor hij zeer erkentelijk is en mailde naar aanleiding hiervan ons het volgende.

Geliefde familie..

Hoewel het niet goed met me gaat wil ik bij dezen iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling en bede aan en voor mij gedaan. Al heb ik het soms heel erg moeilijk en zwaar is het een grote steun geweest en ik hoop dat het ook mag blijven.

Mijn koelkast hangt vol met kaarten en ik mag er dankbaar naar kijken dat ondanks dat ik een moeilijk slecht mens ben zoveel familieleden aan mij denken..

Ik stuur geen kerstkaarten maar wil toch bij dezen iedereen mooie gezegende kerstdagen toewensen en een voorspoedig gelukkig gezond Nieuwjaar.

Lieve groet uit Alkmaar

Kees



*(oom) Kees, oktober 2013
In het ziekenhuis te Alkmaar*

Wellicht zijn er die **(oom) Kees** ook een kaartje willen sturen. Deze kunnen jullie sturen naar:

**C. van der Slikke;
Oosterweezenstraat 309;
1823 CN Alkmaar.**

Ook bij **(oom) Jaap** zijn er zorgen. Hij mailde op 6 december aan **(tante) Nel** het volgende.



(oom) Jaap

Hallo Nel,

Vorige maand is darmkanker bij mij vastgesteld en dat geeft naast mijn werk heel veel rompslomp aan onderzoeken en informatie gesprekken met artsen en specialisten.

Ik heb dat niet bij de familie gemeld omdat ik dacht,...ach wat weten ze er aan en ze hebben genoeg aan hun eigen besognes. Maar gisteren had ik een gesprek met een MDL (maag, darm, lever) arts en die zei, na mijn verhaal over kanker in de familie, dat het gezien die feiten dringend nodig is dat alle broers en zusters zich op korte termijn op kanker laten onderzoeken, volgens hem zou het hiermee zeker niet stoppen, omdat er duidelijk een aanleg is door een afwijking in de 'genen'.

Dan wat mij betreft er zit een tumor in de endeldarm die naar het zich laat aanzien wel goed operabel is, er zijn geen uitzaaiingen geconstateerd, zodat waarschijnlijk geen stoma nodig zal zijn, hoogstens gedurende enige tijd ter bevordering van de genezing.

Ik heb nog niet alle informatie, maar heb begrepen dat ik eerst een combinatie van bestraling en chemo-kuren moet ondergaan ter verkleining van de tumor, zodat de operatie minder ingrijpend zal zijn en zodoende minder omgevingsweefsel van de tumor behoeft te worden weggehaald en dat de kans op het opnieuw ontstaan van kanker sterk wordt verkleind.

Net als Cees van der Slikke heb ik geen behoefte aan kaartjes (ik stuur ze zelf ook nooit) of telefoontjes en bezoeken van familie om telkens weer hetzelfde verhaal te moeten vertellen. Als er iets te melden is mail ik dat wel weer.

Groetjes Jaap.

Het is natuurlijk erg edel van **(oom) Jaap** dat hij geen kaartjes e.d. wil ontvangen omdat hij zelf nooit kaarten verstuurt. Maar dat is geen norm. Daarom een oproep aan jullie allen om ook **(oom) Jaap** een riem onder het hart te steken door hem een kaartje sturen. Deze kunnen jullie sturen naar:

J. van der Slikke;
Hoge Dries 355;
7335 AT Apeldoorn.

Mailen mag ook: [**j.slikke9@upcmail.nl**](mailto:j.slikke9@upcmail.nl)

Niet alleen bij **(oom) Kees en (oom) Jaap** zijn er zorgen maar wij kregen ook een mail van **(tante) Elisabeth Mudde – van der Slikke**. Zij berichtte j.l. 9 december ons het volgende.

Lieve allemaal,

Even een mailtje van mij. De laatste tijd had ik steeds pijn op mijn borst bij trap lopen en fietsen. Vandaag heb ik de uitslag van onderzoek gehad en heb inderdaad één vernauwing aan kransslagader en wordt volgende week ([week 51](#)) in het Maasstad ziekenhuis gekatheteriseerd, dan kunnen ze gelijk indien nodig een stent plaatsen of dotteren. Zo zie je maar weer dat we zomaar ineens wat kunnen hebben. Dat de Heere de middelen wil zegenen die ze zullen gaan doen is mijn bede. Bij Hem alleen is moed, kracht, genezing maar ook onderwerping te krijgen.



(tante)Elisabeth

Liefs en hartelijke groeten
Elisabeth.

Voor degene die (**tante**) **Elisabeth** een kaartje willen sturen volgt hier haar adres.

E. S. Mudde – van der Slikke;
Jacob Catslaan 39;
2902 AG Capelle aan den IJssel.
amara@klikesafe.nl of jacobcats@klikesafe.nl

Mailen

Verder kregen wij een berichtje van **Elizabeth Bos –van Krimpen** aangaande haar zoon **Ezra (16 jaar)**



Ezra Bos

Beste familie,

Op 6 december is **Ezra** op zijn scooter door een automobiliste aangereden. Zijn ene voet is daardoor ernstig verwond zodat er 36 hechtingen nodig waren om het weer een beetje in het gelid te krijgen. Onderstaand zie je drie foto's, de eerste vlak na het ongeluk, het tweede na het hechten en de laatste zoals het nu is. Zoals je ziet krijgt de huid het steeds moeilijker vanwege de ontstekingen. Toch gaan maandag 15 december de hechtingen er uit. En wij hopen dat de wond dicht blijft.

Hartelijke groeten,
Elizabeth Bos- van Krimpen.



Wil je **Ezra** een kaartje sturen? Dan graag naar:

Ezra Bos;
Dotterlei 663;
2906 BP Capelle aan den IJssel

Tenslotte kregen wij nog een mail van (**tante**) **Hanna van der Slikke** aangaande haar dochter **Gerda de Waard – Vuijk**

Beste familie,

Gerda de Waard, mijn dochter, ligt in het ziekenhuis in Utrecht het gaat helemaal niet goed met haar ziekte van Crohn. Zij krijgt allemaal onderzoeken en hoort volgende week (51) wat ze er aan gaan doen!

Liefs Hanna

Dat valt niet mee voor **de familie de Waard**. Zoals jullie weten tobt **ds. Arie- Jan de Waard** ook al jaren met zijn gezondheid. En nu zijn vrouw in het ziekenhuis terwijl je als dominee daar toch veel steun van krijgt voor je werk.

Willen jullie een kaartje sturen dan moet dat gestuurd worden naar:

G. de Waard
Meentweg 126a
3454 AX De Meern

Mailen kan ook: [*ajdewaard@kliksafe.nl*](mailto:ajdewaard@kliksafe.nl)

Zoals jullie hebben kunnen lezen zijn er veel grote zorgen in de familie. En dan ervaren wij dat woorden te kort schieten. Een ieder heeft zo zijn eigen manier om zijn verdriet te verwerken. Dan zijn er die er grote moeite hebben om hierover te praten c.q. te schrijven. En dat is ook te begrijpen. Wij kunnen wel van ons medeleven blijk geven door een kaartje te sturen. Ook al zijn het er heel veel. Maar het wordt zeer gewaardeerd. Nog beter is als wij al de zieken aan de Heere op dragen in het gebed.

In verband met bovenstaande genoemde zorgen, noopte (**oom**) **Ben van der Slikke** het schrijven tot het volgende epistel. Wij kunnen ons daarin vinden en wensen van harte dat het nog gezegend mag worden.

Geliefde familie,

Als jullie met mij de Slikkertjes-Nieuwsbrief lezen, zijn we vervuld met zorg. De één heeft deze kwaal en de ander weer een andere aandoening. Hoe droevig is het dat er zoveel leed en verdriet gevonden wordt. En was het alleen maar ziekte, ook zijn er in verschillende gezinnen kruizen, stil verdriet en op veel terreinen zorgen.

Sommige dingen zijn op te schrijven, maar wat als je aan relatieproblemen denkt. Het einde is zoek en welke wonden maak je onbedoeld open. Wat een gebrokenheid in dit leven.

Is er dan geen reden tot dankbaarheid, Hebben we geen bed om te slapen, zijn de huizen waarin we wonen niet verwarmd als het koud is? Hebben we geen familie, vrienden, vriendinnen en kennissen.

We mogen nog van alles hebben, maar de oorzaak van de gebrokenheid ligt bij mij en ons. De oorzaak is dat we in het paradijs ongehoorzaam geweest zijn! Daarom al het verdriet. Maar, er is een maar, voor de zich schuldig kennende zondaar. De door Gods geest overtuigde zondaar, daar waar er geen doen meer aan is.

Denkt u mee? Licht in de duisternis. Voor wie? De herders in Efratha's velden. Simeon, Anna, de wijzen uit het Oosten..... en U?. Mag voor u ook dat Licht opgegaan zijn?

Wij wensen een ieder dat Licht in deze maand. Och HEERE mag in onze familie, ja overal dat Licht schijnen!

Wij wensen een ieder in zijn ziekte, in verdriet en wat het ook is, Gods onmisbare Zegen en Zijn troost toe.

*Hartelijke groeten,
(Oom) Ben*

GEBOORTE

Allereerst volgt nu een bedankje van **Gert en Karen de Weerd**



Gert en Karen met hun kroost.

Beste familie,

Allen heel hartelijk dank voor alle belangstelling bij de geboorte van onze kleine Thirza!

Bijgaand een plaatje van de nieuwe samenstelling van ons vrouwrijke gezin!

Een hartelijke groet uit Elspeat.

Gert en Karen

Lydia, Anne-Marthe, Rutger, Deborah, Eve-Lynde, Elle-Loïs en Thirza

Dan even het volgende

Zoals jullie zien is de lijst van families waar een baby'tje wordt verwacht wel heel erg kort. Voor zover wij ons kunnen herinneren is de lijst nog nooit zo kort geweest. **Opa van der Slikke** heeft vanaf een bepaald moment nog nooit meegemaakt dat er geen familie was, waar een baby'tje werd verwacht. Wellicht zijn er meer gezinnen waar een baby'tje wordt verwacht maar om de een of andere reden dit niet in de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** willen vermelden. Dat zouden wij jammer vinden. Want het doel van de nieuwsbrief is om de families dichter bij elkaar te brengen. En wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen.

“De Lijst” van “de gezinnen” waar een baby wordt verwacht ziet er nu als volgt uit.

Adriaan en Evelien Ottervanger- Stam begin maart 2013.

(JEUGD-)HERINNERINGEN

Dan komt nu de eerste bijdrage van (oom) **Pieter van der Slikke**.

(Het zal duidelijk zijn dat dit een bijdrage is van [oom] **Pieter**. Wij realiseren ons dat velen het met zijn filosofie niet eens zullen zijn. Maar dat geldt voor alle bijdrages die aangeleverd worden. Degene die de bijdrages aanleveren zijn dan ook verantwoordelijk voor de inhoud. Alleen stukjes waarin vloeken, God oneerbare taal in voorkomen en waar geen respect voor anderen wordt getoond, worden geweigerd. Wij hopen dan ook dat jullie je in deze richtlijnen kunnen vinden.)

Beste familie,

Op verzoek van de redactie schrijf ik maar eens een stukje over mijn jeugd en visie op leven. Aan mijn jeugd heb ik heel veel goede herinneringen, ik kan van harte zeggen dat ik het heel goed heb gehad. De grote verschillen die ik ervoer met andere gezinnen en kinderen had heel vaak te maken met de godsdienst en dat begreep ik vaak niet. Voor mij werd dit veroorzaakt door onze ouders en hun opvattingen. Al op heel jonge leeftijd vond ik dat iets van hen was en niet van mij. Ik wilde me er van losmaken en ging dan ook vroeg het huis uit.



Pieter van der Slikke

Toen wij op de Binnensingel in Vlaardingen woonden hadden we bijna allemaal wel vrienden en vriendinnetjes in de buurt. Geen van hen werd zo opgevoed als wij en voor velen van hen was niet te bevatten, dat veel van de gewone kinderlijke activiteiten als zondig werd beschouwd. Fietsen en buiten spelen op zondag was duivels en mocht dus niet, Sinterklaas en een kerstboom (waar ik eerder over schreef) waren uit den boze. Maar zoals in elk gezin was het ook bij ons zo dat ieder kind van het gezin wel eens iets deed, wat volgens vooral mijn vader en met name door zijn godsdienstige overtuigingen streng verboden was.



Het betreffende zaaltje waar de jeugdfilms werden gedraaid (inmiddels gesloopt)

Ik was ongeveer 8 jaar toen ik voor het eerst naar de bioscoop ging. Vriendjes hadden hierop aangedrongen, zij gingen wekelijks. Vlak bij de brug aan het einde van de Schiedamseweg was er een jeugdhonk en daar werden onschuldige kinderfilms gedraaid. Ik mocht er niet naar toe, maar deed dit toch. De eerste keer dat ik daar was voelde ik veel spanning in mijn lijf, ik deed immers iets wat echt niet kon of mocht. Ik was bang dat het plafond van de zaal naar beneden zou komen. Mijn (misvormde) idee was dat als God kinderplezier zondig zou vinden,

Hij mij zeker wel iets zou laten weten of merken. Dat dit echt zou gebeuren verwachtte ik eigenlijk niet en gebeurde dus ook niet en wist ik eigenlijk wel zeker dat een bioscoop dus niets zondigs was. Niet God, maar de mens heeft dit zo bedacht.

Voor nu is mijn verhaaltje misschien wel genoeg.

De volgende keer hoop ik verder te gaan met mijn "Jeugdherinneringen".

Beste Slikkertjes, van harte wensen wij jullie allen een heel fijne en warme Kerst met heel veel lichtjes. Al eeuwen maken mensen wat licht in de donkerste dagen van het jaar en daar is niets mis mee. Van harte wens ik U allen ook een gelukkig en gezond 2014.

Pieter van der Slikke (en ook een beetje Evy).

Zie ook www.vanderslikke.eu

Van (tante) **Hanna van der Slikke** hebben wij weer een bijdrage ontvangen van een kinderliedje die zij in haar jeugd heeft geleerd van **oma van der Slikke - Don**. Wij hebben nog even gezocht naar de muziek die erbij hoort maar niet kunnen vinden. Geen nood, want al haar broers (ooms) en zussen (tantes) kennen de wijs.

Als de neven en nichten het gedichtje zingend willen horen zingen, vraag het dan aan je vader of moeder of zij dat willen doen. Succes.



(tante) Hanna



Er staat een kind te huilen

Er staat een kind te huilen,
 Wat heeft ze een verdriet,
 Ze schijnt naar iets te zoeken,
 Maar ach ze vindt het niet,
 Zij moest voor moe wat halen,
 En kreeg een kwartje mee,
Maar ach ze' is 't nu verloren,
Wat nu gedaan ach hee!
 Refrein,

Er staat een troepje mensen,
 Geschaard om 't arme kind,
 Zij helpen 't meisje zoeken,
 Maar niemand die het vindt!
 Daar kwam een rijke heer aan,
 En geeft haar 't kwartje weer,
Ach kijk het kind eens lachen,
Nu heeft ze haar, t kwartje weer!
 Refrein

PROBLEMEN MET OPENEN VAN DE NIEUWSBRIEF

Wij zijn geattendeerd dat wij met het verzenden van de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** een punt te veel in de bestandsnaam hebben opgenomen. Daardoor was het voor velen niet mogelijk de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** te openen. Onze excuses hiervoor. Dit hebben wij nu hersteld.

Dus, als het goed is hebben jullie de nieuwsbrief nu zonder problemen kunnen openen. Is dat niet zo, dan horen wij dat graag.

OPA'S HERINNERINGEN

De vorige maal hebben wij een stukje van (O)ma's brief opgenomen aangaande haar lichamelijke zorgen. Dit heeft geleid dat ze eindelijk geopereerd moest worden. Daar gaan wij nu mee verder.

Ik was een dag thuis en om het zo uit te drukken: De poppen waar weer aan het dansen. Wat een schrik! Ik was zo ontsteld dat mijn oudste zoon vroeg: "Vindt u het zo erg?", want ik beefde van top tot teen. Ik ben ook nooit meer de oude geworden. Een week later werd ik op 21 maart geholpen. Toen ik op de operatietafel lag dacht ik: Als ik nu nog bidden wil, dan moet ik het vlug doen. Ik heb enkel gevraagd: "Gedenk mijner". Meer had ik niet. Toen ik weer bijkwam kon ik niets bij mijzelf vinden van dankbaarheid, niets en ik was mijzelf een raadsel.

Een week heb ik zo nog doorgebracht, toen werden de draden verwijderd en mocht ik voor het eerst even uit bed. Maar ik werd vergeten en ben met grote inspanning er weer zelf ingegaan. De patiënten wilden wel bellen, maar ik wilde niet dat de zuster een standje zou krijgen. Ik dacht: Het lot valt weer op Jona.



's avonds kreeg ik een klyisma

Ik kreeg 's avonds een klyisma, de darmen moesten weer gaan werken. De smart die ik toen heb geleden, was erger dan de veertien kinderen die ik had gehad. Het was met geen pen te beschrijven. Ook kwam die vreselijke vijandschap weer opzetten. Van binnen zeiden ze: Waar is nu Die God, Die helpt in nood. Er staat: "Roep mij aan in de dag der benauwdheid, en Ik zal u er uithelpen". En ik kon geen bijzondere zonden bij mijzelf vinden; ik was letterlijk met alles aan een eind.

Maar toen werd ik in het paradijs gezet en kreeg te zien dat ik vrij- en moedwillig van God was afgefallen. Ik moest nu afscheid nemen van de wereld, mijn eigen doodvonnis ondertekenen: Rechtvaardig verdiend. Ik werd afgesneden van mijn kinderen en van mijn man. Ik heb nog even gevraagd of mijn man mocht voelen dat ik ging sterven, dan kon ik zeggen dat ik rechtvaardig voor God verloren ging. O, die smart van buiten en van binnen. Toen was er een moment dat mijn geest er als het ware uitging en tegelijk weer in mij kwam. Daarbij was het inwendig zo dat deze toestemming medebracht: "Een Kracht Gods tot de zaligheid."

Ik weet niet wat nu het grootst was, de smart of de blijdschap. Ik heb mijn hart vast liggen houden. Wat een nacht, wat een nacht, en dat aan zo één als ik was. Ik wist meteen wat ik in de hemel moest doen.

Wederom tot zover de brief van (o)ma. D.V. de volgende keer gaan we weer verder met deze brief.

EEN OPROEP

Beste Slikkertjes familie,



Lindy den Toom

Mijn naam is Lindy den Toom, een kind van Wim en Lydia den Toom, nummer 32 op de lijst van achterkleinkinderen. Op 18 januari 2014 hoop ik 20 jaar te worden.

Dit jaar heb ik mijn sprintopleiding Directiesecretaresse niveau 4 afgerond aan het Hoornbeeck College. Ik heb om mijn opleiding te halen stage moeten lopen en dit deed ik in verpleeghuis Pniël, aan de Oudedijk in Rotterdam. Het was steeds erg onduidelijk of ik er kon blijven werken, maar uiteindelijk ben ik er in oktober als secretaresse begonnen. Ik heb het hier erg naar mijn zin.

Helaas is het maar voor drie dagen, op dinsdag, donderdag en vrijdag. Daarom zou ik graag nog een baan van twee dagen naast mijn huidige baan vinden. Ik sta er ook voor open om de volledige week ergens anders te gaan werken.

Als iemand iets leuks weet voor mij dan hoor ik het graag. Het zou wel erg fijn zijn als dit op fiets- of reisafstand is van Capelle aan den IJssel. Eventueel heb ik ook al mijn rijbewijs. Contact opnemen kan via: lindydentoom@outlook.com of via (010) 450 44 69.

Alvast bedankt.

*Hartelijke groet,
Lindy den Toom*

JARIGE VAN DE MAAND

Zoals gebruikelijk volgt nu eerst het bedankje van de vorige **Jarige van de maand**. En van de maand november was dat **Bert Kasbergen**. Bert mailde ons het volgende berichtje.

Beste familie,

Hartelijk bedankt voor alle kaarten die ik heb gekregen voor mijn verjaardag!

'k Kreeg 's morgens al een stapeltje als verrassing op mijn bord, en daarna kwamen er nóg meer.

Erg leuk! Veel kaarten van mensen die ik helemaal niet ken :)

Groeten,
Bert Kasbergen



Bert Kasbergen

Dan volgt nu de herinnering van “**de Jarige van de maand december**”. En dat is:



Marc Vuijk

Marc Vuijk

Marc is op de tweede kerstdag (26 december) jarig en zodoende krijgt hij weinig aandacht. Daarom verzoeken wij jullie om hem nu extra aandacht te geven door nu voor de feestdagen hem een kaartje te sturen. Allen alvast bedankt.

:

**Marc Vuijk;
Agnes Bartoutslaan 84;
3342 GE in Hendrik Ido Ambacht.**

Natuurlijk mag ook mailen. mmvuijk@kpnplanet.nl

En dan nu de bekendmaking van “**de Jarige van de maand januari 2014**”.

Wij hebben wederom weer een paar aanmeldingen ontvangen. Na veel vijven en zessen is het geworden:

Alissa van der Slikke

Alissa is een dochtertje en het vijfde kind van **Reinier en Erika van der Slikke – Westerbroek**. Zij is geboren op zaterdag 27 januari 2007, dus wordt zij nu zeven jaar. Een mooie leeftijd om veel kaarten van de familie te ontvangen. Wij hebben geen foto van haar, maar wij hopen dat dit binnenkort door haar vader en moeder naar ons gemaïld wordt. Je zult begrijpen dat zij nog bij haar ouders woont, de kaarten moeten jullie dan ook sturen naar:

**Alissa van der Slikke;
Nachtegaalweg 19;
8075 AW Elspeet.**

Mailen naar: reinier@slikkevander.nl

TENSLOTTE

Dit is de laatste **Slikkertjes-Nieuwsbrief** van 2013. Weer ligt er een jaar achter ons. Wij weten inmiddels wat het ons gebracht heeft. Voor de één was het een droevig jaar en voor een ander was het tegenovergestelde. Hoe het ook zij, 2013 komt nooit meer terug.

Ook dit jaar hebben wij veel energie gestopt in de nieuwsbrief. Veel blijde berichten hebben wij kunnen opnemen. Helaas ook vele droevige berichten.

Wij hopen dat wij in 2014 weer de “**Slikkertjes-Nieuwsbrief**” kunnen en mogen verzorgen en rond mailen. Wij hopen ook dat jullie allemaal, ook de (achter-) neven en (-) nichten weer enthousiast meedoen. Het is immers “**Voor jullie, door jullie**”

Wij wensen iedereen:



Gezegende kerstdagen

en een

Voorspoedig 2014

En in het bijzonder psalm 122 vers 3.

Dat vreed', en aangename rust,
En milde zegen u verblij';
Dat welvaart in uw vesting zij,
In uw paleizen vreugd' en lust.
Om vriend en broed'ren spreek ik nu:
"De vrede zij en blijv' in u,
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken.
Om 's HEEREN huis, in u gebouwd,
Waar onze God Zijn woning houdt,
Zal ik het goede voor u zoeken."

Je kunt het beluisteren op:

<http://www.youtube.com/watch?v=aKRapJV1nns&list=PL7F9A3B02215E9872&index=26>