

Slikkertjes-Nieuwsbrief

familievanderslikke.nl

ACHTSTE JAARGANG

NUMMER 86, JANUARI 2014

COLUMN VAN (OOM) JOHAN

Nieuwjaar



Zo, én heeft iedereen Kerst- en Nieuwjaarskaarten gestuurd naar familie, vrienden en kennissen? Ik wel, er is mij meegedeeld dat met ingang van het nieuwe jaar nieuwe posttarieven worden ingevoerd. Maar dat niet alleen, alle oude postzegels mogen niet meer gebruikt worden. Dat is een ramp want elk jaar komt er een medelid uit de gemeente voor een goed doel kaarten en postzegels brengen. Dan verkoopt hij mij postzegels van jaren terug. Ongestempeld weliswaar maar toch, ze zitten op papier geplakt want er was iets met de gomlaag en toen hebben ze er mee gegoocheld zodat er toch weer wel gom op zit en daarna mag ik ze op een brief plakken. Het ziet er niet uit, maar

alla, het is voor een goed doel.

Helaas had ik nog een forse lading postzegels, waarschijnlijk had ik er toch moeite mee om ze op een brief te plakken. Maar in 2014 zijn ze ongeldig! Wat nu? Ik heb dus Jan en Alleman een Kerst- en Nieuwjaarskaart gestuurd. Ook aan familieleden die geen van der Slikke heten. Ik moest van die postzegels af. Bovendien had ik ook nog een stel Kerst- en Nieuwjaarskaarten van Removos, dat is die vereniging van mond- en teenschilders. Ook nog kaarten van de Nederlandse Hartstichting, afgrijselijke kaarten. Maar ja, mijn ingeschapen zuinigheid kon het niet over mijn hart halen om ze in de prullenbak te gooien.



Forse lading oude postzegels

Dus al met al heb ik dus Jan en Alleman en Jan Rap en zijn maat een kaart gestuurd. Familieleden die ik nooit zie heb ik een kaart gestuurd totdat de postzegels op waren. Voor het goede doel en om de familieband te verstevigen. Nu zijn er altijd mensen die heel laat kaarten versturen. Dan krijg je zo half januari nog een nieuwjaarskaart. Die stuur ik natuurlijk geen kaart meer. Van mijn geliefde zus uit Hendrik Ido Ambacht, u kent ze wel, kreeg ik een Nieuwjaarsmail over een klokkenspel, heel leuk. Het staat op:

<http://www.jacquielaolson.com/preview.asp?cont=1&hdn=0&pv=3365927&path=83554>

Krijgt u de film niet gestart, bel Hendrik Ido Ambacht en u krijgt vast de link. Hebt u van mij geen kaart gekregen, dan bij dezen: De allerbeste wensen voor A.D. 2014.

Hartelijke groeten,

(Oom) Johan van der Slikke

Redactie:
M.M. van der Slikke
E-mail:
MMvdSlikke@klikSAFE.nl

Sitebeheer:
Lydia den Toom - van Krimpen
E-mail:
Toom@kpnmail.nl

FOTO VAN DE MAAND

Allereerst komen wij even terug op de foto van de vorige maand. Dat was een foto van **oom Jo en tante Dit van der Zwan**. Naar aanleiding van deze foto mailde (tante) Nel het volgende stukje.

Oom Jo was een halfbroer van (o)pa van der Slikke. De moeder van (o)pa van der Slikke had vijf kinderen van haar eerste man, van der Zwan, en vier kinderen van haar tweede man, van der Slikke! Dus totaal negen kinderen. Die “van der Zwannen” waren ook heel anders en dat is niet negatief bedoeld. Oom Jo was het derde kind van (over-) grootmoeder van der Slikke. Eerst kreeg je tante Emma, daarna tante Adrie en dan oom Jo. Zolang ik me kan heugen woonde oom Jo en tante Dit in den Haag en hadden zij zes kinderen. De oudste Piet, dan Dina, Maarten, Nel, Betty en Emma. De jongste twee ken ik niet zo goed maar met Nel was ik vriendin, tenminste wanneer ze naar Vlaardingen kwam.

Oom Jo werkte bij het gasbedrijf en tante Dit had heel erg reuma. Zolang ik me herinner kon ze niets doen en zat in een rolstoel. Dina de oudste dochter deed het huishouden. De oudste zoon Piet zat in dienst bij de Marine en heeft daar tbc opgelopen. Is daarna eigenlijk nooit meer goed geweest, is nog wel getrouwd maar niet oud geworden.

Neef Maarten kwam nog wel eens op de fiets bij ons aan, vooral met tweede feestdagen en bij ons was dat altijd goed. Hij kon gelijk mee eten. Ook Betty die vroeger Betsie heette is een paar weken bij onze ouders geweest waarschijnlijk toen Emma geboren was. Dat was in de Maasboschstraat te Vlaardingen.



Oom Jo en tante Dit

Toen koningin Juliana op 6 september 1948 gekroond werd, heb ik een maand bij hen gelogeed. Er waren veel feestelijkheden in den Haag. 's Morgens hielpen we Dina met het huishouden zodat we snel weg konden. Veel mooie dingen hebben we toen gezien. Het was in augustus en mooi weer. Wij zijn toen ook een paar maal naar het strand geweest. Omdat ik geen badpak had hebben we toen een gebreid hemd (een wolletje) van onderen dichtgenaaid zodat ik toch kon zwemmen. Maar ach, dat wolletje rekte erg uit, en ik schaamde me naar toen ik uit de zee kwam. Bovendien was de roze kleur in het zoute water grauw geworden.

Oom Jo en tante Dit waren lid bij de Gereformeerde Gemeente maar toch hadden ze een grote televisie zodat we 's avonds naar programma's keken. Ze werden er wel op aangesproken door de kerk maar oom Jo zei dan dat zijn vrouw door de reuma nergens heen kon en dus tv nodig had voor ontspanning.

Volgens mij zijn er nog drie kinderen in leven, en wel Nel, Betty en Emma. Met Nel hebben wij nog een tijdje contact gehad toen haar man nog leefde. Wij zijn ook wel daar geweest en zij bij ons. Doch nu is het verwaterd, ook Betty en Emma zien we als familie nooit.

Dit is het wat ik er van weet, misschien weet Johan nog meer want hij heet naar oom Jo. Bovendien hebben Johan en Clazien jaren in den Haag gewoond.

Groeten van (tante) Nel

Dan volgt nu de volgende “**Foto van de maand**” uit het geslacht van de familie van der Slikke, stamreeks 2 uit het boekje van (oom) Johan. Het is een foto van **oom Jo en tante Adri Zoutendijk- van der Zwan**.



Oom Jo en tante Adri Zoutendijk

Tante Adri is eveneens een halfzus van onze (o)pa van der Slikke. Zij hebben jarenlang een kruidenierswinkeltje gehad op de hoek van de 1^o Maasboschstraat en 2^o Spoorstraat te Vlaardingen. Wat wij nog kunnen herinneren is, dat **tante Adri** veel ziek was en slecht ziende.

Het winkeltje was klein. En zoals dat in die tijd de gewoonte was, op iedere hoek van de straat waren

er vele van die kleine winkeltjes. Zo was er nog een kruidenierswinkeltje, verder een bakkerij, een waterstoker, een petroleumboer, een schoenmaker en een slager. Over al deze winkeltjes kan veel verteld worden, zoals van de slager Maarleveld. Bij deze slager kochten onze ouders altijd hun vlees en vleeswaren. En als kind werd je dan met een briefje zonder geld naar de slager gestuurd. Je kreeg dan de boodschappen op de pof mee.

Eén maal per maand, nadat (o)pa zijn salaris had ontvangen, ging je dan met honderd gulden naar de slager toe om de boodschappen te betalen. Maar het gebeurde ook wel eens, dat je met een briefje zonder geld naar de slager ging. Wat er in stond werd niet gezegd, maar je begreep als kind wel dat er om uitstel van betaling werd gevraagd tot de kinderbijslag was betaald. Dan ging je als jongetje van tien of elf jaar, eerst de rekening ophalen om vervolgens met driehonderd gulden op zak deze te betalen. En als je dat gedaan had, dan kreeg je stevast van de slager en flink stuk biefstuk mee voor je ouders. Onze ouders hebben ervaren dat deze slager nimmer met een dubbel potlood heeft geschreven. Waar vind je nog zo'n slager?

HET ZIEKENHOEKJE

Wellicht vragen jullie zich af hoe het nu met (oom) Kees gaat. Hij stuurde ons de volgende mail

Hallo lieve familie.

Afgelopen week heb ik vele mails ontvangen met de vraag hoe het met mij is. Hoewel het me moeilijk valt omdat iedere keer te zeggen hoe het is, valt niet mee... Maar het is nog steeds niet goed. Afgelopen week weer in ziekenhuis geweest met veel pijn in het hart...verder onderzoeken volgt.

Ook deze week is het weer een spannende week. Ik word regelmatig door het ziekenhuis gebeld met de vraag: Hoe het met me is en hoe het weekend was.



(oom) Kees,

Woensdag volgt pet scan, donderdag naar oncoloog en vrijdag weer opname voor lumbaal punctie en nieuwe chemo. Dus ik hoop dat iedereen begrijp dat ik niet altijd reageer. Maar weet dat ik de zorg en gebed zeer waardeer.

Nu, ik ben alleen erg gauw vermoeid..., lig meer op bed en alleen zijn is erg zwaar. Maar eh..., heb geen medelijden.. Ik zeg ook altijd tegen iedereen we worden niet allemaal tachtig.

Ook zou ik het zeer waarderen als ik via mail niet meer, ondanks alle goede bedoelingen geschreven wordt hoe en wat ik moet doen.

We zijn allemaal het zelfde opgevoed en ik weet ook dat we allemaal in zonde zijn geboren en daarvan verlost moeten worden. Alleen we kunnen dat niet uit ons zelf..., dat weten we ook allemaal. Nu lieve familie als er wat te melden is, dan zal ik proberen het te melden.

Ik wens bij deze broer Jacob ook alle sterkte en Gods zegen toe.
Lieve groet en kus uit Alkmaar
Cees

Zijn er nog die (oom) Kees ook een kaartje willen sturen. Deze kunnen jullie sturen naar:
C. van der Slikke;
Oosterweezenstraat 309;
1823 CN Alkmaar.

Van ons geliefde broer (oom) Jaap van der Slikke kregen wij de volgende mail.



(oom) Jaap

Beste familie,

Wat de situatie op het moment betreft moet ik zeggen dat ik minder last had van de tumor dan nu van de behandeling. Het vervelende is eigenlijk ook dat het probleem voorkomen had kunnen worden.

Ongeveer twee jaar geleden had ik vanwege regelmatige darmklachten een test gekocht waarmee bloed in de ontlasting kon worden aangetoond. De uitslag daarvan was positief en dus heb ik de huisarts dat laten zien. Echter negeerde hij die aanwijzing volkomen, door te zeggen als je rood vlees hebt gegeten de uitslag ook positief zou zijn. Op mijn aandringen heeft hij wel een bloedonderzoek laten uit voeren, maar daarvan waren alle uitslagen uitstekend, dus volgens hem was er niets aan de hand. Medicijnen waren dus ook niet nodig.

Dus dacht dat de klachten wel zouden verdwijnen en inderdaad waren er wel periodes, dat het best aardig ging. Bovendien paste ik in die tijd mijn dieet aan, wat je niet zo goed verdraagt gewoon niet meer eten. Maar tenslotte hield ik maar weinig over.

Toen na ongeveer twee jaar dus maar opnieuw naar de dokter. Hij heeft toen een uitgebreid bloedonderzoek laten doen en opnieuw deelde hij mij mee dat alle waarden goed waren en dat niets op kanker wees. Maar omdat ik aanhield te zeggen dat ik echt veel klachten had en mijn dieet toch wel erg beperkt was geworden, zei hij dat dan toch maar een darmonderzoek moest worden gedaan, maar uit de lauwheid van zijn reactie kreeg ik de indruk dat hij er eigenlijk niet achter stond.

Was dat twee jaar eerder gebeurt dan zou er waarschijnlijk slechts sprake geweest zijn van één of meerdere poliepen die eenvoudig zijn te verwijderen. Maar nu bleek dus duidelijk een tumor in de dikke darm aanwezig.

Excuses van hem waren er echter niet bij, hij stelt gewoon zoals ik het zag was er niets aan de hand. Maar gedane zaken nemen geen keer, dus nu maar hopen dat de behandelingen succes zullen hebben.

Die behandelingen zijn wat bijwerkingen betreft, op z'n zachts, gezegd echter uiterst onplezierig en pijnlijk. Het positieve is echter dat ik a.s. donderdag de 13e behandeling krijg van de 25 en dat ik dus kan gaan aftellen.

Met vriendelijke groeten
(Oom) Jaap

Ook (oom) Jaap kan best een steuntje in zijn rug gebruiken. Stuur daarom een kaartje naar:

J. van der Slikke;
Hoge Dries 355;
7335 AT Apeldoorn.

Mailen mag ook: j.slikke9@upcmail.nl

De vorige maal is aan jullie medegedeeld dat er ook zorgen zijn aangaande (tante) **Elisabeth Mudde- van der Slikke**. Zij berichtte j.l. 9 december ons dat zij voor de kerst gekatheteriseerd en mogelijk gedotterd zou worden. Vanwege communicatieproblemen is dit niet doorgegaan. De behandeling zal nu D.V. op donderdag 16 januari plaatsvinden.

Voor degene die (tante) **Elisabeth** een kaartje willen sturen volgt hier haar adres.

E. S. Mudde – van der Slikke;
Jacob Catslaan 39;
2902 AG Capelle aan den IJssel.
amare@klikesafe.nl of jacobcats@klikesafe.nl

Mailen



(tante)Elisabeth

Zoals jullie weten zijn bij Van **Gerda de Waard – Vuijk** ook zorgen. Voor de nieuwsbrief kregen wij het volgende bericht.

Beste familie,

Hartelijk dank voor jullie meeleven. Ik mocht gelukkig voor de kerstdagen naar huis. Dat was wel heel fijn, zeker met zulke dagen, en om dan in het ziekenhuis te zijn is niet zo fijn. Het gaat wel wat beter, ik gebruik wel veel medicijnen, o.a. Prednison. Purinethol en dan de infuusbehandelingen in het ziekenhuis. Die medicijnen hebben allemaal bijwerkingen en daar heb ik wat last van. Helaas kan ik niet tegen een aantal medicijnen en dat is nu even een zoektocht waar die bijwerkingen van komen. Ik moet regelmatig bloed prikken om te kijken naar de nier en lever functies, en m'n bloedsuiker is wat aan de hoge kant.

Al met al gaat het wel wat vooruit, alleen ben ik er nog niet. We hopen dat de infuus behandelingen aanslaan dat is voorlopig iedere vier weken een aantal uren naar het ziekenhuis.

Helaas zijn er veel zorgen in de familie. Soms te mogen ervaren dat de Heere het niet doet uit lust tot ons plagen maar alles tot ons nut, dat geeft wel eens rust. Waren er geen zonden dan waren er geen wonden.

Dat wensen wij ook vanuit De Meern iedereen toe met zorgen en moeite en iedereen dank voor het meeleven.

Een hartelijke groet
Gerda de Waard

Natuurlijk mogen jullie **Gerda** nog steeds een kaartje sturen. Voor het gemak volgt hier haar adres.

G. de Waard
Meentweg 126a
3454 AX De Meern

Mailen kan ook: ajdewaard@kliksafe.nl

Verder kregen wij een berichtje van **Naomi Klomp-van Krimpen** aangaande haar dochtertje **Linde**, zij is op 15 januari twee jaar geworden.



*Linde Klomp met haar voetje
in het verband*

Beste familie,

Een dag voor de kerst heeft onze dochtertje Linde haar voetje verbrand. Zij stak onverhoeds haar voetje in een hete pan soep terwijl ik haar op mijn arm vast hard. Wij zijn direct naar het ziekenhuis gegaan maar zijn direct doorgewezen naar het Brandwondencentrum in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. Aanvankelijk moest zij daar veertien dagen verblijven maar gelukkig mochten wij haar de volgende dag alweer meenemen naar huis.

Op de laatste foto zie je de huidige situatie. Alles wat rood is, is weer dicht met nieuw vel wat heel fijn is, alleen die witte plek is een derde graads verbranding en het is de vraag of dat nog dicht gaat. Wij moeten er rekening mee houden dat daar misschien wel

huidtransplantatie voor nodig is. Linde heeft veel pijn gehad maar nu gelukkig niet meer! Ze is wel heel bang als we het brandwondencentrum in gaan om opnieuw te verbinden en dat is twee maal in de week, hopelijk gaat ze er aan wennen.

Op 14 januari kregen wij nog de volgende aanvulling van Naomi.

Wij zijn vandaag [14 januari dus (red.)] weer terug naar het ziekenhuis geweest en hebben goed nieuws! Het is voetje is bijna dicht (zie de foto van 14 januari) en huid transplantatie is niet nodig! We mogen ze donderdag en maandag zelf thuis verbinden en volgende week donderdag weer terug!

Hartelijke groeten,
Naomi en Mario Klomp



Direct na het verbranden



nadat de blaren zijn verwijderd



2 januari 2014



14 januari 2014

Het ziet er naar uit dat het allemaal nog goed afloop. Dat is een felicitatie waard. Enne, zou je zo'n lief meisje nu niet willen verwennen met een kaartje? Ja toch.

Deze moet je dan sturen naar:

**Linde Klomp,
Gerard Doustraat 16,
2902 GJ Capelle aan den IJssel.**

Dan kregen wij ook een bericht betreffende **Cornell**, baby'tje van **Martijn en Debora de Groot -van Krimpen**. Hij heeft een enkele week in het IJsselland ziekenhuis te Capelle aan den IJssel gelegen vanwege een opgelopen RS virus.

Inmiddels is hij weer thuis.

Natuurlijk staan jullie allemaal vrij als je naar **Cornell** en zijn ouders een kaartje willen schrijven. Die kunnen jullie sturen naar:

**Cornell de Groot,
Arica 135,
2903 PD Capelle aan den IJssel.
madegro@live.nl**

Mailadres:



Debora met Cornell

Tenslotte nog een berichtje aangaande **(tante) Nel**.



(tante) Nel

In de afgelopen maanden is **(tante) Nel** aan beide ogen geopereerd vanwege staar. Van het eerste oog heeft ze veel last gehad en dacht dat het nooit goed zou komen. Maar gelukkig, na enkele weken ging het al beter. Het tweede oog, dat op j.l. 7 januari is geopereerd, heeft ze weinig last gehad. Maar al met al, **(tante) Nel** wordt D.V. dit jaar 80 jaar en dan valt zulke operaties niet mee. Bovendien heeft **(tante) Nel** vele zorgen waarover moeilijk kan worden gepraat. Daarom roepen wij jullie op om **(tante) Nel** een riem onder haar hart te steken door haar een kaartje te sturen of te mailen. Deze kunnen jullie sturen naar:

**Mw. N. Bakker- van der Slikke
Fluiterlaan 50-44
2903 RL Capelle aan den IJssel
p.bakker-ndd@kpnplanet.nl**

Mailadres:

Ps. (**Tante**) **Nel** is regelmatig alleen. Een belletje wordt ook gewaardeerd.
Telefoonnummer 010-434 0084

Ook deze maand zijn er vele zieken. En allemaal een kaartje sturen is veel werk. Toch roepen wij jullie op, ondanks dat er zovelen zijn, een blijk van medeleven te geven. Dat doet zoveel. Met andere woorden, of het nu een kaartje is, een E-card, een E-mail of een belletje, dat maakt niet uit. Maar met name de ernstige zieken kijken echt uit naar een berichtje. Het doet wonderen en het geeft een hechte familieband. Succes.

GEBOORTE

Onlangs schreven wij in de nieuwsbrief dat de lijst van gezinnen waar een baby'tje wordt verwacht wel erg kort was geworden. In de afgelopen weken hebben wij drie meldingen ontvangen. De eerste melding was van **Stefan en Hannah van Krimpen- de Boer**. Zij mailde ons het volgende.



Stefan en Hannah met Jesse en Marin

Hallo beste familie,

Graag willen we u laten weten dat, als alles goed gaat, Jesse en Marin rond 15 juli een broertje of zusje krijgen. Wij vinden het fijn als u dit vreugdevolle nieuws natuurlijk vermeldt in de volgende nieuwsbrief.

Tenslotte wensen wij iedereen al het goede voor 2014.

De hartelijke groeten uit het hoge noorden.
Stefan, Hannah, Jesse en Marin van Krimpen.

Wij ontvingen ook een bericht van **Gerben en Anjani van Krimpen- Ramautar**. Zij mailde ons:

Beste familie,
Wij verwachten onze derde baby. De uiterekende datum is 8 maart.
Met vriendelijke groetjes,
Gerben, Anjani en de kinderen

Dan kregen wij via (tante) **Bartelien** een mailtje van **Daniël en Mariska Gerrets –van der Slik**.

Lieve familie,

Met intense blijdschap en diepe dankbaarheid willen we jullie vertellen dat wij een kindje verwachten! De uitgerekende datum is nu op 11 mei 2014 D.V.

We hebben een paar spannende weken achter de rug, en zijn dankbaar dat tot nu toe alles goed gaat!

We hopen en bidden dat alles goed mag blijven gaan en dat we jullie te Zijner tijd een blij geboortebericht mogen brengen!



Daniël en Mariska

Heel veel liefs van
Daniël en Mariska

[U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een reidans, U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord (ps30:12)].

Door deze feliciteren wij jullie allen van harte met dit mooie bericht. **Mariska en Daniël** verwachten hun eerst een baby'tje en **Gerben met Anjani en Stefan met Hannah** verwachten hun derde kindje. Het is een hele rijkdom als het huwelijk wordt gezegend met het ontvangen van kinderen. Daarom nogmaals van harte gefeliciteerd. Het is onze wens en bede dat het allemaal goed mag verlopen.

Het betekent wellicht dat jullie een drukke tijd tegemoet gaan. Misschien moet er worden gebroken, ge- en of verbouwd en gekocht moeten worden. Maar dat zullen jullie met veel plezier doen. Graag ontvangen wij, als de baby'tjes zijn geboren van jullie een kaartje zodat wij ze ook in de nieuwsbrief op kunnen nemen.

Zoals jullie zien is de lijst van de gezinnen waar een baby'tje wordt verwacht ineens sterk uitgebreid en ziet als volgt uit.

Gerben en Anjani van Krimpen- Ramautar, begin maart;
Adriaan en Evelien Ottervanger- Stam begin maart;
Daniël en Mariska Gerrets –van der Slik, medio mei;
Stefan en Hannah van Krimpen, medio juli;

Mogelijk zijn er meer gezinnen van (achter-) neven en nichten waar een baby'tje wordt verwacht. Schroom niet om dit te vermelden in de nieuwsbrief. Je krijgt daardoor veel medeleven van de familie en het wordt zeer gewaardeerd door de ooms, tantes, neven en nichten..

(JEUGD-)HERINNERINGEN

Dan komt nu de tweede bijdrage van (oom) **Pieter van der Slikke**. Pieter is, zoals jullie dat kunnen lezen, in zijn jeugd zo zijn eigen gang gegaan.

Beste familie,

Zoals jullie de vorige keer hebben gelezen is mijn mening dat niet God maar de mens heeft bedacht dat als je naar de bioscoop gaat dat zondig is.

Al snel daarna deed ik meer activiteiten die mijn ouders als zeer zondig zouden aanmerken. Zo ging ik bijvoorbeeld voetballen bij een club en ging op biljartles, nog wel in een kroeg in Schiedam.

De overburen Bos hadden op zolder een klein biljart en daar mochten we als we voorzichtig waren mee spelen. Het lukte mij niet zo goed en dat was de aanleiding om maar eens les te gaan nemen, dat kostte toen vijf cent per les voor jeugdigen. Ik leerde het verschil tussen een hoge en een lage brug. Het geld er voor verdiende ik door de schillenboer te helpen met verzamelen van etensresten die werd verkocht aan boerderijen als varkensvoer of door boodschappen te doen voor een buurvrouw.



Pieter van der Slikke



Omdat het niet goed lukte, nam ik les...

Om onenigheid of nog erger pakken slaag te voorkomen leerde ik, dat hier en in sommige andere gevallen, zwijgen veel beter was dan spreken en vertelde thuis niet meer of heel beperkt wat ik zoal deed. De grootte van het gezin en de drukte die er daardoor altijd was maakte dat het niet opviel als ik uren weg bleef. Eigenlijk werd nooit gevraagd waar ik was geweest en was dat wel zo, dan zei ik met vriendjes iets leuks te hebben gedaan. Er werd verder niet doorgevraagd en dus hoefde ik nooit te liegen. Misschien zou ik dat wel hebben gedaan als het mij moeilijker

gemaakt zou worden. Een leugentje voor ieders bestwil had dan best gemogen.

De volgende keer hoop ik iets te schrijven over mijn herinneringen aangaande mijn opvoeding.

Allen de hartelijke groeten,
Pieter van der Slikke (en ook een beetje Evy).
Zie ook www.vanderslikke.eu

Nu volgt weer een gedichtje uit de oude doos.

Wij zijn in het bezit van een schriftje over **tante Nel van der Veer- van der Slikke**. Zij is, zoals jullie weten de oudste zus van **Opa van der Slikke**. En in dat schriftje staan enkele oude kinderliedjes. Deze willen wij jullie niet onthouden. Dit maal een kinderliedje over Katje poesje Nelletje.

Katje poesje Nelletje

Katje poesje Nelletje,
Waar ben je nou geweest?
Je hebt een verbrand velletje,
Je was zo'n aardig beest.

Foei poes, lelijke poes,
is het dan geen schande
dat jij je mooie velletje
zo lelijk laat verbranden.

Ik heb nog in mijn laadje,
Een naaldje en een draadje,
En nog een stukje poseevel,
Waar ik jouw velletje mee verstel



Tante Nel van der Veer- van der Slikke

OPA'S HERINNERINGEN

De vorige maal zijn wij geëindigd met de zin waarin **(O)ma** schrijft

Ik weet niet wat nu het grootst was, de smart of de blijdschap. Ik heb mijn hart vast liggen houden. Wat een nacht, wat een nacht, en dat aan zo één als ik was. Ik wist meteen wat ik in de hemel moest doen.

Dan gaan wij nu verder hoe verder met **(O)ma** afliep in het ziekenhuis.

Er was die nacht niet één zuster op de zaal geweest. Toen er 's morgens één kwam zeiden de mensen op de zaal: "U mag wel eens naar mevrouw van der Slikke gaan kijken, die is zo in de weer geweest". "O"; zei ze, "Ik kan mijn haren wel uit mijn hoofd trekken, ik had elk uur naar haar moeten gaan kijken, ik dacht dat het goed ging".

Ik antwoordde: "O zuster, het ging zeker goed". Ik ben gaan spreken over wat die nacht met mij gebeurd was. Een recht gezien op de eeuwige verdoemenis en het eeuwige leven er voor in de plaats gekregen. De vreugde die ik genoot legde beslag op iedereen.

Wij hadden liefde in het hart voor onze naaste en gunden iedereen de zaligheid: Wij bedoelden onszelf niet mee. Wat een kostelijke tijd heb ik daar gehad. Ik verzocht te mogen bidden en danken bij het eten en uit de Bijbel te lezen. Er lag groot beslag op die patiënten.

Toen ik weer naar huis mocht en al mijn kinderen, mijn moeder en mijn man rond de tafel zaten, toen was het alsof ik ze uit de dood had terug gekregen. Mijn man las uit de Bijbel hetgeen aan de beurt was en dat ging over Hiskia, dat hij zijn aangezicht naar de wand keerde en zei:

“Ik zal de Heere niet meer zien, de Heere in het land der levenden ik zal de mensen niet meer zien en de inwoners der wereld”.

Ook zegt hij: *“Ik ben afgesneden als een weversweb. Maar Gij hebt mijn ziel liefelijk omhelsd dat ze in de groeve der vertering niet kwame”.*

“Dat is het”, zei ik, “Daar ligt mijn gehele toestand in verklaard.” Ik had het geroofde terug moeten geven en voor voldoening moeten zorgen. Nu loop ik als een rechteloos mens over de wereld.



Mijn man las uit de bijbel...

Het is inderdaad zo, als je **(O)ma's Levensverhaal** leest, zoals dat ook in de Heidelbergse Catechismus wordt geleerd, dat het steeds drie stukken zijn waarbij je wordt bepaald, namelijk ellende (schuld), verlossing (genade) en dankbaarheid. Van **(O)ma** kan met recht gezegd worden dat zij geen “Halleluja Godsdienst” heeft gehad.

EEN NIEUWE ZAAK

Van **(tante) Elisabeth Mudde – van der Slikke** kregen wij het verzoek om de volgende mail in de nieuwsbrief op te nemen waarin wordt medegedeeld dat haar zoon **Marius Mudde** een fietswinkel opent.

Hallo familie,

Namens mijn zoon Marius en zijn vrouw Joanne mag ik de familie informeren dat hij 14 januari a.s. zijn eigen fietswinkel heeft geopend. En wel in de wijk Schollebaar, Maria Danneelserf 49, te Capelle aan den IJssel.

Als jullie interesse hebben kan je een kijkje nemen op zijn site www.fietsenmakercapelle.nl, dan krijg je al een indruk wat hij zoal voor zijn klanten wil doen.

Met een hartelijke groet van Elisabeth.

Jullie kunnen begrijpen dat wij direct deze site bezocht hebben. En het is de moeite waard. Wellicht kunnen wij in de volgende nieuwsbrief een foto van de winkel opnemen. Door deze feliciteren wij in ieder geval **Marius en Joanne** met deze mooie stap. Wij wensen jullie van harte dat het een “wereldzaak” mag worden.
Veel succes.

JARIGE VAN DE MAAND

Zoals gewoonlijk volgt nu eerst een bedankje van “**de Jarige van de maand**” en wel van de maan **december**, te weten **Marc Vuijk**.



Marc Vuijk

Beste familie,

Hartelijk dank voor de kaarten en e-cards die ik kreeg ter gelegenheid van mijn verjaardag. Bijzondere dank aan tante Nel die van dit alles de aanstichter was. Extra leuk was haar aanwezigheid als ook die van tante Lydia op mijn verjaardag. Nogmaals dank, ook namens Corella, William en Maurice.

Hartelijk groet,
Marc Vuijk

Dan volgt nu een herinnering aangaande “**de Jarige van de maand januari 2014**”.

Alissa van der Slikke

Alissa is een dochtertje en het vijfde kind van **Reinier en Erika van der Slikke – Westerbroek**. Zij is geboren op zaterdag 27 januari 2007, dus wordt zij nu **zeven jaar**. Een leuke leeftijd om veel kaarten van de familie te ontvangen. Wij hebben, zoals jullie zien een mooie “ondeugende” foto van haar ontvangen.

Zijn jullie van plan haar een kaartje te sturen, dan volgt hier voor jullie gemak haar adres.

**Alissa van der Slikke,
Nachttegaalweg 19,
8075 AW Elspeet.**

Mailen naar:

reinier@slikkevander.nl



Alissa van der Slikke

En zoals altijd, volgt als laatste in de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** de bekendmaking van “**de Jarige van de maand**” in dit geval de maand **februari 2014**.

Na veel vijven en zessen, en na ampel beraad is dit geworden:



Thijs van der Slikke

Thijs van der Slikke

Op d.v. dinsdag 18 februari hoopt **Thijs** 9 jaar te worden. Wij hebben van de ouders van **Thijs** begrepen dat het een heel ondeugend ventje is maar wel heel lief. Hoe dat kan weten wij niet maar het schijnt echt waar te zijn.

Hoe dan ook, het is een ventje die een kaartje verdiend. En als je een kaartje naar hem wilt sturen, dan graag naar:

**Thijs van der Slikke,
p/a Harp 12,
8286 TJ Klaaswaal.**

Stuur je liever een mail, dat kan ook. Het mailadres is:

avdslikke@solcon.nl

TENSLOTTE

De kerstdagen en de jaarwisseling liggen weer achter ons. Wij hopen dat jullie het allemaal naar jullie zin hebben gehad. Maar bovenal dat het gezegend mocht worden.

Door deze bedanken wij alle neven en nichten die ons een kaart hebben gestuurd. [Nogmaals allen hartelijk bedankt. Het doet ons deugd te lezen dat de nieuwsbrief zeer wordt gewaardeerd. Wij hopen dan ook dat jullie ook in dit nieuwe jaar weer de nodige bijdrages willen leveren.

Wij kunnen het niet genoeg benadrukken:

De Slikkertjes-Nieuwsbrief is voor jullie en door jullie.

Dan even nog het volgende.

Onlangs hebben wij een verzoek ontvangen of het mogelijk is om het boekje van **(O)ma**, te weten **"Eeren Abrams God"** in een PDF bestand staat en opgestuurd kon worden. Nu is het zo dat wij deze vraag al een paar maal hebben gekregen. Ook is gevraagd of dit boekje opnieuw uitgegeven kan worden.

Wij hebben het boekje (nog) niet in pdf bestand. Maar wij zijn wel bezig om het boekje opnieuw samen te stellen zoals dat in de nieuwsbrief is opgenomen. Dus met foto's en dergelijke. Wellicht kan dan ook nog iets van oom Rinus worden bijgevoegd en wat andere anekdotes. Het boekje is al voor 80 % procent klaar.

Nu is het de bedoeling dat als het geheel gereed is, om binnen de familie te inventariseren wie hier interesse voor heeft. Wellicht ook buiten de familie. Is er genoeg interesse, dan zullen wij bezien hoe het verder kan worden verzorgd. Bovendien zal het alleen opnieuw uitgegeven worden na flattering van alle broers en zussen. Maar of het allemaal dit jaar zal gaan lukken, weten wij niet, maar wij doen ons best.

Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia