

Slikkertjes-Nieuwsbrief

familievanderslikke.nl

ACHTSTE JAARGANG

NUMMER 88, MAART 2014

COLUMN VAN (OOM) JOHAN

Nieuwsbrief



Over de laatste nieuwsbrief is nogal wat ophef ontstaan. Er zouden voor velen de richtlijnen die gesteld zijn overschreden zijn. Wat de column van mij betreft, voor zover ik weet, heeft daar één persoon zich aan gestoten. Ik wil best mijn verontschuldiging uitspreken daar ik in de column de indruk heb gewekt dat ik tegen een groot gezin ben, sterker nog dat ik het krijgen van kinderen niet als een zegen zie. Nu is die ene zin wat ongelukkig gekozen. Als ik geschreven had dat Maarten: “een groot gezin heeft komt omdat hij rijk gezegend is doordat hij bij zijn ouders thuis altijd de schilderijen scheef heeft gehangen”, of zoals iemand opmerkte, de klok heeft stil gezet, dan was er waarschijnlijk niets aan de hand geweest.

Nu heb ik het woord “gestraft” gebruikt. Elk weldenkend mens gelooft toch niet dat je gestraft of gezegend wordt met het krijgen van kinderen door bij je ouders de klok scheef te hangen! Het was duidelijk als grapje bedoeld! Maar zulke misverstanden ontstaan als een zin niet goed gelezen wordt. Nu is het wel zo dat ook anderen mijn grapjes niet altijd kunnen waarderen of snappen. In die zin wil ik nogmaals mijn verontschuldiging wel aanbieden. In het vervolg zal ik daar beter op letten.

Het verwijt dat ik tegen grote gezinnen ben is dus niet juist. Dat ik niet over anderen van de familie moet schrijven, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Er is een (iets gewijzigd) gezegde dat zegt: Als je iets goeds van mij te zeggen hebt, zeg het anderen, heb je iets tegen mij, zeg het mijzelf. Maar goed ook mijn dochter N.N. vindt dat ik geen namen moet noemen van familieleden. Dat ik teveel hun privacy schend. Ik mag wel over koetjes en kalfjes schrijven want die hebben toch geen verstand en die zijn ook geen familie. Hoe het zij, voortaan zal ik alleen nog bij hoge uitzondering een naam noemen.

Er zijn vele boeken geschreven over wat een taal met de mens doet. Om mijn boodschap te verduidelijken is achter in de nieuwsbrief een column opgenomen van de hoofdredacteur van het Reformatorisch Dagblad d.d.28 februari 2014.

Hartelijke groeten,
(Oom) Johan



*Leesbare versie
Zie eind nieuwsbrief*

Redactie:
M.M. van der Slikke
E-mail:
MMvdSlikke@klikSAFE.nl

Sitebeheer:
Lydia den Toom - van Krimpen
E-mail:
Toom@kpnmail.nl

FOTO VAN DE MAAND

Ditmaal twee foto's van de maand omdat deze bij elkaar horen. Het zijn de **grootouders** van onze (**groot-**) **vader Marinus van der Slikke** van moederszijde. Dat is dus **Pietje Cornelia Smit**.



Jacob en Hendrina Smit- van der Zwan

Veel weten wij van **Jacob en Hendrina Smit- van der Zwan** (want dat zijn hun namen) niet. Dus kunnen wij weinig over hen te schrijven. Alleen hebben we wel eens gehoord dat het nette en statige personen waren. Het is duidelijk dat onze broer **Jacob** vernoemd is naar **Jacob Smit**.

Mogelijk zijn er die meer kunnen vertellen aangaande onze overgrootouders. Door deze nodigen wij jullie uit om dat op papiet te zetten.

HET ZIEKENHOEKJE

Van (**oom**) **Cees** hebben wij voor de nieuwsbrief geen bericht ontvangen. Wij hebben gehoord dat hij zich niet lekker voelt wat ook te begrijpen is gelet op zijn situatie.

Onze oprechte wens en bede is, dat het alles nog tot zegen mag strekken.

Zijn er nog die (**oom**) **Kees** ook een kaartje willen sturen. Deze kunnen jullie sturen naar:

C. van der Slikke;
Oosterweezenstraat 309;
1823 CN Alkmaar.



(oom) Kees,



(oom) Jaap

Van (**oom**) **Jaap** hebben wij ook geen nader bericht ontvangen. Maar naar wij begrepen hebben moet hij wel binnenkort geopereerd worden. Daarom is een kaartje altijd welkom. Degene die dit willen doen moeten deze dan sturen naar zijn adres.

J. van der Slikke;
Hoge Dries 335;
7335 AT Apeldoorn.

Mailen mag ook: j.slikke9@upcmail.nl

GEBOORTE

Wij hebben van **Gerben en Anjani van Krimpen- Ramautar** een leuk geboortekaartje ontvangen waarin zij meedelen dat zij jl. 5 maart verblijd zijn met de geboorte van een lief zontje en broertje **Jeremy**.

Door deze feliciteren wij **Gerben en Anjani** maar ook **Quintin en Elyza** van harte met deze blijde boodschap. Fijn dat het met moeder en kind goed gaat. Wij wensen jullie met elkaar een hele mooie, gezellige maar bovenal een gezegende tijd toe.



Geboortekaartje van Jeremy van Krimpen

Dan volgt nu zoals gewend, de betekenis van de naam **Jeremy**, en dat is **de Heere sticht**.

Wijnand, Marion en Sem Waaijborg- den Toom mailde ons het volgende.



Beste familie,

Wij willen graag melden dat, als alles goed mag blijven gaan, wij eind september ons 2^e kindje hopen te verwachten! Alles gaat goed tot nu toe. Daar zijn we erg blij mee.

Hartelijke groeten,
Wijnand, Marion en Sem Waaijborg

Ook **Wijnand, Marion en Sem** feliciteren wij door deze van harte met dit mooie bericht. Wij wensen jullie van harte toe dat alles goed mag gaan. En als de baby is geboren, dan horen wij dat graag.

De lijst van de gezinnen waar een baby'tje wordt verwacht, ziet er nu als volgt uit.

Adriaan en Evelien Ottervanger- Stam begin maart;
Daniël en Mariska Gerrets –van der Slik, medio mei;
Colin en Stephanie den Toom- van den Berg, eind juni;
Stefan en Hannah van Krimpen, medio juli;
Jonathan en Erica van Krimpen- Hanemaaijer, eind augustus;
Wijnand en Marion Waaijborg- den Toom, eind september.

GEDICHT VAN DE MAAND

Dan volgt nu zoals gebruikelijk een gedichtje uit de oude doos van de maand.

Uit het schriftje van **tante Nel van der Veer- van der Slikke** staat ook een gedichtje over oud worden. Nu is dat niet iedereen gegeven. Als je dit gedichtje leest, denk dan maar aan onze (groot-) ouders. Zij mochten ruim de leeftijd van de zeer sterken bereiken. En in dit gedichtje is heel mooi verwoord hoe hun jaren zijn geweest.

Wij worden oud !

*Lieveling ik wordt nu oud hoor.
Kijk eens naar mijn grijze haar.
Nee, schudt daar nou niet je hoofd voor,
Ik zie er elke dag een paar.
Langzaam aan verdwijnt de levenslach.
Langzaam aan komt d' oude dag.
Zilverdraden tussen 't goud,
Ja mijn schat, wij worden oud.*

*Ja, mijn vrouwtje je hebt gelijk hoor.
't Leven was niet enkel zon.
Maar ons harte werd er rijk door,
En die rijkdom overwon.
En al komt er zilver tussen 't goud,
Jij wordt voor mij nimmer oud.
'k Zie jou altijd voor mijn geest.
Zo je vroeger bent geweest.*

*Altijd zul je voor mij blijven,
't Meisje met het gouden haar.
Dat portret zit mij diep in 't harte,
Nee, laat nu die traantjes maar.
In verdriet smolt beider hart ineen.
Schoner denkbeeld is er geen .
Ziel is eeuwig al wordt 't lichaam oud.
Al komt zilver tussen 't goud.*



06-06-1934



06-06-2000

Wij worden oud !

OPA'S HERINNERINGEN

Na alles wat is gebeurd kwam **(o)ma** in een groot gemis. Daar gaan wij nu mee verder.

Er is bij mij weer een groot gemis, en o, dat punt waar jezelf niet kan komen. Nu niet meer zalig worden, maar te mogen. Niets meer af of aan te brengen. Enerzijds een groot gemak, maar aan de andere kant dat verlangen, heimwee en gemis dat je verteert, waardoor je in zak en as over de wereld gaat. En schier door niemand wordt begrepen.

Er kwam eens een ouderling opbezoek en ik vertelde al mijn ervaringen. Hij deed een gebedje en zei "blij te zijn met het verruiminkje dat ik had gehad".

Een ander ouderling zei: "Je bent nog maar een stiefkind, je hebt nog geen vader".

Nog een ander vroeg ook of ik mijn belevissen wilde vertellen en daarna zei ik: Ik mag toch ook eens vragen hoe de Heere u bekeerd heeft". Hij had plotseling haast en zou dat nog wel eens komen doen. Die ouderling is echter niet meer teruggeweest.



Rinus



Huize Bloemendaal Loosduinen

Laatst nog eens iemand die ongemakkelijk wordt als hij mij ontmoet. Ik zei: "Hebt u wel eens een kind gehad". Nee, natuurlijk niet, "Nu dan kunt u niet de smart die dat meebrengt begrijpen.

Eén van onze kinderen is geestelijk onvolwaardig, hij wordt 15 juni achttien jaar (1959). Hij wordt nu verpleegd in "Bloemendaal" te Den Haag. Het is voor mijn man en mij een zware weg.

De volgende maal hopen wij het laatste deel van **(O)ma's brief** die zij aan **ds. G. van der Breevaart** uit Hendrik Ido Ambacht heeft geschreven, maar nooit is verstuurd, op te nemen.

Zoals jullie wellicht weten is aan **(O)pa en (O)ma van der Slikke-Don** tijdens hun 60° jarige huwelijk een boekje aangeboden: **"Door God geleid"**. In dit boekje is eveneens een aantal bijzondere gebeurtenissen opgenomen. Gebeurtenissen die nog niet in de nieuwsbrief hebben gestaan, zullen wij daarna voor degene die het boekje niet kennen, in de nieuwsbrief opnemen.

JARIGE VAN DE MAAND

Dan zoals gebruikelijk volgt nu eerst een bedankje van “**de Jarige van de maand**”, in dit geval van de maand **februari 2014**. En dat was **Thijs van der Slikke**.



Thijs van der Slikke

Dag beste familie,

Fijn dat ik jarige van de maand mocht zijn.
Ik heb veel felicitaties, kaarten, mails en ook zelfs geld ontvangen. U begrijpt dat ik er erg blij mee was.

Iedereen van harte bedankt?

Groetjes

Thijs

Voor de maand april hebben wij diverse aanmeldingen ontvangen. Echter het betreft iedere keer dezelfde persoon. Dus daar kunnen wij niet omheen. Maar het is ook een speciale leeftijd om “**de Jarige van de maand april**” te zijn. Het betreft:

Marinus van Krimpen

Marinus hoopt D.V. op woensdag 23 april **vijftig jaar** te worden. En zo'n dag kan je toch niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom roepen wij jullie allemaal op om ervoor te zorgen dat zijn brievenbus overloopt.

De kaarten moeten worden gestuurd naar:

Marinus van Krimpen;
Gerard Doulaan 9;
3931 LG Woudenberg.

Bel je liever: **033-286 5256**

Of mailen: marinus.vankrimpen@wur.nl



Marinus van Krimpen

TENSLOTTE

Geliefde familie,

De afgelopen periode is voor ons een hele vervelende tijd geweest. Wij zullen hierover niet verder uitweiden. Maar het doet ons ook een genoegen dat wij veel positieve reacties hebben gehad. Dat heeft ons zeer goed gedaan. Allen daarvoor onze hartelijke dank.

Wij zullen blijven streven dat de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** aan jullie verwachtingen voldoen. Mocht het niet zo zijn, dan horen wij dat graag. Want het zou jammer zijn als er om die reden familieleden afhaken. En wij gaan er vanuit dat dit niet jullie bedoeling is.

Hartelijke groeten,

(Ome) Maarten en (tante) Sophia

HERHAALD OPROEP**GEZOCHT EEN NIEUWE WEBBEHEERDER**

Zoals jullie weten is **Ariën Roozendaal** vanaf 2006 onze webbeheerder voor de familievanderslikke.nl site. **Ariën** heeft met succes deze site op een keurige wijze in de lucht gebracht en gehouden. Met **Marieke** zijn vrouw, is het een keurige en klantvriendelijke site geworden. Bijna dagelijks wordt de familievanderslikke.nl site bezocht en gebruik gemaakt van de gegevens die er op staan. Veelal als naslagwerk voor adressen maar ook voor andere informatie.

Nu is het zo dat **Ariën**, vanwege zijn gezin en werk, steeds minder tijd heeft om de familievanderslikke.nl site in de lucht te houden. Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de site zoeken wij, in overleg met **Ariën**, naar een nieuwe webbeheerder. Normaliter kost dit slechts enkele uren per maand.

Graag horen wij zo spoedig mogelijk wie deze uitdagende functie op zich wil nemen. Je kunt je aanmelden bij:

mmvdslikke@klikesafe.nl of fam.a.roozendaal@klikesafe.nl.

Van de hoofdredactie

Columns



Een krant kent veel soorten artikelen. Zo ook het RD. Het varieert van nieuwsartikelen, interviews, reportages, analyses tot commentaren. Iedere journalistieke vorm heeft z'n eigen kenmerken en is vaak weer onder te verdelen in subgenres. Zo heb je een interview naar aanleiding van een nieuwsfeit, maar je hebt ook een diepte-interview waarin de geïnterviewde breder

en dieper tot klinken komt dan wanneer hij reageert op een bepaalde actualiteit.

De krant, ook de onze, heeft daarnaast een artikelgenre dat we de column noemen. Het RD was daar vroeger nooit zo dol op. Vooral omdat een kenmerk van columns is dat ze moeten prikkelen, of de lezer een glimlach of een grimas moeten ontlokken. We doen waarschijnlijk niemand onrecht als we voorzichtig stellen dat de gereformeerde gezindte nu niet direct de meest humorvolle groep is in onze samenleving. We vinden het soms best wel moeilijk om op onszelf en ons eigen gedrag met enige humor te reflecteren.

Maar een columnist leeft als het goed is van die zelfreflectie. Van de nuancering, van de lichtrand rond een gebeurtenis, van een prikkende doorn onder een mooie, bloeiende roos. Zoiets. Het is niet strak in woorden te vatten wat een column nu tot een goede column maakt, maar het ligt ergens in de buurt van het bovenstaande.

Het is niet verbazingwekkend dat dit genre onder onze lezers nogal eens reacties oproept. De een vindt de column niksig, de ander vindt hem te scherp, een derde juist te flauw en een vierde vindt dat we op de plaats van de column voortaan beter een meditatie kunnen plaatsen. Wat dat laatste betreft: hoe belangrijk onze dagelijkse meditatie op pagina 2 ook is, we blijven wel kránt.

Dat betekent zeker niet dat een columnist alles maar mag schrijven. Ook columnisten hebben zich te houden aan regels. Regels in het taalgebruik, maar ook regels van fatsoen. Zaken mogen met een knipoog of een plaagstoot aan de kaak gesteld worden. Maar mensen mogen niet belasterd worden.

Daarbij is het nogal een verschil voor welke pagina of bijlage de column bedoeld is. Soms is de column een column in de echte zin van het woord. Op andere plaatsen is de column meer bedoeld om een stuk ontspanning te bieden. De scribent neemt de lezer als het ware bij de hand om hem of haar op een luchtige wijze een inkijkje te geven in z'n persoonlijk leven.

Als redactie leren we van iedere reactie. Maar voordat u de pen pakt, kijkt u dan eerst nog even met een knipoog naar de column. Misschien dat de angel er dan al uit is.