

Slikkertjes-Nieuwsbrief

familievanderslikke.nl

ACHTSTE JAARGANG

NUMMER 89, APRIL 2014

COLUMN VAN (OOM) JOHAN

Humor



In de vorige column kwam aan de orde dat de hoofdredacteur van het RD schreef dat er binnen de Gereformeerde gezindte weinig humor heerste.

Nu hebben wij een schoonzus die bekend staat om haar humor. Ze heeft ons dikwijls laten schateren om haar belevenissen die ze op verjaardagen vertelde. Het volgende verhaal wil ik jullie niet onthouden.

Ze fietste eens op de Capelseweg en toen werd ze door een politieagent aangehouden omdat het licht van haar fiets niet brandde. Heel verbaasd antwoordde ze: “Wat raar! Daarnet deed het licht het nog! Die politieagent zei toen heel gedienstig: “Weet je wat, ik zal er even naar kijken” Toen hij de koplamp opende keek hij verbijsterd om. Wat zag hij: Er zat geen bolletje in. Zo ken ik er nog wel een paar. Kent u die van de drie zussen die hun puist wilden laten weghalen? Dus humor in onze gezindte komt best wel voor.



Dan wordt het een bekeuring!

Maar goed, daar wilde ik het in deze column niet over hebben. Ik wil eigenlijk iets zeggen over de taal die we dagelijks in de omgang gebruiken. Niet zozeer over de spreektaal of over lichaamstaal maar meer over de geschreven taal. Ook daar kun je een column mee vullen. Ik moest denken aan wat ik eens gelezen heb over een Engelse universiteit. Die zin luidt als volgt:

“Vlgones een oznrdeek op een Eglnese uvinretsiet mkaat het neit uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saaln, het einge wat blegnaijrk is, is dat de eretse en de ltaitse ltteer op de juitse patals saaln. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er satt, odmat we neit ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheel.”

Redactie:
M.M. van der Slikke
Email:
MMvdSlikke@klikSAFE.nl

Sitebeheer:
Lydia den Toom - van Krimpen
Email:
Toom@kpnmail.nl

Later las ik in een artikel dat deze universiteit maar gedeeltelijk gelijk had. Dat klopt volgens mij want kunt u de volgende tekst lezen:

“De vrooredous van de fliaemi van der Skklie hbeebn een hedfoste gaehd aan de Geenwerog in het zwseeue ptsjaale Seniavesslopedtr.”

Dit zinnetje is praktisch niet te lezen. Wie kan deze zin lezen?



Hofstede aan de Groeneweg te Stavenissepolder

Tenslotte, ik zal deze column niet te lang maken, is er nog heel veel over geschreven taal te melden. Veel familieleden heb ik gemerkt zitten op Facebook en Twitter. Taalkundigen zijn er nog niet uit of deze site's nu gerangschikt moeten worden onder geschreven of gesproken taal. Velen schrijven op Facebook en Twitter zoals je de woorden uitspreekt. Citaat: “Jah, tis echt erg met hem, want hij ken zun bed niet uit komme”. Soms verbaas ik mij echt hoe slecht jongelui het Nederlands beheersen. Maar met een telefoon omgaan, daar ben ik een sukkel in. Dus staan we weer gelijk zullen we maar zeggen. Tot horens weer, hou doe!

Hartelijke groeten
Johannes.

FOTO VAN DE MAAND

In de afgelopen maanden hebben wij onder deze rubriek foto's opgenomen van het voorgeslacht van **(o)pa van der Slikke**. De komende maanden hopen wij dit te doen van **(o)ma van der Slikke-Don**.



*Ouders Jacob Don
(Opa en oma van oma van der Slikke)*

De personen op deze mooie foto zijn de **grootouders van (o)ma van der Slikke-Don** oftewel de ouders van haar vader **Jacob Don** die overigens ook **Jacob Don** heette.

Jacob Don was van beroep visser. En dat is wel te begrijpen daar Vlaardingen, de stad waar zij toentertijd woonden, een echt oud vissersdorpje was. De vissers gingen toen weken van huis en de vangst was niet altijd even groot. Ook vergingen destijds tijdens stormen, vele vissersschepen doordat zij daar niet altijd op berekend waren. Al met al was het een zorgvolle tijd.

Veel meer dan dit kunnen wij niet vertellen, maar misschien zijn er die meer van hun weten. Wij horen dit graag zodat het in de volgende nieuwsbrief kan worden opgenomen.

HET ZIEKENHOEKJE

Van (oom) Cees kregen wij op 12 april de volgende mail.

Beste broer Maarten en verdere familie

Allereerst vanuit ziekenhuis van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Nog vele goede jaren toegewenst ook aan Sophia en de kinderen.

Ik heb zonet weer mijn chemo gehad. Ik had zo gehoopt dat het laatste was maar ik sta al weer voor een volgende ingepland. Daarna volgt petscan. Ook krijg ik nog, volgens het ziekenhuis, een beenmergtransplantatie. Dus hopelijk nog maar twee opnames, allemaal dingen om tegenop te zien.

Met de pijn gaat het wel sinds de morfine weer verhoogd is, alhoewel ik erg gauw ben en zeer vermoeid. Ik lig daarom veel op bed.

Het valt soms niet mee, alles alleen te doen en te verwerken maar het is niet anders... Gelukkig kom ik, als mooi weer is, wel eens even buiten en ga dan ook ergens lunchen. Ik wens je een fijne mooie dag toe.

Lieve groeten uit centrum van Alkmaar
Cees

Wellicht zijn er die (oom) Kees nog een kaartje willen sturen. Deze kunnen jullie sturen naar:
C. van der Slikke;
Oosterweezenstraat 309;
1823 CN Alkmaar.



(oom) Kees,

(Oom) Jaap van der Slikke mailde ons (4 april) het volgende.



(oom) Jaap

Beste allemaal,

WEER THUIS !!!,

Maar wel met een aantal problemen, volgens de chirurg was het toch een zware tot zeer zware operatie. Ik dacht aanvankelijk dat dat wel meeviel, maar dat was eigenlijk het gevolg van een zeer goede pijnbestrijding. Vlak voor de operatie had ik een flinke verkoudheid opgelopen, ik zei tegen de chirurg dat ik ziek was, zijn commentaar was 'ja, dat zie ik. Niettemin wilde hij de operatie niet uitstellen.

De eerste dagen na de operatie had ik er ook niet zo'n last van, maar daarna begon ik koorts te krijgen, tot later hoge koorts. Er zijn toen hart en longfoto's gemaakt, resultaat longontsteking, dus kwam er een antibioticuminfuus bij, inmiddels was mijn smaak en reukzin totaal veranderd en rook en smaakte alles naar dode ratten of muizen, ik kon echt geen hap door mijn keel krijgen.

Later vertelde de chirurg dat de oorzaak was, dat de maag door de operatie niet functioneerde die bleef dus gevuld en daar kon niets meer bij, men is toen over gegaan op sondevoeding, invoeren in de dunne darm, want zonder voeding is er geen genezing.

Het volgende probleem dat zich aandiende was, dat na verwijdering van de drain uit de blaas, plassen niet mogelijk was. Weer volgens de chirurg was dat een gevolg van de operatie en zal dat over enkele weken verholpen zijn, 23 april heb ik daarvoor een afspraak met de uroloog.

Tenslotte is er dan het tijdelijk stoma waaraan een plasticzak wordt verbonden waarin de inhoud van de dunne darm verdwijnt, dat is het meest kritische en heeft iets weg van een tijdbom, 's nachts als je slaapt vult hij zich en neemt dan de vorm aan van een bom en staat soms zo gespannen dat je denkt de "Explosieve Opruimingsdienst" te moeten waarschuwen omdat je denkt de wc niet te zullen halen. Tot nu toe is het gelukkig steeds goed afgelopen. Opmerkelijk is dat de "ontlasting" die uit de dunne darm komt, dun vloeibaar is en nauwelijks enige geur heeft. Omdat er thuis geen nachtdiensten gedraaid worden zal ik genoodzaakt zijn de wekker enkele malen in te stellen.

Tot zover de volgende keer meer.
Groetjes JAAP.

Voor degene die (oom) Jaap ook een kaartje willen sturen volgt hier zijn adres.

J. van der Slikke;
Hoge Dries 335;
7335 AT Apeldoorn.

Mailen mag ook: j.slikke9@upcmail.nl

Tenslotte kregen wij voor deze rubriek van **Mario en Naomi Klomp – van Krimpen** nog de volgende mail.

Beste familie,

Ongeveer drie weken geleden is onze zoon Levi van zes jaar gevallen en heeft zijn kaak gebroken



Levi Klomp

Hij wilde net als de grote jongens ook met een stepje van de hoge skatebaan sjezen. Hij stond bovenaan de skatebaan en verloor zijn evenwicht en werd daardoor naar beneden gelanceerd. Wij gingen direct naar de spoedeisende hulp om zijn kin te laten hechten want daar zat een grote snijwond.

Maar daar kwamen ze erachter dat zijn mond niet ver open kon en een rare zwelling op zijn kaak zat. Dus toen moesten we eerst foto's laten maken en daar bleek dat zijn kaakkop gebroken was. (Je hebt een kom en een kop en die kop is dus geknakt).

Nu bleek dat de kaakchirurg er helaas weinig aan kan doen omdat hij bang is dat het kaakopje zal afsterven en dat we dan verder van huis zijn. Bovendien is hij ook bang om zenuwen die daar zitten te raken waardoor mogelijk aangezichtverlamming kan worden veroorzaakt. Ook is hij bang dat wanneer de breuk gaat genezen zijn mond scheef open zal gaan wat gelukkig tot nu toe niet het geval is. Als dat wel zo is, moet hij de komende zes jaren fysiotherapie volgen om het weer goed te krijgen. Want in die kop zit z'n groeischijf en dat moet goed onder controle blijven om te zien hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Al met al hebben wij weer een roerige tijd in huize Klomp.

Hartelijke groeten,
Mario en Naomi Klomp

Dat was best even schrikken toen wij hoorden dat **Levi** zo hard gevallen was. En wij begrijpen dat er voorlopig nog zorgen zullen zijn. Hopelijk komt alles nog goed. Voor degene onder ons die **Levi** een kaartje willen sturen volgt hier zijn adres.

Levi Klomp;
Gerard Doustraat 16;
2902 GJ Capelle aan den IJssel

GEBOORTE

Van **Adriaan en Evelien Ottervanger-Stam** hebben wij een mooi geboortekaartje ontvangen waarin zij meedelen dat zij j.l. maandag 17 maart verblijd zijn met de geboorte van een lief dochtertje **Nadine**.

Adriaan en Evelien, maar ook **Joas en Evan**, van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie dochtertje en zusje **Nadine**. Wij hebben begrepen dat na wat aanvankelijke zorgen het nu goed gaat met de moeder en de baby. Wij wensen jullie met elkaar een hele mooie, gezellige, maar bovenal een gezegende tijd toe.



Geboortekaartje van Nadine Ottervanger

Dan volgt nu zoals jullie gewend zijn, de betekenis van de namen.

Johanna **Jahweh oftewel de Heere is genadig**

Marianne **Dit is een combinatienaam van Maria en Anne. Maria betekent bitter en bedroefd en Anne betekent Genade**

Nadine **Hoop**

Met recht kan gezegd worden dat het mooie namen zijn met mooie betekenissen.

Dan doet het ons een genoegen dat wij via de mail van (oom) **Pieter van der Slikke** een geboortekaartje mochten ontvangen van **Daniël Dassen**. (Oom) **Pieter** stuurde de volgende mail.

Ha beste broer en schone zus,

Onze Anna is moeder geworden en wij dus Opa en Oma. Voor ons heel bijzonder omdat Evy voor het eerst zelf Oma is geworden, voor mij is het de 6e. We genieten met volle teugen. Moeder, kind en vader maken het goed. Bevalling duurde wel te lang, dus toch in ziekenhuis Maastricht geboren. Hierbij het geboortekaartje.

Liefs en groeten vanuit het zuiden van
Evy en Pieter

Door deze feliciteren wij allereerst de ouders van **Daniël**, namelijk **Rob Dassen en Anna van der Slikke** van harte met de geboorte van hun zoon. En natuurlijk feliciteren wij ook van harte **Pieter en Evy** met de geboorte van **Daniël** omdat zij respectievelijk (opnieuw) **opa en oma** zijn geworden. Het doet ons goed om te lezen dat het met moeder en kind goed gaat.



Geboortekaartje Daniël Dassen

Voor de duidelijkheid volgt hier het adres voor degene die **Rob en Anna** nog willen verblijden met een kaartje.

**Rob en Anna Dassen – van der Slikke;
Muntstraat 6;
6301 BW Valkenburg (Limburg)**

Dan volgt nu de betekenissen van de namen.

Daniël **: Mijn Rechter is God**

Tygo **: Geluk**

Robin **: Schitterend door roem**

Dan volgt hier nog een nieuwtje. Wij kregen de volgende mail.

Beste familie,

Wij hebben nieuws voor de nieuwsbrief.

Als alles goed gaat verwachten wij eind augustus ons vijfde kindje,

Oma had alleen nog maar achterkleinkinderen verwacht daarom was de reactie van Oma en de hele familie wel heel leuk.

Hartelijke groeten van

Familie Kraijenoord

En nog een nieuwtje

Hallo allemaal,

Wij mogen jullie vertellen dat we weer van twee kinderen Opa en Oma hopen te worden.

Eerst van Mauritz en Corine Vlot die hun vijfde kindje verwachten in de eerste week van augustus, en van Teun en Rebekka die hun tweede kindje verwachten in de laatste week van augustus.

Met een hartelijke groet van

Cees en Elisabeth.

Dat is wat, ineens staan er drie maar op de lijst. Door deze feliciteren wij **Cor en Henriëtte, Mauritz en Corine** en **Teun en Rebekka** van harte met deze mooie berichten. Jullie gaan weer een drukke tijd tegemoet waar veel in geregeld moet worden. Wij hopen dat het allemaal goed mag gaan. En als de baby geboren is dan horen wij dat graag.

Na het verwerken van de bovenstaande nieuwtjes ziet de lijst van de gezinnen waar een baby'tje wordt verwacht er nu als volgt uit.

Daniël en Mariska Gerrets –van der Slik, medio mei;
Colin en Stephanie den Toom- van den Berg, eind juni;
Stefan en Hannah van Krimpen – den Boer, medio juli;
Mauritz en Corine Vlot – de Mudde, eerste week augustus;
Jonathan en Erica van Krimpen- Hanemaaijer, eind augustus;
Cor en Henriëtte Kraijenoord- Vuijk, eind augustus;
Teun en Rebekka Broer - Mudde, eind augustus;
Wijnand en Marion Waaijborg- den Toom, eind september.

GEDICHT VAN DE MAAND

Dan volgt nu wederom een gedichtje uit de oude doos. In dit geval gaat het over muzikanten. In onze jeugd, dan spreken wij over de jaren vijftig van de vorige eeuw, kwam in de zomermaanden haast iedere week, 's avonds tijdens de vakantieweken, een fanfare langs die regelmatig onderstaand liedje speelde. En als kind liep je natuurlijk met de muziek mee. En dan gebeurde het wel eens dat je daarna te laat thuis kwam met het risico dat je direct naar bed werd gestuurd. Maar dat had je er wel voor over! En het is waar wat in dit gedichtje staat, iedereen werd er vrolijk van.

Voor zover ik mij kan herinneren, hebben wij de tekst op de lagere school geleerd. Als je onderstaand link kopieert, dan hoor je de muziek die hierbij hoort. Succes.

www.youtube.com/watch?v=p7beH5Nxx-I



Hoor de muzikanten

Hoor, de muzikanten, spelen in de straat.
Kijk hoe vlug een ieder naar een raam toe gaat.
Vrolijke gezichten plots, door wond're kracht,
Wie zo-even zuchtte, heeft nu pret en lacht

Refrein:

Tsjeng-boem, tsjeng-boem,
tsjeng-boem, tral-la-la-la
Muziek trekt allen aan,
doet blij door 't leven gaan
Houdt 't hart jong, lustig en kwiek.
Hoera! voor de muziek

Hoor, de muzikanten komen nu voorbij.
Hier en daar een clubje, lachend wachten zij.
Moeders met haar kleintjes, jongens op de fiets,
Voor zo'n vrolijk wijsje, geeft graag ieder iets

Refrein

Hoor, de muzikanten, ver nu hier vandaan
Steeds hetzelfde wijsje, tot ze huis toe gaan
Zachtjes zingen allen, 't deuntje dat verdween,
Lichtjes in de ogen, gaan nu allen heen

Refrein

OPA'S HERINNERINGEN

Dan komt nu het laatste deel van de brief van **(O)ma's brief** die zij aan **ds. G. van de Breevaart** uit Hendrik Ido Ambacht heeft geschreven, maar nooit is verstuurd.

Deze brief is door mij op bed geschreven wegens mijn zwakte na de operatie.

Wij komen nu twee en een half jaar onder uw gehoor. De eerste keer dat ik bij u kwam heb ik tegen mijn gezegd: "Ik denk dat die afsnijdende prediking niets voor je zal zijn". Hij zei: "Ik wil zelf oordelen en ging de volgende maal.

Toen sprak u over: "En Jezus wandelde in het voorhof en het was winter". Mijn helemaal voor u ingewonnen. Mijn toestand is ook de oorzaak geweest dat ik niet bij u aan het avondmaal geweest ben, hoewel ik het geducht kwaad onder gehad heb. Maar mijn ziel had er toch veel goeds onder.

Nu, ik eindig. Op de dankdag had u het over de uittocht uit Egypte, dat het niet over dat geslachte Lam ging maar over het bloed. Als dat bloed niet aan de posten zat,



"allen duivels"

ging de Engel des verderfs voorbij. En ik dacht, als dat bloed niet aan de posten van mijn ziel had gezeten, was ik al vergaan. Dan had de godsdienst me vermoord. In mijn woonplaats moet je jezelf groot brengen. Ik ben niet thuis in al dat geleerde gepraat. Als ze met wijsheid komen ben ik zo in de war. Wij hebben hier geen gezelschappen.

Gedenk mijner in mijn banden.

J.E. van der Slike-Don

P.S. Door ons grote gezin ben ik nooit bekeerd geworden, ik vergat dat steeds. Wij zijn met 16 personen, allen duivels dus, en ik ben de grootste.

Zoals wij al een paar maal hebben vermeld zijn wij bezig om het boekje "**Eeren Abrams God**" opnieuw samen te stellen met als doel om het wederom uit te geven. Van veel neven en nichten hebben wij al gehoord dat zij graag dit boekje willen hebben. Maar het is nog een hele weg te gaan voor zover het is. Via deze nieuwsbrief zullen wij jullie in ieder geval op de hoogte houden van de ontwikkelingen.



Kerkje van ds. G. van de Breevaart te Hendrik Ido Ambacht

JARIGE VAN DE MAAND

Dan volgt nu zoals jullie gewend zijn eerst een bedankje van “**de Jarige van de maand**”.



Rutger de Weerd

Beste familie,

Rutger bedankt de familie hartelijk voor alle felicitaties die hij kreeg voor zijn verjaardag. Hij wist niet hoe het nu toch mogelijk was dat al die aardige ooms en tantes wisten dat hij jarig was!

Wat een kaarten! Sommigen met een aardige inhoud zodat het nog leuker was!

Allemaal heel hartelijk dank!

Met een vriendelijke groet,
Gert en Karen. (namens Rutger)

Allereerst een herinnering aangaande “**de Jarige van de maand april**”. Het betreft een bijzonder geval namelijk iemand die binnenkort “Abraham” hoopt te zien. Het betreft:

Marinus van Krimpen

Marinus hoopt D.V. op woensdag 23 april **vijftig jaar** te worden. En zo’n dag kan je toch niet zomaar voorbij laten gaan. Daarom roepen wij jullie allemaal op om ervoor te zorgen dat zijn brievenbus overloopt.

De kaarten moeten worden gestuurd naar:

**Marinus van Krimpen;
Gerard Doulaan 9;
3931 LG Woudenberg.**

Bel je liever: **033-286 5256**

Of mailen: marinus.vankrimpen@wur.nl



Marinus van Krimpen

Voor de maand mei hebben wij geen aanmeldingen ontvangen. Dus zijn wij zelf op zoek gegaan. Na ampel beraad is dat geworden:



Robert met zijn zusje Juliëtte

Robert Kraijenoord

Robert is een zontje van **Cor en Henriëtte Kraijenoord – Vuijk**.

Robert hoopt op 12 mei al 14 jaar te worden. Een hele piet die een kaartje verdient.

Zijn adres is: **Robert Kraijenoord;**
Baron van Boetzelaerlaan 65;
3319 CL Dordrecht

Bellen kan ook: 078-614863

Of mailen: timmerbedrijfscheffers@solcon.nl

TENSLOTTE

Door deze zeggen wij allen hartelijk dank die mij, [(ome) Maarten dus], via de mail, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, LinkInn, postkaart, per telefoon of persoonlijk hebben gefeliciteerd met mijn verjaardag. Het was overweldigend.

Allen de hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia.