

X X X DE HONDERDSTE SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF X X X

Slikkertjes-Nieuwsbrief

familievanderslikke.nl

NEGENDE JAARGANG

NUMMER 100, MAART 2015

DE HONDERDSTE SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

Ja, ja, dit is inderdaad **de honderdste Slikkertjes-Nieuwsbrief**. Wie had dit verwacht? Het is bijna tien jaar geleden dat wij begonnen zijn met het digitaal uitgeven van de nieuwsbrief.

En jullie weten de redenen waarom wij hiermee begonnen zijn. Onze **geliefde vader en opa van der Slikke** was overleden en hij was het die er voor zorgde dat alle wederwaardigheden binnen onze familie werd doorverteld. En door zijn overlijden viel dit weg. Door het maandelijks uitbrengen van de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** hoopte wij, dat we elkaar nu via dit medium op de hoogte zouden houden van het wel en wee binnen onze familie. En we moeten zeggen dat het heel goed functioneert.

Door het opnemen van speciale rubrieken zoals "Ziekenhoekje, Geboorte, Verhuizingen en Huwelijk" worden jullie op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen binnen onze familie. En het doet ons deugd dat de meeste familieleden hiervan gebruik maken.

Dat de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** in de behoefte voorziet blijkt uit het feit dat het aantal mailadressen waar naar de nieuwsbrief wordt verzonden in de afgelopen jaren gestadig is gestegen van enkele tientallen naar meer dan honderdentwintig.

Wij hopen dan ook dat wij nog jarenlang de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** uit mogen brengen. Maar daarbij hebben wij wel jullie medewerking hard nodig. Want alleen met jullie bijdrages heeft het zin om hiermee door te gaan. Wellicht zijn er familieleden die de nieuwsbrief nog niet ontvangen. Dat horen wij graag. Jullie kunnen het doorgeven naar mmvdslikke@klisafe.nl

SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

Eerste jaargang
Redactie: M.M. van der Slikke
Per adres: Datterlei 735, 2906 BR Capelle aan den IJssel
e-mail: Slikke@versatel.nl
nummer 1, januari 2007

Dit is de eerste elektronische nieuwsbrief van de familie van der Slikke. Het is de bedoeling dat deze uitgave iedere maand wordt uitgegeven. Het dient ter vervanging van onze geliefde vader en opa van der Slikke die er voor zorgde dat een ieder op de hoogte werd gehouden van alle wederwaardigheden binnen onze familie. Iedere broer, zuster, neef of nicht kan een vrijwillig abonnement nemen op

SLIKKERTJES-NIEUWSBRIEF

Het enige wat je moet doen is zijn of haar mailadres te mailen naar slikkertjes@versatel.nl. Het nieuws moet natuurlijk wel door de familie worden aangeleverd op het eerder genoemd mail adres. Degenen die geen e-mail adres hebben krijgen op verzoek de papieren versie toegezonden.
Het is onze wens dat dit zal lukken.

Sinds vader en opa van der Slikke is overleden zijn er vele wederwaardigheden gepasseerd. Zo voor de vast weg zal nu het een en ander worden gememoreerd. Iedereen heeft zich keurig goddagen van vader en opa van der Slikke heeft plaatsgevonden. Overtuiging is het gegaan zoals vader en opa dat graag zou hebben gehad. Een ieder wordt daarvoor hartelijk bedankt. Inmiddels zijn alle zaken betreffende vader nagevoerd. De kinderen met hun partners waardige wijze af te sluiten.

De zieken
Allereerst gaat onze gedachte uit naar (oom) Cock, (tante) Hanna en (tante) Klazien. Voor wat betreft (oom) Cock moeten we zeggen dat er grote zorgen blijven. Inmiddels heeft (oom) Cock 5 chemokuren gehad en binnenkort wordt onderzocht of deze kuren zijn aangekomen. Gelukkig krijgt (oom) Cock veel bezoek van de familie wat hij heel fijn vindt. Wel moet (oom) Cock veel rusten om een beetje in conditie te blijven.

Met (tante) Klazien gaat het naar dat wij begrepen hebben naar omstandigheden redelijk. Natuurlijk heeft ze grote zorgen, maar tot hertoe mag ze nog onder ons zijn. Laten wij haar ook niet vergeten.

(Tante) Hanna heeft inmiddels ook 5 chemokuren achter de rug. Ook van (tante) Hanna moeten we zeggen dat er grote zorgen blijven. (Tante) Hanna waardeert het zeer als je bij haar langs komt. Ze wordt goed verzorgd door haar kinderen.

1^e uitgave Slikkertjes-Nieuwsbrief

Redactie:
M.M. van der Slikke
E-mail:
MMvdSlikke@klisafe.nl

Sitebeheer:
Lydia den Toom - van Krimpen
E-mail:
Toom@kpnmail.nl

COLUMN VAN (OOM) JOHAN**De Kast**

We waren op visite bij onze jongste dochter. Heel gezellig zoals altijd. Ook de jongste was aanwezig, natuurlijk want hij is pas twee jaar. Een vrolijk ventje, maar al wel een persoonlijkheid. Maar goed we hadden de lunch gebruikt en hij moest naar bed. Soms geeft dat problemen, maar niet altijd.

Vandaag niet en dat betekende dat meneer zich door zijn moeder naar bed liet brengen. Hij slaapt in een kamer boven de garage en achter de slaapkamer van zijn ouders. Een beetje afgezonderd, maar dat is wel rustig zo. Afijn, toen zijn moeder haar hielen gelicht had, bleek dat hij minder slaap had, dan we dachten. Want wat gebeurde er.

Iedereen kent wel het boek: “Haar naam was Sarah” van Tatiana de Rosnay. Het is een waar gebeurd verhaal van een Joods gezin wat in Parijs gedeporteerd wordt.

De Duitsers vallen de woning binnen en Sarah stopt haar jongere broertje in een geheime kast om hem voor deportatie te behoeden en zegt dat zij hem straks komt ophalen als het gevaar geweken is. Maar dat lukt niet en pas na een paar maanden lukt het om haar broertje uit de kast te bevrijden. Maar dan is het broertje natuurlijk al lang overleden, want de kast kon alleen van buitenaf geopend worden.

Nou zo ongeveer is het ook met onze jongste kleinzoon gegaan. Toen zijn moeder de deur achter zich dicht deed kwam hij na een poosje tot de ontdekking dat een speeltje nog in de kast in zijn kamer lag. Dus hij zijn bed uit, schoof het schuifdeurtje opzij, deed netjes het deurtje achter zich dicht en ging op zoek naar zijn speeltje.

Het is een schuifdeurtje op de grond gebouwd onder het schuine gedeelte van het dak. Het is redelijk lastig om het open te schuiven. Voor een volwassene geen probleem maar voor hem een te zware opgave. Dus toen het na een aantal pogingen niet lukte ging hij maar om zijn moeder roepen.



Slapen in een kast

Maar die zat gezellig beneden met ons te kletsen. Dus in plaats dat hij zijn middagdutje lekker in bed sloop, lag meneer in een kast te roepen, tot ja, tot hij daar in slaap viel. Nou lag er gelukkig nog een dekentje, toen is hij daar maar ingekropen.

Aan het eind van de middag ging zijn moeder hem uit bed halen en U begrijpt het al. Het bed was leeg. Waar is zoonlief gebleven. Zoeken onder het bed, nee. Dan misschien in de slaapkamer van zijn broertje, ook niet! Maar waar dan?



Zijn moeder toch een beetje ongerust riep hard. “Waar ben je”. Vanuit de kast kwam een bibberend en zacht stemmetje: “hier”! Hij was helemaal rood en nat van het zweet, waarschijnlijk van het huilen. Dus dat werd “even” knuffelen, want Mattheo” in de kast, die rook naar bovenstaand boek. Ik heb de moeder geadviseerd om een psycholoog in te schakelen, maar deze wijze raad heeft ze in de wind geslagen. Hij bleek achteraf geen complex overgehouden te hebben.

Ik wel, want nog steeds als ik hem zie, moet ik eraan denken hoe hij uren in die kast heeft gezeten. Dus misschien is het wel verstandig dat ikzelf naar een psycholoog ga. Ik denk dat ik dat maar doe.

Een hartelijke groet
Johan

FOTO VAN DE MAAND

Is dit geen prachtige foto? Ja toch.

Het is een groepsportret van “**Het Vlaardings Vissersvrouwenkoor**” voor het vissersschip “Vooraan” en het gebouw van de Dogger Maatschappij A. Hoogendijk aan de Koningin Wilhelminahaven te Vlaardingen. Deze foto is omstreeks 1980 genomen.



Het Vlaardingse Vissers Vrouwenkoor

In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw bestond in Vlaardingen een **“Vlaardings Vissers Vrouwenkoor”**. **(Tante) Nel** is ook enige jaren lid van dit koor geweest. Op deze foto staat zij rechts op de tweede rij in donker blauw achter de vismanden.

Alle vrouwen op deze foto staan in Vlaardingse klederdracht zoals dat in de jaren rond 1850 werd gedragen. Opvallend is dat de klederdracht zeer eenvoudig was en dat alle vrouwen destijds een mooi kapje droegen, ongeacht de positie die men in de maatschappij bekleedde. Verder dat alle vrouwen een mooi zwart “kerktasje” droegen bij officiële gelegenheden.

De liederen die gezongen werd zijn vaak door **oom Cees Don** [broer van (o)ma] geschreven en waren allemaal `Vlaardingse liedjes`. Er is zelfs een cd uitgeven waarin liederen zijn opgenomen die gezongen zijn door het Vlaardings Vissersvrouwenkoor. De CD heet **Logger inzicht**. Het is helaas niet meer te koop.

HET ZIEKENHOEKJE

Aangaande onze **geliefde broer Cees** het volgende.

(Oom) Cees ziet het nog steeds niet zitten om iets voor de nieuwsbrief te schrijven. Het valt ook niet mee om alleen maar te moeten schrijven dat je zo hard ziek bent. Wij wensen **(oom) Cees** van harte veel sterkte maar bovenal dat de kuren en de medicijnen die hij krijgt nog gezegend mogen worden. Voor degene die **(oom) Cees** nog een kaartje willen sturen volgt hier zijn adres.

C. van der Slikke
Oosterweezenstraat 309
1823 CN Alkmaar.



(oom) Cees van der Slikke

Voor wat betreft **(oom) Jaap** het volgende

Hallo familie,



(oom) Jaap van der Slikke

Naar ik hoop gaat het bij jullie allen alles goed.

Wat mij betreft is het sterk wisselend en zijn heel goede dagen zoals vandaag (12 maart), dan zou ik best op bezoek kunnen gaan. Maar veelal gaat het anders en ben ik echt aan huis gebonden, met name dan aan het toilet.

Het probleem is de betrouwbaarheid, je kunt pas achteraf zeggen dat het goede dag was.

De operatie was een zgn. kijkoperatie en die word uitgevoerd d.m.v. een kleine incisie in de buikwand en verder via de anus. Daarbij wordt de kringspier behoorlijk opgerekt, het probleem is dan dat vaak tijdens de operatie wat wordt geforceerd en dat

daardoor de rek er een beetje uit is en deze niet meer zo krachtig sluit. Met bekkenbodembodem therapie wordt getracht dat weer op het oude niveau te brengen, maar bij de een lukt dat beter dan bij de ander. De fysiotherapeute was daarover trouwens bij mij heel positief want de kringspier die uit drie sluitspieren bestaat werkten allemaal weer mee en dat was vaak wel anders.

Het tweede punt is de dikke darm, de functie daarvan is zoveel mogelijk vocht uit de ontlasting te halen, zodat een harde structuur ontstaat, maar ja, die is wel korter geworden door verwijdering van het stuk door kanker aangetaste darm en dus werkt ook iets minder. Afhankelijk onder meer van wat je eet hoeveel en wanneer en hoe de dikke darm daarop reageert, heb je dus hardere of minder harde ontlasting en daardoor betere en mindere dagen.

Het zal duidelijk zijn dat wanneer de ontlasting boterzacht is en de kringspier het erbij laat zitten er het probleem ontstaat dat je aan huis gebonden bent.

Het is dus lang niet zo erg als diarree waarbij je met darmkrampen en waterdunne ontlasting te maken hebt, maar het maakt het net onmogelijk om van huis te gaan. Een boodschap om de hoek kan dan nog wel maar op reis gaan kan dan beslist niet.

Jammer is dat het probleem niet opgevangen kan worden met 'loperamide' (medicijn tegen diarree), ik heb ook aan de huisarts gevraagd of er misschien een sterker werkend middel bestaat, hij wist er één zei hij en stuurde een recept naar de apotheek, maar helaas bleek het middel niet meer leverbaar.

Overigens blijf je behoorlijk belast met controles en onderzoek, de huisarts wilde alle bloedwaarden weten om te zien of daar mogelijk afwijkingen in zitten. Het bleek dat de waarde van de alvleesklier te wensen overliet, maar het zat aan de grens en daarom moet dat over twee maanden nog eens worden bepaald, verder bleek de vitamine D waarde extreem laag, daarvoor moet ik in de zon gaan zitten (liggen mag ook) en krijg ik ampullen voorgeschreven. Ik hoop dat dat misschien helpt, als je algehele conditie verbeterd heeft dan heeft dat meestal ook invloed op afwijkingen. Vanmorgen werd ik ook weer gebeld door de intensive care afdeling die ook op de hoogte willen blijven en je met positieve adviezen blijven ondersteunen.

Nou ja het was niet zo'n interessant onderwerp, maar er zijn er die graag willen weten hoe het met de stand van zaken is. Ik hoop dus nog steeds op verdere verbeteringen.

Hartelijke groet,
Jaap.

Het is een heel verhaal maar daardoor wel begrijpelijk. Het zal niet altijd meevallen om zo aan huis gebonden te moeten zijn. Maar we begrijpen dat gelukkig het langzamerhand steeds beter gaat. Wellicht zij er die **(oom) Jaap** nog een riem onder het hart willen steken. Hier volgt zijn adres.

J. van der Slikke;
Hoge Dries 335;
7335 AT Apeldoorn.
j.slikke9@upcmail.nl

Mailen mag ook:

Van **Elise Dirksen – van der Slikke** kregen wij de volgende melding.

Beste familie,

Vorige week, een week voor zijn 6e verjaardag is er bij Ruben suikerziekte geconstateerd. Hij heeft 6 dagen in het ziekenhuis gelegen en kreeg elke dag een heleboel prikjes.

Afgelopen week is hij weer een nachtje in het ziekenhuis geweest en heeft een insulinepomp gekregen.

Nu zouden wij het leuk vinden als hij veel kaarten krijgt omdat hij zo flink is.

Zijn gegevens zijn: **Ruben Van As**
Klomperweg 26
6741 BL Lunteren



Ruben van As

Beste **Ruben**, dat is zeker even schrikken dat je zo plotseling naar het ziekenhuis moest Wij hopen maar dat het nog allemaal mee mag vallen. Wij wensen jou maar ook je ouders veel sterkte en dat de medicijnen die je zal krijgen maar gezegend mag worden. En wij hopen maar dat je heel veel kaarten mag ontvangen.

Een bedankje

In de vorige nieuwsbrief hebben een berichtje opgenomen waarin melding werd gemaakt dat op zaterdag 14 februari **Maurits Gerrets (6 jaar) en zoon van Gustaaf en Leonie Gerrets – de Vreugd** een gecompliceerde botbreuk had opgelopen door het vallen van een klimrek. Vele hebben hun medeleven betuigd door hem een kaartje te sturen. Hier volgt een bedankje van hem.



Maurits Gerrets

Lieve familie,

Iedereen bedankt die mijn een kaartje hebben gestuurd voor mijn gebroken arm.

Er waren zelfs kaarten bij met geld.

Het geld stop ik in mijn spaarpot en hier hoop ik Lego van de te kopen.

Op dinsdag 10 maart is het gips er afgegaan en dat was wel even wennen. Gelukkig gaat nu weer alles goed.

Hartelijke groeten,

Maurits Gerrets

ROBIJNEN HUWELIJK

Zoals dat jullie in één van de vorige nieuwsbrieven hebben kunnen lezen, waren **(oom) Cees** een **(tante) Elisabeth Mudde – van der Slikke** j.l. op zaterdag 14 februari veertig jaren getrouwd. Deze dag hebben zij 's middags met broers en zussen en 's avonds met hun (klein-) kinderen gezellig doorgebracht. Maar zij hebben ook vele kaarten ontvangen met felicitaties. Zij mailden ons het volgende.

Lieve broers, zussen, nichten en neven,

Iedereen hartelijk bedankt voor de fijne dag die we met elkaar mochten hebben en de vele kaarten die wij gekregen hebben voor ons 40 jarig jubileum, ook van neven en nichten.

Je ziet weer hoe rijk het is om familie te hebben.

We mogen terug zien op een mooie dag met broers en zussen en 's avonds nog met onze [klein] kinderen. We hopen in mei nog een gezellig dagje met ons eigen gezin te hebben.

Helaas kon door ziekte (oom) Jaap en (oom) Kees er niet bij zijn, maar dat is te begrijpen, hopelijk kunnen wij jullie nog een keertje bezoeken.

Wij hebben een flink bedrag bij elkaar ontvangen om een 10 daagse reis naar Israël te maken en hopen 16 maart dan ook weg te gaan.

Met een lieve groet van
[oom] Cees en [tante] Elisabeth.

Ps. Van deze dag is een video gemaakt en wordt op een CD gebrand. Voor belangstellenden is de CD te bestellen. De prijs bedraagt € 6.50 per stuk. Wil je deze CD bestellen, dan graag nog deze week bij iris.mudde@gmail.com



(oom) Cees en (tante) Elisabeth

ONDERTROUWD

Het doet ons een genoegen om jullie te mogen mededelen dat **(tante) Lydia** sinds enkele maanden kennis heeft aan een hele lieve man, **Jan van der Burg**.



(oom) Jan met (tante) Lydia

Vanaf de eerste dag dat zij met elkaar kennis hebben gemaakt klikt het zo goed dat zij besloten hebben om spoedig in het huwelijk te treden. Op donderdag 26 februari 2015 zijn zij in ondertrouw gegaan en D.V. 13 mei 2015 hopen zij in het huwelijk te treden.

Door deze feliciteren wij **(tante) Lydia en (oom) Jan** met hun voorgenomen huwelijk. Wij wensen ze van harte toe dat zij nog vele jaren in goede gezondheid samen een gezegende tijd mogen hebben.

In de volgende nieuwsbrief hopen wij wat meer te kunnen mededelen.

GEBOORTE

Wij hebben geen nieuwe aanmeldingen ontvangen van gezinnen waar een baby wordt verwacht. Daarom is de lijst t.o.v. de vorige maand niet gewijzigd.

**Wilco en Gerliene Huizer- de Waard, medio april;
Michiel en Martha den Besten- Bos medio augustus.**

VERHUISD

Van **Eric en Rianne Marijs – van der Slikke** ontvingen wij het volgende verhuisbericht.



*Ons nieuw stekje
't Bijltje 8, Middelburg*

Beste familie,

Door deze geven wij door dat we op zes maart zijn verhuisd naar Middelburg. We wonen daar in een schattig vrijstaand pand dat in oude staat is hersteld.

De woning is oorspronkelijk in 1898 gebouwd en staat aan 't Bijltje 8 in 4332 AT Middelburg. Een doodlopend straatje dat uitmond op het Arnemuïds voetpad.

Met vriendelijke groet,
Eric en Rianne Marijs –van der Slikke

Jullie zullen begrijpen dat wij als ouders er natuurlijk al geweest zijn. En we moeten zeggen dat het inderdaad een heel gezellig en nostalgisch huisje is. Een huisje om verliefd op te worden en een sieraad voor het oog.

Wat wij jullie niet willen onthouden is dat in de gevel een prachtig ornament is ingemetseld. Het is vrouwspersoon die aan beide zijde wordt beschermd door een leeuw.

Al met al een mooie woning gelegen in het centrum van Middelburg.



Het prachtige ornament in de gevel

GEDICHT VAN DE MAAND

Een heel bekend kinderliedje uit de jaren vijftig was: “Daar liep een schipperskind” en zij heet Rosa. Het is één van de kinderliedjes die veel bij ons thuis werd gezongen. Je kunt het liedje beluisteren onder: <https://www.youtube.com/watch?v=aZbNskGxNjs>



SCHIPPERSKIND ROSA

Alles in de wind, alles in de wind
Daar liep een schipperskind
Alles in de wind, alles in de wind
Daar liep een schipperskind

Kom hier, Rosa
Je bent mijn zusje, je bent mijn zusje
Kom hier Rosa
Je bent mijn zusje, ja, ja.

O wat spijt, o wat spijt
Nu ben ik mijn zusje kwijt
O wat spijt, o wat spijt
Nu ben ik mijn zusje kwijt

Kom hier Rosa
Je bent een ander, je bent een ander
Kom hier Rosa
Je bent een ander, ja, ja.

Onder die brug, onder die brug
Daar vond ik mijn zusje terug
Onder die brug, onder die brug
Daar vond ik mijn zusje terug

Kom hier Rosa
Je bent mijn liefje, je bent mijn liefje
Kom hier Rosa
Je bent mijn zusje, ja, ja.

OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN

De vorige maal hebben wij geschreven dat in 1952 **opa en oma** eindelijk een groot bovenhuis hebben aangeboden gekregen die zij met beide handen hebben geaccepteerd, en wel aan de Binnensingel 29 te Vlaardingen.

Op de Binnensingel is zoveel gepasseerd dat men daarover wel een apart boek zou schrijven. Alle kinderen van opa en oma hebben daar zo hun eigen geschiedenis doorgemaakt.

Allereerst zijn daar de laatste twee kinderen geboren. Peter (Peter Cornelis) op 16 augustus 1953 en Elisabeth (Elisabeth Sophia) op 4 februari 1955. Op deze gezinsuitbreiding hadden opa en oma eigenlijk niet gerekend gelet op[het feit dat er reeds een Benjamin in de familie was.



Peter en Elisabeth (1958)

Gelukkig was de sfeer op de Binnensingel goed en gingen de burens met elkaar goed om. Niet dat men de deur bij elkaar plat liep, maar men accepteerde elkaar in die tijd zoals men was. De Binnensingel was een straat van "stand". Dicht bij elkaar woonden een huisarts, een directeur van een veiling, van een bank en van een vatenfabriek. Verder een zeekapitein, een verloskundige enz. En dat was wel even wennen.

De Binnensingel was een brede straat en er was weinig verkeer zodat de kinderen over het algemeen op straat speelde zoals touwtjes springen, knikkeren, tolleren, rolschaatsen, voetballen en lesje buut.



Een oude papieren gulden

Opa en oma woonden nog maar kort aan de Binnensingel toen op een keer in mei een haringkar voorbij kwam met nieuwe haring. Deze had een aantrekkelijk aanbod, want voor één gulden kon men een paar haringen kopen. Haring kopen was een hele luxe die opa en oma eigenlijk niet konden permitteren. Maar oma had er veel trek in dus werd de portemonnee voor de dag gehaald. Maar o wee, zij kwam een stuiver (vijf cent) te kort.

Dus overal gezocht of er nog een stuiver te vinden was. Maar nee hoor, het geld was op dus dat betekent geen nieuwe haring. Overwogen werd om met vijf cent minder de haringen te halen, maar dat durfde ze toch niet.

Maar plots..., de haringkar was zowat de straat al uit, voelde oma in haar werkschort toch nog een stuiver en toen was de gulden compleet. Opa ging snel naar de haringkar en kocht alsnog de haringen.

Misschien voor velen van jullie is dit toevallig, maar voor oma was het een gebedsverhooring en heeft daar duidelijk Gods voorzienigheid in gezien.



Een stuiver

De volgende maal hopen wij iets te schrijven dat “Huize Binnensingel” een zoete inval was voor Jan en alleman.

JARIGE VAN DE MAAND

Allereerst een herinnering

Zoal jullie in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen kregen wij van “**de Jarige van de maand januari 2015**”, **Marion Waaijenborg –den Toom**, niet alleen een bedankje maar tegelijk een aanmelding voor “**de Jarige van de maand februari**”. En dat betrof

Wim den Toom (*echtgenoot van Lydia van Krimpen*)



Wim met Sem en Isa (kinderen van Marion)

Wim hoopt op D.V. dinsdag 24 maart negenenvestig jaar te worden. Volgens opgave is hij een erg lieve vader en opa en is super trots op zijn drie lieve kleinkinderen. Hij staat altijd voor iedereen klaar. Alleen het verlies van zijn moeder in het afgelopen jaar heeft hij nog niet geheel verwerkt.

Daarom verzoekt **Marion** hem nu in een extra zonnetje te zetten door hem een kaartje te sturen

Voor degene die **Wim** een kaartje te willen sturen volgt hier zijn adres.

**Wim den Toom,
Merelhoven 64,
2902KK Capelle aan den IJssel**

Mailen kan ook: toom@kpnmail.nl
Of bellen: **06-40502009**

Dan volgt nu opgave van “**De Jarige van de maand april**”.

In april zijn er velen jarig. En als er geen opgave wordt gedaan, dan moeten wijzelf op zoek gaan. Nu is het geen probleem om een Jarige van de maand aan te wijzen. Doch wij dienen rekening te houden dat in het ene gezin niet meer Jarige van de maand zijn geweest dan in een ander gezin. En dat is best een beetje lastig om een balans te vinden, want het ene gezin is enthousiaster in het opgeven van een kandidaat dan een ander gezin. En ons beleid is dat opgave vanuit de familie voorgaan.

Na ampel beraad is “**de Jarige van de maand april 2015**” gekozen

Lennard van Noort



Lennard van Noort

Lennard is geboren op 7 april 2000. Dus het is makkelijk uit te rekenen hoe oud hij nu wordt. Dan begrijp je dat het een echte puber is. Hij zit vol grapjes en plaagt graag zijn zusjes en broertje.

Als hij vrij is van school dan werkt hij bij een supermarkt als vakkenvuller. Zijn ouders varen er wel bij want dan kan hij niet plagen en is hij van de straat.

Wellicht zijn er onder ons die **Lennard** een kaartje willen sturen als hij zijn geboortedag hoopt te gedenken. Deze moeten jullie dan sturen naar:

**Lennard van Noort,
Merelhoven 397,
2902 KG Capelle aan den IJssel.
jvannoort@tiscali.nl
010-4582630**

Mailen kan ook:
Of bellen:

TENSLOTTE*EVEN JULLIE AANDACHT.*

Door het iedere maand uitbrengen van de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** hopen wij dat de band binnen de familie vanaf de Bakkertjes tot en met de Muddetjes in stand te kunnen houden. Om dit nog een extra dimensie te geven hebben wij daarnaast ook een *familievanderslikke.nl* site opgezet om nieuws, informatie, overzichten, foto's e.d. van de familie er op te zetten en eventueel uit wisselen.

Zo staat op de site enkele diverse overzichten. Overzichten van alle families, van alle (achter-) kleinkinderen van **opa en oma van der Slikke- Don**. Maar ook overzichten van wie wanneer geboren is, wie met wie getrouwd is en nog veel meer.

Wij vrezen dat deze overzichten niet meer compleet zijn. Wij merken dat de laatste paar jaren vele geboortes, huwelijken, verhuizingen en dergelijke helaas niet meer worden doorgegeven. Dus, al die overzichten zijn eigenlijk niet meer actueel. En dat is jammer. Te meer daar wij, maar ook anderen binnen de familie, deze overzichten gebruiken voor diverse doeleinden zoals het opzoeken van adressen, telefoonnummers en dergelijke. Wijzelf gebruiken veel informatie voor de nieuwsbrief zoals voor de rubriek "Jarigen van de maand".

Daarom roepen wij jullie allemaal op om naar de *familievanderslikke.nl* site te gaan en te controleren of jullie informatie klopt en volledig is. Onjuiste en/of onvolledige informatie kan je dan doorgeven aan **Lydia den Toom** (*toom@kpnmail.nl*), Zij zorgt ervoor dat jullie (aanvulling) op de familiesite wordt verwerkt.

Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia