

Slikkertjes-Nieuwsbrief

familievanderslikke.nl

NEGENDE JAARGANG

NUMMER 106, OKTOBER 2015

COLUMN VAN (OOM) JOHAN

AUTO



Onze auto heeft het begeven. Dat is op zichzelf geen nieuws natuurlijk, maar wel lastig.

Nu is er bij pech altijd de ANWB om u uit de modder te halen, dat kost geen cent en dat gebeurde ook bij ons.

De man lichtte het koppelingspedaal op en wij konden verder rijden. Niet dat daarmee de klacht verholpen was. Zeker niet: want de andere dag was er met de auto niet meer te schakelen. Goede raad is dan duur. De garage stelde voor om de auto maar in te ruilen want de reparatie ging 2000 euro kosten. Dat is voor een AOW trekker veel geld.

Maar hoe moet je een auto inruilen die niet meer rijdt? Om de hoek is een autosloperij, dus ik daarheen getogen.

Nou, die man wilde wel zo goed zijn om mij van mijn vehikel af te helpen en bood 200 euro. Dat is ook veel geld, maar te weinig voor mijn prachtige bolide.

Dus ik weer naar huis. Ja en dan? Ik was gewaarschuwd om niet zomaar bij een willekeurige autohandelaar “even” een andere te halen. Want uit betrouwbare bron vernam ik dat autohandelaren en politici de grootste boeven zijn die er rondlopen.



Dus de ANWB gebeld.

Redactie:
M.M. van der Slikke
E-mail:
MMvdSlikke@klikSAFE.nl

Sitebeheer:
Lydia den Toom - van Krimpen
E-mail:
Toom@kpnmail.nl



Kees van de Staaij SGP

Behalve dan Kees van der Staaij van de SGP natuurlijk. Een in en in betrouwbare en integer politicus. Maar verder moet u voorzichtig zijn om uw naaste te vertrouwen.

Let op uw portemonnee, vooral als u een auto wilt kopen. Nou heb ik een keur aan schoonzoons die altijd bereid zijn om te helpen. Dus de ene schoonzoon gebeld en de andere schoonzoon gebeld. De garage gebeld en nog wat familieleden en iedereen aan het werk gezet om voor weinig een nieuwe auto te kopen, tot mijn vrouw toe. Zelf ben ik toen maar een spelletje op de computer gaan doen, want gamen kan ik beter dan auto's kopen. Verstand van auto's heb ik niet, dus dan moet je je er ook niet mee bemoeien. Vindt u ook niet!

Toen de deskundigen in werking waren gezet werd het afwachten. En ja hoor, de één ging bij een dealer in Geesteren (Overijssel) kijken en een ander wilde naar particulieren in Dordrecht, Harmelen en zelfs Alkmaar tuffen om het neusje onder de auto's te schaken. Want op internet staan de prachtigste automobielen.

Nou viel dat een beetje tegen want de ene auto was door de hand van 7 dealers gegaan en dan vraag je je toch af, waarom? Van een ander was de buitenkant beschadigd, maar daar zal ik het zo over hebben.



Handelaar in auto's

Eerst zal ik citeren wat een klant schreef over een handelaar:

“ Op internet vond ik mijn auto, een Suzuki. Aanbetaling gedaan en later kon ik mijn auto ophalen. Net voor de koop ontdekte ik dat de auto 100.000 km meer had gelopen dan gezegd. Daarnaast was de auto net APK gekeurd en zag ik dat de ruitenwissers kapot waren. Auto niet gekocht maar mijn aanbetaling kreeg ik niet terug. Niet aanbevolen. “, U begrijpt nu dat de aanschaf van de volmaakte auto toch wel wat voeten in de aarde heeft. Op een andere site zag mijn vrouw een review waar de handelaar tot op het bot werd afgekraakt. “De handelaar was bedreigend en intimiderend en ik voelde me ernstig bedreigd, Uiteraard heb ik daar geen auto gekocht”, schreef de aspirant klant.



Fiat Punto

Onze schoonzoon schreef per e-mail het volgende: ” Wij adviseren de Fiat Punto niet want er zit een rare vlek op de voorstoel, het stuur piept (nieuwe lager nodig), hoedenplank is vies en kapot, krasjes op achterrauit, die met zonlicht erg opvallen, kras op dashboard, achterzijde zo erg beschadigd dat overspuiten nodig, enz.. Voor 500 euro meer wil hij zonder inruil alle problemen verhelpen.” . U begrijpt dat we op zo'n aanbieding ook niet ingestonken zijn.

Kortom, bij dezen bedanken we hartelijk alle betrokken familieleden voor hun hulp en inzet bij de aanschaf van een andere auto betoond.



De nieuwe Opel Corsa

voorgeschiedenis van deze aankoop. En de dealer natuurlijk warm aanbevolen.

O, u wilt weten hoe het afgelopen is? Nou, mijn vrouw zag een aardige auto bij een dealer, niet in Groningen maar bij ons om de hoek, twee straten verder. Een Opel Corsa, voor een redelijke prijs. We kregen voor onze sloopauto nog 539 euro terug. Die auto hebben we toen gekocht. Mocht u ons trots in een mooie grijze Opel Corsa, 1.3 diesel zien rijden, dan weet u de

Hartelijke groet,
(oom) Johan

FOTO VAN DE MAAND

Gelukkig beschikken wij over enkele fotoboeken waaruit wij kunnen putten voor deze rubriek, anders zou het voor ons moeilijk zijn geweest om deze rubriek te vullen.

Deze maand weer een oude foto uit de oude doos. Is het geen schattige foto. Waar en wanneer deze foto is genomen is niet genoteerd. Maar het moet gelet op de kleding en achtergrond in het najaar van 1955 genomen zijn.

Staan ze er allen niet stralend bij. Ja toch! Zo te zien is **Bartelien** bezig met het wisselen van haar tanden. **Lydia** heeft hier een bos haar om jaloers op te worden en **Benjamin** wordt hier heerlijk, geknuffeld door zijn "grote" zussen. Als je goed kijkt dan zie je dat **Bartelien en Anneke** eender gekleed zijn. Daardoor dachten velen dat zij een tweeling waren en dat vonden ze nog leuk ook.

Het is een foto die genomen is met de toen veel gebruikte Kodakcamera. En een foto nemen deed je niet zomaar want dat was best een hele investering. Daarom zijn er maar weinig foto's uit die periode en zijn wij daar zuinig op.



v.l.n.r.

Bartelien, Benjamin, Lydia en Anneke

HET ZIEKENHOEKJE

Zoals jullie weten is (oom) Cees hard ziek. Hij vindt het heel moeilijk om iets van zichzelf te schrijven.



(oom) Cees van der Slikke

Alhoewel gezien de omstandigheden het redelijk met (oom) Cees) gaat, vragen wij jullie hem toch te gedenken door hem een kaartje te sturen.

Zijn adres is: **C. van der Slikke,
Oosterweezenstraat 309,
1823 CN Alkmaar.**

GEDICHT VAN DE MAAND

Dan volgt nu weer een oud kinderliedje. Ook dit liedje is te beluisteren. Je moet dan gaan naar:

<http://www.waaserfgoed.be/erfgoed/32068-moet-dwalen-moet-dwalen-langs-bergen-en-langs-dalen>

'K MOET DWALEN

'k Moet dwalen, 'k moet dwalen,
Langs bergen en langs dalen.
Daar kwam een kleine springer in het veld,
Hij zwaaide met zijn hoed,
Hij stampte met zijn voet.
Kom, laten wij nu dansen gaan,
dansen gaan,
En de and'ren moeten blijven staan!



GEBOORTE

In de vorige nieuwsbrief stond bovenaan de lijst dat **Richard en Arianne Bos – de Frel, medio september** gezinsuitbreiding verwachtte.



En inderdaad jl. 22 september is geboren **Elja Bos**. Via de gebruikelijke kanalen zoals tam-tam, e-mails en dergelijke is dit ons voor de nieuwsbrief medegedeeld.

Door deze feliciteren wij **Richard en Arianne en hun kinderen Evi en Esmara** van harte met de geboorte van **Elja**. Wij wensen hun van harte vele gezonde maar bovenal gezegende jaren toe.



In de afgelopen week hebben wij een aanmeldingen gekregen van familie waar een baby'tje wordt verwacht. En wel van (**tante**) **Bartelien Gerrets – van der Slikke**. Zij berichtte ons het volgende.

Geliefde familie,

Het doet ons een genoegen te kunnen vertellen dat Daniël en Mariska Gerrets hun tweede kindje in februari verwachten.

Lieve groeten,
Guus en Bartelien

Door bovenstaande berichten verandert de lijst van gezinnen waar een baby'tje wordt verwacht en ziet er nu als volgt uit.

Adriaan en Evelien Ottervanger- Stam, begin december;
Matthias en Joukje Bos –Visser, begin november;
Hans en Nathalie den Besten – Bos, begin december;
Ard en Lysanne Vogelaar – Bos, begin december
Antonie en Annelies Soffree – van der Heide, medio januari 2016;
Berend-Jan en Joanne Zeevat – Stam, eind januari 2016;
Dennis en Marit Visser – van der Slikke begin februari 2016;
Daniël en Mariska Gerrets – van der Slik, medio februari 2016;
Jurian en Louise Waaijenborg – van Noort, eind maart 2016.

VERLIEFD – VERLOOFD - GETROUWD.....

Allereerst een dankbetuiging.

In de vorige nieuwsbrief is gemeld dat **Jos Groenendijk en Lindy den Toom** op 25 september 2015 in het huwelijk zouden treden. Wij kregen van het bruidspaar het volgende bedankje.



Dan volgt nu een herinnering van een bruidspaar die binnenkort in het huwelijk hoopt te treden.

Het betreft **Johan van der Slikke [kleinkind van (oom) Johan en (tante) Clazien] met Jeanine van den Berghe**. Dit huwelijk vindt plaats op D.V. vrijdag 16 oktober 2015 in het Oude Raadhuis te Apeldoorn. De kerkelijke bevestiging vindt plaats om 13.30 uur in de Eben-Haëzerkerk, Ruitersmolenweg 29 te Beekbergen.

Als er zijn die **Johan en Jeanine** willen verblijden met een kaartje, dan kunnen zij deze sturen naar hun toekomstig adres:

**Bruidspaar van der Slikke – van den Berghe,
Evert Jan Boksweg 9,
7361AH Beekbergen.**



Trouwkaart Johan en Jeanine

OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN

Dan gaan wij weer verder met de levensgeschiedenis van **opa en oma van der Slikke – Don**.

Door droevige omstandigheden zijn **opa en oma van der Slikke** eind vijftiger jaren van de vorige eeuw vanuit de Gereformeerde gemeente in Nederland overgestapt naar een Vrije gemeente (Stichting 1618-1619) te Schiedam waar ds. H. Hofman voorging. Deze gemeente was toen gelieerd met de Vrije gemeentes van ds. G. van de Breevaart te Hendrik Ido Ambacht, ds. A. de Waard te Alblasserdam en ds. A.P. Verloop uit Waddinxveen.

Omdat **opa en oma** op zondag nooit de auto of fiets gebruikten en zeker geen openbaar vervoer, gingen zij altijd met hun kinderen lopend vanuit Vlaardingen naar Schiedam naar de kerk. Dit betekende nadat **opa en oma** de overstap hadden gemaakt naar ds. H. Hofman, men zondags als men naar de Plantagekerk in Schiedam ging, bijna vijf kwartier heen en vijf kwartier terug moest lopen.



Plantagekerk Schiedam

Twee maal lopend naar de kerk was niet haalbaar dus werd iedere zondagmorgen een preek gelezen van een “oudvader”.

Destijds hadden **opa en oma** ook nog inwoning. Zelfs is er een periode geweest dat **(tante) Lydia en (tante) Hanna**, toen zij getrouwd waren, vanwege de woningnood, enkele jaren tegelijk hebben ingewoond.

En zij hadden de gewoonte dat als **opa** een preek ging lezen daarbij aanwezig te zijn. Zodoende is er een tijd geweest dat er 's morgens bij het preeklezen zowat twintig personen daarbij present waren. Ook een zekere juffrouw Mannetje in 't Veld van ca. 80 jaren oud uit de Maastraat was iedere zondagmorgen present.

Destijds moest van **opa** alles in orde en netheid geschieden zodat iedereen om tien uur op zijn plaats zat. En zoals de rite in een kerk gaat, werd er ook gebeden en gezongen.

's Middag om kwart voor vier uur stond iedereen gereed om dus lopend naar de kerk te gaan in Schiedam. Alleen **oma** bleef thuis omdat zij vanwege de reuma zo'n grote afstand niet kon lopen. Weer of geen weer, altijd ging men zondagmiddag lopend naar de kerk.

Ook 's winters als het koud was en het sneeuwde. In die tijd beschikte de “Plantagekerk, zoals het in de volksmond heette, nog niet over centrale verwarming maar werd de kerk verwarmd door twee grote potkachels. Dus zochten we een plaats dicht bij de kachels. En tegen de tijd dat we een beetje op temperatuur kwamen ging de kerk uit en liepen we weer vijf kwartier in de kou naar huis.



Preekstoel Plantagekerk

Een kleine twintig jaar hebben **opa en oma** daar gekerkt. Toe zijn zij verhuisd naar Hendrik Ido Ambacht en gingen zij te kerk bij ds. A. de Waard die toen daar stond. Tot zover weer een stukje uit **Opa en oma Levensgeschiedenis**.

In de vorige nieuwsbrief hebben wij jullie uitgenodigd om ook eens een stukje te schrijven over **opa en oma van der Slikke** voor de nieuwsbrief. Helaas hebben wij (nog) geen reactie gehad. Wie durft?

JARIGE VAN DE MAAND

Van “de Jarige van de maand augustus” ontvingen wij de volgende dankbetuiging.



Noa

Beste familie,

Ik wil iedereen heel erg bedanken voor alle kaarten die ik voor mijn 5de verjaardag kreeg.

Ook zat er soms geld in, wat een verwennerij!!

We hebben er een mooie 5 van gemaakt en dan nog waren er kaarten over.

Heel erg bedankt!!

Veel liefs van Noa Zeevat

Namens “de Jarige van de maand oktober” kregen wij onderstaande mail+ foto.

Beste allemaal,

Wat een verrassing voor Niels: Jarige van de maand.

Graag wil Niels iedereen bedanken die hem een kaartje stuurde, sommige zelfs met geld erin: dank u wel!!

Niet alle kaarten kwamen op 3 oktober, daarom had Niels het eerst niet in de gaten, maar die week bracht de postbode bijna elke dag nog een kaart, ook heel leuk!

Wie zijn al die mensen.... hoe weten ze dat ik jarig ben? Leuk bij ieder kaartje zo even een familiepraatje.



Niels Benard

Hartelijke groet en tot ziens,

Johan & Monica Bénard (– Mudde)
Simon, Niels, Anna

En dan volgt nu de bekendmaking van “**de Jarige van der maand november**”.

Voor deze maand hebben wij weer diverse aanmeldingen ontvangen. En opnieuw is het dan moeilijk om een keuze te maken.

Maar na ampel beraad is “**de Jarige van de maand november**” geworden:

Job van der Slikke

Job is de jongste uit het gezin van **Marco en Lenette van der Slikke – Seip**.

Hij hoopt op **woensdag 25 november** vier jaar oud te worden. Dus al een heel ventje. En als het goed is mag hij die dag naar school. Het is heel spannend voor hem.

Volgens ons vindt **Job** het heel fijn als hij héééééél véééééél kaarten ontvangt voor zijn verjaardag. Voor al diegene die **Job** een kaartje willen sturen volgt hier zijn adres.

**Job van der Slikke,
Fagot 7,
3286 TH Klaaswaal**

Bellen mag ook **0186-575743**
Liever mailen **slikke@solcon.nl**



Job

Succes allemaal

TENSLOTTE

**Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia**