

Slikkertjes-Nieuwsbrief

familievanderslikke.nl

NEGENDE JAARGANG

NUMMER 108, DECEMBER 2015

COLUMN VAN (OOM) JOHAN

Nazorg



Het leven is vol afwisseling. Soms lijken de jaren gezapig voorbij te gaan, maar meestal niet. In december denken we weer terug aan het afgelopen jaar. Wat gebeurt er al niet in een mensenleven. De één is gescheiden, een ander heeft met een ziekte te kampen. Een derde trouwt en is daarmee bezig. En dan onverwacht slaat opeens de dood toe.

Dat gebeurde ook in mijn kennissenkring. Een vader op 95 jarige leeftijd overleden. De moeder al een paar jaar eerder op 91 jarige leeftijd. Ja, en dan breekt er een drukke tijd aan, niet alleen van alles regelen, maar ook het huis van pa leeg halen. En waar moet je met al die spullen heen? Mij lijkt het beste om een kringloopwinkel te bellen en hen het huis te laten leeg halen. Maar, niet iedereen denkt er zo over.

Destijds bij het overlijden van pa en moe (opa en oma van der Slikke) hebben we in onze familie de hoofden bij elkaar gestoken en alles eerlijk (althans ik hoop dat iedereen dat vindt) verdeeld. Zo kwam het huis vanzelf leeg. Maar wat als kinderen niets uit de erfenis willen hebben? Of zeggen: "Mijn huis staat al zo vol". Dan worden kleinkinderen ingeschakeld, kennissen en vrienden en bij deze mensen worden dan de bezittingen gratis aangeboden. Als die ook niets willen hebben? "Het is mijn smaak niet". "Het past er niet bij". "Ik hoef die troep niet", wat dan?



Het huis kwam vanzelf leeg

Redactie:
M.M. van der Slikke
Email:
MMvdSlikke@klikSAFE.nl

Sitebeheer:
Lydia den Toom - van Krimpen
Email:
Toom@kpnmail.nl



Landen van de "Derde wereld".

Je gedachten gaan dan wel naar de derde wereld en de stromen vluchtelingen. Is er niet iets mis met de verdeling van de goederen van deze aarde?

Dan wordt de zaak ingewikkeld. Je moet toch van je spullen af. Nou één oplossing is dan om Johannes Martinus in te schakelen en die alle bezittingen aan te bieden want uiteindelijk komt hij uit een grote familie en heeft 5 kinderen en die weet er wel raad op.

Oké, de vloerbedekking zal hij niet willen hebben maar die laten we hem voor 100 euro verwijderen en in de container gooien. Komen we mooi zo van de troep af.

Maar ja, wat gebeurt er dan. Johannes Martinus is zo kwaad nog niet en die heeft begrip voor de situatie en laat zich verleiden om pa's bezittingen uiteraard gratis over te nemen. Hij heeft een garage en een zolder en daar kan toch heel wat opgeslagen worden. Aldus geschiedde. Een zoon werd ingeschakeld en hielp mee, een kleinzoon zou ook mee helpen maar die liet het te elfder ure afweten, en toen moest een schoonzoon zijn plaats onverwachts innemen, wat natuurlijk ook niet zo gelukkig uitkwam. Afijn, de inboedel werd van a naar b verhuisd. Dat wil zeggen, mijn garage en mijn zolder, ja eigenlijk mijn hele huis werd geen woonhuis maar een pakhuis. Doch geen nood zo dacht ik, dat kan naar hem en dat kan naar haar. Maar zo eenvoudig was dat toch niet. Want, hij had nog geen huis en zij woonde nog niet op kamers en een ander wilde dat toch maar niet hebben en zo blijven we met de spullen zitten.

Gelukkig ben ik wel al een deel kwijt. Onze beroemde kringloopwinkel, de Pelgrimshoeve, heb ik al met een auto vol goederen bedacht. De verkoopopbrengst komt aan goede doelen! Een mevrouw stond vol verbazing toe te kijken toen ik mijn auto bij de Pelgrimshoeve leeg haalde. Er kwam geen einde aan, wat er allemaal uit zo'n minicar als mijn auto, kwam.

Maar helaas, de garage is nog steeds bomvol. Op zijn kant moet ik er doorheen. Gelukkig kon ik een linnenkast en een bankstel bij een bevriende

ouderling voor een jaar dumpen, maar de rest staat toch echt in mijn garage. De één zijn dood is de ander zijn brood, zegt een gezegde. In mijn geval gaat dat niet helemaal op, maar niet helemaal misplaatst is toch wel het gezegde: de één zijn dood is de ander zijn nood!



Kringloopwinkel

Tenslotte geachte familie, ik heb wel eens gelezen dat erfenissen nogal eens in een familie de gemoederen doen oplaaien, maar bij de zoon en dochter van deze overleden vader was het echt zo, "Als jij nou zorgt dat het huis leeg komt dan zal ik voor de koffie zorgen". En de zoon zei tegen mij: "Als jij nou zorgt dat het huis leeg komt, dan zal ik voor de koek bij de koffie zorgen". En aldus geschiedde.

Een hartelijke groet en goede kerstdagen,
Johannes

FOTO VAN DE MAAND

Onderstaand vinden jullie weer een foto uit de fotogalerij van **(tante) Lydia**. Dit is echt een foto uit de oude doos. Het is niet moeilijk te raden wie dit zijn.



(oom) Cees en (oom) Maarten

Links op de foto zit **(oom) Cees** en rechts zit **(oom) Maarten**. Een schattige foto die genomen moet zijn in de tuin van de woning aan de Maasboschstraat 31 te Vlaardingen.

(Oom) Cees zal hier ongeveer één jaar oud zijn en **(oom) Maarten** twee jaar. Dus de foto moet in het begin van de zomer 1947 genomen zijn.

Voor de foto heeft **oma van de Slikke** de haren heel mooi gekamd met een strakke scheiding links. Waar zie je dit nog.

En als je de foto goed bestudeerd dan zie je dat de mode van de peuters niet van deze tijd is. Gebreide korte broekjes met galgjes en gebreide truitjes met korte mouwtjes.

Zo te zien is de foto in een ontspannen sfeer genomen. **(Oom) Cees** zit er bij als van wat gaat er nu geburen en **(oom) Maarten** zwaait met zijn linker handje naar al degene die de foto bekijken.

HET ZIEKENHOEKJE

De vorige keer heeft **(oom) Cees** een stukje in de nieuwsbrief geschreven. En zoals jullie hebben kunnen lezen gaat het gezien de omstandigheden nog redelijk met hem.

Maar desondanks vragen wij jullie, in het bijzonder gelet op de dagen van het jaar waarin we nu verkeren, hem toch te gedenken door een kaartje te sturen.

Zijn adres is: **C. van der Slikke,
Oosterweezenstraat 309,
1823 CN Alkmaar.**



(oom) Cees

In de vorige nieuwsbrief deelde **(oom) Jaap** mee dat hij binnenkort geholpen zou worden aan een liesbreuk. Onderstaand vinden jullie zijn ervaringen hiermee.



(oom) Jaap

Beste familie,

Eindelijk was het dan zover dat vorige week woensdag 9 december de liesbreuk werd aangepakt, dat was bijna twee maanden lang opgehouden door de mdl (maag, darm, lever) chirurg, die vond dat eerst, het uiteindelijk onvindbare, gaatje in de darm gedicht moest worden. Omdat ik van veel kanten had gehoord dat zo'n operatie een kleinigheid is, ging ik heel ontspannen naar het ziekenhuis, maar het bleek toch een heel ingrijpende, meer dan anderhalf uur durende operatie te zijn.

Ik kon kiezen uit 3 mogelijkheden, een volledige narcose, een plaatselijke verdoving i.c.m. een roesje of alleen een plaatselijke verdoving met de mogelijkheid de operatie te volgen op een monitor. De laatste mogelijkheid leek mij de interessantste en heb daar dus voor gekozen. Toch is het dan wel even slikken als je ziet dat ze met een scalpel mes in je beginnen te snijden, maar dat went snel want het is overwegend gevoelloos. Af en toe was er wel een pijnscheutje en dan moest ik waarschuwen en werd die plek alsnog verdoofd.

De breuk (gewoon een scheurtje in het buikvlies) was kleiner dan ik had verwacht, een centimeter of drie, het wordt afgesloten zoals je een vuilniszak dicht maakt, eenvoudig dichtdraaien en een hechtingsdraadje er om heen. daarna wordt de plek versterkt door een plastic gaasje aan te brengen.

Veel tijd was gemoeid met wat leek op het reinigen van het buikvlies, met een pincet werden daar allerlei oneffenheden van afgeplukt waarbij telkens bloedinkjes uit de haarvaten ontstonden, die elektrisch werden dicht gebrand. Ik heb niet begrepen waar dat eigenlijk voor diende.

Na de operatie moest ik nog anderhalf uur stil blijven liggen en mocht daarna naar huis. Omdat de verdoving nog niet was uitgewerkt en de voortdurende pijn die de liesbreuk enkele maanden had veroorzaakt er niet meer was, voelde ik mij als herboren. Later op de avond begon de napijn zich wel aan te dienen, maar daar had ik pillen voor meegekregen en die perfect hielpen.

Inmiddels heb ik die niet meer nodig en is alleen de plek van de operatie nog wat gevoelig.

De afronding van bijna twee jaar ziekte is nu wel in zicht, want het laatste, het afdichten van het gaatje in de darm d.m.v. het Coloscopie-apparaat is gepland op 30 december en dat is echt wat je noemt een 'fluitje van een cent'.

Tot slot wil ik iedereen gezegende en gezellige feestdagen toewensen en veel geluk en goede gezondheid in het nieuwe jaar.

met hartelijke groet,

Jaap.

Voor degene die (oom) **Jaap**, na deze voor hem een moeilijke periode, een kaartje willen sturen volgt hier zijn adres.

J. van der Slikke
Hoge Dries 335,
7335 AT Apeldoorn.

GEDICHT VAN DE MAAND

Dan volgt nu weer een oud kinderliedje.

Het is een heel oud liedje dat door **oma van der Slikke** vaak is opgezegd. En als je dan zo'n gedichtje in de nieuwsbrief opneemt, dan vermenigvuldig je gedachten. En dan denk je onder andere: Waar is de tijd gebleven.



In de winkel van Sinkel

In de winkel van Sinkel is van alles te koop.
Ook hoeden en petten en dameskorsetten,
Succes en publiek en de beste kritieken
In de winkel van Sinkel is alles te koop.

Waar vind ik het gamma,
Voor mijn nieuwe programma,
Wat liedjes en dansen,
Een lange conference.

In de winkel van Sinkel is van alles te koop.
Ook hoeden en petten en dameskorsetten,
Succes en publiek en de beste kritieken
In de winkel van Sinkel is alles te koop

Waar vind ik actrices,
Kostuums en coulissen,
Beschaafde muziekjes,
En fijne mimiekjes.

In de winkel van Sinkel is van alles te koop
Ook hoeden en petten en dameskorsetten
Een doek om te halen en stampvolle zalen
In de winkel van Sinkel is alles te koop

De winkel van Sinkel is helemaal leeg,
Weg hoeden, weg petten, weg
dameskorsetten.

Verkocht zijn de dansen, muziek,
conferenzen,
Weg sketches, weg liedjes en ook de
mimiekjes,
Acteurs en actrice, in kostuums en coulissen,
Gaan nu liedjes en taf'reelen,
En nu sketches voor u spelen.
Het publiek is binnen, binnen
Dus dan gaan we maar beginnen

Goeienavond, tante Betje,
Goeienavond, ome Jan,
en mijn moeder laat je vragen,
of je niet eens komen kan,
met de kleine poppedeine,
met de grote bimbam.
Goeienavond, tante Betje,
Goeienavond, ome Jan.

GEBOORTE

In de afgelopen periode zijn er weer een paar baby's geboren. Allereerst werden **Hans en Nathalie den Besten – Bos en hun kinderen** op 24 november verblijd met de geboorte van hun zoon en broertje **Chris**. Door deze feliciteren wij hun van harte met dit mooie bericht. Naar wij begrepen hebben gaat het met moeder en kind goed. Wij wensen hun van harte vele gezonde maar bovenal gezegende jaren toe.

Dan volgt nu de betekenis van de naam **Cornelis**.

Cornelis (Chris): Gezalfde, drager van Christus, maar ook betekent het de gehoornde van rundvee of ook wel hoornvee.



Geboortekaartje van Chris den Besten

De volgende die verblijd zijn met de geboorte van een zoon en broertje zijn **Adriaan en Evelien Ottervanger- Stam met hun kinderen**. Op dinsdag 1 december is geboren hun zontje en broertje **Ralph**. Ook maken naar wij begrepen hebben **Ralph en zijn moeder het goed**.

Ook **Adriaan en Evelien** met hun kinderen feliciteren wij hun van harte. Het is een mooi geschenk en wij wensen jullie dan ook van harte met elkaar vele gezonde maar bovenal gezegende jaren.

Dan volgt nu betekenis van de namen.

Robert: Schitteren door roem

Philip: Paardenvriend

Ralph: Raadgever met de wijsheid of kracht van een wolf



Geboortekaartje Ralf Ottervanger

In de afgelopen periode hebben wij een mail ontvangen van **de familie Dirksen- van der Slikke** Zij mailde ons het volgende.

Beste familie,

Door deze delen wij jullie mee dat wij eind juni ons 4e kindje hopen te verwachten.

Hartelijke groet van

Evert en Elise,

Rosalien, Royd en Myrthe Dirksen van der Slikke uit Wekerom

Door deze feliciteren wij **Evert, Elise en de kids** van harte met dit mooie bericht. Jullie gaan weer een drukke tijd tegemoet waarin van alles geregeld moet worden. Wij wensen jullie daarbij veel sterkte en succes. Maar het zal best wel lukken.

Jullie begrijpen wel dat als gevolg van bovengenoemde mededelingen de lijst van gezinnen waar een baby'tje wordt verwacht is gewijzigd en ziet er nu dus als volgt uit.

Ard en Lysanne Vogelaar – Bos, begin december;
Anthonie en Annelies Soffree – van der Heide, medio januari 2016;
Berend-Jan en Joanne Zeevat – Stam, eind januari 2016;
Dennis en Marit Visser – van der Slikke begin februari 2016;
Daniël en Mariska Gerrets – van der Slik, medio februari 2016;
Teun en Rebekka Broer – Mudde, medio maart 2016;
Jurian en Louise Waaijenborg – van Noort, eind maart 2016;
Evert en Elise Dirksen – van der Slikke, eind juni 2016.

GEDENKWAARDIG

In de maand januari, en wel om precies te zijn op 10 januari, zijn D.V. **Ariën en Marieke Roozendaal – van der Slikke** twaalf en een half jaar getrouwd. Zij stuurden ons een mooi kaartje waarvan de voorkant er als volgt uitziet.



Zijn er die **Ariën en Marieke** willen feliciteren, dan kan dit door een kaartje te sturen naar:
Bruidspaar Ariën en Marieke Roozendaal –van der Slikke
Talingstraat 29,
2903ET Capelle aan den IJssel.

Bel je liever: 010-441 4073
Mailen mag ook: fam.a.roozendaal@kliksafe.nl

Ps. Ariën en Marieke hebben vanaf het begin (totaal negen jaren) ervoor gezorgd dat de familievanderslikke.nl site continu in de lucht bleef. Waarvoor onze oprechte dank.

VERHUISD

Voor de vorige nieuwsbrief hebben wij een verhuiskaart ontvangen. Helaas hebben wij vergeten deze op te nemen. Wij bieden onze excuses hiervoor. Het betreft de **familie Snetselaar**. Wij kregen het volgende bericht.

naam	Fam T Snelseleare
oud adres of postbus	Hoofdweg
postcode en woonplaats	Edekrueen
nieuw adres of postbus	Zwetselearseweg 13
postcode en woonplaats	6741 ND Lunteren
ingangsdatum	Heden
telefoon	
mobiele telefoon	
e-mailadres	
aanvullende informatie	
handtekening	Hartrelijke Groeten

En het betreft het volgende stekje.



OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN

Dan gaan wij weer verder met de levensgeschiedenis van **opa en oma van der Slikke – Don.**

Wellicht niet bij alle (achter-) kleinkinderen van **opa en oma van der Slikke** is bekend dat **oma van der Slikke** een stiefvader heeft gehad. Hij heette **Piet van Dorp**.

Hij is in de jaren dertig van de vorige eeuw getrouwd met de **weduwe opoe Don-Pauw** die dus daarna **oma van Dorp** werd genoemd.

Opa van Dorp zag het leven altijd van de zonnige kant en liet iedereen in zijn waarde. Hij liet dus een elk zijn gang gaan en dacht het “zijne” ervan. Als kleine kinderen uit de jaren vijftig hebben wij geen slechte ervaringen van hem ondervonden. **Opa van Dorp** vertelde veel grapjes. Zo vertelde hij op 30 december altijd dat hij op de Markt in Vlaardingen een man gezien had die net zoveel ogen in zijn hoofd had als er nog dagen in het jaar zijn. Als kind dachten wij dus 365 ogen. Wij zouden gaan kijken, ware het niet....



Opa van Dorp

Een ander veel verteld grapje was dat hij hele goede ogen had. **Opa van Dorp** stond veel op een hangplek van oudjes nabij de Visbank te Vlaardingen.



Visbank te Vlaardingen

En daar kon je net de klok van de Grote kerk zien. Eén van de hangoudjes zei dat hij zulke goede ogen had, dat hij zelfs een vlieg op de wijzer van de klok op de Grote kerk kon zien zitten. En **opa van Dorp** was niet op zijn mondje gevallen en heel adrem antwoordde hij: “Nou dat val tegen, ik zie hem zelfs knipogen”.

En zo kon hij de hele dag doorgaan.

Van **opa van Dorp** zijn vele anekdotes te vertellen. En wellicht zijn er die hiervan in de volgende nieuwsbrief iets willen vertellen. Wij zijn benieuwd.

In de vorige nieuwsbrief hebben wij jullie uitgenodigd om een stukje te schrijven over **opa en oma van der Slikke** voor de nieuwsbrief. Wij kijken er (nog steeds) naar uit!

JARIGE VAN DE MAAND

Alvorens “de Jarige van de maand december” bekend te maken eerst een bedankje van de “de Jarige van de maand november”.

Lieve allemaal,

Wat een leuke verrassing dat ik jarige van de maand was. De brievenbus klepperde flink en er vielen prachtige kaarten op de mat.

Ze waren ook gezellig vol geschreven met lieve verhalen en goede wensen en soms zat er zelfs geld in!!

We hebben ze allemaal opgehangen.

Ook in de digitale brievenbus vielen mooie kaarten

Heel hartelijk dank allemaal!

Lieve groeten,

Job van der Slikke (en papa en mama)



Job

En dan volgt nu een herinnering aangaande “de Jarige van de maand december”.

Wij hebben deze aanmelding al in de maand oktober ontvangen. Dus konden wij daar niet omheen. Het betreft:

Lisa Snoeij.

Van **Lydia den Toom**, die onder andere het overzicht van “de Jarige van de maand” bijhoudt, ontvingen wij het bericht dat **Lisa de honderdste Jarige van de maand** is. Dus te meer redenen om haar een kaartje te sturen. Succes.



Lisa Snoeij

Lisa is D.V. 21 december jarig en zij hoopt dan 13 jaar te worden. Haar adres is:

Lisa Snoeij,
Treviso 79,
2921 BJ Krimpen aan den IJssel.

Dan volgt nu de bekendmaking van de 101^e Jarige van de maand. In dit geval de maand januari 2016. Na ampel beraad is dit geworden:

Christhe Vreugdenhil

Wij hebben gehoord dat **Christe** al een aardige dame is. Zij hoopt D.V. 1 januari haar geboortedag te gedenken en dan 14 jaar te worden. Daarom roepen wij jullie allemaal op, als je toch bezig bent met het schrijven van kerstkaarten, ook een kaartje naar haar te schrijven. Dat moet toch lukken!

Haar adres is:

**Christhe Vreugdenhil,
Truitje Bosboom Toussaintstraat 5,
4207 JW Gorinchem**



Christhe Vreugdenhil

TENSLOTTE



**Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia**