

Slikkertjes-Nieuwsbrief

familievanderslikke.nl

TIENDE JAARGANG

NUMMER 109, JANUARI 2016

COLUMN VAN (OOM) JOHAN

Nazorg



We hadden vroeger een oom ([Aard Ligthart, red.](#)) in den Haag waar ik erg tegen op keek. Hij was leraar op een school waar hij zowel de wind eronder had als de leerlingen wist te boeien, althans zo begreep ik hem. Ik wilde als kind ook graag het onderwijs in maar besepte wel dat mijn kwaliteiten een beetje aan de lage kant waren. Daarom was ik verheugd toen mijn vrouw les ging geven en extra verblijd toen er 2 kinderen van mij het onderwijs in gingen. Dat werd versterkt toen er ook broers en een zwager het onderwijs team versterkten.

Een enkele week geleden hoorde ik dat een dochter op het Piet Zandtcollege had gesolliciteerd als onderwijskracht. Haar naam is bij de redactie bekend, maar helaas mag ik haar naam in deze column niet noemen. Zij wilde haar baan als doktersassistente ruilen voor een baan in het onderwijs. U begrijpt dat ik heel erg verheugd was. Ik kon er gewoon niet van slapen en wachtte met spanning af of zij aangenomen werd.

De sollicitatie liep voorspoedig. Zowel het bestuur als de directeur waren positief over haar kwaliteiten. En als bewijs van haar kundigheid mocht zij een proefles geven. Nou daar was ik niet bang voor, wel benieuwd natuurlijk. Het onderwerp ging over de gezinswas. Zij had zich terdege voorbereid en had de babykleertjes van haar jongste zoon uit de mottenballen gehaald want ja, haar eigen kleren daar kon je over van mening verschillen, maar babykleertjes. vertederen vrouwen altijd Goed het waren leerlingen van 14 à 15 jaar maar toch, in ieder meisje zit een moeder toch? De klas die ze les moest geven bestond uit 12 meisjes. Hoe moeilijk moest dat zijn!



Pier Zandt Scholengemeenschap

Redactie:
M.M. van der Slikke
E-mail:
MMvdSlikke@klikSAFE.nl

Sitebeheer:
Lydia den Toom - van Krimpen
E-mail:
Toom@kpnmail.nl

Toen de les begon was er even belangstelling, maar al gauw was voor de vrouwelijke leerlingen de lol eraf. Babykleertjes daar waren ze nog lang niet aan toe, ze waren veel meer geïnteresseerd in hoe je een leuke jongen aan de haak kon slaan. De les was nog maar nauwelijks begonnen of een leerlinge zei dat ze hoofdpijn had en of ze bij de conciërge een paracetamol mocht halen. Nou dat kon de leerkracht niet weigeren natuurlijk. Maar toen er gesproken werd over Ph en Dh (Duitse hardheid) was het hek van de dam. Ze gingen met elkaar in discussie en de leerkracht kon de boom in.



Hoe kom je aan een leuke jongen?

Toen de a.s. leerkracht dan ook de babykleertjes op een schoolbank legde werden ze met aplomb op de grond gesmeten. De leerlinge aan een andere schoolbank was minder rigoureuus maar ging omgedraaid met een andere leerlinge in één of ander dialect in gesprek. Weer een ander ging zich er ook mee bemoeien en zo ontstond een levendige discussie waar de a.s. onderwijskracht niets van verstond. Opnieuw verzocht een leerlinge of ze bij de conciërge een paracetamol mocht halen want ze had buikpijn en de juffrouw moest begrijpen dat zoiets maandelijks gebeurt. Ook dit verzoek werd toegestaan. Maar ze was niet van gisteren, want ze had een degelijke opvoeding gehad en dus toen ook deze leerlinge de deur uit was begon ze in rap Riessens (een dialect uit Rijssen) haar verhaal verder te vertellen. Daar hadden de meisjes niet van terug.



Want op Urk doen de moeders de was!

Verbaasd hielden ze op met hun gebabbel en in de stilte die volgde vroeg de a.s. lerares wat voor een dialect zij wel ten gehore brachten. “*Wat denkt U*”, zo vroeg een bijdehandje? “*Nou*” zo antwoordde mijn dochter: “*ik denk dat het Urks is*”. “*Heel goed*”, zo werd er geantwoord: “*want op Urk doen moeders de was en wij niet*”. En dat er nu een bestuurslid en een directielid aanwezig was, dat maakte niet uit want de aandacht was na deze opmerking volkomen van de baan.

Opnieuw vroeg een leerlinge of ze bij de conciërge een pil mocht halen want ze had hoofdpijn en buikpijn. Maar nu was de maat van de a.s. leerkracht vol. Het mocht niet! Daar nam de leerlinge geen genoegen mee en ging zitten klieren. De nieuwe leerkracht was het zat en stuurde haar het lokaal uit. Achteraf zeiden zowel het bestuurslid als het directielid dat zij dat al veel eerder had moeten doen.

Mijn dochter heeft met veel gemaakt enthousiasme de les afgemaakt. Ze liet zich niet kennen. Maar het had wel veel energie gekost. 's Maandags werd ze opgebeld door de directie en gefeliciteerd dat ze aangenomen was, de les was prima verlopen.

Maar zo zei de nieuwe leerkracht: *“Ik heb er het hele weekend over nagedacht, maar ik denk dat ik voor deze baan bedank.”* Maar zo zei het directielid: *“Bent u dan zaterdag niet gebeld dat U bent aangenomen?”* Nee, dat was ze niet, maar dat maakte niet uit want om les te geven aan zulke ongeïnteresseerde, ongezeglijk en ongemotiveerde leerlingen, daar bedankte ze voor. Daar konden de uitgebreide vakanties, die ze al jaren haar echtgenoot misgunde, niet tegenop.

U begrijpt dat ik hevig was teleurgesteld. Ik had het zo leuk gevonden, nog een leerkracht in de familie maar helaas, het ging niet door. Ik moest het wel verwerken. Aan de andere kant ben ik nu blij voor de patiënten van de huisartsen waar mijn dochter werkt. Ze is daar tot grote steun van de lijdende mensheid en de patiënten kunnen nu alsnog hun moeilijkheden, hun problemen, hun zorgen en hun vragen kwijt bij haar en dat is ook heel wat waard. Vindt U ook niet?

Een hartelijke groet.
Johan

FOTO VAN DE MAAND

Wederom vinden jullie onderstaand een foto uit de fotogalerij van **(tante) Lydia**. Een prachtige foto uit eind jaren vijftig van de vorige eeuw. Je zou haast gaan denken dat het een tweeling is, maar dat is schijn.

Voor velen van jullie zal het geen probleem zijn om te raden wie zij zijn. Links op de foto staat **(tante) Lydia** en rechts **(tante) Hanna**. Waar deze foto is genomen weten wij niet maar waarschijnlijk in het Oranjepark aan de Julianasingel te Vlaardingen.



(tante) Lydia en (tante) Hanna

Het Oranjepark is in 1918 ontstaan. Als eerste aanzet werd destijds tonnen en tonnen zand gestort om het gebied op te hogen. Vele werklozen hielden zich met dit karwei bezig. Wegens geldgebrek bleef het daar voorlopig ook bij. En omdat het één grote zandvlakte was, kreeg het de bijnaam van 'de Vlaardingse Sahara'. Pas in 1938 is uiteindelijk het huidige Oranjepark aangelegd.

Het had overigens niet veel gescheeld of dit park was een deftige woonwijk geworden. Het plan was namelijk om een vijftiental dure villa's op erfpachtgrond te bouwen, zodat van de opbrengst hiervan de onderhoudskosten van het overige deel van het park, 't Hof betaald konden worden. Dat was in 1919. Gelukkig is het Oranjepark deze dans ontsprongen. Enkele jaren geleden is heel het park gerenoveerd en kan iedereen anno 2016 nog steeds genieten van het mooie stadspark.

HET ZIEKENHOEKJE

Van (oom) Cees kregen wij het volgende berichtje

Beste familie,

Deze week heb ik weer onderzoeken gehad. Helaas is het niet goed met mij.

Daarbij komt dat ik sinds kort wat mank loop.

Woensdag 13 januari is met spoed een petscan gemaakt, daarna een ws biopsie. Verder moet ik weer aan de chemo en bestraling.

Al met al een behoorlijke tegenslag.

Allen de hartelijke groeten,

Cees.

Gelet op dit droevig nieuws, vragen wij jullie om hem een kaartje te sturen. Het wordt door hem zeer gewaardeerd.

Zijn adres is: **C. van der Slikke,
Oosterweezenstraat 309,
1823 CN Alkmaar.**



(oom) Cees



(oom) Jaap

En zoals jullie ook weten tobt (oom) Jaap eveneens de laatste tijd met zijn gezondheid.

Voor degene die (oom) Jaap een kaartje willen sturen volgt hier zijn adres.

**J. van der Slikke
Hoge Dries 335,
7335 AT Apeldoorn.**

EEN BEDANKJE

Van (tante) Nel Bakker –van der Slikke ontvingen wij de volgende mail.

Lieve familie,

Heel erg bedankt voor de wenskaarten die we ontvangen mochten van velen van jullie! Ondanks dat we zelf geen kaarten sturen omdat schrijven moeite kost met de artrose! Zelfs hebben we vele kaarten ontvangen van neven en nichten, daar zijn we heel erg dankbaar voor. Wanneer je weduwe bent is elk gebaar of medeleven ontroerend!

Heel, heel erg bedankt!

Verder wensen we jullie allen Gods onmisbare zegen toe in alle dingen voor 2016. Wat zal het ons brengen?

Veel liefs,

(tante) Nel Bakker - v.d. Slikke



(tante) Nel

EEN NIEUWE ZAAK

Gert Veenendaal, de man van **Carla Vuijk** berichtte ons dat hij met een oud collega begonnen is met het op zetten van een nieuwe showroom voor badkamers. Hij verzocht ons jullie via de nieuwsbrief hierover te informeren. Bij dezen.

Beste familie,

In november ben ik (Gert Veenendaal) samen met een oud collega begonnen om een badkamer showroom op te zetten.

Wij naderen nu bijna de finish en hopen 23 januari 2016 open te gaan.

Wij zouden het leuk vinden als er in de familie nog mensen zijn die een badkamer, toilet en/of tegelvloer nodig hebben om die te ontvangen in onze schitterende showroom.

Jullie zijn welkom op de:
Elzenkade 2,
3992 AC, Houten.

Bekijk ook onze website:

www.aangenaam-badkamers.nl

En onze facebook:

[Aangenaam Badkamers](https://www.facebook.com/AangenaamBadkamers)



Een impressie van der site

Met vriendelijke groet,
Gert en Carla Veenendaal
Bettekamp 93
6712 EJ, Ede

Van de informatie die op de blog van **Aangenaam-badkamers** staat, blijkt dat de opening van de showroom gepland staat in het begin van de maand februari. Dus als jullie naar de showroom willen gaan, dan adviseren wij jullie eerst even de blog te raadplegen. Dat voorkomt dat je voor een gesloten deur staat.

Door deze feliciteren wij **Gert, maar natuurlijk ook Carla** van harte met deze mooie stap. Het is een hele onderneming en lijkt ons ook best spannend hoe alles zo gaat lopen. Wij wensen jullie van harte dat het maar een groot succes mag worden.

GEDICHT VAN DE MAAND

Dan volgt nu weer een oud kinderliedje. Een kinderliedje wat wellicht nog door vele moeders wordt gezongen voor de kleintjes. En als je de tekst leest, dan zal je begrijpen dat het liedje gemaakt moet zijn tijdens de Franse bezetting die begon in 1795 en eindigde in 1813.

HOP MARJANNEKE

 <p>laat de poppetjes dansen.</p>	<p>Hop Marjanneke, stroop in het kanneke Laat de poppetjes dansen Eertijds was de prins in het land En nu die kale Fransen</p> <p>Hop Marjanneke, stroop in het kanneke Laat de poppetjes dansen Hij wiegt het kind, hij roert de pap Hij laat zijn hondje dansen</p>
--	---

Het liedje is te beluisteren via:

<https://www.youtube.com/watch?v=JWmRht2wh4c>

GEBOORTE

In de afgelopen periode zijn **Ard en Lysanne Vogelaar – Bos** verblijd met de geboorte van een dochtertje. Onderstaand geboortekaartje mochten wij voor de nieuwsbrief ontvangen. Door deze feliciteren wij **Ard en Lysanne** van harte met hun ouderschap. Een hele gewaarwording om dit mee te mogen maken maar ook een hele verantwoording. Wij wensen jullie met elkaar vele gezonde en gezegende jaren toe. Saartje heeft twee mooie namen meegekregen haar namen betekenen:

Sarah **prinses**
Elizabeth **gewijd aan God**



Geboortekaartje Saartje Vogelaar

De lijst van gezinnen waar een baby'tje wordt verwacht, is als gevolg van bovengenoemde geboorte gewijzigd en ziet er nu dus als volgt uit.

Antonie en Annelies Soffree – van der Heide, medio januari 2016;
Berend-Jan en Joanne Zeevat – Stam, eind januari 2016;
Dennis en Marit Visser – van der Slikke begin februari 2016;
Daniël en Mariska Gerrets – van der Slik, medio februari 2016;
Teun en Rebekka Broer – Mudde, medio maart 2016;
Jurian en Louise Waaijenborg – van Noort, eind maart 2016;
Evert en Elise Dirksen – van der Slikke, eind juni 2016.

OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN

Dan gaan wij weer verder met de levensgeschiedenis van **opa en oma van der Slikke – Don**.

De vorige maal hebben wij iets geschreven over **opa van Dorp**. Nu willen wij iets schrijven over **oma van Dorp**. Zoals jullie wellicht weten was **Oma van Dorp** twee maal getrouwd.

Haar eerste man heette **Jacob Don** en is de vader van **oma van der Slikke-Don**.

Deze foto is genomen ten tijde dat **oma van Dorp** toen mejuffrouw **Lijje Paauw** heette. Wanneer zij in het huwelijk zijn getreden in ons niet belend, maar dat zal omstreeks 1910 geweest zijn.

In dit huwelijk zijn drie kinderen geboren. De oudste was **tante Annie (1910)**. Dan volgde **oom Kees (1911)** en daarna onze **moeder en oma Bep (1914)**.

Toen oma **van der Slikke- Don** zes jaar oud was is haar vader **Jacob Don** overleden aan TBC. In het boekje "**Ceren Abrams God**" heeft **oma van der Slikke** het een en ander hierover geschreven.



Jacob Don



Trouwfoto

Jacob Don – Lijje Paauw

Na het overlijden van **Jacob Don** in 1920, heeft **oma Don** nog een relatie gehad met een zeeman. Echter toen hij hoorde dat zij van hem in verwachting was, is hij met de noorderzon vertrokken.

Uit deze relatie is in 1921 **Nelleke** geboren. Zij was een "blue baby" waardoor zij niet oud kon worden. Reeds op 13 jarige leeftijd heeft zij het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen.

Spoedig daarna heeft **oma Don** kennis gemaakt met **Piet van Dorp** waarmee zij in het huwelijk is getreden. **Oma Don** heette voor de kleinkinderen dus altijd **oma van Dorp**.

De volgende keer willen wij hiermee verder gaan maar wellicht zijn er die van deze periode meer kunnen schrijven. Zij worden uitgenodigd om voor de volgende nieuwsbrief hier over een bijdrage in te leveren.

JARIGE VAN DE MAAND

Alvorens “de Jarige van de maand februari” bekend te maken eerst een bedankje van de “de Jarige van de maand december”.



Lisa Snoeij

Beste familie,

Hartelijk bedankt dat ik de jarige van de maand december was!

Het was een echte verrassing en ook oma Mudde bedankt voor het opgeven!

Groetjes,
Lisa Snoeij

Dan volgt nu de bekendmaking van de “**Jarige van den maand februari.**”

Voor deze maand hebben wij geen melding ontvangen, dus zijn wij zelf op zoek gegaan. En ja hoor, wij vonden een lief meisje die D.V. op 4 februari 2016 veertien jaar hoopt te worden. En dat is:

Rowena de Koning

Zij is een dochter van **Arjan en Mirjam de Koning – van Krimpen.**

Zoals je op de foto ziet is het een aardig en een lief meisje die best veel felicitatiekaartjes voor haar verjaardag wil ontvangen. Haar adres is:

Rowena de Koning
Zwanenkade 30,
2925 AR Krimpen aan den IJssel

Je mag ook een mailtje sturen. Graag naar:

dekoning@hetnet.nl

Bel je liever: **0180-514673**



Rowena de Koning

TENSLOTTE

Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia