

Slikkertjes-Nieuwsbrief

familievanderslikke.nl

TIENDE JAARGANG

NUMMER 110, FEBRUARI 2016

COLUMN VAN (OOM) JOHAN

Nazorg



Zorgeloos en opgewekt liep ik over het plein. Ik had de dag ervoor wat extra verdiend, dus als ik wat leuks zag kon ik het kopen. Ik voelde me een rijk man. De dag kon niet stuk. We waren gaan winkelen, maar in een damesmodezaak had ik geen interesse, daar zou ik niets van mijn gading vinden. Nee, geef mij maar een boekhandel of zelfs als het moet de Hema.

Ik was een deel van mijn familie kwijtgeraakt, want de damesmodezaak waar zij naar toe gegaan waren kon ik niet vinden omdat ik eerst de auto nog moest parkeren zoals altijd voor de winkel van College Style.

Op het plein waar ik dus liep kwam een leuk meisje naar me toe en bood het AD aan. Nou neem ik nooit een krant aan maar nu wel want als ik mijn familie, althans mijn vrouw en mijn zus niet vond kon ik in de auto altijd nog de krant als tijdverdrijf lezen, zo dacht ik. Toen ik de krant aannam en mijn weg wilde vervolgen, vroeg het meisje prompt of ze nog wat mocht vragen. Welwillend en niets vermoedend stond ik haar dat toe. Nou of ik die krant al eens eerder had gelezen.

“Nou vroeger wel, toen ik nog werkte, op mijn werk, maar nu niet meer”, antwoordde ik. “Leest u dan geen krant”? vroeg het meisje. “Jawel, ik lees wel een krant, maar het RD”, antwoordde ik. “Niet het Rotterdams Dagblad maar het Reformatorisch Dagblad”, voegde ik er aan toe. “O, zei ze die krant ken ik wel”. “Maar het AD geeft meer achtergrond informatie dan het RD”, zo beweerde het meisje. Ik keek eens naar haar blauwe ogen, prachtige ogen en zo te zien een studente van een jaar of 21. Ze wil, zo dacht ik zeker op haar manier wat bijverdienen door iemand een abonnement aan te smeren



Ik werk één dag als hovenier!

Redactie:
M.M. van der Slikke
E-mail:
MMvdSlikke@klikSAFE.nl

Sitebeheer:
Lydia den Toom - van Krimpen
E-mail:
Toom@kpnmail.nl

Maar goed, ze kwam gezellig dicht bij me staan en we kregen een gesprek. Ze vroeg o.a. of ik nog werkte. Nou vertrouwde ik haar toe, ik werk nog één dag in de week als hovenier. Maar ten laatste vroeg ze natuurlijk of ik niet een proefabonnement op het AD wilde nemen. Het kostte maar 12 euro en het gaf geen verplichtingen. Na het proefabonnement stopte vanzelf de toezending van de krant en hoefde ik de krant niet op te zetten.

Nou heb ik altijd heel principieel en consequent een abonnement op een andere krant vermeden. Maar ja, het was een heel lief kind en ze had van die blauwe ogen, wat nu te doen? Er gaat dan van alles door je heen. Ik kon het tegenover mijn vrouw en mijn principes niet maken om een abonnement te nemen. Maar zeg nu eens tegen een charmante dame nee. Financieel was het op dit moment geen probleem, maar principieel wel. Een mogelijkheid was wel om dat abonnement mijn zoon cadeau te doen, dat hoefde ik die juffrouw natuurlijk niet te vertellen, maar ik was wel van een probleem af.

Terwijl ik zo met mezelf overlegde, hoorde ik opeens stemmen achter me. “Wat sta jij hier te flirten met een meisje”.



Het AD



Het RD

Ik dook in elkaar en met ontzetting waarde ik mijn zus en mijn vrouw achter me. “Je wilt toch zeker geen abonnement nemen op het AD”, zo vroeg mijn vrouw verbaasd. De jongedame, niet voor één gat te vangen, vroeg prompt aan mijn vrouw: “en waarom niet mevrouw, wat is er mis met het AD? Uw man werkt nog en zo blijft hij bij de tijd”. “Mijn man werkt helemaal niet meer en bovendien hebben wij al een krant, wij lezen het RD”, zo was het antwoord van mijn vrouw”. Ik kromp in elkaar en verdedigde mij zwak dat ik welk degelijk één dag in de week werkte. “Ja, dat weet ik allemaal, dat heeft uw man mij verteld” zei het meisje.

Er ontstond een discussie over de voor- en nadelen van het Algemeen Dagblad. Helaas voor mij was het ondersje tussen de dame en mij zo begreep ik, wel afgelopen. Dus verontschuldigde ik mij en nam de benen.

Ik hield mijn geld in mijn zak en ik zadelde mijn zoon ook niet op met een proefabonnement, mijn dag kon niet meer stuk en zorgeloos en opgewekt vervolgde ik mijn weg. Het AD in mijn hand.

Hoe het afgelopen is met de discussie tussen mijn vrouw en de correspondentie van het AD, ik weet het niet, ik heb er wijselijk maar niet naar gevraagd. Maar wilt u het weten, ik zou zeggen, vraag het mijn vrouw, dan hoor ik het wel weer van U. Een abonnement zat er voor de studente niet in, jammer voor haar, misschien ook jammer voor mijn zoon, maar zo is het leven.

Een hartelijke groet.
(oom) Johan

FOTO VAN DE MAAND

Uit de oude schoenendoos van (**tante**) **Lydia** hebben wij weer een foto gevist. Het is een foto die natuurlijk veel herinneringen oproept.

Op deze foto staat (**oom**) **Jaap**, oudste zoon van **opa en oma van der Slikke** in een saluuthouding. En volgens berekening moet deze in 1954 genomen zijn. (**Oom**) **Jaap** moest toen al dienstplichtig in het leger dienen. Deze foto moet op een zaterdag zijn genomen want toen mocht je alleen om de twee weken een weekend naar huis.



(oom) Jaap 1954

kenners zien gelijk dat (**oom**) **Jaap** hier een uniform aan heeft die in het leger “Eerste grijs” werd genoemd. Niet dat dit uniform grijs was, want in het landleger was toen alles groen. Dus ook dit uniform of ook wel tenue genoemd. Maar deze benaming is afkomstig uit het begin van de twintigste eeuw, toen waren de uniforms grijs. Dit tenue mocht alleen gedragen worden als men met verlof ging.

De broek die hier wordt gedragen werd ook wel een drollenvanger genoemd. De broekspijpen werden naar binnen omgeslagen en net boven de laarzen met een elastiekje vastgezet. Zo ontstond er een gesloten broek, en als je dan iets verliest, bleef het dus in de pijpen zitten.

Verondersteld mag worden dat (**Oom**) **Jaap** hier nog een oliebol is. Want zo noemden met de soldaten tijdens de eerste twee maanden na opkomst. Na de vooropleiding werd je pas soldaat.

(**Oom**) **Jaap** was ingedeeld bij de Geneeskundige troepen en heeft zijn opleiding ontvangen in de Juliana van Stolbergkazerne te Amersfoort. Natuurlijk valt er veel meer over dienst te schrijven, maar de nieuwsbrief is daarvoor te klein.

Deze foto is genomen in de voorkamer ten tijde toen **opa en oma** nog aan de Binnensingel 29 woonden. Het is leuk om te zien waar het ameublement toen uit bestond. Zowel het bankstel als de eethoek waren van rotan gemaakt. Het was goedkoop, gemakkelijk te onderhouden en licht van gewicht. Alleen het kraakte aan alle kanten maar dat moest je op de koop toenemen.

Wellicht valt er nog veel meer van deze foto te vertellen maar dat laten wij graag aan jullie over.

HET ZIEKENHOEKJE

Wij zijn jl. maandag 1 februari bij **(oom) Cees** geweest. En we moeten zeggen dat **(oom) Cees** toen best monter was. Natuurlijk was hij ernstig ziek maar het viel allemaal mee, zoals hij dat toen verwoordde. De week ervoor was bij hem biopsie uitgevoerd. Donderdag 4 februari moest hij terugkomen voor een gesprek om de resultaten van de biopsie te horen en een behandelingsplan te bespreken en zag er niet tegenop. Helaas viel het zwaar tegen. Hij berichtte ons het volgende.

Beste familie,

Zoals jullie weten moest ik vandaag (4 februari) naar het ziekenhuis voor een behandelingsplan.

Helaas heeft de biopsie niet de haard gevonden met als gevolg dat deze handeling opnieuw uitgevoerd moet worden. Dit moet nu aan de andere zijde gebeuren en weer onder narcose.

Verder zijn er weer uitzaaiingen, en wel naar de buik en de slokdarm.

Weer een tegenvaller.

Groetjes Cees



(oom) Cees

Jullie begrijpen wel dat **(oom) Cees** een moeilijke periode doormaakt. Daarom vragen wij jullie opnieuw om hem een kaartje te sturen. Het wordt door hem zeer gewaardeerd.

Zijn adres is:

**C. van der Slikke,
Oosterweezenstraat 309,
1823 CN Alkmaar.**

Van **(oom) Jaap van der Slikke** kregen wij een “update” aangaande zijn gezondheids-toestand. Gelukkig kan je lezen dat het beter gaat.



(oom) Jaap

Beste familieleden,

Even een berichtje hoe het op 30 december is afgelopen met het dichteren van het inmiddels bekende minuscule onvindbare gaatje in de dikke darm met behulp van het coloscopie apparaat.

Nou dat was teleurstellend want tegen de verwachting in lukte dit niet, het weefsel ter plaatse van het gaatje bleek te hard voor het er in schieten van een krammetje.

Het normale weefsel van de darm is zacht maar op die plek had men te maken met littekenweefsel dat harder is waardoor het krammetje terug ketste.

De uitvoerende chirurg was daar erg ontdaan over en heeft van alles geprobeerd, maar moest het ten slotte opgeven.

De mld. chirurg verwachtte al dat het op de duur wel zou dichtgroeien en daar houd ik hem bij het volgende bezoek op 7 maart wel aan, want al dat gewroet in de darmen is heel vervelend, die zijn daardoor telkens langdurig van slag.

Omdat ik het thuiszitten, gedurende inmiddels meer dan twee jaar, helemaal zat was, ben ik nu weer aan het werk gegaan (het bezorgen van warme maaltijden bij zieken, bejaarden, overwerkers bij bedrijven etc.). Ik doe dit nu 3 maal per week, voor mijn ziekte was dat vaak meer dan 10 keer. Het levert niet zoveel op, maar je bent er even uit en onder de mensen, het is licht werk en ik hoop dat ik het kan volhouden, ik heb de eerste week achter de rug en dat ging prima.

Bijzonder was wel dat ik een collega sprak die tijdens mijn afwezigheid ook darmkanker had gehad, bij hem was de tumor zo groot dat er een verstopping door was ontstaan, dus veel groter dan bij mij het geval was. Hij is door dezelfde chirurg die mij geopereerd heeft geholpen en was binnen twee maanden weer aan het werk en heeft nergens meer last van. Het verschil is dat hij op de klassieke manier is geholpen door middel van een zogenaamde open operatie (zoals ook opa van der Slikke heeft gehad) en ik door een kijkoperatie. Hij heeft daardoor wel een flink litteken en ik helemaal niet. Ook heeft hij totaal geen problemen met complicaties gehad zoals bij mij het geval was, dan vraag je je toch af wat de oorzaak is van al die complicaties.

Maar goed, ik mag toch dankbaar zijn het allemaal te hebben overleefd.

Wat de updates betreft hoop ik dat dit de 'laatste' was, ik wil iedereen bedanken voor het gebleken maar ook stille medeleven, een kaart is leuk hoor maar het hoeft voor mij niet persé, ik ben daar zelf ook heel slecht in.

Beste wensen en hartelijke groeten,

Oom 

Voor degene die (oom) Jaap nog een kaartje willen sturen volgt hier zijn adres.

J. van der Slikke
Hoge Dries 335,
7335 AT Apeldoorn.

GEDICHT VAN DE MAAND

Dan volgt nu zoals gebruikelijk weer een liedje uit de oude doos.

Het is een leuk liedje om gezamenlijk in een gezin te zingen en ook in canon. Vroeger als de vaat (een vaatmachine bestond nog niet) bij **opa en oma van der Slikke** door de dochters werd gedaan, dan spreken wij van de einde jaren vijftig van de vorige eeuw, toen werd dit liedje vele malen uitbundig gezongen. Voor de saamhorigheid een ideaal middel.



De uil zat in de olmen

De uil zat in de olmen
Bij 't vallen van de nacht
En op de gindse heuvel
Antwoordt de koekoek zacht:
Koekoek, koekoek,
koekoekoekoekoekoek
Koekoek, koekoek,
koekoekoekoekoekoek

De wijs is te beluisteren op:

<https://www.youtube.com/watch?v=0QK3zLIJtec>

GEBOORTE

Antonie en Annelies Soffree – van der Heide [Annelies is een kleindochter van [(tante) **Hanne van der Slikke**] berichtte ons via de mail dat zij op zaterdag 16 januari verblijd zijn met de geboorte van een lief dochtertje **Merlinn (Cornelia Marylinn)**. Enkele dagen later ontvingen wij het onderstaande geboortekaartje.



Geboortekaartje Marlinn Soffree

De betekenissen van haar doopnamen zijn:

Cornelia **De gehoornde (beschermheilig van hoornvee);**
Marylinn **Bittere schoonheid.**

Daniël en Mariska Gerrets – van der Slik zijn op dinsdag 2 februari verblijd met de geboorte van een lief zoontje. Hij kreeg van zijn ouders de mooie naam **Boaz**. Zijn naam betekent: **“daarin is kracht en snelheid”**.

Wij hebben nog geen geboortekaartje ontvangen maar wel een paar foto's.



Boaz van der Slik



Mariska met Boaz

Door deze feliciteren wij van harte **Antonie, Annelies en Estelle** met de geboorte van hun dochttertje respectievelijk zusje **Marlinn** en **Daniel, Mariska en Eliana** met de geboorte van hun zoontje respectievelijk broertje **Boaz**. Wij wensen hun van harte met elkaar vele gezonde maar bovenal gezegende jaren toe.

Wij hebben begrepen dat het met de moeders en de baby's inmiddels goed gaat.

Dan kregen wij nog een bedankkaartje van **Adriaan en Evelien Ottervanger – Stam** naar aanleiding van de geboorte van hun **zoontje Ralf** die zoals jullie nog wel zullen weten op 1 december 2015 is geboren.



Van (oom) **Pieter van der Slikke** kregen wij jl. 8 februari de volgende melding voor deze rubriek.

Hallo allemaal,
Hopelijk gaat het met jullie allen goed.
We hebben een nieuwtje.
Onze geliefde dochter Anna verwacht haar 2^e kind en verwacht, als alles goed gaat, hij/zij einde maart geboren. Hun zoontje Daniël wordt de 15^e maart alweer 2.
Lieve groet vanuit een winderig Brabant.
Broer/oom
Pieter

Via deze nieuwsbrief feliciteren wij **Rob en Anna Dassen – van der Slikke** maar **ook opa Pieter en oma Evi** van harte met deze mooie mare. En als de tijd daar is dat de baby geboren is en alles is goed gegaan, dan ontvangen wij graag een geboortekaartje voor de nieuwsbrief.

Jullie zullen begrijpen dat de lijst van gezinnen waar een baby'tje wordt verwacht sterk is veranderd. Het ziet er nu als volgt uit.

Berend-Jan en Joanne Zeevat – Stam, eind januari 2016;
Dennis en Marit Visser – van der Slikke begin februari 2016;
Rob en Anna Dassen – van der Slikke, eind maart 2016;
Teun en Rebekka Broer – Mudde, medio maart 2016;
Jurian en Louise Waaijenborg – van Noort, eind maart 2016;
Evert en Elise Dirksen – van der Slikke, eind juni 2016.

GOUDEN HUWELIJK

Het doet ons een genoegen jullie te kunnen mededelen dat **(oom) Johan en (tante) Clazien van der Slikke – de Niet** op D.V. woensdag 2 maart 2016 vijftig jaar getrouwd zijn. Het is, gelet op de vele zorgen die er afgelopen jaren geweest zijn, een wonder dat zij dit kunnen vieren. Door deze feliciteren wij hun van harte dat zij dit mogen gedenken. Daarnaast wensen wij hun van harte toe met hun (klein-) kinderen dat ze nog vele jaren met elkaar, gezonde maar bovenal gezegende jaren mogen hebben.

Onderstaande uitnodiging mochten wij van hen ontvangen. Voor degene die hun willen feliciteren door het sturen van een kaartje, een e-mail o.i.d., hebben wij hun adres toegevoegd.



Ons is gevraagd extra aandacht te besteden aan de datum van het feestje. Sommigen hebben een uitnodiging gekregen met een verkeerde datum. Het feestje vindt plaats op **vrijdagavond 11 maart 2016**. Degene die een uitnodiging hebben ontvangen worden om ca. 18.00 uur verwacht.

VERHUIST

Wij kregen van **Egbert en Aline van Ginkel – van der Slikke** jl. 6 februari het volgende bericht gemaïld.



Hoge Valkseweg 32, Lunteren

Beste familie,
Het doet ons een genoegen jullie te kunnen berichten dat wij D.V. deze maand gaan verhuizen.

Ons nieuwe adres wordt dan:

Fam. E van Ginkel,
Hoge Valkseweg 32,
6741 GM te Lunteren.

Hartelijke groetjes:
Egbert, Aline en kids van Ginkel

Egbert en Aline, van harte gelukgewenst met deze prachtige woning. Wij wensen jullie van harte toe dat jullie er jarenlang met plezier en genoegen daar mogen wonen met de kids.

OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN

In de vorige nieuwsbrief hebben wij verzocht dat degene die nog veel weten uit het tijdperk van **Oma van Dorp**, een stukje te schrijven voor de nieuwsbrief. Helaas hebben wij geen bijdrage ontvangen dus moeten we zelf aan het werk.

Oma van Dorp, zo vertelde **oma van der Slikke**, is haar leven vele malen verhuisd. Vooral in de jaren dertig toen er vele woningen leeg stonden. Als het huisje niet naar haar zin was en er moest opnieuw behangen en gewit worden, dan ging zij op zoek naar een andere woning. Nu, dat was in die tijd geen probleem. Zij ging dan naar de huisbaas van dat betreffende huis wat zij graag wilde hebben en vertelde hem dat ze daar wel wilde wonen onder één voorwaarde dat het opnieuw behangen en gewit zou worden. De huisbaas was al blij dat de woning weer kon worden verhuurd en deed wat er gevraagd werd.

Zoals de vorige keer al geschreven is **oma van Dorp** eerste man overleden in 1920. Dat betekende toen ook al, dat je als weduwnaar moest gaan werken. Ze had dan ook veel huisjes om schoon te maken, waste voor andere gezinnen en deed van alles om wat te verdienen. Vooral om goed voor haar kinderen te kunnen zorgen.

Het is zover gekomen dat ze met een klein kruidenierswinkeltje startte. Maar helaas, dat was geen succes.



Oud kruidenierswinkeltje

Daar waren een paar oorzaken voor aan te wijzen. Allereerst was zij een geboren Rotterdammer. En de toen geboren en getogen Vlaardingers kochten uit principe niet bij “buitenlanders”.

Een ander oorzaak was, dat **oma van Dorp** niet zakelijk was aangelegd.

Zo was er een klant die kocht bij haar enkele eieren. Even later kwam de klant terug en zei dat zij een gekneusde ei van haar had gekregen en nu dus een ander ei wilde. Maar **oma van Dorp** wist zeker dat zij een goed ei had geleverd, dus de klant kreeg geen ander ei met als gevolg dat de klant nooit meer terugkwam.

Binnen een jaar werd het winkeltje opgedoekt.



Gekneusde ei

Zo, dat was het weer voor deze keer. Hopelijk krijgen wij voor deze rubriek voor de volgende nieuwsbrief een bijdrage vanuit de familie. Wij zijn benieuwd. We zien er met belangstelling naar uit.

JARIGE VAN DE MAAND

Dan volgt hier eerst een bedankje van ”**de Jarige van de maand januari**”.

Wij ontvingen de volgende mail.



Beste familieleden,

Wat was dat een verassing dat ik de jarige van de maand was.

En wat was dat leuk al die kaarten. En van sommige heb ik zelfs geld erbij gekregen.

Iedereen heel erg bedankt daarvoor.

Ik was aan het sparen voor een keukenmachine, want ik bak heel graag.

Ik kon hem meteen gaan kopen. Heel leuk!!

Nogmaals, iedereen bedankt.

Groetjes van
Rowena de Koning

Dan volgt nu de bekendmaking van de “**Jarige van den maand maart**”.

Dit maal hebben wij geen foto van “**de Jarige van de maand**”. Maar wellicht ontvangen wij die nog voor de volgende nieuwsbrief.

Na ampel beraad is “**de Jarige van de maand maart**” geworden:

Annelies Soffree – van der Heide.

Zoals jullie in deze nieuwsbrief hebben gelezen is zij op 16 januari verblijd met de geboorte van een dochtertje **Merlinn**. Dus dachten wij voor degene die haar en haar man naar aanleiding van de geboorte van **Merlinn** een kaartje willen sturen dit kunnen combineren met haar verjaardag. Zij hoopt namelijk op D.V. 18 maart haar 28^e geboortedag te gedenken.

Het adres van **Annelies** is:

**Annelies Soffree,
Bloemenstraat 62,
2981 BE Ridderkerk**

Bellen mag ook:

0180-707055,

Mail je liever:

anneliessoffree@hotmail.com

Succes

TENSLOTTE

**Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia**