

Slikkertjes-Nieuwsbrief

familievanderslikke.nl

TIENDE JAARGANG

NUMMER 111, MAART 2016

COLUMN VAN (OOM) JOHAN

Een gouden huwelijk: Het ontbijtservice.



We zijn 50 jaar geleden, hoe snap ik nog niet, in het huwelijk getreden. Clazien en ik. Zij uit Scheveningen en ik uit Vlaardingen. Blijkbaar klikt het tussen deze beide gemeenten. Ik weet dat het tussen de Vlaardingers en de Schiedammers nooit zo klikte, maar tussen ons wel. Afijn, het is tot een huwelijk gekomen. Gelukkig liep zij toen niet in klederdracht want daar heb ik geen “klik” mee.

Nu 50 jaar later werden we 's morgens om 08.00 uur gewekt. Misschien niet netjes, maar ik was nog met een diepe slaap bevangen. Dus mijn vrouw deed de deur open.

En jawel, een mevrouw met 2 grote gebaksdozen. Nou hadden we deze huwelijksdag geen visite verwacht op één vrouwmens na, dus de eerste reactie was; wat moeten we met 2 grote dozen gebak doen? Maar gelukkig, het bleek een “ontbijtservice” te zijn.

Nou ja gelukkig? Ik kreeg pijn in mijn buik toen ik al dat eten in die doos zag. Daar kon je een olifant mee voeden. Ik eet 's morgens wat yoghurt en dat is het. Maar mijn familie had, zo zag ik wel aan die doos met voedsel, diep in de buidel getast om mij een ontbijt à la Holle Bolle Gijs te bezorgen. En al dat voedsel, dat kon ik toch moeilijk zo in de bak kiepen! Dus begon ik dapper aan een croissantje met ei. Toen de jus d' Orange en de thee en toen... misschien een muffin? Nee, toch maar niet. Ik had genoeg, maar wat dan? Een hard broodje met ham?



Twee gebaksdozenvol!

Nee, ook maar niet. Dan een bagel met kruidenboter, toch ook heel lekker! Nee, ook maar niet. Maar wat dan? Ik heb het eten maar in de broodtrommel gestopt voor later.

Redactie:
M.M. van der Slikke
Email:
MMvdSlikke@klikSAFE.nl

Sitebeheer:
Lydia den Toom - van Krimpen
Email:
Toom@kpnmail.nl

Eerst maar eens, zo dacht ik een flinke ochtendwandeling, dan is de honger opgewekt en dan de rest genuttigd. Helaas, ik ben al geen wandelaar en het weer bleek ook niet best, regen en nog eens regen. Hoe de eetlust opgewekt zonder ochtendwandeling? Vijfentwintig keer de trap op en af lopen misschien? Nee, toch maar niet, uiteindelijk ben ik ook geen twintig meer. De buurman dan laten mee-eten? Uiteindelijk is hij ook maar alleen! Maar is dat niet een beetje raar? Nee, dat durf ik ook niet! Ik werd er moedeloos van. Niet depressief maar wel neerslachtig, begrijpt u. Want nogmaals, degene die dat betaald hebben, moeten er voor kromgelegen hebben.

Er bleef maar één mogelijkheid over, zo begreep ik wel. Of de Voedselbank of de Stichting "Ontmoeting". Ik heb toen met mijn vrouw overlegd want mogelijk konden we een dubbel portie eten daar afgeven.



Eerst maar een stevige ochtendwandeling en dan..



Wat bleek nou, mijn vrouw had meer dan de helft op!

container, behalve dan de doos zelf en de servetten. Alles opgegeten! Ik ben mijn familie heel erg dankbaar maar toch... Ik ben blij dat het nog 10 jaar duurt voor ik 60 jaar getrouwd ben. U ook!

Een hartelijke groet.
(oom) Johan

FOTO VAN DE MAAND

Uit een fotoboek van **opa van der Slikke** vonden wij onderstaande foto. Bij deze foto staat de tekst die door **opa** zelf is geschreven: “**Flitsen van 18 mei 1986**”. En zoals jullie weten is **opa van der Slikke** op die dag jarig, is in 1914 geboren en vierde dus zijn 72^e geboortedag.

Maar 18 mei 1986 viel in dat jaar op zondag. Dus deze foto kan nooit op 18 mei genomen zijn. Wij veronderstellen dan ook dat het feestje voor de kinderen en kleinkinderen gehouden is op zaterdag 24 mei 1986 gelet op de aanwezigheid van vele kleinkinderen.

Opa en oma van der Slikke woonde toen al in het Serviceflat Rehoboth aan de Michelangelostraat te Rotterdam. Vanwege de grote familie werden hun verjaardagen altijd gevierd in de grote zaal op zesde verdieping.



Als je de foto goed bekijkt, dan is het een kleine moeite om te ontdekken wie wie is. De Krimpertjes, de Muddetjes en de Slikkertjes zijn zo aan te wijzen. Wij laten het aan jullie over om ook de namen erbij te noemen.

Succes.

HET ZIEKENHOEKJE

De vorige maal deelde **(oom) Cees van der Slikke** mee, dat er weer uitzaaiingen waren waargenomen in de buik en de slokdarm. Het was voor hem de zoveelste tegenvaller. Bovendien had een biopsie niet de haard gevonden van de ziekte met als gevolg dat deze handeling opnieuw uitgevoerd moest worden. Inmiddels zijn we weer een paar weken verder, en zoals jullie in het onderstaande berichtje van hem kunnen lezen, heeft **(oom) Cees** weer een zware periode achter de rug.

Lieve familie,

Ik heb in de afgelopen weken het erg zwaar gehad. Nu gaat het wel. Uit de onderzoeken die ik heb gehad is gebleken dat ik twee CA Non Hodgkin heb, één agressieve en één milde variant en bovendien zit het door heel mijn lichaam.

Inmiddels heb ik drie soorten chemische tabletten gehad en één voor oraal gebruik. Elke dag moet ik er zeven innemen alsook harttabletten en paracetamols. In totaal 12 tabletten.

Al met al val het niet mee.

Groetjes
Oom Cees



(oom) Cees

Zoals in de vorige nieuwsbrief al is geschreven, **(oom) Cees** heeft het heel moeilijk. De ene tegenvaller volgt op de andere. Daarom vragen wij jullie opnieuw om hem een kaartje te sturen. Het wordt door hem zeer gewaardeerd.

Zijn adres is:

**C. van der Slikke,
Oosterweezenstraat 309,
1823 CN Alkmaar.**

Dan kregen wij jl. woensdag 9 maart van **Elizabeth Bos- van Krimpen** voor de nieuwsbrief het volgende bericht. Het betreft het **jongste zontje Chris** van **Hans en Nathalie den Besten – Bos** die in het afgelopen jaar op 24 november geboren is.



*Chris den Besten in het Sophia Kinderziekenhuis
zondag 6 maart 2016*

Goedendag allemaal,

Chris is een jongetje van 3 maandjes oud, zontje van Hans en Nathalie den Besten – Bos.

In de eerste week van maart heeft Chris een R.S virus opgelopen. In die week is hij op vrijdag opgenomen in het IJsselland Ziekenhuis te Capelle aan den IJssel. Maar zaterdag is hij zo slecht geworden en zo hard ziek dat we dachten dan we hem echt moesten verliezen.

Hij had een ademhaling van 90 per minuut (dit wil je echt niet aanzien) en een hartslag van 200. Hij is toen met de grootste spoed overgebracht naar het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. De kinderarts ging mee in de ambulance maar zijn vader en moeder mochten niet meerijden. Drie dagen heeft hij daar op de I.C. gelegen en gisteren (dinsdag 8 maart) hebben ze hem teruggeplaatst naar het IJsselland Ziekenhuis. Hier zijn ze er alleen niet blij en dankbaar mee omdat zij vinden dat hij nog steeds heel hard moet werken om aan lucht te komen.

Vandaag woensdag 9 maart) is het zuurstof weer verhoogt van 50 naar 100. Wel zien we dat hij af en toe helder uit z'n oogjes kijkt en vaker wakker is. We hopen dat hij op mag knappen en dat hij gespaard mag blijven. Op zulke momenten ervaar je het zo als een teer bezit.



*Chris de Besten
woensdag 9 maart 2016*

Liefs,
Elizabeth Bos – van Krimpen (zijn oma)

Zaterdagmiddag 12 maart mocht **Chris** naar huis alhoewel er nog zorgen zijn.

Wellicht zijn er die **Hans en Nathalie** een kaartje willen sturen.
Hun adres is:

**familie H. den Besten
's Gravenweg 210
2906 LV Capelle aan den IJssel**

GEDICHT VAN DE MAAND

Dan volgt nu zoals gebruikelijk weer een liedje uit de oude doos.



Het wijsje is te beluisteren op: <https://www.youtube.com/watch?v=a6rd5W0LEbg>

GEBOORTE

Allereerst moeten wij onze excuses aanbieden omdat wij in de vorige nieuwsbrief abusievelijk vergeten zijn om te vermelden dat **Berend-Jan en Joanne Zeevat – Stam** jl. 21 januari 2016 opnieuw zijn verblijd met de geboorte van een dochter. Zij heeft de mooie namen **Suzanne Sarah** meegekregen. Door deze feliciteren wij **Berend-Jan en Joanne maar ook hun dochtertjes Noa en Lois** van harte met dit mooie bericht. Wij wensen jullie van harte vele gezonde maar bovenal gezegende jaren toe.

Haar namen betekenen

Suzanne : Lelie

Sarah : Vorstin



Geboortekaartje Zarah Zeevat

En zoals jullie zien mochten wij inmiddels ook een prachtig bedankje ontvangen



Bedankje van Berend-Jan en Joanne Zeevat -Stam

In de vorige nieuwsbrief is nog vermeld dat **Daniël en Mariska Gerrets – van der Slik** jl. dinsdag 2 februari verblijd waren met de geboorte van hun lief zontje **Boaz**.

Maar doordat wij het geboortekaartje nog niet hadden ontvangen, konden wij het niet in de nieuwsbrief opnemen. Het doet ons een genoegen, daar wij nu het geboortekaartje hebben ontvangen en het in deze nieuwsbrief kunnen opnemen.

En zoals jullie op het geboortekaartje kunnen lezen, staat de betekenis van zijn naam er bij, dus is het niet nodig dat het apart vermelden.



Geboortekaartje van Boaz Gerrets

Dennis en Marit Visser – van der Slikke zijn op zaterdag 12 februari 2016 verblijd met de geboorte van een lief dochtertje **Thirza**. Het doet ons deugd dat wij via deze nieuwsbrief **Dennis en Marit** kunnen feliciteren met de geboorte van hun eerste kindje en dochtertje. Wij mochten onderstaand geboortekaartje ontvangen.





Wat betreft de namen, zij betekenen:

Thirza : Lieflijkheid en bekoorlijkheid

Martijntje : De kleine krijgshaftige

Dan kunnen wij ook nog melden dat **Teun en Rebekka Broer – Mudde** zaterdag 12 maart verblijd zijn met de geboorte van een dochter. Elisabeth Sophia Loïs



Jongste telg van Teun en Rebekka Broer

Via de WhatsApp kregen zaterdag een bericht van **(tante) Elisabeth Mudde – van der Slikke** dat haar dochter **Rebekka** was bevallen van een dochtertje. Met dit bericht stuurde zij deze foto.

Haar doopnamen zijn: **Elisabeth Sophia**,
en haar roepnaam: **Loïs**.

Via deze nieuwsbrief feliciteren wij Teun en Rebekka van harte met de geboorte van **Loïs**. Wij wensen jullie met elkaar vele gezonde maar bovenal gezegende jaren toe.

En zoals gebruikelijk volgt nu de betekenissen van de namen.

Elisabeth: Ik zweer bij God

Sophia: (Levens-) Wijsheid

Loïs: Roemvolle strijder, strijd om een buit, in alle opzichte wijs

Jullie zullen wel begrijpen dat het geboortekaartje pas in de volgende nieuwsbrief kan worden opgenomen.

Tenslotte hebben wij voor deze rubriek nog een mail ontvangen en wel van **Martijn en Debora de Goot – van Krimpen**. Zij deelde ons het volgende mee.

Beste familie,

U zult allen het al vast wel gehoord hebben, maar langs deze weg nog even officieel. Wij hopen rond 15 augustus weer gezinsuitbreiding te krijgen.

Groeten,
Martijn & Debora,
Madelinde, Lysanne, Leander en
Cornell de Groot- van Krimpen



Familie de Goot –van Krimpen

Beste **Martijn en Debora** maar ook de kids, van harte gefeliciteerd met dit mooie bericht. Jullie gaan weer een drukke tijd tegemoet. Er moet weer van alles gedaan worden. Een babykamertje in richten, wellicht een verhuizinkje binnenshuis en noem maar op. Wij wensen jullie van harte dat het allemaal goed mag gaan en als de baby geboren is, ontvangen wij graag een geboortekaartje.

Door bovenstaande berichten is de lijst van gezinnen waar een baby'tje wordt verwacht veranderd en ziet er nu als volgt uit.

Rob en Anna Dassen – van der Slikke, eind maart 2016;
Jurian en Louise Waaijenborg – van Noort, eind maart 2016;
Evert en Elise Dirksen – van der Slikke, eind juni 2016;
Martijn en Debora de Goot – van Krimpen, medio augustus 2016.

GOUDEN HUWELIJK

In de vorige nieuwsbrief hebben wij jullie kunnen mededelen, en zoals je hebt kunnen lezen in de Column, dat (oom) **Johan en (tante) Clazien van der Slikke – de Niet** op D.V. woensdag 2 maart 2016 vijftig jaar getrouwd zijn. In het Reformatorisch Dagblad van maandag 7 maart 2016 stond het onderstaand artikel.

Gedenkwaardig



Goud

ZOETERMEER. J. M. van der Slikke (73) en C. de Niet (70) uit Zoetermeer waren woensdag vijftig jaar getrouwd. De bruid komt uit Scheveningen, de bruidegom uit Vlaardingen. De bruidegom werkte in het psychiatrisch ziekenhuis in Bloemendaal en bij de GGD Den Haag en Rijmond. De bruid zorgde voor de kinderen en was later gezinsvoogd bij de William Schrikker Stichting. Het echtpaar zet(te) zich in voor allerlei vrijwilligerswerk, zoals voor gehandicapten, SGP en NPV. Ze kregen vijf kinderen, zeventien kleinkinderen en één achterkleinkind.

NOG EEN KRANTENARTIKEL

Het doet ons een genoegen dat ook wij genoemd zijn in het Reformatorisch Dagblad. Het betreft een artikel over Pensioen in de krant van donderdag 18 februari 2016. Een paar dagen voordat het artikel werd geplaatst zijn wij gebeld door de heer Gert de Looze van het RD en het heeft uiteindelijk geleid tot dit artikel. Het was best een leuke ervaring en er zijn heel veel leuke reacties opgekomen.

5

pensioen

„Boekbinden is boeiend en dankbaar werk”

tekst Gert de Looze
beeld Maarten van der Slikke

„Of mijn agenda weleens een dag leeg is? Nee, dat kan ik mij niet herinneren. Hoewel, een paar keer per jaar gaan mijn vrouw en ik een midweek weg om even bij te tanken.”

Maarten van der Slikke (70) uit Capelle aan den IJssel verveelt zich geen moment. Hij werkte als milieuableider bij de provincie Zuid-Holland en onderhandelde met bedrijven als IHC en Nedstaal over milieuvergunningen. Na zijn pensionering viel hij niet in een gat. „Mijn in 2006 overleden vader bezat veel boeken. De meeste zijn stukgelezen. Het leek mij mooi om ze te herstellen. Met het oog daarop heb ik een boekbinderscursus gevolgd.”

Het bleef niet bij één cursus. Van der Slikke volgt nog altijd lessen. „Hoe meer je je in het boekbindersvak verdiept, des te interessanter het wordt. Restaureren gaat veel verder dan repareren. Om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld een Statenbijbel zijn waarde behoudt, moet je de juiste lijm en het juiste papier gebruiken. Datzelfde geldt voor de manier van inbinden. Ik ontdekte dat daarvoor een Duitse, een Engelse, een Franse en zelfs een Japanse manier bestaan.”

Van der Slikke is wekelijks zo'n vijftien tot twintig uur met het boekbinden bezig. Hij heeft inmiddels

zo'n 300 Bijbels, psalmboeken en theologische boeken gerestaureerd. „Ik reken de materiaalkosten en vraag iets extra's. Dat geld gaat naar gehandicaptenorganisatie De Schutse. Boekbinden is dankbaar werk. Ik krijg aanvragen uit het hele land, van Groningen tot Stavenisse. Aan de boeken van mijn vader ben ik nog niet toegekomen. Mijn vrouw heeft kaarten maken als hobby. We zitten vaak gezellig samen in één kamer te werken. Gelukkig zijn we gezegend met een goede gezondheid.”

Boekbinden is niet de enige bezigheid. „Ik ben voorzitter van de vereniging van eigenaren van ons appartementencomplex en secretaris van een samenwerkingsverband van vijf verenigingen van eigenaren. Daarnaast verleen ik de nodige mantelzorg. Zo help ik met klussen, bij het invullen van papieren of rijd ik iemand naar het ziekenhuis.”

Van der Slikke is een familieman. „We waren thuis met veertien kinderen. Daar zijn 91 kleinkinderen, ruim 200 achterkleinkinderen en een niet meer bij te houden aantal achterachterkleinkinderen bij gekomen. Om van elkaars wel en wee op de hoogte te kunnen blijven, verzorg ik maandelijks de Slikkertjes-Nieuwsbrief voor de familie. Elke maand ben ik hier zo'n vier dagen zoet mee. Ook houd ik de site familievanderslikke.nl bij en organiseer af en toe een familiereünie.”

Het eigen gezin mag er niet bekaaid afkomen, zegt Van der Slikke.

„Onze 11 kinderen en 23 kleinkinderen hebben natuurlijk ook recht op aandacht. Mijn vrouw en ik houden alle verjaardagen en bijzondere gelegenheden bij.”



Maarten van der Slikke is wekelijks zo'n vijftien tot twintig uur met boekbinden bezig.

.....
Dit is deel 1 in een serie over mensen die na hun pensionering een nieuwe uitdaging oppakten. Volgende week donderdag deel 2.

OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN

Wij hadden zo gehoopt dat voor deze rubriek vanuit de familie bijdrages zou geleverd worden. Helaas hebben wij tot nu toe nog niets ontvangen. Maar wij blijven er naar uit kijken.

Deze keer weer iets uit het leven van **opa van der Slikke**. Zoals jullie weten heeft opa bijna vijftig jaar bij de Sunlight Zeepfabrieken te Vlaardingen gewerkt. Opa was net vijftien jaar toen hij daar in dienst trad tot zijn pensionering. En zoals hij dit beschreven heeft in het boekje "Eeren Abrams God", heeft hij oma daar leren kennen.



Lydia met Peter en Elisabeth op de solex van opa

Zover wij ons kunnen herinneren is opa tot in de vijftigerjaren altijd lopend naar zijn werk gegaan. En als kind gingen wij hem na werktijd regelmatig tegemoet. Of opa dit altijd gewaardeerd heeft kan ik mij niet herinneren. Later ging opa met de fiets naar zijn werk en nog later met de solex. Daarna met een echte brommer en weer later met een auto. Wij kunnen ons nog herinneren dat opa op een keer van zijn kinderen voor zijn verjaardag een bromfiets (Jawa) heeft gekregen en jaren later van de (klein-) kinderen een auto.

Opa heeft nooit kunnen geloven dat hij ooit auto zou kunnen rijden en nog meer dat hij ooit een auto zou hebben. Het halen van een rijbewijs was vroeger een kostbare zaak gelet op de lage inkomens. Maar ook omdat opa een groot gezin had was dit voor hem een onhaalbare zaak. Dus moest opa altijd door weer en wind lopend, op de fiets of later op de brommer naar zijn werk.



Citroën DS

Eind jaren vijftig kon (oom) Rinus niet meer thuis wonen en is opgenomen in het Psychiatrisch kliniek Bloemendaal te Loosduinen. Opa ging iedere zaterdagmiddag bij hem op bezoek. Als het weer het toeliet met de brommer maar anderszins met de bus. Een heel gedoe. Totdat één van de kinderen op het idee kwam om met elkaar opa een rijbewijs cadeau te doen voor zijn vijftigste (?) verjaardag. Het bleek een schot in de roos. Met veel ijver heeft opa binnen een jaar zijn rijbewijs gehaald. En via (oom) Jaap kreeg opa de kans om voor een zacht prijsje een Citroën DS overnemen. Toen was het gedaan met het lopen, fietsen en brommen naar zijn werk.

Zo, weer een stukje uit het verleden van **opa en oma van der Slikke-Don**. En nu maar hopen dat er onder ons zijn die ook iets voor de nieuwsbrief willen schrijven over het verleden van **opa en oma van der Slikke - Don**. Wij zijn benieuwd.

JARIGE VAN DE MAAND

Allereerst een herinnering aangaande de “**Jarige van de maand maart**”.

Dit maal hebben wij geen foto van “**de Jarige van de maand**”. Maar wellicht ontvangen wij die nog voor de volgende nieuwsbrief.

Na ampel beraad is “**de Jarige van de maand maart**” geworden:

Annelies Soffree – van der Heide.

Zoals jullie in deze nieuwsbrief hebben kunnen lezen, is zij op 16 januari verblijd met de geboorte van een dochtertje **Merlenn**. Dus dachten wij voor degene die haar en haar man naar aanleiding van de geboorte van **Merlenn** een kaartje willen sturen dit kunnen combineren met haar verjaardag. Zij hoopt namelijk op D.V. 18 maart haar 28^e geboortedag te gedenken.



Annelies met haar man en Estelle



Estelle met Merlenn

Het adres van **Annelies** is:

**Annelies Soffree,
Bloemenstraat 62,
2981 BE Ridderkerk**

Bellen mag ook:

0180-707055,

Mail je liever:

anneliessoffree@hotmail.com

Succes

Voor de maand april hebben wij geen melding ontvangen voor “**de Jarige van de maand**”. Dus gaan wij zelf op zoek en na ampel beraad hebben wij een goede kandidaat gevonden Het is geworden:

Babette Vlot

Babette is een dochter van **Mauritz en Corine Vlot – Mudde**.

We hebben gehoord dat **Babette** een lieve en vrolijke meid is. Zij hoopt op zaterdag 30 april haar 8^e geboortedag te gedenken. Dat is toch een mooie leeftijd om heel veel kaarten van de familie te mogen ontvangen Dus wat let jullie om dat niet te doen. Succes.

O ja, nog even haar adres.

**Babette Vlot,
Bovenstraat 38,
3077 BG Rotterdam.**

Mail je liever: **corine_59@hotmail.com**

Bellen mag ook: **010-2125050**



Babette Vlot

TENSLOTTE

**Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia**