

Slikkertjes-Nieuwsbrief

familievanderslikke.nl

TIENDE JAARGANG

NUMMER 112, APRIL 2016

COLUMN VAN (OOM) JOHAN

Een gouden huwelijk 2



Zoals eerder geschreven, wij zijn 50 jaar getrouwd. En we hebben het gevierd in “de Oude Duikenburg” te Echteld. Wat zal ik daarover schrijven?

Over hoe de kleinkinderen hun cadeaus hebben gemaakt? Omdat ik meer dan 30 klokken heb, een klok hebben gemaakt? Omdat ik meer dan 600 zandlopers heb, een ander kleinkind een zandloper heeft gemaakt? Of moet ik iets schrijven over de cadeaus die de volwassenen hebben gegeven? Hoe in één envelop 200 euro zat of welk een prachtige planten of boeketten we hebben gehad? Of moet ik iets schrijven over de barbecue zelf? Hoe we allemaal zaten te zweten achter de tafels vanwege de vuren van de barbecue.

De ontvangst was heel apart. We kwamen te laat aan omdat we veel te laat uit Oud Beijerland waren vertrokken waar we een tante Rie op moesten halen. De helft van de gasten waren al gearriveerd.

Achteraf was het wel slim bekeken want nu werden we enthousiast ontvangen en anders waren we waarschijnlijk in de massa opgegaan, de massa van een huwelijksreceptie die ook tegelijk werd gehouden. Nu werden we welkom geheten, de auto werd voor ons weggezet, we kregen een corsage opgespeld en we werden ontvangen alsof we koning Alexander en koningin Maxima waren.

We werden naar een zaal geleid waar de ontvangst was en waar de familie al achter de koffie en gebak zaten

Niemand was gelukkig boos, gepikeerd of verdrietig, niemand begon te foeteren of te mopperen, te klagen of te verwijten. , maar allen zaten met enveloppen met geld, met boeken, bonnen en “Gifts for two” startklaar om ons de hand te drukken, te omhelzen en/of te zoenen. Wat een feest!



Ontvangen als ...

Redactie:
M.M. van der Slikke
E-mail:
MMvdSlikke@klikSAFE.nl

Sitebeheer:
Lydia den Toom - van Krimpen
E-mail:
Toom@kpnmail.nl



Ik was er heel blij mee!

Een cadeau geven is, behalve dat het soms een rib uit je lendenen is, wel leuk. Vooral als je er moeite voor gedaan hebt om het te kopen. Ik heb eens een uur in een babyzaak gelopen om een cadeautje te kopen voor een collega diens vrouw een baby had gekregen. Uiteindelijk heb ik een muziekdoozje gekocht die je in de wieg kunt hangen met een leuk melodietje erop.

Toen ik op kraamvisite ging heeft die collega de hele tijd aan het touwtje getrokken om die melodie te horen zo leuk vond hij dat. Dus toen die kleinzoon met die klok, gemaakt van een schoendoos aan mij gaf was ik zo trots alsof hij een Warmink gaf. En toen die andere kleinzoon een zandloper gaf gemaakt van vilt en draad en garen was ik er zo blij mee alsof hij een kameel gaf (een kameel is ook een zandloper!).

Maar goed laten we ons beperken tot de barbecue. Uiteindelijk hebben we een uur met meneer de Heus van “de Oude Duikenburg” zitten praten over de barbecue. Nou ja, Clazien over de barbecue en ik over het schilderij wat in de hal hing en waar ik “weg” van was. Het was door zijn vader geschilderd, een huiskamer met mensen allemaal in middeleeuwse kledij.

Clazien was meer geïnteresseerd of er wel een orgel in de zaal geplaatst kon worden, want ja we hadden een zeer muzikale familie en die wilden vast wel een deuntje spelen.

Wat de barbecue zelf betreft, meneer de Heus wist ons te overtuigen dat het eten gevarieerd en lekker zou zijn. Veel soorten vlees, vis en salades en een ijsje toe. Ijs toe blijkt wel eens wat problemen te geven. Zo hebben we een kleinzoon die gewend is om van zijn ijs een soort soep te maken. Hij blijft roeren tot zijn ijs de dikte heeft van griesmeelpudding en de kleur van grijs beton. Hoe het kwam weet ik niet maar hij kwam bij mij klagen dat iedereen ijs had behalve hij. Gelukkig hoorde een serveerster wat hij zei en nam hem mee en zorgde voor een ijsschotel waar een paard buikpijn van kreeg.



De barbecue smaakte voortreffelijk!



Mijn jongste broer

Dan wil ik het toch nog even hebben over de toespraken. Van verschillende familieleden hoorde ik dat zij van de toespraak van mijn jongste broer genoten hebben.

Ik wist niet dat hij zo welbespraakt was, want dan had ik beter geluisterd, maar goed ik heb onthouden dat hij heel grappig en positief was en dat ik dat onthouden heb zegt toch ook wel iets. En dat de aangetrouwde familie hem voor een avondje willen huren heb ik gelijk afgekap, want van mijn jongste broer moeten ze afblijven.

Wat mij ook heel erg opviel was de broederlijke samenwerking tussen onze twee zonen. De zusterlijke samenwerking is altijd optimaal geweest, maar een broederlijke samenwerking, dat mag in de familiekrant. Dat het er niet was komt o.a. omdat ze zo'n verschillende opvoeding hebben gehad. De één heeft vele malen door mijn ondeskundige opvoeding in de hoek gestaan, waar het behang helemaal zwart was door de tranen en de ander heeft nooit in die hoek gestaan, terwijl hij toch niet beter was.

Zo kan ik nog vele verschillen opnoemen, waardoor ze zo verschillend zijn. Maar ik laat het hier bij, want je moet nooit oude koeien uit de sloot halen.



Woorden schieten te kort.



Onze jongste kleinzoon

Wat ik als laatste nog wel wil vermelden is dat onze jongste kleinzoon helaas niet beseft heeft dat die avond een serieuze poging was om de familieband te verstevigen. Hij liep op een gegeven moment naar een zus van mij en vroeg haar waar zijn oma was. Want oma speelde altijd met hem en nu was hij zijn oma kwijt en zocht haar. Toen hij zijn oma gevonden had, dwong hij haar om met hem te spelen. Uiteindelijk was hij niet helemaal uit Gorinchem gekomen om wat vlees aan het spit te nuttigen. Wat doe je dan als oma, je volgt je kleinzoon. Hij wilde een spelletje Memory spelen want daar was hij goed in. Daarna nog een paar puzzeltjes en spelletjes en dan.... Gelukkig kreeg op het juiste moment oma haar verantwoordelijkheid te zien en keerde ze naar haar gasten terug. Kleinzoon lief moest nu verder zichzelf maar bezig houden.

Tenslotte hoop ik dat de aanwezige familieleden genoten hebben van de avond en alle vrienden en kennissen oproepen om vooral hun 50 jarig huwelijk te vieren. Het is goed voor de economie en de familieband dat heb ik wel gemerkt. Onze jongste kleindochter zou zeggen: "Dat bedoel ik".

Een hartelijke groet van uw columnist.
(oom) Johan

PS. Aan het eind van deze nieuwsbief is een foto-impressie bijgevoegd van het 50-jarig huwelijksfeest van **Johan en Clazien van der Slikke**

FOTO VAN DE MAAND

In de vorige nieuwsbrief hebben wij uit een fotoboek van **opa van der Slikke** een foto opgenomen. Wij hebben hierdoor diverse leuke reacties ontvangen. Daarbij is verzocht om meer van deze soort foto's in de nieuwsbrief op te nemen.

Dus zoals dus gevraagd, onderstaand weer een foto uit: **“Flitsen van 18 mei 1986” van opa van der Slikke.**



Het is inderdaad weer een mooie foto uit het verleden. En het is tevens een raadplaat. Want wie is wie?

Ook deze foto is genomen op zaterdag 24 mei 1986 tijdens het verjaardagsfeestje van **opa van der Slikke.**

Als er zijn die een foto uit het verleden hebben voor de nieuwsbrief, wij houden ons aanbevolen.

HET ZIEKENHOEKJE

Van (oom) Cees van der Slikke hebben wij het volgende mailtje ontvangen voor de nieuwsbrief.

Lieve familie,

Naar ik hoop gaat het met iedereen goed..

Allereerst iedereen hartelijk bedankt voor belangstelling en medeleven. Hoewel alles zorgelijk blijft heb ik de laatste chemo goed doorstaan en weinig last gehad. Nou ja!! Het valt in niet van wat ik vorige keer gehad heb. Ik kon nu zelfs een paar dagen erna naar de kerk en dat tot verbazing van evangelist.

Verder ga ik iedere dag naar de sportschool om in goede conditie te blijven. Dat geeft moed voor de volgende opname op 29 april. Voordien hoop ik een weekje bij te komen in Egypte, al zeggen sommige dat het gevaarlijk is. Maar dat is het ook in Parijs en Brussel.

Eind mei weet ik meer dan krijg ik weer totaal scan en uitslag hiervan en of er meer chemo nodig is. Laten we hopen en bidden dan de ziekte weer tot staan is gebracht. Ik hoop te zijner tijd weer van me te laten horen.

Voor nu lieve groet uit Centrum van Alkmaar
(Oom) Cees.

PS. Ik ben dankbaar voor alle kaarten maar men hoeft geen kaarten meer te sturen.

Ondanks dat (oom) Cees schrijft dat wij geen kaarten meer behoeven te sturen, verzoeken wij jullie toch om af en toe wat medeleven te betonen door hem wel een kaartje o.i.d. te sturen. Zijn adres is:

**C. van der Slikke,
Oosterweezenstraat 309,
1823 CN Alkmaar.**



(oom) Cees

In de vorige nieuwsbrief hebben wij gemeld dat **Chris**, de jongste zoon van **Hans en Nathalie den Besten – Bos**, vanwege een RS virus in het ziekenhuis heeft gelegen. Het was zelfs op een geven moment sprake van crisis. Gelukkig mocht hij herstellen en wij konden nog vermelden dat hij op zaterdag 12 maart naar huis mocht. Wij hebben begrepen dat vanuit de familie veel medeleven is betoond. Onderstaand vinden jullie een dankbetuiging.

Beste familie,

Door deze bedanken wij jullie allen hartelijk voor de vele lieve kaarten en blikken van medeleven die wij kregen toen Chris in het ziekenhuis lag en daarna.

Wij hebben dat echt als een steun ervaren in de spannende tijd die achter ons ligt. Gelukkig knapt Chris langzaam op, de nasleep van de RS virus is erg lang.

Hartelijke groeten,
Hans en Nathalie de Besten - Bos



Chris den Besten

GEDICHT VAN DE MAAND

Dan volgt nu zoals gebruikelijk weer een liedje uit de oude doos.

Daar was laatst een meisje loos



Daar was laatst een meisje loos
Die wou gaan varen
Die wou gaan varen
Daar was laatst een meisje loos
Die wou gaan varen als
lichtmatroos

Zij moest klimmen in de mast
Maken de zeilen
Maken de zeilen
Zij moest klimmen in de mast
Maken de zeilen met touwtjes
vast

Maar door storm en
tegenweer
Sloegen de zeilen
Sloegen de zeilen
Maar door storm en
tegenweer
Sloegen de zeilen van
bovenaf neer

Ach, kapteintje sla mij niet
Ik ben uw liefste
Ik ben uw liefste
Ach kapteintje sla mij niet
Ik ben uw liefste zoals u ziet

Zij moest komen in de kajuit
Kreeg een pak ransel
Kreeg een pak ransel
Zij moest komen in de kajuit
Kreeg en pak ransel en toen
was het uit

Het liedje is te luisteren op:

http://www.geheugenvannederland.nl/?nl/collecties/straatliederen/30._daar_was_laatst_ee_n_meisje_loos

GEBOORTE

In de vorige nieuwsbrief hebben wij nog kunnen vermelden dat **Teun en Rebekka Broer – Mudde** op zaterdag 12 maart verblijd zijn met de geboorte van hun dochtertje **Loïs**. Alleen doordat het geboortekaartje nog niet gereed was hebben wij het niet in de nieuwsbrief kunnen opnemen. Bij deze alsnog.



Geboortekaartje van Loïs Broer

Dan doet het ons een genoegen dat wij jullie kunnen melden dat wij, [(ome) Maarten en (tante Sophia)] overgrootouders zijn geworden. Onze kleinkinderen **Jurian en Louise Waaijenborg- van Noort** zijn op 2 april 2016 verblijd met de geboorte van een zoon. Hij heeft de mooie namen meegekregen van **Jefta Hendrik**.



Wij zijn natuurlijk al een paar maal bij hun geweest, en we moeten zeggen, zoals je het op de foto kunt zien, een heerlijk klein manneke.

Als je **Jurian en Louise** wil feliciteren door het sturen van een kaartje, dan kunt je die zenden naar:

**Fam. J. Waaijenborg,
Bilderdijkstraat 35,
2902 AA Capelle aan den IJssel.**

Wat de namen betreft;

Jefta betekent: Hij zal openen/vrijlaten en
Hendrik betekent: De machtige van de woonplaats en van hoge afkomst



Geboortekaartje Jefta Waaijenborg

Van (oom) **Pieter van der Slikke** kregen wij het bericht dat zijn kinderen **Rob en Anna Dassen – van der Slikke** zijn verblijd met de geboorte van een dochtertje. (Oom) **Pieter** berichtte ons het volgende.

Hoi beste familie,

Afgelopen zaterdag, de 9^e april, is Julia om 15.00 uur geboren. Julia is een dochter van Rob en Anna Dassen - van der Slikke. Adres van Anna en Rob is
Familie R. Dassen
Muntstraat 6,
6301 BW Valkenburg.

Lieve groet
(Oom) Pieter en (tante) Evy.

Door deze feliciteren wij **Rob en Anna** van harte met de geboorte van hun dochtertje **Julia**. Wij wensen hun van harte met elkaar vele mooie en gezonde maar bovenal gezegende jaren toe.

Wat betreft de betekenis van haar naam **Julia** is “**Jongeling gewijd aan Jupiter**.”

Door de vele geboortes van de laatste maanden is de lijst van gezinnen waar een baby wordt verwacht sterk ineengekrompen en ziet er nu als volgt uit.

Evert en Elise Dirksen – van der Slikke, eind juni 2016;
Martijn en Debora de Groot – van Krimpen, medio augustus 2016.

OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN

De vorige maal hebben wij iets geschreven over bromfietsen en auto's die opa heeft gehad. Onderstaand enkele anekdotes hiervan.

Opa van der Slikke ging in de jaren vijftig van de vorige eeuw altijd lopend naar zijn werk. Twee maal per dag heen en terug, of te wel vier maal ruim twintig minuten lopen. Het was toen de gewoonte dat alle werknemers tussen de middag thuis gingen eten. Dus **opa** ook. Dat betekende voor allen opschieten. Daarom stond, als **opa** thuis kwam, de warme maaltijd op tafel altijd klaar om genuttigd te worden.

Later, toen **opa** een fiets had en nog later een Solex, ging het er iets rustiger aan toe.



Een Solex uit de jaren vijftig

Een Solex was eigenlijk een gewone fiets met een hulpmotor.

Opa was heel blij toen hij deze kon kopen maar er ook heel zuinig op. Iedere zaterdagmiddag ('s morgens moest men nog werken) ging de hele motor uit elkaar en ieder onderdeelje werd grondig schoongemaakt. Je moest als kind dan niet te dicht bij hem komen want dan bestond het gevaar dat een onderdeelje zoek raakte en waren de gevolgen niet te overzien.

Na het schoonmaken werd het motortje weer netjes in elkaar gezet en kon er weer gebromd worden.

Na de Solex tijdperk brak voor opa de Unionbromfiets tijdperk aan.

Nu dat gaf een hoop ellende. Al na een paar dagen deed het licht niet. Dus terug naar de fietsenmaker. Gelukkig werd het gemaakt en kosten het niets want het was garantie. Maar er ging soms geen week voorbij of het licht deed het weer niet. Op het laatst werd zowel de fietsenmaker als opa zowat hiervan overspannen.

De bromfiets is ten slotte zelfs nog naar de fabriek terug geweest. Maar ook dat heeft niet geleid dat het probleem was opgelost.



De beruchte Unionbromfiets

Op een keer mocht Maarten de bromfiets gebruiken voor een uitstapje van het bedrijf waar hij toen werkte. En wat gebeurde er onderweg. Het frame brak in tweeën, gelukkig zonder grote gevolgen. 's Avonds de bromfiets opgehaald en de volgende dag naar de fietsenmaker en vervolgens naar de fabriek terug. Die heeft gratis een nieuw frame gemonteerd en het probleem met de verlichting heeft zich daarna nooit meer voorgedaan.

Weer een stukje uit het verleden van **opa en oma van der Slikke-Don**. Iedere maand kijken wij naar uit dat er onder ons zijn die ook iets voor de nieuwsbrief willen schrijven over het verleden van **opa en oma van der Slikke - Don**. Hopelijk geen ijdele hoop!

TE KOOP

Wij hebben een mooie en een goede fiets te koop vanwege het feit dat wij overgestapt zijn op een elektrische fiets.



Fiets te koop, merk Giant

De fiets bevindt zich in zeer goede staat en is alleen als toerfiets gebruikt.

Merk Giant

Wie er interesse in heeft, laat het ons weten.

Wij zijn per mail maar ook telefonisch bereikbaar.

Mailadres : mmvdslikke@klikSAFE.nl

Telefoon: 010-4581610

Prijs : t.e.a.b.

JARIGE VAN DE MAAND

Dan volgt nu een herinnering aangaande “**de Jarige van de maand april**”.

En dat is **Babette Vlot, Babette**, en zij is een dochter van **Mauritz en Corine Vlot – Mudde**.

We hebben gehoord dat **Babette** een lieve en vrolijke meid is. Zij hoopt op zaterdag 30 april haar 8^e geboortedag te gedenken. Dat is toch een mooie leeftijd om heel veel kaarten van de familie te mogen ontvangen Dus wat let jullie om dat niet te doen. Succes.

O ja, nog even haar adres.

**Babette Vlot,
Bovenstraat 38,
3077 BG Rotterdam.**

Mail je liever: corine_59@hotmail.com

Bellen mag ook: **010-2125050**



Babette Vlot

Voor de maand mei is na ampel beraad “**de Jarige van de maand**” geworden:

Lisette de Waard

Zij hoopt 29 mei 19 jaar te worden. Een mooie leeftijd om haar met een kaartje te verrassen. Helaas hebben wij geen foto van haar, maar misschien wordt er nog een fotootje voor de nieuwsbrief van de maand mei naar ons gemaïld.

Haar adres is **Lisette de Waard**
 Prins Clausstraat 11,
 4455BG Nieuwdorp

TENSLOTTE

Vergeet niet even te kijken naar de pagina's hieronder
Succes.

Hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia

Foto-impresie van van het 50-jarig huwelijksfeest Johan en Clazien van der Slikke – de Niet

Op 2 maart 2016 mochten **Johan en Clazien van der Slikke – de Niet** hun 50-jarig huwelijksfeest herdenken. Gezien de zorgen die er al jarenlang zijn om de gezondheid van **Clazien**, zijn we allen heel dankbaar, dat wij dit jubileum met hun mochten vieren. Op 11 maart jl. hebben zij een avondje gegeven voor de familie in “De Oude Duikenburg” in Echteld.

Hieronder enkele foto’s die een impressie geven van deze gezellige avond.



Het gouden huwelijkspaar



Clazien verwelkomt haar kinderen en gasten. Zij bedankt onder meer de familie hartelijk voor het meeleven en de zorg tijdens haar ziekte. Het is fijn om vanavond als familie bij elkaar te kunnen zijn.



Cadeaus van jong en oud



Hernieuwde (?) kennismaking.



De familie aan de maaltijd





Aandacht voor de filmpresentatie van **Liesbeth**. Het blijkt dat we een erg sportieve opa hebben



Het bruidspaar geniet er van.



Maarten en Alex presenteren de quiz. Vooral voor de kinderen was het erg leuk om te horen hoeveel hun vader en moeder nog wisten van de periode voordat zij het ouderlijk huis verlieten



Overhandiging van het fotoboek door **Erica**



De redenaar van de ‘arme tak’ overhandigt het cadeau van de familie. Leuke herinneringen komen boven.



Muzikaal intermezzo over:
'Heer, ik hoor van rijke zegen'.
Daarna zongen hun kinderen nog een
lied toe, een aangepaste versie van
'Wat de toekomst brengen moge'.



En een luisterend oor.



Tenslotte de familiefoto.

(Maarten, Rick en Nicoline, bedankt voor deze mooie foto-impressie van jullie ouders)