

Slikkertjes-Nieuwsbrief

familievanderslikke.nl

TIENDE JAARGANG

NUMMER 116, AUGUSTUS 2016

COLUMN VAN (OOM) JOHAN

JARIG



Een poosje geleden was ik jarig. Niets bijzonders natuurlijk, want iedereen wordt weleens jarig. Sommige familieleden vieren hun verjaardag uitbundig maar anderen helemaal niet. Ik zit er zo'n beetje tussenin want ik ben in juli jarig en dan is een groot deel van de genodigden met vakantie. Ik vier het wel maar met een klein deel van de familie.

Dat wil niet zeggen dat het dan een slappe boel is. Er wordt heftig gediscussieerd en even heftig de koffie met gebak genuttigd. Want een

verjaardag zonder gebak is geen verjaardag. Bovendien horen er zoutjes, pinda's, chips, (borrel) nootjes, kaas, worst, komkommer, tomaatjes, gehaktballetjes, bitterballen en croquetten bij. En wat denkt u van: dubbel fris, cola, ice tea, sinaasappelsap, appelsap, wijn, bier, ijs, tokkelroom of advocaat en slagroom. Verder soep, brood en een toetje. Niet dat iedereen dat allemaal in huis heeft, gelukkig niet.



Verjaardagfeestje zonder hapjes is geen feestje



Wij hadden ijscroquetten

Wij hadden croquetten in huis, maar die waren nog bevroren toen ze uitgedeeld werden, ik weet niet of dat zo hoort, maar ik heb dan liever ijs met tokkelroom. Goed, nadat iedereen verzadigd was en voldaan naar huis toog, bleef ik met een nog kleiner deel van de familie achter. Het gesprek werd minder heftig maar wel meer persoonlijk.

Zo klaagde ik dat de boeiboorden onder de dakgoot blijkbaar rot waren en dat de zonwering niet schoon te krijgen is. Dat stak enkele familieleden en de koe werd bij de horens gevat. Een ladder werd tevoorschijn getoverd en een hamer en een borstel en een emmer en daar toog een schoonzoon de ladder op. Psychisch ondersteund door anderen van de familie.



Een ladder tevoorschijn getoverd...

Redactie:
M.M. van der Slikke
E-mail:
MMvdSlikke@klikSAFE.nl

Sitebeheer:
Lydia den Toom - van Krimpen
E-mail:
Toom@kpnmail.nl

En ja hoor, een paar spijkers werden in de boeiboorden gedreven, een sopdoek werd over de zonwering gedreven en zowel de boeiboorden als de zonwering kregen iets van hun oude glorie terug. En dat allemaal door een verjaardag in juli en door een persoonlijk gesprek.



Maar aan het dakkapel moet het nodige aan wordt gedaan

U begrijpt dat we dat gevierd hebben met een hapje en een drankje. Althans ikzelf vierde het. Of die schoonzoon volgend jaar weer op mijn verjaardag komt is natuurlijk de vraag. En als hij komt, komt hij vast in een overall, want ik heb ook geklaagd dat het hele huis geschilderd moet worden. En vooral de dakkapel. Ik heb wel een schilder besteld maar die laat het afweten. Ik denk dat hij er ook tegenop ziet. Misschien heeft hij net als ik hoogtevrees. Er is maar één oplossing. Volgend jaar als ik jarig ben zeg ik tegen mijn gasten:

Jullie krijgen koffie met gebak maar eerst moeten jullie met elkaar de dakkapel schilderen. Vindt u dat geen goed idee? Mocht u een beter plan hebben dan hoor ik het graag.

Een hartelijke groet van
Johannes.

FOTO VAN DE MAAND

Weer een prachtige foto uit de oude doos van **(tante) Lydia**. Deze foto is genomen in 1960 voor de “Nieuwe kerk”, zoals het heette in de volksmond, aan de Binnensingel te Vlaardingen. Deze kerk is in de jaren tachtig van de vorige eeuw gesloopt.



Wie is wie?



“Nieuwe kerk”

Zoals geschreven, echt een foto uit de oude doos. Het spelletje wat hier wordt gedaan heet “Bokkie springen”. Het is de bedoeling om over de gebogen persoon, oftewel “de Bok” te springen. En als het niet lukt, dan ben je af.

Helaas herkennen wij niet alle personen. De langste persoon is **(oom) Rinus**, Zijn roepnaam was toen **Rini**. Vervolgens staan links van hem achtereenvolgens **(oom) Cees**, **(oom) Pieter** en een voor ons onbekend persoon. Direct achter “de bok” staat **(oom) Ben**, maar wie hier “de Bok” is, weten wij niet. Zo te zien moet het een meisje zijn. Ook de persoon rechts naast **(oom) Rinus** weten wij niet wie dat is.

Voor de liefhebbers hebben wij nog een foto van de “Nieuwe kerk” bijgevoegd.

HET ZIEKENHOEKJE

De afgelopen jaren hebben wij bijna iedere maand een berichtje opgenomen van **(oom) Cees van der Slikke** omdat hij ernstig ziek is. Vrijdag 5 augustus berichtte hij ons het volgende.

Beste familie,

Het gaat met mij niet goed. Op meerdere plekken heb ik uitzaaiingen en heb veel pijn. Ik heb een gesprek gehad met de arts en de prognose is niet goed. Maar laten we bidden en hopen op de Heere ons nog wil gedenken.

Groeten,

(oom) Cees



(oom) Cees

Omdat het inderdaad niet goed gaat met **(oom) Cees**, zijn wij maandagmiddag 8 augustus bij hem op bezoek geweest. Toen wij daar om half drie aankwamen konden wij hem niet bezoeken, omdat hij vanwege vele pijnen aan de blaas door bloedingen e.d. met spoed geopereerd moest worden. Gelukkig mochten wij aan einde van de middag hem toch nog bezoeken doch toen lag hij wel op de IC. Gelukkig gaat het nu iets beter met hem maar zoals jullie begrijpen zijn de vooruitzichten niet goed.

Gelet op de ernstige situatie van **(oom) Cees** kunnen wij ons voorstellen dat er onder jullie zijn die hem een kaartje willen sturen. Deze kunnen jullie het beste sturen naar:

**Dhr. C. van der Slikke,
Oosterweezenstraat 309,
1823 CN Alkmaar.**

Voor de nieuwsbrief hebben wij eveneens een berichtje gehad van **Elizabeth Bos – van Krimpen**. Zij mailde ons het volgende.

Hallo allemaal,

Zoals jullie wellicht vernomen hebben, ben ik woensdag 3 augustus opgenomen in het St. Franciscus ziekenhuis te Rotterdam vanwege enorme pijn in mijn rug door hernia.



*Elizabeth Bos- van
Krimpen*

Die middag is er een MRI scan gemaakt waarop duidelijk een beknelling zichtbaar is. Er staat dan ook een operatie gepland alleen de datum is nog niet bekend.

Maandagmorgen 15 augustus heb ik een afspraak bij de neurochirurg waar ik te horen krijg wanneer en wat er precies gaat gebeuren. Ik ben inmiddels wel weer thuis met zware morfine om de pijn te verzachten. Maar desondanks heb ik nog veel pijn. Ik hoop dat ze me snel kunnen helpen.

Liefs, Elizabeth Bos- van Krimpen

Door deze wensen wij van harte dat de operatie maar spoedig mag gebeuren en mag slagen. Voor degene die **Elizabeth** een kaartje willen sturen volgt hier haar adres.

Elizabeth Bos- van |Krimpen;
Bermweg 60;
2906 LC Capelle aan den IJssel

Je kunt natuurlijk ook mailen. Het mailadres is: Elizabeth.bos@bosinfra.nl

Dan kregen wij ook nog een berichtje van **Eveline Ottervanger- Stam**.

Beste familie,

Ralph, onze jongste zoon heeft zijn bovenbeentje gebroken. Vrijdagmorgen 5 augustus rolde hij van ons bed.

Waarschijnlijk is hij op zijn knie te recht gekomen. Het bot er boven is gebroken. We hadden het eerst niet eens in de gaten. Wel zagen we dat hij veel pijn had. Maar we dachten aan zijn hoofd. Later zagen we dat hij zijn rechterbeentje niet meer bewoog.

Zaterdag zijn we naar het ziekenhuis gegaan en ja hoor op de foto zagen ze een breuk. Het gaat nu goed met hem.

Gisteren heeft hij anders gips gekregen het andere zakte af. Maar nu rolt hij weer de hele kamer door. Al met al toch wel schrikken!



Ralph Ottervanger

Hartelijke groet,

Evelien Ottervanger

Meerkoetstraat 23

2903 EM Capelle a/d IJssel

Dat zal best wel even schrikken zijn geweest dat het beentje toch gebroken was. Wij wensen dat **Ralph** 's zijn beentje weer gauw mag genezen en wensen jullie allen van harte sterkte.

GEDICHT VAN DE MAAND

Gelet op het jaargetijde leek het ons goed om een oud vakantielied in de nieuwsbrief op te nemen. Dit liedje werd veel gezongen op schoolreisjes e.d.

DE PADEN OP, DE LANEN IN....



De paden op, de lanen in, vooruit met
flinke pas,
Met stralend oog en blijde zin,
En goed gevulde tas.
De Zonne lacht ons vrolijk toe,
Ons groet der vooglenzang,
En wij worden vast niet moe.
Al wand'len w'uren lang,
Tra-ta-ta-ta bom, bom, tra-ta-ta-ta bom,
bom,
Al wand'len w'uren lang.

Marcheren is gezond voor 't bloed,
Verruimd wordt d'enge borst.
't Versterkt de spier van been en voet,
't Wket eetlust op en dorst.,
Daarom vooruit en in de maat
Zo netjes als 't maar kan.
Nu 't eensgezind en ord'lijk gaat,
Heeft elk plezier er van.
Tra-ta-ta-ta bom, bom, tra-ta-ta-ta bom,
bom,
Heeft elk plezier er van..

De wijs is te beluisteren op: <https://www.youtube.com/watch?v=RIA4HbKn3yo>

EEN BERICHT VAN PETER

Beste familie,

Even leuk om te melden dat donderdag 15 september 2016 mijn tweede boek officieel verschijnt. Het boek heet **Slow Beleggen**, *365 inzichten voor succesvol langetermijnbeleggen*.



(oom) Peter

Het boek in aanvankelijk gestart als scheurkalender. Het leek mij wel leuk om in verband met ons tienjarig bestaan begin 2017 een scheurkalender voor onze klanten te maken.

De uitgever vond de kwaliteit en originaliteit van de teksten echter een boek waardig en heeft er bij mij op aangedrongen het in boekvorm uit te gaan geven. De consequentie hiervan was wel dat ik de tekst opnieuw tegen het licht moest houden en dat ik met thema's moest gaan werken. Kortom, na negen maanden hard werken volgden er weer twee maanden van hard werken. In totaal werd de tekst van 14 dagen afgekeurd (wel kalender- maar niet boekwaardig). Zelf had ik er ook al een stuk of tien afgekeurd, want teveel slukreclame. Op een bepaald moment kreeg ik de vijfde versie van het boek en telde toen alle items bij elkaar. Ik kwam tot 358 en dat terwijl er overal over 365 items werd gesproken.

Dat was uiteraard mijn eer te na. De tijd begon ernstig te dringen en zo heb ik mijzelf geforceerd om nog een aantal nieuwe items te bedenken. Op de valreep is dat toch nog gelukt. Op dit moment wordt de eerste druk gedrukt. Leuk om te vermelden is dat de bekende Nederlandse cartoonist Bas van der Schot (Volkskrant) bij elk thema een cartoon heeft gemaakt.

De opbrengst van het boek gaat volledig naar twee goede doelen. Van mijn eerste boek Ontmaskerd zijn er circa 20.000 verkocht. Het zou geweldig leuk zijn als dit boek net zo'n groot succes zou worden. Iedereen die Slow Beleggen gelezen heeft en over wat vermogen beschikt zal eraan overhouden dat beleggen zeer verstandig is, mits de beleggingshorizon daarvoor lang genoeg is, de belegger zich niet drukt maakt om tussentijdse koersverliezen, de beleggingskosten laag worden gehouden, er weinig gemuteerd wordt en er goed gespreid in indextrackers internationaal belegd wordt.

Vooraf jonge mensen, die zo slim zijn zich te realiseren dat zij zelf voor een deel voor hun eigen pensioen moeten zorgen, kunnen niet snel genoeg starten met verantwoord goed gespreid beleggen.

Hopelijk kunnen jullie hier iets mee.

Met lieve groeten,
Peter

Het is een heel verhaal. Maar als wij het goed begrijpen, wordt beleggen voor de kleine man een hele uitdaging mits het een lange termijn beleggen is. Wij wensen van harte dat het boek een groot succes wordt, en wie weet horen wij via de pers nog het één en ander hierover.



GEBOORTE

In de afgelopen periode hebben wij geen nieuwe meldingen ontvangen van gezinnen waar een baby'tje wordt verwacht. De lijst is daardoor zeer kort geworden en ziet er nu als volgt uit.

Martijn en Debora de Groot – van Krimpen, medio augustus 2016.

OPDAT WIJ HET NIET VERGETEN

De vraag wordt weleens gesteld: “Wat aten **opa en oma** vroeger met hun kinderen”. Nu is het zo dat **opa en oma** zoals dat ook in de Bijbel staat, vette en magere jaren hebben gehad. Vooral de oorlogsjaren van 1940-1945 waren zeer magere jaren. Daarna ging het gelukkig veel beter alhoewel ze veel zorgen hebben gehad om 16 monden te kunnen vullen. Maar onze ervaring is geweest dat wij nooit honger hebben geleden.



Aardappelen, stoofperen en draadjes vlees, smullen maar!

Het is bekend dat de Zeeuwen zondags altijd gekookte peren als groente op tafel zetten. Het liefst met wat gekookte aardappels en een stukje draadjes vlees. Nu deze gewoonte hebben **opa en oma** overgenomen. Iedere zaterdag schilden de grote kinderen zo'n vijf kilo aardappelen en vijf kilo stoofperen. De stoofperen werden bovendien in vieren gesneden en ontdaan van het klokhuis. **Opa** zette deze zaterdag al in het water en op het vuur en liet het, nadat het aan de kook was gebracht, de stoofperen maar ook het vlees nog enkele uren sudderen.

Het was ook zo de gewoonte van **opa en oma** om zaterdag wat anders te eten dan een Hollands prakje. De ene week was het rijst met krenten, De andere week gortepap met suiker en dan weer een andere maal griesmeelpap met bessensap. Maar soms werd er ook wel eens “Broeder” gegeten.

Broeder is een broodachtig Nederlands gerecht. De belangrijkste ingrediënten zijn bloem, gist en rozijnen en het wordt geserveerd met stroop. Traditioneel wordt het gekookt in een broederzak en daarna in plakken gesneden.

Broederbeslag werd, voor zover wij ons kunnen herinneren, door **opa** in een grote pan klaargemaakt waarna men de pan circa twee uur heel zachtjes op een vuur liet garen. De broeder werd daarna in de pan in plakken gesneden en met een sausje van boter en stroop op een bord geserveerd.



Broeder uit een pan

In de volgende nieuwsbrief zullen wij weer proberen iets te verhalen over het verleden van **opa en oma**. Maar misschien zij er onder ons die iets bijzonders met opa en oma hebben meegemaakt en dat graag in de nieuwsbrief willen vertellen. Jullie zijn hiermee allen welkom. Wij zijn benieuwd, wie durft?

JARIGE VAN DE MAAND

Opnieuw hebben wij geen aanmeldingen gehad voor “**de Jarige van de maand**” in dit geval voor de maand september. Dus zijn wij zelf op zoek gegaan.

“**De Jarige van de maand september**” is geworden:

Marin van Krimpen

Van **Lydia den Toom- van Krimpen** kregen wij het volgende bericht.



Marin van Krimpen

Marin is een dochter en het 2^e kind van Stefan en Hannah van Krimpen. Zij is op 21 september jarig en hoopt dan 8 jaar oud te worden. Het is een vrolijk meisje die gek is op haar zusje Reza van twee. Ook speelt ze graag met haar grote broer Jesse, die nu 9 jaar is. Zij helpt haar moeder regelmatig in huis, en gaat graag naar de gym waar ze op zit. Ze wonen helemaal in Friesland, maar ze vinden het heel gezellig om bij de familie in Zuid-Holland te zijn. Ook op de familiedagen van de familie van Krimpens komen ze graag.

Hun adres is:
Marin van Krimpen,
It Risplân 8,
8734 HT, Easterein.
Mailadres: gihannah@hotmail.com

Is het geen lief meisje, ja toch. Dus sturen wij allemaal haar een kaartje. Of niet! Jammer.

TENSLOTTE

Zoals in de vorige nieuwsbrief al hebben vermeld, stoppen wij per 1 januari 2017 met het uitgeven van de “**Slikkertjes-Nieuwsbrief**”.

Wij hebben n.a.v. dit bericht diverse spontane reacties ontvangen zoals:

Jammer dat u gaat stoppen met de nieuwsbrief.

We hopen dat iemand anders het wilt overnemen.

Wij vonden het fijn, leuk en goed om de hoogte te blijven van het wel en wee binnen de familie.

Nu hebben wij vernomen dat er in de familie een aantal zijn die het uitgeven van de “**Slikkertjes-Nieuwsbrief**” willen voortzetten. Daar zijn wij blij mee. Alleen die het hebben aangegeven, zouden het graag willen doen in samenwerking met anderen. Vandaar onderstaand bericht.

Lydia den Toom- van Krimpen heeft aangegeven dat zij bereid is om het uitgeven van de “**Slikkertjes-Nieuwsbrief**” te willen continueren. Alleen zou zij dit graag willen doen met medewerking van anderen.

Zij verzoekt dan ook allen die hieraan willen meewerken zich z.s.m. aan haar kenbaar te maken door een mail naar (toom@kpn.nl) te sturen. Zij zal daarna contact met de gegadigden op nemen om te bezien hoe hieraan invulling kan gegeven worden waardoor het bestaan van de **Slikkertjes-Nieuwsbrief** kan gecontinueerd worden.

Allen hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia