

Slikkertjes-Nieuwsbrief

familievanderslikke.nl

TIENDE JAARGANG

NUMMER 119, NOVEMBER 2016

COLUMN VAN (OOM) JOHAN

TRANSGENDERS



In Utrecht is besloten om voor het eind van het jaar alle toiletten in de gemeentelijke gebouwen genderneutraal te maken. Dat betekent als ik het goed begrepen heb dat voortaan mannen, vrouwen, homo's, lesbiennes en kinderen allemaal op hetzelfde toilet mogen gaan zitten. Nu vind ik dat niet zo'n probleem want in sommige kerken en woningen waar maar één toilet is zit ook Jan en Alleman op het toilet.

En in ons huis gebeurt dat ook. Als de nood soms hoog is staan we te dringen voor de deur wie het eerste mag. Geen probleem.

Maar in Utrecht doen ze daar moeilijk over. Een zekere mevrouw Anne Marijke Podt van D66 is een groot voorstander en heeft stickers laten maken die veranderen van man naar vrouw als eraan gedraaid wordt. In Amerika zeggen 11 staten: *Die mevrouw Podt kan de pot op*. Wij zijn **tegen!** En door de toiletwet die ze daar hebben zijn belangrijke sportwedstrijden verplaatst naar andere staten want ben je als man geboren dan moet je naar een mannentoilet en als je als een vrouw geboren bent moet je naar het damestoilet, geen pardon! Daar wil een vrouw niet op hetzelfde toilet zitten waar net de buurman op heeft gezeten. Nou, ik doe daar als man natuurlijk niet moeilijk over, maar wel als er voor mij een transgender op heeft gezeten. Het probleem is n.l. dat ik niet precies weet wat een transgender is.



Marijke Podt

Is dat een vrouw met een snor of laten we zeggen een bas met een rokje aan? Ik heb er namelijk nog nooit één ontmoet. Maar goed, ik begrijp dat het vreemde mensen zijn en die mevrouw Podt wil dat zij ook op haar toilet in het stadhuis mogen zitten. Anderen zeggen echter, op mijn pot geen transgender. Tot die anderen behoor ik ook. Dus stel ik voor om voor die mensen apart een toilet in te richten.

Dan kunnen ze zittend staan of staand zitten naast Anne Marijke Podt

Redactie:
M.M. van der Slikke
E-mail:
MMvdSlikke@klikSAFE.nl

Sitebeheer:
Lydia den Toom - van Krimpen
E-mail:
Toom@kpnmail.nl

In de Griekse mythologie had je centaurs, mannen met een paarden lichaam. Misschien hebt U daar wel eens plaatjes van gezien. Nou daar zullen ze toch ook wel aparte toiletten voor hebben gebouwd!

Ik ben **tegen** en als protest ga ik thuis beneden naar het toilet en mijn vrouw boven. Dat heeft ook een medische reden, maar daar hebben we het nou niet over. Mijn zus trouwens doet hetzelfde. De visite gaat beneden naar het toilet en zij gaat naar boven. Ik denk dat zij ook **tegen** is.



“Elck wat wils”

Nee, geef mij maar een mannentoilet en een vrouwentoilet. In een mannentoilet zijn ook vaak, hoe zal ik dat zeggen, van die muurbakken waar je boven kunt hangen. Dat gaat veel sneller. Dan hoeft je niet je broek te laten zakken. Daarom staan er in een mannentoilet ook nooit rijen. Die kerels zijn zo klaar. Laatst stond bij de Hema een hele rij vrouwen voor het toilet en ik kon zo doorlopen. Heerlijk toch!



Van mij hoeft het niet!

Nog eens wat. Die mevrouw Podt is van D66. Ze kan zich natuurlijk niet meten met de president van Amerika, Obama. Die is veel intelligenter. Die man heeft het erg druk, maar toch zag hij kans om wat tijd vrij te maken om zich over het probleem van transgenders te buigen. En wat zegt hij: Transgenders mogen kiezen of ze op een vrouwentoilet gaan of een mannentoilet. Nou weg probleem, waarom doet die mevrouw Podt dan zo moeilijk? Dat zij zich zo druk maakt komt denk ik, zoals gezegd, niet zo'n groot denkraam heeft als Obama. Maar dan nog kunnen ze toch samen op de vrouwen Podt? Ik snap het niet, maar ja wie ben ik?

Overigens zie ik in een man/vrouw toilet nog geen muurbakken hangen. Sta je in de rij, zegt zo'n toiletjuffrouw: “de volgende alstublieft” Blijkt het een vrouw te zijn, nou hoe moet dat dan?

Dus dat worden allemaal toiletten met alleen een zitpot. Zo'n toiletjuffrouw is natuurlijk na een maand overspannen, want na elke man moet ze het toilet reinigen voor de volgende vrouw. Een man rommelt maar wat in een toilet en kijkt nergens naar. Dus dan mogen ze haar salaris wel verdubbelen.

U begrijpt het al, in Utrecht zijn ze niet goed snik. Utrecht is tegen sanitaire apartheid. Mijn grootje, Mijn vriend van internet is de limerick dichter die schrijft:

Een hoogblonde dame uit Witte
Verwacht veel discussies, verhitte
Dat wordt echt een flop
Denk niet dat ik op
Zo'n vies urinoir ga zitte.

Waarvan akte.

Een hartelijke groet,
Johan.

FOTO VAN DE MAAND

In een envelop in het fotoboek van **opa van der Slikke** vonden wij onderstaande foto.

Ja hoor, jullie hebben het allemaal goed gezien. Het is **Opa van der Slikke**.

Op de achterkant van de foto staat **opa's** handtekening met de informatie dat hij toen ongeveer 15 jaar oud was. Even rekenen en dan kom je uit op 1929. Waar de foto is gemaakt staat er niet bij, maar waarschijnlijk in de omgeving van Vlaardingen.



Is het geen fantastische foto. Gekleed in een soort uniform waarvoor je nu zou schamen. Een mooi jasje met eigenlijk te korte mouwen, een korte broek en daaronder een soort maillot of zijn het lange kousen. Verder een overhemd met een stropdas. En zoals je ziet, staat **opa** parmantig er bij.

En als je goed op je in laat werken, dan heeft het ook iets weg van een soldaten uniform van toentertijd oftewel van de dertigerjaren van de vorige eeuw.

Dit is de ene laatste foto van de maand. Wie presenteert in de laatste nieuwsbrief zijn of haar foto van de maand. Wij zijn benieuwd.



Hollandse soldaat ca.1930

NOGMAALS (OOM) CEES*Begravenis*

Woensdag 31 augustus werd Cees van der Slikke begraven. Hij werd 70 jaar. Bij de rouwplechtigheid in de aula van de algemene begraafplaats sprak zijn broer een in memoriam uit. Evangelist G. Baan sprak de familie toe en memoreerde hoe hij de laatste jaren weer in de kerk kwam. Soms kon hij niet vanwege de chemo's die hij regelmatig moest ondergaan. Regelmatig nodigde hij mensen uit zijn omgeving uit eens mee te gaan. Naar aanleiding van zijn beroep als ambulancebroeder werd gelezen uit Lukas 5:17-26, de genezing van een verlamde man. Vrienden brengen hem naar het adres waar ze hulp verwachten. Zo heeft hij jarenlang mensen naar de eerste hulp gebracht. Later zag hij ook een andere nood en nam mensen mee naar het Woord van God. Daarbij zijn er soms obstakels; mensen kunnen in de weg staan. Gaat het niet door de deur, dan maar door het dak. Want de Heere Jezus heeft gezegd: 'Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik

Onlangs kregen wij het

“Kerkblad der Gereformeerde Gemeenten in de classis Amsterdam”

in onze handen gedrukt omdat daarin het verslag stond van de begrafenis van **(oom) Cees** van der Slikke. Dit artikel is geschreven door de Evangelist **G. Baan** te Alkmaar die ook de rouwdienst leidde.

Dit artikel geeft een mooi weerslag van de begrafenis van **(oom) Cees** en die willen wij jullie niet onthouden.

geenszins uitwerpen'. Daarbij neemt de Heere eerst het grootste obstakel, de oorzaak van alle ellende en nood in de wereld, weg; dat is onze zonde. Dat is ook voor ons nodig om verlost te worden van Gods oordeel over onze zonden. Tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk van God niet zien. Zo roept de Heere ook ons nog toe: Wendt U naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! want Ik ben God, en niemand meer. Jezus bewijst hier immers dat Hij God is. Daarom mag de man weer lopen. Daarmee geeft de Heere alvast een beeld van de heerlijkheid van Zijn komend Koninkrijk. Bij het graf sprak de evangelist nog enkele woorden n.a.v. de woorden uit Johannes 11:25 (...) 'die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven.' Vervolgens werd er afgesloten met de geloofsbelijdenis. Zo komt de roepstem van de Heere ook tot ons.

VERHUISD

In de vorige nieuwsbrief hebben wij abusievelijk het nieuwe adres van (oom) Jan en (tante) Lydia van der Burg- van der Slikke niet vermeld. Bij deze



Van Est



naar Geldermalsen

Het nieuwe adres is:

**(Oom) Jan en (tante) Lydia van der Burg;
Kostverlorenkade 14a;
4191 CH Geldermalsen.**

GEDICHT VAN DE MAAND

Hier komt weer een oud liedje. Het betreft een liedje uit de jaren dertig van de vorige eeuw toen de Zeppelin in opkomst was. Maar door een ramp in 1937 is de Zeppelin uit de gratie geraakt. Dus het werd geen “Lang leve de Zeppelin”.

De ramp is te zien op:
[http://historiek.net/de-ramp-met-de-hindenburg-1937/42488/brand ins](http://historiek.net/de-ramp-met-de-hindenburg-1937/42488/brand-ins)

Daar boven in de lucht



Daar boven in de lucht.
Daar zaten wij in een zucht
zo gezellig in een schui-hui-tje.
En niemand kon ons zien,
we hadden pret voor tien,
lang leve de zeppelin

Het liedje kunt je beluisteren op:

https://www.youtube.com/watch?v=LviFgdVsnsww&index=31&list=PLt3G2u4hWdq8l30P58eNUwuNkElnq0_i8

JARIGE VAN DE MAAND

Dan volgt nu de bekenmaking van “**de laatste Jarige van de maand**” dit jaar. En niet alleen van dit jaar maar voor wat betreft de nieuwsbrief voor altijd.

Wij hebben voor de maand december één aanmelding ontvangen. En wel van **Lydia den Toom**. En naar gebruik wordt in zo’n geval automatisch de aangemelde persoon “**de Jarige van de maand**”.

En dat is geworden:

Arend van Krimpen

Lydia den Toom schreef ons het volgende.

Beste familie,

Op 6 december hoopt onze zoon, broer, zwager en oom, Arend van Krimpen 50 jaar (!) te worden.



Arend

Daar hij niks van familie of reünies e.d. moet hebben en volgens mij de Slikkertjes-Nieuwsbrief ook niet leest, lijkt het mij leuk om juist hem te overladen met kaarten en berichtjes.

In onze eigen gezin is hij juist wel heel familiair. Hij komt bijna altijd op verjaardagen en regelt éénmaal in het jaar een familiedag in een speeltuin in Hilversum. Hij is de enige van ons allemaal (van de Krimpertjes) die weer in Vlaardingen is terecht gekomen en wel door zijn vrouw **Lenie**.

Het is een prachtig gezin met twee adoptie kinderen, waar je altijd welkom bent.

Arend, namens **ma, opa Jan**, al je broers, zussen, nichten en neven van harte gefeliciteerd met je 50^e verjaardag. Dat er nog maar velen mogen volgen.

Heel veel liefs van ons allemaal,
Lydia den Toom –van Krimpen

Het zal duidelijk zijn dat wij hier niet onder uit kunnen komen. En gelet op het feit dat hij “**de laatste Jarige van de maand**” is, zijn volgens ons, jullie allemaal zeer gemotiveerd om hem inderdaad te overladen met heel veel kaarten.

Succes!

TENSLOTTE

Allen hartelijke groeten,
(Ome) Maarten en (tante) Sophia